

σει. Ναι, δέ πάλι είναι οιωθε κουρασμένη τήν ψυχή του καὶ μιὰ ἀπογοήτεψι είχε ἀρχίσει νὰ τοῦ δηλητηριάζῃ τίς σκέψεις του. Δέν αἰσθανόταν πειὰ τὸν ἐσυτό του ίκανὸ γιὰ τίποτα. Τόση δὲ ήταν ἡ πλῆξις ποὺ πίεζε τὴν ψυχή του, ὥστε είχε ἀρχίσει νὰ παραμελῇ, κι' αὐτὴν ἀκόμη τὴ δουλειά του κι' δὲ προϊστάμενός του γκρίνιαζε. Ναι, λίγο ἀκόμη καὶ ὅλα θὰ τὸν ἐγκατέλειπαν. 'Ο Πώλ Ζυρώ είχε καταλάβει ὅτι είχε χάσει πειὰ τὸ κουράγιο τῆς ζωῆς. Δέν μποροῦσε πειὰ νὰ παλαιώψῃ. "Αλλωστε δὲν εὔρισκε καὶ γιὰ ποιὸ λόγο νὰ κουράζεται. Ἡταν δόλομόναχος στὸν κόσμο, κανεὶς δὲν ἔνδιαφερόταν πειὰ γι' αὐτὸν κι' ἀν πέθαινε, ὁ θάνατός του θὰ ξέκανε τὴν ίδια ἐντύπωσι ποὺ κάνει τὸ πέσιμο ἐνὸς ξεροῦ φύλου ἀπὸ ἔνα δέντρο τὸ φθινόπωρο!

"Ετσι είχαν τὰ πράγματα, δταν μιὰ μέρα συνάντησε ἀπρόσπιτα τὴν Γκιζέλ. Ἡταν ὄμορφη περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά καὶ πιὸ πολὺ χαριτωμένη. 'Ο Ζυρώ μόλις τόλμησε νὰ τῆς χαμογελάσῃ ἀπὸ τὴ δυνατή συγκίνησι ποὺ είχε γεμίσει ξαφνικὰ τὴν ψυχή του. 'Ωστόσο δὲν ἔκρυψε καθόλου τὴ χαρά τῆς ποὺ είχαν συναντηθῆ. Τοῦ μίλησε γιὰ τὶς στενοχώριες τῆς καὶ τὶς παιδικές τῆς σκέψεις καὶ τοῦ γράζουντε πάλι μὲ κακία τὰ χέρια του.

Μὰ δὲ Πώλ αὐτὴ τὴ φορά δὲν θύμωσε, οὔτε θέλησε νὰ τὴ διώξῃ ἀπὸ κοντά του. Αἰσθάνονταν ὅτι αὐτὸν τὸ νεαρὸ κοίτα, είχε ρίξει μιὰ ἀκτίνα χαρᾶς μέσα στὴν καρδιά του. Ή όμιλια τῆς, ή εύθυμια τῆς, τὸν είχαν κάνει ν' ἀγαπῆση πάλι τὴ ζωή. Κι' ἔνοιωσε τὰ μάτια του νὰ δακρύζουν.

— Γιατὶ κλαῖς, Πώλ; τὸν ρώτησε κατάπληκτη τότε ἡ Γκιζέλ. Μήπως σὲ λύπησα μὲ τὴ συμπεριφορά μου; Μήπως θὰ ιψέλεις νὰ φύγω πάλι ἀπὸ κοντά σου;

Μὰ δὲ Ζυρώ τὴν ἕσφιξε μὲ δύναμι στὴν ἀγκαλιά του καὶ μὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεμε ἀπὸ τὴ συγκίνησι τῆς φώναξε:

— "Οχι, δὲν θὰ σ' ἀφήσω πειὰ νὰ φύγης, ἀγαπημένη μου Γκιζέλ. Δὲν θὰ σ' ἀφήσω γιατὶ μοῦ ξανάνειωσες τὴν καρδιά, γιατὶ μ' ἔκανες νὰ καταλάβω πόσο νὴ ζωή μαζύ σου εἶναι εύτυχισμένη.

Κι' ὁ Πώλ Ζυρώ παντρεύτηκε τὴν Γκιζέλ, αὐτὸν τὸ ὄμορφο κορίτο ποὺ τὸν ἀγαποῦσε καὶ τοῦ γρατζούντε τὰ χέρια ἀπὸ τὴ ζήλεια τῆς.

#### ΑΝΤΡΕ ΛΩΡΑΝ

#### ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

#### ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο ραθσένιος ἔμαθε μιὰ μέρα ὅτι πολλοὶ ἔμποροι ἀνοίγουν τὰ μαγαζεία τους ἀκομη καὶ τὸ Σάββατο.

Στὸ λόγο λοιπὸν ποὺ ἔθγαλε στὴ συναγωγὴ μίλησε ἐναντίον τῶν παραβάτων καὶ εἶπε ὅτι θὰ τοὺς καταρασθῆ.

Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωΐ δὲ Μπούμενταλ ἐπῆγε νὰ τὸν ιδῆ καὶ προσφέροντάς του δέκα κιλὰ ζάχαρι, ἀρχισε νὰ τὸν συγχαίρῃ καὶ νὰ τοῦ ἐκφράζῃ τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὸν λόγο του.

— Μπράβο, κύριε Μπλούμενταλ, εἶπε δὲ ο ραθσένιος, γιὰ σᾶς εἶμαι θέσαιος ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἀνοίξετε Σάββατο τὸ μαγαζί σας.

— "Ισα ίσα ποὺ θὰ ἀνοίξω.

— Γιατὶ ήρθατε τότε νὰ μ' εύχαριστησετε;

— Γιατὶ οἱ ἄλλοι ἔμποροι τοὺς ὅποιους συναγωνίζομαι θὰ ἔχουν ὅλοι κλειστά γιατὶ φοβοῦνται τὴν κατάρα σας.

\*\*\*

Ο Μπλούμι καὶ δὲ Κάν παίζουν χαρτιά. Ο Μπλούμ πρὸ ποντὸς παίζει μὲ πάθος καὶ κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ κερδίσῃ.

Στὴ μέση τοῦ παιχνιδιοῦ δὲ Κάν μπήγει τὶς φωνές.

— "Αν ἀρχίσης νὰ μοῦ κάνης ἀτιμίες, θὰ σου δώσω δύο χαστούκια.

— Σύμφωνος, ἀπαντᾶ δὲ Μπλούμ. Μοῦ υπόσχεσαι δημος δὲ ποτέ θὰ ἔξακολουθήσουμε νὰ παίζουμε;

#### ΟΝΟΓΑΛΑΚΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η Ποππαία, ή σύζυγος τοῦ Νέρωνος, είχε πάντοτε μαζύ τῆς τριακοσίας ώς πεντακοσίας ὅνους, διὰ νὰ λούζεται μὲ τὸ γάλα τους καὶ νὰ διατηρῇ δροσερὸ τὸ δέρμα της.

#### ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΟΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

##### ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤ' ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ†

Σήμερα ποὺ ἀνθοστόλιστες εἰν' ἡ κορφὲς κ' οἱ κῆποι ἡ ἀκρολιμνιές, ἡ ποταμὶες, ἡ στράτες, τὰ γιοφύρια, σήμερα ποὺ μὲ χρώματα ντύθηκ' ὁ κάμπος μύρια κ' ἡ Γῆ νυφούλα γίνηκε κι' ἔδιωξε κάθε λύπη

Σήμερα ποὺ γλυκαίνουνε κάθε καρδιᾶς οἱ χτῦποι κ' ἡ αὐλές ἀκόμα ἡ φτωχικὲς κι' αὐτὰ τὰ παραθύρια μοιάζουνε μ' ἔνα ἀτέλειωτο χιλιόχρωμο ἀνθοκῆπι, μὲ θλῖψι ἀπ' τὴν ἀκρογιαλιά κινοῦν τὰ τρεχαντήρια.

"Αχ! μέσα στὶς μοσκοβολιές, μέσ' στὴ χαρὰ τὴν τόση λέσ καὶ γιὰ τὸ ταξίδι τους ἔχουν μετανοιώσει καὶ λένε μὲ παράπονο στὸ κῦμα ποὺ ήσυχάζεις:

«Κρίμα δὲν εἶνε τάχατες πολὺ πικρὸ μαράζι, μόλις φτάνει ἡ Πεντάμορφη γλυκειά Πρωτομαγιά στὸ πρῶτο καλωσόρισμα ν' ἀφήνωμ' ἔμεις γειά!»

ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

##### ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ...

Θάλασσες μακρυνὲς γαληνεμένες, ποὺ μέσ' στὶς πλανερές σας ἀγκαλιές λικνίζετε σὲ κούνιες χρυσωμένες τοὺς πόθους, τὶς ἐλπίδες, τὶς χαρές!

Τὸ ξέρω! στὰ φαρμακερά σας βάθια κρυφά, νὰ μοῦ τοὺς πνίξτε ἀποζητᾶτε κι' ἀν τώρα τὴν ψυχὴ γλυκοπλανᾶτε μεθαύριο τὴν τυλίγετε σ' ἀγκάθια.

Πόσοι θάρθοῦν, σκιές ἀποσταμένες, στὸν τόπο τῆς μαγείας καὶ τοῦ ὄνείρου καὶ κεῖ, πίσω ἀπὸ τὰκρα κάθε ήπείρου, θὰ κλάψουν τὶς ἐλπίδες τους θαμμένες στὸν ἀνοιγμένο τάφο τοῦ ἀπείρου! Θάλασσες μακρυνὲς γαληνεμένες...

Σάμος

ΚΩΣΤΑΣ Ξ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ  
«ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΝΗ»

Γλυκειά, ἀστρόφωτη ἡ βραδυά, Μὰ δὲν τὴν χαίρεται ἡ καρδιά

— Μιὰ καρδιὰ μόνη —

Γαλήνη ἔχύθηκε στὸ φῶς, Καὶ μέσα πάντα δ κρυφός καῦμδος ποὺ λυώνει.

Σὲ καρτερῶ, σὰν μιὰ φορά, Ποὺ μοῦ τὸ μήνυσε ἡ χαρά, Στὰ περασμένα.

Μὰ, μόλις τότε εἶχες φανῆ, Κι' ἀπόμειν' ἡ καρδιά δρφανή — Χωρὶς ἔσενα.

Μὲ γιασεμιῶν ἀσπρα κλαδιά

— Ηθελα τούτη τὴ βραδυά,

Νὰ σ' ἀνταμώσω.

— Αχ, νάτανε νὰ κατεβῶ, Καὶ μόλις ἔφτανες ἔδω, Νὰ σου τὰ δώσω.

Μὰ δὲ σὲ βρίσκω πουθενά,

— Υπάρχεις. Μὰ σὲ μακρυνὲ μέρη καὶ ξένα.

— Ο, τι θὰ ζούσαμε μαζύ, Χωρια καθένας μας τὸ ζῆ καὶ πικραμένα.

Είσαι ἔσύ, ποὺ μιὰ ψυχὴ ζητᾶς ώραία καὶ μοναχή, Κι' ἔγω εἰμαι ἔκεινη.

Θέλεις νάρθης, μὰ ἡ κακιά Μοίρα τῶν δυό μας σὲ κρατᾶ, καὶ δὲ σ' ἀφήνει.

Τὰ χέρια ἀπλώνω στὸ κενό.

— Ονειρο είσαι μακρυνό.

Πῶς νὰ σου φέρω

μιὰ ἀγάπη, ὅμοια μὲ χρυσῆ φλόγα; Οδύνησέ με, Εσύ, τοὺς δὲ σὲ ξέρω...

Κόρινθος

ΕΛΣΗ ΔΡΟΣΙΝΟΥ