

ΦΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΣΜΗ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΙ' ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ

IA'

Καὶ ἔτοι ὅσοι εἶνε λιγάκι πιὸ παληοὶ κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὸ δρόμο καὶ νὰ ζητήσουν ὁδηγίες ἀπὸ τὸν πρῶτον πόλισμαν ποὺ θὰ συναντήσουν, ἐνῶ πατοῦν καὶ ζοῦν ἔκει ποὺ ἐπιτούσαν κι' ἔζουσαν χθές.

Ἐπῆγα ἔνα ἀπόγευμα στοῦ Ξαθερίου, στὴν ἀκτὴ τῶν Ἀλκίμων. Ἔψαχνα νὰ συναντήσω μιὰ Κοκκώνα, ποὺ ἦταν παρμένη ἀπὸ τὴν πλώρη κάποιου καραβιοῦ καὶ εἶχε τοποθετηθῆ γιὰ στολίδι στὴν εἰσόδο κάποιας ταβέρνας, ποὺ ἡκμαζει λίγα χρόνια πρὶν κι' ἐμάζευε κόσμο καὶ κοσμάκη γιὰ τὸ γιοματάρι τῆς, γιὰ τὸ σῶσμά της, γιὰ τὸ κρασί της. Κανένα σημάδι. Οὔτε ή Κοκκώνα, οὔτε ή μάντρα μὲ τὶς παράγκες μέσα, ποὺ εἶχε γραμμή τὰ βαρέλια μὲ τὸ Κουλουριώτικο ρετσινάτο καὶ μὲ τὸ Μεσογείτικο κοκκινέλι. Σ' αὐτὴ τὴ μάντρα ἐσημειώνοντο κάθε Ἅγ. Δημητρίου ἥ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις γιὰ τὰ καινούρια κρασιά. Ἀνοιγαν τὰ βαρέλια μὲ τὸ κοκκινέλι κι' ἔπιναν ὅλοι ἀπὸ τὸ στουπὶ κι' ἔγινονταν ὅλοι στουπί. Κι' ὅλο τὸν ἄλλο χρόνο δύ κόσμος ἐπῆγαινε στὴν Κοκκώνα.

Ἐχάθηκε κι' αὐτὸ καὶ τοῦ Τραμουντάνα τὸ μαγαζί, ποὺ ἦταν κοντὰ στὸ Βασιλικὸ Περίπτερο, κι' δυ ρυθμὸς ποὺ εἶχε πιὸ παληὰ τὸ περιθόλι τοῦ Βασιλῆα μὲ τὴ βεράντα, ποὺ ἐμάζευονταν τὸν παληὸ καιρὸ ὅλη ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια καὶ ἔκανε τὸν περίπατό της, κι' ἐμιλούσαν τὰ πριγκηπόπουλα μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν ἔλειπαν ποτὲ ἀπ' ἔκει.

Θυμοῦμαι τὴν βασίλισσα "Ολγα ποὺ, χαϊδεύοντας ἔνα μικρὸ ξυπόλυτο, ποὺ ἐπασχαν τὰ μάτια του, ἔδινε στὴ μάνα του ὁδηγίες τί νὰ κάμη γιὰ νὰ τὸ γιατρέψῃ. Πόσο ἐζηλεύαμε ἐμεῖς οἱ ἄλλοι μικροί, ποὺ εἶχαμε μαζευτὴ γύρω στὸ ἄρρωστο παιδί. Πόσο θέλαμε νάχωμε καὶ μεῖς κάποια ἄρρωστεια γιὰ νὰ μᾶς χαϊδέψῃ ἡ "Ολγα...

Μοναξιὰ τώρα στοῦ Ξαθερίου. Πρῶτα ἀγκυροβολοῦσαν ἔκει οἱ ξένοι στόλοι καὶ τὰ βαπτόρια ποὺ ἔφερναν κάρβουνο ἀπὸ τὴν Ἀγγλία. Τώρα οταθμεύουν τὰ ἀναύλωτα φορτηγά, καὶ περιμένουν τὴ διάλυσι τὰ ταληὰ βαπτόρια, ποὺ εἶνε ἀγκυροβολημένα γιὰ πάντα. Εἶνε τὸ νεκροταφεῖο τῶν βαπτοριῶν. Καὶ μερικὲς μαοῦνες τραβήγμενες στὰ ρηχὰ, περιμένουν τὴν ἀποσύνθεσι. Σ' αὐτὸ τὸν τόπο κυριαρχεῖ τώρα ἡ σαπίλα καὶ ἡ μούχλα τοῦ θανάτου.

Ἐνας βαρκάρης, ἐρείπιο κι' αὐτὸς μὲ τὴν ἐρειπωμένη βάρκα του, εἶχε δέσει μπαρούμα κι' ἐπερίμενε κανένα μουστερῆ νὰ τὸν πάη γιὰ ψάρεμα ἥ νὰ τὸν περάση στὶς δεξαμενές.

— Μὲ πᾶς ἀντίκρυ; τὸν ρώτησα.
— Σὲ πάω.

Βρέθηκα στὴ βάρκα χωρὶς νὰ παζαρέψω πρίν.

— Πήγαινε με στὴν Κρεμμυδαροῦ.

Ἐγέλασε ὁ βαρκάρης καὶ μοῦ εἶπε:

— Θὰ εἰσαι παληὸς Πειραιώτης. Ἡ Κρεμμυδαροῦ δὲν υπάρχει πειά.

Σὲ λίγο βρέθηκα στὴν ἀντικρυνὴ πλευρὰ, στὴν Ἡεταιωνείαν ἀκτήν. Ἔξεμπαρκάρησα κι' ἐσταμάτησα γιὰ νὰ καταποιθῶ. "Ημουν πραγματικὰ στὴν Κρεμμυδαροῦ, μὰ τώρα δὲν ὑπῆρχε κανένα σημάδι ἀπὸ τὴν παληὰ κατάστασι. Τώρα εἶνε ἔκει αἱ μόνιμοι δεξαμεναὶ, δὲ σηματογράφος, τὰ ἔργα ποὺ ἔκαμαν τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς συγχρονισμένο.

Ἐγὼ θυμοῦμαι τὴν Κρεμμυδαροῦ μὲ τὰ μπάνια τοῦ Πρεβεδούρου, μὲ τὶς τράτες καὶ τὰ πυροφάνια, ποὺ ἔψάρευαν ἔκει τὴν καλύτερη σαρδέλλα καὶ τὴν ἔδιναν στοὺς μανάθη-

δες, ποὺ τὴν ἐπωλοῦσαν στὸν Πειραιᾶ φωνάζοντας:

— Σαρδέλλα τῆς Κρεμμυδαροῦ!

Πιὸ ἔξω, κατὰ τὸν Κάθο-Κράκαρη, ἔκει ποὺ ἐτοποθέτησεν ὁ Ἱάκωβος Δραγάτης τὸν τάφον τοῦ Θεμιστοκλέους, εύρισκαν οἱ Ναπολιτάνοι ψαράδες στοὺς βράχους τοὺς καλύτερους ἀχινούς καὶ τοὺς ἐπούλοῦσαν φωνάζοντες:

— Ἀκινούς...α...κινούσα!

Ἐκεῖ ἐψάρευαν οἱ Κρανιδιώτες τὰ χταπόδια.

Δέν βρῆκα κανένα ἀπὸ τὰ σημάδια αὐτά. Στὴν πνοὴ τοῦ πολιτισμοῦ ὑπεχώρησαν καὶ ἡ τράτες καὶ τὰ μπάνια τοῦ Πρεβεδούρου, καὶ διάγειρας μὲ τὴν παράγκα μὲ τὰ κρύα φαγητά, δηλαδὴ μερικά αύγα, τυρὶ, ψωμὶ καὶ ντομάτες, ποὺ ἦταν ἔγκαθιδρυμένος ἔκει, καὶ ἐπερίμενε ἡ κάποιον ρώμαντικὸ, ἡ κανένα ζευγάρι ἐρωτευμένων γιὰ νὰ τοὺς περιποιηθῆ καὶ νὰ τοὺς... ξυρίσῃ.

Τὸ Καστράκι, τὰ Ταμπούρια, ἡ Δραπετσώνα, τοῦ Τζουάννου ὁ τεκές, δὲν μοῦ ἔδειξαν κανένα ἀπὸ τὰ σημάδια των.

Ἐξεχώρισα κάπου τὸν "Αη-Γιώργη στὸ Κερατσίνι, ποὺ ἦταν τότε περίπατος ἔξοχικός. Πιὸ κοντά τὸ καινούριο νεκροταφεῖο τῆς Αναστάσεως, ποὺ δταν τὸ καθιέρωνε διεργούσαν ἐπροκάλεσε γενικήν ἔξεγερσιν, γιατὶ ἐπῆγε... στὴν ἐρημο, μιὰ ὥρα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι.

Καὶ τώρα εἶνε πνιγμένο μέσα στὰ σπίτια.

Ἐξήτησα νὰ βρῶ κάποιο σημάδι ἀπὸ τὶς στράτες τῶν Μπουταίων, ποὺ ἦταν τὸ μόνο κατοικημένο σημάδι στὸ δρόμο τοῦ Περάματος, μὰ ἦταν κι' αὐτὸ χαμένο. Οἱ Μπουταίοι μὲ τὶς φουστανέλλες των ὑπεχώρησαν κι' αὐτοὶ στὸ ρεῦμα τῆς γενικῆς μεταβολῆς ποὺ ἐκυριάρχησε. "Ισως μαθαίνουν κι' αὐτοὶ ξένες γλώσσες γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συνεννοηθοῦν μὲ τὸν κόσμον ποὺ κατοικεῖ τώρα στὸν τόπο τους.

Μάταια ἐζήτησα νὰ βρῶ τὸ περιθόλι τοῦ Μελετόπουλου, τὰ ληόδεντρα τοῦ Χρυσαφίτη. Δὲν βρῆκα τίποτε ἀπὸ αὐτά. "Εμειναν μόνον τὰ δόνοματα.

Σπίτια πυκνὰ κτισμένα, πολύγλωσσος κόσμος, ποὺ ἄλλοι μιλοῦν ἀρμένικα, ἄλλοι τούρκικα, ἄλλοι ἀτζέμικας καὶ μέσα σ' ὅλα αὐτὰ χαμένη ἥ φόρμα, ποὺ εἶχε αὐτὸς ὁ τόπος. "Ολη αὐτὴ ἥ πλευρὰ τοῦ Πειραιῶς, σωστὴ Ἀνατολὴ μὲ τοὺς ναργιλετζῆδες, μὲ τοὺς ἀμανετζῆδες, μὲ τοὺς μερακλῆδες.

Κάπου εύρηκα τὸν "Αγ. Διονύσιον, τὸ παληὸ νεκροταφεῖο, ποὺ ἔχωνέψε ἥ γῆ του τὰ πειραιώτικα κορμιὰ ἐπὶ δεκαετηρίδαις; ὄλοκλήρους ἀπὸ τὴν ἔθνική ἀποκατάστασι ἔως τὸ βράδυ τῆς 3ίης Δεκεμβρίου 1909. Χρόνια πρὶν ἔζητούσε δ Θ. Ρετσίνας νὰ καμη ἀνακομιδὴ καὶ νὰ τὸ μεταφέρῃ, μὰ οἱ γιατροὶ τὸν ἡμπόδισαν. Ἔφοδούντο μήπως μεταδοθῆ ἥ χολέρα ἀπὸ τοὺς νεκρούς τοῦ 1854. Τώρα ἔγινεν ἡ μεταφορὰ αὐτόματα μέσα στὴν πνοὴ τῆς συρροῆς ποὺ ἔφύσησε καὶ ποὺ θυμίζει τὰ παληὰ χαρτιὰ ποὺ γράφουν δτι θὰ φθάσῃ καιρὸς ν' ἀκουσθῇ ἥ φωνή: «Σηκωθῆτε οἱ πεθαμένοι, γιὰ νὰ μπούμε οἱ ζωντανοί».

Εύρηκα τὴν ἐκκλησιὰ, μὰ πολιωρκημένη ἀπὸ σπίτια. Μερικὰ μάρμαρα ἀπὸ μνήματα παλαιῶν Πειραιωτῶν ἔμειναν γιὰ νὰ δείχνουν, δτι ἔκει ἦταν δ τόπος τῶν νεκρῶν, τὰ «Ηλύσια», δπως ἔλεγε ἥ ἐπιγραφὴ τῆς πόρτας του.

Ποὺ νὰ βρίσκεται δ παπᾶ-Πέτρος δ Σακελλάριος; Ποὺ νὰ εἶνε ὁ παπᾶ-Μηνᾶς δ κοῦτσος δ Τσιριγώτης; Τι' ἡ ἀπόγινε δ ἐπιστάτης δ Χαρίλαος δ Μπαΐρακτάρης, ποὺ ἔπαρηγορούσε τοὺς θλιμμένους μὲ μεζελίκια; Ποὺ νὰ βρίσκεται δ Κεμπανάος ποὺ εἶχε τὴν ταβέρνα ἔξω ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο κι' ἐπρόσφερε τὶς παρηγοριές;

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΟΣΜΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: "Η συνέχεια.

