

ΔΙΑΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ ΡΟΥΣΤΕΣ

# Μιέλε δυνατής

· Ζαννέτ ήταν δύσκολο κορίτσι. Καταφερνε νὰ ξεγλυστράρη ἀπ' ὅλες τὶς παγίδες ποὺ τῆς ἔστηναν οἱ ἄνδρες και χωρόταν τὴν ἐλευθερία τῆς ὅπως ὁ τζίτζικας τὸ καλοκαΐρι. Γι' αὐτὴν ἡ ζωὴ δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ σπόρ. Ἡ Ζαννέτ ήταν πρώτη και καλύτερη σ' ὅλους τοὺς ἀγῶνες, λάθαινε μέρος στὶς πιὸ δύσκολες συναντήσεις και τὸ μέγαρο τῆς ήταν στολισμένο μ' ἔνα σωρὸ κύπελλα και ἔπαθλα. Εἶχε ἀκόμη στενὴ ἀλληλογραφία μὲ τοὺς πρωταθλητὰς ὅλου τοῦ κόσμου, παρακολουθοῦσε τὴν προπόνησι τους και τὶς ἐπιδόσεις τους και κάθε βράδυ πρὶν νὰ κοιμηθῇ γαρό τῆς ήταν στολισμένο μ' ἔνα σωρὸ κύπελλα και ἔπαθλα. Εἶχε ἀκόμη στενὴ ἀλληλογραφία μὲ τοὺς πρωταθλητὰς ὅλου τοῦ κόσμου, παρακολουθοῦσε τὴν προπόνησι τους και τὶς ἐπιδόσεις τους και κάθε βράδυ πρὶν νὰ κοιμηθῇ γαρό τῆς ήταν στολισμένο μ' ἔνα σωρὸ κύπελλα και ἔπαθλα.

Ἡ Ζαννέτ ήταν ἔνα φαινόμενο. Ὁστόσο μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν τόσο σκληρὴ ζωὴ τῆς εἶχε διατηρήσει τὴν εὔγενεια τῆς σιλουέττας τῆς κι' ἔκεινο τὸ τόσῳ ἀγγελικὸ προσωπάκι τῆς. Τὰ ξανθὰ μαλλιά τῆς μαλιστα τοῦ ἔδιναν μιὰ ύπερκόσμια ώμορφιά. "Ετοι, ὅποιος δὲν τὴν ἥξερε, νόμιζε ὅτι ἔχει ἐμπρός του ἔνα τρυφερὸ κι' εὐαίσθητο πλασματάκι χωρὶς δύναμι, ἔνα κορίτσι λεπτὸ σὰν ἄνθος. Γι' αὐτὸ κιόλας δὲν τύχαινε νὰ βρεθῇ ὅρθια σὲ κανένα λεωφορεῖο κι' αὐτὸ ἀκόμη οἱ ἡλικιωμένοι κύριοι σηκωνόντουσαν γιὰ νὰ τῆς παραχωρήσουν τὴ θέσι τους, ἐνῷ τὴν κύτταζαν μ' ἔνα βλέμμα συμπαθείας σὰν νὰ τῆς ἔλεγαν:

Εἰσαστε τόσο λεπτὴ ποὺ δὲν πρέπει νὰ στέκεσθε δρθῆ γιατὶ θὰ κουρασθῆτε.

Κι' ἔκεινη κοκκίνιζε ἀπὸ τὴν ντροπή τῆς κι' ἔνοιωθε τὴν ἐπιθυμία νὰ τινάξῃ καταγῆς μὲ μιὰ γροθιὰ τὸν εἰσπράχτορα γιὰ νὰ τοὺς δείξῃ ὅτι ήταν δυνατὴ σάν... ταῦρος!

· Ὁστόσο ἔνα μεσημέρι ποὺ γύριζε κουρασμένη ἀπὸ μιὰ ἀθλητικὴ συνάντηση, τὰ πράγματα δὲν ἥρθαν καθόλου ὅπως τὰ εἶχε ὑπολογίσει. Τὸ λεωφορεῖο ἀπὸ τὸ Σαίν-Ντενίς ποὺ πήγαινε γιὰ τὸ Πα-

ρεῖο εἶχε πολὺ κόσμο κι' ἐπειδὴ ήταν μακρινὴ ἡ ἀπόστασις κανεὶς δὲν ἔδειχνε διάθεσι νὰ παραχωρήσῃ τὴ θέσι του στὴν Ζαννέτ. "Ολοι τοὺς μαλιστα τὴν κυττούσαν μὲ μιὰ δόσι εἰρωνε'ας κι' ἀπορᾶσαν τὶ θέλει αὐτὴ ἡ τόσο καλοντυμένη νέα μέσσα σ' ἔνα λαϊκὸ λεωφορεῖο τοῦ Σαίν-Ντενίς. ᩩ Ζαννέτ μετανοῦσε ποὺ δὲν εἶχε πάρει τὸ πολυτελές αὐτοκίνητο της, ὀφεῦ εἶχε πάει τόσο μακριά. Μετανοῦσε ἀκόμη και μ' αὐτὴ τὴ μανία τῆς ν' ἀνακατέθεται μὲ τὸν κόσμο τῶν ἐργατῶν, ποὺ μύριζαν ἰδρωτα και καπνὸ δευτέρας ποιότητος.

· ᩩ δυστυχισμένη ἡ Ζαννέτ πνιγόταν μέσα σ' ἔκεινο τὸ λεωφορεῖο και κάθε τόσο ἔνοιωθε νὰ τὴν πιέζουν οἱ νέοι ἐπιβάτες ποὺ ἀνέβαιναν σὲ κάθε σταθμό. ᩩ Ζαννέτ ἔνοιωθε ὅτι θὰ λιπυθυμοῦσε. Τὸ κεφάλι τῆς εἶχε ἀρχίσει νὰ ζαλίζεται και τ' αὐτιά τῆς νὰ βουτίζουν. Ξαφνικά, λιγὸ πιὸ πέρα ἀπὸ αὐτὴν εἶδε ἔνα νέο. ᩩ ήταν καθισμένος ἀναπαυτικὰ στὸ κάθισμά του και φαινόταν δὲτι ἀπελάμβανε τὴν ἀνάπτωσί του. ᩩ Ζαννέτ στάθηκε μπροστά του, τὸν πάτησε μὲ τὸ μικρὸ τῆς ποδαράκι, τὸ ζήτησε συγγνώμην μ' ενα χαμόγελο και κύτταξε μὲ ζήλεια τὸν λίγο τόπο τοῦ καθίσματος ποὺ περίσσευε.



# Ευγένιος

"Ἐλπιζε ὅτι ὁ νέος θὰ καταλάβαινε τὴν σημασία τοῦ βλέμματός της και θὰ ἔσπευδε νὰ τῆς κάνῃ λίγο τόπο ἢ νὰ τῆς παραχωρήσῃ τὴ θέσι του. Μὰ ἔκεινος κυττοῦσε ὀλοῖσια ἐμπρός του σὰν ὑπνωτισμένος κι' οὔτε καταδέχτηκε νὰ τῆς ἀπιντήσῃ στὸ χαμόγελό της.

· ᩩ Ζαννέτ ἐκνευρισμένη τὸν περιεργάσθηκε. "Υστερα ζάρωσε μ' ἀπογούτευσι τ' ὠμορφο προσωπάκι τῆς και ψιθύρισε :

— Κρίμα στὰ ροῦχα!

Δὲν μποροῦσε, βλέπετε, νὰ χωρέση τὸ μυαλό της πῶς ένας καλοντυμένος ἀνθρωπος ήταν δυνατὸ νὰ εἴνε ἀγενής. Και σκεφτόταν μὲ πίκρα ὅτι οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς της δὲν μοιάζουν καθόλου μὲ τοὺς παληοὺς κι' ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι ἀνθρωποι εἶνε πιὸ εὔγενεῖς, ἀδιάφορο ὃν εἶνε ἐργατικοὶ ή ἀριστοκράτες.

· Ἐπειδὴ δημως ήταν πολὺ κουρασμένη ἀποφάσισε ν' ἀφῆση στὴν πάντα τὴν εὔγενεια και νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν διθοστασία. Και εἶπε στὸ νέο μὲ κάπποι τόνο παραπόνου:

— Σᾶς παρακαλῶ, μου κάνετε λίγη θέσι νὰ καθήσω;

· Ο νέος γύρισε δεξιὰ κι' ἀριστερὰ τὸ κεφάλι του σὰν χαμένος, μὰ δὲν κουνήθηκε ἀπὸ τὴ θέσι του. "Ενας ἐργατικὸς τότε ποὺ στεκόταν ἀπὸ πάνω του, τὸν κτύπησε βάναυσα στὸν ὅμο και τοῦ φώναξε :

— "Ε, πατριώτη, σου μιλάει ἡ δεσποινίς. Κάνε της λίγη θέσι νὰ καθήσῃ!...

· Ο νέος τινάχτηκε σὰν μαγνητισμένος, κοκκίνησε και κόλλησε στὴν ἄκρη τοῦ καθίσματας.

— Μὲ συγχωρεῖτε, δήλωσε μ' ἀμηχανία, δὲν ἥξερα ὅτι μιλούσατε σὲ μένα...

— Μὲ κοροϊδεύει, σκέφτηκε ᩩ Ζαννέτ. Δὲν φτάνει ποὺ εἶνε ἀγενής, ἀλλὰ εἶνε και ψεύτης.

· Και δίχως νὰ τοῦ πῆση ὅτι δέντρο εύχαριστῶ κάθησε δίπλα του.

· Ο νέος, ώστόσο, δὲν κουνήθηκε. Ἀνάπνεε μ' εύχαριστησι τὸ ὄφρωμά της, στέναξε δυὸ - τρεῖς φορὲς και βάλθηκε πάλι νὰ κυττάζῃ ὀλαῖσια ἐμπρός του. ᩩ Ζαννέτ πρόσεξε τότε ὅτι ήταν συμπαθητικός, ὅτι εἶχε πολὺ ώμορφα χέρια κι' ὅτι τὸ ντύσιμό του ἔδειχνε γοῦστο κι' ἔναν ἀέρα πολιτισμοῦ. Αὐτὸ τὴν ἔκανε νὰ τοῦ συγχωρήσῃ τὴν συμπεριφορά του και γιὰ νὰ πιάσῃ κουβέντα μαζύ του τὸν ρώτησε τί ὡραίτυταν.

· Ο νέος τῆς ἀπάντησε λιγότερος μετανοούσες ὅτι δὲν ξέρει. "Ωστόσο ἔκεινη παρατήρησε ὅτι στὸ χέρι του φοροῦσε ἔνα κομψό ρολόι κι' ὅτι αὐτὸ δούλευε περίφημα!

· ᩩ Ζαννέτ, λοιπὸν, θύμωσε, γύρισε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά τὸ πρόσωπό της και βάλθηκε νὰ διαθέάξῃ ἀνάποδα μιὰ ἐφημερίδα ποὺ κρατοῦσε ἔνας ἐπιβάτης, δούλοις στεκόταν μπροστά της.

· Τέλος ήρθε δειπνότερος μετανοούσες τὸν πάτησε μὲ τὸ μικρό της ποδαράκι, τὸ ζήτησε συγγνώμην μ' ενα χαμόγελο και κύτταξε μὲ ζήλεια τὸν λίγο τόπο τοῦ καθίσματος ποὺ περίσσευε.



Κυττοῦσε ὀλοῖσια ἐμπρός του σὰν ὑπνωτισμένος...

χτορα. "Εκείνος τό πήρε, έκοψε τό εισιτήριο κ' ωστερα έπιασε μόνος του τό χέρι τού άγνωστου και τού έθαλε μέσα τά ρέστα και τό μπιλιέττο, ένω τού έλεγε :

— Τά ρέστα σας, κ. Ερνέστ. Καθώς βλέπω, αρχίσατε νά συνηθίζετε στό ξεχωρισμα τῶν χαρτονομισμάτων!...

"Η Ζαννέτ πού παρακολουθούσε αύτή τή σκηνή έθγαλε μιά κραυγή άλγεινής έκπλήξεως. Τότε μόνο διντελήθη οι όι νέος ήταν τυφλός.

— Συγγνώμην, ψιθύρισε, μή ξέροντας τί κάνει.

Και διά διά ντρεπόταν τὸν κόσμο θ' άρχιζε νά κλαίη πού εχε φερθή με τόση προστυχιά σ' ένων τυφλό. Τραβήχτηκε μάλιστα με σεβασμό άπό κοντά του και σ' όλο τό διάστημα μέχρι τό Παρίσι δὲν έπαυε νά τὸν περιεργάζεται με συμπάθεια. "Ενοιωθε μαλιστα τήν καρδιά της νά σφίγγεται κι' αι σθανόταν τήν έπιθυμία νά τὸν βοηθήσῃ. "Οταν, τέλος, έφτασαν στὸν σταθμό, η Ζαννέτ περιεργη στάθηκε νά ίδη τί θά κάνη αύτός ό νέος και ποῦ θά πήγαινε. Είδε τότε νά τὸν βοηθάη ό εισπράχτορας νά κατεβή άπό τό λεωφορεῖο και νά τὸν δόηγη ως τά καθίσματα ένως μπάρ. "Εκεὶ τὸν έγκατέλειψε. Φαίνεται οι δι τυφλός περίμενε κάπιον γιά νά τὸν πάρη άπό έκει πέρα. "Η Ζαννέτ μ' όλο τό θάρρος πού τῆς έδινε η άθωτης της, πλησίασε και τὸν ρώτησε :

— Μοῦ έπιτρέπετε νά σᾶς βοηθήσω, κύριε;

"Ο νέος χαμογέλασε με πίκρα.

Είσαστε άσφαλῶς ή ιέα τού λεωφορείου, της εἰπε Κρεμα. Σᾶς άνεγγνώρισα άπό τή φωνή σας. Μά δὲν μοῦ έπιτρέπεται νά κάνω κατάχρησι τῆς καλωσύνης σας. "Αλλωστε έχω πειά συνθίσει σ' αύτή τήν κατάστασί μου.

Μά η Ζαννέτ έπέμενε. "Ετσι με τή συζήτησι έγιναν φίλοι. "Η Ζαννέτ έμαθε οι αύτός ό νέος λεγόταν Ερνέστος Κορμπέλ, οι ήταν χτιμικός κι' οι είχε χάσει τό φῶς του έδω και δυο χρόνια καθώς έκανε ένω πείραμα στό έργαστηριό του. "Από τότε, τρεῖς φορές τό μήνα πήγαινε σ' ένων γιατρό τού Παρισιού, χωρίς όμως νά ύπάρχουν και πολλές έλπιδες νά ξαναθρή τό φῶς του.

— Μοῦ χρειάζεται, τής έξωμολογήθηκε, καθώς μοῦ εἰπε ό γιατρός, μιά δυνατή συγκίνησις, μόνο ένας συναρός ψυχικός κλονισμός θά με θεράπευε.

Κ' η Ζαννέτ ώρκισθηκε νά τού χαρίση αύτή τή συγκίνησι. Μά δὲν τού φανέρωσε τίς σκέψεις της. Τὸν έπεισε μάλιστα, με τή βοήθεια και τού γιατρού, νά μείνη στό Παρίσι κι' άνελαθε κρυφά όλη τήν φροντίδα τής περιθαψώντας του. Γιά χάρι του έγκατέλειψε ολες τίς διασκεδάσεις της κι' δλους τούς φίλους της. "Ο Ερνέστος ήταν ο «άρρωστός» της. Τὸν περιποιόταν σάν μιά καλή νοσοκόμος. Κάθε άπογευμα τὸν πήγαινε ως τὸν κήπο τού Λουξεμβούργου κι' έκει καθισμένοι σ' ένων πάγκο συζητούσαν γιά ένα σωρό πράγματα.

"Ο «άρρωστός» της είχε άνακτήσει τήν εύθυμια του. Μά πολλές φορές κυριεύοταν άπό μιά τρομακτική μελαγχολία. "Οαν δὲ τύχαινε νά τὸν ρωτήσῃ η Ζαννέτ τί έχει, έκείνος στέναζε και τής δήλωνε :

— Δέν μπορῶ πειά νά χαρώ τό φῶς, τὸν ήλιο, τήν ωμορφιά τού κόσμου. Δέν μπορῶ άκόμη νά ίδω και σᾶς, καταλυθαίνω οι είσαι ένας σωστός άγγελος. Μά είμαι βέβαιος οι μέρα θά με βαρεθῆς και θά μ' αφήσης. Και τότε θά γίνω πιό δυστυχισμένος κ' η ζωή θά μοῦ φαίνεται άκόμη πιό σκοτεινή.

"Η Ζαννέτ έβλεπε νά τρέχουν άπό τὰ συσσμένα ματιά του θερμά δάκρυα. "Ωτόσο πράγματι, μιά μέρα, οταν κατάλαθε οι τήν άγαπούσε παράφορα, τὸν έγκατέλειψε. Κι' ο Κορμπέλ κυριεύθηκε τότε άπό μιά τρομαχτική θλίψι. Στήν άρχη σκέψη η αύτοκτονήσῃ. "Υστερα θ-

μως τό πήρε αποφασι. Καταλάθαινε οι έτσι έπρεπε να γίνη κι' οι ή Ζαννέτ μιά μέρα ήταν μοιραίο νά φύγη άπό κοντά του. Και άπό συνήθεια πειά έξακολουθούσε νά πηγαίνη στό γιατρό και νά κάνη τρείς φορές τό μήνα τού ταξίδι άπό τό Σαίν-Ντενίς στό Παρίσι.

Μιά μέρα, τέλος, ο γιατρός τού δήλωσε οι είχε έρθει πειά ό καιρός γιά τή μεγάλη συγκίνησι. Μόνο πού θά έπρεπε νά μήν είνε καθόλου περιεργος. Θά έπρεπε μάλιστα νά δεχθή ως νοσοκόμο του τήν Ζαννέτ Ντυσώ. "Αλλωστε μόνη της είχε ζητήσει νά παρευρεθῇ κατά τήν τελευταία αύτή έξέτασί του.

"Ο Ερνέστ στό άκουσμα αύτοῦ τού δύναμασε. Μά συνήλθε γιατί σκέψη οι ήταν μιά άπλη συνωνυμία. "Η Ζαννέτ πού τὸν είχε έγκαταλείψει λεγόταν Μπρυνώ κι' άσφαλῶς τώρα πειά δέν θά καταδεχόταν να παίξη τό ρόλο τής νοσοκόμου.

"Ετσι άκολούθησε τό γιατρό στόν χειρουργικό θάλαμο, βέβαιος οι αύτή τή φορά δέν θά υπήρχε έλπις νά ίδη τό φῶς του. "Ο Ερνέστ ύπόφερε πολὺ κ' ήταν άδυνατο νά συγκρατήση τούς πόνους του. Ξαφνικά, χωρίς νά τό περιμένη, άκουσε μιά φωνή κοντά στ' αύτί του νά τού ψιθυρίζῃ :

— Κάνετε λοιπόν λίγο κουράγιο. Μή μ' αφήσετε νά νομίσω οι ήταν παντρευτώ ένων δειλό!

— Ζαννέτ! άγαπημένη μου Ζαννέτ! φώναξε με μιά κραυγή άπεραντης συγκινήσεως δ' Ερνέστ, άναγνωρίζοντας τή φωνή τής φίλης του. Σὺ έδω:

Και τήν ίδια στιγμή οι νασηιασηκώθηκε στό μεταλλικό κρεβάτι τού χειρουργείου τρέμοντας από τή χαρά του. Τήν ίδια όρα δ' σκοτεινός πέπλος πού σκέπαζε τά μάτια του άρχισε νά ξεκαθαρίζῃ και διέκρινε τό άγγελικό πρωσωπο τής Ζαννέτ πού τού χαμογελούσε.

— Θεέ μου, βλέπω! ψιθύρισε και λιποθύμησε.

"Οταν, κατόπιν άπό λίγο, συνήλθε κι' άνοιξε τά μάτια του, είδε δυό πρωσωπα νά τόν κυττάζουν άχτινοβολώντας άπό χαράς. "Ο γιατρός και η Ζαννέτ.

— Σᾶς άφειλα τή ζωή μου, τούς είπε ό Ερνέστ έ καλωσύνη.

Μά ο γιατρός τού έδειξε τήν Ζαννέτ και τού είπε :

— Στή δεσποινίδα χρωστάς τό φῶς σου, γιατί η Ιζαννέτ με έβοήθησε νά σοῦ χαρίσω τήν δυνατή συγκίνησι πού χρειαζόσουν γιά νά γίνης καλά. Είχε μάλιστα τό ικουράγιο νά σ' έγκαταλείψη ένω σ' άγαπούσε και νά έλθη πάλι κοντά σου οταν τής είπα οι ήταν πειά καιρός. "Ελπίζω οι ήταν τήν κάνης εύτυχισμένη.

Κι' ο Ερνέστ τού τό ύποσχέθηκε. "Αλλωστε ένοιωθε οι ήταν άδυνατο πειά νά ζήση μακρύ άπό αύτό τό ξανθό άγγελο πού τόν είχε βοηθήσει νά ξαναθρή τό φῶς του και νά γνωρίση τόν ήλιο, τα λουλούδια και τόν έρωτα.

ΜΩΡΙΣ ΡΟΥΣΣΕΛ

## ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΙ

### Η... ΚΗΔΕΙΟΜΑΝΗΣ !

Μιά νεαρά Αμερικανίς, η Σοφία Χρίσκαν, άπό 16 έτῶν έχει τήν παράξενη ιδιοτροπία νά πηγαίνη σ' ολες τίς κηδείες πού γίνονται στήν πολιτεία τής Πενσυλβανίας, όπου κατοικεῖ. Είτε δέν συμβή κοντά στήν πόλη της μιά κηδεία, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε, τέλος, ο ήλιος καίει σάν καμίνι, ή μίς Χρίσκαν δέν ένονει νά ζήση χωρίς νά ίκανοποιήσῃ τήν παράδοξη αύτή μανία της.

Μόλις άκούση κηδεία, ντύνεται βιαστική και τρέχει νά τήν προφτάσῃ. Γιά ολες τίς κηδείες τίς όποιες έχει παρακολουθήσει μέχρι σήμερο, τηρεί ήμερολόγιο, άπό τό διποίο μαθαίνουμε οι ήταν ίδιότροπος αύτή Αμερικανίς έχει έως τά τώρα παρευρεθῇ σε 6.054 κηδείες!



— Θεέ μου, βλέπω! ψιθύρισε ό Ερνέστος.