



Η ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ...

(Τῆς Μπράουνιγκ)

Στέκομαι κοντά στὸν ποταμὸν, ἐκεῖ στὴν ἴδια θέσι, ποὺ μὰ ήμέρα καθήσαμε οἱ δυό μας, ώραία μου ἀγάπη. "Ἐνας ἰσκιος τώρα πέφτει μόνο στὸ νερό. Τριγύρω ἔρημιά, σιωπή, γαλήνη. Καὶ τὸ μονοπάτι, γλυκειά μου ἀγάπη, τὸ μικρὸ ἐκεῖνο μονοπάτι, ποὺ οἱ δυό μας τότε τὸ περάσαμε μαζύ, μὰ ψυχὴ μονάχα τώρα τὸ περνᾶ καὶ τὸ ἀντικρύζει..."

Καὶ ἡ ψυχὴ αὐτὴ — ἀλλοίμονο — δρφανὴ πειὰ ἔχει ἀπομείνει...

"Αφθονα ἀνθίζουν τὰ λουλούδια στὴν ἀκροποταμιά, μὰ εἶμαι μόνος! Κανέναν πλαΐ μου δὲν ἔχω τώρα... Κανέναν, γιὰ νὰ σκύψω γιὰ χάρι του νὰ δρέψω ἐνα λουλούδι..."

Τὸ πουλάκι στὸ κλαρὶ κελαϊδεῖ ζωηρὰ καὶ ἀδιάκοπα. Ἡ ἄνοιξι μηνάει τὸν ἔρχομό της, ἡ φύσι σὸλη ἀναγαλλιάζει..."

Καὶ ὅμως! Πόσο θλιβερὴ αἰσθάνομαι ἔγῳ αὐτὴν τὴν ώρα νὰ περνάῃ! Πόσο νοσταλγῶ!... Πόσο λυπάμαι!

Στέκομαι ἀκόμα στὸν ποταμὸν, ἐκεῖ κοντά, ἐκεῖ στὴν ἴδια

βρισκόντουσαν σ' ἔνα τραπέζι κ' εἶπε τοῦ δικηγόρου:

— Σᾶς παρακαλῶ, μίστερ Κέλλυ, μπορεῖτε νὰ μοῦ τὰ φυλάξετε μέσα στὴν τσάντα σας;

'Ο δικηγόρος, ὅπως στεκόταν ὅρθιος μπροστά του, ἔφερε μπροστά στὸ στῆθος του τὸ μαῦρο χαρτοφυλάκιο καὶ τὸ ξεκλείδωσε. Τὴν ἴδια ὅμως στιγμὴ, δὲν τέτεκτι ἔκανε μιὰ ἀδέξια κίνησι κι' ἀνα ποδογύρισε κάτω στὸ πάτωμα τὴν ἀνοιχτὴ τσάντα. 'Απὸ μέσα τότε ξεχύθηκαν μερικὰ ἔγγραφα κι' ἔνα ναλάζιο βιβλίο, ὅμοιο μ' ἐκεῖνο ποὺ εἶχε βρεθῆ μπροστά στὸ κρεβεθάτι τῆς νεκρῆς!..."

'Ο δικηγόρος Κέλλυ, μ' ἔνα πήδημα αἰλούρου ἔφτασε κοντά στὴν πόρτα κι' ἔκανε νὰ φύγη. Μὰ δὲ Κούκ εἶχε διάλει κι' δλας τὸ πιστόλι:

— Ψηλὰ τὰ χέρια!... τοῦ φώναξε ἀπειλητικά.

"Ἐπειτα, μ' ἔνα χαμόγελο θριάμβου, τοῦ πέρασε τὶς χειροπέδες καὶ τὸν παρέδωσε στοὺς πόλισμαν ποὺ φύλαγαν στὴν ἔξοδο τοῦ διαμερίσματος.

'Ο Κέλλυ, κατόπιν, κατάλαβε πώς ἥταν χαμένος κι' ὡμολόγησε τὸ ἔγκλημά του. Τὸ βιβλίο ποὺ εἶχε μέσα στὴν τσάντα του ἥταν ποτισμένο μὲ κυανιοῦχο κάλι. Αὔτο τὸ βιβλίο εἶχε στείλει στὴ χορεύτρια μὲ τὸν γραμματοκομιστή. "Ἐπειτα, ἀνέβηκε στὸ διαμέρισμά της κι' ὅταν δὲ θυρωρός εἶχε τρέξει στὸν προθάλαμο νὰ τηλεφωνήσῃ στὴν ἀστυγομία, ἔθγαλε ἀπὸ τὴν τσάντα του ἔνα καθαρὸ καὶ ὅμοιο γαλάζιο βιβλίο, τὸ ἔθαλε στὸ πάτωμα στὴ θέσι τοῦ δηλητηριασμένου καὶ ύστερα τὸ δηλητηριασμένο μέσα στὴν τσάντα του..."

Γιὰ ποιὸ λόγο τώρα εἶχε σκοτώσει τὴν Ἐλεάνωρ Λέσβισσον; 'Απλούστατα ἥταν διαχειριστής τῆς περιουσίας της. Μὰ ἔνας κακὸς διαχειριστής, γιατὶ τὴν εἶχε χάσει δλη στὶς κούρσες. "Οταν λοιπὸν ἐκείνη τοῦ ζήτησε νὰ τῆς τακτοποιήσῃ τοὺς λογαριασμοὺς ἐπειδὴ θὰ ἔφευγε γιὰ τὸ Χόλλυγουντ, δικηγόρος Κέλλυ δὲν θρήκε ἀλλη λύσι, γιὰ νὰ σωθῇ, παρὰ τὴ δολοφονία τῆς Ἐλεάνωρ Λέσβισσον.

A. K. ΓΡΗΝ

παληὴ θέσι...

Καὶ σκέπτομαι τὸν ἔρωτά σου, ἀγαπημένη!

Καὶ τὰ ματάκια σου τὰ θλέπω τώρα νὰ δακρύζουνε. Πόσος καιρὸς ἐπέρασε!... "Ἄς εἶνε εὐλογημένη ἡ ώρα ποὺ σ' ἐγνώρισα! "Ἄς εἶνε εὐλογημένη!

ΑΣ ΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ

(Τοῦ Θ. Μούρ)

Τότε ναί! "Ἄς χωριστοῦμε, ἃς φύγουμε μακριὰ ὁ ἔνας ἀπ' τὸν ἄλλον. Ναί, ἔτοι νὰ γίνη! "Ἔται ἀφοῦ κ' οἱ δυό ποθοῦμε τόσο τὴν ἐλευθερία μας...

Νά! πάρε πίσω τὴν καρδιά σου καὶ δῶσε μου ξανὰ τὴν πονεμένη μου ψυχή!

Χαρίκαμε μαζύ τόσες ώραίες ήμέρες, τόσες εύτυχισμένες ζις...

Μὰ ἡ εύτυχία εἶνε γραφτὸ νὰ μὴ μπορῇ ποτὲ νὰ διαρκέσῃ... ποτέ!

"Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν τὸ παρελθόν, γλυκειὰ κοπέλλα, ποὺ ξέμαθες πόσο ἀγαπῶ, πόσο πονῶ, πόσο στενάζω..."

"Ήσαν γλυκά τὰ λόγια μου καὶ φλογερά ἦσαν τὰ φιλιά σου. Ναί! Μὰ τώρα τίποτα πειὰ δὲν ύπάρχει. "Ἄς φύγουμε. "Ἄς χωριστοῦμε. "Ήταν μιὰ ἄνοιξι ποὺ ἐπέρασε. "Ήταν μιὰ ἐποχὴ γλυκειὰ ποὺ ἔχαθη.

Χαίρε! Κι' ἀν μ' ἔρωτήση ὁ Θεός καμμιὰ φορὰ ἐκεῖ ἐπάνω ποὺ θὰ πάμε; Κι' ἀν μ' ἔρωτήση ἀν σ' ἀγαπῶ, ἀν σ' ἀγαπούσα;

— Ναί! θὰ τοῦ εἰπῶ. Τὴν ἀγαπῶ, τὴν ἀγαποῦσα, μὰ ἔκεινη... μ' ἀγάπησε καὶ μ' ἀγαπᾶ ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ μένα!... Αὔτη εἶνε μόνο ἡ ἀλήθεια καὶ αὐτὴν πρέπει νὰ ιοῦ πῶ, Κύριε καὶ Θεέ μου!...

ΘΡΗΝΟΣ ΨΥΧΗΣ

(Τοῦ Χαΐνε)

Στὸ γεφυράκι ἔκει, στὸ ἥσυχο ἐκεῖνο γεφυράκι, τὰ δελινά, τ' ἀπόθραδα κάποια ψυχὴ πηγαίνει μόνη...

Κι' ἔχει ξανθὰ μαλλιὰ ἡ ψυχὴ ἐκείνη καὶ εἶνε τὰ χεῖλη της φωτιά, εἶνε τὰ μάτια της φλόγες γεμάτα...

Ποιά νᾶνε ἡ ψυχὴ ποὺ μόνη κάθε θράδυ ἐκεῖ πηγαίνει;... Κανεὶς δὲν ἀποκρίνεται. Κανεὶς!

Καὶ ἡ ψυχὴ σὲ δάκρυα ξεσπᾷ γιὰ τὸν χαμένο ἔρωτα, τὸν πρώτο ἐκεῖνο ἔρωτά της καὶ μὲ τὰ δάκρυα παρηγορεῖται, μὲ τὰ δάκρυα μόνο ζῆ καὶ λησμονιέται.

— Φτωχὴ ἀγάπη! Πέθανες κι' ἀλλη καμμιὰ παρηγοριὰ δὲ ψρέθηκε γιὰ μὲ στὸν κόσμο, τὴν πονεμένη μου ψυχὴ λιγάκι νὰ γλυκάνη... "Ἐπέθανες, μονάκριβή μου ἀγάπη καὶ πήρες μὲ τὸ θάνατο ὅλο τὸ φῶς ποὺ εἶχα μέσα στὴ ζωή μου!

Καὶ κλαίει ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ἀλλη ἀγάπη ποὺ στὸν ἄλλο κόσμο πέταξε μακριά!

Καὶ ἔχει ξανθὰ μαλλιὰ ἡ ἀγάπη ἐκείνη, κι' ἔχει τὰ χεῖλη της φωτιά, τὰ μάτια της γεμάτα φλόγες...

Ποιός εἶδε τὴν ψυχὴ ποὺ μόνη κάθε θράδυ στὸ γεφυράκι ἐκεῖ πηγαίνει γιὰ νὰ κλάψῃ;

Κανεὶς δὲν ἀποκρίνεται! Κανεὶς...