

## ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ Ζ. ΜΠΕΡΝΙΕ



**ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ.**— Μυστηριώδη κι' άνεξήγητα πράγματα συμβαίνουν στην άγροικια του Βαλπριθά, που όρισκεται χαμένη στά θουνά και στά δάση. Δυό έργατες της άγροικιας όρισκονται μέσα σε λίγο διάστημα σπαραγμένοι, φαγωμένοι κυριολεκτικώς, μέσα στά Μαύρα Λαγκάδια σάν νά τους κατασπάραξε κάποιο τέρας. Και πραγματικά σ' όλη την περιοχή υπάρχει ή φήμη ότι στό Βαλπριθά ζούσε άλλοτε τό Τέρας τού Λιοράν, που είχε κορμί δάρκούδας και κεφάλι λύκου και γιά τό δόποιο μιλάει ένα παλήδ χειρόγραφο βιβλίο. Τέλος, μιά νύχτα, δ' ίδιοκτήτης της άγροικιας Ροσάρ, καθώς γυρίζει μιά θυελλώδη νύχτα στό σπίτι του, δέχεται τήν έπιθεσι ένδος μυστηριώδους πλάσματος. Τήν άλλη μέρα τόν όρισκονται κι' αύτόν κατασπαραγμένο. Μετά τό νέο αύτό μυστηριώδη θάνατο, ή χήρα τού Ροσάρ πουλάει τήν άγροικια στόν Αντώνη Σαλβαΐρ, δ' δόποιος έγκαθίσταται έκει μαζύ με τή γυναίκα του και τά δύο παιδιά του. Τό πρώτο όραδο τής έγκαταστάσεώς τους έκει, κραυγές τρόμου κάνουν τό Σαλβαΐρ νά τρέξει στό δωμάτιο τής κόρης του, ή δόποια τού λέει πώς είδε κάποιο υπερφυσικό πλάσμα νά τήν άπειλή. Ο Σαλβαΐρ τήν άλλη μέρα πηγαίνει στή γειτονική πόλη, όπου συναντάται τόν άνεψιό του 'Αλβέρτο και τόν παίρνει μαζύ του στήν άγροικια. Στό δρόμο όμως τό άλογο τού άμαξιου που τούς μεταφέρει, τρομάζει άνεξήγητα και παρ' άλιγο νά δημονιάση. Τέλος φτάνουν στήν άγροικια κι' έκει τήν ίδια νύχτα κάποιος προσπαθεῖ νά παραβιάση τήν έξωπορτα τού σπιτιού. Έκω δ' 'Αλβέρτος όλει έξω μιά μυστηριώδη κι' άλλοκοτη σκιά.

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ο Σαλβαΐρ στάθηκε και κόλλησε τά όλεμματά του στά μάτια τού άνεψιού του.

"Επειτα έξακολούθησε:

— Μά τήν ίδια στιγμή τραβήχτηκα πίσω τρομαγμένος. "Ένοιωσα άπό τήν άλλη μεριά τού τοίχου μιά άνάσα... μ' άκους; Μιά θερμή άνάσα.

Και καθώς δ' 'Αλβέρτος άπό τήν έκφρασί του φαινόταν πώς δέν καταλάβαινε, δ' θείος του έπρόσθεσε:

— Πώς νά σου πώ.... "Έχεις δή πώς άνασσαίνουν δυνατά τ' άλογα, άγγιζοντας με τα ρουθουνία τους τόν τοίχο τού σταύλου;... "Έτσι ήταν... Πήρα αμέσως άχυρο κι' έφραξα πάλι τήν τρύπα. Κατόπιν έγικα έξω και πήγα ώς τήν καγκελλόπορτα: άπόλυτη έρημια άπλωνόταν όλογυρα στό δρόμο... Μά τήν άλλη μέρα είδα πώς στό μέρος που όρισκεται άκριθως κάτω άπό τήν τρύπα αύτή στό δρόμο, τό χορτάρι ήταν πατημένο. Πρόσεξα έπισης ότι κανείς άνθρωπος δέν θά μπορούσε νά φτάση άπό κει ώς τήν τρύπα, γιατί είνε πολύ φηλά.

Ο 'Αλβέρτος δέν άπαντησε. Είχε καταλάβει.

Ξαναπήραν τό δρόμο που πήγαινε όλοισια. Λίγο πιό πέρα δ' 'Αλβέρτος σταμάτησε πάλι και ρώτησε:

— Δέν προσπαθήσατε καθόλου άπό τότε που ήρθατε ώδω νά διαφωτίσετε τό μυστήριο με τό δόποιο περιβάλλεται δυάνατος τού Αντώνη Ρισσάρ και τών έργατών του;

— "Όχι. Ούτε ή άστυνομία ή ίδια δέν θά κατάφερνε τίποτε.

— Η άστυνομία δέν θά ήταν στή θέσι που είσθε σείς τώρα. Μού φαίνεται πώς θά είχε ένδιαφέρον μιά τέτοια ξερευνα...

Ο κτηματίας σήκωσε τά χέρια του σάν νάθελε νά πή πώς δέν μπορούσε νά κάνη τίποτε.

Ξανάρχισαν νά περπατάνε πλάϊ-πλάϊ σιωπηλά. Ή ώρα θά κόντευε δέκα. Καθώς πλησίαζαν στά τελευταία σπίτια τού Βαλπριθά, δ' 'Αλβέρτος ξανάπε:

— Αν θυμάμαι καλά, μού είπαν ότι δ' Ροσάρ τή όραδο τού μυστηριώδους θανάτου του συνώδευσε ώς τό σπίτι του

κάποιο φίλο του πού κάθεται σε τεσσάρων χιλιομέτρων άποστασι άπ' τό Βαλπριθά.

— Ναι, ο φίλος του αύτος κάθεται άπό τήν άλλη μεριά τής κορυφής τού γυμνού θουνού. Υπάρχουν έκει δύο-τρία σπίτια άπομονωμένα, που άπέχουν καμμιά διακρισιά μέτρα άπ' τό χωριό Μοντουρσί.

— Ξέρετε τό όνομα τού φίλου αύτού τού Ροσάρ;

— Ναι, είνε δ' ζωγράφος Ντανιέλ Λουθέ. Κάθεται έκει με τή γυναίκα του πρό άρκετών χρόνων.

— Δέν πήγατε νά τόν έπισκεφθῆτε;

— "Όχι. Γιά ποιό λόγο νά πάω;

— Δέν είσθε καθόλου περίεργος, θείε μου. Έγώ δέν θά φύγω άπό τό Βαλπριθά πρίν γνωρίσω αύτόν τόν κ. Λουθέ.

Ο Σαλβαΐρ δέν άπαντησε.

Προοπέρασαν τό τελευταίο σπίτι τού συνοικισμού, σταν έξαφνα δ' κτήτασις ύψωσε τό χέρι του και είπε:

— Δέξι!... Κάποιος γλύστρησε πίσω άπ' αύτό τό σπίτι, έκει δεξιά... "Ισως είνε δ' γυιός μου δ' Ζουλιέν... Δέν μπορεῖ νά είν' άλλος άπ' αύτόν ή τό Μαρσενά... Μά μού κάνει έντυπωσι: 'Ο Μαρσενά έφυγε σήμερα τό πρωΐ γιά τό Μοντουρσί κι' ό εξάδελφός σου πρέπει νά όρισκεται στό σπίτι... 'Ας προχωρήσουμε άθρυσα...

Εκαναν, πατώντας στίς μύτες τών ποδιών τους, καμμιά έκατοστή μέτρα και φτάνοντας στό έρημο σπίτι, προχώρησαν ξυστά στόν τοίχο του.

Ακουσαν τότε κάποιον πού μιλούσε σιγανά, χωρίς νά μπορέσουν ν' άκούσουν τί έλεγε.

— Είνε δύο, είπε δ' Σαλβαΐρ, τού δόποιου τά χαρακτηριστικά συνεσπάσθησαν.

Επακολούθησε μιά άρκετά παρατεταμένη σιωπή. Επειτα, μιά φωνή πολύ γλυκειά, μιά φωνή γυναικεία, ψιθύρισε σε τόν έπιτιμητικό:

— Δέν έπρεπε νά σε συνοδεύσω ώς έδω. "Αν μᾶς έθλεπε δ' πατέρας σου;...

Ο Σαλβαΐρ νόμισε πώς άναγνώρισε τή φωνή τής Λουσιέν, τής κόρης τού Μαρσενά. Σε ποιόν μιλούσε τάχα έτσι; Μιά ύποψία τού πέρασε άπ' τό μυαλό, ή δόποια θγήκε άληθινή, γιατί, έπειτ' άπό μιά στιγμή, έκουσε τό γυιό του, τό Ζουλιέν, ν' άπαντάγη:

— Μά άφού δέν μπορούμε νά όλεπόμαστε στήν άγροικια;...

Ενας άλλος άνθρωπος στή θέσι τού Σαλβαΐρ θά περίμενε νά μάθη περισσότερα άπό τό μυστικό που τού είχε άποκαλυφθή τόσο ξαφνικά. Αύτός όμως δέν μπόρεσε νά συγκρατηθή και δρμώντας μέσα, όρεθηκε σε μιά στιγμή μπροστά στούς δυό έρωτευμένους.

Ο Ζουλιέν, όλεποντας τόν πατέρα του, άναπτησε τρομαγμένος. Τό χέρι του παράτησε τόν όμο τής νέας κόρης, τής δόποιας τό κεφάλι άκουμπούσε στό δικό του.

Ο 'Αλβέρτος είχε προχωρήσει κι' αύτος, άκολουθωντας τό θείο του. Μά μόλις είδε τέροι τίνος έπρόκειτο, έκρινε δρότερο ν' άπομακρυνθή και νά γυρίση στήν άγροικια.

Ο Ροσάρ κι' δ' γυιός του ξαναγύρισαν κι' αύτοι σε λίγο μά δέν έγινε μπροστά του κανένας ύπαινιγμός γιά τή σκηνή τής δόποιας είχε παρασταθή μάρτυς.

Τό όραδο όμως, μόλις άρχισε νά νυχτώνη, δ' Σαλβαΐρ έλειψε δυό δρεσ άπό τό σπίτι του και τήν άλλη μέρα δ' 'Αλβέρτος έμαθε ότι ή Λουσιέν Μαρσενά είχε φύγει γιά τό σπίτι τού καποιού θείου της, στό Ωριγιάκ.

Ο 'Αλβέρτος κατάλαβε άπ' αύτό ότι δ' θείος του είχε βιάσει τούς γονεῖς της νά τη στελουν έκει χωρίζοντάς την έτσι άπό τό γυιό του.

## VII

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, δὲ Ἀλβέρτος ἀποφάσισε νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ σχέδιο γιὰ τὸ ὅποιο εἶχε μιλήσει στὸ Ροσάρ καὶ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ ζωγράφο Λουσέ.

Δὲν τοῦ πέρασε οὔτε μιὰ στιγμὴ ἀπὸ τὸ μυαλὸν ἢ σκέψις ὅτι τὸ διάθημά του αὐτὸν μποροῦσε νὰ φανῇ ἄποπο. Τὴν ἐπισκεψίαν του θὰ τὴν δικαιολογοῦσε τὸ γεγονός ὅτι ὁ ζωγράφος ἦταν ὁ πιὸ κοντινὸς γείτονας τῆς ἀγροικίας.

Ο καιρὸς ἦταν ἐλαφρὰ ὄμιχλώδης καὶ κάπως γλυκός. Ο Ἀλβέρτος προχώρησε στὰ δάση τῶν Μαύρων Λαγκαδιῶν γιὰ νὰ φτάσῃ στὴν κορυφὴ τοῦ Γύμνου Βουνοῦ.

Ἐφτασε τέλος ἐκεῖ κατὰ τὶς τρεῖς τὸ ἀπόγευμα. "Αρχισε τότε νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά καὶ εἰδὲ σ' ἀπόστασι δύο χιλιομέτρων τὸ χωριὸν Μοντουρσί. Σκέφτηκε ὅτι ἡ κατοικία τοῦ Λουσέ δὲν θὰ βρισκόταν μακριά.

Καὶ πραγματικὰ δὲν ἀργῆσε νὰ τὴν ἀνακαλύψῃ χωμένη μεσαὶ στὰ ἔλατα. Ἠταν ἔνα πολὺ ἄνετο ἔξοχικὸ σπίτι. Μὰ ὁ νέος ἀναρωτήθηκε ξαφνιασμένος πῶς μποροῦσε νὰ ζῇ κανεὶς ἐκεῖ, γιὰ τὴν εὐχαρίστησι του, δχι μόνο τοὺς μῆνες τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ στὸ κάτω-κάτω εἶχαν κάποια γοητεία σ' αὐτὸν τὸ μέρος, μὰ καὶ τοὺς χειμωνιάτικους μὲ τὶς μικρὲς ἡμέρες τους καὶ τὶς ἀτελείωτες νύχτες τους.

Χτύπησε τὴν πόρτα μὰ ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἀπάντησε ἀμέσως κανεὶς, νόμισε γιὰ μιὰ στιγμὴ πῶς ἡ βίλλα ἦταν ἀκατοίκητη. Ξεναχτυπητε.. Τοτε, πίσω σ' ἔνα ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ Ισογείου, ἔνα πρόσωπο παρουσιάστηκε κολλημένο στὸ τζάμι, ἔνα πρόσωπο ἀνδρός, νέου σχετικῶς ἀκόμα πλαισιωμένο μὲ ξανθὴ γενεάδα.

Ήταν ὁ ζωγράφος Λουσέ. Ο Ἀλβέρτος χαιρέτησε καὶ τὸ παράθυρο ἀνοίξε. Ο ζωγράφος ρώτησε:

— Ο κύριος;  
— Εἶμαι ὁ Ἀλβέρτος Σαλβατόρ, ἀνεψιός του ἰδιοκτήτος τοῦ Βαλπριθά.

Ο ζωγράφος χαμογέλασε καὶ εἶπε μ' εὐγένεια:

— Μὲ συγχωρῆτε... Θὰ σᾶς ἀνοίξω ἀμέσως.

Ο Λουσέ ἦταν ψηλὸς κι' ἀδύνατος, πρᾶγμα ποὺ τὸν ἔκανε νὰ φαίνεται πιὸ ψηλὸς ἀκόμα. Ωδίγησε τὸν ἐπισκέπτη του σὲ μιὰ κάμαρη ποὺ ἦταν σαλόνι καὶ ἀτελιέ μαζύ. Όι τοῖχοι του σκεπαζόντουσαν ἀπὸ εἰκόνες κάθε μεγέθους καὶ κάθε εἴδους: πορτραῖτα, τοπία, νατύρα - μόρτη, θαλασσογραφίες. Μὰ τὴν προσοχὴ τοῦ

Ἀλβέρτου τὴν τράβηξε ἔνα πορτραῖτο γυναίκας ποὺ κατέχει τὴν τιμητικὴ θέσι.

Η πόζα ἦταν κωμικὴ καὶ ἡ τέχνη ύπερμοντέρνα. Ήταν μιὰ γυναίκα καμμιά τριανταριά χρόνων, μὲ παχειά χαρακτηριστικά καὶ μὲ κωμικά περήφανο ύφος. Ο Ἀλβέρτος θὰ μαθαινει σὲ λίγες στιγμὲς ὅτι ἦταν ἡ Φανή Λουσέ, ἡ γυναίκα τοῦ ζωγράφου.

Ο Λουσέ φαινόταν καταγοητευμένος γι' αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψι, τὴν τόσο ἀπροσδόκητη γι' αὐτὸν.

— Θὰ μὲ συγχωρῆσετε, ἔλεγε, γιὰ τὴ δυσπιστία ποὺ σᾶς ἔδειξα στὴν ἀρχή. Μὰ ὅταν ζῇ κανεὶς σὲ μιὰ τέτοια ἐρημιά, πρέπει νὰνε λίγο δύσπιστος. Εἇς ἄλλου συμβαίνουν τόσο μυστηριώδη πράγματα τὸν τελευταῖο καιρὸ στὰ μέρη μας... Ασφαλῶς θὰ μάθατε γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἀντώνη Ροσάρ.

— Ναί, δὲ θεῖος μου μοῦ μᾶλησε σχετικῶς καὶ δὲν σᾶς κρύβω ὅτι εἶμαι εύτυχης ποὺ κάνω τὴ γνωριμία σας, ἡ δοπιά θὰ μ' εὐκολύνῃ νὰ μάθω καλύτερα τὰ πράγματα. Εἰσαστε ὁ μόνος... μάρτυς, μπορῶ νὰ πῶ, τῶν τελευταίων στιγμῶν τοῦ Ἀντώνη Ροσάρ καὶ...

Ο ζωγράφος τὸν διέκοψε:

— "Οχι ἀκριβῶς δέ μάρτυς τῶν «τελευταίων» στιγμῶν, γιατὶ κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ μάθη πῶς ἔγινε τὸ τραγικὸ

αὐτὸν πρᾶγμα, μὰ ἡμουν δὲ τελευταῖος ἀνθρωπος ποὺ κουβέντιασε μαζύ μὲ τὸν Ροσάρ, ὁ δοπιάς, ἀφοῦ μὲ συνώδευσε ὃς ἔδω, ἔπεισε θῦμα αὐτοῦ τοῦ... δυστυχήματος ποὺ δὲν διαφωτίστηκε ἀκόμα.

— Πηγαίνατε καὶ τὸν ἐπισκεπτόσαστε ταχτικὰ, δπως μοῦ εἶπαν.

— Ναί. 'Ο Ροσάρ κι' ἔγω εἴμαστε φίλοι, ἥ, ἀν προτιμᾶτε, λαμπροὶ γείτονες, διότι δὲν ἔρχόταν στὸ Μοντουρσί χωρὶς νὰ περάσῃ νὰ μὲ δῆ κι' ἔγω πήγαινα μιὰ φορὰ τούλαχιστον τὴ βδομάδα στὴν ἀγροικία του, ἀπ' δπου προμηθευόμαστε βούτυρο, αὐγά καὶ πουλερικά. 'Η τελευταία φορὰ ποὺ πήγα νὰ ἐπισκεφτῷ τὸ Ροσάρ ἦταν ἡ 3 Δεκεμβρίου τοῦ περασμένου χρόνου. Σὲ λίγες μέρες κλείνει ἔνας χρόνος ἀπὸ τότε... Πόσο δικαιόσπειρας περνάει γρήγορα! Τοὺς βρήκα, αὐτὸν καὶ τὴ γυναίκα του ἀναστατωμένους. 'Εγώ εἶχα λείψει τότε γιὰ μερικὲς βδομάδες στὸ Παρίσι. Κατὰ τὴν διάρκεια λοιπὸν τῆς ἀπουσίας μου, δυὸς ἀπὸ τοὺς ἔργατες τοῦ Ροσάρ εἶχαν πεθάνει μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ἀπὸ τὸν δοπιά ἦταν γραφτό του νὰ πεθάνῃ κι' αὐτός. 'Επίσης κι' ἔνα ἀπὸ τὰ σπίτια τῆς ἀγροικίας εἶχε πυρποληθῆ μυστηριώδως καὶ ὅλοι ὅσοι ἔρχαντοσαν ἐκεῖ εἶχαν φύγει ο ἔνας κατόπιν τοῦ ἄλλου τρομαγμένοι.

— Τί περίεργα πράγματα! εἶπεν ὁ Ἀλβέρτος.

— Ναί! Κι' ὁ ἴδιος δὲν ἀποφασίσει νὰ πουλήσῃ τὴν ἀγροικία του. Τὴν ἐπομένη μάλιστα αὐτῆς τῆς ἡμέρας, στὶς 4 Δεκεμβρίου δηλαδή, ἡ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του θὰ ἔφευγαν γιὰ τὸ Σαλέρ, δπου θὰ πήγαινε σὲ λίγο κι' ὁ ἴδιος νὰ τοὺς συναντήσῃ σὲ λίγες μέρες.

— Μὰ γιατὶ ἀποφάσισαν νὰ φύγουν τόσο ἐσπευσμένοι;

Ο ζωγράφος ὑψώσει τοὺς ὄμοιους του κι' ἔνα αἰνιγματικὸ χαμόγελο φάνηκε στὸ χλωμό του πρόσωπο.

— Εἶχαν ξετρελλαχθῆ ἀπὸ τὸ φόβο τους οἱ φτωχοί! εἶπε. Κανένας πειὰ δὲν ἤθελε νὰ μείνῃ κοντά τους, ἀπὸ τότε ποὺ βρέθηκαν κατασπαραγμένα τὰ πτώματα τῶν δύο ἔργατῶν... Κι' ὁ φόβος αὐτὸς ἔγινε πανικός ἀπὸ τότε ποὺ δὲν βάλε μιὰ νύχτα κοντά στὸ Γύμνο Βουνό ἔνα φριχτὸ κι' ἀπαίσιο τέρας... Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτὸς, δὲν ήταν ο Ροσάρ συγχρόνως βρήκε σὲ κάπιοι ντουλάπι τοῦ σπιτιοῦ του ἔνα παληὸ χειρόγραφο βιβλίο, τοῦ δοπιού ή ἀνάγνωσης τὸν κατατρόμαξε. Μοῦ τὸ ἔδειξε ἐκεῖνο τὸ βράδυ. "Ε-

γραφε γιὰ κάποιο τέρας ποὺ εἶχε καταφύγει στὰ δάση τοῦ Βαλπριθά πρὸ ἔκατό χρόνων καὶ τοῦ δοπιού ή εἰκόνα στὸ έξωφυλλο τοῦ βιβλίου τὸ παρουσίαζε ἐντελῶς δόμοιο μ' αὐτὸ ποὺ εἶχε δῆ δὲν βάλε... Στὸ Ροσάρ καὶ στὴ γυναίκα του εἶχε κάνει καταπληκτικὴ ἐντύπωσι αὐτὴ ἡ σύμπτωσις... Τοῦ κάκου ἔγω προσπαθοῦσα νὰ τοὺς καθησυχάσω... 'Εν τῷ μεταξὺ εἶχε νυχτώσει γιὰ καλά. "Εθρέχε ραγδαία κι' δὲν ήταν προθυμοποιήθηκε νὰ μὲ συνοδεύσῃ ὡς τὸ σπίτι μου μὲ τ' ἀμάξι του. Δέχτηκα εὐχαρίστως κι' ἤρθαμε ὡς ἔδω, χωρὶς κανένα ἀπολύτως ἐπεισόδιο. Θυμάμαι τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ μοῦ εἶπε καθὼς μὲ ἄφηνε γιὰ νὰ γυρίση πίσω. Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι τὸν Βασανίζε κάποιο κακὸ προαίσθημα: «Καληνύχτα, κύριε Λουσέ. Δὲν ξέρω ἀν θὰ ξανάρθω ἄλλη φορὰ στὸ Μοντουρσί». Πήγα νὰ τοῦ ἀπαντήσω κάτι, μὰ ἐκεῖνος εἶχε ἀπομακρυνθῆ κιόλας, ἀνεβαίνοντας πρὸς τὸ Γύμνο Βουνό. Ξέρετε τί συνέβη κατόπιν. Τὸ πτώμα του τὴν ὅλη μέρα βρήκηκε ἀπὸ τὴν Βασανίζε κάποιο κακὸ προαίσθημα: «Καληνύχτα, κύριε Λουσέ. Δὲν ξέρω ἀν θὰ ξανάρθω ἄλλη φορὰ στὸ Μοντουρσί». Πήγα νὰ τοῦ τελευταῖα λόγια ποὺ μοῦ εἶπε καθὼς μὲ ἄφηνε γιὰ νὰ γυρίση πίσω. Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι τὸν Βασανίζε κάποιο κακὸ προαίσθημα: «Καληνύχτα, κύριε Λουσέ. Δὲν ξέρω ἀν θὰ ξανάρθω ἄλλη φορὰ στὸ Μοντουρσί». Πήγα νὰ τοῦ τελευταῖα λόγια ποὺ μοῦ εἶπε καθὼς μὲ ἄφηνε γιὰ νὰ γυρίση πίσω. Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι τὸν Βασανίζε κάποιο κακὸ προαίσθημα: «Καληνύχτα, κύριε Λουσέ. Δὲν ξέρω... "Αν υποθέσουμε πῶς ἐπρόκειτο περὶ ἐγκλήματος, ποιός εἶχε συμφέρον νὰ σκοτώσῃ τὸ Ροσάρ; 'Εχθρούς ἐπίσης δὲν εἶχε.

— Τί περίεργα ποὺ εἶν' ὅλ' αὐτά.

(Ακολουθεῖ)

