

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

# Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡΤ

(Ό Γκρέγκορυ Λά Κάρα, ένας από τους μεγαλυτέρους σήμερα σκηνοθετες στὸ Χόλλουγουντ, περιγράφει στὸ κατωτέρω ἄρθρο του τὴν ἀγνωστη Ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ τὸν πραγματικὰ παράξενο χαρακτῆρα τῆς διασήμου «γοήσσης» τῆς δόθόνης Κλωντέτ Κόλμπερτ.)

**Π**ΡΙΝ γνωρίσω καλὰ τὴν Κλωντέτ Κόλμπερτ, εἶχα σχηματίσει τὴν ἐντύπωσι διτὶ ήταν μιὰ ψυχρὴ γυναικα, θελκτικὴ βέβαια, μὰ χωρὶς καυματικὴ ἔξαιρετικὴ ωμορφιά. Μου φαινόταν διτὶ ἡ γυναικα αὐτὴ δὲν εἶχε δοκιμάσει ποτὲ ισχυρὲς συγκινήσεις. Γιὰ μένα ήταν μιὰ «Κυρία καθὼς πρέπει». «Ε, λοιπόν! Δὲν μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε πόσο μισῶ τὶς «καθὼς πρέπει» κυρίες. Δὲν γίνονται ποτὲ καλές καλλιτέχνιδες. Μένουν διαρκῶς κλεισμένες μέσα στὴν φευτιά, ἀπ’ τὴν ὅποια δὲν μποροῦν νὰ λυτρωθοῦν ποτέ. Εμένα μου ἀρέσουν ἡ γυναικες που εἰνε αὐθόρμητες, ἔστω κι’ ἀν μαλλώνουν διαρκῶς, ἔστω κι’ ἀν ἀναστατώνουν τὸ στούντιο μὲ τοὺς θυμούς τους. Τὶς θέλω γυναικες κι’ ὅχι κοῦκλες. Μόνο ἡ πρώτες μποροῦν νὰ ἐρμηνεύσουν ἔναν ἀνθρώπινο χαρακτῆρα καὶ νὰ συγκινήσουν τοὺς ἄλλους. Ή κοῦκλες εἰνε ἀσήμαντες...»

Μιὰ μέρα, ώστοσο, πρόσεξα κάτι ποὺ μ’ ἔκανε ν’ ἀλλάξω γνώμη γιὰ τὴν Κλωντέτ Κόλμπερτ. Κατάλαβα πῶς ήταν ἀνήσυχη. Ἀνησυχοῦσε γιὰ δλα: γιὰ τὴν ἐρμηνεία τοῦ ρόλου της, γιὰ τὴν ἐμφάνισι της, γιὰ τὴν ἐντύπωσι ποὺ θὰ ἔκανε στοὺς φίλους της, γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ κοινοῦ. «Επὶ τέλους! Εἶχα βρῆ τὸ μαστικό της. Ἡ ψυχρὲς γυναικες δὲν ἀνησυχοῦν ποτέ. Εἶχουν πολὺ μεγάλη ίδεα γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους καὶ μιὰ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν τύχη τους. Η Κλωντέτ Κόλμπερτ ὅμως ἔκανε σὰν τρελλή. Κι’ ἀξαφνα μὲ πλησίασε, μ’ ἔπιασε φιλικὰ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μοῦ εἶπε:

— Γκρέγκορυ, θέλεις νὰ γίνουμε φίλοι; Μ’ ἔχεις παρεξηγήσει. Τὸ ξέρω.. περιφρονεῖς τὶς «καθὼς πρέπει κυρίες» κι’ ἔχεις δίκηο, μὰ δὲν ξέρεις διτὶ ὑπάρχουν ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς μερικὲς που ἀξιούν κάποια ίδιατερη προσυχή. Θέλεις λοιπόν ν’ ἀκούσης τὴν ιστορία τῆς ζωῆς μου, τὴν ἀληθινή, ἔκεινη ποὺ δὲν τὴν ξέρει κανεὶς ἀκόμα;

Κ’ ἡ θελκτικὴ Κλωντέτ Κόλμπερτ μὲ παρέσυρε στὸν δροσερὸ κῆπο τοῦ στούντιο. Ἐκεῖ καθήσαμε κοντὰ στὰ ἀνθισμένα τριαντάφυλλα κι’ ἀρχίσαμε τὶς ἀμοιβαίες ἐκμυστηρεύσεις σὰν νὰ εἴμαστε πειὰ παληοὶ φίλοι.

— Ακουσε, Γκρέγκ, μου εἶπε πάλι ἡ περίφημη «γοήσσα», δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ τὶς τραγικές μέρες ποὺ πέρασα στὴ Νέα Υόρκη, δταν ἡρθα γιὰ πρώτη φορά στὴν Ἀμερικὴ ζητῶντας νὰ κάνω τὴν τύχη μου. Ἀπὸ τὸ πρωὶ ὅως τὸ βράδυ ἔτρεχα ἀπὸ τὸ ἔνα καλλιτεχνικὸ γραφεῖο στὸ ἄλλο γιὰ νὰ βρῶ δουλειὰς. Εἶνα ἀκαταδάμαστο θάρρος. Πολλές φορὲς κοιμώμουν νηστικὴ καὶ τὴν ἄλλη μέρα μόλις μποροῦσα νὰ περπατήσω. Μὰ τὶ νὰ σου πῶ, περισσότερο ἀπὸ τὴν πείνα μὲ τρομοκρατοῦσε δ ἀπότομος τρόπος ἔκεινων ἀπὸ τοὺς ὅποιους ζητοῦσα δουλειά. Μου ἔρριχναν ἔνα ἀδιάφορο βλέμμα καὶ μὲ ρωτοῦσαν ἀπότομα:

— Κι’ ἔσυ, τί μπορεῖς νὰ κάνῃς;

Μποροῦσα νὰ κάνω πολλὰ πράγματα, σπως τὸ ἀπέδειξα ἀργότερα, μὰ τότε ἥμουν τόσο δειλὴ, ώστε ἡ πρώτη μου σκέψις ήταν νὰ τὸ βάλω στὰ πόδια...

Κ’ ἡ Κλωντέτ Κόλμπερτ βυθίστηκε στὶς ἀνυμνήσεις της.

— Εἶμαι μιὰ δειλὴ Γαλλίδα, Γκρέγκ, ἔξακολούθησε. Γεννήθηκα στὰ περίχωρα τοῦ Παρισιοῦ, στὸ Σαιν-Μαντέ. Ξέρεις πότε; Στὶς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1905. Τὸ πραγματικό μου ὄνομα εἶνε Κλωντέτ Σωσσουάν, μὰ ὄλοι στὸ σπίτι μου μὲ φώναζαν ἀπὸ μικρὴ Λιλή.

» Στὸ Σαιν-Μαντέ ὁ πατέρας μου εἶχε ἔνα ζαχαροπλαστεῖο. Μὰ ἡ δουλειὲς δὲν πήγαιναν διόλου καλά. Μιὰ μέρα λοιπὸν πῆρε τὴν ἀπόφασι νὰ ξενητευθῇ. Εἶχε τὴν ἐλπίδα διτὶ στὴν Ἀμερικὴ θὰ μποροῦσε νὰ δουλέψῃ καλύτερα. «Ετοι, ἔνα πρωὶ, ὁ πατέρας μου, ἡ μητέρα μου, ὁ ἀδελφός

μου κι’ ἔγω ἀποθιβαστήκαμε στὴ Νέα Υόρκη...

» Μὰ τὰ χρόνια ἔγιναν πιὸ δύσκολα. Ὁ ἀδελφός μου ἔφυγε γιὰ τὴν Φιλαδέλφεια, γιὰ νὰ ἐργασθῇ στὸ ἐμπορικὸ ἐνός Γάλλου, κι’ ὁ πατέρας μου ἀναγκάσθηκε νὰ γίνη γκαρσὸν σ’ ἔνα ζαχαροπλαστεῖο. Σ’ αὐτὸ τὸ μεταξὺ πέθανε ἡ μητέρα μου ἀπὸ τὴ λύπη τῆς κι’ ἔγω πλέον μ’ ἔνα τρελλὸ πεῖσμα ἀποφάσισα νὰ ἀντιμετωπίσω τὴ ζωὴ μὲ κάθητο τρόπο καὶ νὰ κερδίσω χρήματα...

» Τὶ μποροῦσα ὅμως νὰ κάνω; Τί ἡξερα; Γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν ἡξερα νὰ φτιάξω οὕτε μιὰ τούρτα! Ωστόσο χόρευα θαυμάσια καὶ ἀγαποῦσα τὸ θέατρο. Εμπρὸς, λοιπόν! Χωρὶς πολλές σκέψεις, κατέβηκα στὸ Μπροντγουαίη κι’ ὅπως τόσα καὶ τόσα ἄλλα κορίτσια, θέλησα κι’ ἔγω νὰ γίνω ἡθοποιὸς καὶ χορεύτρια. Μὰ δὲν ήταν καὶ τόσο εὔκολο. Ο πατέρας μου μοῦ ἔκλεισε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ, γιατὶ ἡθελε νὰ γίνω δακτυλογράφος καὶ ὑπάλληλος κι’ ὅχι ἡθοποιός. Εγὼ ώστισσο εἶχα πάρει τὴν ἀπόφασι μου. Εγκαταστάθηκα προσωρινῶς στὸ διαμέρισμα μιᾶς φίλης μου κι’ ἀπὸ ἔκει ἀρχίσα τὶς ἐφόδους μου γιὰ νὰ ἐκπορθθεῖ στὸν θιάσους. Πολλές φορὲς ἔχασα τὸ θάρρος μου, μὰ τὸ φάσμα τῆς πείνας μὲ τρόμαζε περισσότερο. Κατώρθωσα, τέλος, όστερ ἀπὸ πολλοὺς κόπους νὰ βρῶ μιὰ μικρὴ θέση σ’ ἔναν δραματικὸ θίασο κι’ ἔτσι ἔξασφάλισα γιὰ λίγο καιρὸ τὸ ψωμί μου. Μὰ θὰ φυτοζωοῦσα στὸ Μπροντγουαίη, ἀν ἔνα βράδυ δὲν τύχαινε νὰ βρεθῇ μπροστά μου ἔνας μεγάλος σκηνοθέτης τοῦ κινηματογράφου, δ “Ερνστ Λούμπιτς. Ο διάσημος σκηνοθέτης, μόλις μὲ εἶδε χαμογέλασε παράξενα, σὰν νὰ μὲ ἡξερε ἀπὸ καιρὸ καὶ γυρίζοντας εἶπε στοὺς φίλους του πῶ στεκόντουσαν στὰ παρασκήνια:

— Αὐτὴ εἶνε! Επὶ τέλους, τὴν ἀνεκάλυψα!... Βλέπετε; Μαῦρα γυαλιστερά μαλλιά, μεγάλα καστανά μάτια, πρόσωπο ωσειδές, σῶμα λεπτό καὶ λυγερό, ἀνάστημα πάνω ἀπὸ 1.60!... Αὐτὴ εἶνε, η Βιρτζίνια Κουάκερ!...

» Γιὰ μιὰ στιγμὴ πίστεψα πῶς εἶχα μπροστά μου κανένα τρομερὸ ντέκτικ πῶ εἶχε κάνει λάθος κι’ ἡθελε νὰ μὲ συλλάβῃ γιὰ κάποιο ἄλλο πρόσωπο. Γρήγορα ὅμως κατάλαβα τί ήταν, ὅταν μοῦ εἶπε τὶς μαγικές αὐτὲς λέξεις:

— Δεσποινίς, αὔριο θὰ φύγουμε γιὰ τὸ Χόλλυγουντ!...

» Ο Λούμπιτς τότε ἔψαγνε νὰ βρῆ μιὰ ἡθοποιὸ γιὰ τὸ ιστορικὸ πρόσωπο τῆς Βιρτζίνιας Κουάκερ, στὸ φίλμ πῶ έτοιμαζε «Ο θρίαμβος τῆς Αμερικῆς». Φαίνεται λοιπὸν διτὶ μόνο ἔγω, ἀνάμεσα σὲ χιλιάδες Αμερικανίδες, μόνο ἔγω, μιὰ Γαλλίδα, εἶχα τὴν τύχη νὰ μοιάζω τῆς ἔθνικῆς αὐτῆς ἡρωΐδους τῶν Αμερικανῶν. Κι’ ἔτσι, Γκρέγκ, ἡρθα στὸ Χόλλυγουντ κι’ ἀρχίσα τὴν κινηματογραφικὴ μου καρριέρα.

» Η Κλωντέτ Κόλμπερτ σώπασε γιὰ μιὰ στιγμὴ κι’ ἔπειτα, γιατίζοντας, μὲ κύτταξε βαθειά στὰ μάτια καὶ μοῦ εἶπε:

— Ναι, Γκρέγκ, εἶμαι μιὰ «καθὼς πρέπει κυρία», γιατὶ ὑπέφερα πολὺ ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ δὲν θέλω νὰ ὑποφέρω περισσότερο. Μιὰ «καθὼς πρέπει κυρία» θὰ πη: μιὰ ἔξυπνη γυναικα ποὺ προσαρμόζεται στὴν πραγματικότητα. Κι’ αὐτὸ εἶνε ἡ μεγάλη μου πεῖρα, ποὺ ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὰ χρυσαφικά μου, ποὺ τὰ πλήρωσα πάνω ἀπὸ ἔνα ἐκατομμύριο δολλάρια!...

» Κ’ ἡ Κλωντέτ Κόλμπερτ ξέσπασε σ’ ἔνα σαρκαστικὸ γέλιο ποὺ μ’ ἔκανε νὰ ντραπῶ, γιατὶ κατάλαβα πῶς τὴν εἶχα παρεξηγήσει. Απὸ τότε, εἶμαστε οἱ καλύτεροι φίλοι τοῦ Χόλλυγουντ.