

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο ΚΑΚΟΤΥΧΟΣ

O 'Αλή Φεχμή θὰ πήγαινε στὸ χορό. Ή μικρούλα συνάδελφός του, ή τηλεφωνήτρια Σασίν Χανίμ τοῦ εἶχε πῆ:

— Θάρθητε στὸ χορὸ τῶν Ρόδων τῆς προσεχοῦς Πέμπτης;

Κι' ἐπειδὴ ἔκεινος τῆς ἀπάντησε στὴν ἀρχὴ ἀρνητικὰ, ή νέα κόρη ἔκανε ἔνα χαριτωμένο μορφασμὸ κι' ἐπειτα ἐπρόσθεσε:

— Τί κρῖμα! 'Ο ἔξαδελφός μου ἔχει δυὸ προσκλήσεις, καὶ θὰ πᾶμε μαζύ. Μὰ τὸ ἄσχημο εἶνε δτὶ δ ἔξαδελφός μου δὲν ζέρει νὰ χορεύῃ. Καθὼς μάλιστα εἶνε ἄνθρωπος πολὺ συντηρητικός δὲν θὰ μ' ἀφῆσῃ νὰ χορέψω μὲ ζένους κι' ἔτοι θὰ περάσουμε τὴ βραδυά μας χάσκοντας δ ἔνας ἀπέναντι στὸν ἄλλο, ἐνῶ ὅλος δ κόσμος γύρω μας θὰ χορεύῃ καὶ θὰ διασκεδάζῃ. "Αν μπορούσατε νάρθητε, τὸ πρᾶγμα θὰ ήταν διαφορετικό. 'Ο ἔξαδελφός μου δὲν θὰ δυσκολευόταν νὰ μοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ χορέψω μ' ἔναν συνάδελφό μου... Κρῖμα!... Πρέπει νὰ κυττάξω νὰ βρῶ κανέναν ἄλλο.

Κι' ή Σασίντ, ἀφοῦ εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, ξανάρχισε ἄκεφα τῇ δουλειά της, ἐνῶ δ 'Αλή Φεχμή σκεφτόταν:

— Μιὰ νέα κοιέλλα ποὺ μ' ἔχει ξετρελλάνει μὲ τὴ χάρι της, μὲ προσκαλεῖ στὸ χορό. Δὲν ὅπάρχει καμμιὰ ἀμφιθοία πῶς θὰ περάσω μιὰ βραδυά πολὺ δμορφη καὶ πολὺ ρωμανική μαζύ της. "Ισως μάλιστα, μέσα στὸ ξάναμμα τοῦ χοροῦ νὰ μπορέσω νὰ τῆς ἔξομολογηθῶ τὸ αἰσθημά μου καὶ νὰ τῆς κλέψω μερικὰ φιλήματα... Πρέπει νᾶμαι πολὺ ἥλιθιος γιὰ ν' ἀφήσω νὰ μοῦ ζεφύγῃ μιὰ τέτοια εύκαιρια... Τὸ κακὸ μόνον εἶνε δτὶ οἱ δργανωταὶ τοῦ χοροῦ σκέφτηκαν πολὺ ἀσχημα νὰ τὸν δώσουν στὸ τέλος τοῦ μηνός... Δὲν μοῦ μένουν παρὰ δυόμιση λίρες (*) γιὰ νὰ περάσω ὡς τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐρχομένου μηνός ποὺ θὰ πάρω τὸ μισθό μου... Μὰ αὐτὸ δὲν μ' ἐμποδίζει νὰ συνοδεύσω τὴ Σασίν στὸ χορό... "Οσο γιὰ τὶς τρεῖς λίρες ποὺ μοῦ χρειάζονται γιὰ νὰ νοικιάσω ἔνα σμόκιν καὶ τὶς πέντε λίρες τοῦ εἰσιτηρίου, μπορῶ νὰ τὶς δανειστῶ ἀπὸ κανένα φίλο μου. "Ελα, φίλε μου 'Αλή, ἀφησ πειὰ τοὺς δισταγμούς! "Ακουσες ἄλλωστε τὰ τελευταία λό-

Κι' ἀφοῦ ἔκανε ὅλες αὐτὲς τὶς σκέψεις, δ 'Αλή πλησίασε τὴ Σασίντ καὶ τῆς εἶπε:

— "Αλλαξα γνώμη. Δὲν εἶμαι τόσο κακοαναθρεμένος ὥστε νὰ μὴ δεχτῶ μιὰ πρόσκληση ποὺ μοῦ κάνει μιὰ χαριτωμένη συνάδελφος σὰν ἐσάς...

* * *

"Απὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δ 'Αλή Φεχμή φέρεσε τὸ σμόκιν ποὺ εἶχε νοικιάσει ἀπὸ κάποιο 'Ε-βραϊο γιὰ τὸ χορό, μεταμορφώθηκε σὲ 'Αμερικανὸ πολυεκατομμαριοῦχο. Μὰ δλὴ ή περιουσία ποὺ βρισκόταν στὴν τσέπη αὐτοῦ τοῦ πολυεκατομμυριούχου μόλις ἐφτανε τὶς ἔξημιση λίρες κι' ἔκεινο τὸ βράδυ εἶχε φάει ψωμὶ καὶ τὴ φασολάδα ποὺ τοῦ εἶχε σερβίρει ή μητέρα του.

Μὰ τὶ σημασία μποροῦσε νὰ ἔη ἀύτο; Δὲν θὰ τὸν κύτταζαν μὲ τὶς ἀχτίνες Χ στὸ χορό γιὰ νὰ δοῦν τὶ ἔχει μέσα στὸ ποτοφόλι του.

Μὲ τὰ χέρια στὶς τσέπεις του, μὲ τὸ γιακά τοῦ ἐπανωφοριοῦ του ἀνασηκωμένο, περίμενε τὸ τραύνο, κόβοντας βόλτες στὸ σταθμὸ τοῦ Σουλτάν Μεχμέτ.

(*) Λίρες τουρκικές, ή καθεμιὰ ἀπὸ τὶς δποῖες δξίζει σήμερα περὶ τὶς 85 δραχμές.

ΤΟΥ Ρ. ΓΚΙΟΥΝΤΕΚΙΝ

* Ήταν ἔνας ἀστυφύλακας

Σὲ κάποια στιγμὴ δ ἄνεμος τοῦ ἔφερε μιὰ γλυκειὰ μυρωδιὰ ψητοῦ τῆς σούβλας ἀπὸ τὸ ἀντικρυνὸ ἐστιατόριο.

'Ο 'Αλή ἀναστέναξε κι' ἐπειτα εἶπε, φτύνοντας καταγῆς:

— Τί καταραμένο πρᾶγμα ή φτώχεια!

Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ, ἔνα χέρι τὸν ἄγγιξε στὸν δμο καὶ μιὰ φωνὴ αύστηρὴ ἀκούστηκε:

— Κύριε!...

'Ο 'Αλή γύρισε ξαφνιασμένος.

— Τί θέλετε; ρώτησε.

* Ήταν ἔνας ἀστυφύλακας.

— 'Ελατε μαζύ μου στὸ τμῆμα!

— 'Εγώ!... Γιὰ ποιδ λόγο;

— 'Εφτύσατε καταγῆς καὶ παραβήκατε τὴν τελευταία ἀστυνομικὴ διάταξι...

'Ο 'Αλή Φεχμῆ δὲν ήταν ἄνθρωπος μὲ ἐπιθάλλον. "Αν συνέθαινε αὐτὸ, θὰ μποροῦσε ίσως μὲ τὶς φωνὲς καὶ μὲ τὸ ἄγριο νὰ κάνῃ τὸν ἀστυφύλακα νὰ τὸν ἀφήσῃ. 'Απεναντίας ὅμως ἀρχισε τὶς ἰκεσίες καὶ ή συνέπεια ήταν νὰ τὸν δηγήσῃ δ ἀστυφύλακας στὸ Πταισματοδικεῖο, ἀπ' δπου ἐφυγε ἀφοῦ πλήρωσε πεντέμιση λίρες πρόστιμο.

Πῶς νὰ πάγ τώρα μὲ μιὰ λίρα μόνο στὸ χορὸ, ἀφοῦ γιὰ τὸ εἰσιτήριο μονάχα χρειαζόταν πέντε;

Οὕτε σκέψις μποροῦσε νὰ γίνη.

'Ο Φεχμῆ μὲ τὸ γιακᾶ τοῦ ἐπανωφοριοῦ του ἀνασηκωμένο πάλι, μὲ τὰ χέρια μέσα στὶς τσέπεις, μὰ μὲ τοὺς δμους πολὺ καμπουριασμένους, ἔκανε ἐφτά φορὲς ἀκριθῶς τὸ γύρο τοῦ πάρκου τοῦ Σουλτάν Μεχμέτ. Θαύμασε ἐπὶ δρα τοὺς μιναρέδες τοῦ τζαμιοῦ καὶ τὰ ιστορικὰ μνημεῖα ποὺ βρίσκονται μέσα στὸ πάρκο, κι' ἐπειτα κατέβηκε ἀργά πρὸς τὸ 'Εμινονού. "Ηξερε δτὶ τὸ μόνο φάρμακο ἐναντίον τῆς στενοχώριας του ήταν ή κούρασις...

Στὸ τέλος, βλέποντας δτὶ ή δρα κόντευε δέκα, πῆρε τὸ τράμ γιὰ νὰ ξαναγυρίση στὸ σπίτι του.

Μέσα στὸ τράμ βρῆκε ἔναν παληὸ του συμμαθητὴ καὶ φίλο, δ ὅποιος τὸν ρώτησε:

— Ποῦ πᾶς, Φεχμῆ;

— Στὸ σπίτι.

— Καὶ γιατὶ φορᾶς σμόκιν; 'Εγώ νόμιζα πῶς πηγαίνεις σὲ κανένα χορό...

— Σκόπευα νὰ πάω, μά...

— Μά... Τί σοῦ συνέθη;

— Μὲ πῆγαν στὸ Πταισματοδικεῖο γιατὶ ἐφτυσα κάτω καὶ πλήρωσα πέντε λίρες πρόστιμο...

— Κι' ἐπειδὴ σοῦ λείπουν πέντε λίρες, δὲν πᾶς τώρα στὸ χορό;

— Ναι.

— Σοῦ τὶς δανείζω ἔγω...

'Ο 'Αλή Φεχμῆ κύτταζε μὲ δφος ξαφνιασμένο τὸ φίλο του καὶ τὰ χρήματα ποὺ τοῦ μετροῦσε.

Τὸ φαινόταν πῶς ἔβλεπε δνειρο.

Κόντευε πειὰ νὰ τρελλαθῇ ἀπὸ τὴ χαρά του, δταν ἔβαλε στὴν τσέπη του τὶς πέντε λίρες. Εύχαριστησε τὸ φίλο του καὶ χωρὶς νὰ σκεφθῇ κάν δτὶ κινδύνευε νὰ σπάσῃ τὰ μοῦτρα του, πήδηξε ἀπὸ τὸ τράμ.

"Εν' ἄλλο τράμ ποὺ πήγαινε πρὸς τὸ Μπέγιογλου, δπου βρίσκοταν ἡ αίθουσα τοῦ χοροῦ, ἐρχόταν μὲ δλη του τὴν ταχύτητα ἀπὸ τὴν ἀντίθετη διεύθυνσι. Μὲ μεγάλη εύκινησία, δΦεχμῆ πήδηξε σ' αὐτὸ καθὼς



ΑΠΟ ΤΟ 21

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ

‘Η άτρομητη καπετάνισσα. Στὸ Μεσολόγγι. Ο Τζαβέλας ἐρωτοχυπημένος. Πῶς ἄρπαξε τὴν ἀγαπημένη του. Ο γάμος τους. Η περιπέτειες τῆς ήρωιδος κτλ. κτλ.

MΙΑ ἀπὸ τὶς πιὸ ύπεροχες γυναικεῖες μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, εἶνε ἀναμφιθόλως καὶ ἡ κυρὰ Βασιλικὴ, ἡ γυναικα τοῦ ἡρωϊκοῦ Κίτου Τζαβέλα.

Τὴν Βασιλικὴ τὴν πρωταντίκρυσε δὲ Κίτος στὸ Μεσολόγγι. Ἡταν ἡ τελευταῖς ἡμέρες τῆς δευτέρας πολιορκίας τῆς μαρτυρικῆς πόλεως. Ο καπετάνιος περνοῦσε ἀπὲ ἔνα στενοσόκακο, ὅπου ἔξαφνα, στὴν αὐλὴ ἐνὸς σπιτιοῦ εἶδε μιὰ πανέμορφη νέα νὰ πλένῃ τὸ μαντῆλι τῆς.

‘Η ώνειρεμένη ὡμορφιὰ τῆς κόρης, ἡ λυγερή τῆς κορμοῦ στὰσιὰ, τὰ μαῦρα μαλλιά τῆς, τὰ ὄλόμαυρα μάτια τῆς, ζετέλλαναν τὸν Τζαβέλα. Στάθηκε καὶ τὴν κύτταξε σὰν ὧνειροπαρμένος. ‘Η κόρη τὸν πρόσεξε κι’ αὐτὴ, γλυκοχαμογέλασε κι’ ἔτρεξε νὰ κρυφτῇ, κατακόκκινη ἀπὸ ντροπή.

‘Ο Τζαβέλας γύρισε γρήγορα στὸ «κονάκι» του, φωναξε τρία ἔμπιστα παλληκάρια καὶ τάστειλε νὰ ποῦν στὴ μητέρα τῆς Βασιλικῆς πώς δὲ στρατηγὸς εἶδε τὴν κόρη τῆς, τὴν συμπάθησε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς αὐτήν.

‘Η μητέρα τῆς Βασιλικῆς ἦταν Ἀριχωβίτισσα, ἡσυχη καὶ φρόνιμη γυναικα. Μόλις εἶδε τὰ παλληκάρια τοῦ Τζαβέλα νὰ μπαίνουν σπίτι τῆς, μόλις ἀκούσε τὸ μήνυμα τοῦ στρατηγοῦ τρόμαξε. ‘Αρχισε νὰ κλαίῃ καὶ νὰ δέρνεται:

— Πώ! Πώ! Συμφορά μου... Ποῦ νὰ κρύψω τὸ κυρίτσιο μου μὴ μοῦ τ’ ἄρπαξουν;...

Φοβόταν, ἡ φτωχὴ μητέρα, μήπως δὲ Τζαβέλας ἤθελε τὴν κόρη τῆς γιὰ συντροφιὰ του, ὅσο κρατοῦσε ἡ πολιορκία. Γι’ αὐτὸ γύρισε κι’ εἶπε στὰ παλληκάρια:

— Κομμάτια νὰ μὲ κάνῃ δὲ στρατηγὸς, ἔγωδεν θ’ ἀφήσω νὰ ντροπιάσῃ τὴν κόρη μου!... Μὰ δὲ Τζαβέλας, δὲ τίμιος καὶ γενναῖος πολεμιστὴς, δὲν εἶχε κακοὺς σκοπούς. ‘Αγαποῦσε πραγματικὰ τὴν Βασιλικὴ. Κι’ ἔτοι καρδιοπληγωμένος κι’ ἀνυπόμονος ὅπως ἦταν, σηκώθηκε καὶ πῆγε μόνος τοῦ στὴ μητέρα τῆς κόρης. Μόλις τὸν εἶδε ἡ Ἀριχωβίτισσα τάχασε. Μὰ δὲ στρατηγὸς τὴν πῆρε μὲ τὸ καλό, τῆς ἀνοιξε τὴν καρδιά του, τῆς μίλησε μὲ εἰλικρίνεια. Τέλος τοῦ ὑποσχέθηκε πὼς ἀν ἔθγανε ζωντανὸς μαζὺ μὲ τὴν Βασιλικὴ ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι θὰ τὴν ἔκανε γυναικα του.

Τὶ μποροῦσε νὰ κάνῃ ἡ μητέρα τῆς νέας;

— Πάρτην, καπετάνιο, τοῦ εἶπε μὲ βουρκωμένα τὰ μάτια καὶ τὸ κρῖμα στὸ λαιμό σου ἀν δὲν κρατήσης τὸ λόγο σου!

‘Άλλ’ δὲ Τζαβέλας κράτησε τὸ λόγο του καὶ μὲ τὸ παραπάνω μάλιστα. Κι’ ὅταν ὕστερα ἀπὸ τὴν ἡρωϊκὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου πῆγε στὸ Ναύπλιο, ἔχοντας πάντα μαζύ του τὴν Βασιλικὴ, ἔκαμε τοὺς γάμους του «Μεγαλοπρεπέστατα», ὅπως γράφει μιὰ σύγχρονη ἐφημερίδα.

περνοῦσε πλάι του.

Προσεχῶς στὸ «ΜΠΟΥΚΕΤΟ»

ἡ καταπληκτικὴ ιστορία μιᾶς ἐπικῆς βασίλισσας τῶν Ἑλληνικῶν θουνῶν.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΟΙ

ΧΡΥΣΩΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑΣ
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑΒΟΛΗ



χρυση στολὴ καὶ φέσι μὲ «μπίμπιλες» καὶ τρέμουσες γύρω. Ποτέ της δὲν ἔχορευε στοὺς περίφημους χοροὺς τοῦ παλαιτοῦ. Βλέποντας μάλιστα τὶς ξένες κυρίες νὰ χορεύουν, ἔλεγε:

— Εμεῖς εἴμαστε μόμπιλα μπροστά τους!

Σὲ ἔναν ἀπὸ τοὺς ἀνακτορικοὺς χοροὺς τὴν εἶδε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ σύζυγος τοῦ Ρώσου πρεσβευτοῦ Περσιάνη. Τῆς ἔκανε δὲ τόσο μεγάλη ἐντύπωσι ἡ ὡμορφιὰ τῆς, ὡστε ἀφοῦ ἔμαθε ἀπὸ τὴν Βασιλισσα Ἀμαλία ποιὰ ἦταν, τὴν πλησίασε καὶ τὴν παρακάλεσε νὰ δεχτῇ νὰ τὴν ζωγραφίσῃ.

— Η Βασιλικὴ δημως ἀρνήθηκε:

— Α! μπᾶ... μπᾶ!... Εγὼ δὲν ζωγραφίζουμαι.

Εἶχε τὴν πρόδηψη πὼς ὅταν τὴν ζωγραφίσουν θὰ πεθάνη. Η Περσιάνη δημως ἐπέμεινε καὶ ἡ Βασιλικὴ δέχτηκε.

— Αν μοῦ δώσης καὶ μένα μιὰ εἰκόνα, θὰ σου κάμω τὸ χατῆρι, εἶπε στὴν σύζυγο τοῦ Ρώσου πρεσβευτοῦ.

— Η Περσιάνη τῆς ἔκαμε τὸ πορτραΐτο καὶ τῆς τὸ χάρισε.

— Η Βασιλισσα Ἀμαλία ὑπεραγαποῦσε τὴν Βασιλικὴ. Η οἰκειότης μεταξύ τους ἦταν μεγάλη. Κι’ ὅταν ἡ γυναικα τοῦ Κίτου Τζαβέλα ἀπηυθύνετο στὴν Βασιλισσα τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔκαμνε, ὅπως ἡ ἄλλες Κυρίες τῆς Τιμῆς, χρήσιν τοῦ «Μεγαλειούτατη». Τὴν ἀποκαλοῦσε ἀπλῶς: — «Αδελφούλα μου!...»

Στὰ 1855 δημως, ὅταν ἀπέθανε δὲ Κίτος Τζαβέλας, ἡ Βασιλικὴ ἀφῆσε καὶ τὸ παλάτι καὶ τὴν πρωτεύουσα κι’ ἀπατραβήχτηκε στὴν Κηφισιά. Ο κόσμος εἶχε μαυρίσει πειά γι’ αὐτὴ, δὲν εἶχε καμμιὰ χάρι, καμμιὰ χαρά.