

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας έξωφρενικός δικτάτωρ. Μιά συστατική επιστολή προς τόν Θεό. 'Ο έξευτελισμός του 'Αγγλου πρεσβευτού. 'Ο Ταλλεϋράνδος και ο Κάρολος 10ος. 'Ο Κλεμανσώ και οί υπάλληλοι, κλπ.

Α Π' όλους τούς νοτιοαμερικανούς δικτάτορας, ο πιο περίεργος υπήρξε ασφαλώς ο στρατηγός Μελγκαρέγιο, ο οποίος έτρομοκράτησε την Βολιβία επί έξη χρόνια (1865—1871). 'Ο δικτάτωρ αυτός έξασκουσε την τυραννία του μ' ένα μακάβριο χιούμορ, του οποίου αναφέρονται άπειρα παραδείγματα.

Μιά μέρα κάλεσε κάποιον στρατηγό με τόν οποίο ήταν δυσαρεστημένος, τόν έβαλε νά καθήση στο γραφείο του και τού ειπε:

— Θα σου υπαγορεύσω μια επιστολή. Πάρε χαρτί και πένα! 'Ωραία! Τώρα γράφε...

Και ο Μελγκαρέγιο, κόβοντας βόλτες στο γραφείο του, άρχισε νά υπαγορεύη:

«Πρός τόν Αιώνιον Πατέρα, εις τούς ουρανούς...»
— Τί σημαίνει αυτό; έκανε ο στρατηγός ξαφνιασμένος. Χωρίς άλλο ή 'Εξοχότης σας θ' άστειλεται...

— Γράφε αυτό που σου υπαγορεύω! έπέμεινε ο τύραννος.

Κι' εξακολούθησε την υπαγόρευσί του:

«Πρός τόν Αιώνιον Πατέρα, εις τούς ουρανούς. 'Ο κομιστής της παρουσίας μου είναι ο στρατηγός Λεονάρντο, τόν οποίο σας συνιστώ για νά τόν υποδεχθήτε καλά».

Αυτή τή φορά ο δυστυχισμένος στρατηγός κατάλαβε. 'Ο άπαίσιος τύραννος τόν ειχε καταδικάσει εις θάνατον. Και, πράγματι, έπειτ' από λίγη ώρα τόν παρελάμβανε τó εκτελεστικό άπόσπασμα για νά τόν τουφεκίση.

Μιά άλλη φορά, ο Μελγκαρέγιο επέβαλε στους ύπουργούς και τούς άνωτέρους υπάλληλους του Κράτους νά πιούν σαμπάνια εις ύγειαν του άλόγου του, «'Ολοφέρνους».

Κανείς, ούτε τά μεγαλύτερα κράτη του κόσμου δέν έτρόμαζαν τόν Μελγκαρέγιο. Κάποτε, στο τέλος ενός διπλωματικού γεύματος άξίωσε από τούς ξένους πρεσβευτάς νά πάνε νά υποβάλλουν τά σέβη τους στην ωραία Χουανίτα Σάντρεθ, τήν έρωμένη του. 'Ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας όμως άρνήθηκε κατηγορηματικά νά υποβληθή σ' αυτόν τόν έξευτελισμό.

'Ο δικτάτωρ δέν ειπε τίποτε, αλλά τήν άλλη μέρα οί στρατιώται του συνέλαβαν τόν 'Αγγλο πρεσβευτή. Τόν έδεσαν γυμνό σ' ένα γαίδαρο με τó πρόσωπό του κολλημένο στα ύπισθια του ζώου. Κι' έτσι, σ' αυτά τά θλιβερά χάγια άρχισαν νά τόν περιφέρουν στους δρόμους της πρωτεύουσής της Βολιβίας Λά Πάζ, ένω τó πλήθος και οί στρατιώτες τόν έμαστίγωναν.

Φαντάζεται κανείς εύκολα τήν όργη της βασιλίσσης της 'Αγγλίας Βικτωρίας, όταν έμαθε τόν έξευτελισμό του πρεσβευτού της.

Μά τί μπορούσε νά κάνει; 'Η Λά Πάζ βρίσκεται μακριά από τή θάλασσα σ' ένα πανύψηλο βουνό. Και ο άγγλικός στόλος δέν μπορούσε νά φτάση σέ ύψος 4.000 μέτρων...

'Η μόνη της έκδίκησης λοιπόν ήταν νά σβύση έντελώς τήν Βολιβία από τούς χάρτες της Νοτίου 'Αμερικής και νά διατάξη νά γράψουν στή θέσι της: «Χώρα άνεξερεύνητος. Κατοικείται από άγρίους».

Μετά τήν πτώσι του Μελγκαρέγιο, ή πρώτη φροντίδα της νέας κυβερνήσεως της Βολιβίας ήταν νά ικανοποιήση τήν 'Αγγλία για τήν προσβολή κι' έτσι άποκατεστάθησαν πάλιν ή σχέσεις τών δύο κρατών.

* * *

«Όταν ο μέγας Λατίνος ποιητής 'Ο- 'Ο Κάρολος 10ος και ο Ταλλεϋράνδος

ράτιος ένοιωσε τó τέλος του νά πλησιάζη, παρεκάλεσε έναν φίλο του νά τού πάη ένα κύπελλο νερό.

'Ο φίλος του, ξαφνιασμένος που έβλεπε τόν ύμνητή του ώραιου κρασιού νά τού ζητάη νερό, τού έκανε τήν παρατήρησι.

Και τότε ο ποιητής τών «'Ωδών» τού άπάντησε:

— Πρέπει κανείς πρό του θανάτου του νά συμφιλιώνεται με τούς έχθρους του.

* * *

'Ο περίφημος Γάλλος διπλωμάτης Ταλλεϋράνδος υπηρέτησε διαδοχικά υπό τέσσαρες μονάρχας: τó Ναπολέοντα, τόν Λουδοβίκο 18ο, τόν Κάρολο 10ο και τó Λουδοβίκο — Φίλιππο, μά και με τούς τέσσαρες ήταν πάντα έλευθερόστομος.

Μιά μέρα ο Κάρολος 1ος, ένω έξω άπ' τó παλάτι ο λαός φώναζε: «Ζήτω ή Δημοκρατία»,
— Ζήτω ή Δημοκρατία!

είπε στόν Ταλλεϋράνδο:

— 'Ενας βασιλεύς που άπειλείται πρέπει νά διαλέξη μεταξύ του θρόνου και της λαϊμητόμου.

— Ξεχνάτε τó άμάξι της φυγής! τού άπάντησε ο Ταλλεϋράνδος.

Και πράγματι, έπειτ' από λίγες ώρες, ο Κάρολος 10ος δραπέτευε μ' ένα άμάξι για τó έξωτερικό.

* * *

«Όταν ο Κλεμανσώ έγινε στα 1906 ύπουργός τών 'Εσωτερικών της Γαλλίας, θέλησε ν' άντιληφθή αυτοπροσώπως τήν εργατικότητα τών υπαλλήλων του ύπουργείου του.

'Ενα πρωί λοιπόν, συνοδευόμενος από τó διευθυντή του ύπουργείου, μπήκε σ' ένα γραφείο. Μά κανένας υπάλληλος δέν θρισκόταν εκεί. Πήγε στο διπλανό, μά ούτε εκεί ήταν κανείς. Τέλος στο τρίτο ειδη έναν υπάλληλο που κοιμόταν με τούς άγκώνες του άκουμπισμένους στο τραπέζι του.

'Ο διευθυντής θέλησε νά τόν ξυπνήση. Μά ο Κλεμανσώ τόν συγκράτησε λέγοντας:

— Μή τόν ξυπνάτε, γιατί θά φύγη κι' αυτός!

* * *

«Όταν πρό έτών έπήγε στο Λονδίνο ο περίφημος Κινέζος στρατηγός Λι-Χιούγκ-Τσάνγκ, ένας 'Αγγλος θαυμαστής του τού έστειλε ως δώρο ένα περίεργο σκυλί σέπτερ.

Μετά τήν άποστολή του δώρου του, περίμενε φυσικά θερμές εύχαριστίες έκ μέρους του Κινέζου στρατηγού. Μά ή επιστολή που έλαβε ήταν έντελώς διαφορετική άπ' αυτήν που περίμενε.

'Ο Λι-Χιούγκ-Τσάνγκ τού έγραφε τά έξης:

«'Αγατητέ κύριε,

Σας παρακαλώ νά δεχθήτε τις πιο θερμές μου εύχαριστίες για τόν ύπεροχο σκύλο που μου στείλατε. Μά επιτρέψατέ μου νά σας πω ότι από καιρό έχω κόψει τή συνήθεια νά τρώω σκυλίσιο κρέας. 'Ωστόσο οί ύπηρέτες μου, στους οποίους έδωσα τó δώρο σας, τó έφαγαν και τó βρήξαν νοστιμώτατο!»

ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΑΚΙΑ

«Όταν ένας μαθητής στο Μεξικό έέρη τά μαθήματά του, ο δάσκαλος τού επιτρέπεται... νά καπνίση κατά τά διαλείμματα.

— Τό άλογο όταν κοιμάται στηρίζεται μόνον στα τρία του πόδια, ξεκουράζοντας τó τέταρτο έκ περιτροπής.



'Ο στρατηγός Μελγκαρέγιο.



«Όταν ο μέγας Λατίνος ποιητής 'Ο- 'Ο Κάρολος 10ος και ο Ταλλεϋράνδος