

ΓΑΛΛΟΙ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΤΙΜΜΟΡΥ

# Ο ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ

**Ε**ΩΡΕΙΤΑΙ πειά σήμερα ώς θρυλικό κατόρθωμα όντος τοῦ "Ελληνος ἐκείνου στρατιώτου, πού, ξεκίνωντας ἀπό τὸ Μαραθώνα γιὰ ν' ἀναγγείλη τὴν καταστροφὴν τῶν Περσῶν, ἔτρεξε ώς τάς Ἀθήνας χωρὶς νὰ σταθῇ οὕτε στιγμὴ καὶ μόλις ἔφτασε ἐκεῖ, πέθανε ἀπὸ τὴν ἔξαντλησι, ἀφοῦ προηγουμένως πρόφτασε νὰ φωνάξῃ: «Νενικήκαμεν!»

Στὴν πραγματικότητα ώστόσο τὰ πράγματα συνέβησαν πολὺ διαφορετικά. Οἱ "Ελληνες ἀπὸ ἔγωισμὸ παραποίησαν τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν πού δὲν εἶναι καὶ τόσο κολακευτικὴ γιὰ τὸν περίφημο μαραθωνοδρόμο.

Εἶναι πάντως ἀλήθεια ὅτι τὴν στιγμὴν πού οἱ Πέρσαι ἀρχισαν νὰ ὑποχωροῦν, ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἐλλήνων Μιλτιάδης ἀνέθεσε σ' ἓνα στρατιώτην νὰ μεταφέρῃ τὴν εἰδῆσιν τῆς νίκης στὰς Ἀθήνας. Ὁ στρατιώτης αὐτὸς, πού λεγόταν Τληπόλεμος καὶ καταγόταν ἀπὸ τὰς Ἀχαρνὰς, ξεκίνησε ἀμέσως, μουρμουρίζοντας γι' αὐτὴν τὴν ἀγγαρία. Θά προτιμοῦσε νὰ μείνῃ στὸ Μαραθώνα καὶ νὰ κυνηγήσῃ τοὺς βαρβάρους. Ὡστόσο, ἐπειδὴ ἡταν καλὸς ὄντις τις, ἀναγκάστηκε νὰ συμμορφωθεῖ. Ὁ ἀρρενός, κάτω ἀπὸ τὸν φλυγερὸν ἥλιο, ἡταν ἐπίπονος. Ὁ Τληπόλεμος λαχνιάζει κάτω ἀπὸ τὸ θαρρὸν θώρακά του. Ὁ ἰδρώτας εἶχε καταμουσκέψη τὸ κόκκινο πουκάμισό του. Ἡ περικεφαλαία του τοῦ φλόγιζε τὸ κρανίο. Ἡ περικνημίδες τοῦ σακάτευαν τὰ πόδια.

Παρ' ὅλ' αὐτὰ ἔξακολουθοῦσε νὰ τρέχῃ. Σὲ λίγο, ἔπαψε πειά ν' ἀκούῃ τις κραυγὲς τῶν δύο ἀντιπάλων στρατῶν. Εἶχε διασχίσει εἰκοσιπέντε σταδίους πάνω-κάτω, ὅταν ἔξαφνα ἀκούσεις νὰ τὸν φωνάζουν.

Ἔτινας ἔνας γέρος χωρικὸς πού, θυγαίνοντας ἀπὸ ἔναν ἐλαιῶνα κοντά στὸ δρόμο, διευθυνόταν πρὸς αὐτὸν. Ὁ Τληπόλεμος ἔκοψε λίγο τὸ δρόμο του γιὰ νὰ δῆ τὶ ἥθελε.

— Ὡ στρατιώτη, τὸν ρώτησε δι γέρος, πού τρέχεις ἔτοι γειμάτος αἵματα καὶ σκόνι; Καταστράφηκε λοιπὸν ἡ στρατιὰ τῶν Ἐλλήνων καὶ πρώτος ἐσὺ τέθαλες στὰ πόδια;

— "Οχι, γέρων, τοῦ ἀπάντησε περήφανα ὁ Τληπόλεμος, ἀπατᾶσαι! Ἡ στρατιὰ τῶν Ἐλλήνων νίκησε καὶ τρέχω στὰς Ἀθήνας γιὰ ν' ἀναγγείλω τὴν καταστροφὴν τῶν βαρβάρων. Χιλιάδες ἀπὸ αὐτοὺς σκέπασαν τὴν γῆ μὲ τὰ πτώματά τους!...

Κι' ἀφοῦ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ, θέλησε νὰ προχωρήσῃ. Λα δι γέρος τοῦ ἔηραξε τὸ δρόμο καὶ τοῦ φώναξε:

— "Οχι! Δὲν έχει φύγης κεῖσι! Μὰ τὸν Δία, δὲν θέλω νὰ ποὺν αὔριο ὅτι ἔγω, οἱ Λυκομήδης, ἀφησα τὸν ἀγγελο τῆς νίκης νὰ φύγη, χωρὶς νὰ τοῦ προσφέρω ἓνα ποτήρι νερό...

Ὁ Τληπόλεμος δὲν θέλησε νὰ δυσκερεύῃ τὸ γέρο κι' ἐπειδὴ κιόλας διψοῦσε, δεχτῆκε καὶ τὸν ἀκολούθησε ὡς τὸ σπίτι του.

Ἐκεῖ, μπροστά στὴν πόρτα βρήκαν τὴν γυναῖκα τοῦ Λυκομήδη, τὴν Στρατονίκη, ἡ ὃποια διούλευε στὸν ἀργαλειό της.

— Ὡ γυναῖκα, τῆς φώναξε δι Λυκομήδης, χύτως δι στρατιώτης εἶνε ἐπιφοιτισμένος ν' ἀναγγείλη στὰς Ἀθήνας ὅτι οἱ "Ελληνες νίκησαν τοὺς βαρβάρους. Φέρε γρήγορα ἐ-

ναν ἀμφορέα καὶ κύπελλα γιὰ νὰ δροσιστῇ πρὶν ἔξακολουθήσῃ τὸ δρόμο του.

— Γέρο φυλάργυρε! ἀπάντησε ἡ Στρατονίκη. Πῶς! Οι θεοὶ σὲ τιμοῦν ἐπιτρέποντάς σου νὰ δεχτῆς αὐτὸν τὸν ἥρωα στὸ σπίτι σου κι' ἐσὺ, ἀπὸ τὴν φιλαργυρία σου, τοῦ προσφέρεις μόνο νὰ πῆ χωρὶς νὰ τοῦ δώσῃς νὰ φάῃ. Στρατιώτη, ἐπρόσθεσε μὲ τόνο ἐπιτακτικὸ, ἀπευθυνομένη πρὸς τὸν Τληπόλεμο, θὰ μᾶς κάνης τὴν τιμὴν νὰ καθήσης στὸ τραπέζι μας. "Εσωσες τὴν πατρίδα καὶ πρέπει νὰ φάς!

Τοῦ κάκου ὁ Τληπόλεμος πῆγε νὰ τῆς πῆ πώς τὸ καθῆκόν του τοῦ ἐπέβαλλε νὰ βιαστῇ. Ἔκείνη ἐπέμεινε. "Ετσι δὲν μπόρεσε ν' ἀντισταθῇ ώς τὸ τέλος στὶς παρακλήσεις τῆς Στρατονίκης. καβῶς καὶ στὶς διαμαρτυρίες τοῦ ἀδειανού στομαχιοῦ του.

Τοῦ ἔδωσαν νερὸ καὶ πλύθηκε, ἐνῶ οἱ οἰκοδεσπόται ἔτοιμαζαν τὸ γεῦμα. Ὁ Λυκομήδης ἀναψε φωτιά κ' ἡ Στρατονίκη, ἀφοῦ ἔσφαξε ἓνα παχὺ ἀρνί, τὸ ἔψησε. Κατόπιν τὸ ἔκοψε κομμάτια καὶ τὸ σερβίρισε.

Σερβίρισαν ἐπίσης ἐληές, χουρμάδες, σῦκα καὶ τυρί τῆς Ἀχαΐας.

Ὁ Τληπόλεμος πού εἶχε χορτάσει πειὰ γιὰ καλά, συλλογιζόταν νὰ φύγη, ὅταν ἔξαφνα μπῆκε μέσα ἡ Λασοθίκη, ἡ κόρη τοῦ Λυκομήδη, ἡ ὃποια μόλις εἶχε φέρει τὰ γίδια ἀπὸ τὴ βοτκή.

Μόλις τὴν εἶδε δι Τληπόλεμος νόμισε πῶς θλέπει κάποια θεά τοῦ Ολύμπου, τόση ἡταν ἡ χάρι της κ' ἡ μεγαλοπρέπειά της. Πάντως, ἡ ἀλήθεια εἶνε ὅτι εἶχε νὰ δῃ γυναῖκα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ πολέμου καὶ γι' αὐτὸ διέθουσιασμός του ἡταν δικαιολογημένος.

— Ὡ Λασοθίκη! φώναξε. Είσαι διμορφή σὰν τὴ θεά Αφροδίτη! Εύτυχισμένος δι θητὸς πού θὰ μοιραστῇ τὸ κρεβεθάτι σου.

Ἡ Στρατονίκη, ἀπὸ τὴν ἔκφραση τῆς κόρης της, εἶδε πῶς τὸ κοπλιμέντο αὐτὸ τοῦ Τληπολέμου τῆς ἄρεσε. Καὶ, σὰν ἔξυπνη γυναῖκα πού ἡταν, κατάλαβε πῶς οἱ θεοὶ τῆς είχαν στείλει ἓνα γαμπρό.

— Ὡ ξένε, εἶπε στὸν Τληπόλεμο, τί δουλειά κάνεις στὰς Ἀθήνας;

— Εἶμαι θαφέας.

— Καὶ σοῦ ἄρεσει αὐτὴ ἡ δουλειά;

Ὁ Τληπόλεμος τῆς ὡμολόγησε τότε δτι δὲν τοῦ ἄρεσε καθόλου ν' ἀναπνέῃ τὸν ἀκάθαρτο ἀέρα τῶν θαφείων ποὺ μύριζε θειάφι καὶ μπογιές.

Αὐτὸ περίμενε κ' ἡ Στρατονίκη γιὰ ν' ἀρχίσῃ νὰ τοῦ ἔκθειάζῃ τὶς ἀγροτικὲς ἐργασίες καὶ τὴν εὐχαρίστησι ποὺ ἔνοιωθε κανεὶς καλλιεργῶντας τὰ χωράφια καὶ τ' ἀμπέλια κοπάδια.

Τοῦ εἶπε ἀκόμα

πῶς ὁ σύζυγός της εἶχε γεράσει πειὰ καὶ πῶς ἔνας νέος θάταν γι' αὐτὸν πολύτιμος θοηθός. Γιατὶ λοιπὸν δι Τληπόλεμος νὰ μήν παντρευτῇ τὴ Λασοθίκη καὶ νὰ μείνῃ κοντά τους;

— Ὡ Στρατονίκη, φώναξε δι αρθωνοδρόμος. "Η Παλλας Ἀθηνᾶ μιλάει μὲ τὸ στόμα σου! Δέχομαι μὲ χαρά αὐτὸ ποὺ μοῦ προ-



— Ὡ στρατιώτη, ποὺ τρέχεις ετσι;



Ὁ Τληπόλεμος λαζανιάζει κάτω ἀπὸ τὸν θώρακά του.

τείνεις! Τρέχω στήν 'Αθήνα καὶ θὰ ξαναγυρίσω νὰ παντρευ-  
τῶ τὴν κόρη σου!

Μὰ ἡ Στρατονίκη δὲν τὸ ἥθελε αὐτὸ, γιατὶ καταλάβαινε  
ὅτι οἱ νικηταὶ τοῦ Μαραθώνος θ' ἀποκτοῦσαν ξεχωριστό γό-  
ητρο στὰ μάτια τῶν παρθένων τῶν 'Αθηνῶν. "Αν λοιπὸν ὕ-  
φηνε τὸν Τληπόλεμον νὰ φύγῃ, δὲν θὰ τὸν ξανάθλεπε ποτὲ  
πειά..."

— Εἶνε ἄργα πειὰ, τοῦ εἶπε, γιὰ νὰ συνεχίσης τὸ ταξίδι  
σου... Νὰ, κύττα τὸ Φοῖβο ποὺ ἐτοιμάζεται νὰ βιθίσῃ τὸ  
ἄρμα του στὸν πολυκύμαντο πόντο. Παραχώρησε αὐτὴ τὴ  
νύχτα στὸν ἔρωτα. Αὔριο, θὰ πᾶς ν' ἀναγγείλης τὴν καλὴ  
εἰδῆσι.

'Η πρότασι αὐτὴ ήταν γοητευτικὴ κι' ὁ Τληπόλεμος δὲν  
μπόρεσε ν' ἀρνηθῇ.

Λόγω τῶν ἔξαιρετικῶν περιστάσε-  
ων, ἀπλοποιησαν τὴ διαδικασία τοῦ  
γάμου καὶ τὴν περιώρισαν σὲ μιὰ ἀ-  
τλῆ θυσία πρὸς τοὺς θεούς.

"Ετοι ὁ Τληπόλεμος κ' ἡ Λαοδίκη  
παντρεύτηκαν.

Καὶ τὰ θέλγητρα τῆς νύφης ήσαν  
τόσα, ὥστε ὁ γαμπρὸς, οὔτε τὴν ἐ-  
πομένη, οὔτε τὶς ἄλλες μέρες ποὺ ἐ-  
πακολουθήσαν, συλλογίστηκε νὰ  
φύγῃ.

Τέλος, δὺς θδομάδες μετὰ τὸ γά-  
μο του, ἔξεφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ πάη  
στὰς 'Αθήνας γιὰ ν' ἀναγγείλη τὴ νί-  
κη. Μὰ ἡ Λαοδίκη τὸν ἀγκάλιασε  
κλαίγοντας καὶ τοῦ φώναξε:

— Ὡ ἀγαπημένε μου, θέλεις λοιπὸν  
πρὶν ἀκόμα καλοαπολαύσης τὶς χά-  
ρες τοῦ ὄμεναίου νὰ ἐγκαταλείψης  
τὴν νεαρὰ σύζυγό σου;... Μήπως ἔγινα  
ἄσχημη; "Η μήπως θέλης νὰ πᾶς  
στὴν 'Αθήνα γιὰ νὰ βρῆς κάποια ἄλ-  
λη γυναῖκα;... "Αφησέ με, ὅν θέλης...  
Μὰ σὲ εἰδοποιῶ, ὅτι στὴν ἐπιστροφὴ<sup>1</sup>  
σου, ὃν θέλης νὰ μὲ ξαναϊδῆς, πρέ-  
πει νὰ μ' ἀναζητήσῃς στὰ σκοτεινά  
βασίλεια τοῦ "Άδου.

Τρομαγμένος ὁ Τληπόλεμος, ἀνέ-  
βαλε καὶ πάλι τὴν ἀναχώρησί του. "Επειτα ἀπὸ μερικοὺς  
μήνες, μὴν τολμῶντας πειὰ ν' ἀψηφήσῃ τὴ Λαοδίκη, παρα-  
καλεσε τὴν πεθερά του νὰ τὴν προδιαθέσῃ γιὰ νὰ μπορέσῃ  
νὰ φύγῃ.

Μὰ, μόλις τὸν ἄκουσε ἡ Στρατονίκη, φώναξε θυμωμένη:

— Τρελλάθηκες; Δὲν ξέρεις λοιπὸν ὅτι ἡ Λαοδίκη θὰ σὲ  
κάνῃ γρήγορα πατέρα; Ἀγνοεῖς λοιπὸν ὅτι στὴν κατάστασι  
ποὺ βρίσκεται, ἡ παραμικρὴ ταραχὴ μπορεῖ νὰ ἔχῃ δλέθρια  
ἀποτελέσματα γι' αὐτήν;

— Ωστόσο, παρατήρησε δειλὰ ὁ Τληπόλεμος. Ξνω μιὰ  
ἀποστολὴ νὰ ἐκπληρώσω...

Μὰ ἡ Στρατονίκη τὸν διέκοψε ξερά:  
— "Άλλοῦ τὰ ψέματα! Δὲν περνᾶν  
σὲ μένα.

Κι' ἀφοῦ ὑψώσε τοὺς ὄμους της, ἀπο-  
μακρύνθηκε. Τοῦ εἶχε μιλήσει μὲ τέτοια  
βεβαιότητα, ὥστε ὁ Τληπόλεμος γιὰ μιὰ  
στιγμὴ ἀναρωτήθηκε μήπως πραγματικά  
εἶχε πῆ ψέματα.

Καὶ ἔμεινε.

Καὶ τὸ παιδὶ γεννήθηκε.

—"Ηταν ἐν' ἀγόρι ποὺ τὸ ἔθγαλαν 'Y.  
πέρβολο. Τότε, καὶ πάλι, ὁ Τληπόλεμος  
θέλησε νὰ φύγῃ.

— Ανυπόμονε ἄνθρωπε, τοῦ εἶπε τότε  
ἡ Λαοδίκη, περίμενε τούλαχιστον ν' ἀ-  
ποκόψῃ τὸ γάλα τὸ παιδὶ σου.

Μὰ ὅταν ὁ μικρὸς 'Υπέρβολος ἀπόκο-  
ψε τὸ γάλα, πέθανε ὁ γέρο Λυκομῆδης.  
Κι' ὁ Τληπόλεμος δὲν μποροῦσε ν' ἀ-  
φήσῃ τὴν οἰκογένειά του σὲ μιὰ σκληρὴ  
δοκιμασία.

—"Ετοι ἀνέβηγε καὶ πάλι τὸ ταξίδι του  
στὴν 'Αθήνα.

Κατόπιν ἀπόχτησε καὶ δεύτερο παιδὶ,  
τὸ Μελάνιππο, κ' ὑστερα μιὰ κόρη, τὴ  
Χρυσοθέμιδα καὶ ἔπειτα ἔνα τρίτο παιδὶ,  
τὸ Σκύλιο.

Σὲ λίγο πέθανε κ' ἡ πεθερά του, ἡ Στρατονίκη.

"Ολ' αὐτὰ τὰ γεγονότα ήσαν καὶ ισάριθμες ἀφορμές ν'  
ἀναθάλλη τὴν ἀναχώρησί του.

"Η ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν του, ἡ ἀρρώστειες κ' ἡ χίλιες  
δυὸς ἄλλες φροντίδες του ὡς οἰκογενειάρχου, τὸν κράτησαν  
στὸ σπίτι του καὶ στὸ μέλλον.

"Εφτασε ἔτσι σὲ ἡλικία ἐνενήντα ἐννέα ἔτῶν. "Ἐν τῷ με-  
ταξὺ εἶχε χάσει τὴ Λαοδίκη, καὶ τὰ παιδιά του, ἀφοῦ παν-  
τερεύτηκαν μὲ τὴ σειρά τους, εἶχαν ἀποκτήσει ἔνα σωρὸ δικά  
τους παιδιά. Εἶχε γίνει ὁ σεβαστὸς παπποῦς μιᾶς πολυάριθ-  
μης οἰκογενείας.

"Ωστόσο δὲν μποροῦσε νὰ χαρῇ τὴν εὐτυχία του. "Οσο  
πλησίαζε ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ Μοῖρα θὰ ἔκοθε τὸ νῆμα τῶν ἡμε-  
ῶν του, τόσο πιὸ ἀνήσυχος γινόταν. Μιὰ σκοτεινὴ τύψις  
βασάνιζε τὸ μυαλό του ποὺ εἶχε ἀ-  
δυνατίσει πειά: ὅτι δὲν ὑπάκουε  
στὸν ἀρχηγὸ του καὶ δὲν εἶχε πάει  
ν' ἀναγγείλη στὰς 'Αθήνας τὴ νίκη  
του Μαραθώνος.

"Ασφαλῶς ὁ Μέγας κριτής τοῦ "Α-  
δου Μίνως θὰ τοῦ ζητοῦσε ἔξηγήσεις,  
γιὰ τὴν παράλειψί του αὐτή. Ἐφιάλ-  
τες τάραζαν τὸν ὑπνό του κι' ὁ φό-  
βος τῆς αἰώνιας τιμωρίας ἤταν τὸ ἀ-  
διάκοπο μαρτύριο του. Στὸ τέλος  
λοιπὸν σκέφτηκε ὅτι ἔνας μόνον τρό-  
πος ὑπῆρχε γιὰ νὰ τ' ἀποφύγῃ ὅλ' αὐ-  
τά: νὰ ἐκτελέσῃ, ἔστω κι' ἀργά, τὴ  
διαταγὴ ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ἄλλοτε  
ό Μιλτιάδης.

Καὶ ψιθύριζε, ἀδιάκοπα:

— Πρέπει νὰ πάω στὴν 'Αθήνα!

"Ενα πρωὶ λοιπὸν, ποὺ ὅλοι ἀκόμα  
κοιμόντουσαν μέσα στὸ σπίτι, ὁ πα-  
ληὸς ὄπλιτης τοῦ Μαραθώνος, σηκώ-  
θηκε ἀθόρυβα, φόρεσε τὰ σανδάλια  
του καὶ, μ' ἔνα ροζιάρικο ραθδὶ στὸ  
χέρι, ξεκίνησε κούτσα-κούτσα, ἀκο-  
λουθῶντας τὸ σκονισμένο δρόμο ποὺ  
ώδηγοῦσε στὴν 'Αθήνα!

"Οταν, μὲ χίλια βάσανα, ἔφτα σε  
ἐπὶ τέλους ἐκεῖ, ὁ λαὸς θρισκότων  
στὴν αγορὰ καὶ συζητοῦσε ζωηρὰ, καταφερόμενος ἐν τυ-  
τιον κάποιου καινούργιου φόρου. "Ενας ρήτωρ εἶχε μιλή-  
σει ὅτι δὴ τὴν Πνύκα κι' ὁ κῆρυξ φώναξε τὸ πατροπατέοιο:

— Τις ἀγιεύειν βούλεται;

Τότε ἔιας γέρος ύψωσε τὸ χέρι του.

—"Ιταν ὁ Τληπόλεμος.

κινέντας δεῖ τὸν ἥξερε. "Ολοι ὅμως, θλέποντάς τον τόσο  
γέρο, τέντωσαν τ' αὐτὶα τους νομίζοντας πώς ἡ πείρα τῶν  
χρόνων του θὰ τὸν ἔκανε νὰ πῆ σωστὰ καὶ φρόνιμα λόγια.

"Ο ἀρχῶν ποὺ προέδρευε τῆς συγκεντρώσεως ἔγνεψε κι'  
ἀμέσως οἱ ληξίαρχοι ποὺ μαζὺ μὲ Σκύθες τοξότες ἔκαναν  
καθήκοντα ἀστυνομικῶν, ἀνοιξαν δρόμο στὸν ἐσχατόγηρο.

"Ο Τληπόλεμος πλησίασε ἄργα, γιατὶ  
τὸ ταξίδι τὸν εἶχε ἔξαντλήσει. Ἀνέβηκε  
μὲ δυσκολία τὰ σκαλοπάτια τοῦ θέμα-  
τος καὶ συγκεντρώνοντας δλες του τὶς  
δυνάμεις, ἀρθρώσε, μέσα στὴ γενικὴ σιω-  
πή, αὐτὰ τὰ λόγια:

— "Ω 'Αθηναῖοι, σᾶς φέρνω μιὰ με-  
γάλη εἰδησι...

"Ολοι τὸν ἄκουγαν μὲ τὴν πιὸ θαυμι-  
κοσση. Κι' ὁ Τληπόλεμος πρόσθεσε μὲ  
κόπο, μὰ μὲ φωνὴ καθαρή:

— Νικήσαμε τοὺς Πέρσας στὴ μάχη  
τοῦ Μαραθώνος!

Μόλις πρόφερε αὐτὰ τὰ λόγια καὶ ἐνῶ  
οἱ 'Αθηναῖοι κυτταζόντουσαν κατάπλη-  
κτοι ποὺ τὸν εἶχαν ἀκούσει νὰ τοὺς ἀ-  
ναγγέλλῃ μιὰ εἰδησι, ἡ δοπία ἔχρονολο-  
γεῖτο πρὸς ἐνὸς σχεδὸν αἰῶνος, σωριά-  
στηκε κάτω νεκρὸς ἀπὸ γηρατείᾳ...

Λύτη εἶνε ἡ ἀληθινὴ ιστορία τοῦ μα-  
ραθωνοδρόμου...

ΓΑΜΠΡΙΕΛ ΤΙΜΜΟΡΥ



— "Ω 'Αθηναῖοι, σᾶς φέρνω μιὰ με-  
γάλη εἰδησι...



— "Ω 'Αθηναῖοι, σᾶς φέρνω μιὰ με-  
γάλη εἰδησι...