

ΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ



IX

“Ως τὴν ἐποχὴν ποὺ παρουσιάστηκε στὴν Ἑλλάδα ὁ Ὀρφισμὸς, οἱ Ἑλλήνες δὲν ἤξεραν τίποτε περὶ κολάσεως. Στὸν Ὁμηρο καὶ στὴν κλασικὴ μυθολογία, ὁ Ἄδης παρουσιάζεται ἀπλῶς ὡς ἡ μελαγχολικὴ χώρα τοῦ μισσοκόταδου, ὅπου κατέβαιναν ὅλοι οἱ νεκροί. Μὰ στὸ ἔνδεκατο θόσμα τῆς «Ιλιάδος» ὑπάρχει μιὰ παράγραφος ποὺ, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, γράφτηκε μεταγενέστερα ἀπὸ τὸ ἄλλο κείμενο τοῦ ποιήματος καὶ ποὺ φαίνεται ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸν Ὁρφισμό, γιατὶ βρίσκουμε σ’ αὐτὴ τὶς πρῶτες περιγραφές τῶν τιμωριῶν ποὺ ἐπεβάλλοντο στὸν κάτω κόσμο.

Στὴν παράγραφο αὐτῇ παρουσιάζεται ὁ Ὁδυσσεὺς, ὁ δποῖος ἐπισκέπτεται τὸ Ἐρεθίος, ποὺ εἶναι ἡ γάρ τοῦ βασιλέως “Ἄδου καὶ βλέπει ἐκεῖ τὸν Τίθυο ἔαπλα μένο στὸ ἔδαφος.

«Δυὸς γῦπες —λέει— είχαν γαντζωθῆ στὰ χέρια αὐτῆς τῆς Σκιᾶς ποὺ οὔτε νὰ τὰ σαλέψῃ μποροῦσε καὶ τοῦ ξέσκιζαν τὴν καρδιά μὲ τὰ ράμφη τους, ποὺ ήσαν χωμένα στὸ στῆθος του».

Πιὸ κάτω βλέπει τὸν Τάνταλο «ὅρθιο μέσα σὲ μιὰ λίμνη ποὺ τὸ νερό της, πιὸ διαυγές ἀπὸ τὸ κρύσταλλο, ἄγγιζε τὸ πηγοῦντι του, νὰ βασανίζεται ἀπὸ τρομερὴ δύψα ποὺ τὴν ἐπρόδιε τὸ λαχανισμα τῶν χειλιῶν του κ’ ἡ λαχτάρι τῶν ματιῶν του... Μὰ κάθε φορά ποὺ ὁ γέρος ἔσκυθε νιὰ νὰ πιῇ, τὸ νερὸ χανόταν, καταπινόμενο ἀπὸ μιὰ σθυοσσο, καὶ δὲν ἔθλεπε πειὰ γύρω του παρὰ μια σγονη γῆ. Δέντρα καταπράσινα ἔγερναν ὡς αὐτὸν τὰ κλαδιά τους ποὺ ήσαν φορτωμένα μὲ τὰ πιὸ γοητευτικὰ φροῦτα: ἀχλάδια μελωμένα, χρυσᾶ πορτοκάλια, ἀσημένια μῆλα, γλυκά σῦκα. Μὰ κάθε φορά ποὺ ὁ Τάνταλος ὑψώνε τὰ χέρια του πρὸς αὐτὸν τοὺς καρποὺς γιὰ νὰ κόψῃ κανένα, δυνατὸς ἀνεμος σήκωνε ἔξαφνα ψηλά τὰ κλαδιά πεὺ χανόντουσαν μέσα στὰ σύννεφα...»

“Ο κάτω κόσμος τῶν Ἑβραίων ἔμοιαζε στὴν ἀρχὴ μὲ τὸν Ἅδη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, μὰ μὲ τὸν καιρὸ ἔξελίχθηκε. Ἀφοῦ ἦταν πρῶτα ἐθλιβερὸς καὶ μονότονος τόπος ὅπου πηγαίναν ὅλοι οἱ νεκροί, χωρίστηκε κατόπιν σὲ δυὸ τμῆματα, στὸ τμῆμα τῶν δικαίων καὶ στὸ τμῆμα τῶν ἀδίκων. Τὸ δεύτερο αὐτὸ τμῆμα εἶναι ἡ περίφημη κοιλάς τῆς Γεέννης.

«Δυστυχία, σὲ δοσούς θὰ ριχτοῦν στὴ Γεέννα! γράφει ὁ Ἐνώχ. Δὲν θὰ βροῦν ποτὲ ήσυχία! Καὶ ἀδιγνωρίσουν κάθε λογῆς μαρτύρια! Σ’ αὐτὸ τὸ μέρος ἀπλώνεται ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη φωτιὰ καὶ πάγος κι’ ὅλα ἔκει καίγονται καὶ παγώνουν. Κ’ οἱ ἄγγελοι τοὺς σκότους εἶνε τρομεροὶ κι’ ἀδυσώπητοι. Κρατοῦν δπλα σκληρά ποὺ τοὺς χρησιμεύουν γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν φριχτὲς τιμωρίες».

Οἱ Προφῆτες πάλι, μιλῶντας περὶ Γεέννης, βεβαιώνουν ὅτι «οἱ ἀμαρτωλοὶ, δεμένοι σὲ πασσάλους, εκτίγονται ἐκεῖ εἰς τὸν αἰώνα τὸν ἀπαντα».

Η κόλασις τῶν Μουσουλμάνων εἶναι κι’ αὐτὴ καμωμένη ἀπὸ φωτιά. Ο Ἄλλαχ, μιλῶντας μὲ τὸ στόμα τοῦ Μωάμεθ στὸ «Κοράνι», λέει:

«Στ’ ἀλήθεια σᾶς λέω, ὅτι θὰ ψήσουμε στὴ φωτὶα δοσούς δὲν μᾶς πιστεύουν... Οσο σκληρὸ κι’ ἄν εἶνε τὸ πετσί τους, θὰ τὸ κάνω λεπτὸ κι’ εύαίσθητο γιὰ νὰ ὑποφέρουν χειρότερα τὰ μαρτύριά τους!...»

Ἐπίσης οἱ κολασμένοι τοῦ Ἅδου τῶν Μουσουλμάνων θὰ βασανίζωνται καὶ μὲ ἄλλους τρόπους: ἀπὸ φείδια μαῦρα σὰν τὴν πίσσα, ἀπὸ σκυρπιοὺς μεγάλους σὰν ἄλογα, ἀπὸ τὴν πείνα, γιατὶ δὲν θὰ τοὺς δίνουν παρὰ μόνο μιὰ βρωμερὴ τροφὴ, ἀπὸ τὴ δύψα, γιατὶ μόνο ἀναλυτὸ μολύβι θὰ τοὺς δίνουν νὰ πίνουν.

Μὰ ἡ φωτιὰ ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸ στοιχεῖο τῆς κολάσεως στὴ φαντασία τῶν Μουσουλμάνων. Η

φωτιὰ αὐτὴ εἶνε ἔβδομηντα φορὲς πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴ φωτιὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου. “Οταν ἀναψε, χρειάστηκε χίλια χρόνια γιὰ νὰ γίνη κόκκινη, ἔπειτα ἄλλα χίλια χρόνια γιὰ νὰ γίνη ἀσπρη κι’ ἄλλα χίλια χρόνια γιὰ νὰ γίνη μαύρη, πρᾶγμα ποὺ συντελεῖ ὥστε ἡ φλόγες αὐτῆς τῆς φωτιᾶς νὰ μη σκορπίζουν καμμιὰ λάμψι γιατὶ εἶνε μαύρες.

Μὰ ἡ μουσουλμανικὴ σύντη κόλασις δὲν προορίζεται γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους. “Ολοὶ ὅσοι πιστεύουν στὸν Ἄλλαχ θὰ τὴν γνωρίσουν μόνο ὡς τόπο ἔξαγνισμοῦ, ἀπ’ δπου, ἔπειτ’ ἀπὸ μιὰ σύντομη παραμονὴ, θὰ βγοῦν γιὰ νὰ πάνε στὸν παράδεισο. Η μουσουλμανικὴ κόλασις προορίζεται ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς ἀπίστους, ποὺ βασανίζονται, κατὰ ἔθνικότητας, στὰ ἔξη διαμερίσματα, στὰ δποῖα εἶνε χωρισμένη.

Ο πρωτόγονος Χριστιανισμὸς κληρονομησε ἀπ’ τοὺς Ἑβραίους τὴν θεωρία σύμφωνα μὲ τὴν δποία ἡ ἀμαρτωλὲς ιψυχὲς κατοικοῦν σ’ ἔνα τόπο ἄθλιο μέχρι τῆς Ἀναστάσεως καὶ, μετὰ τὴν Ἀναστασι, γκρεμίζονται στὴ φωτιὰ τῆς κολάσεως.

Στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο γίνονται πολλοὶ ὑπαινιγμοὶ γιὰ τὴν Γεέννα. Κι’ ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος μιλάει περὶ «εκρίσεως τῆς Γεέννης» καὶ γι’ «Αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴ δύναμι νὰ καταστρέψῃ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μέσα στὴ Γεέννα».

Κατὰ τὸν δεύτερον αἰώνα, ὁ μάρτυς Ἰουστίνος βεβαιώνει ὅτι «οἱ κακοὶ τιμωροῦνται εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ» καὶ ὅτι «ἡ κόλασις εἶναι δ τόπος δπου τιμωροῦνται δοσοὶ ἔζησαν κακά».

Ο μάρτυς Εἰρηναῖος πάλι λιχαρίζεται ὅτι δ Χριστὸς «θὰ στείλῃ στὸ πῦρ τῆς κολάσεως τοὺς παραμορφώνοντας ἡ περιφρονοῦντας τὴν ἀλήθειαν».

Δυὸς αἰώνες ἀργότερα, δ Ὁριγένης γράφει: «Κάθε ἀμαρτωλὸς ἀνάθει μόνος του τὴν φλόγα τῆς φωτιᾶς του».

Ο Τερτιλλιανὸς ἐπίσης γράφει:

«Οἱ ἀμαρτωλοὶ θὰ μείνουν εἰς τὴν αἰώνιότητα μέσα στὴ φωτιὰ ποὺ δὲν σθύνει ποτέ».

Ἐκεῖ ποὺ βρίσκει κανεὶς πλήθιος λεπτομερειῶν γιὰ τὴν κόλασι, εἶναι οἱ λόγοι τοῦ Χρυσοστόμου:

«Η φωτιὰ τῆς κολάσεως —γράφει δ Χρυσόστομος— καίει συνεχῶς ὅποιον θὰ ριχτῇ μιὰ φορὰ σ’ αὐτὴ καὶ δὲν σθύνει ποτέ». Μεταξὺ δὲ τῶν βασανιστηρίων τῆς κολάσεως ἀναφέρει τὰ ἔξης: Τὰ βαθειὰ καμίνια τῆς φωτιᾶς, τὰ φλεγόμενα ποτάμια, τὸν τριγυμὸ τῶν ὁδόντων, τὶς ἀλυσίδες ποὺ δὲν πέφτουν ποτὲ, τὰ σκοτάδια ποὺ δὲν ἔχουν καμμιὰ λάμψι κτλ. Μὰ ἡ μεγαλύτερη τιμωρία, κατὰ τὸν Χρυσόστομο πάντοτε, δὲν εἶναι ἡ κόλασις, ἀλλὰ δ ἀποκλεισμὸς ἀπὸ τὴν δόξα τοῦ παραδείσου. Ιδοὺ τί γράφει σχετικῶς:

«Καὶ μέσα σὲ δέκα χιλιάδες κολάσεις ἀν ζήση, δ ἀμαρτωλὸς δὲν θὰ ύποφέρῃ τίποτε ποὺ νὰ μπορῇ νὰ συγκριθῇ μὲ τὸν πόνο του, γιατὶ ἀποκλείστηκε ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ, γιατὶ μισήθηκε ἀπὸ τὸ Θεό καὶ γιατὶ θ’ ἀκούση τὸν Χριστὸ νὰ τοῦ λέη: Δὲν σὲ γνωρίζω».

Μὰ ἡ περιγραφές τῆς κολάσεως εἶνε ἀνάλογες πρὸς τὸ κοινὸν πρὸς τὸ δποῖον απευθύνονται. «Οσο πιὸ ἀμόρφωτο εἶνε τὸ κοινὸν αὐτὸ, τόσο πιὸ τρομερὲς εἶνε. Καὶ ἀντιθέτως.

Πολλοὶ, τέλος, ἀπὸ τοὺς κκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς περιορίζουν τὴν ἰδέα τῆς κολάσεως μονάχα στὶς τύψεις ποὺ αἰσθάνεται δ ἀνθρωπὸς γιὰ τὰ ἀμαρτήματά του.

Καὶ Ἰωάννης δὲν ἔχουν ἀδικο.

ΤΕΛΟΣ