



ΕΥΘΥΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΤΟΥ ΜΑΞ ΚΑΙ ΑΛΕΞ ΦΙΣΕΡ

ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΕΣ

(Ό Παῦλος καὶ ἡ Λουκία πάθονται σὲ δυὸς πολὺνθρόνες στὸν αῆπο τοῦ «Ξενοδοχείου τῆς Πρωτομαίας» περιμένοντας τὴν ὥρα τοῦ γενέματος. Γιὰ νὰ περάσῃ ἡ ὥρα, ὁ Παῦλος ζωγράφιζε ἀπάνω στὴν ἄψιο κατάδιπα ζώων παραδόξων... προϊστορικῶν! Ἡ Λουκία, ἡ νεαρὴ γυναῖκα του, κυττάζει τὸν οὐρανὸν καὶ ἀκόει φύλλα ἀπ' τοὺς θάμνους ποῦνε κοντὰ στὸν πάγκο. Ό Παῦλος θυμῆθηκε ξαφνικὰ πῶς ἔχει στὴ τοέπτη του μιὰ ἐφημερίδα ποὺ ἀγόρασε τὸ πρωΐ καὶ ἀρχίζει νὰ διαβάζῃ τὸ μυθιστόρημα τῆς ἐπιφυλλίδος, τὸ ὑπὸ τὸν τίτλον «Οἱ τρεῖς ἐρασταὶ τῆς Ἀδριάνας Τουραμπόλ». Ἡ Λουκία ποὺ ωσὴ ὥρα σιωποῦσε ἀρχισε τώρα νὰ φιλαράῃ.)

ΛΟΥΚΙΑ.— Λέγε λοιπόν, Παῦλε... Πὲς τίποτα...

ΠΑΥΛΟΣ (χωρὶς νὰ σηκώσῃ τὸ κεφάλι του).— Τί τρέχει, ἀγάπη μου;

ΛΟΥΚΙΑ.— Κύτταξε, ἀγάπη μου, σὲ παρακαλῶ. Μοῦ φαίνεται πῶς ἔνα κουνοῦπι μὲ τούμπησε στὸ λαιμό.

ΠΑΥΛΟΣ (ρίχνοντας μιὰ ματιά).— «Οχι δὲν βλέπω τίποτα...

(Ξαναρχίζει νὰ διαβάζῃ... Περνοῦν λίγα λεπτά).

ΛΟΥΚΙΑ.— Λέγε λοιπόν, Παῦλε...

ΠΑΥΛΟΣ (σωπαίνει).

ΛΟΥΚΙΑ.— Παῦλε!... Δὲν ἀπαντᾶς;... Σοῦ μιλῶ!...

ΠΑΥΛΟΣ (ἀφήνει τὸ διάβασμα).— Σ' ἀκούω, ἀγάπη μου.

ΛΟΥΚΙΑ.— Φαίνεται πῶς στὸ ξενοδοχεῖο μας θὰ ρθοῦν ἀπόψε ξένοι. Μιὰ οἰκογένεια ἀπ' τὸ Μπορντώ... «Ἐνας παπ-

Μυκῆνες.

Σ' αὐτὸ τὸ μεταξὺ, ἔκει πέρα, στὶς Μυκῆνες, ἡ βασίλισσα Κλυταιμήστρα, ὅπως εἶχε μείνει μόνη, βρῆκε τὴν εὔκαιρια νὰ πλέξῃ ἔνα ἐρωτικὸ εἰδύλλιο μὲ τὸν Αἴγισθο, ποὺ φαίνεται πῶς δὲν ἦταν καὶ τὸσο δύσκολος στὸ ζήτημα τῆς ἡλικίας, γιατὶ ἡ Κλυταιμήστρα θὰ ἦταν τότε τὸ δλιγώτερο 50 χρονῶν. Ἡ ἐπιστροφὴ ὅμως τοῦ Ἀγαμέμνονος ἀπὸ τὴν Τροία τὴν ἔφερε φυσικὰ σὲ μιὰ πολὺ δύσκολη θέση καὶ τὴν ἔκανε νὰ σχεδιάσῃ μιὰ ζυφερή καὶ φρικιαστικὴ τραγωδία. Αὐτὰ τὰ σχέδιά της τὰ μάντεψε δλος δ κόσμος ἔκτός ἀπὸ τὴν μάντιδα Κασσάνδρα, ποὺ εἶχε τυφλωθῆ ἀπὸ τὸν ἔρωτά της γιὰ τὸν ἔβδομηντάρη Ἀγαμέμνονα. Τέλος, δπως ξέρουμε δλοι μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Αἴγισθου ἐσκότωσε τὸν ἄνδρα της, τὸν παλαιὸ καὶ ἡρωϊκὸ πολεμιστὴ Ἀγαμέμνονα καὶ τὴν τρυφερὴ φίλη του Κασσάνδρα, ποὺ θὰ γιώρταζε τότε, δίχως ἄλλο, τὴν ἔκατοστὴ ἐπέτειο τῶν γενεθλίων της!...

Ἐξ ἄλλου, χάρις στὴν τελικὴ νίκη τῶν Ἑλληνικῶν ὅπλων, ὁ βασιλεὺς Μενέλαος μπόρεσε νὰ ξαναπάρῃ τὴν ὥμορφη καὶ ἐλαφρόμυαλη γυναῖκα του, τὴν Ἐλένη. Ἡ Ὥραία Ἐλένη, ποὺ εἶχε παντρευτῆ σὲ ἡλικία 20 χρονῶν καὶ εἶχε παρατήσει τὸν ἄνδρα της γιὰ ν' ἀκολουθήσῃ τὸν Πάρι σὲ ἡλικία 40 χρονῶν, θὰ ἦταν ἀσφαλῶς πενήντα χρονῶν, ὅταν μετὰ τὸν πόλεμο τῆς Τροίας, ποὺ κράτησε δέκα χρόνια, ἔπεισε πάλι στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἡρωϊκοῦ καὶ πιστοῦ Μενέλαου. Γιὰ νὰ γιορτάσουν τὸ εύτυχὲς αὐτὸ γεγονός, ἡ Ὥραία Ἐλένη καὶ ὁ σύζυγός της ἔκαναν ἔνα μεγάλο ταξίδι μιᾶς καινούργιας σελήνης τοῦ μέλιτος. Αὐτὸ τὸ ταξίδι τους κράτησε πέντε δλόκληρα χρόνια. «Οταν λοιπόν, ύστερ ἀπὸ τὰ πέντε αὐτὰ χρόνια τῆς ὀνέφελής τους εύτυχίας, ξαναγύρισαν στὴ Σπάρτη, ἡ πάντοτε Ὦραία Ἐλένη ἦταν σωστὰ 55 χρονῶν κι' ὁ Μενέλαος 60!...

Ἡ Σπάρτη τότε τοὺς ὑπεδέχθη μὲ μεγάλες τιμὲς καὶ οἱ βασιλεῖς συνέχισαν τὴν εύτυχίαν τους καὶ τὸν ἔρωτά τους στὰ μεγαλοπρεπῆ τους ἀνάκτορα.

ΓΙΑΛΜΑΡ ΜΥΣΣΕΝ

ποῦς, μιὰ γιαγιά, ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα μὲ τρία ἀγόρια καὶ δυὸς κορίτσια. «Ἐτοι μοῦ εἶπεν ἡ καμαριέρα.

ΠΑΥΛΟΣ.— «Α!... »Α!... Ἀλήθεια;

ΛΟΥΚΙΑ.— Τοὺς φυλάξανε τὸ μεγάλο διαμέρισμα ποῦνε στὸ πλάγιο μας. Φαίνεται πῶς ταχτικὰ περνοῦν ἔδω τὸ καλοκαῖρι τους, δέκα χρόνια τώρα.

ΠΑΥΛΟΣ (κάνει πῶς τάχα τὸν ἐνδιαφέρει ἡ κουβέντα αὐτή).— Καὶ πῶς διομάζονται;

ΛΟΥΚΙΑ.— Μά τὴν πίστι μου δὲν ξέρω.

ΠΑΥΛΟΣ (Ξαναρχίζει τὸ διάβασμα).

ΛΟΥΚΙΑ (σηκώνοντας τοὺς ὕμους τῆς μὲ περιφρόνησι).— Πάλι διαβάζεις; Τί χωριάτης ποὺ εἶσαι!... Ἀκοῦς, Παῦλε; Εἶσαι ἔνας χωριάτης, χωρὶς ἀνατροφή!

ΠΑΥΛΟΣ (θυμισμένος στὴν ἀνάγνωσι).— Βέβαια, ἀγάπη μου!

ΛΟΥΚΙΑ (ἔξω φρενῶν).— Τὸ παραξύλωσες! Τὸ παρακάνεις! Δὲν φτάνει ποὺ σοῦ λείπει ἡ καλὴ ἀνατροφή, ἀλλὰ νομίζεις πῶς πρέπει καὶ νὰ μὲ κοροϊδεύῃς; Βρῆκες τὶς σπάνιες στιγμές ποῦμαστε μονάχοι γιὰ νὰ διαβάσῃς τὴν ἐφημερίδα! Κατάλαβα πῶς ἡ ὁμιλία μου δὲν σὲ ἐνδιαφέρει· καθόλου! Δὲν εἶμαι τόσο βλάκας δσο μὲ νομίζεις, ἐν τούτοις...

ΠΑΥΛΟΣ.— Ἐπειδὴ διαβάζω τὴν ἐφημερίδα μὲ βρίζεις; Μὴ θυμώνεις, μάτια μου, καὶ μὴ κακιώνεις τόσο γρήγορα! Δὲν λέγαμε καὶ τίποτα σοθαρό. Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς νὰ, ἀφήνω τὴν ἐφημερίδα...

(Ἄφήνει τὴν ἐφημερίδα καὶ γιὰ νὰ περάσῃ τὴν ὥρα του κόπτει φύλλα ἀπὸ τοὺς θάμνους ποῦνε κοντὰ στὸν πάγκο. Ἡ Λουκία κυττάζει τὸν οὐρανὸν καὶ ζωγραφίζει ἀπάνω στὴν ὕμη... «Ἄξαφνα ἡ Λουκία ἀρχάζει τὴν ἐφημερίδα, τὴν ἀνοίγει, καὶ ἀρχίζει νὰ διαβάζῃ τὸ ὕδιο μυθιστόρημα: «Οἱ τρεῖς ἐρασταὶ τῆς Ἀδριάνας».)

ΠΑΥΛΟΣ.— Λέγε λοιπόν τίποτα, Λουκία....

ΛΟΥΚΙΑ (χωρὶς νὰ σηκώσῃ κεφάλι).— Τί, φίλε μου;

ΠΑΥΛΟΣ.— Μοῦ φαίνεται πῶς... πῶς διαβάζεις τὴν ἐφημερίδα.

ΛΟΥΚΙΑ (σηκώνοντας τὸ κεφάλι της μὲ ἀπορία καὶ θυμό).— «Αν διαβάζω ἐφημερίδα; Βέβαια διαβάζω. Τί, ἥθελες υστερα ἀπ' τὰ χωρατά σου μαζύ μου νὰ σοῦ φέρωμαι μὲ εύγένεια καὶ λεπτότητα; «Οχι, εἶμαι ἀποφασισμένη νὰ διαβάσω τὴν ἐπιφυλλίδα: «Οἱ τρεῖς ἀγαπητοί τῆς Ἀδριάνας», υστεοα τὸ διήγημα, τὰ χρονικὰ, τὰ κοινωνικὰ, τὰ διάφορα γεγονότα.

(Ξαναβινθίζεται στὴν ἀνάγνωσι... Περνοῦν λίγα λεπτά.)

ΠΑΥΛΟΣ.— Λουκία... Μά μίλα λοιπόν.

ΛΟΥΚΙΑ (διαβάζοντας).— Ναι... βέβαια...

ΠΑΥΛΟΣ (θυμωμένος).— Εἶσαι μιὰ καρακάξα!...

ΛΟΥΚΙΑ (ἀφηρημένη).— Ναι, ἀγάπη μου...

ΠΑΥΛΟΣ.— Μιὰ γκαμήλα!...

ΛΟΥΚΙΑ (πάντοτε ἀφηρημένη).— Βέβαια... Βέβαια...

(Ο Παῦλος ἀπελπίζεται καὶ ἀποκοιμάται. Ἡ Λουκία διάβασε πειλα τὴν ἐφημερίδα.)

ΛΟΥΚΙΑ.— Παῦλε;

ΠΑΥΛΟΣ.— Χρρρ!...

ΛΟΥΚΙΑ.— Κοιμάσαι;... Μὰ τί γουροῦνι ποὺ εἶσαι καϋμένε!

ΠΑΥΛΟΣ (μισοκοιμισμένος).— Ναι, βέβαια, μάλιστα, ἔχεις δίκιο, εἶμαι σύμφωνος μαζύ σου... Χρρρ!...

(Τὰ φαλόγια χτυποῦν μεσημέρι. Οἱ δινὸι σύνιγοι ἀρπάχτηκαν καὶ... Χτυποῦνται καὶ αὐτοί!...) ΜΑΞ καὶ ΑΛΕΞ ΦΙΣΕΡ