

ΞΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

# ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ

**Ο**Ι δυό γέροι ήσαν πάνω από έκατό χρόνων δικαθένας. Πόσων άκριθώς χρόνων ήταν δέν το ήξεραν ούτε οι ίδιοι, γιατί από πολὺ καιρό είχαν πάψει νά μετράνε τά χρόνια τους.

Τό αντρόγυνο αύτό είχε ζήσει μαζύ πολλά χρόνια σ' ένα υπότιτο. Μοιάζανε σάν αδέλφια και οι άνθρωποι του χωριού θλέποντας τόσην αγαπη και τόση αδυναμία κάθε χρόνο, λέγανε πώς διανό ήταν τους πεθάνη και διαλός, χωρίς άλλο, δέν θά μπορούσε νά ζήση μονάχος.

Ο τελευταίος χειμώνας ήταν πολὺ κακός για τούς δυό γέρους. Τούς ξετίναξε κυριολεκτικώς, τούς καμπούριασε περισσότερο και βούλιαξε τά κοκκαλιάρικα μάγουλά τους. Τά μότια τους θαμπώσανε περισσότερο.

Μιά μέρα πού ο γέρος καθόταν μπροστά στό σπίτι, ή γρηγά τράβηξε στό δάσος για νά φέρη χορτάρι για τά κουνελιά τους. Μά σάν έφτασε στή γωνιά του μεγάλου δρόμου κοιτά στό σπίτι του Γκισέτ, σωριάστηκε κατάχαμα, χωρίς νά θράψει ούτε τσιμουδιά.

Δυό-τρεις γειτόνισσες τρέξανε άμεσως και τήν μεταφέραν σ' ένα γειτονικό μαγαζί. Έκεινοι πώς ήταν πεθαμένη. Τήν ξάπλωσαν τότε πάνω σε τρείς καρέκλες.

— Πρέπει νά είδοποιήσουμε τό γέρο της, είπε κάποιος.

— "Οχι! φωνάζανε άλλοι, διχιές έκεινον, τή νύφη του νά φωνάξουμε! Νά την κιόλας, έρχεται. "Ε, Μαργαρίτα! "Έλα γρήγορα!...

Η Μαργαρίτα πήγαινε φοβισμένη. Ήταν μιά ήλικιωμένη γυναίκα, πολὺ άδυντη, μὲ στεγνά μάγουλα και τά χέρια της φουσκωμένα από τό πολὺ πλύσιμο, γιατί ξενόπλενε ή φτωχή.

Βλέποντας τό πτώμα τής μάνας τού αντρός της πούχε πεθάνει από καιρό, άνατρίχιασε σύγκορμη.

Είπε τότε σάν νά μονολογούσε:

— Κακόμοιρε γέρο, τί θά γίνης σάν τό μάθης;

Γύρισε υστερα στόν κόσμο και χωρίς νά κυττάξῃ κανένα φώναξε:

— Νά μή τό πή κανείς στό γέρο! Θά τού τό πῶ έγω!

Ο κόσμος σιγά-σιγά διαλύθηκε. Μεταφέραν τό πτώμα στό σπίτι τής Μαργαρίτας κι' έκεινο τό ξάπλωσε στό δικό της κρεβάτι. "Υστερα πήγε νά βρή τόν γέρο πεθερό της. Ο γέρος είχε θρήξω από τό σπίτι και κυττάξει γύρω για νά δη μήπως έρχεται ή γρηγά του.

Σάν άκουσε πατήματα, σήκωσε τό κεφάλι του.

— Εγώ είμαι! τού είπε ή Μαργαρίτα Λάμπε μέσα.

Μά άξαφνα καθώς έκανε νά τής μιλήση, άπλωσε τά χέρια του και κλονίστηκε. "Επειτα σήκωσε τά χέρια του και τάφερε στά μάτια του.

— Τί έχεις; τόν ρώτησε ή Μαργαρίτα.

— Θάμπωσε τό φῶ μου! Δέν βλέπω διόλου! απάντησε.

— Θεέ μου! είπεν ή Μαργαρίτα.

Ήταν άρκετά καλόψυχη και έτοιμη για κάθη θυσία. Και πήρε άμεσως από τό μπράτσο τόν δυστυχισμένο γέρο πού είχε τυφλωθή άκριθώς τή στιγμή πού είχε πεθάνει ή γυναίκα του!

Σέρνοντας τά πόδια του και βοηθούμενος από τή νύφη του, μπήκε δι γέρος στήν κουζίνα και κάθησε. Τού είχεν έρθει μιά δύσπνοια, άναστεναξε, γόγγυξε "αι είπε:

— Δέν είμαι καλά! Τά μάτια μου!..

— Επειτα ζήτησε τή γυναίκα του.

— Πούνε ή γρηγά μου; Τήν περιμένω τόσην ώρα.

ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΑΡΜΠΥΣ

Η Μαργαρίτα άπεφυγε νά τού απαντήση. "Ετρεξε δημωιά και φωνάξη κανένα γείτονα για νά τού κρατήση συντροφια, ώς πού νά πεταχθή αύτή στό σπίτι της για νά δη τήν πεθαμένη.

Τή νυχτα γύρισε ξανά στό σπίτι τού τυφλού πεθερού της. "Αιαψε τήν λάμπα κι' αποφάσισε νά τού φανερώση δηλη τήν άληθεια. Στάθηκε μπροστά του και τούπε σιγά-σιγά:

— Δέν θά ξανάρθη πειά... "Εφυγε... έφυγε... γιά πάντα!...

Μά κείνος δέν απάντησε. "Η Μαργαρίτα κύτταξε και είδε πώς κοιμότανε. "Ενα χαμόγελο άνθιζε στό πρόσωπό του. "Αξαφνα ξύπνησε και φώναξε:

— "Ακουσε, κόρη μου. "Έλα, άκουσε... Η γρηγά μου ξανάρθη... Είνε έδω!... Τήν γνώρισα άμέσως, στεκότανε αύτού πούσσαι. Κοιμόμουνα κι' άξαφνα τήν ένοιωσα πούρθε. Κάτι έσιαξε και ξανάφυγε. Δέν τής είπα τίποτα έπιτηδες. "Ακουσε, δέν θέλω νά μάθη πώς δέν βλέπω πειά! Γιατί θά λυπηθή πολύ! "Ας λεψη λίγο καιρό από τό σπίτι ώς πού νά γιατρευτώ. Νά βρής ένα μέσο κόρη μου νά φύγη... Πάρε την μαζύ σου και ρύγετε γιά μερικές μέρες.

— Πολὺ καλά, πατέρα, άναλαμβάνω έγω. Δέν θά μάθη τίποτα, σ' όρκιζομαι στό Θεό.

— Είσαι καλή κόρη μου, τής απάντησε ό γέρος.

Τήν άλλη μέρα τούπε πώς ή γρηγά του πήγε για μερικές μέρες σ' ένα συγγενικό σπίτι. Δυό μέρες υστερα από τό θάψιμο τής γρηγάς, πήγε ό γιατρός για νά κυττάξη τόν τυφλό πεθερό της.

— Πάει πολὺ καλά! είπε, δέν έλπιζα ότι θά ξανάθρισκε τόσο εύκολα τό φῶ του... Αύριο θά ξαναδή... Ναι, ναι, αύριο...

Η Μαργαρίτα τραβήχτηκε σε μιά γωνιά τής κάμαρης ζαρωμένη και τρομαγμένη. Αύριο ό πεθερός θά ξανάθλεπε, θά ζητούσε τή γυναίκα του. Τί θά τού έλεγε;

Τήν άλλη μέρα, πρίν άκομη καλοξεμεωση, ό γέρος σηκώθηκε. "Ετρεξε και βρήκε τή νύφη του.

— Βλέπω! βλέπω! τής φώναξε. Πού είν' ή γρηγά μου; Φέρε μου την τήν κακομοίρα τή γρηγούλα μου...

Η Μαργαρίτα πήγε νά τού πή κάτι... "Η άληθεια τής ήρθε στό στόμα! Μά δι γέρος κατάλασθε πρίν άκομη έκεινη ξεστομίση δι, τι ήθελε νά τού πή:

— "Ωστε... ώστε, ψιθύρισε τρεκλίζοντας σάν μεθυσμένος, πέθανε;...

Μά πρίν άκομα τού δώση απάντησε ή νύφη του μιά χλωμάδα άπλωθηκε στό πρόσωπό του, λύγισε και σωριάστηκε

ΑΝΡΙ ΜΠΑΡΜΠΥΣ

## ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ ΝΑΝΟΣ



"Ενας από τους περιφημοτέρους νάνους τού κόσμου ήταν κι' ό Φρέδ Λήτς, δι δοποίος γεννήθηκε στά 1789 και πέθανε στά 1818. Τό κυριώτερο και σπανιώτερο χαρακτηριστικό τού Λήτς, δέν ήταν τό μικρό άναστημά του, γιατί ήπηρξαν και νάνοι πιο μικρόσωμοι άκομα. Τόν Λήτς χαρακτήριζε προπάντων, ή τεραστία και δυσανάλογη άναπτυξις τών χειριών του, πρωτοφανής και μέχρι σήμερα άκομη. "Οταν δηλαδή στεκόταν όρθιος, τά δάχτυλα τών χειριών του άγγιζαν έντελως τό πάτωμα, χωρίς νά λυγίση καθόλου τά γόνατά του και χωρίς νά κάμψη καθόλου τό κορμί του!