

Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ»



ΠΟΣΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΟΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ;

Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές η Γαλλία έχει τον ισχυρότερο υποβρύχιο στόλο με 83 υποβρύχια, κατόπιν έρχεται η Ιταλία με 66, η Ιαπωνία με 60, η Ηνωμένες Πολιτείες με 59, η Αγγλία με 46 και η Γερμανία με 28.

□ □ □

ΠΟΙΕΣ ΗΣΑΝ Η ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΒΗΣΣΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ;

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η απώλεια των Αθησυνών ανέρχονται σε 200.000 νεκρούς και βαρεια πληγωμένους, επί συνόλου 500.000 πολεμιστών.

□ □ □

ΠΟΣΗ ΥΠΗΡΞΕ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ;

Πρώτες στην αύξηση του πληθυσμού κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια έρχονται η Βραζιλία και η Ιαπωνία, των οποίων οι κάτοικοι αύξηθηκαν στο διάστημα αυτό κατά 35 ολόκληρη εκατομμύρια. Έτσι η Βραζιλία, η οποία στα 1875 είχε 10.000.000 κατοίκους, έχει σήμερα 45.000.000 και η Ιαπωνία, η οποία την ίδια εποχή είχε 33.000.000, έχει σήμερα 68.000.000.

Από τα ευρωπαϊκά κράτη πρώτη έρχεται η Γερμανία, της οποίας ο πληθυσμός αύξηθηκε μέσα σε 50 χρόνια κατά 28 εκατομμύρια κατοίκους, χωρίς μάλιστα να λογαριάζονται οι πληθυσμοί που της αφηρέθησαν μετά τον ευρωπαϊκό πόλεμο. Έτσι στα 1875 είχε 39.000.000 κατοίκους και σήμερα έχει 67 εκ.

Δεύτερη έρχεται η Αγγλία με αύξηση 20.000.000 κατοίκων. Στα 1875 είχε πληθυσμό 26.000.000 και σήμερα έχει 46.000.000.

Τρίτη έρχεται η Ιταλία, η οποία στα 1875 είχε 25.000.000 και σήμερα έχει 43.000.000, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 18.000.000.

Και τελευταία η Γαλλία με αύξηση σε 50 χρόνια μόνο 4.000.000 κατοίκων. Ένω δηλαδή στα 1870 είχε πληθυσμό 37.000.000, σήμερα έχει 41 εκατομμύρια κατοίκους.

□ □ □

ΠΟΙΑ ΕΔΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ;

Έν' από τα κράτη που μεγάλωσαν καταπληκτικά σε έκταση εις θάρος άλλων εθνών, χάρις στις άδικίες των συνθηκών των Βερσαλλιών και του Τριανόν, υπήρξε η Ρουμανία, η οποία έχει σήμερα πληθυσμό 19.000.000 περίπου κατοίκων και έκταση 295.000 τετραγ. χιλιόμετρα.

Η χώρα που παραχωρήθηκε στη Ρουμανία μετά τον πόλεμο, είναι η Βεσσαραβία, η Τρανσυλβανία, η Βου-

κοβίνα, το Βανάτο, η Δοβρουτσά κ.τ.λ.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές στατιστικές, από τα 19 εκατομμύρια του πληθυσμού, 15 εκ. είναι Ρουμάνοι, 1.500.000 Ούγγροι, 1.200.000 Έβραίοι, 300.000 Βούλγαροι κ.τ.λ. Μά η στατιστικές αυτές κάθε άλλο παρά αληθινές είναι, γιατί στην πραγματικότητα η ξένες μειονότητες υπερβαίνουν τα 8.000.000.

□ □ □

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΦΡΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΕΟ ;

Ο Φρά Μπαρτολομέο, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλωρεντία στα 1475 και πέθανε στα 1517, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς ζωγράφους. Στην αρχή τα έργα του είχαν ειδωλολατρικά θέματα, μα αργότερα, επηρεασμένος από τα κηρύγματα του φανατικού θρησκομανούς Σαβουαρόλα, τα έκαψε όλα και μπήκε σε μοναστήρι, όπου και πήρε το όνομα Φρά Μπαρτολομέο.

Επί 5 έτη δεν έκανε άλλο παρά να κηρύσσει το λόγο του Θεού. Ωστόσο στα 35 του χρόνια ξανάρχισε πάλι να ζωγραφίζει, κατόπιν των επιμόνων προτροπών του ήγουμένου του μοναστηριού του, παίρνοντας τα θέματά του από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων. Ο πρώτος θρησκευτικός του πίναξ ήταν η «Εμφάνισις της Παρθένου στον Άγιο Βερνάρδο», ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Ακαδημία της Φλωρεντίας.

Στα 1504, ο Φρά Μπαρτολομέο συνάντησε στη Φλωρεντία το μεγάλο ζωγράφο Ραφαήλ, ο οποίος ήταν νεώτατος άκόμενη και συνεδέθη μαζί του με στενή φιλία. Σ' αυτό μάλιστα οφείλεται και η όμοιότης που έχουν η Παναγίες, τις οποίες ζωγράφισαν οι δυο περίφημοι αυτοί ζωγράφοι.

Ο Φρά Μπαρτολομέο, ο οποίος πέθανε από ξαφνικό πυρετό στα 1517, σε ηλικία 42 χρόνων, έκανε πολλά έργα κατά τα τελευταία του χρόνια. Έτσι σώζονται σήμερα στα μουσεία της Ιταλίας και της Ευρώπης πολυάριθμοι πίνακες του ζωγράφου αυτού, ο οποίος υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες δόξες της τέχνης του.

□ □ □

ΠΟΣΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μάς έδωσε φίλος άναγνώστης, υπάλληλος της Έφορίας της πρωτεύουσας, στας Αθήνας υπάρχουν περί τις 1.700 ταβέρνες. Στις ταβέρνες αυτές περιλαμβάνονται τόσο η κοσμικές και μοντέρνες, όσο και η λαϊκές μάντρες, στις οποίες πωλούνται την ημέρα κάρβουνα και ξύλα.

Αν λάβουμε υπ' όψιν ότι η Αθήνα χωρίς τα περιχώρα έχει περί τις 450.000 κατοίκους, θα δούμε ότι κάθε ταβέρνα αναλογεί σε 26 περίπου κατοίκους.



Ο Φρα-Μπαρτολομέο