

ραμά της. Τής ζητοῦσε ν' ἀφήσῃ τὸ ὑπερπέραν, ἀπ' ὅπου τοῦ χαμογελοῦσε καὶ νὰ τὸν ἐπισκεφθῇ — ἔστω καὶ στ' ὄνειρό του — ἀλλὰ νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ τὴν ἀγγίξῃ, νὰ τὴν πιάσῃ μὲ τὰ χέρια του. Ἀλλούμονο, αὐτὴ τῇ φορᾷ ἡ παρακλήσεις του δὲν εἰσακούστηκαν. Ἡ Λουϊζέττα ἀρνιότανε νὰ τοῦ δώσῃ — ἔστω καὶ στὸν ὑπὸ του — τὸ φιλὶ ποὺ ζητοῦσε. Μὰ ἐξακολουθοῦσε νὰ τοῦ παρουσιάζεται κάθε βράδυ, τὴν ἴδια ὥρα, δίνοντας ζωὴ, μὲ τὴν εἰκόνα τῆς, σὲ τὸν ὄψυχο καθρέφτη.

‘Ο Λουδοβίκος ἔχλωμιαζε, ἀδυνατοῦσε, ἔλυσε. ‘Ο γείτονάς του δὲν Σοζούρ τὸν μάλλωνε.

— Εἶσαι τρελλός, τοῦ ἔλεγε, ἀφήνεις καὶ σὲ σεύνει ἡ θλῖψις σου. Τί ζωὴ εἶνε αὐτὴ ποὺ περνᾶς ἔστι, τόσο νέος ἀκόμα; Προετοιμάζεις γιὰ τὸ μέλλον σου τὴν νευρασθένεια. Νὰ φύγης ἀπὸ δῶ, νὰ φύγης γρήγορα, νὰ ταξιδέψῃς, ν' ἀλλάξῃς τρόπο ζωῆς!

‘Ο Λουδοβίκος κουνοῦσε τὸ κεφάλι του κι' ἀπαντοῦσε: “Οχι, καλὰ εἰμαι ἔδω». “Ηξερε δύμως πῶς δὲν γιατρὸς εἶχε δίκηο καὶ πῶς θὰ πέθαινε γρήγορα ἢντας ἐξακολουθοῦσε τὴν ἴδια ζωῆ.

«Καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα γιατρικὸ, σκεπτότανε, ἐπειδὴ δὲν θ' ἀγαπήσω ποτὲ ἄλλη γυναῖκα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Λουϊζέττα».

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἀπριλίου, μιὰ μέρα ποὺ δὲν γιατρὸς κ' ἡ κόρη του ἔφαγαν στὸ σπίτι τοῦ Λουδοβίκου, τὴν ὥρα ποὺ αὐτὸς τοὺς συνώδευε ὡς τὴν δέσμωπορτα, ἡ Μάρθα ἀντελήφθη πῶς εἶχε ξεχάσει τὸ μαῦρο σάλι τῆς στὸ σαλόνι. ‘Ο Λουδοβίκος ἔτρεξε νὰ τὸ πάρη, μὰ ἐπειδὴ ἀργησε νὰ γυρίσῃ, ἡ Μάρθα πῆγε νὰ τὸν βρή.

Δὲν τὸ βρίσκανε δύμως. “Εξυφνα δὲν Λουδοβίκος τὸ εἶδε πίσω ἀπὸ μιὰ κασέκλα, τὸ πῆρε καὶ τῆς τὸ ἔδωσε. ‘Η-ιαν μόνοι τους στὴν κάμαρη. ‘Εκεῖνος! Εκείνη! Μιὰ ἀνωτέρα δύναμις ἔσπρωξε καὶ τοὺς δυὸ κι' ἀγκαλιαστήκανε. Τὰ χεῖλη τους ἔσμιξαν χωρὶς νὰ ποῦν λέξι... Καὶ τὸ φιλὶ τους βάστηξε πολὺ. Τὰ είχαν ξεχάσει ὅλα, δταν ἔνας ἀπότομος κρότος — σὰν ἔκεινον ποὺ κάνει τὸ κρύσταλλο ὅταν τὸ χαράζουν — τοὺς χώρισε.

— Τί εἶν’ αὐτό; ρώτησε ἡ Μάρθα.  
— Δὲν ξέρω.

‘Εκείνη τὴ στιγμὴ τοὺς φώναξε δὲ για τρόσ:

— ‘Εμπρὸς, παιδιά!

Κατέβηκαν στὸν διάδρομο. ‘Η Μάρθα ήταν κόκκινη καὶ προσπαθοῦσε νὰ κρυφτῇ μέσ' στὸ σάλι της. ‘Ο Σοζούρ χαιρέτησε τὸν Λουδοβίκο καὶ φύγανε.

“Οταν δὲν Λουδοβίκος ἔμεινε μόνος κλείδωσε τὴν πόρτα πιὼν τους. Σίμωνε ἡ ὥρα τῆς μυστηριώδους ἐμφανίσεως. Τὴν περίμενε μὲ ταραχὴ κι' ἀνησυχία. «‘Η Λουϊζέττα δὲν θέρθη ἀπόψε, ἔλεγε... Τὴν ἐπρόδωσα... Γιατὶ νὰ τὸ κάνω αὐτό;»

‘Ανέβηκε ἀργά-ἀργά καὶ μπῆκε μέσ' στὴν κάμαρά του μὲ τὸν ἴδιο, τὸν καθημερινὸ τρόπο. ‘Η λάμψις τῆς λάμπας ἔπεσε ἀπάνω στὸν ἀδειό καθρέφτη... ‘Ηταν λοιπὸν ἀλήθεια; ‘Η Λουϊζέττα δὲν εἶχε ρθῆ; Πλησίασε τὸν καθρέφτη, δὲ πρόσωπο του τοῦ φάνηκε χαραγμένο στὰ δυό.

‘Απὸ πάνω ὡς κάτω μιὰ λεπτὴ γραμμὴ εἶχε χωρίσει στὰ δυό τὸν καθρέφτη... Εἶχε σπάσει...

ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΟ



## ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΤΕ

### ΕΥΘΥΜΑ ΛΟΓΙΑ

“Ἐνας ἑκατομμυριοῦχος γιὰ νὰ παρηγορήσῃ τὸν κύρ· Δημήτρη ποὺ εἶχε δώδεκα παιδιὰ καὶ δὲν ἤξερε πῶς νὰ τὰ θρέψῃ, τοῦ ἔλεγε:

— “Ἐνας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει δώδεκα παιδιὰ, εἶνε περισσότερο εύτυχης ἀπὸ ἑκεῖνον ποὺ ἔχει ἔνα ἑκατομμύριο.

— Αὐτὸ ποὺ λέτε δὲν τὸ καταλαβαίνω.

— Βέβαια. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἔνα ἑκατομμύριο θέλει ἀμέσως ν' ἀποχήσῃ καὶ δεύτερο, ἐνῷ ἑκεῖνος ποὺ ἔχει δώδεκα παιδιὰ βρίσκει ὅτι ἔχει ἀρκετά.

\* \* \*

‘Ο Μάριος ἔχει τόση ἐμπιστοσύνη στὴ γυναῖκα του, ώστε δὲν τὴν ζηλεύει καθόλου.

— Καὶ ἀν ἔπαιρνες ἔνα ἀνώνυμο γράμμα καὶ συῦ κατήγελλαν τὴν γυναῖκα σου; τοῦ λέει ἔνας φίλος του.

— Γράμμα ἀνώνυμο; ἀπαντᾶ δ Μάριος. ‘Εγώ τὰ ἀνώνυμα γράμματα οὔτε κὰν τὰ ἀποσφραγίζω.

\* \* \*

Γιὰ νὰ κάνῃ ἔκπληξι στὴν γυναῖκα του ἔνας ἐργάτης ποὺ ἔλειπε κάμποσο καιρὸ στὴν πόλι, δπου ἐργαζόταν, ἔξυρισε τὰ γένεια του ὅταν ξαναγύρισε στὸ χωριό του.

Χτύπησε τὴν πόρτα. ‘Η γυναῖκα του πῆγε τρέχοντας, τοῦ ἄνοιξε, ἐπεσε ἀμέσως στὴν ἀγκυλιά του καὶ ἀρχισε νὰ τὸν φιλῇ.

— Δὲν ἄλλαξα λοιπὸν καθόλου; ρώτησε ἔκεινος.

— “Ελα Χριστέ καὶ Παναγιά! φώναξε τότε ἡ γυναῖκα. ‘Εσύ εἶσαι Γιάννη; Δὲν σὲ γνώρισα...

\* \* \*

Στὴ βρύσι ἡ γυναῖκες μὲ τὶς στάμνες περιμένοντας νὰ ἔρθῃ τὸ νερὸ μιλοῦν γιὰ γάμους.

— Καὶ σὺ, Μαργαρώ, τί ἡλικίας ἔσουν ὅταν παντρεύτηκες; ρώτησεν τὴ Μαργαρώ ποὺ εἶχε κακοπαντρευτῆ.

— Δὲν θυμούμαι ἀκριβῶς, εἶπε αὐτή. ‘Αλλὰ ξέρω πῶς παντρεύτηκα στὴν ἡλικία ποὺ δὲν εἶχε πήξει τὸ μυαλό μου.

\* \* \*

“Ἐνας νεόπλουτος πάει καὶ βρίσκει ἔναν διάσημο χωγράφο καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ τὸν κάμη τὸ πορτραΐτο τοῦ πατέρα του.

— Πότε μπορεῖ νὰ ἔρθῃ νὰ ποζάρῃ; ρώτησε δὲ καλλιτέχνης.

— Πέθανε πρὸ ἔξῃ μηνῶν, κύριε, ἀποκρίθηκε δ νεόπλουτος.

— Πῶς θέλετε τότε νὰ κάμω τὸ πορτραΐτο του;

— ‘Ορίστε: ‘Ηταν ψηλός, χοντρὸς, εἶχε μικρὰ σταχτιὰ μάτια μὲ χοντρὰ ἔξωγκωμένα βλέφαρα, μεγάλο ἀσπρομουστάκι ποὺ ἔπεφτε στὸ σόμα του. Κι' ἔπειτα ἦταν φαλακρός... Σᾶς ἔφερα καὶ τὸ κασκέττο του γιὰ νὰ πάρετε τὰ μέτρα τοῦ κεφαλιοῦ του.

— Πολὺ καλὰ, εἶπε δ χωγράφος, ἀποφασισμένος νὰ μὴν ἀφήσῃ νὰ τὸν ξεφύγῃ δ νεόπλουτος χωρὶς νὰ τοῦ πάρῃ χρήματα. ‘Ελάτε σὲ μιὰ βδομάδα. Τὸ πορτραΐτο θὰ είνει ἔτοιμο.

Μετὰ ἑπτὰ μέρες δ νεόπλουτος ξαναγύρισε στὸ ἀτελιέ καὶ δ χωγράφος τοῦ ἔδειξε τὸ ἔργο του.

‘Ο νεόπλουτος ἔμεινε λίγη ὥρα κυττάζοντας τὸ ἀλλόκοτο πορτραΐτο καὶ σὲ λίγο ἀρχισε νὰ κλαίῃ.

— Φτωχέ μου πατέρα, εἶπε. Δὲν ἔφανταζόμουν ποτὲ δ τ' ἄλλαζες τόσο πολὺ μέσα σ' ἔξη μῆνες!

\* \* \*

‘Ο πελάτης τοῦ ξενοδοχείου ποὺ ἀφησε τὰ παπούτσια του ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ δωματίου του γιὰ νὰ τὰ γυαλίσουν, λέει στὸν διευθυντή :

— “Αφησα χθὲς τὰ παπούτσια μου στὴν πόρτα καὶ κανεῖς δὲν τὰ ἀγγιξε.

— Φυσικά, τοῦ ἀπαντᾶ δ διευθυντής τοῦ ξενοδοχείου. Μπορεῖτε νὰ τ' ἀφήσετε κι' ἀπόψε καὶ νὰ τ' ἀφήνετε κάθε βράδυ καὶ νὰ εἰσθε βέβαιος δτι δὲν θὰ τ' ἀγγιξη κανεῖς. ‘Ολοι έδω μέσα εἶνε τίμιοι ἄνθρωποι... Τί θαρρεῖτε;

## ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ

### ΕΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑ

Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ ἀρχαίου ιλιουτάρχου, τὸ ξῆρις αἰνιγμα κόστισε τὴ ζωὴ στὸν “Ομηρο, δ ὅποῖος μάταια προσπάθησε νὰ τὸ λύσῃ: «‘Ο, τι πιάνουμε, τὸ πετοῦμε μακρὺ μας... ‘Ο, τι δὲν μποροῦμε νὰ πιάσουμε, τὸ διατῆρημε ἀναγκαστικὰ ἀπάνω μας!... Τί εἶνε;»

‘Εμεῖς δμως θὰ σᾶς δώσουμε τὴν λύση τοῦ αἰνιγματος αὐτοῦ, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, γιατὶ δὲν θέλουμε νὰ πάθετε δ, τι ἔπαθε δ δυστυχισμένος “Ομηρος: Πρόκειται περὶ τῶν ...ψύλλων!!