

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ „ΑΣΤΕΡΩΝ”

ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ : Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΓΟΗΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

(Μιά ένδιαφέρουσα βιογραφία του, γραμμένη από τὸν δημοσιογράφον Άντρε Μωζέ.)

Hδεξα είναι τόσο έφήμερη στήν πόλι τοῦ κινηματογράφου πού μὰ τὴν ἀλήθεια προκαλεῖ κατάπληξι τὸ φαινόμενο τοῦ Ρόναλντ Κόλμαν. Αὐτὸς ὁ «γόγης» σωστά δέκα πέντε χρόνια ἔξακολουθεῖ νὰ συναρπάζῃ τὶς πολυάριθμες θαυμάστριες του μὲ τὴν ωμορφιά του καὶ τὸ σοθαρὸ παίξιμο του. Εἶναι ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς «ἀστέρας» πού δὲν δοκίμασε τὶς ἀπογοητεύσεις τῶν καλλιτεχνῶν. «Ολοι λοιπὸν ἔχουν δίκηο νὰ τὸν μακαρίζουν γιὰ τὴν τύχη του καὶ νὰ τὸν ζηλεύουν. Κι' ὅμως ὁ Ρόναλντ Κόλμαν ἀν σήμερα είναι τόσο διάσημος κι' εύτυχισμένος ἐν τούτοις εἰς τὰ πρῶτα θήματα τῆς καλλιτεχνικῆς καριέρας του θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πῆ ὅτι δοκίμασε τὶς πιὸ μεγάλες ἀπογοητεύσεις. Σπούδασε μὲν ἀφάνταστες δυσκολίες καὶ καθὼς δομολογεῖ κι' ὁ ἴδιος τὶς περισσότερες μέρες πήγαινε στὸ σχολεῖο του νησικός.

— Θυμᾶμαι, μοῦ ἔξωμολογήθηκε, ὅτι ἐρχόντουσαν στιγμὲς ποὺ χοροπηδοῦσαν τὰ γράμματα μπροστὰ στὰ μάτια μου ποὺ ἦταν θολωμένα ἀπὸ τὴν πεῦνα. Γι' αὐτὴ τὴν σαστιμάρα μου ὁ δάσκαλος μοῦ τὶς ἔθρεχε. Μὰ ἔγώ ἀπὸ ὑπερφάνεια ποτὲ δὲν τοῦ ὠμολογοῦσα γιατὶ τραύλιζα καὶ γιατὶ εἶχα διαρκῶς αὐτὸ τὸ σαστισμένο ύφος. «Ετσι μεγάλωσα. Μέσα στὴ δυστυχία καὶ στὴν διαρκῆ γκρίνια τοῦ σπιτιοῦ μου».

Καὶ πράγματι αὐτὰ τὰ τραγικὰ χρόνια τῆς ζωῆς σφράγισαν τὸ πρόσωπο τοῦ Ρόναλντ Κόλμαν μὲ μιὰ μεγάλη σοθαρότητα ποὺ τίποτε ὥς τὰ σήμερα δὲν κυτάφερε νὰ τὴν διαταράξῃ.

«Ο Ρόναλντ Κόλμαν είναι ἀγγλικῆς καταγωγῆς μὰ δὲν ἀγάπησε ποτὲ τὴν πατρίδα του. Πάντα ἀπέφευγε νὰ τὴν θυμηθῇ νιατὶ ἀμέσως τοῦρχονταν στὸ νοῦ ὅλα τ' ἀνατριχιαστικὰ χρόνια τῆς παιδικῆς ζωῆς του. Τὸ θεατρικὸ ταλέντο του τὸν ἔκανε πολὺ γρήγορα νὰ ἔγκαται λείψη τὶς σπουδές του, νὰ τὸ ρίξῃ στὸν τυχοδιωκτισμὸ καὶ ν' ἀκολουθήσῃ τὸ θέατρο. «Ενας ὅμιλος καλλιτεχνῶν τὸν παρέσυρε πράγματι, σ' ἡλικία εἴκοσι χρόνων σὲ μιὰ περιοδεία στὶς ἐπαρχίες. Αὐτὴ ἡ περιοδεία ἦταν, μὰ τὴν ἀλήθεια, πολὺ περίεργη. Χωρὶς νὰ τὸ θέλουν διαρκῶς θρισκόντουσαν στὴν ἀστυνομία. «Ολοι οἱ σύντροφοὶ του, ποὺ ἦταν ἄνθρωποι τοῦ σχοινιοῦ καὶ τοῦ παλουκιοῦ δημιουργοῦσαν ἔνα σωρὸ ἀπάτες κι' ὁ Ρόναλντ Κόλμαν πλήρωνε τὰ σπασμένα κι' ἄφηνε τὰ δαχτυλικά του ἀποτυπώματα στὸ τμῆμα σημάνσεως κάθε πόλεως. Στὰ ἀστυνομικὰ τμῆματα δίπλα ἀπὸ τὸ ὄνομά του ὑπῆρχε πάντα ἡ ἔξῆς στερεότυπος ἔξήγησις : «Οργανωτὴς ψεύτικων θεατρικῶν παραστάσεων!» Ετσι εἶχε καταντῆσει ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀντιπαθητικοὺς ἡθοποιοὺς τῆς «Ἀγγλίας κι' ἔνας ἐπικίνδυνος κατεργάρης ποὺ δὲν εἶχε οὔτε μιὰ συμπάθεια. Γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν γενικὴ κατακραυγὴ μιὰ μέρα τέλος ἀποφάσισε νὰ ἔγκαταλείψῃ τὴν γερασμένη «Ἀλβιώνα καὶ νὰ τραβήξῃ πέρα ἀπὸ τὸν «Ατλαντικὸ πρός ἀνεύρεσιν καλυτέρας τύχης. «Επειδὴ ὅμως δὲν εἶχε τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδιοῦ, κατάφερε νὰ ναυτολογηθῇ ὡς ναύτης καταστρώματος ἀνευ ἀποδυχῶν. Καὶ εἶχε τὸ θάρρος νὰ κλείσῃ τὸ πολιτικὸ κοστοῦμι του εἰς τὴν θαλίσα του, νὰ φορέσῃ τὴ φόρμα τοῦ ναυτεργάτη καὶ νὰ πλένῃ τὸ κατάστρωμα ξυπόλυτος ἡ νὰ κάνῃ τὶς πιὸ σκληρές δουλειές χωρὶς καθόλου νὰ παραπονήται. «Η σκέψι ὅτι ἔπρεπε ὀπωσδήποτε νὰ κάνῃ αὐτὸ τὸ ταξίδι καὶ νὰ φτάσῃ στὸν Νέο Κό-

σμο τὸν παρηγοροῦσε καὶ τοῦ ἔδινε θάρρος.

— «Οταν ἀντίκρυσα, μοῦ εἶπε, τοὺς τεράστιους ούρανούστες τοῦ Μπροῦκλιν καὶ τὰ τρομακτικὰ καὶ ἀπέραντα «ντόκς» ποὺ ἦσαν ἀσφυκτικῶς γεμάτα ἀπὸ τὸν κόσμο τρόμαξα τόσο πολὺ ποὺ ἡ πρώτη σκέψι μου ἦταν νὰ μείνω στὸ καράβι καὶ νὰ γυρίσω πάλι στὴν Εύρώπη. «Εννοιωθα ὅτι θὰ χανόμουν μέσα σ' αὐτὲς τὶς χιλιάδες τοῦ κόσμου ποὺ κυκλοφοροῦσε σιαστικὰ ἀπησχολημένος στὶς ἐμπορικὲς σκέψεις του. Κι' ἔκεινο ποὺ μὲ φόβοις ἦταν ὅτι δὲν ἔθλεπα σὲ κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔνα χαμόγελο συμπαθείας. Ναὶ, καταλάβαινα ὅτι μποροῦσε κανεὶς νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα στὸ πεζοδρόμιο χωρὶς κάν νὰ γυρίσουν νὰ τὸν κυττάξουν. Καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωὴ μου ἔνοιωσα τὸ αἰσθημα τῆς μοναξιᾶς, τῆς ἀπόλυτης μοναξιᾶς ποὺ νοιώθει ἔνας χαμένος ἄνθρωπος μέσα σὲ μιὰ ἐπικίνδυνη ζούγκλα. Καὶ τότε κυριεύθηκα ἀπὸ ἔνα ἄγριο φόβο. Αἰσθανόμουν ὅτι ἵσως δὲν θὰ είχα τὴ δύναμι νὰ παλαίψω μ' ὅλον αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ νὰ τὸν κάνω μιὰ μέρα νὰ πῆ γιὰ μένα μὲ θαυμασμό :

— Τὸν 6λέπετε αὐτὸν ; Εἶναι ὁ Ρόναλντ Κόλμαν !

Μ' αὐτὲς λοιπὸν τὶς μαῦρες σκέψεις διέθεσα τὰ λίγα μου λεφτά γιὰ νὰ κάνω δυό - τρία καλὰ κοστούμια καὶ πῆρα τὸ

τραίνο γιὰ τὸ Χόλλυγουντ.

Εἶχα τὸ θάρρος μάλιστα νὰ ταξιδεύσω πρώτη θέσι καὶ νὰ κάνω παρέα μ' ἑκατομμυριούχους θιομηχάνους κι' ὄμορφες καὶ τρελλές γυναίκες ποὺ ζητοῦσαν περιπέτειες. Κι' ἔτσι ἔγνωρισα τὸν

ἔρωτα τῆς Αμερικανίδος. Ήταν ἔνα αἰσθημα φλογερὸ μὲ γρήγορες καὶ περίεργες μεταπτώσεις, μιὰ παράδοξη τρυφερότητα καὶ τέλος ἔνα χρηματικὸ κέρδος. Η πλούσιες Αμερικανίδες συνηθισμένες νὰ πληρώνουν τὰ πάντα στὴν πατρίδα τους θεωροῦσαν πολὺ φυσικὸ νὰ πληρώνουν καὶ αὐτὸν τὸν ἔρωτα. «Ετσι ἔθγαλα τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδιοῦ κι' οἰκονόμισα τὸ χαρτζηλίκι μου γιὰ τὴν πόλι τοῦ κινηματογράφου. Αὐτές μάλιστα ἡ αἰσθηματικὲς κατακτήσεις μου μ' εἶχαν κάνει νὰ πάρω θάρρος καὶ φανταζόμουν ὅτι ἦταν ἀρκετὸ νὰ παρουσιασθῶ στὰ γραφεῖα μιᾶς ἑταίρειας γιατ

νὰ μὲ προσλάθουν ἀμέσως μ' ἔναν ίκανοποιητικὸ μισθὸ ὡς γόητα!...»

Μὰ ὁ Ρόναλντ Κόλμαν δὲν ἀργησε νὰ καταλάβῃ πόσο γλαύθηκε. Μόλις πάτησε τὸ πόδι του στὸ Χόλλυγουντ ἔκει μπροστὰ κιόλας στὸ σταθμὸ εἶδε ἔνα σωρὸ ἄνθρωπους που τοῦ μοιάζαν, ποὺ ἦταν ντυμένοι σὰν αὐτὸν καὶ ποὺ εἶχαν τὸ χαμόγελο τοῦ γόητος στὰ χεῖλη. Ήταν ἔλοι τους ώμορφοι, σοθαροί, ὅπως ἦταν τότε ἡ μόδα, καὶ καλοντυμένοι. «Ο Ρόναλντ Κόλμαν μὲ παγωμένη τὴν καρδιά του χώθηκε μέσα σ' αὐτοὺς τοὺς «γόγητες» καὶ μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι θεγήκε ἀπὸ τὸν σταθμὸ ἀπογοητεύμένος. Η πραγματικότητα τὸν εἶχε φοβίσει. Κατάλαβε ὅτι ἀφοῦ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ώμορφοι καὶ καλοντυμένοι ἦταν μποροῦσαν τὰ «πιάσουν» στὸ Χόλλυγουντ δὲν θὰ ἔπρεπε αὐτὸς νὰ ἔχῃ ἀπαιτήσεις.

«Ωστόσο δὲν ἔχασε τὸ θάρρος του καὶ τόλμησε νὰ παρουσιασθῇ σ' ἔνα κινηματογραφικὸ «στούντιο». Μὰ ἀπέτυχε πανηγυρικὰ καὶ τόσο ἀδοξα ποὺ ἔνας σκηνοθέτης τὸν χτύπησε στὸν ώμο καὶ τοῦ εἶπε μὲ προστατευτικὸ τόνο :

— Καλὰ θὰ κάνης, πατέρι μου, νὰ γυρίσης στὴν πατρίδα



Ο Ρόναλντ Κόλμαν εἰς μίαν σκηνήν τοῦ έργου «Τὸ Α· διέξιδον».

σου. Δὲν εἶνε γιὰ σένα δ κινηματογράφος!...

Κι' ὁ Ρόναλντ Κόλμαν γύρισε πράγματι μὲ εἰσιτήριο τρίτης θέσεως στὴ Νέα Υόρκη χωρὶς δεκάρα καὶ χωρὶς καμπιά ἐλπίδα στὴν καρδιά του.

Ο φόβος δύμως τῆς δυστυχίας καὶ τῆς πείνας ποὺ τόσο τὸν εἶχε τρομοκρατήσει στὰ παιδικά του χρόνια, τὸν ἔκανε ν' ἀναστατώσῃ τὸν κόσμο γιὰ νὰ θρῆ μιὰ δουλειά. Καὶ πέτυχε νὰ προσληφθῇ σ' ἑνα θέατρο ὡς ὑποβολεύς! Απὸ τὴ μικρὴ θέσι του κοντά στὰ φῶτα τῆς ράμπας παρακολουθοῦσε κάθε βράδυ τὴν παράστασι καὶ μὲ πονοκέφαλο πήγαινε κατόπιν νὰ κοιμηθῇ. Έκείνη τὴν ἐποχὴ εἶχε πάυσει νὰ κάνῃ δύνειρα καὶ εἶχε θαρεθῆ νὰ ἐλπίζῃ.

"Ἐπειτα ἀπὸ λίγο θρέθηκε τέλος στὸ θέατρο «Αμπίρ». Κι' ἔκει ἐντελῶς τυχαία γνώρισε τὸν γνωστὸ σκηνοθέτη Χένρυ Κίνγκ. Αὐτὸς ὁ καλλιτέχνης ζητοῦσε ἑναν παρτενάρ γιὰ τὴν Λιλιαν Γκύς γιὰ τὸ ἔργο «Λευκὴ Αδελφή». Μόλις ἀντίκρυσε τὸν Ρόναλντ Κόλμαν ἔθγαλε ἑνα ξεφωνητὸ χαρᾶς. Ήταν ὁ ἀνθρωπὸς ποὺ τοῦ χρειαζόταν. Καὶ τοῦ πρότεινε νὰ παίξῃ στὸν κινηματογράφο. Μᾶς ἔκεινος νόμισε ὅτι τὸν κορόϊδευε καὶ τοῦ δήλωσε:

— Σᾶς λέω εἰλικρινὰ ὅτι δὲν πρέπει νὰ χάνετε ἄδικα τὸν καιρὸ σας μαζύ μου. Πήγα στὸ Χόλλυγουντ, ἀπέτυχα καὶ μάλιστα μοῦ δήλωσαν ὅτι δὲν ἔχω φωτογένεια κι' ὅτι δὲν κάνω γιὰ τὸν κινηματογράφο.

Ο σκηνοθέτης δύμως ἀρχισε νὰ γελάῃ.

— "Ολα θὰ διορθωθοῦν, τ' ἀπάντησε μ' ἑνα πονηρὸ χαμόγελο.

Κι' ὁ Ρόναλντ Κόλμαν θρέθηκε ἔτσι ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν πόλι τοῦ κινηματογράφου, στὴν ὅποια ἔπειτα ἀπὸ ἑνα καλὸ καὶ κατάλληλο μακιγιάρισμα, σημείωσε ἔξαιρετικὴ ἐπιτυχία.

Εἶχε γίνει ὁ ιδανικὸς τύπος τοῦ κομψοῦ καὶ σοθαροῦ ἀνδρὸς κι' ὁ ἀγαπημένος «ἀστέρας» ὅλων τῶν Αμερικανίδων. "Υστερα ἔγινε ὁ συμπαθῆς «ἀστέρας» τῆς Εὐρώπης καὶ γύρισε στὰ διάφορα στούντιο δεκάδες φίλμ, ὅπως τὸ «Αγγελος τῆς Κολάσεως», τὴ «Μασκανάντ», τὸν «Κατακτητὴ τῶν Ινδιῶν» καὶ ἄλλα.

Ο δύμιλων κινηματογράφος δὲν τοῦ πείραξε καθόλου τὴν καλλιτεχνικὴ δόξα του. Τὸν ἔκανε μάλιστα πιὸ διάσημο καὶ πιὸ συμπαθῆ. Κι' ἔτσι ὁ Ρόναλντ Κόλμαν μπορεῖ νὰ πῆ ὅτι εἶνε εύτυχισμένος.

Ωστόσο στὴν ιδιωτικὴ ζωὴ του εἶνε πολὺ ἀπλός καὶ δὲν ἔχει τώρα πειὰ τρελλές αἰσθηματικὲς περιπέτειες, γιατὶ εἶχε κι' αὐτὸς δῶ καὶ λίγο καιρὸ τὴν τελευταία ἐρωτικὴ περιπέτειά του, ἡ ὅποια κατέληξε σ' ἑνα εύτυχισμένο γάμο κι' ἔπειτα σ' ἑνα κοινὸ διαζύγιο. Ο Ρόναλντ Κόλμαν εἶχε παντρευθῆ τὴν Μπεννίτα Χάουμ, τὴν ὅποια χώρισε κατόπιν γιατὶ τὸν ἀπατοῦσε. Ωστόσο αὐτὸς δὲν τὸν ἐμποδίζει νὰ κρατάῃ σήμερα τὰ σκῆπτρα τῆς δημοτικότητος καὶ νὰ θεωρῆται ἀπὸ δῆλους ὁ αἰώνιος γόης τοῦ Χόλλυγουντ.

ΑΝΤΡΕ ΜΩΖΕ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ

Στὸ σπίτι τῆς Αγάπης μιὰ μέρα ἀπαντηθῆκαμε,
Καὶ στὸ παιχνίδι ἀπάνου συντρόφια ἀγνὰ πιαστήκαμε,
Συντρόφια τὴν καρδιά μου ἔθανα ἔγὼ καὶ σῶδινα,
Κι' ἐσὺ τὰ χειλια μόνο, τὰ χειλια σου τὰ ρόδινα.
Καὶ στὸ παιχνίδι ἀπάνου μαλλώνοντας, χωρίσαμε,
Κι' διτι εἶχαμε θαλμένα νὰ πάρουμε ζητήσαμε.
Μα σὲ παιχνίδι τέτοιο—τὸ ξέρεις—διτι θάνεται,
Τὸ παίρνει πειὰ ή Αγάπη καὶ μιὰ γιὰ πάντα χάνεται.
Έχασαμε κ' οι δυό μας — χαρὰ σ' ἐσὲ, κυρία μου!
Έσυ φιλιὰ μονάχα, κι' ἔγὼ τὴν εύτυχία μου.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ;...

(Τι ἀπαντοῦν ἡ δεσποινίδες)

'Ως καὶ εἰς προηγούμενον φύλλων ἔγραψαμεν, ἡ ἔρευνα περὶ τοῦ «Ιδανικοῦ Συζύγου» τελείωνε μετὰ 2-3 φύλλα, δόποτε θὰ διοθοῦν καὶ τὰ δῶρα. "Ας μὴν ἀνυπομονοῦν λοιπὸν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνώσται μας.

"Η δις «ΑΓΡΙΟΚΟΡΙΤΣΟ» (Πρέβεζα), θεωρεῖ ὡς ιδανικὸ σύζυγο τὸν ἄνδρα ποὺ θὰ ἔχῃ χαρακτῆρα ἡσυχο, σταθερό, χωρὶς θίαια πάθη καὶ κακὲς συνήθειες καὶ δὲ όποιος θὰ συναισθάνεται θαθειά τὰ καθήκοντα τοῦ γάμου καὶ θὰ θεωρῇ τὴ γυναῖκα του ὡς σύζυγο, ἀλλὰ καὶ μητέρα καὶ ἀδελφῆ.

"Η δις Α. Γ. (Χατζηκυριάκειον-Πειραιεὺς) μᾶς γράφει: «Κατὰ τὴ γνώμη μου, ιδανικὸς σύζυγος εἰνε ἔκεινος ποὺ θὰ ἀγαπήσω μὲ τὴν καρδιά μου καὶ ποὺ θὰ σκορπίσῃ τὴν ύπεροχη χαρὰ τοῦ ἔρωτος στὴν ψυχή μου. Δυστυχῶς δύμως σήμερα ἀγάπη δὲν υπάρχει, διότι δῆλοι οἱ νέοι ζητοῦν χρῆμα καὶ μόνον χρῆμα. Συνεπῶς στὴν ἐποχή μας δὲν υπάρχουν ιδανικοὶ σύζυγοι.

"Η δις Α. Μ. Α. (Κέρκυρα), θεωρεῖ ὡς ιδανικὸν σύζυγον τὸν ...προπολεμικὸν ἄνδρα, ποὺ ήταν θελε τὴ γυναῖκα πραγματικὴ νοικοκυρά καὶ ἀρχόντισσα στὸ σπίτι της, χωρὶς τὰ σημερινὰ ψεύτικα στολίδια καὶ καλλυντικὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν ἡ μοντέρνες γυναῖκες.

"Η «ΑΓΑΠΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ», θεωρεῖ ὡς ιδεώδη σύζυγον ἔνα νέον πτωχὸν, ἐργατικὸν καὶ δχι δκνηρὸν, ποὺ νὰ τὴν ἀγαπᾶ εἰλικρινῶς καὶ νὰ φροντίζῃ πῶς νὰ κάνῃ εύτυχεστερη τὴ ζωὴ τοῦ σπιτιοῦ του καὶ τὴς οἰκογενείας του.

"Η «ΖΗΤΙΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ», (Πειραιεὺς), μᾶς γράφει: «Κατ' ἐμὲ, ιδανικὸς σύζυγος εἰνε ἔκεινος ποὺ θὰ μὲ κάνῃ πραγματικὰ εύτυχισμένη μὲ τὴν ἀγάπη του. Ο ἄντρας αὐτὸς δὲν πρέπει νὰ εἴνε οὔτε πλούσιος, οὔτε ώραῖος, οὔτε δοξασμένος, ἀλλὰ σεμνὸς καὶ εύγενικὸς στοὺς τρόπους του, τίμιος, εἰλικρινής καὶ ἐργατικός».

"Η δις Ν. Π. (Λαμία), ἔχει τὴν γνώμην ὅτι διανικὸς σύζυγος δὲν μπορεῖ νὰ κριθῇ ἀπὸ τὶς έξωτερικὲς ψεύτικες ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ψυχικὴ του καλλιέργεια καὶ μόρφωσι, ἡ ὅποια δῆλο τελειοτέρα εἴνε, τόσο τὸν κάνει καὶ πιὸ ιδανικὸ σύζυγο γιὰ τὴ γυναῖκα ποὺ θὰ πάρῃ.

"Η «ΤΡΕΛΛΗ ΠΑΙΔΟΥΛΑ» (Θεσσαλονίκη), μᾶς ἀπαντᾷ: «Ο ἄνδρας ποὺ θὰ μὲ συνοδεύσῃ σὲ δῆλο τὸ δρόμο τῆς συζυγικῆς ζωῆς, θέλω νὰ εἴνε ώραῖος, μὰ πάρα πολὺ ώραῖος, ἀδιαφορῶ δὲ ἄν τὸν κυνηγοῦν ἄλλες, γιατὶ ἔχω ἐμπιστοσύνη πῶς θὰ τὸν κρατήσω δικό μου. Δὲν μ' ἐνδιαφέρει ἄν εἴνε πλούσιος, θέλω δύμως νὰ μὲ ἀγαπᾶ τρελλά, γιατὶ μόνο ἡ ἀγάπη εἴνε ἡ εύτυχία».

"Η Δις Μ. Π. (Νέον Φάληρον), μᾶς γράφει: «Αγαπητό μου «Μπουκέτο», ένας ἄντρας εἴνε ιδανικὸς ὅταν τιμᾶ πάντα τε καὶ σέβεται τὴν σύζυγον του. "Ενας τέτοιος λοιπὸν ἄνδρας μὲ τὴν ύποστήριξι καὶ τὴν ἀγάπη μιᾶς ἐναρέτου συζύγου, μᾶς μητέρας μὲ σεμνὸ πρόσωπο καὶ γλυκειά στοργὴ γιὰ τὰ παιδιά της, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἴνε τὸ πρότυπο τοῦ συζύγου καὶ τοῦ προστάτου τῆς οἰκογενείας του».

"Η δις Κ. Κ. Η., θεωρεῖ ὡς ιδανικὸ σύζυγο ἔνα νέο μὲ ψυχὴ λεπτή, ποὺ νὰ εἴνε ἀφωσιωμένος στὴ γυναῖκα του καὶ στὰ παιδιά του, ποὺ νὰ μὴ ζητᾶ ἄλλη χαρὰ ἀπὸ τὶς οἰκογενείας, ποὺ θὰ τοῦ χαρίσῃ ἔνας ἀρμονικὸς γάμος.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Συνέχεια.

