

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΔΑ ΜΑΝΤΕΣ

ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΦΙΛΙ

ΕΚΙΝΗ τραγουδούσε τά τραγούδια που τής έμαθαν τά πουλιά και τά τραγουδούσε καλύτερα από τά πουλιά. Έκείνος έπαιζε τό ντέφι σάν τσιγγάνος, μά καλύτερα από κάθε τσιγγάνο· κι' έτσι πήγαιναν τό δρόμο τους παιζόντας και τραγουδώντας. Ύστοι ήσαν; Ούτ' αύτοί δὲν ήξεραν. Θυμούνται μονάχα πώς ποτέ δὲν είχαν κοιμηθή σε στρώμα, ποτέ δὲν είχαν φάει σε τραπέζι. Οι άνθρωποι που κάθονται σε σπίτια και τρώνε σε στρωμένα τραπέζια, δὲν ήσαν συγγενεῖς τους· αὐτοί ούτε είχαν συγγενεῖς, ούτε είχαν σπιτικό. Μικροί, μικροί, τόσο μικροί που μόλις μιλούσαν, έσμιξαν στή μέση τού δρόμου, έκείνη έθγαινε μέσ' από ένα θάτο, έκείνος από ένα χαντάκι, — ποιές κακές μανάδες τά είχαν παρατήσει; — κι' εύθυς γελώντας έπιασθηκαν χέρι με χέρι. Ψιλόβρεχε έκείνη τήν ήμέρα, μά πέρα μακριά ό ούρανός ξαστέρωνε και χρυσόφεγγε ό ήλιος. Περπάτησαν κατά τόν ήλιο. Άπο τότε όλο τόν ίδιο δρόμο τραβούν, κατά τή μεριά που κάνει καλωσύνη. Θά πέθαιναν βέβαια από τή δίψα και από τήν πενία άν δὲν έτρεχαν τά κρυσταλλένια ποτάμια, άν ή σπλαχνικές χωριάτισσες δὲν τούς έρριχναν που και πού καμμιά γωνιά ψωμιού τόσο ξερή, που δὲν μπορούσαν νά τή φάνε ή κόττες. Ήταν μιά λύπη νά θλέπη κανείς τά έρημα αύτά παιδιά έτσι άχαμνά και χλωμά. Μά ένα πρωΐ — ήσαν πειά μεγαλούτσικα — ξαφνίστηκαν δταν ξύπνησαν μέσ' στό χορτάρι κοντά στή ρίζα ένος δέντρου και είδαν πως είχαν κοιμηθή χωρίς νά τό νοιώσουν μέ σμιγμένα στόματα.

Ηδραν πώς ήταν γλυκό τό φιλί και δὲν έξεχώρισαν ξυπνητά τά χείλη που είχαν σμίξει κοιμημένα. Άπο τότες, δὲν τούς έννοιαζε πειά γιά τή φτώχεια τους.

Η άγαπη γλυκαίνει δλες τίς πίκρες τού κόσμου.

Τυλιγμένα σε λίγα κουρέλια, ψηνόντουσαν από τόν ήλιο, μουσκεύονταν από τή βροχή μά δε ζήλευαν καθόλου έκείνους που φορούσαν δροσερά ρούχα τό καλοκαίρι, γούνες τό χειμώνα. Είνε καλά και τά τρύπια ρούχα δταν μ' αύτά άρεση κανένας σ' έκείνον π' άγαπα, και πόσες άρχοντισσες δὲν

θάλλαζαν τό πλούσιό τους φόρεμα μέ τό κουρελοντυμένο μά ώμορφο κορμί μιανής φτωχούλας; Γυρίζοντας από χωριό σε χωριό κι' από πολιτεία σε πολιτεία, έστεκαν μπροστά σε πλουσιόσπιτα όποτε θλέπανε άνοιχτά τά παράθυρα, μπροστά σε μαγαζιά που έπιναν και γλεντούσαν χωριανοί. Έκείνη τραγουδούσε κι' αύτός έπαιζε τό ντέφι του. "Αν τούς έδιναν τίποτε έχαίρονταν κι' άν δὲν τούς έδιναν δὲν πικραίνονταν πολὺ και πήγαιναν πάρα πέρα. Κι' άν ήταν νά κοιμηθούν νηστικοί, τί τάχα; Μπωρεί νάχη κανένας τό στομάχι δέσιειαν δταν έχη γεμάτη τήν καρδιά.

Μιά φορά μονάχα θρέθηκαν κ' οι δυό πολύ θλιμμένοι. Ήταν κρύος, παγωμένος καιρός. Τρεῖς μέρες δὲν τούς είχε κανείς έλεήσει· μόλις στεκόντουσαν στά πόδια τους, νοιώθοντας τόση δύναμι καθένας, δση έφτανε γιά νά στηλώση τόν άλλον. Πήγαν και τρύπωσαν μέσα σ' ένα άχυρωνα, μά διάχυρωνας ήταν δρθάνοιχτος κι' διάρεας μπαίνοθγαίνε έκει. "Οσο κι' άν άγκαλιάστηκαν σφιχτά, έτρεμαν, έτρεμαν από τό κρύο και δὲν είχαν δρεξι γιά φιλί τά νηστικά τους στόματα. Τά δύστυχα! Άπελπισμένα γιά σήμερα δίχως έλπιδα γι' αύριο. Τί θά κάνουν, τί θ' απογίνουν άν δὲν τούς λυπηθή καμμιά ψυχή σπλαχνική; Νά πεθάνουν έτσι μέσ' στήν πρώτη νότη τους, παρατημένα από δλους;...

— Γιατί νά μήν έχουμε τάχα κι' έμεις δ,τι δλος δ κόσμος έχει; Είνε τόσο μεγάλο πράμα λίγη φωτιά γιά ζεστασιά,

λίγο ψωμί γιά δείπνο; "Άλλοι νά κοιμούνται ήσυχα-ήσυχα σε καλοζεσταμένα σπίτια κι' έμεις έδω νά τρεμουλιάζουμε σάν πουλάκια χωρίς φτερά, χωρίς φωληά!...

"Ετσι έλεγε έκείνη μέ τά δάκρυα στά μάτια. Μά έξαφνα τούς φάνηκε σάν νά πέθαιναν και πήγαν στόν παράδεισο. "Ένα φως δλόχρυσο τούς περιτριγύρισε και μιά γυναίκα σάν άγγελος πρόβαλε μέσ' από τό φως. Ήταν χρυσοκόκκινα ντυμένη και κρατούσε χρυσό ραβδί στό χέρι.

— Κακότυχα παιδιά, τούς είπε. "Η δυστυχία σας μ' έκανε νά σάς συμπονέσω κι' έρχομαι νά σάς φέρω βοήθεια. "Ως τώρα είσαστε φτωχότερα από τόν πιό φτωχό, από τώρα κι' έμπρός θά γίνετε πλουσιότερα από τόν πιό πλούσιο. Θά κάνετε σε λίγο καιρό τόσα πλούτη που δὲν θά θρίσκετε σ' δλη τή χώρα κάσσες γιά νά τά βάλετε.

— Ακουσαν τά λόγια αύτά και θαρρούσαν πώς δνειρεύονται.

— Και πώς θά γίνη αύτό, καλή κυρά; ρώτησαν.

— Έγώ είμαι ή καλή σας Μοίρα κι' δ,τι προστάξω θά γίνη, τούς είπε. "Οποιος λοιπόν από τούς δυό σας άνοιγει τό στόμα, ένα φλουρί χρυσό θά πέφτη από τά χείλη του, και δεύτερο και τρίτο και άλλα από κοντά.

Αύτά είπε ή μοίρα και χάθηκε. Έκείνος κι' έκείνη θαμπωμένοι από δ,τι είχαν άκούσει έστεκαν μέ άνοιχτό τό στόμα — και από τά χείλη τους έπεφταν φλουριά και φλουριά, θενέτικα, κωνσταντινάτα, λογής-λογής.

* * *

"Υστερα από λίγα χρόνια, σ' δλον τόν κόσμο ήταν ξακουστό ένα άντρογυνο, ένας άρχοντας και μιά άρχοντισσα που κάθουνταν σ' ένα παλάτι μεγάλο ίσαμε μιά πολιτεία, λαμπερό σαν ούρανό με τάστρα, γιατί δλοι οι τούχοι του ήσαν μαρμαρόχτιστοι και στολισμένοι μ' άτιμητα πετράδια. Και πάλι από έξω δὲν ήταν τίποτε μπροστά στό δ,τι ήταν μέσα. Δὲν θάθρισκε τέλος άν άρχινούσε κανείς νά πή τό τί και πώς και τί λογιών στολίδια θαλμένα ήσαν έκει μέσα. Έτυφλώνουνταν τά μάτια από τή λαμπράδα και οι νοικικυραίοι έκαναν γιορτές και πανηγύρια που

δὲν μπυρούσε ούτε θασιληᾶς νά τούς παραβγή.

Από τόπο σε τόπο τό πράμα μαθεύτηκε και στή χώρα που είνε ή Μοίρες. Και μιά από αύτές — έκείνη που φάνηκε στόν άχυρωνα ντυμένη χρυσοκόκκινα — κίνησε νά πάγη νά δη εύτυχισμένιες έκείνους που δ,τι είχαν τό χρωστούσαν σ' αύτή.

— Εφτασε στό παλάτι κατά τό βράδυ-βράδυ και μπήκε στή χρυσή κάμαρη που κάθουνταν διάρχοντας και ή άρχοντισσα μονάχοι. Μ' αύτοί άντι νά δείξουν χαρά που τήν είδαν έπεσαν κ' οι δυό στά πόδια της μέ τά μάτια γεμάτα δάκρυα.

— Πώς γίνεται αύτό; ρώτησε ξαφνιασμένη και ωργισμένη ή Μοίρα. Δὲν έίστε εύχαριστημένοι άκόμη; Αχάριστοι, τί άλλο θέλετε;

— Καλή κυρά, είμαστε τόσο δυστυχισμένοι, που θά πεθάνουμε από τή λύπη μας, άν δὲν μάς σπλαχνιστής, απάντησαν έκείνοι.

— Δέν έχετε άρκετά πλούτη;

— Έχουμε μέ τό παραπάνω.

— Μήπως θαρεθήκατε νά πέφτουν από τά χείλη σας μόνον φλουριά και θέλετε ν' άλλαξουν; Θέλετε λοιπόν καλύτερα νά προστάξω νά πέφτουν διαμάντια και ζαφείρια, μεγάλα σάν αύγα περιστεριών;

— Οχι, δχι, δέν τό θέλουμε αύτό.

— Πέστε μου λοιπόν τί σάς κάνει νά πονήτε, γιατί έγω



Η ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΜΑΤΑΙΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

(Τοῦ Σουλλὺ Πρυντόμ)

Σ' ἔκυπταξα στὰ ματιά, μ' ἔκυπταξες καὶ σύ... Καὶ ἀγα πηθήκαμε... Καὶ φιληθήκαμε... Μόνος στὸν κόσμο ἐγώ ἡμου τότε... Καὶ σύ ἡσουν μιὰ ἄγνη ψυχὴ, γεμάτη καλωσύνη, χαρὲ γεμάτη. Γιὰ τὴν ἀγάπην ἡσουν γεννημένη ὥραία μου, γιὰ τὴν ἀγάπην ἡσουν πλασμένη, ἐσύ, ὡς χαρὰ τῆς ζωῆς μου...

"Ομως ή μοῖρα τάφερε καὶ ή ζωὴ μᾶς χώρισε..."

Καὶ τώρα πλέω μόνος στὸ αἰώνιο χάος τῆς ἔρημης γιὰ μένα γῆς...

Κι' ἐσύ μακρὺ ἄλλους κυττάζεις κόσμους, ἄλλα ματάκια ἀγαπημένα συμπονεῖς..."

"Ἐτοι εἶνε ὥραία μου, ἔτοι!"

Οι μάταιοι ἔρωτες τῆς γῆς μιὰ περιπέτεια εἶνε, μιὰ περιπέτεια ποὺ περνᾶ.

Κι' ἔκεινος ποὺ στὸ τέλος τῆς ἀγάπης μοναχὸς θὰ μείνῃ, χωρὶς νὰ περιμένη πειὰ κανένα, θ' ἀναστενάζη πάντοτε γιὰ τὸ χαμό μιᾶς εὐτυχίας ποὺ πέρασε μαζὺ μὲ τὸν καιρὸ, ἐκεῖνο τὸν παληὸ καλὸ καιρό.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

(Τοῦ Χάινε)

Στὸ θράχο ἔκεινο πῶς θὰ καθήσω; Θὰ θυμηθῶ ἔκει πάλι τὰ πρῶτα φιλιὰ ποὺ μούδινες. Πόσος καιρὸς ἐπέρασες ἀπὸ τότε! Πόσος καιρός!

Γιατὶ σ' ἀγάπησα; Τὸ κῦ μα θὰ ρωτήσω..."

Γιατὶ σ' ἐπίστεψα; Γιατὶ ἔχω κλάψει τόσο;

"Ἐτοι στὸ θράχο μόνος ὡς τὸ θράδυ θὲ νὰ μείνω..."

Κι' δταν τὸ φεγγαράκι υψηλὰ θὰ θγῇ καὶ πάλι, τότε τὸ κῦμα γελαστὸ θὰ μ' ἀπαντήσῃ γιὰ κεῖνα ποὺ τὸ ρώτησα.

Καὶ τὸ γιατὶ ἔκεινο θὰ τὸ μάθω..."

Γιατὶ σ' ἀγάπησα, γιατὶ σ' ἐπίστεψα, γιατὶ ἔχω κλάψει, ὅλα, ὅλα, γλυκειά μου, ἀπόψε θράδυ στὸ θράχο ἔκεινο

δὲν μπορῶ νὰ τὸ θρῶ.

— Καλὴ κυρά, καλὸ εἶνε νὰ ζεοταίνεται κανεὶς δταν κάνη κρύο, νὰ κοιμᾶται σὲ πουπουλένια στρώματα, νὰ τρώγῃ δσο θέλει δταν πεινᾶ, μ' ἀπ' ὅλα αὐτὰ εἶνε κάτι καλύτερο: νὰ φιλιέται κανεὶς χεῖλη μὲ χεῖλη μ' ἔκεινον ποὺ ἀγαπᾶ. "Αλλοίμονο! ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ μᾶς ἔδωκες πλούτη, αὐτὴ η χαρὰ ἔχαθηκε γιὰ μᾶς. Κάθε φορὰ ποὺ πάμε νὰ σμίξουμε τὰ στόματά μας, φλουριὰ θγαίνουν ἀνάμεσα ἀπ' τὰ χεῖλη μας, καὶ φιλούμε τὸ κρύο αὐτὸ χρυσάφι.

— "Α, εἶπεν ή Μοῖρα, δὲν τὸ εἶχα συλλογιστῆ αὐτό. Μὰ τώρα πεισ δὲν μπορεῖ νὰ γίνη ἄλλοιως, πρέπει νὰ τὰ πάρετε ἀπόφασι.

— "Οχι, ποτέ! λυπήσου μας, σπλαχνίσου μας. Δὲν μπορεῖς νὰ πάρης πίσω τὸ χάρισμα αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔδωκες;

— Ναι. Μὰ θὰ χάσετε μαζὺ καὶ ὅλα τὰ πλούτη, δσα ἔχετε καὶ θὰ γίνετε ὅπως πρῶτα φτωχοὶ, θεόφτωχοι.

— Καὶ τὶ μᾶς μέλλει γιὰ τὰ πλούτη;

— Καλὰ λοιπὸν, ὃς γίνη κατὰ τὸ θέλημά σας.

Καὶ ή Μοῖρα ἄπλωσε ἀπάνω τους τὸχρυσὸ ραβδὶ της...

Βρέθηκαν τότε πάλι μέσα σ' ἔναν ἀχυρῶνα ὀρθάνοιχτο κι' ὁ ἀέρας μπαίνοθγαίνε ἔκει κρύος καὶ παγωμένος. "Οπως ήσαν τότε ήσαν καὶ τώρα, νηστικοὶ, μισόγυμνοι. Τρεμούλιαζαν σὰν πουλάκια χωρὶς φτερά, χωρὶς φωληά. Μὰ δὲν παραπονοῦνταν. "Ησαν εὐτυχισμένοι σμίγοντας τὰ χεῖλη σ' ἔνα σφιχτό, γλυκό, ἀτέλειωτο φιλί... ΚΑΤΟΥΛ ΜΑΝΤΕΣ

τὸν παληὸ, θὰ τάχω μάθει..."

Μόνο τὰ μάτια σου δὲν θάχω κεῖ..."

Νὰ τὰ κυττάζω καὶ νὰ κλαίω δπως καὶ πρίν,

ΟΤΑΝ ΣΕ ΒΛΕΠΩ

(Τοῦ Τέννυσσον)

"Οταν σὲ βλέπω τὸ πρωὶ νὰ θγαίνης, δταν περνᾶς ἀπὸ κεντά μου, τόσο υπερήφανη, τόσο στητή, τόσο καμαρωτή..."

Ή χάρη σου ή μαγευτική, κόρη ώραία, τὸ νοῦ μου παίρνει, μοῦ καίει τὰ σωθηκά μου... Πῶς νὰ σὲ πῶ, πῶς νὰ σὲ δνομάσω; "Ερωτα νὰ σὲ πῶ, Φλόγα, Καῦμδ, Δαιμόνιο; "Ω! λόγια δὲν ἔχω, οὔτε φωνή... Παιχνίδι είμαι στὰ χέρια σου, φτωχὸ πρᾶμα καὶ πάρε με, πάρε τὸ νοῦ μου, τὴ φωνή, τὰ λόγια... Καὶ τὴν ψυχὴ ποὺ σου χαρίζω ἀπόψε, πάρτην κι' αὐτή.

"Αρκεῖ νὰ μ' ἀγαπήσης λίγο, κόρη ώραία, ἀρκεῖ μὲ τὰ ματάκια σου λίγο νὰ μὲ κυττάξῃ..."

Κι' ἐγὼ σὰν ἄλλος ήρωας τοῦ παληοῦ καιροῦ, ἔτοιμος θάμαι πάντα τὴ ζωὴ γιὰ σένα νὰ τὴ δώσω.

ΔΥΟ ΣΚΙΕΣ

(Τοῦ Βίντερμανν)

Δυὸ σκιές γλυστροῦνε στὸ σκοτάδι.

Τὸ δάσος ἔρημο, κανεὶς δὲν τοὺς κυττάζει...

Μόσσο ή σελήνη ἀπὸ ψηλὰ τοὺς βλέπει καὶ γελάει.

* * *

Δυὸ φαντάσματα, ἀσπρα φαντάσματα μέσα στὰ δέντρα χάνονται χάνονται τοῦ δάσους...

"Εκείνη ώραία, υψηλὴ, υπερήφανη..."

"Εκεῖνος, ένας ιππότης τολμηρὸς, ώραίος καὶ νέος..."

Τὸ δάσος εἶνε ἔρημο, κανεὶς δὲν τοὺς κυττάζει... Καὶ ή σκιές περνοῦν...

Καὶ ή δυὸ σκιές γλυστροῦνε στὸ σκοτάδι...

"Ενα μικρὸ σπιτάκι πάρα κάτω περιμένει.

"Ερωτικὴ ζεστὴ φωληά στὴν παγερὴ τὴ νύχτα μοιάζει... Ή δυὸ σκιές γλυστροῦνε πρὸς τὰ ἔκει.

Κανεὶς δὲν τοὺς κυττάζει καὶ οἱ δυὸ σφιχτὰ ἀγκαλιασμένοι, προχωροῦνε.

Πολὺ γλυκὰ λογάκια ψιθυρίζει δ ἔνας σ' αὐτὶ τοῦ ἄλλου.

"Ονειρα πόσα δ καθένας στὴν ψυχὴ του κλείνει!..."

Μιὰ πόρτα ἀνοίγεται καὶ οἱ δυὸ ἔρωτευμένοι μπαίνουν...

Κανεὶς δὲν τοὺς κυττάζει... "Ενα φιλὶ ἀκόμα καὶ ή πόρτα κλείνει... Πόση εὐτυχία μέσα στὸ σπιτάκι!... Πόση χαρὰ σ' αὐτὴ τὴν ἔρημη φωληά!..."

ΘΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟΨΕ

(Τοῦ Ρίχτερ)

Θὰ φύγω ἀπόψε, ἀγάπη μου, θὰ φύγω...

Γιὰ ἔνα ταξίδι μακρυνό τὰ μάτια μου διψοῦνε...

"Οπου κι' ἀν εῖσαι ἔλα μαζὺ, στὸ νοῦ μου μέσα κλείνω, γιὰ σένα τόσα ὄνειρα, καὶ τόσα μυστικά..."

"Εκεῖ σὲ μιὰ καινούργια πολιτεία, σὲ μιὰ ἄλλη χώρα μακρυνὴ τὸ κλάμα μου θὰ φέρω..."

Σὲ ἄλλους τόπους ποὺ δ ἔρωτας ἀνοίγει κάθε αύγη...

"Έλα! Νὰ φύγουμε μαζύ... "Έλα, γλυκειά μου ἀγάπη..."

Θὰ φύγω ἀπόψε, ἀγάπη μου, θὰ φύγω μόνος... Κι' ἔκει μακρυά σου, κόρη ἄγνη, ἐσένα θὲ νὰ σκέφτωμαι δσο νὰ ξεψυχήσω.

Γιατὶ στὸ λέω, ἀγάπη μου, — στὸ λέω ἔμπιστευτικὰ — γιὰ σένα κάθε πόθος μου, κάθε χαρὰ, κάθε καῦμδος καὶ λύπη, γιὰ σένα ἀπόψε ἀπ' ἔδω φεύγω καὶ ξενητεύομαι...

