

(Ο) "Ερντε! "Ερντε! Νόθι, διασυγχρονισμένος τούς αποιστούργηματικούς διηγήματος πού δημιουργήθηκαν στη σελίδα αωτή, είναι ένας από τους πιο ένδοξους συγχρόνου Γερμανικούς. Δινός από τα έργα του: «Η τραγωδία της γερμανικής νεολαίας» και «Τὸ παιδί», έχουν μεταφρασθή σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες καὶ τὸν έχουν κάνει γνωστό καὶ στὸ παγκόσμιο καινό.

Ο Πέντρο κι' διασπάλιον καζάνι τούς συσσιτίους μέσον από τους διαδρόμους τῆς φυλακῆς, όταν έγινε ή πρώτη δόνησι. «Εν' ἀνάλαφρο τρεμούλιασμα πέρασε τους χοντρούς τοίχους καὶ τους ἔκανε νὰ τρίξουν. Μιὰ ψιλὴ σκόνη ἐπεδειχθεῖσαν από τὸ ταβάνι καὶ, γιὰ μερικὲς στιγμές, ή γῆ φάνηκε σάν νὰ ξεφεύγῃ κάτω ἀπ' τὰ πόδια τῶν φυλακισμένων. Παράτησαν ἀμέσως τὸ καζάνι κι' ἄλλαξαν ἔνα γρήγορο βλέμμα συνεννοήσεως ποὺ δὲν έφυγε ἀπ' τὸν φύλακα, διόποιος βάριζε πίσω τους.

— Περπατάτε! τοὺς διάτυξε μὲ φωνὴ αὐστηρὴ κι' ἀπειλητική.

Μὰ οἱ φυλακισμένοι οῦτε σάλεψαν, γιατὶ τὴν ἴδια στιγμὴν μιὰ δεύτερη δόνησι κλόνισε ἐπικίνδυνα τὸ ἀπέραντο χτίριο. Μέσον τὰ κελλιά τους, οἱ ἄλλοι κατάδικοι ἀρχισαν νὰ ταράζωνται, νὰ οὐρλιάζουν καὶ νὰ χτυποῦν τὶς γροθιές τους ἀπάνω στὶς σιδερόφρυντες πόρτες.

— Ανυίχτε μας! Αφῆστε μας νὰ βγοῦμε ἔξω!

Ο Πέντρο εἶχε σταθῆ κι' ἄκουγε τὶς κραυγές τους, ἐνῷ ζουάν εἶχε ριχτῆ καταγῆς. «Σεισμός! ἔλεγε στενάζοντας. Θά πεθάνουμε ὅλοι!»

— Σήκω ἀπάνω! τοῦ φώναξε διάλογος.

Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴν χλώμιασε, βλέποντας τὸν Πέντρο νὰ προχωρῇ ἀπειλητικός ἐναντίον του.

— Αλτ! οὔρλιαξε. «Η...

Καὶ συγχρόνως, φέρνοντας τὸ χέρι του στὴν ζώνη του, τράβηξε τὸ ρεβόλθερ του.

Ο Πέντρο μαζεύτηκε ἔτοιμος νὰ χυμήσῃ... Γιὰ μερικὲς στιγμές ἔνοιωσε ἔναν παράξενο οἰκτο γι' αὐτὸν ποὺ ἐπρεπε νὰ σκοτώσῃ, αὐτὸν τὸν ἀνθρώπο ποὺ ὠρθωνόταν μεταξύ του καὶ τῆς ἐλευθερίας.

Ο φύλακας ὑψώσε τὸ ὅπλο του. Μὰ διάλογος πέσει κιόλας ἀπάνω του, γρήγορος σὰν ἀστραπὴ καὶ στραμπουλώντας του τὸ χέρι, τοῦ ἄρπαξε τὸ πιστόλι.

— Επειτα τὸ σήκωσε γιὰ νὰ πυροβολήσῃ ἐναντίον του, μὰ μετάνοιωσε, τὸ πάταξε κι' ἄρπαξε στὰ χέντια του τὸν φύλακα.

Η πάλη ἦταν ἀνιση καὶ σύντομη. «Οταν διάλογος ἔσφιξε μὲ δὴ του τὴν δύναμι τὸ λαρύγκι του φύλακα, τὸ μυαλό του πήγε στὴν γυναίκα του ποὺ τῆς εἶχε σφίξει κι' αὐτῆς ἔτοι τὸν λαιμό, πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια.

Μὰ ἔδιωξε γρήγορα τὴν ἀνάμνησι αὐτὴ καὶ ή γυλήνη του ξαναγύρισε. Μπρόστη στὸ πτῶμα του φύλακα, ψυχρά, κατάστρωσε τὸ σχέδιο τῆς φυγῆς. «Ἐβγυλε τὴν στολὴ του θύματός του, τὴν πέρασε πάνω ἀπὸ τὰ ροῦχα του καταδίκου, φόρεσε καὶ τὸ κασκέτο του κι' ἐπῆρε τὰ κλειδιά καὶ τὸ περίστροφο. «Οταν τελείωσε, κατάφερε μιὰ γερή κλωτσιά στὸν ζουάν, ποὺ σωριασμένος καταγῆς καὶ παρακλυμένος ἀπ' τὸν τρόμο εἶχε παρακολουθήσει τὴν πάλη χωρὶς νὰ κινηθῇ, καὶ τοῦ φώναξε: «Φῦγε!», ἔτοιμος νὰ φύγῃ κι' ὁ λίσιος.

Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴν μιὰ τρομερὴ δόνησις τὸν ἔρριξε κάτω, ἐνῷ ἔνα ἀπαίσιο τρίξιμο ἀκουγόταν δύσκολη: οἱ τοιχοὶ γκρεμίζοντουσαν καὶ μιὰ δλόκληρη πτέρυγα τῆς φυλακῆς εἶχε καταρρεύσει.

Φριχτές ή κραυγές τῶν πληγωμένων ἀντηχοῦσαν καὶ πιὸ οριχτές ἀκόμα ή κραυγές τῆς όργης τῶν καταδίκων ποὺ πρισκόντουσαν κλεισμένοι στὰ κελλιά τους. Ο Πέντρο, ποὺ δὲν εἶχε πάθει τίποτε ἀπὸ τὸν σεισμό, συνήλθε ἀμέσως κι' ἀρχισε νὰ τρέχῃ στὸν διάδρομο, ἀνοίγοντας τὰ κελλιά μὲ τὰ κλειδιά ποὺ εἶχε πάρει ἀπὸ τὸν φύλακα.



## ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΕΡΝΣΤ ΕΡΙΞ ΝΟΘ

# Η ΓΗ ΤΡΕΜΕΙ...

— «Εξω! τοὺς φώναζε. «Έξω! Φευγάτε! Σωθῆτε!»

Αφοῦ ἄνοιξε ἔτοι δὲ τὰ κελλιά τοῦ διαδρόμου, ἔτρεις επρός τὴν σκάλα ποὺ ἦταν ἐτοιμόρρυπτη. Τὴν κατέβηκε ὡστόσο κι' ἔφτασε στὴν κεντρικὴ πόρτα, μπροστὰ στὴν ὅποια είχαν συγκεντρωθῆσε οἱ ἀπελευθερωμένοι κατάδικοι, προσπαθῶντας μὲ μιὰ ἀνικανὴ λύσσα νὰ τὴν κλονίσουν. Οἱ φύλακες ποὺ εἶχαν γλυτώσει ἀπὸ τὸ σεισμό καὶ ἀπὸ τὴν δργή τῶν φυλακισμένων,

εἶχαν κλειδώσει πίσω τους τὴν μεγάλη καὶ βαρειά πόρτα. Τέλος, ἡ δυνάμεις τῶν καταδίκων, δεκαπλασιασμένες απὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τὴν δργή τους, ἐνώθηκαν σὲ μιὰ ὑστάτη προσπάθεια γιὰ νὰ ρίξουν κάτω τὸ ἐμπόδιο. Καὶ η βαρειά πόρτα σωριάστηκε... Τότε τὸ πλήθος τῶν καταδίκων ὥρμησε σ' ἔνα τρελλό τρέξιμο πρὸς τὸ διάστημα καὶ τὴν ἐλευθερία.

— Στὸ λιμάνι! τοὺς φώναξε ὁ Πέντρο.

Μὰ αὐτὸν ἦταν περιττὸ, γιατὶ τὸ ἐνστιχτὸ τους τοὺς ἐδειχνε τὸ δρόμο. «Ἐπρεπε νὰ ἐπωφεληθοῦν τῶν στιγμῶν τοῦ πανικοῦ γιὰ νὰ καταλάθουν ἔνα καράβι, ποὺ σὲ δυὸ μέρες θά τους μετέφερε. σὲ στερεὰ γῆ, ἐξασφαλίζοντάς τους τὴν ἐλευθερία.

Ο Πέντρο στάθηκε μιὰ στιγμὴ λαχανιασμένος γιὰ νὰ κυττάξῃ τοὺς συντρόφους του ποὺ ἐφευγαν μὲ μιὰ ἀγρια βίᾳ.

«Ἐθλεπε μακριὰ τὴν πολιτεία, δηρι χωρὶς ἄλλο ή καταστροφὴ θὰ ἦταν τρομερὴ, γιατὶ στῆλες φωτιᾶς καὶ καπνοῦ ὑψωνόντουσαν ἀπὸ παντοῦ. «Ἐθλεπε ὄσυντας σωθῆ νὰ στριφογυρίζουν σὰν ἔνας σκοτεινὸς ὅγκος μέσον στοὺς ἐρειπωμένους δρόμους, ἔχοντας ἔνα μόνο σκοπό: νὰ φτάσουν στὸ λιμάνι!»

Ο Πέντρο χαμογέλασε περιφρυνητικὰ κι' ἀρχισε νὰ τρέχῃ κι' αὐτὸς μὲ δὴ τὴν δύναμι τῶν ποδιῶν του. Μὰ σὲ λίγο πρόσεξε δὴ δὲν μποροῦσε νὰ τρέξῃ ὅπως ἄλλοτε. «Η σταντονί του σφύριζε, τὰ πόδια του, ἡ ράχη του πονοῦσαν. Τοῦ εἶχαν κλέψει δέκα χρόνια τῆς ζωῆς του, τὰ καλύτερα...»

Ο Πέντρο ἦταν ἀλλοτε θαλασσινός. «Αγαποῦσε τὴν θάλασσα, τὴν τρικυμία, τὸν ἥλιο, τὸν οὐρανό, τὴν σκληρή δουλειά, τὴν πάλη, τὸν κίνδυνο... Δέκα χρόνια, τὸν εἶχαν γάλει ἀπὸ τὸ στοιχεῖο του.

Δέκα χρόνια κλεισμένος μέσον σ' ἔνα στενὸ κελλί! Δὲν θὰ τὸ εἶχε πάθει αὐτὸς, ἀν εἶχε ἀκούσει τοὺς γερολύκους τοῦ καραβοῦ ποὺ τοῦ ἐλεγαν: ««Ἐνας θαλασσινός δὲν πρέπει νὰ παντρεύεται...»» Μὰ ἐκεῖνος ἀγαποῦσε τὴν Μερσεντές καὶ δὲν ἄκουγε τὰ λόγια τους. Τὴν παντρεύτηκε κι' ἔζησε στὴν ἀρχὴ εύτυχισμένος μαζύ της. Μὰ δὲν ἔφυγε γιὰ τὸ τελευταῖο του ταξίδι, τὰ δάκρυά της ήσαν ψεύτικα, ὥπως ψεύτικα ήσαν καὶ τ' ἀγκαλιάσματά της. Κι' ἔπειτα ἔγινε τὸ ναυάγιο, πάλαιψε δέκα δρες μὲ τὰ κύματα καὶ τέλος σώθηκε καὶ ξαναγύρισε στὴν πατρίδα του, ὥπου δὲν τὸν περίμενε κανεὶς. Μόλις ἔφτασε ἐκεῖ, ἔτρεξε βιαστικὰ στὸ σπίτι του, ἀνυπομονῶντας νὰ δῆ τὴν Μερσεντές, νὰ τὴν σφίξῃ στὴν ἀγκαλιά του... Μὰ τὴν βρῆκε στὴν ἀγκαλιὰ ἔνος ἄλλου. Τότε... τότε... ἔχωσε τὸ μαχαίρι του στὴν καρδιὰ τοῦ ἄλλου... Τὴν Μερσεντές τὴν ἀγαποῦσε τόσο, ὥστε δὲν ἤθελε νὰ τὴν σκοτώσῃ... Μὰ τὴν ἀκούσει νὰ στενάζῃ τόσο πικρά γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου της, ποὺ τρελλήκε ἀπὸ τὴν λύσσα του. «Δολοφόνε!» ἦταν ἡ τελευταία κραυγὴ ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸ λαρύγγι της πρὶν τῆς τὸ στρίψη. «Ἐπειτα πήγε καὶ παραδόθηκε μόνος του στὴν ἀστυνομία. Τί ἀνοησία! Εἶχε κάνει δέκα χρόνια στὴ φυλακὴ καὶ ἦταν καταδικυσμένος νὰ περάσῃ ἔκει κι' δὴ τὴν ἀλληλογνωμόντας.

Ο Πέντρο προχωροῦσε βασανισμένος ἀπὸ τὶς ἀνχυνήσεις του.

Στὸν κεντρικὸ δρόμο, δηρι ψήσει πειά, ἡ πορεία γινόταν πιὸ δύσκολη. Οἱ ἐπιζώντες ἔτρεχαν χεισινούμωντας, χτυπῶντας καὶ σπρώχνοντας δὲν κατέβησαν τὸν ἄλλο, χωρὶς

κανένα σεβασμό για τούς πόνους τῶν πληγωμένων καὶ τῶν ἔγκαταλειμμένων, πυδοπατῶντας τοὺς νεκρούς. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ σπίτια εἶχαν καταρρεύσει. Καπνὸς καὶ φωτὶά ἀπλωνόταν παντοῦ. Παιδάκια φώναζαν κλαίγοντας καλῶντας τοὺς γονεῖς τους. Μητέρες ἔψαχναν νὰ τὰ βροῦν μέσα στὰ ἐρείπια.

Ἡ ξαφνικὴ ἐπιδρομὴ τῶν φυλακισμένων στὸν κεντρικὸ δρόμο προκάλεσε νέον πανικὸ στὸ δετρελλαμένο πλῆθος. «Οἱ φυλακισμένοι! φώναζαν μὲ τρόμο. Οἱ φυλακισμένοι ἔφυγαν!...»

Οἱ κατάδικοι ἐν τῷ μεταξὺ προχωροῦσαν. Μποροῦσε κανεὶς νὰ τοὺς ἀναγνωρίσῃ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ ποὺ εἶχαν στὴ ράχη τῆς μπλούζας τους καὶ πρὸ πάντων ἀπὸ τὴν κτηνωδία μὲ τὴν ὅποια σκόρπιζαν χτυπήματα δεξιὰ κι' ἀριστερὰ γιὰ νὰ προχωροῦν πιὸ γρήγορα. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς, λησμονῶντας τὴν κρισιμότητα τῆς στιγμῆς, ἔμπαιναν στὰ λιγοστὰ σπίτια καὶ μαγαζεὶα ποὺ εἶχαν μείνει ἀνοιχτὰ, γιὰ νὰ τὰ λεηλατήσουν κι' ἔρευνοῦσαν συστηματικὰ τὶς τσέπες τῶν πληγωμένων καὶ τῶν νεκρῶν.

Ο Πέντρο ἄρχισε ν' ἀνησυχῇ. Παρ' ὅλη τὴν ἀπόλυτη ἀδιαφορία του γιὰ τὰ θύματα ποὺ συναντοῦσε, τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ προχωρήσῃ γρηγορώτερα μέσ' ἀπ' τὸ πολυτάραχο καὶ ἀπελπισμένο ἔκεινο πλῆθος. Ἀποφάσισε λοιπὸν ν' ἀποφύγῃ τὸν κεντρικὸ δρόμο καὶ νὰ τὸν παρακάμψῃ γιὰ νὰ φτάσῃ στὸ λιμάνι.

Στὸ λιμάνι! Στὸ καράβι! Στὴν ἑλευθερία! Γύρω ἀπ' τὶς τρεῖς αὐτὲς λέξεις συγκεντρώνοντουσαν ὅλες τους ἡ ἐπιθυμίες.

\*\*\*

Μετὰ τὴν φριχτὴ δόνησι ποὺ εἶχε γκρεμίσει τὴν μιὰ πτέρυγα τῆς φυλακῆς καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς πόλεως, ἐσεισμὸς φαινόταν πῶς εἶχε τελειώσει. Ο Πέντρο καταλάβαινε πῶς ἔπρεπε νὰ κάνῃ γρήγορα, γιατὶ οἱ κάτοικοι τώρα ποὺ θὰ συνερχόντουσαν ἀπὲτον τρόμο τους, θὰ προσπαθοῦσαν ν' ἀποκαταστήσουν τὴν τάξιν καὶ νὰ δρυγανώσουν ἐν' ἀδυσώπητο κυνηγητὸ κατὰ τῶν φυγάδων.

Ἡξερε καλὰ τὶ θὰ πῆ φυλακῆ. Δέκα ὀλόκληρα χρόνια εἶχε υποστῆ τὴν φρίκη τῆς, ἔπρεπε νὰ ἔχεφύγη μὲ κάθε θυσία. Μὲ κάθε θυσία, ἔπρεπε νὰ διατηρήσῃ τὴν ἑλευθερία του.

Ἐξαφνα κάποιος στεναγμὸς, ἐπίμονος, διαπεραστικός, γεμάτος παράπονο, τὸν ἔκανε νὰ σταθῇ... Ἡταν οἱ στεναγμοὶ μιᾶς γυναίκας, δυοὶ μὲ τοὺς στεναγμοὺς ποὺ εἶχε βγάλει ἡ Μερσεντές στὶς τελευταῖς τῆς στιγμές.

Θέλησε νὰ ἔξακολουθήσῃ τὸ δρόμο του, μὰ οἱ στεναγμοὶ ἐπέμεναν... Δὲν καταλάβαινε ἀν οἱ στεναγμοὶ ζύγωναν ἢ ὅχι... Ναι, ζύγωναν καὶ φαινόντουσαν σὰν νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὰ ἐρείπια ἐνὸς γκρεμισμένου σπιτιοῦ.

Ο Πέντρο, λησμονῶντας τὸν ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τῆς τοελλῆς τρεχάλας του, παραμέρισε ἀπὸ τὸν δρόμο του κι' ἔτρεξε πρὸς τὰ ἐρείπια ποὺ ἄχνιζαν.

Βρῆκε ἔκει μέσα μιὰ γυναίκα ποὺ φαινόταν θαμμένη κάτω ἀπὸ τὰ δοκάρια καὶ τὰ πεσμένα ύλικά. Τὸ βλέμμα τῆς, ποὺ τὸν κύτταζε στὴν ἀρχὴ μὲ ἀγωνία, γύρισε κατόπιν γεμάτο τρυφερὴ ἀνησυχία σ' ἔνα παιδάκι ποὺ τὸ εἶχε προστατεύσει ὅσο μποροῦσε ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῶν ἐρείπων. Θά εἶχε ὑποφέρει φριχτὰ μαρτύρια, γιατὶ ἡ κραυγὴ τῆς μεγάλων, ἐνῷ ὁ Πέντρο, ἀνοίγοντας βιαστικὸ δρόμο μέσ' ἀπὸ τὰ συντρίμμια, προσπαθοῦσε νὰ φτάσῃ τὰ δυστυχισμένα θύματα καὶ νὰ τὰ σώσῃ.

Τέλος τὸ κατώρθωσε. Προσπάθησε νὰ σηκώσῃ τὴν γυναίκα. Βγάζοντας μιὰ κραυγὴ πόνου ἔκεινη ξανάπεσε πάλι. Τὸ πόδι τῆς ἦταν σπασμένο, δὲν μποροῦσε νὰ σταθῇ δρθια, οὔτε νὰ κάνῃ ἐνα βῆμα. Ἀντιθέτως, τὸ παιδάκι δὲν φαινόταν νὰ εἶχε πάθει τίποτε. Εἶχε σηκωθῆ καὶ κύτταζε ἀπελπισμένα τὴν μητέρα του. «Ἐξαφνα κύτταξε καὶ τὸν

Πέντρο καὶ φώναξε μὲ χαρούμενη φωνὴ, γεμάτη ἐμπιστούσην: «Πατέρα!». Ο Πέντρο ἀναστατώθηκε κι' ἔνα κῦμα στοργῆς τὸν πλημμύρισε ξαφνικά. Εἶχε συγκινηθῆ ἀπὸ τὸ καθαρὸ βλέμμα αὐτῶν τῶν φωτεινῶν ματιῶν ποὺ ἀναζητοῦσαν τὰ δικά του. «Ηθελε νὰ φύγη, νὰ σωθῆ, ν' ἀφήσῃ μητέρα καὶ παιδὶ στὴν τύχη τους, μὰ δὲν μποροῦσε. Σήκωσε μὲ δυσκολία τὴν γυναίκα, τὴν ἄρπαξε μέσα στὰ γερά μπράτσα του καὶ ἀφῆσε τὸ παιδὶ νὰ πιαστῆ κι' αὐτὸ ἀπὸ πάνω του. «Επειτα, λυγίζοντας κάτω ἀπ' τὸ διπλὸ φορτίο του, ξεκίνησε γιὰ τὴν παραλία.

Λαχάνιαζε, ἴδρωνε, μὰ ἔτρεχε, χωρὶς νὰ μετανοιώνῃ καθόλου γι' αὐτὸ ποδῆς κάνει. Οἱ ἄλλοι κατάδικοι δὲν φαινόντουσαν πειά πουθενά. Εἶχαν φτάσει, φυίνεται, στὸ σκόπο τους...

«Επειτα ἀπὸ ἀρκετῆς ὥρας δρόμο, στάθηκε ἀπότομα, κι' ἀπόθεσε τὸ φορτίο του καταγῆς. Η γυναίκα, ξυπνώντας ξαφνικά ἀπὸ τὴν νάρκη της, τὸν κύτταξε μὲ τρόμο. Τὸ παιδάκι ἄρχισε νὰ κλαίη... Ο Πέντρο ἔμενε ἀνυποφάσιστος. «Ηθελε πάλι νὰ φύγη καὶ νὰ τοὺς ἀφήσῃ.

Μὰ ἡ γυναίκα ἔκλεισε πάλι τὰ μάτια της καὶ ξανάρχισε νὰ στενάζῃ ἀπὸ τοὺς πόνους. Βιαστικὰ ὁ Πέντρο ἔψαξε τὶς τσέπες τῆς στολῆς τοῦ φύλακα ποὺ εἶχε σκοτώσει καὶ βρῆκε ἔκει ἔνα μπουκαλάκι. Τὸ ἄνοιξε κι' ἔρριξε μερικὲς σταγόνες ροῦμι στὰ χεῖλη τῆς πληγωμένης.

Ξαφνικά εἶδε τὰ μάτια της νὰ τὸν κυττάζουν μὲ τρόμο καὶ κατάπληξη. Τοῦ ἄρπαξε τὸ μπουκαλάκι σὰν νὰ ἦταν κάτι δικό της. Μιὰ τρεμούλα πέρασε ὅλη της τὸ κορμί. «Ο Πέντρο σκέφτηκε πὼς κρύωνε. Μερικὰ μέτρα τὸν χώριζαν ἀκόμη ἀπὸ τὴν παραλία. Μπρὸς στὸν πανικὸ τῶν κατοίκων, ἡ μεταμφίεσίς του τοῦ φαινόταν περιττή. Γι' αὐτὸν δὲν δίστασε νὰ βγάλῃ τὴν στολὴ τοῦ φύλακα καὶ νὰ τὴν ρίξῃ πάνω ἀπὸ τὴ γυναίκα καὶ τὸ παιδὶ γιὰ νὰ τοὺς ζεστάνῃ. Η γυναίκα ἀγαστικώθηκε καὶ φωχούλεψε τὸ υφασμα μὲ τὰ χέρια της. Ξαφνικά, ἄρχισε νὰ φωνάξῃ: «Λουκᾶ, ἄντρα μου! Λουκᾶ!»

«Ο Πέντρο κατάλαβε ἀμέτων... Ο φύλακας ποὺ εἶχε σκοτώσει ἦταν δὲ Λουκᾶς, ὁ ἄντρας τῆς γυναίκας αὐτῆς.

— Ποῦ εἶνε δὲ Λουκᾶς, δὲ άντρας μου; φώναξε πάλι ἡ γυναίκα.

«Ο Πέντρο κούνησε τὸ κεφάλι.

— Πέθανε, τῆς ἀπάντησε κι' ἀπόδημενε ἀκίνητος. Η γυναίκα σωριάστηκε καταγῆς.

Λίγοι καθυστερημένοι φυγάδες πέρασαν τὴν στιγμὴ ἔκεινη μπροστά τους, ἀφήνοντάς τους πίσω. Μιὰ ἀγρια όργη πλημμύρισε τὸν Πέντρο, καθὼς τοὺς εἶδε ν' ἀπομακρύνωνται. Εἶχε σταθῆ ἀνόητος ποὺ εἶχε βοηθήσει αὐτὴ τὴ γυναίκα κ' εἶχε σπαταλήσει ἔτσι τὸν πολύτιμο χρόνο τῆς σωτηρίας του.

«Εθγυαλε ἀπ' τὸ κεφάλι του τὸ κασκέτο τοῦ φύλακα καὶ δίνοντάς το στὴ γυναίκα, τῆς εἶπε: «Ἡταν δικό του κι' αὐτό!» Η γυναίκα ὄρχισε πάλι νὰ φωνάξῃ τυλίγοντάς του τὰ πόδια μὲ τὰ χέρια της. Τὸ παιδάκι ούρλιαζε ἀπὸ τρόμο.

— Δολοφόνε! φώναξε τέλος ἡ γυναίκα. Δολοφόνε!

Τότε δὲ Πέντρο σὰν κυνηγημένος, ἔφυγε.

«Η παραλία ἦταν γεμάτη ἀπελπισμένα πλάσματα ποὺ κοιτόντουσαν ἀμίλητα κι' ἀκίνητα καταγῆς, σὰν νὰ μὴν ἔνοιωθαν τί γίνεται γύρω τους. Ο θόρυβος μιᾶς μηχανῆς ἔκανε τὸν Πέντρο, ποὺ ἔτρεχε πρὸς τὸ λιμάνι, νὰ σηκώσῃ τὰ μάτια του. Εἶδε ἔνα καράβι ποὺ ἔκεινη τὴ στιγμὴ ξεκινούσε, φέρνοντας τοὺς φυγάδες καταδίκους πρὸς τὴν ἑλευθερία. Δὲν τὸν περίμεναν... Ἡταν χαμένος... Η φυλακὴ γιὰ ὅλη του τὴ ζωὴ τὸν περίμενε...

Τότε σωριάστηκε κι' αὐτὸς καταγῆς.

«Εκλεισε τὰ μάτια του καὶ περίμενε νὰ πάνε νὰ τὸν ξαπιάσουν...

ΕΡΝΣΤ ΕΡΙΧ ΝΟΕ

