

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ Ζ. ΜΠΕΡΝΙΕ



ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ.— Μυστηριώδη κι' ἀνεξήγητα πράγματα συμβαίνουν στὴν ἀγροικία τοῦ Βαλπριθά, ποὺ 茀ίσκεται χαμένη στὰ δουνά καὶ στὰ δάση. Δυὸς ἐργάτες τῆς ἀγροικίας 茀ίσκονται μέσα σὲ λίγο διάστημα σπαραγμένοι, φαγωμένοι κυριολεκτικῶς, μέσα στὰ Μαΐφα Λαγκάδια σὰν νὰ τοὺς κατασπάραξε κάποιο τέρας. Καὶ πραγματικά σ' ἥλη τὴν περιοχὴ ὑπάρχει ἡ φήμη ὅτι στὸ Βαλπριθά ζῶσε ἀλλοτε τὸ Τέρας τοῦ Λιοράν, ποὺ εἶχε κορμὶ ὄρκούδας καὶ κεφάλι λύκου καὶ γιὰ τὸ δόποιο μιλάει ἔνα παλήρο χειρόγραφο βιβλίο. Τέλος, μιὰ νύχτα, δὲ ίδιοκτήτης τῆς ἀγροικίας Ροσάρ, καθὼς γυρίζει μιὰ θυελλώδη νύχτα στὸ σπίτι του, δέχεται τὴν ἐπίθεσι ἐνὸς μυστηριώδους πλάσματος. Τὴν ἄλλη μέρα τὸν δρίσκοντας κι' αὐτὸν κατασπαραγμένο. Μετὰ τὸ νέο αὐτὸ μυστηριώδη θάνατο, ἡ χήρα τοῦ Ροσάρ πουλάει τὴν ἀγροικία στὸν Ἀντώνη Σαλβαίρ, δὲ δοποῖς ἐγκαθίσταται ἐκεῖ μαζύ μὲ τὴ γυναῖκα του καὶ τὰ δύο παιδιά του. Τὸ πρώτο 茀άδυ τῆς ἐγκαταστάσεώς τους ἐκεῖ, κραυγὴς τρόμου κάνουν τὸ Σαλβαίρ νὰ τρέξῃ στὸ δωμάτιο τῆς κόρης του, ἡ δόποια τοῦ λέει πῶς εἶδε κάποιο ὑπερφυσικό πλάσμα νὰ τὴν ἀπειλῇ. Ὁ Σαλβαίρ τὴν ἄλλη μέρα, θέλοντας νὰ ἔξιχνιασθεί αὐτά, κάνει μιὰ περιοδεία στὰ περίχωρα. Ἐκεῖ, σ' ἔνα μικρὸ νεκροταφεῖο, θλέπει τὸν τάφο μιᾶς νέας κόρης.

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο)

— Πᾶνε δυὸς γονία, σὲ λίγο τρία, σκέφτηκε δὲ Σαλβαίρ, ποὺ αὐτὴ ἡ νεαρὰ κόρη ἀναπαύεται ἐδῶ, σ' αὐτὸ τὸν τάφο...

“Ολόγυρά του ὅλα ἥσαν σιωπῆλά. Ἡ νύχτα εἶχε ἀπλωθῆ πειὰ στὴν κοιλάδα. Ὁ Σαλβαίρ συλλογιζόταν... Κλέβοντας τὰ λουλούδια αὐτά, δὲ Βάλ εἶχε κλέψει μιὰ πεθαμένη...

Μὰ ποιὸς τάχα εἶχε ἀποθέσει στὸν τάφο τὰ λουλούδια;

Θυμήθηκε ἔξαφνα τὸ ἀμάξι ποὺ πρὸ δλίγης ὥρας τὸ εἶχε δῆ νὰ διασχίζῃ τὸ δρόμο... Μὲ πόσο ιλιγιώδη ταχύτητα ἔτρεχε!... Θάλενε κανεὶς πῶς 茀ιαζόταν νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ Βαλπριθά πρὶν ἀπλωθῆ ἡ νύχτα.

“Ο Σαλβαίρ σήκωσε τοὺς ὕδημος του καὶ διευθύνθηκε πρὸς τὴν ἔξοδο τοῦ νεκροταφείου.

Κοντὰ στὴν πόρτα εἶδε ἔνα ἀκόμη χρυσάνθεμο ποὺ εἶχε πέσει ἀπὸ τὰ μάτσο, τὸ δόποιο εἶχε πάρει δὲ Βάλ.

Δίστασε μιὰ στιγμὴ, ἔπειτα ἔσκυψε, τὸ πῆρε καὶ τὸ ἀπόθεσε πάλι ἀπάνω στὸν τάφο.

IV

Στὶς 15 Νοεμβρίου ἐφτασαν στὴν ἀγροικία οἱ Μαρσενά, ἔνα ἀνδρόγυνο χωρικῶν, τοὺς ὄποιους εἶχε προσλάβει δὲ Σαλβαίρ γιὰ νὰ τὸν θοηθάνε στὶς δουλειές. Ἐγκαταστάθηκαν στὸ μικρὸ σπίτι ποὺ ἦταν πλάι στὴν ἀγροικία καὶ ἡ Λουίζα Σαλβαίρ, ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἔνοιωθε πῶς ἥσαν λιγώτερο μόνοι. Τοὺς Μαρσενά τοὺς εἶχε συστήσει στὸ Σαλβαίρ ἔνας φίλος τους ἀπὸ τὸ Ὡριγιάκ ὡς ἀνθρώπους ἐργατικούς, τιμίους καὶ οἰκονόμους.

Εἶχαν μαζύ τους τὴν Λουκιανὴ, μιὰ κοπέλλα δέκα δύτων, ψηλή, μελαχροινή, μὲ μαῦρα μάτια, γλυκειά καὶ γοητευτική. Ὡιτόσο, ἔξ αιτίας αὐτῆς τῆς νέας, τὰ πράγματα δὲν ἀργητανεύαν νὰ μπερδευτοῦν. Ἡ Λουκιανὴ, λόγω τῆς δουλειᾶς της, περνοῦσε πολλές ὥρες τὴν ἡμέρα στὴν ἀγροικία. “Ετσι συναντιώταν ταχτικά μὲ τὸ γυιό τοῦ οἰκοδεσπότου, τὸ Ζουλιέν, κι' ἔνα ἀμοιβαίνο τρυφερὸ αἰσθημα γεννήθηκε μεταξύ τους. Ἀπὸ τότε, ἡ Λουκιανὴ πήγαινε στὸ σπίτι τῶν Σαλβαίρ τιοῦ συχνὰ ἀπ' δὲ τὸ ἀπαίτουσε ἡ δουλειά της. Κι' δὲ Ζουλιέν εὑρίσκε κι' αὐτὸς διύφορες προφάσεις γιὰ νὰ πηγαίνῃ πιὸ συχνὰ στὸ σπίτι τῶν Μαρσενά κ' εἶχε γίνει λιγώ-

τερο σιωπηλὸς κι' ἐπιφυλαχτικός.

‘Ο Σαλβαίρ, ἀπασχολημένος καθὼς ἦταν, δὲν εἶχε ἀντιληφθῆ αὐτὴ τὴ μεταβολὴ ποὺ εἶχε γίνει, τόσο ξαφνικὰ στὸ χαρακτῆρα τοῦ γυιοῦ του.

Εἶχε ἀγκαζάρει γιὰ τὸ τέλος Νοεμβρίου ἐργάτες γιὰ τὸ κόψιμο τῶν δέντρων κι' ἄλλες ἔνοιες πιὸ σοθαρὲς τὸν ἀπασχολοῦσαν, τῶν δοποίων ἔνοιωθε τὸν ἐρχομό, ὅπως νοιώθει κανεὶς τὴ θύελλα μι' αύγουστιάτικη μέρα, πρὶν ἀκόμα δὲ οὐρανὸς σκοτεινιάσῃ.

* * *

Στὶς 29 Νοεμβρίου, δυὸς ἀπὸ τοὺς ξυλοκόπους ποὺ εἶχε προσλάβει δὲ Σαλβαίρ, ἐφτασαν στὸ Βαλπριθά. Τοὺς ἐγκατεστησε σ' ἔνα ἀπὸ τὰ σπίτια ποὺ διετηροῦντο κάπως καλύτερα καὶ συμφώνησε μαζύ τους νὰ τρώνε στὴν ἀγροικία.

Κατὰ τὰ μεσάνυχτα τῆς ἴδιας ἡμέρας, δὲ Σαλβαίρ ξύπνησε ξαφνικὰ ἀκούγοντας ἐν' ἀπὸ τὸ ἄλογά του νὰ χρεμετίζῃ δυνατά. Σηκώθηκε κι' ἀνοιξε τὸ παράθυρο τῆς κάμαρης. Τὰ παντζούρια ἥσαν κλειστά. Στάθηκε μιὰ στιγμὴ κι' ἀφογκράστηκε: Τὸ ἄλογο ἄρχισε νὰ χτυπά τὰ πόδια του καὶ νὰ χυμάῃ ἀπάνω στὸ ξύλινο χώρισμα ποὺ τὸ χωρίζε ἀπὸ τὸ διπλανό του.

‘Ο Σαλβαίρ ντύθηκε 茀ιαστικά. Ἡ γυναῖκα του τὸν ρώτησε ἀνησυχη:

— Θά πᾶς νὰ ἰδῆς τί εἶνε;

— Βέβαια. Πρέπει νὰ μάθω τί γίνεται ἐδῶ πέρα.

‘Εκείνη τὸν κύτταξε ἀνακαθισμένη στὸ κρεβάτι της.

— Θά σὲ συνόδευσω, τοῦ εἶπε.

— Σοῦ τὸ ἀπαγορεύω! Κάτοες ἐκεῖ ποὺ κάθεσαι!

— “Ἐχε τὸ νοῦ σου τούλαχιστον!”

‘Ο Σαλβαίρ γύρισε πρὸς τὴ γυναῖκα του, τὴν κύτταξε ἔρωτηματικὰ καὶ τῆς εἶπε:

— Γιατὶ νάχω τὸ νοῦ μου;

‘Εκείνη δὲν ἀπάντησε.

‘Ο Σαλβαίρ πῆρε ἔνα φανάρι, τὸ ἄναψε καὶ θκήκε ἔξω.

Τὸ διαπεραστικὸ κρύο τὸν ἔκανε νὰ σταθῇ ἀμέσως καὶ ν' αἰσοηκώσῃ τὸ γιακά τοῦ σακκακιοῦ του. “Ἐπειτα, ἀπλῶντας τὸ χέρι του, φώτισε τὴν ἔρημη αὐλή.

‘Ο σταῦλος 茀ισκόταν ἀπέναντί του. Τὰ δυὸς ἀλογα χτυπούσαν πάλι τὰ πόδια τους καὶ σκέφτηκε πῶς τὸ ἔνα ἀπὸ αὐτὰ θα εἶχε λυθῆ χωρὶς ἄλλο.

‘Η πόρτα τοῦ σταύλου ἥσαν κλειστή. Τὴν ἀνοιξε καὶ φώτισε μέσα: Τὰ δυὸς ἀλογα ἥσαν δεμένα στὴ θέσι τους. ‘Ο Σαλβαίρ τὰ καθησύχασε μὲ τὴ φωνή του.

‘Ο σταῦλος αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ στεγάσῃ ἔξη τούλαχιστον ἀλογα. ‘Ο Σαλβαίρ τὸν ἐρεύνησε ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη. Στὸ μάκρος ἔνὸς τοίχου, 茀ισκόταν μιὰ ξύλινη κασσόνα, πρωρισμένη νὰ φυλάῃ τὴν προμήθεια τοῦ κριθαριοῦ. ‘Ανασήκωσε τὸ σκέπασμά της καὶ κύτταξε μὰ δὲν εἶδε τίποτε.

Τάλογα εἶχαν καθησύχασε μὲ τὸ οἰκοδεσπότης ἐτοιμαζόταν νὰ θγῆ ἔξω, δταν ἔξαφνα ἄκουσε ἔνα θόρυβο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ ἔξηγήσῃ τὴν προέλευσί του.

· Η-ταν κάτι ποὺ ἔμοιαζε μὲ ξύσιμο παρατεταμένο, στὸν τοίχο ποὺ ἦταν ἀπέναντι στὰ κεφάλια τῶν ἀλογῶν.

Αὐτὸς δὲ θόρυβος δὲν θάστηξε, μὰ τὸν διαδέχτηκε ἔνας βόμβος ποὺ μεγάλωσε ξαφνικὰ γιὰ νὰ πάψῃ ἀπότομα.

Αὐτὸς δὲ βόμβος ἔμοιαζε μὲ θρῆνο ἥ μὲ φοθέρα κάποιου ζώου ποὺ 茀ισκόταν ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά τοῦ τοίχου.

· Αμέσως τὰ δυὸς ζῶα ἄρχισαν πάλι νὰ ταράζωνται πολὺ ἀνήσυχα.

Αὐτὸς δὲ τοίχος ποὺ ὠρθωνόταν ἐκεῖ καὶ ποὺ ἔθλεπε στὸ δρόμο, ἔζωνε τὴν ἀγροικία. Δυὸς δρθογώνια παράθυρα πολὺ στενὰ ἥσαν ἀνοιγμένα σ' αὐτὸν γιὰ τὸν ἀερισμό. ‘Η-

σαν φραγμένα με όχυρά και το ένα άπ' αύτά ήταν άκριθως άνάμεσα στά δύο άλογα.

Ο Σαλβαΐρ, χωρίς νά διστάση, έθυγαλε τά όχυρα που τό έφραζαν και προσπάθησε νά δῆ. Μά δέν εἶδε τίποτε άλλο από το σκοτάδι. Θέλησε τότε ν' άφυγκραστή, μά μόλις ζέ γωσε σ' αύτή τή στενή τρύπα, μια πνοή πέρασε μέσ' άπο αύτην, που ένοιωσε τή ζέστη της σάν να ήταν άναπνοη.

Ρίχτηκε άμεσως πίσω κι' έφραξε τό άνοιγμα με μιά χούφτα όχυρα.

Ωστόσο, ήθελε νά μάθη κι' έγκαταλείποντας τό φανάρι του κάτω στό σταύλο, θυγήκε έξω και διευθύνθηκε πρός τήν πόρτα τής αύλης.

Η νυχτα ήταν ξάστερη, μά χωρίς φεγγάρι. Διέκρινε πολὺ καθαρά τά χωράφια που ήσαν άπεναντι στήν άγροικία και δ Σαλβαΐρ σχημάτισε άμεσως τήν πεποίθησι πώς δ δρόμος ήταν έρημος τούλαχιστον σ' άπόστασι πενήντα μέτρων.

Ἐν τούτοις, έφτανε καθαρά σ' αύτιά του ένας ύπόκωφος μά κανονικός θόρυβος που έμοιαζε με ποδοπάτημα δυνατού ζώου.

Ἐπειτα δ θόρυβος αύτος έπαψε και ξαφνιάστηκε γιά τή σιωπή που έπικρατούσε όλογυρά του.

Ἄργα, ξαναγύρισε πρός τό σταύλο. Τάλογα τώρα ήσαν ήσυχα.

Ο Σαλβαΐρ έκλεισε τήν πόρτα και τράβηξε γιά τό σπίτι του. Η Λουΐζα Σαλβαΐρ τόν περίμενε άγησυχη.

— Τί ήταν; τόν ρώτησε.

— Τίποτε. Τό ένα άπο τάλογα φοθήθηκε.

— Φοθήθηκε... Τί;

— Δέν ξέρω.

Ἐσύσε τή λάμπα και ξαναπλάγιασε, μά δέν κοιμήθηκε καθόλου έκείνη τή νύχτα.

Τήν άλλη μέρα, πρωΐ-πρωΐ, πήγε νά έρευνήση τό δρόμο γύρω άπό τό σταύλο. Τό χόρτο φύτρωνε άφθονο στό μέρος έκεινο. Τού φάνηκε πώς στό μέρος αύτό ήταν ποδοπατημένο, μά δέν άνακάλυψε τίποτε άλλο.

Ωστόσο έκανε μιά παρατήρησι άκομη: τό έπιπεδο τού δρόμου ήταν κατά μερικά έκατοστόμετρα χαμηλότερο άπό τού σταύλου και τού ήταν άδυνατο νά φτάση άπό κεῖ τή στενή τρύπα τού τοίχου, αύτή τήν τρύπα που τήν είχε φράξει με όχυρα.

Μά αύτος θυμόταν άκομα έκείνη τήν λαχανιασμένη άναπνοι που είχε νοιώσει ξέαφνα μέσα στό σκοτάδι καθώς κόλλησε τό αύτί του στήν τρύπα και πού τόν έκανε νά τραβήχτη πίσω.

Δέν έθυγαλε κανένα θετικό συμπέρασμα άπ' αύτή τήν παρατήρησι, μά σκέφτηκε δτι ένας άνθρωπος, δσο φηλός κι' ήταν, δέν μπορούσε νά φτάση τό κεφάλι του ώς αύτή τήν τρύπα...

* * *

Τήν ίδια μέρα, δ Σαλβαΐρ πήγε με τό άμάξι του στό Σαλέρς γιά ν' άγοράση σπόρους. Εφυγε κατά τίς έντεκα, σκοπεύοντας, ήν ήταν δυνατόν, νά ξαναγυρίση στό Βαλπριθά πρίν νυχτώση. Ωστόσο, μέ τή σκέψι δτι στής άρχες τού χειμώνα ή μέρες είνε σύντομες, ειδοποίησε τούς δικούς του νά μήν άγησυχήσουν ήν δέ πρόφταινε νά γυρίση νωρίς.

Στό Σαλέρς, δ κτηματίας έκανε μιά συνάντησι που δέν τήν περίμενε καθόλου: θυγήκε τόν άνεψι του Αλθέρτο, τόν όποιο είχε νά δῆ πολλούς μήνες.

Ο Αλθέρτος, ένας νεαρός έπιστήμων, δ όποιος μόλις είχε τελειώσει τή στρατιωτική του θητεία, έξαχνε άπό τό πρωΐ γιά νά θρή ένα τρόπο νά πάη νά έπισκεφθή τό θείο του στό Βαλπριθά. Και νά πού τώρα ή τύχη τούς είχε φέρει

τόν ένα μπροστά στόν άλλο.

— Λαμπρή ή ίδεα σου νάρθης νά μᾶς δῆς! τού είπε δ Σαλβαΐρ με μιά άσυνήθιστη διαχυτικότητα. Θά σὲ πάρω μαζύ μου, μά προηγουμένως θά κάνουμε μερικές δουλειές έδω.

“Οταν λοιπόν κατά τίς έξήμιση, δ Σαλβαΐρ τελείωσε τήν δουλειές του και ξεκίνησε με τόν άνεψι του, ή νύχτα άπλωνόταν κιόλας.

Ο Σαλβαΐρ δέν ήταν καθόλου ομιλητικός. Μά μέ τόν άνεψι του που τόν άγαπούσε πολύ, τό πράγμα διέφερε κι' άρχισε νά τού μιλάγη γιά τήν άγροικία τού Βαλπριθά και γιά τή μοναξιά της.

— Ή θεία μου κ' ή έξαδέλφη μου, ή Ραϋμόνδη, δέν φοηθήκαν τήν πρώτες μέρες; ρώτησε δ νέος.

— Λίγο.

— Τίς καταλαθαίνω... “Εμαθα πώς συμβαίνουν πολὺ περίεργα πράγματα στό Βαλπριθά. Μού είπαν πώς κανένας δέν ήθελε ν' άγοράση τήν άγροικία γιατί δ Ροσάρ που τήν είχε πρίν άπό σάς καθώς και δυό έργατες του, θρέθηκαν σκοτωμένοι υπό περίεργες συνθήκες, που δέν διαφωτίσθηκαν άκομα.

Ο Σαλβαΐρ άπάντησε μέσ' άπ' τά δόντια του:

— Ναι... Είν' άληθεια.

Τό άμάξι άνεβαινε άργα μιά πολύ άπότομη άνηφοριά. Τό σκοτάδι είχε άπλωθη πειά και δ άνεμος ήταν πολύ ψυχρός. Ο Αλθέρτος σήκωνε κάθε τόσο τό σκέπασμα που γλυστρούσε άπ' τά γόνυτά του.

— “Ακουσα έπίσης νά λένε, πρόσθεσε σέ λίγο, γιά κάποιο υρύλο που μού έκανε έντυκωσι.

Στάθηκε άπότομα, γιατί τού φάνηκε πώς είδε τό θείο του ν' άνασκιρτάη πλάτι του. Τόν κύταξε, νομίζοντας πώς είχε δῆ στό δρόμο κάτι πυύ τόν άγησυχησε. Μά δ Σαλβαΐρ είχε καρφωμένο τό θλέμμα του κατ' εύθειαν μπροστά του.

— Μού είπαν μάλιστα, έξακολούθησε δ Αλθέρτος, πώς υπάρχει κάποια σχέσις μεταξύ αύτού τού θρύλου και τών υποστηριωδών θανάτων που έγιναν στό Βαλπριθά. Αποδίουν δηλαδή αύτούς τούς θανάτους σέ κάποιο τερατώδες ζώο που ζή στά δάση τού Βαλπριθά και πού τό λένε «Τέρας τού Λιοράν»...

Ο Σαλβαΐρ διέκοψε τή σιωπή του και είπε άπότομα:

— “Οσο δέν βλέπω με τά ίδια μου τά μάτια αύτό τό τέρας, δέν θά πιστέψω ποτέ σ' αύτές τής ιστορίες και θά τίς θέσωρω ώς τρέλλες κι' άνοησίες. Ελπίζω νάχης και σύ τήν ίδια γνώμη.

Οι δύο άνδρες σώπασαν. Ο δρόμος, στόν όποιο προχωρούσαν τώρα, ήταν γυμνός κι' έρημος κ' ή έξοχή γύρω άγρια.

— Ή θεία σου θάχη άρχισε ν' άγησυχή, είπε δ Σαλβαΐρ. Ελπίζα πώς θά ζαγγάριζε πρίν νυχτώση.

— Ή φωνή του έτρεμε έλαφρά.

— Είμαστε άκομα μακρυά άπό τήν άγροικία; ρώτησε δ Αλθέρτος.

— “Εξη χιλιόμετρα περίπου. Σέ λίγο θ' άφησουμε αύτό τό δρόμο και θά πάρουμε ένα δύσσατο καρρόδρομο που άδηγει στό Βαλπριθά.

— Είσαστε μόνοι έκει κάτω;

— “Οχι έντελως. Πρό δεκαπέντε ήμερων έχω πάρει στή δουλειά μου τούς Μαρσενά, έν' άντρογυνο χωρικών και χτές μού ήρθαν και δυό ξυλοκόποι... Περιμένω κι' άλλους... Εχω,



“Αξαφνα άκουσε ένα θόρυβο, που δέν μπορούσε νά έξη γήση τήν προέλευσί του.

Θλέπεις, άφθονο χώρο για νά τους θάλω νά κατοικήσουν.

— Μου είπαν πώς δόλοκληρο τὸ χωριὸ εἶνε δικό σας.

— Ναι, δλος δ συνοικισμός. Νά, έδω πρέπει νά στρίψουμε.

Πραγματικά, τὸ ἀμάξι μπῆκε σ' ἔνα δρόμο πολὺ στενό. Δεξιά κι' ἀριστερά, ἡ γυμνὴ γῆ φαινόταν ἀκαλλιέργητη.

“Εξαφνα, φάνηκε στὸ νέο πώς τὸ ἄλογο ἔκοψε τὸ δρόμο του καὶ τὸ ἀνέφερε αὐτὸ στὸ θεῖο του.

— Ναι, ἀπάντησε ἐκεῖνος, εἴμαστε τώρα στὸ τέλος τῆς ἀνηφοριάς. Τὸ ὑποστατικὸ τοῦ Βαλπριθά ἀπλώνεται ὡς ἔδω καὶ θ' ἀρχίσουμε σὲ λίγο νά κατεβαίνουμε πρὸς τὴν ἀγροικία.

“Ἐπειτα ἐπρόσθεσε:

— Τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ φανάρια ἔσθυσε... Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νά τὸ ξανανάψω γιὰ τὰ δυὸ χιλιόμετρα ποὺ μᾶς μένουν ἀκόμα νά κάνουμε... Ωστόσο, μὲ δυσκολία ξεχωρίζω τὸ δρόμο...

“Ο Ἀλβέρτος σκέφθηκε πώς θὰ ήταν πιὸ φρόνιμο ν' ἀνάψῃ τὸ φανάρι. Τοῦ φαινόταν πώς δ θεῖος του μὲ μεγάλη δυσκολία συγκρατοῦσε τὸ ἄλογό του.

Τὸ ἀμάξι τιναζόταν ἀπότομα.

— Σιγά! Σιγά! φώναζε δ Σαλβαίρ.

Τὸ ἀμάξι πέρασε μιὰ μικρὴ ξύλινη γέφυρα μ' ἔναν ἔκκωφαντικὸ θόρυβο. Λίγο ἔλειψε νά τσακιστοῦν ἐκεῖ.

Μπῆκαν τώρα σ' ἔνα ἵσιο μέρος κι' ἐκεῖ δ Σαλβαίρ σταμάτησε τὸ ἄλογο. Κατέβηκε κι' ἄναψε τὸ φανάρι.

“Ἐπειτα προχώρησαν μέσα στὸ δάσος τοῦ Φώ.

— Δὲν εἴμαστε πειὰ μακρυὰ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ταξιδιοῦ μας, εἶπε δ οἰκοδεσπότης. Μὰ ἡ τελευταία κατηφοριὰ εἶνε ἡ πιὸ ἀπότομη ἀπ' ὅλες καὶ προτιμῶ νά βλέπω καθαρά.

Καθὼς τελείωνε τὰ λόγια του, θόρυβος κλαδιῶν ποὺ ἔσπαζαν μέσα στὸ σύδεντρο, τὸν ἔκανε νά γυρίσῃ τὸ κεφάλι του... Σὲ λίγο δ ἴδιος θόρυβος ἀκούστηκε πιὸ κοντά αὐτῇ τὴ φορά. Θάλεγε κανεὶς πώς κάποιο μεγάλο ζωὸ κάλπος μέσα στὸ δάσος, σ' ἀπόστασι ἐκατὸ μέτρων δεξιά τους.

“Ἐπειτα ἔνα παρατεταμένο οὔρλιασμα ἀκούστηκε.

Ο Σαλβαίρ ἀρπάξε τὸ μαστίγιό του καὶ χτύπησε δυνατὰ τὸ ἄλογο.

— Ακούσατε αὐτὸ τὸν περίεργο θόρυβο, αὐτὸ τὸ οὔρλιασμα; τὸν ρώτησε δ ἀνεψιός του.

Μὰ δ Σαλβαίρ δὲν ἀπάντησε. “Εθιαζε τὸ ἄλογό του νὰ τρέχῃ μανιασμένα.

Πέρασαν μπρὸς ἀπ' τὰ μισοερειπωμένα σπιτάκια τοῦ συνοικισμοῦ καὶ στάθηκε μπρὸς στὴν πόρτα τῆς αὐλῆς.

Ο Ζουλιέν ἔτρεξε νά τους ὑποδεχτῆ. Ο κτηματίας πήδηξε καταγής καὶ ρώτησε τὸ γυιό του ἀνήσυχος:

— Εκλεισες καλὰ τὴν πόρτα πρὶν νυχτώσῃ:

— Ναι, πατέρα.

Καὶ ἐπειδὴ ἡ φωνὴ τοῦ γυιοῦ του ήταν πιὸ γαλήνια ἀπὸ τὴ δική του, δ Σαλβαίρ καθησύχασε.

Πήρε τὸ ἄλογο ἀπὸ τὸ χαλινάρι καὶ, περνώντας τὸ μέσα, ξανᾶπε:

— Κλείσε καλὰ τὴν καγκελλόπορτα.



‘Ο Σαλβαίρ ἀρπάξε τὸ μαστίγιό του καὶ χτύπησε δυνατὰ τὸ ἄλογο.

αὐτός.

Τὸ σκοτάδι δὲν ήταν ἀπόλυτο: μιὰ ἀχτῖνα χλωμοῦ φωτὸς φώτιζε τὴ μιὰ ἀπὸ τὶς γωνίες τοῦ δωματίου.

Ανακάθησε στὸ κρεβάτι καὶ εἶδε ὅτι τὰ παντζούρια τοῦ παραθύρου ποὺ ἔθλεπε στὸ περιθόλι ήσαν ἀνοιχτά. Θυμήθηκε ὅτι δὲν ἔκλειναν καλὰ καὶ σκέφτηκε ὅτι δ ἀέρας τὰ εἶχε ἀνοίξει.

Σηκώθηκε. Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ἀχτῖνα τοῦ φωτὸς χάθηκε. Μὲ τὴν ἴδεα ὅτι τὰ παντζούρια εἶχαν ξανακλείσει, πῆγε φαχουλευτὰ ὡς τὸ παράθυρο καὶ, κολλώντας τὸ μέτωπο του στὸ τζάμι, προσπάθησε νὰ δῆ.

Ξεχώρισε ἔνα δέντρο σὲ δυὸ μέτρων ἀπόστασι ἀπ' τὸ οπίτι καὶ κατάλαβε πώς τὰ παντζούρια δὲν εἶχαν ξανακλείσει. Καθὼς ὅμως ὑψώσε τὰ θλέμματά του πρὸς τὸν οὐρανό, κατάλαβε τί εἶχε ουμβῆ: τὰ σύννεφα εἶχαν κρύψει τὸ φεγγάρι.

Σκέφθηκε ν' ἀνοίξῃ τὸ παράθυρο καὶ νὰ ξανακλείσῃ τὰ παντζούρια, μὰ δίστασε, περιμένοντας νὰ ἔξοικιωθῇ δ ὥρασί του μὲ τὸ σκοτάδι.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀνατρίχιαζε. Στὸν οὐρανὸ ἔτρεχε ἔνα μεγάλο σύννεφο ποὺ ἔσθυνε στὸ δρόμο του ἔνα-ἔνα τ' ἀστέρια...

(Ακολουθεῖ)

‘Ο Αλβέρτος κοιμήθηκε σὲ μιὰ κάμαρη ποὺ ήταν πλάι στὴν κάμαρη τῆς Ζουλιέν.

Ο νέος, ἐπειτα ἀπ' δσα εἶχε ἀκούσει, φανταζόταν πώς δ ἀγροικί~ θρισκόταν χαμένη ἀνάμεσα στὰ δάση. Δὲν εἶχε φαντασθῆ ὥστόσο μιὰ τέτοια ἐρημιὰ καὶ δὲν εἶχε σκεφθῆ