

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΝΤΕ ΖΙΡΑΠΝΤΕΝ

Στέφανος Άγιοιση

(Συνέχεια απ' τὸ προηγούμενο)

Πραγματικά, ή εἰδῆσις τοῦ προσεχοῦ γάμου τῆς Μαργαρίτας μὲ τὸν Στέφανο διαδόθηκε πολὺ γρήγορα καὶ ὁ Ροθέρτος ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ τὴν ἔμαθαν.

Δὲν θέλησε νὰ τὴν πιστέψῃ καὶ θέλησε νὰ δῆ ἀμέσως τὴν Μαργαρίτα. Μὰ ἐπειδὴ βρῆκε τὴν πόρτα τῆς κλειστή, πήγε στῆς κ. ντ' Εστινύ γιὰ νὰ μάθῃ περισσότερα. Καὶ πραγματικά, ἡ κ. ντ' Εστινύ, ἡ ὅποια εἶχε δῆ προηγουμένως τὴν μητέρα τῆς Μαργαρίτας, τοῦ εἶπε ὅτι ἡ εἰδῆσις ἦταν ἀληθινή. Καὶ ἐπρόσθεσε :

— "Ήταν πειά φανερὸ πῶς ἡ ιστορία αὐτὴ θὰ κατέληγε ἔτσι, υστερὸ ἀπὸ τὴ μονομαχία τοῦ Στέφανου.

Δὲν ἐτόλμησε ὅμως νὰ πῆ τίποτε ἄλλο, γιατὶ φοβήθηκε ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἔφεραν τὰ λόγια τῆς στὸν Ροθέρτο. "Ολο τὸ πάθος τῆς ψυχῆς του ἀνέθηκε στὰ μάτια του, ἔγινε βλοσσυρὸς καὶ φαινόταν σὰν ἀνθρωπὸς ποὺ ηθελε νὰ σκοτώσῃ...

"Ἐπειτα ἄρχισε νὰ γελάῃ, νὰ γελάῃ δυνατά, καὶ τὸ γέλιο του ἀντηχοῦσε σὰν κλάμα!

— Εἶνε ἀδύνατον, κυρία! εἶπε.

Καὶ ἔφυγε.

Μόλις ὁ Ροθέρτος ἔφυγε, ἡ κ. ντ' Εστινύ ἀνέθηκε στὸ διαμέρισμα τῆς Μαργαρίτας καὶ τὴν βρῆκε νὰ κλαίῃ. Εἰχε ἀναγνωρίσει τὸ ἀμάξι τοῦ Ροθέρτου καὶ εἶχε ἀκούσει τὸν ὑπηρέτη της νὰ τοῦ λέῃ πῶς δὲν ἦταν ἔκει.

— "Αγαπημένη μου Μαργαρίτα, μὲ ἀνησυχεῖς πολὺ, τῆς εἶπε ἡ κ. ντ' Εστινύ μὲ μεγάλη συμπάθεια.

— Τὸν εἶδατε; Τὸν εἶδατε; Ρώτησε ἡ νέα γυναῖκα.

— Ναι, τὸν εἶδα... Τὸν πληροφόρησαν γιὰ τὸν προσεχῆ σου γάμο, τοῦ τὸ ἐπιβεβαίωσα κι' ἔγω, ἄλλα ἐκεῖνος δὲν θέλει νὰ τὸ πιστέψῃ...

Καὶ ἔχει δίκηο, γιατὶ θὰ πεθάνῃ πρὶν παντρευτῶ! εἶπε ἡ Μαργαρίτα.

— "Ἄν εἶχες τὸ θάρρος νὰ γίνης εὔτυχισμένη, τῆς ἀπάντησε ἡ κ. ντ' Εστινύ, δὲν θὰ σκεφτόσουν ἔτσι. Ἀλλὰ δὲν ἔχεις ἐμπιστοσύνη σὲ μένα, δὲν μοῦ διμολογεῖς τὴν ἀλήθεια... Δυστυχισμένη Μαργαρίτα, δὲν τὴν διμολογεῖς ίσως οὔτε στὸν ίδιο τὸν ἔαυτό σου..."

— "Ω! ἀς μὴ μιλᾶμε γιὰ μένα... Ἐγὼ ἀνήκω στοὺς ἄλλους... Ὁ Στέφανος εἶνε τόσο καλός... "Ας εὔτυχήσῃ ἐκεῖνος κι' ἀς ὑποφέρω ἔγω τὰ πάντα.

— Αλλὰ δὲν θὰ μπορέσῃς ποτὲ νὰ ξεχάσῃς τὸν Ροθέρτο.

— Πρέπει νὰ τὸν ξεχάσω...

— Μαργαρίτα, σκέψου καλύτερα δοῦσαι εἶνε καιρός...

— Δὲν θέλω νὰ ἔξεγείρω τοὺς πάντας ἐναντίον μου... "Εξ ἄλλου δ Στέφανος δὲν θὰ παρηγορηθῇ ποτέ..."

— "Η κ. ντ' Εστινύ προσπάθησε νὰ τῆς δώσῃ θάρρος καὶ κατόπιν ἔφυγε. Ἀμέσως κατόπιν πῆγαν στὴν Μαργαρίτα τὸν ρικρὸ Γκαστόν νὰ τὸν ἐπιπλήξῃ γιατὶ δὲν ηθελε νὰ φάῃ, κάνοντας τὸν ἄρρωστο καὶ κλαίγοντας ἀδιάκοπα.

— "Η Μαργαρίτα τὸν ρώτησε τί εἶχε.

— "Έχω μιὰ μεγάλη λύπη, μαμά, καὶ πονοκέφαλο.

— Τί λύπη ἔχεις, παιδί μου;

— Τὴν έρεις πολὺ καλά. Μοῦ ἔλεγες ὅτι δὲν θὰ παντρευτῆς ποτέ. Καὶ ήμουν τόσο εὔτυχισμένος... Μὰ νὰ τώρα ποὺ λένε πάλι ὅτι θὰ παντρευτῆς τὸν Στέφανο....

Καὶ δ Γκαστόν ξέσπασε σὲ λυγμούς.

— "Η Μαργαρίτα τὸν ἐπῆρε στὰ γόνατά της κι' ἄρχισε νὰ κλαίῃ σιωπηλὰ μαζύ του. "Ετσι δ Γκαστόν, δ ὅποιος πραγματικά ὑπέφερε, ἀποκοιμήθηκε κ' ἡ Μαργαρίτα πέρασε τὸ βράδυ τῆς χαιδεύοντάς τον... Συγχρόνως σκεφτότων ἐκεῖνον ποὺ εἶχε σώσει τὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ τῆς καὶ δ ὅποιος τὸ ἀγαποῦσε τόσου τρυφερά... Καὶ τὰ δάκρυά της κυλοῦσαν ἀφθοναὶ ἀπάνω στὰ μαλλιά τοῦ Γκαστόν.

— "Ο Στέφανος, ὅταν ἐπῆρε νὰ τὴν ἐπισκεφθῇ, τὴν βρῆκε ἔτσι ἀπελπισμένη κι' αὐτὸ τὸν κατετάραξε.

— Εἴμαι πολὺ δυστυχισμένη, τοῦ εἶπε, γιατὶ τὸ κακὸ αὐτὸ παιδί δὲν εἶνε καθόλου λογικό. "Απ' τὴ στιγμὴ ποὺ ἔμαθε πῶς θὰ παντρευτοῦμε, εἶνε ἀπαρηγόρητο..., Δὲν θέλει πειά νὰ φάῃ, οὕτε νὰ παίξῃ... "Ω! εἶνε πολὺ θιλιερὸ αὐ-

τὸ... Προσπάθησε λοιπὸν καὶ σὺ νὰ τὸν ἔξευμενίσῃς,

Κάνω δ, τι μπορῶ γιὰ νὰ τὸν εὔχαριστήσω, ἀπάντησε δ Στέφανος μὲ ἀνυπομονησία. "Αλλὰ τοῦ λένε τόσα κακὰ γιὰ μένα, ὥστε δοῦσαι οἱ κόποι μου πᾶνε χαμένοι.

Προσκάλεσε ἔναν υπηρέτη νὰ τὸν πάγι στὴν κάμαρή του, εἶπε ἡ Μαργαρίτα. Κοιμᾶτε θαθειά.

— Θὰ τὸν πάω ἵδιος.

Καὶ δ Στέφανος ἐπῆρε τὸ παιδάκι στὴν ἀγκαλιά του. "Αλλὰ μάντευε κανεὶς ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο τὸ κρατοῦσε καὶ τὸ κυττοῦσε δτι δὲν τὸ ἀγαποῦσε καθόλου... Καὶ πραγματικά, δ Στέφανος δὲν μποροῦσε ν' ἀναπάγ τὸν Γκαστόν, γιατὶ τοῦ θύμιζε τὸν πρῶτο γάμο τῆς Μαργαρίτας, τὶς πρῶτες θλίψεις του, τὸν πρῶτο σύζυγο τῆς, τὸν ὅποιο μισοῦσε...

— Ο Ροθέρτος ὅμως ἀγαποῦσε τὸ παιδί αὐτὸ, γιατὶ δὲν ήξερε τὴν Μαργαρίτα πρὸ τοῦ πρῶτου της γάμου.

Πέρασαν μερικὲς μέρες, χωρὶς ἐν τῷ μεταξὺ δ Ροθέρτος νὰ δώσῃ σημεῖα ζωῆς. "Η Μαργαρίτα δὲν ήξερε τὶ νὰ υποθέσῃ, δταν ἔξαφνα ἔλαθε μιὰ ἐπιστολή του ποὺ ἔγραφε τὰ ἔξῆς :

«Εἶχατε δίκηο, Κιρία, δταν μοῦ λέγατε δτι μπορεῖτε νὰ μὲ κάνετε νὰ φύγω. Φείγω ἀπόψινε κιόλας, ἄλλα, ποὺ νὰ σᾶς ἀφήσω, μὰ πάντα ίσως, θέλω νὰ σᾶς ζητήσω μὰ τελευταία χάρι. Σᾶς τὴ ζητάω ἐξ ὀνόματος τοῦ Γκαστόν. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νᾶρθω νὰ σᾶς ἀποχαιρετήσω;»

— Ο χαρακτήρ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ἦταν θαυμάσιος καὶ τὰ γράμματα πολὺ κανονικά. Φανέρωνε χέρι σταθερὸ καὶ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμεύσῃ ως ύποδειγμα καλλιγραφίας.

Αὐτὸ πείραξε τὴ Μαργαρίτα. Τῆς φαινόταν πώς ἡ ἀψογὴ στὸ γράψιμο τῆς καὶ στὴ σύνταξί τῆς ἐπιστολή αὐτὴ τῆς ἔλεγε : δλα τελείωσαν μεταξύ μας...

Καὶ διέταξε δταν θὰ ἐρχόταν δ Ροθέρτος νὰ τὸν εἰσαγάγουν...

— Ω! μποροῦσε νὰ τὸν δεχθῆ χωρὶς φόβο. "Ενας κύριος ποὺ ἔγραφε τέτοιες ἐπιστολές δὲν ήταν πειά ἐπικίνδυνος.

Κατὰ τὶς τρεῖς τὸ ἀπόγευμα θρισκόταν στὸ σαλόνι τῆς, δταν ἀκουσει θήματα στὸν προθάλαμο...

— Η πόρτα ἀνοίξει καὶ δ Ροθέρτος παρουσιάστηκε.

— "Επιτέλους, κυρία! εἶπε μπαίνοντας μέσα. "Αποφασίσατε λοιπὸν νὰ μὲ δεχθῆτε ἐπειδὴ φεύγω ἀπόψι.

— "Η Μαργαρίτα δὲν τολμοῦσε νὰ τὸν κυττάξῃ.

— Θὰ πάρετε μαζύ σας καὶ τὴν ἀδελφή σας; τὸν ρώτησε γιὰ νὰ πῆ κάτι.

— Μάλιστα, κυρία.

— Θὰ εὔχαριστηθῇ πολὺ, ξαναβλέποντας τὴν πατρίδα τῆς.

— "Η Μαργαρίτα ἦταν πολὺ ἀνήσυχη νὰ μάθῃ δν δ Ροθέρτος πῆγανε γιὰ νὰ συναντήσῃ τὴ δούκισσα ντὲ Μπελεγκάρντ.

— "Άλλὰ δὲν πρόκειται νὰ πάω στὴν Ιταλία, ἀπάντησε περίλυπα ἐκεῖνος.

— "Α! Νόμιζα...

— Δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ μὲ δρίζετε, κυρία... Μπορεῖτε νὰ μὲ θυσιάσετε, πρέπει ὅμως νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη σὲ μένα. Ξέρετε καλὰ δτι στὴν ἀπελπισία ποὺ δρίσκομαι, δὲν μπορῶ νὰ πάω στὴν Ιταλία.

— Στὴν ἀπελπισία! ψιθύρισε ἡ Μαργαρίτα.

Καὶ σήκωσε τὰ θλέμματα τῆς ἐπάνω του.

— Αμέσως ὅμως ἔμεινε ἀφωνη καὶ τρεμάμενη... "Η δψι τοῦ Ροθέρτου τὴν κατετάραξε. "Ω! ήταν πειττὸ νὰ τὴ δεσμούσῃ τὴ ζωὴς... Στὸ πρόσωπό του ζωγραφιζόταν ἡ μεγαλύτερη θλίψι καὶ ἀπελπισία. Δὲν ήταν πειά δ περιζήτητος, δ θαυμάσιος καὶ κομψός ἐκεῖνος λεοντιδεὺς ποὺ δλοι τὸν ζήλευσαν καὶ τὸν φθονούσαν... "Ηταν ἔνας φτωχὸς νέος, ἀπελπισμένος, ἀπογοητευμένος...

(Ακολουθεῖ)