

ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ



Ο καρδινάλιος Μετσοφάντι

σημεία αφθαστης φιλομαθείας κι' αντιλήψεως κι' άνεθηκε τὸ ανώτατο αξίωμα τοῦ καρδινάλιου νεώτατος ἀκόμα.

Υπῆρξε διδάσκαλος ξένων γλωσσῶν στὴν «Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Προπαγάνδας» τῆς Ρώμης καὶ μεταξὺ τῶν μαθητῶν του ἦταν κι' ὁ ἀείμνηστος φιλέλληνας λόρδος Βύρων.

Ὁ καρδινάλιος Μετσοφάντι, ἀν καὶ ποτὲ δὲν ταξίδεψε πρὸ ἔξω ἀπ' τὴν Ἰταλία, ἤξερε ὡστόσο κ α τ ἄ θ ἄ θ ο ς ἑκατὸν δέκα τέσσερες (ἀριθ. 114) κύριες γλώσσες κι' ἑβδομήντα δύο (ἀριθ. 72) διάφορες δευτερεύουσες διαλέκτους! Δηλαδή μπορούσε θαυμάσια νὰ συνεννοηθῆ μ' ἕναν ὁποιοδήποτε κάτοικο τῆς γῆς, ὁποιασδήποτε φυλῆς κι' ὁποιασδήποτε χώρας κι' ἀν ἦταν!

Ἀπ' τὴν ἀρχαιοτάτη ἐποχὴ ὡς σήμερα, ὁ κόσμος δὲν παρουσίασε ἀκόμα κανένα τέτοιο θαῦμα πολυγλωσσίας καὶ ἀπέραντης μνήμης συγχρόνως, σὰν τὸν καρδινάλιο Μετσοφάντι...

Καμαρώστε τώρα τὸν ὠραῖο αὐτὸν νεὸ τῆς εἰκόνας μας, ὁ ὁποῖος εἶνε λογιστὴς στὴν πόλι Ντάλλας τοῦ Τεξᾶς κι' ὁ ὁποῖος λέγεται:

Λέμαρ Δ. Ραμέλ!

Κι' ἐπειτα; θὰ μᾶς ρωτήσετε. Τί τὸ ἀξιοπεριεργὸ ὑπάρχει σ' αὐτὸν τὸν νεαρὸ λογιστή;... Σὲ τί ὀφείλεται ἡ κατάταξις του στὰ «εἰκονογραφημένα περιεργα» τοῦ «Μπουκέτου»;

Σὰς ἀπαντοῦμε: Προσέξτε τὸ ὄνομά του καὶ τὸ ἐπώνυμό του. Καὶ θὰ δῆτε κάτι τὸ ἀληθινὰ σπάνιο κι' ἀξιοπεριεργό: θὰ δῆτε, ὅτι τὸ ὀνοματεπώνυμό του προφέρεται καὶ διαβάζεται τὸ ἴδιο, εἴτε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πρὸς τὸ τέλος του, εἴτε ἀπὸ τὸ τέλος πρὸς τὴν ἀρχὴ του!

Στὴ φημισμένη γιὰ τίς ἵπποδρομίες τῆς ἀγγλικῆς πόλι Ντέρμπυ, πῆρε ἐσχάτως βραβεῖο «φιλοπονίας καὶ πίστεως» ἡ γηραλέα κυρία Ἐλεάνορ Πέρκινς.

Τὸ βραβεῖο αὐτὸ ἑκατὸ λιρῶν (περίπου ἐξήντα χιλιάδων δραχμῶν), τὸ πρόσφερε ἡ Δημαρχία τοῦ Ντέρμπυ στὴν κυρία Πέρκινς γιὰ τὸν ἐξῆς λόγο, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται καὶ στὸ σχετικὸ τιμητικὸ δίπλωμά της:

«...Διότι ἀπὸ νεαρωτάτης ἡλικίας ἡ Ἐλεάνορ Πέρκινς, προσελήθη ὡς ὑπηρετρία εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ συμβολαιογράφου κ. Ἐλλισον. Ἐκτοτε κι' ἐπὶ ἐξήκοντα τέσσερα (ἀριθ. 64) ἔτη συνεχῶς, ἐξηκολούθησε καὶ ἐξακολουθεῖ ἀκόμη νὰ προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας της εἰς τὴν οἰκογένειαν αὐτὴν μετ' ἀπαραιμῆλου φιλοπονίας, στοργῆς καὶ πίστεως, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀσθενήσῃ ἢ νὰ κάμῃ χρῆσιν μᾶς οἰασδήποτε ἀδειίας»!

Ἴδου τέλος καὶ ὁ φημισμένος Ἴνδος φακίρης Χαρίντα.

Ὁ Χαρίντα ζοῦσε πρὸ ὀλίγων ἀκόμα χρόνων στὴν πόλι Νεπάλη τῶν Ἰνδιῶν. Ἀπὸ μικρὸς, μπαίνοντας στὸ ἐκκλησιαστικὸ στάδιο, κατάρθωσε νὰ δώσῃ στὴ γλῶσσα του καταπληκτικὴ ἐλαστικότητα κι' ἀνάπτυξι σὲ σημείον ὡστε νὰ

μπορῆ νὰ τὴν διπλώσῃ κάτω ἀπ' τὸν λαϊμό του ἢ ν' ἀγγίξῃ τὸ μέτωπό του μετὴν ἄκρῃ της!

Ἐννοεῖται ὅτι γιὰ νὰ φτάσῃ σὲ τόσο μῆκος ἢ γλῶσσα του, χρειάστηκαν πολυτελεῖς ἀσκήσεις στὸ φακίρη Χαρίντα, καθὼς κι' ἐπανειλημμένες ὀδυνηρὲς ἐγχειρήσεις στοὺς μῦς καὶ στὰ νεῦρα τῆς ρίζας της.

Ἄλλὰ κι' ὁ ξακουστός Ἄγγλος στρατηγὸς Τάουνσεδ ἦταν ἱκανὸς σὲ θαυμαστὰ φακιρικὰ καμώματα. Ἡ μεγαλύτερα του ἐπιτηδειότης ἦταν ἡ ἐξῆς: Κατάρθωνε καὶ σταματοῦσε τοὺς παλμούς τῆς καρδιάς του καὶ τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματός του στὶς φλέβες του ἐπὶ ἀρκετὰ λεπτὰ τῆς ὥρας κι' ὁποτεδήποτε ἤθελε!

Ἡ πραγματικῶς ὑπερφυσικὴ αὐτὴ ἱκανότης τοῦ στρατηγοῦ Τάουνσεδ, μονάχα μετ' ἀνάλογες ἱκανότητες διασήμων φακιρῶν μπορούσε νὰ παραβληθῆ. Ἐχει δὲ πιστοποιηθῆ ἐπισήμως ἀπὸ τὰ σχετικὰ πειράματα καὶ τὴν ἔγγραφον ἔκθεσι τὴν ὁποία συνέταξαν οἱ σοφοὶ Ἄγγλοι φυσιολόγοι δόκτορες Τσέυν καὶ Μπάυαρδ.

Τὸ τέλος τοῦ Τάουνσεδ ὑπῆρξε τραγικόν: Κάνοντας σχετικὰ πειράματα πρὸ ὀλίγων ἐτῶν μπρὸς σὲ κύκλον φίλων του κι' ἐπιστημόνων, κατάρθωσε νὰ σταματήσῃ τοὺς παλμούς τῆς καρδιάς του ἐπὶ μισὴ ὥρα. Ἡ ἀφύσικη ὁμως κι' ὑπεράνθρωπη αὐτὴ προσπάθεια, τὸν ἐξάντλησε σὲ τέτοιο σημείον καὶ συγκλόνισε τὸν ὀργανισμό του τόσο ὀλέθρια, ὡστε ὁ ἀτυχῆς στρατηγὸς ἀπόμεινε νεκρὸς στὴν ἀγκαλιὰ τῶν παρισταμένων στὸ πείραμα φίλων καὶ γνωστῶν του!

Κατὰ τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1890 πέθανε στὸ χωριὸν Χάλκιρκ — ἐπαρχία Καίθηνες τῆς Σκωτίας — ὁ γηραλέος ψαρᾶς Τζῶν Σίγκλαιρ.

Ὁ Σίγκλαιρ εἶνε ξακουστός σήμερα στοὺς ἰατρικοὺς κι' ἀνθρωπολογικοὺς κύκλους τῆς Ἀγγλίας γιὰ τὴν ἐξῆς σπανιωτάτη στὴν ἐπιστῆμῃ αἰτία: Παντρεύθηκε τρεῖς φορές, χήρεψε τρεῖς φορές κι' ἀπὸ τὴν κάθε μακαρίτισσα σύζυγόν του ἀπόχτησε δέκα τέκνα, τὸ ὄλον τριάντα! Ὑγιέστατα κι' ὄλα ἀγόρια!!

Μιά τέτοια περίπτωσις ἐπίμονης καὶ πολυπληθοῦς κι' ἐξακολουθητικῆς ἀρρενογονίας, κι' ἀπὸ τρεῖς μάλιστα διάφορες μητέρες, θεωρεῖται καταπληκτικὴ ἀπ' τὴν ἐπιστῆμῃ.

Ξέρετε ποῖος ἀπ' ὄλους τοὺς θνητοὺς τῆς γῆς εἰσέπρατε τὸν μεγαλύτερον μισθόν;

Νὰ σᾶς τὸν ποῦμε: Ἦταν ὁ μακαρίτης αὐτοκράτωρ τῆς Αὐστρουγγαρίας Φραγκίσκος Ἰωσήφ ὁ Α', ὁ τραγικώτερος ὡστόσο μονάρχης τοῦ κόσμου, ἐξ αἰτίας τῶν πολυπληθῶν οἰκογενειακῶν ἀτυχημάτων του!

Πραγματικῶς, ὁ Φραγκίσκος Ἰωσήφ ἔπαιρνε κάθε χρόνον ἀπ' τὸ κράτος—ὡς βασιλικὴ ἐπιχορήγησι—τέσσερα ἑκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες δολλάρια, δηλαδή εἰκοσιδύο ἑκατομμύρια ἑκατὸ χιλιάδες αὐστριακῶν κορωνῶν... δηλαδή περίπου τετρακόσια ὀγδόντα ἑκατομμύρια σημερινῶν δραχμῶν!!

Σημειώστε ὁμως καὶ τὸ ἐξῆς: Ὅτι αὐτὸ τὸ καταπληκτικὸν ποσὸν ἦταν μονάχα ἡ ἐπιχορήγησις του ἀπ' τὸ Κράτος ὡς βασιλέως, χωριστὰ τὰ ὅσα εἰσέπρατε ὡς εἰσοδήματα τῆς κολοσσιαίας ἰδιαιτέρας περιουσίας του...



Ὁ φακίρης Χαρίντα



Ὁ λογιστὴς Ραμέλ