

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

• Άλλα όντως κουβέντιαζαν, δ Ζοζός πρόλαβε και χώθηκε πρώτος μέσα στήν τρύπα του Βράχου. "Οταν γύρισαν, είδαν μόνο δυό μαύρα πόδια απ'" έξω.

— "Οζός! φώναξε δ Γιαννάκης. Μπράθο, Ζοζό! Μά νά ιδούμε πώς θά τά καταφέρης πού είσαι μεγάλος;

— Μή φοβάσαι! είπε δ κ. Ντουμάν. "Ο Ζοζός είν' άδυντος κι' εύλογιστος και μπορεί νά περάση από παντού... Νά τον! Πέρασε κιόλας... Δέν φαίνεται πειά τίποτε.

Τήν ίδια στιγμή, έπικυρώνοντας τά λόγια του κ. Ντουμάν, μιά φωνή ύπόκωφη άκούστηκε από την άλλη άκρη του υπογείου διαδρόμου.

— Παιδιά, έφτασα! φώναξε δ Ζοζός. Σᾶς περιμένω!

— "Ερχομαι, Ζοζό, έρχομαι! απάντησε δ Γιαννάκης, δ όποιος, χωρίς κανένα φόβο πειά, μπήκε κι' έξαφανίστηκε στήν τρύπα του Βράχου.

— "Αφού πέρασαν οι δυό, μείνε έσύ, Μηλιά, είπε δ κ. Ντουμάν. Δέν σέ χρειάζονται.. Θά τά βγάλουν πέρα μόνοι τους...

— "Α, δχι! απάντησε ή νέα, Δέν θέλω νά φανώ τόσο φοβιτσιάρα! Τώρα ξεθάρρεψε κι' έγω...

Καί, παρ' όλες τις άντιρρησεις του κ. Γκαζί, ή Μηλιά γονάτισε, ξαπλώθηκε, πέρασε στήν τρύπα τό κεφάλι της, σύρθηκε σιγά-σιγά και χάθηκε μέσα.

Οι δυό άντρες περίμεναν όπ' έξω μ' άγωνία, ώς δτους άκουσαν από μέσα τή φωνή του Γιαννάκη πού έλεγε :

— "Α! νά και ή Μηλιά! Γώρα είμαστε καλά.

Τά δυό παιδιά με τόν Ζοζό έμειναν λίγο κάτω στήν αύλη του Μεγάλου Βράχου, διασκεδάζοντας με τό ξάφνιασμα του μαύρου ύπηρέτη, δ όποιος, καθώς έλεγε, πρώτη φορά στή ζωή του έθλεπε τέτοια πράγματα και τά είχε χαμένα.

— "Α! τί ώραία καλαμωτή! φώναξε βλέποντας τήν καλαμωτή πού είχαν στήσει τά παιδιά κατά τήν διαμοή τους στό Βράχο και πού διετηρείτο άκομα. Κι' έχει μέσα ένα σωρό φάρια!

— Θά τά πάρουμε στόν γυρισμό, είπε ή Μηλιά. Τώρα πάμε απάνω νά πάρουμε τό κουτί... Μόνο γι' αύτό ήρθαμε...

Ο Γιαννάκης προπορεύτηκε κι' άνέθηκε τήν φυσική σκάλα με μεγάλη γρηγορίδα κι' εύκολια. Μόλις έφτυσε στήν είσοδο τής σπηλιάς, στάθηκε και περίμενε ώς δτους ν' άνέθουν ή Μηλιά και δ Ζοζός.

— Τώρα θά κάνουμε φωταφία στό παλάτι μας! είπε. "Έχω κεριά και σπίρτα... Νά, πάρε, Μηλιά! Πάρε Ζοζό!... Καί δ μικρός τους μοίρασε από ένα κερί, τό όποιο και άναψαν.

Άλλα μόλις μπήκαν στή σπηλιά, ή όποια φωτίστηκε έτσι ξαφνικά, είδαν κάτι σάν μαύρο πεπλο ν' αποσπάται από τόν τοίχο, νά τους περικυλώνη και νά στριφογυρίζη πάνω απ' τά κεφάλια τους μ' έναν περίεργο θόρυβο.

— Μάνα μου! νυχτερίδες! φώναξε ή Μηλιά με φρίκη.

Καί ώρμησε, ξεφωνίζοντας δυνατά, νά βγή από τό σπήλαιο σάν τρελλή από τό φόβο της.

Ο Ζοζός όμως έτρεξε και τήν κράτησες

— Γιατί κάνεις έτσι; τής είπε. "Η νυχτερίδες θά φύγουν και δέν θά ξαναγυρίσουν όσο θάχουμε φώς..." "Ελα, μή

φωνάζεις!... Θ' άνησυχήση δ κύριος αν σ ακουση...

— Μή τις βλέπεις γιά νά μήν τις φυθάσαι, είπε δ Γιαννάκης, και πλησιάζοντας σκέπτασε ξαφνικά όλο τό κεφάλι τής άδελφής του μ' ένα μεγάλο πανί

— Τ' είν' αύτό; είπε ή Μηλιά, προσπαθώντας νά έλευθερωθή...

— "Αφησε πρώτα νά φύγουν ή νυχτερίδες κι' έπειτα σου τό βγάζω...

Μετά πέντε λεπτά δέν ύπηρχε πειά ούτε μιά νυχτερίδα απή σπηλιά κι' δ Γιαννάκης τράβηξε από τό κεφάλι τής άδελφής του τό πανί, τό δποιο έκεινη άναγνωρισε άμεσως: "Ήταν έν' από τά πουκάμισα του πνιγμένου ναύτη, τά όποια ή ίδια, καθώς θά θυμάστε, είχε μικρύνει γιά τόν έαυτό της και γιά τόν άδελφό της.

Η Μηλιά κύτταξε γύρω της και ξαναείδε με μεγάλη συγκίνησι τά πράγματά τους, όπως τά είχαν άφήσει: τό φύκινο στρώμα, τό σακκί τού ναύτη και τό κουτί τών παξιμαδιών άδειανό. "Εκεί κοντά ήταν και τό σκέπασμα του βαρελιού πού είχαν βάλει γιά σημάδι πάνω από τό μέρος όπου είχαν κρύψει τόν θησαυρό.

— Περίεργο! είπε ή Μηλιά. Μού φαίνεται πώς δ ίακος πού σκάψαμε και θάψαμε τό κουτί δέν ήταν σ' αύτό τό μέρος. Λές και κάποιος ήρθε και μετακίνησε τό σκέπασμα...

— Δέν τό πιστεύω, τής άπαντησε δ Γιαννάκης. Θά σκάψουμε και θά δούμε...

"Ελα, Ζοζό, οι δυό μας...

Πήραν τις άξινες κι' έσκαψαν σέ δυό - τρία μέρη, άλλα δέν βρήκαν τίποτε. Η Μηλιά είχε άπελπιστη κ' έκλαιγε.

— Τί θά πούμε στόν κ. Γκαζί, έλεγε, άν γυρίσουμε μ' άδειανά χέρια;

"Αξαφνά όμως τής ήρθε μιά έμπινευσις. "Αρπαξε τήν άξινα κι' άρχισε νά σκάβη κοντά στήν δεξαμενή.

Σέ λίγο έθγαλε μιά κραυγή χαρούμενη.

— "Α! φώναξε. "Η άξινα μου σκόνταψε σέ κάποιο πράγμα σκληρό... Θά είνε τό κουτί...

Καί, γονατίζοντας, άρχισε με τά χέρια της νά βγάζη τό χωμα.

Τότε φάνηκε ένα πανί.

— Ελα νά με βοηθήσης! φώναξε

— Γιαννάκη!... Τό βρήκα... "Ελα νά με βοηθήσης! φώναξε

— Η Μηλιά έσκαψε, σήκωσε τό δέμα, τό ζεδίπλωσμα από τό πανί με τό δποιο ήταν τυλιγμένο και τό χρυσό, πολύτιμο κουτί φάνηκε...

Σήκωσαν άμεσως τό σκέπασμα και είδαν πάντας ήταν γεμάτο πολύτιμα πετράδια.

Κανένας δέν είχε πειράξει τόν θησαυρό.

— Πάμε τώρα!... Πάμε γρήγορα! είπε ή Μηλιά.

Μά πρίν νά φύγουν από τή σπηλιά πού δέν θά τήν ξανάθλεπαν ποτέ πειά, τά παιδιά στάθηκαν λίγο και τήν άποχαιρέτησαν με συγκίνησι.

— Ετοιμαζόντουσαν νά βγούν έξω, δταν ή Μηλιά σκέπτασε τό κεφάλι της κι' έθαλε πάλι τίς φωνές.

— Νυχτερίδες! Ξαναγύρισαν ή νυχτερίδες!... Γέμισαν τά μαλλιά μου... Σώστε με!

(Άκολουθεῖ)



Είδαν πώς ήταν γεμάτο πολύτιμα πετράδια...