

## ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ Ζ. ΜΠΕΡΝΙΕ



**ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.**— Μυστηριώδη κι' άνεξηγητά πραγματα συμβαίνουν στήν άγροικια τοῦ Βαλπριθά, πού θρίσκεται χαμένη στάθουνά καὶ στά δάση. Δυό έργατες τῆς άγροικιας θρίσκουνται μέσα σὲ λίγο διάστημα σπαραγμένοι, φαγωμένοι κυριολεκτικῶς, μέσα στά Μαύρα Λαγκάδια σὰν νὰ τοὺς κατασπάραξε κάποιο τέρας. Καὶ πραγματικά σ' ὅλη τὴν περιοχὴ ὑπάρχει ἡ φήμη ὅτι στὸ Βαλπριθά ζοῦσε ἀλλοτε τὸ Τέρας τοῦ Λιοράν, ποὺ εἶχε κορμὶ ἀρκούδας καὶ κεφάλι λύκου καὶ γιὰ τὸ δόποιο μιλάει ζνα παληὸ χειρόγραφο βιβλίο. Τέλος, μιὰ νύχτα, ὁ ιδιοκτήτης τῆς άγροικιας Ροσάρ, καθώς γυρίζει μιὰ θυελλώδη νύχτα στὸ σπίτι του, δέχεται τὴν ἐπίθεσι ἐνός μυστηριώδους πλάσματος. Τὴν ἄλλη μέρα τὸν θρίσκουν κι' αὐτὸν κατασπαραγμένο. Μετὰ τὸ νέο αὐτὸ μυστηριώδη θάνατο, ἡ χήρα τοῦ Ροσάρ πουλάει τὴν άγροικια στὸν Ἀντώνη Σαλβαΐρ, ὁ δόποιος ἔγκαθίσταται ἐκεῖ μαζὲν μὲ τὴ γυναικα του καὶ τὰ δύο παιδιά του. Τὸ πρῶτο θράδυ τῆς ἔγκαθαστάσεώς τους ἐκεῖ, πέφτει στὰ χέρια τοῦ Σαλβαΐρ οὐα παληὸ χειρόγραφο βιβλίο ποὺ μιλάει γιὰ τὸ τέρας τοῦ Λιοράν καὶ τὴν ιστορία του.

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγουμένο)

... Η νέα κοπέλλα εἶχε τότε τὸ κονφάγιο ν' ἀκολουθήσῃ τὸ τέρας στὴ σπηλιά του. Ἐκεῖ ὅμως ξαφνικὰ εἶδε μπροστά της, ἀντὶ τοῦ τέρατος, τὸν ἀγαπημένο της Μπιόρνο, ὁ δόποιος παρ' ὅλα τὰ μάγια τῆς βασίλισσας, μπροστεῖς νὰ ξαναπαίρην γιὰ μερικὲς δρες τὴν ἀνθρώπινη μορφὴ του.

... Μιὰ μέρα, ὁ διυτυχισμένος πρίγκηπας τῆς εἶπε κυττάζοντάς την θλιβερά: «Βέρα, τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου πλησιάζει. Σὲ λίγο ἡ σάρκες μου θὰ χρησιμέσουν ὥς τροφὴ στὸν πατέρα μου καὶ στοὺς αὐλικούς του. Μὰ πρόσεξε μὴν ὑποχωρήσης στὶς παρακλήσεις τῆς ἀναξίας καὶ διαβολικῆς μητριᾶς μου καὶ συμμετάσχης καὶ σὺ σ' αὐτὸ τὸ φριχτὸ συμπόσιο. » Αν τὸ κάνης αὐτὸ, θὰ φέρης στὸν κόσμο τρία παιδιά ποὺ θὰ είνε τὸ θαύμα τοῦ Βορρᾶ». Μόλις πρόφερε αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ ἀτυχὸς Μπιόρνο μεταμορφώθηκε πάλι σὲ τέρας καὶ βγαίνοντας ἀπ' τὴ σπηλιὰ, ὧδησε ἐναντίον τῶν κοπαδιῶν τοῦ πατέρα του.

... Ἐκείνη τὴ στιγμὴ δὲ βασιληᾶς...

Ο. Σαλβαΐρ διέκοψε τὴν ἀνάγνωσί του καὶ σηκώθηκε.

« Ή πόρτα τῆς κάμαρας ἀνοιξε καὶ ἡ γυναικα του παρουσιάστηκε.

— Θά ξαγρυπνήσης ἀκόμα; τὸν ρώτησε.

— Εκείνος δὲν τῆς ἀπάντησε ἀμέσως.

— Νόμιζα πὼς ἔγραφες, ξανάπε ἡ Λουΐζα Σαλβαΐρ, μὴ μπορῶντας νὰ κρύψῃ τὴν ἔκπληξί της.

— Ναι, ἔγραψα...

« Η γυναικα του τὸν κύτταξε τρομαγμένη. Μὰ ἐκείνος τῆς εἶπε μὲ τὸ συνηθισμένο του τόνο:

— Πήγαινε νὰ πλαγιάσης. Σὲ λίγο θάρθω κι' ἔγω.

« Η Λουΐζα ἔφυγε κι' δὲ ἀντρας τῆς, γυρίζοντας τὴ ράχι του στὴν πόρτα, συνέχισε τὴν ἀνάγνωσι τοῦ χειρογράφου.

« Εκείνη τὴ στιγμὴ δὲ βασιληᾶς, δὲ πατέρας τοῦ Μπιόρνο κυνηγοῦσε στὸ δάσος μαζὲν μὲ μὰ πολυάριθμη ἀκολούθια, μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς θ' ἀνεκάλυπτε τὸ τέρας ποὺ ἀτάνιξε τὰ κοπάδια του. Πραγματικὰ τὰ σκινιὰ τὸ ἀνακάλυψαν.

Τὸ τέρας ὑπερασπίστηκε τὸν ἀντό του μὲ γενναιότητα, σκότωσε καὶ πλήγωσε πολλοὺς κυνηγοὺς, μὰ μὴ μπορῶντας στὸ τέλος νὰ ξεφύγῃ, πῆγε καὶ σωριάστηκε στὰ πόδια τοῦ βασιλῆ, σὰν νὰ ξέτευε τὴν προστασία του. Μὰ δὲ βασιληᾶς δὲν μπόρεσε ν' ἀναγνωρίσῃ τὸ παιδί του σ' αὐτὸ τὸ τέρας. Καὶ χωρὶς νὰ διστάσῃ τὸ σκότωσε... » Επειτα διέταξε νὰ ψήσουν τὰ κρέατά του καὶ νὰ παραδέσουν μ' αὐτὰ ζνα συμπόσιο στὸ παλάτι.

... Η Βέρα ποὺ εἶχε ἀπομείνει μόνη στὸ δάσος, ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τοὺς κυνηγοὺς, οἱ δόποιοι τὴν ἐπῆραν καὶ τὴν ὀδήγησαν μπρο-

στὰ στὴ βασίλισσα. Ἐκείνη τότε τὴν προσκάλεσε νὰ συμμετάσχῃ στὸ φριχτὸ συμπόσιο ποὺ εἶχε ἑτοιμασθῆ μὲ τὶς σάρκες τοῦ Μπιόρνο κι' ἐπεδίωξε μὲ κάθε τρόπο νὰ τὴν κάνῃ νὰ φάῃ ἀπ' αὐτό. Μὰ βλέποντας ὅτι τίποτε δὲν μπορῶνται νὰ τὴν κάνῃ νὰ συμμετάσχῃ μὲ τὴν ἐπιθυμία της, ἡ μάγισσα βασίλισσα διέταξε νὰ χρησιμοποιήσουν βία καὶ ἡ δυστυχισμένη νέα ἀναγκάστηκε νὰ φάῃ ἔνα κομμάτι ἀπὸ τὸ κρέας τοῦ ἀγαπημένου της. Τῆς δὲ ωσαν καὶ δεύτερο, μὰ κατόρθωσε νὰ τὸ φτύσῃ κριφά. Τότε ἡ μάγισσα βασίλισσα, νομίζοντας πῶς ἡ ἐκδίκησί της εἶχε συμπληρωθῆ, τὴν ξανάστειλε στὸν πατέρα της.

... Λίγο καιδὸ ἀργότερα, ἡ Βέρα ἔτερε στὸν κόσμο τρία παιδιά. Τὸ ἐν' ἀπὸ αὐτὰ, ποὺ τὸ ὀνόμασαν Μπόντβαρ ἔγινε ἔνα ὕμερο καὶ γενναῖο παλληκάρι κι' ὅταν μεγάλωσε σκότωσε τὴ μάγισσα βασίλισσα, ἐκδικούμενος ἔτσι τὸ θάνατο τὸν δυστυχισμένου του πατέρα. Μὰ τὰ δυὸ ἄλλα παιδιά γεννήθηραν τέρατα. Ὁ μεγαλύτερος ἔμοιαζε μὲ ζαρκάδι ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω κι' ὀνειράστηκε Ἐλκφοντ ἀπὸ τὴ λέξη «Ἐλκ» ποὺ σημαίνει ζαρκάδι στὴ γλώσσα τοῦ Βορρᾶ.

.. Ο δεύτερος, ποὺ ἦταν προκισμένος μὲ τρομερὴ δύναμι, εἶχε σύν τὸν πατέρα τὸν κορμὸ ἀρκούδας, ἐνῶ τὸ κεφάλι τον ἔμοιαζε μὲ λύκον. Ἡταν ἄγριος, ἔπινε αἷμα ἀνθρώπου καὶ καθὼς εἶχε διαβολικὸ μιαλὸ, ξέφευγε ἀπὸ ὅλες τὶς παγίδες ποὺ τὸν ἔστηναν. Αὐτὸν τὸν ὀνόμασαν Η ερανίν, δαίμονα τὴν ὑπέρτατην. Μὲ τὸν διαβολικὸ μιαλὸ μέρη μαζὲν δόπου φάνηκε ἀργότερα, τὸν λένε Τέρερας τοῦ Λιοράν.

“Εξαφνα ἐκείνη τὴ στιγμὴ, μιὰ κραυγὴ φρίκης ἀντήχησε μέσα στὸ σπίτι.

‘Ο Σαλβαΐρ πέταξε τὸ βιβλίο καὶ πετάχτηκε ἀπάνω.

Εἶχε ἀναγνωρίσει τὴ φωνὴ τῆς κόρης του Ραύμόνδης.

“Αρπαξε ἀμέσως τὴ λάμπα στὸ χέρι του κι' ἔτρεξε στὸ δωματιό της. Σχεδὸν συγχρόνως μ' αὐτὸν ἔφτασε κ' ἡ γυναικα του...

Στὸ φῶς τῆς λάμπας εἶδαν τότε τὴ νέα κόρη ἀνωρθωμένη στὸ κρεβάτι της μὲ τὰ μάτια της γεμάτα φρίκη, κατάχλωμη, νάχη τὰ βλέμματά της προσηλωμένα μὲ τρόμο σ' ἔνα καγκελλόφραχτο παράθυρο ποὺ ἦταν ἀπέναντι στὸ κρεβάτι.

Τὰ παντζούρια τοῦ παραθύρου αὐτοῦ ἦσαν ἀνοιχτὰ ἀπ' ἔξω. Κι' ὅμως δὲ βασιληᾶς θύμοταν καλὰ πώς τὰ εἶχε κλείσει ὁ ίδιος ἀπὸ τὸ θράδυ.

« Η Ραύμόνδη, βλέποντας τοὺς γονεῖς της νὰ μπαίνουν μέσα, πετάχτηκε ἀπὸ τὸ κρεβάτι της κι' ἔτρεξε καὶ ρίχτηκε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας της.

— Τί εἶνε, παιδί μου; τὴ ρώτησε ἐκείνη. Γιατὶ φώναξες;

« Η φτωχὴ νέα στὴν ἀρχὴ δὲν μποροῦσε νὰ μιλήσῃ ἀπὸ τὸ φόβο της. Μὰ ἡ παρουσία τῆς μητέρας της καὶ τοῦ πατέρα τῆς ἔδωσαν θάρρος κι' ἀρχισε νὰ λέη:

— Κοιμόμουν ἡσυχα, ὅταν ἔξαφνα ἀκουσα ν' ἀνοίγη αὐτὸ παράθυρο μὲ δυνατὸ κρότο...

— Ό δέρας θὰ ἦταν, μουρμούρισε δ Σαλβαΐρ.

— “Οχι, πατέρα, εἶπε ἡ νέα. ”Οχι... Γιατὶ μόλις ἀνοιξα τὰ μάτια μου, εἶδα πίσω ἀπ' τὰ κάγκελλα τοῦ παραθύρου δυὸ μάτια κατακόκκινα, δυὸ μάτια ποὺ πετοῦσαν φλόγες, καρφωμένα ἀπάνω μου.

— Στὸν θυρό σου θὰ τὰ εἶδες αὐτὰ, τὴ διέκοψε πάλι δ πατέρας της.

— “Οχι, πατέρα, δὲν κοιμόμουν. Κάποιος ἦταν πίσω ἀπὸ τὸ παράθυρο... Τὸν ἀκουσα νὰ μουγκρίζῃ σὰν θηρίο... ”Ω! ἦταν ἀπαίσιο αὐτὸ τὸ μουγκρητό... Καὶ τώρα ἀκόμα ποὺ τὸ θυμάμαι, μοῦ παγώνη τὸ αίμα... ”Επειτα... ”Επειτα εἶδα δυὸ χέρια μαύρα, τριχωτὰ ν' ἀρπάζουν τὰ κάγκελλα καὶ νὰ τὰ



τραντάζουν σάν νάθελαν νά τά σπάσουν... Μά φαίνεται πώς δέν μπορούσαν... Γιατί σέ λίγο είδα τά χέρια αύτά νά άπλωνται μέσ' από τά κάγκελα σάν νάθελαν νά μ' άρπάξουν καὶ νά με πνίξουν.... Τότε έβαλα τίς φωνές...

— "Επειτα; ρώτησε ή Λουΐζα Σαλβαίρ.

— "Επειτα, δέν είναι πειά τίποτε... Αύδος πού ήταν πίσω όπ' το παράθυρο χάθηκε..."

Ο Σαλβαίρ προχώρησε πρός τήν κό-

ρη του καὶ με φωνή γαλήνια τής είπε:

— "Άκου, παιδί μου, κοιμόσουν καὶ τά είδες στὸν υπνό σου όλ' αύτά... Κι' έπειδή τρόμαξες έβαλες τίς φωνές. Μά έπειτα ξύπνησες καὶ δέν είδες πειά τίποτε..."

— Μά, πατέρα... πήγε νά πή ή νέα.

— Σου λέω πώς ήταν όνειρο! είπε ο Σαλβαίρ. Πλάγιασε πάλι στὸν κρεβάτι του καὶ κοιμήσουν...

Καὶ, γυρίζοντας πρός τή γυναίκα του πρόσθεσε:

— Λουΐζα, άν θέλης πλάγιασε κι' έσù μαζύ της. Τὸ κρεβάτι τής είνε πολὺ μεγάλο καὶ σᾶς χωράει καὶ τίς δυό. Ή Ραύμόνδη είνε πολὺ τρομαγμένη.

Διευθύνθηκε πρός τὸ παράθυρο κι' ἀφοῦ ἔρριξε μερικὲς μοικὲς ξέω, ἔκλεισε καλά τὰ παντζούρια.

Κατόπιν θυγῆκε από τήν κάμαρη, λέγοντας στίς δυό γυναῖκες:

Κοιμηθῆτε! Πάω κι' έγώ νά κοιμηθῶ.

Καὶ θυγαίνοντας ξέω, ἔκλεισε τήν πόρτα πίσω του.

Ωστόσο δέν πήγε νά κοιμηθῇ ἀμέσως. Πήρε τὸ δίκανό του κι' ξένα φανάρι καὶ θυγῆκε ξέω στήν αὐλή.

Κύτταξε παντοῦ, μά δέν είδε τίποτε...

Πλησίασε στὸν τοίχο, δησούσαν τὸ παράθυρο τής κάμαρης τής κόρης του, καὶ τὸ φώτισε μὲ τὸ φανάρι του.

Ξαφνιασμένος είδε τότε μερικὰ ξυσίματα, σάν νά είχε σκαρφαλώσει κάποιος σ' αύτό...

— Μπά! μουρμούρισε, σάν νά ήθελε νά διώξῃ τίς ἀνησυχίες του. Αύτά τὰ ξυσίματα θά είνε παληά...

Καὶ ξαναγύρισε μέσα, ἀμπαρώνοντας προσεχτικὰ τήν πόρτα...

### III

Τήν ἄλλη μέρα, πρώτη Νοεμβρίου, ο Σαλβαίρ, πρωτ-πρωι, πήγε κι' έρριξε μιὰ ματιὰ στὰ ἔγκαταλειμμένα σπιτάκια ποὺ ήσαν γύρω από τήν ἀγροικία του. Δυὸς ἀπ' αύτά μπορούσαν νά κατοικηθοῦν καὶ στήν κατάστασι ποὺ θρισκόντουσαν. Μά τὰ ἄλλα είχαν ἀνάγκη από ἀμεσες ἐπισκευές.

Καθώς έθεγανε από τὸ τελευταῖο σπιτάκι, είδε τὸν Βάλ καὶ τὸν φώναξε.

Ο σακάτης, ξαφνιασμένος, θέλησε στήν ἀρχὴ νά φύγη, μά ο Σαλβαίρ τράβηξε πρός αὐτὸν ἀποφασιστικὰ καὶ ο Βάλ στάθηκε.

Η φυσιογνωμία του δέν ήταν ἐντελῶς χωρίς ἔκφρασι, μά ή ἔκφρασις αὐτή ήταν βλοσσούρη, ἀνήσυχη. Τὰ ἀνάστατα κι' ἀχτένιστα μαλλιά του ἔκαναν ἀκόμα πιὸ ἄγρια τὰ χαρακτηριστικά του ποὺ ήσαν πρόωρα γερασμένα.

Ο Βάλ μιλούσε μὲ μεγάλη δυσκολία. Φαινόταν πώς καταλάβαινε περίφημα τίς ἔρωτήσεις ποὺ τοῦ ἀπηγόρυθναν καὶ ουχνά ἀρχιζε ν' ἀπαντά σ' αὐτές, μά κατόπιν τὰ μπέρδευε κι' έλεγε ἀσύνδετα πράγματα, σάν τρελλός.

— Ζῆς έδω μὲ τή μητέρα σου; τὸν ρώτησε ο κτηματίας μὲ φωνή σκληρή.

Ο Βάλ δέν ἀπάντησε, μά ἔδειξε τήν ἀκρη τοῦ μικροῦ δρόμου δεξιά.

Ο Σαλβαίρ κατάλαβε πώς τοῦ ἔδειχνε τὸ σπιτάκι ποὺ κατοικοῦσε.

— Χθές τή νύχτα νωρίς έσù τριγύριζες γύρω από τὸ σπίτι;

Ο σακάτης σκέφτηκε μιὰ στιγμή κι' ἔπειτα ἀπάντησε:

— Ναι. Ξαναγύρισε ή χήρα τοῦ Ροσάρ.

Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια γιὰ νά μιλήσῃ... Ή λέξεις ποὺ ἔλεγε διεκόπτοντο ἀπὸ κάτι σάν λόξυγκα κ' ή φωνή του ήταν πολὺ θραχνή.

Ο Σαλβαίρ κατάλαβε: Τήν περασμένη μέρα, τήν ώρα ποὺ νύχτωνε, ο Βάλ μέσ' στὸ μισοσκόταδο είχε πάρει τη Λουΐζα Σαλβαίρ γιὰ τήν χήρα Ροσάρ. Θεώρησε φρόνιμο ιὰ τὸν θυγάλη από τήν πλάνη του.

— "Οχι, τοῦ εἶπε. Η χήρα τοῦ Ροσάρ δέν θά ξαναγυρίση πειά. Έγώ είμαι τώρα ό ἀφέντης έδω.

Ο Βάλ τὸν κύτταξε καὶ τραύλισε:

— Πάει... πάει... ἀφέντης Ροσάρ...

Καὶ σήκωσε τὸ χέρι του σὰ νάθελε νά πή δτι δ Ροσάρ δέν θά ξαναγύριζε πειά... "Επειτα δείχνοντας τὸ ἀντικρυνό δάσος ἐπρόσθεσε:

— Μαῦρα Λαγκάδια... τή νύχτα...

Ο Σαλβαίρ ξαφνιάστηκε καὶ εἶπε:

— Ναι, ο Ροσάρ πέθανε μιὰ νύχτα μέσα στὰ Μαῦρα Λαγκάδια. Τὸ θυμάσαι;

Ο σακάτης δέν ἀπάντησε στήν ἔρωτησι τοῦ κτηματία, μά εἶπε:

— Ήταν πολὺ καλὸς γιὰ τὸ Βάλ... ἀφέντης Ροσάρ...

Ηταν φανερὸ πώς ο Βάλ δέν είχε χάσει ἐντελῶς τὴ μνήμη του. Γι' αὐτὸ δ Σαλβαίρ ἔνοιωθε τώρα τήν ἐπιθυμία νά τὸν κάνη νά μιλήσῃ. Τί τάχα ήξερε ἀκριβῶς γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Ροσάρ;

— Κλείνει σὲ λίγο ξνας χρόνος, εἶπε, ποὺ δ κ. Ροσάρ πέθανε...

Κι' έπειδὴ δ Βάλ δέν φάνηκε νά τὸν ἀκουσε, πρόσθεσε:

— Ήταν μιὰ νύχτα τῶν ἀρχῶν τοῦ Δεκεμβρίου, καθὼς μού εἶπαν. "Εθρεχε. Ο Ροσάρ είχε θγῆ έξω γιὰ νά συνοδεύσῃ κάποιο φίλο του. Μά δέν ξαναγύρισε στὸ σπίτι του.

Ο Βάλ τὸν ἐκύτταξε καὶ μέσα στὰ μάτια του περνοῦσε μιὰ παράδοξη λάμψι. Τὰ χαρακτηριστικά του είχαν μιὰ ἔκφρασι φόβου καὶ πόνου κι' ἔκανε ἀλλόκοτες γκριμάτσες.

— Στὰ Λαγκάδια... Μαῦρα Λαγκάδια... εἶπε στριφογυρίζοντας τὰ χέρια του μὲ τὰ πολὺ μακρυά νύχια σὰ νάθελε νά ξεσκίσῃ τίς σάρκες του.

Επειτα ἔδειξε πάλι τὸ ἀντικρυνό δάσος καὶ σκεπάζοντας μὲ τὰ χέρια του τὸ πρόσωπό του, ψιθύρισε δυὸ φορές ένα ὄνομα ποὺ δ Σαλβαίρ δέν μπόρεσε νά τὸ καταλάβῃ.

Προσπάθησε νά τὸν κάνη νά τὸ ξαναπῆ, μά ο Βάλ τοῦ ἔδειχνε τώρα τὸ πιὸ κοντινὸ σπίτι καὶ πιάνοντας τὸν κτηματία από τὸ χέρι, τὸν τράβηξε πρός αὐτό.

Ο Σαλβαίρ τὸν ἀφήνε νά τὸν ὀδηγῇ, μά ξαφνα ό ἀνάπηρος στάθηκε καὶ μὲ μιὰ ἔκφρασι τρόμου, τοῦ ἔδειξε τή στέγη τοῦ σπιτιοῦ καὶ μετρώντας τὸ ύψος της μὲ τὸ θλέμμα, εἶπε:

— Ψηλό... πολὺ ψηλό...

Επειτα ρίχνοντας ένα λοξό θλέμμα πρὸς τὸν Σαλβαίρ καὶ ἀγγίζοντας τ' αὐτιά του, πρόσθεσε:

— Μεγάλα αὐτιά... πολὺ μεγάλα...

Ο κτηματίας νόμισε πώς κατάλαβε τί ήθελε νά τοῦ πῆ.

Τοῦ μιλούσε λοιπὸν γιὰ τὸ τέρας; Μά είχε δῆ πραγματικὰ ποτὲ ένα τέτοιο πρᾶγμα; "Η μήπως όλ' αύτὰ ήσαν δημιουργήματα τῆς νοσηρῆς φωντασίας του:



Εἶδα τὰ χέρια αύτά ν' ἀπλώνονται μέσ' απ' τὰ κάγκελα

Τὸν ἐκύτταξε ἐπὶ πολλὴ ὥρα... Μὰ ὁ σακάτης δὲν μιλοῦσε πειά. Εἶχε κόψει ἔνα κλαδί ἀπὸ κάποιο δέντρο καὶ τὸ ξεφλούδιζε...

"Ἐξαφνα, ἀπὸ πίσω τους, ἔνας γάτος νιαούρισε. 'Ο Βάλ πήρε πέτρες κι' ἄρχισε νὰ τὸν κυνηγάῃ χωρὶς νὰ νοιάζεται γιὰ τὴν παρουσία τοῦ κτηματία.

'Αργά, ὁ Σαλβαῖρ ξαναγύρισε στὸ σπίτι του καὶ εἶπε στὴ γυναικα του:

- "Αν ♦ Βάλ ἔρθη ἀπὸ δῶ, δός του νὰ φάῃ τίποτε..."
- Δὲν θα τὸν διώξῃς;
- "Οχι.
- Γιατί;
- 'Ο Σαλβαῖρ δὲν ἀπάντησε.

\* \* \*

"Η ὥρα κόντευε πέντε... 'Ο Σαλβαῖρ κι' ὁ γυιός του ὁ Ζουλιέν εἶχαν πάει ὡς τὸ δάσος τοῦ Φώ γιὰ νὰ τὸ δοῦν καὶ ξαναγυρίζοντας τώρα εἶχαν φτάσει στὴν παρυφή του.

Μπροστά τους, κατηφορίζοντας ἑλαφρὰ πρὸς τὴν ἀγροκαία ποὺ μόλις φαινόταν πέρα, ἀπλωνόταν μὲν ἀπέραντη χέρσα ἔκτασις μὲ μερικὰ σύδεντρα ἔδω κι' ἔκει.

'Απέναντί τους τὸ γυμνὸ ζουνό φαινόταν τυλιγμένο στὴ καταχνιά.

— Πρὶν ἀπὸ τρία τέταρτα θὰ νυχτώσῃ, εἶπε ὁ Σαλβαῖρ στὸ γυιό του.

'Ο Ζουλιέν δὲν ἀπάντησε κι' ὁ πατέρας του ἔξακολούθησε:

— Αὔριο θὰ πάμε νὰ δοῦμε τὸ Γυμνὸ Βουνὸ καὶ τὰ Μαύρα Λαγκάδια.

"Ἐπειτα σταματῶντας, πρὸς θεσε μὲν περηφάνεια:

— Όλα, οσα βλέπεις ἀπὸ δῶ πέρα, εἶνε δικά μας τώρα.

Γύρισε καὶ κύτταξε τὸ οασός, πάνω ἀπ' τὸ δόποιο εἶχαν ἄρχισε κιόλας ν' ἀπλωνωνται τὰ σκοτάδια.

— "Ἄς βιαστοῦμε, εἶπε, ἀνθέλουμε νὰ εἴμαστε σπίτι πριν νυχτώση.

"Ἐκαναν καμμιὰ πεντακοσαριὰ μέτρα, ὅταν ἔξαφνα ὁ Ζουλιέν στάθηκε καὶ εἶπε:

— Κύττα, πατέρα, ἔκει κάτω! Τί εἰν' αὐτὸ ποὺ τρέχει μπροστά μας;

Κι' ὁ πατέρας του εἶχε σταθῆ κι' αὐτὸς κι' ἐκύτταξε ἔνα πρᾶγμα μαύρο ποὺ ἔτρεχε μὲ μεγάλη ταχύτητα καὶ ποὺ δὲν ξεχώριζε πειὰ καθαρὰ στὸ γκρίζο φόντο τοῦ τοπίου.

Στάθηκαν σιωπηλοὶ, προσεχτικοὶ, μὲ τὰ χαρακτηριστικά τους συνεσπασμένα.

"Ἐπειτα ὁ Στέφανος Σαλβαῖρ κατάλαβε ὅτι τὸ μέρος ὅπου ἔτρεχε αὐτὸ τὸ ἀκαθόριστο πρᾶγμα ἦταν ἐδρόμος. Καὶ σὲ λίγο αὐτὸ ποὺ τραβοῦσε τὴν προσοχή τους μεγάλωσε ξαφνικά. 'Ηταν ἔνα ἀμάξι μὲ δυὸ κατάμαυρα ἄλογα ποὺ τὸ τραβοῦσαν μὲ δαιμονισμένη ταχύτητα...

Τὸ ἀμάξι φάνηκε ἀκόμα μιὰ στιγμὴ κι' ἐπειτα χάθηκε πίσω ἀπ' τὰ δέντρα.

— "Ἄς βιαστοῦμε, εἶπε ὁ Σαλβαῖρ. Τὸ ἀμάξι αὐτὸ φαινόταν σὰν νάρχεται ἀπὸ τὸ σπίτι κι' ἡ μητέρα σου κι' ἡ ἀδελφή σου ἡ Ραϋμόνδη θρίσκονται μόνες ἔκει.

"Ἐπειτα ἀπὸ μερικὲς στιγμὲς ἔφταναν στὰ πρῶτα σπίτια τοῦ Βαλπριθά.

Στὴν ἀγροκία εἶχαν ἀνάψει τὴ λάμπα στὴ σάλλα. Βλέποντας τὴ γυναικα του καὶ τὴν κόρη του, ὁ Σαλβαῖρ καθησύχασε.

— Ποιός ἔρθε λοιπὸν ἔδω; τὶς ρώτησε.

· Η δυὸ γυναικες τὸν κύτταξαν ξαφνιασμένες μὴ καταλαβαίνοντας τὶ τοὺς ἔλεγε.

— Μὰ αὐτὸ τὸ ἀμάξι ποὺ εἴδαμε δ Ζουλιέν κι' ἔγω; πρόσ-

θεσε ὁ Σαλβαῖρ. Δὲν ἔρχόταν ἀπὸ δῶ;

· 'Η Λουΐζα Σαλβαῖρ κύτταξε τὴν κόρη της καὶ εἶπε:

— Ποιὸ ἀμάξι;... Κανένας δὲν ἔρθε ἔδω καὶ δὲν εἴδαμε νὰ περνάῃ κανένα ἀμάξι...

— Καὶ ὅμως... μουριούρισε δ Σαλβαῖρ.

Σκέφτηκε μιὰ στιγμὴ καὶ εξανείπε:

— Μονάχα ἐμεῖς εἴμαστε στὸ Βαλπριθά... Τὶ λοιπὸν ἔθελε τὸ ἀμάξι ἔδω;... Γιὰ νὰ πάη στὸ Μοντουρσύ, ὑπάρχουν ἄλλοι δρόμοι πιὸ σύντομοι.

— Δὲν εἴμαστε ἐντελῶς μόνοι, παρατήρησε ἡ γυναικα του. Ξεχνᾶς τὸ Βάλ καὶ τὴ μητέρα του;

— Τὸ Βάλ καὶ τὴ μητέρα του!... Μπά! Ποιὸς μποροῦσε νὰ πάη νὰ τοὺς ἐπισκεφθῇ αὐτοὺς μὲ ἀμάξι.

— Ποιὸς ξέρει...

— Θὰ τὸ μάθω αὐτὸ ἀμέσως! εἶπε ἀποφασιστικὰ δ οἰκοδεσπότης.

Καὶ ἔγηκε ἀμέσως ἔξω.

Τὸ σκοτάδι ἀπλωνότανε γρήγορα. Δὲν διέκρινε πειὰ τὸ ξερειπωμένο σπίτι στὴν ἄκρη τοῦ συνοικισμοῦ. 'Ωστόσο διευθύνθηκε πρὸς αὐτὸ χωρὶς νὰ ειάζεται.

Κοντά στὸ σπίτι τοῦ Βάλ δίστασε λίγο. "Ἐξαφνα ὅμως ἡ προσοχή του τραβήχτηκε πρὸς τὸ ἀπέραντο χέρσο χωράφι,

ποὺ δεξιά σὲ διακοσίων μέτρων ἀπόστασι ἀπλωνόταν ὡς πέρα στὰ δάση.

Κάποιος περπατοῦσε στὴ μέση αὐτοῦ τοῦ χωραφιοῦ.

Δὲν μποροῦσε νὰ διακρίνῃ καθαρά τὸν ἄνθρωπο ποὺ θρίσκοταν ἐκεῖ, μὰ σκέφτηκε ὅτι δὲν ἦταν δυνατόν νὰ είνε ἄλλος ἀπὸ τὸν Βάλ καὶ διευθύνθηκε πρὸς αὐτόν. Τὸν εἶδε τότε νὰ χάνεται μέσα στὸ μικρὸ νεκροταφεῖο τοῦ Βαλπριθά.

· Ο Σαλβαῖρ πλησίασε περισσότερο καὶ τὸν εἶδε πάλι νὰ περιφέρεται μέσα στὸ νεκροταφεῖο.

· Ο ἄνθρωπος αὐτὸς ἔσκυψε πάνω ἀπὸ ἔνα τάφο κι' ὁ Σαλβαῖρ τὸν ἀναγνώρισε ἀμέσως, ὅπως τὸ εἶχε σκεφθῆ: Ἔταν ὁ Βάλ. Κρατοῦσε στὰ χέρια του μιὰ δέσμη χρυσανθέμων καὶ διευθυνόταν πρὸς τὴν πόρτα ποὺ ἔκλεινε τὸ νεκροταφεῖο.

· Ο Σαλβαῖρ δὲν κουνήθηκε.

"Ακούσε τὸ σακάτη νὰ προφέρη μιὰ - δυὸ λέξεις ποὺ δὲν τὶς κατάλαβε κι' ἐπειτα τὸν εἶδε ν' ἀπομακρύνεται, τρέχοντας, φριχτὰ παραμορφωμένος, μέσα στὸ δειλινό.

· "Όταν τὸν ἔχασε ἀπὸ τὰ μάτια του, μπῆκε κι' αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του μέσα στὸ νεκροφεῖο. Στὸν τάφο πάνω ἀπ' τὸν δόποιο εἶχε σκύψει ὁ Βάλ, ἔνα χρυσάνθεμο ἀπόμενε ἀκόμα.

· 'Ηταν ἔνας τάφος, ὅμοιος μὲ τοὺς ἄλλους ποὺ τὸν περιστοίχιζαν, ἀπλὸς, ἐγκαταλελειμμένος, γεμάτος τσουκνίδες καὶ ἀγριόχορτα.

· Απάνω σ' ἔναν πέτρινο σταυρὸ, μερικὲς λέξεις ἥσαν χαραγμένες.

· 'Ο Σαλβαῖρ ἔσκυψε περισσότερο καὶ διάβασε τὰ ἔξης:

«Ἐνθάδε κεῖται  
Η ΚΛΑΡΑ ΦΟΝΤΑΖ

ἀποθανοῦσα εἰς τὸ δέκατον ἔνατον ἔτος τῆς ἡλικίας της,  
τὴν 29ην Μαρτίου 1930»

— Γιατὶ τάχα, ἀναρωτήθηκε, στὸν τάφο αὐτὸ ποὺ είνε ἔγκαταλελειμμένος σὰν τοὺς ἄλλους, ὑπάρχουν σήμερα λουλούδια; Ποιὸς τὰ ἔφερε;...

· "Ἐπειτα θυμήθηκε πῶς τὴν ἄλλη μέρα ἦταν ἡ ἔορτὴ τῶν νεκρῶν.

(Ἀκολουθεῖ)



· Ήτηρε τὸ δίκαννο του κι' ἔνα φανάρι καὶ ἔγηκε ἔξω στὴν αὐλὴ.