

λόγους τάξεως πολεμικής», δύναμης έγραφε στήν ήμερησία διαταγή του.

Έκει κοντά ήταν καὶ μιὰ μπυραρία. Ο Στάθαρης, συντήσας μερικούς παληδελφούς, έκαθησε γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ λιγάκι, κροταλίζων τὸ μαστίγιόν του καὶ ἀφήνων ν' ἀνεμίζῃ πολεμικῶς ἡ γενειάδα του ώς σημαία τοῦ προφήτου.

Εἶχε κάτι τὸ ἀριήν ἀπὸ τὸ ἥλιοψήιμο, τὶς σκόνες καὶ τὶς κακουχίες τόσων ήμερῶν. Δέκα ποτήρια μπύρας παγωμένης, τὰ ὅποια κατέβασε «όμαδόν», δὲν μπόρεσαν νὰ σθύσουν τὴ φλόγα τοῦ πολέμου, ποὺ εἶχεν ἀνάψει μέσα του, διατάξθηκε ἔνας θόρυβος στὸ τάγμα του.

Ο Στάθαρης ἐσφύριξε καὶ ἥλθεν ὁ ὑπασπιστής.

— Τί εἶνε; Τί συμβαίνει, κύριε ὑπασπιστά; τοῦ φώναξε.

— Κύριε ταγματάρχα, τοῦ ἀπάντησε ὁ ὑπασπιστής, σταθεὶς ἐνώπιον του «εὐθυτενῶς» καὶ φέροντας τὸ σέθισας, οἱ τρεῖς αἰχμάλωτοι ζητοῦν ἄδειαν διανυκτερεύσεως στήν πόλι καὶ οἱ δύο σκοτωμένοι... παραπονοῦνται ὅτι δὲν τούς δώσανε συσσίτιο!

Οι τῆς παρέας τοῦ μακαρίτη Στάθαρη ἔμειναν ἔνεοι.

— Βρέ ἀδερφέ, τοῦ λένε, τί ὄργη, Δευτέρα Παρουσία ἔγινε στὸ τάγμα σου;...

\* \* \*

Τὴν μεθεπομένην ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ πάλι ψευδομάχη, κατόπιν ἰδιαιτέρων καὶ ὑπευθύνων διαταγῶν τοῦ κ. ταγματάρχου, ἔχασαμεν ἐντελῶς ἀπὸ μπροστά μας... τὸν ἔχθρο!

Βαδίζαμε, βαδίζαμε καὶ ἔχθροῦ οὔτε σκιὰ συναντούσαμε! Κι' ὅταν οἱ ἄλλοι ἀξιωματικοὶ ἔλεγαν στὸ Στάθαρη ὅτι θὰ πήραμε κακή διεύθυνσι, ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε, τρίζοντας τὰ δόντια του:

— Ποῦ θὰ μοῦ πᾶν οἱ κ...! Θὰ τούς τὸν ἀλλάξω τὸν ἀδόξαστο!

Κι' ἔκροτοῦσε τὸ μαστίγιό του.

Ἐταξε κατόπιν εἰς δύο φάλαγγας τὸ τάγμα. Δεξιὰ μὲ λοχαγὸν τὸν κ. Τσιμπούκην καὶ ἀριστερὰ μὲ λοχαγὸν τὸν κ. Γαργαλίδην, ἀν δὲν ἀπατῶμαι.

Στὴ μέση, καθάλλα στ' ἄλογό του, ἐθάδιζεν αὐτὸς, δρός, στητός, καμαρωτός-καμαρωτός, ἀφήνοντας τὴ γενειάδα του νὰ κυματίζῃ μισή ἀπὸ τὸν δεξιὸν καὶ μισή ἀπὸ τὸν ἀριστερὸν του ὕμον.

Ἐνῶ προχωρούσαμε δρες ἀρκετὲς — οὔτε ἵχνος ἔχθροῦ μπροστά μας — ὁ Στάθαρης ἀρχισε νὰ στενοχωρήται καὶ νὰ ψάχνεται.

— Ψάχνεται γιὰ νάθρη... τὸν ἔχθρο! μοῦ εἶπε κάποιος ἐπιλοχίας, ποὺ εἶνε ἀντισυνταγματάρχης σήμερα.

Ἐπειτα εἴδαμε κάτι χειρονομίες νευρικές καὶ ἔξαφνα ακούσαμε τὴ βροντερὴ φωνὴ του ἀπὸ τὴ μιὰ ἄκρη ἔως τὴν ἄλλη τῆς γραμμῆς:

— Ἀνάπαυσις!

Ἡ δύο φάλαγγες σταθήκαν καὶ οἱ ἀνδρες ἀκουμπισμένοι στὰ τουφέκια τους σκουπίζαν τὸν ἰδρωτα τους, κάτω ἀπὸ ἐναντίον.

Σὰν ἐλύθηκαν μὲ τὸ πρόσταγμα τῆς «ἀναπαύσεως» τὰ δεσμὰ τῆς πειθαρχίας, δ. κ. ταγματάρχης γύρισε στὸν πρὸς τὰ δεξιά του λοχαγό.

— Τσιμπούκη, τοῦ λέει, ἔχεις κανένα τοιγάρο;

— Ο Τσιμπούκης ἐπῆρε ὄφος λυπημένο.

— Δὲν ἔχω, κύριε ταγματάρχα, τοῦ εἶπε.

Ο Στάθαρης ἔκαμε μὲ τὸ χέρι του ἔνα σημεῖον δυσαρέσκειας καὶ ἐστράφη πρὸς τὸ ἀριστερό του:

— Εφε Γαργαλίδη, ἔχεις κάνα τοιγαράκι;

— Άλλο ὄφος θλίψεως καὶ ἄλλη ἀπάντησις ἀρνητική:

— Μόλις τὰ τελείωσα, κύριε ταγματάρχα.

Ἀμέσως τότε ἐπηκολούθησε μία συνοφρύωσις, ἔνα φούσκωμα θυμοῦ, ἡ γενειάδα ἀναδεύτηκε, κρότησε πάλιν τὸ μαστίγιον καὶ ἀκούστηκε καὶ πάλιν βροντώδης ἡ φωνὴ του:

— Μὰ τότε τί ἀνάπαυσις καὶ κολοκύθια εἰν' αὐτή!...

Καὶ τὴν ἴδιαν στιγμὴν ἔδόθη ἡ διαταγὴ τῆς ἀμέσου ἐκκίνησεως μὲ μιὰ κραυγὴ στήν διαπασῶν:

— Πρρροσοχή!

Καὶ τὸ τάγμα ἔξακολούθησε τὸ δρόμο του...

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.

## ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ

## ΟΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

### ΤΡΙΟΛΕΤΟ

Κι' ἐρχόταν τὸ κῦμα καὶ χτυποῦσε στοῦ βράχου τὴν ἀλύγιστη καρδιά, κι' ὁ Μπάτης δυὸ σονέττα τραγουδοῦσε κι' ἐρχόταν τὸ κῦμα καὶ χτυποῦσε.

Καὶ τὸ φεγγάρι μᾶς κρυφοκυττοῦσε κ' ἡταν, θυμᾶμαι, ἀξέχαστη βραδυά...  
Κι' ἐρχόταν τὸ κῦμα καὶ χτυποῦσε στοῦ βράχου τὴν ἀλύγιστη καρδιά...

K. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

### ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ

Σοῦ εὔχομαι χρόνια πολλὰ γιὰ τὴ χρυσῆ σου τὴ γιορτὴ κι' ἀς ἔχασες τοὺς ὄρκους, τὰ χάδια, τὰ φιλιά μας, τὸ μάτι σου νοσταλγικὰ σὲ τοῦτο τ' ἄψυχο χαρτὶ σὰν πέση, θὲ νὰ θυμηθῆς κάτι ἀπὸ τὰ παληά μας.

Κάτι ωραῖο ποὺ πέρασε, κάτι ποὺ τώρα ἔχει χαθῆ κι' ἔσυρε μέσ' τὸ διάβα του μιὰ μυστικὴ χαρά μας, μὰ ὅσο κι' ἀν ἔχασ' ἡ καρδιά, ὅσο κι' ἀν ἔχη νεκρωσθῆ κάποτε-κάποτε χτυπᾶ γιὰ τὰ παληὰ ὄνειρά μας.

“Αθελα μέσ' τὴ σκέψι σου θὰ φέρη κάτι μακρυνό χρόνια ποὺ πέρασαν τρελλὰ καὶ φύγανε τρεχάτα κάποιο βραδάκι βροχερό, κάποιο δρομάκι σκοτεινὸ κεῖ ποὺ σὲ πρωτοφίλησα, γλυκειά καστανομάτα.

Μὰ τώρα ὁ χρόνος ποὺ κυλᾶ καὶ χάνεται γοργά σεβύνει κάθε ἀνάμνησι ἀπὸ τὰ περασμένα, νοιώθω ἡ γλυκειά σου ἡ θύμησι νὰ σθῆ σιγά-σιγά σὲ βλέπω πειὰ στὸ δρόμο μου σὰν ἀγνωστη ἀπ' τὰ ξένα.

D. K.

### ΘΥΜΗΣΟΥ...

Θυμήσου: βράδυ ἡταν ωραῖο ποὺ είμαστε κάτω ἀπ' τὸ φεγγάρι νεράϊδα καστανή γεμάτη χάρι...

Μεθύσαμε: ἡτανε μοιραῖο, γλυκά εύωδιάζαν τὰ λουλούδια, τ' ἀηδόνι ἔλεγε τραγούδια...

Σὲ φίλησα: γιατὶ στ' ςλήθεια νάφταιγε, ἀρά γε, ἡ φύσι ποὺ γύρω πλούσια είχε ἀνθίσει;...

Τὸν ἔρωτα ἔνοιωσα στὰ στήθεια κ' ἡ δυὸ καρδιές μας πλαϊ-πλαϊ χτυποῦσαν στὴ νυχτιὰ τοῦ Μάρ.

ΣΤΕΛΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΑΚΟΣ

### ΓΙΑΤΙ :

Μάτια γλυκά μου γαλανὰ ματάκια ἀγαπημένα, ποὺ κάθε βλέμμα σας γλυκό ἡταν ζωὴ γιὰ μένα...

Γλυκά χειλάκια ποὺ φιλιά ἀμέτρητα είχα πάρει, κάτω ἀπ' τὸ φῶς ποὺ σκόρπιζε τ' ὄλοχρυσο φεγγάρι..

Μάτια γλυκά μου γαλανὰ ποιεὶς θλῖψες σᾶς κατέχουν; γιατὶ στὶς ἄκρες σας πικρὰ δάκρυα πόνου τρέχουν;

Καὶ σεῖς χειλάκια μου γιατὶ, γλυκά κι' ἀγαπημένα, στ' ἀντίρυθμά μου μένετε βουθά, σφιχτοκλεισμένα; ΦΩΤΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ