



μένες καὶ ἐκτέλεσε τὰ θελήματά του, τὸ ἴδιο ὅπως ἐκτέλεσες καὶ τὰ δικά μου. 'Ακόμα κι' ἀν σὲ προστάξῃ νὰ παραδώσῃς τὴν Ἀπάνω Αἴγυπτο στοὺς Αἰθίοπας καὶ νὰ κλείσῃς ἀδελφικὴ εἰρήνη μ' αὐτοὺς, τοὺς ἔχυρούς τῆς πατρίδας, κύμε το, ἀν βλέπης τὸ δαχτυλίδι μου στὸ δάχτυλό του, γ' αἵ με τὰ χεῖλη τῶν Βασιληάδων μιλάει ὁ ἀθάνατος "Οσιρις".

— "Οχι! Δὲ θὰ παραδώσω τὴν Αἴγυπτο στοὺς Αἰθίοπες, εἶπε ὁ πρίγκηπας. Μὰ θὰ κλείσω εἰρήνη μαζύ τους, εἰρήνη γιατὶ λυπᾶμαι τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ μου. 'Ετοίμασε ἔνα διάταγμα καὶ πρόσταξε τοὺς ἀγγελιαφόρους μὲ τὶς πρώτες φωτιές ποὺ θάναψουν γιὰ τιμὴ μου, νὰ ξεκινήσουν φέρνοντας τοὺς χαιρετισμούς μου στὴν Αἰθιοπία. Κι' ἀκόμα ἔτοιμασε κι' ἔνα δεύτερο διάταγμα ποὺ νὰ δρίζῃ ὅτι ἀπ' αὐτὴ τὴν ὥρα ὡς τῇ συντέλεια τῶν αἰώνων κανενοῦ σκλάβου δὲ θὰ κόθεται ἡ γλῶσσα στὸν πόλεμο. Μίλησα.

'Ο 'Αρχιστράτηγος προσκύνησε καὶ πῆγε νὰ ἐτοιμάσῃ τὰ διατάγματα. Μὰ ὁ πρίγκηπας εἶπε τοῦ αὐλικοῦ νὰ ξανακυττάξῃ τὸ κέντρισμα τοῦ ποδιοῦ του, γιατὶ τὸν πονοῦσε πολὺ.

— Τὸ πόδι σου πρίστηκε λίγο, ω 'Ωρε, εἶπε ὁ αὐλικός. Τί θὰ γινόταν ὅμως ἀν ἀντὶ τῆς μέλισσας σὲ εἶχε δαγκάσει κανένα φεῖδι;

'Εκείνη τῇ στιγμῇ ὁ μεγάλος αὐλάρχης μπῆκε μέσα στὴ στοὰ κι' ἀφοῦ προσκύνησε τὸν 'Ωρο, εἶπε:

'Ο μεγάλος Ραμσῆς, νοιώθοντας πῶς τὰ μάτια του θολώνουν δλοένα μὲ ἔστειλε σὲ σένα μὲ τούτη τῇ διαταγή: «Πήγαινε στὸν 'Ωρο κ' ὑπάκουσε τυφλά στὶς διαταγές του. 'Ακόμα κι' ἀν σὲ διατάξῃ νὰ ἐλευθερώσῃς τοὺς σκλάβους ἀπ' τὰ δεσμά τους καὶ νὰ χαρίσῃς τὴ γῆ στὸ λαό, κάμε το, ἀν βλέπης τὸ δαχτυλίδι μου στὸ δάχτυλό του, γιατὶ μὲ τὰ χεῖλη τῶν Βασιληάδων μιλάει ὁ ἀθάνατος "Οσιρις".

— 'Η καρδιά μου δὲν εἶνε τόσο μεγάλη, εἶπε ὁ 'Ωρος. Μὰ ἐτοίμασε ἔνα διάταγμα ποὺ νὰ ξαλαφρώνῃ τὸ λαό ἀπ' τοὺς μισούς φόρους κι' ἔνα ποὺ θὰ σίνη στοὺς σκλάβους τρεῖς φορές τὴ βδομάδα ἐλευθερία καὶ θ' ἀπαγορεύῃ τὸ μαστίγωμα, ἔκτος πειὰ ἀν ὁ δικαστής τῷχει διατάξῃ. 'Ακόμα γράψε κι' ἔνα ἄλλο διάταγμα ποὺ ν' ἀνακαλῇ ἀπὸ τὴν ἔξορία τὸ δάσκαλό μου Γετρὸν, ποὺ εἶνε ὁ πιὸ σοφὸς καὶ πιὸ εὐγενῆς ἀπ' δλους τοὺς Αἴγυπτίους. Μίλησα.

'Ο Μέγας Αὐλάρχης προσκύνησε, μὰ μόλις ἔφυγε, παρουσιάστηκε στὴ στοὰ ὁ Μέγας 'Αρχιερεὺς.

— 'Ω 'Ωρε, εἶπε. 'Ο μεγάλος Ραμσῆς ὅπου καὶ νᾶνε φεύγει γιὰ τῶν ψυχῶν τὰ Βασίλεια κι' ὁ "Οσιρις" θὰ ζυγίσῃ τὴν καρδιά του στὴν ἀλάνθαστή του ζυγαριά. Σὲ λίγο τὸ ιερὸ δαχτυλίδι τῶν Φαραώ θὰ λάμπῃ ἀπάνω στὰ χέρια σου. Διάταξε ὅτι θέλεις καὶ θὰ σ' ἀκούσω, ἀκόμα κι' ἀν πῆς νὰ συντρίψω τὸν θαυματουργὸ θωμὸ τοῦ "Αμμωνος, γ' τὶς μὲ τῶν Βασιληάδων τὰ χεῖλη μιλάει ὁ ἀθάνατος "Οσιρις".

— Καταστροφές δὲν θὰ διατάξω, ἀπάντησε ὁ 'Ωρος. μὰ ἔνα νέο θωμὸ θὰ στήσω καὶ θὰ μεγαλώσω τὸν πλοῦτο τῶν ιερών. Θέλω μονάχα νὰ ἐτοιμάσῃς ἔνα διάταγμα γιὰ τὴ μεταφορὰ τῆς μούμιας τῆς μητέρας μου στὰ ὑπόγεια τῶν Φαραώ κι' ἔνα ἄλλο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς ἀγαπημένης μου Βερενίκης, ἀπὸ τὴ φυλακή της. Μίλησα.

'Εκείνη τῇ στιγμῇ μπῆκε μέσα ὁ σοφώτατος γιατρὸς ἀπὸ τὸ Καρνάκ.

— 'Ω 'Ωρε, εἶπε, δὲν ξαφνιάζομαι μὲ τὴ χλωμάδα τοῦ προσώπου σου, ἀφοῦ ὁ παπποῦς σου, ὁ μεντζλος Ραμσῆς, ἀφήνει αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴν τελευταία του ἀνατυνο. Μὰ διατάξε τὸ δεύτερο 'Αρχιερέα, μόλις πεθάνῃ, νὰ πάρῃ ἀπὸ τὸ δάχτυλό του τὸ ιερὸ δαχτυλίδι καὶ νὰ τὸ περάσῃ στὸ δικό σου δάχτυλο, ἔτσι γιὰ νὰ μὴ σταματήσῃ οὔτε μιὰ στιγμὴ ἡ μακριὰ σειρὰ τῶν Φαραώ. Μὰ, ω 'Ωρε, τί ἔχεις; 'Ολοένα καὶ πιὸ χλωμός γίνεσαι.

— Κύτταξε τὸ πόδι μου, εἶπε ὁ 'Ωρος βογγώντας κι' ἔπεσε ἀπάνω στὸ χρυσό του θρόνο.

'Ο γιατρὸς ἔσκυψε, εἶδε τὸ πόδι καὶ πετάχτηκε ἀπάνω μὲ

φρίκη.

— 'Ω 'Ωρε, ψιθύρισε, ἔνα πολὺ φαρμακερὸ φεῖδι σ' ἔχει δαγκάσει.

— Κ' εἶμαι καταδικασμένος νὰ πεθάνω, σὲ μιὰ τέτοια ὥρα; ρώτησε ὁ 'Ωρος μὲ μιὰ φωνὴ πού μόλις ἀκουγόταν.

Κι' ἐπρόσθεσε σὲ λίγο:

— Καὶ θὰ πεθάνω γρήγορα; Πές μου τὴν ἀλήθεια!

— Μόλις τὸ φεγγάρι κρυφτῆ πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴ χουρμαδιά ἔκει πέρα.

— 'Αλήθεια; Κι' ὁ Ραμσῆς θὰ ζῇ ὡς τὴν ὥρα ἐκείνη;

— Δὲν ξέρω... Μπορεῖ κι' ἐτούτη τὴ στιγμὴ νὰ σοῦ φέρουν τὸ ιερὸ δαχτυλίδι.

'Εκείνη τῇ στιγμὴ μπῆκαν μέσα ὁ Μέγας Αὐλάρχης, ὁ Μέγας 'Αρχιερέας κι' ὁ 'Αρχιστράτηγος μὲ τὰ διατάγματα ἔτοιμα.

— Αὐλάρχη, φώναξε ὁ 'Ωρος πιάνοντάς τον ἀπ' τὸ χέρι. "Αν πεθάνω θὰ ἔχτελέσης τὶς διαταγές μου;

— Οἱ θεοὶ, ω 'Ωρε, ἀπάντησε ὁ Αὐλάρχης, νὰ σοῦ δίνουν τὴ ζωὴ τοῦ παπποῦ σου. Μὰ ἀν εἰν' ἔτσι τὸ θέλημά τους νὰ σὲ κρίνῃ ἀργότερα ἀπ' αὐτὸν ὁ "Οσιρις, ωλα σου τὰ διατάγματα θὰ ἔχτελεσθούν, φτάνει νὰ ταχης ἀγγίξει μὲ τὸ ιερὸ δαχτυλίδι τῶν Φαραώ.

— Τὸ δαχτυλίδι! φώναξε ὁ 'Ωρος. Τὸ δαχτυλίδι! Ποῦ εἶνε;

— Πρόσταξα τὸ Διάκονό μου, εἶπε ὁ 'Αρχιερέας, μόλις πάψη νὰ χτυπάῃ ἡ καρδιὰ τοῦ Ραμσῆ, νὰ πάρῃ τὸ δαχτυλίδι.

— Σ' εύχαριστῶ, εἶπε ὁ 'Ωρος. 'Η καρδιά μου πονάει τόσο! "Ω πόσο ύποφέρω...

Μὰ θὰ προφτάσω; Θὰ χαρίσω τὴν εύτυχία, τὴν εύδαιμονία καὶ τὴν εἰρήνη στὸ λαὸ κ' ἡ Βερενίκη μου θὰ ἐλευθερωθῇ ἀπ' τὴ φυλακή της; Πές μου, γιατρὲ, ἀργῶ πολὺ ἀκόμα νὰ πεθάνω;

— 'Ο θάνατος εἰν' ἀκόμα μακριὰ ἀπὸ σένα χίλια στρατιωτικὰ θήματα, ἀπάντησε λυπημένος ὁ γιατρός.

— Δὲν ἀκοῦτε νάρχεται κανεὶς; ρώτησε μ' ἀγωνία ὁ 'Ωρος.

— Οχτακόσια θήματα, ἀπάντησε ὁ γιατρός. Δὲν πιστεύω, ω 'Ωρε, νὰ προφτάσῃς νάγγιξης μὲ τὸ ιερὸ δαχτυλίδι ὅλα τὰ διατάγματα, ἀκόμα κι' ἀν ἔκεινοι ποὺ θὰ στὰ φέρουν ἔρθουν σὰν ἀστραπή.

— Δόστε τὰ διατάγματα, φιθύρισε ὁ 'Ωρος, ἔνω ἀπλωνε τ' αὐτὶ του γιὰ ν' ἀκούσῃ μὴν ἔρχεται κανεὶς ἀπ' τὰ δώματα τοῦ Ραμσῆ. Καὶ σὺ, ω, διγιατρὲ, πές μου τοῦτο: πόση ζωὴ μοῦ μένει ἀκόμα γιὰ νὰ μπορέσω νὰ σφραγίσω τὰ πιὸ σπουδαῖα ἀπ' τὰ διατάγματα:

— 'Εξακόσια θήματα, ἀπάντησε ὁ γιατρός.

Τὸ διάταγμα τοῦ λιγοστέματος τῶν φόρων κι' ἔκεινο πούδινε τρεῖς φορές τὴ βδομάδα τὴν ἐλευθερία στοὺς δούλους, ἔπεσαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ "Ωρου κάτω.

— Πεντακόσια, φιθύρισε ὁ γιατρός.

Τὸ διάταγμα τῆς εἰρήνης μὲ τοὺς Αἰθίοπες, ξέφυγε κι' αὐτὸ ἀπὸ τὰ γόνατα τοῦ "Ωρου κι' ἔπεσε κάτω.

— Δὲν ἔρχεται ἀκόμα κανένας;

— "Οχι. Τετρακόσια θήματα μένουν μονάχα.

Βαθειά θλῖψι σκέπασε τὸν "Ωρο καὶ τὸ διάταγμα γιὰ τὴ μεταφορὰ τῆς μητέρας Ζαφόρας στὰ ὑπόγεια τῶν Φαραώ ἔπεσε κάτω.

— Τριακόσια, φιθύρισε ὁ γιατρός.

Τὴν ἰδιαί τύχη εἶχε καὶ τὸ διάταγμα ποὺ ἀνακαλοῦσε τὸ δάσκαλό του τὸ Γετρὸν ἀπὸ τὴν ἔξορία.

— Διακόσια θήματα. 'Ο θάνατος ἔρχεται!

Τὰ χεῖλη τοῦ "Ωρου εἶχαν κερώσει. 'Απὸ τὰ παραλυμένα χέρια του ἔπεσε καταγής τὸ διάταγμα ποὺ ἀπαγόρευε νὰ κόβουν τὶς γλῶσσες τῶν αἰχμαλώτων στὸν πόλεμο καὶ μόνο ποὺ εἶχε ἀπομείνει τώρα τὸ διάταγμα τῆς ἀπελευθερωσεῶς τῆς Βερενίκης.

— 'Εκατό...

(Συνέχεια στὴ σελίδα 55)



Ο γιατρὸς στάθηκε διστακτικός

## Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΓΚΡΕΤΣΙΝ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 17)

- Κι' ἀν ἀκόμη δὲν ἥμουν πριγκήπισσα, θὰ μ' ἀγαπούσατε τὸ ἴδιο;
- Θὰ σᾶς ἀγαποῦσα περισσότερο!...
- Λύτρο μὲ κάνει τόσο εύτυχισμένη!... ψιθύρισε ἡ Μαλβίνα Φουζέρ.
- Γιατί; ἀπόρησε ὁ Σερβιέ.
- Εκείνη τὸν κύτταξε βαθειά στὰ μάτια.
- Ἐπιμένετε νὰ τὸ μάθετε; τὸν ρώτησε.
- Μὰ βέβαια!
- "Ε, λοιπόν, δὲν εἰμαι ἔκεινη ποὺ νομίζετε.... Είμαι..."
- Κ' ἡ Μαλβίνα Φουζέρ ἔσκυψε τὸ κεφάλι δακρυσμένη.
- Εκείνη τὴ στιγμή, ἔνας γκρούμ χτύπησε τὴν πόρτα κι' ἔδωσε ἔνα τηλεγράφημα στὸν Ραούλ Σερβιέ.
- Σᾶς γύρευα παντοῦ... τοῦ εἶπε.

"Ο Σερβιέ καθόταν μπροστά ἀπὸ τὸν κρυστάλλινο καθρέφτη τῆς τουαλέττας. "Ανοιξε λοιπὸν τὸ τηλεγράφημα κι' ἀπότομα χλώμιασε. Ἡ Μαλβίνα Φουζέρ, ἀνήσυχη κύτταξε στὸν καθρέφτη, δπως καθόταν κοντά του καὶ μ' ἔνα τρόμος στὴν καρδιά, διάθασε μέσα στὸ γυαλί τὸ κείμενο τοῦ τηλεγραφήματος ποὺ εἶχε ὡς ἔξης:

«Ντέτεκτιβ Ραούλ Σερβιέ

ἐπὶ τῆς «Ἀζούτανιας»,

Συλλάβετε τυχοδιώκτριαν Μαλβίνα Φουζέρ, παρονταζομένην ὡς πριγκήπισσα Γραφετόν. Ομοιότης καταπληκτική. Η αραδόσατε τὴν γαλλικὸν προξενεῖον Βομβάνη.

Ανρί Ρισάρ

Διειθυντής τῆς "Αστενομίας"

"Η φευτοπριγκήπισσα μ' ἔνα πήδημα βρέθηκε ὅρθια, ἄνοιξε τὴν τσάντα τῆς κι' ἔθγαλε ἔνα πιστόλι. Μὰ τὴν ἴδια στιγμή ὁ Ραούλ Σερβιέ τῆς ἀρπάξε τὸ χέρι. "Ἐπειτα, μ' ἔνα παράξενο χαμόγελο, πήρε τὸ πιστόλι καὶ τὸ τηλεγράφημα καὶ τὰ πέταξε ἀπὸ τὸ ανοιχτὸ φινεστρίνι στὸν ὡκεανό..."

"Η Μαλβίνα Φουζέρ, στήριξε τὸ κεφάλι τῆς στὸ στήθος του. Κι' ἔκεινος τὴν ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά του μὲ τρυφερότητα, βέβαιος πώς θὰ ξανάρχιζε μαζύ του, ἔκει κάτω στὶς Ίνδιες, μιὰ καινούργια ζωή.

ΜΩΡΙΣ ΡΕΝΑΡ

## Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ I...

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 52)

Στὴ νεκρικὴ σιωπὴ ποὺ ἀπλωνότανε, ἀκούστηκε ξαφνικὰ ο ἥχος θημάτων ἥταν ὁ δεύτερος Ἀρχιερέας, ποὺ ἔφτασε τρέχοντας.

'Ο ?Ωρος ἀπλωσε τὸ χέρι του.

— Θαῦμα! φώναξε ὁ Ἀρχιερέας. "Ο μεγάλος Ραμσῆς ἔγινε καλά" σηκώθηκε ἀξαφνα ἀπὸ τὸ στρῶμα του, σὰ νεος είκοσι χρόνων καὶ τὴν αὐγὴ διάταξε νὰ ἔτοιμάσουν νὰ βγῆ κυνῆγι. Καὶ προσκαλεῖ καὶ σένα, ω ?Ωρε, νὰ πᾶς μαζύ του για νὰ σοῦ δειξῃ τὴν εὔνοιά του. Μὰ δὲν ἀπαντᾶς, ω ?Ωρε, ρώτησε ἀπορῶντας ὁ Ἀρχιερέας.

— Δὲ βλέπεις ποὺ πέθανε! ψιθύρισε ὁ σοφὸς γιατρὸς τοῦ Καρνάκ.

Ίδετε τώρα πόσο μάταια εἶνε τ' ἀνθρώπινα ὅνειρα μπρὸς στὶς θουλές τοῦ Παντοδυνάμου ποὺ τὶς χαράζει μὲ γράτιματα ἀπὸ φωτιὰ ἀπάνω στοὺς ούρανούς.

ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΠΡΟΥΣ

## ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 9)

του, τὸ ἔκρυψε γρήγορα κάτω ἀπὸ μιὰ ἐφημερίδα, μολις εἶδε τὸν Μαλβώ νὰ παρουσιάζεται ἀπότομα μπροστά του.

— 'Εσύ ἔδω; τοῦ εἶπε κατάπληκτος.

— 'Αγαπητέ μου Νταρράς, τοῦ ἀπάντησε ὁ πιανίστας, ναι, ἔγω είμαι...

Καὶ πλησιάζοντας μὲ τρόπο πήρε τὸ πιστόλι στὰ χέρια του. "Ἐπειτα, πνιγμένος ἀπὸ τὴ συγκίνησι, ἔξακολούθησε:

— Καταλαβαίνω, καλέ μου φίλε, ὅτι στὴ θέσι ποὺ βρίσκεσαι τώρα δὲν ἔχεις τὴ δύναμι νὰ σκοτωθῆς... Κι' ὀστόσο θέλεις νὰ σώσης τὴν τιμή σου! "Α, Νταρράς, πέρυσι τέτοιον καιρὸ, μοῦ ἔσωσες τὴ ζωή... Σήμερα εἶνε ἡ σειρά μου

## ΤΑ ΜΑΓΚΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΜΠΤΕΤΙΚΑ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 5).

(Ρε φραγινό)

Μι' Ἀθηναία, μιὰ Σμυρνιὰ κ.λ.π.  
Θὰ κατέβω στοῦ Τσελέπη μέσ' τὸν Πειραιᾶ  
καὶ τὸν ζουρνάδες, μὲ νταούλια καὶ καλὸ κρασί  
κι' ὀμόδρομα κερίτσια θέλω νὰ γλεντῶ μαζύ.

(Ρε φραγινό)

Μι' Ἀθηναία, μιὰ Σμυρνιὰ κ.λ.π.

## ΕΜΑΘΑ ΠΩΣ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΑΙ

"Εμαθα πὼς παντρεύεσαι, ἐ φὲ καϊδός, τὴν Κεριακὴ στὰ Λίστια  
καὶ παίρνεις ἄντρα πλούσιο, καὶ μικρό, μὲ λίρες καὶ μὲ γρύσια.

(Ρε φραγινό)

Γ' αὐτὸ ἀπόψε, κούκλα μου, θέλω ν' ἀνταμοθοῦμε  
ἔγω, ἐσὺ κ' ἡ μάνα σου ἡ μάγισσα γιὰ νὰ λογαριαστοῦμε.

"Εμαθα πὼς παντρεύεσαι φὲ βάσανο καὶ παίρνεις ἄλλο ἄντρα,  
πούχει δυὸ σπίτια καὶ μὰ μεγάλη μάντρα

(Ρε φραγινό)

Μ' αὐτὴ ἡ κακιὰ ἡ μάνα σου πολὺ θὰ μετανοιώσῃ

καὶ τὴ ζημιὰ ποὺ μούκανε ἡ μάγισσα αὐτὴ, θὰ τὴν πληρωσθῇ.

"Εμαθα πὼς παντρεύεσαι, ἐ φὲ, φωτιὲς μὰ ζέρεις τί θὰ κάνω;

θὰ σᾶς σκοτώσω καὶ τοὺς δυὸ μὲ μαχαριές κ' ύστερα ἀς πεθάνω.

(Ρε φραγινό)

Κι' αὐτὴ ἡ κακιὰ ἡ μάνα σου κ.λ.π.

\*\*\*

Νὰ κι' ἔνα ώραίο, ώραιότατο μάλιστα στη μουσικὴ του,  
«χασάπικο», τοῦ δποίου δυστυχῶς ἀγνοοῦμε τὸν ποιητὴ καὶ  
συνθέτη καὶ τὸ δποίο εἶνε πολὺ «ἄ ν θ ο γ» στοὺς  
ιρεμπέτικους κύκλους:

Κάποτε ἔμουνα κι' ἔγω  
παιδάκια ἀπὸ τὰ φίνα  
καὶ ἡ μαρδιά μου πόναγι  
γιὰ μὰ μαρούη τσαχπίνα.

"Οταν τὴν οναριόνα μαζύ  
ὁ κόσμος μὲ κυττούσε,  
μ' αὐτὴ μοὺ τὴν κοπάναγι  
καὶ μ' ἄλλους ἐγλεντούσε.

Καὶ ἀπὸ τότε πειὰ κι' ἔγω  
καμπιά δὲν γοντάρω,  
τὸ τσιγαράκι μου κρατᾶ  
καὶ ἀργιλὲ φοριάρω...

Τὰ τραγούδια αὐτὰ κυκλοφοροῦν καὶ εἰς τευχίδια, σε χιλιάδες ἀντιτύπων. Γιατὶ ὅχι; "Εχει καὶ ὁ λαός τὴν ποίησί του.

## Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ

νὰ σώσω τὴν τιμή σου...

Καὶ μὲ μιὰ γρήγορη κίνησι, πιστόλισε τὸν τραπεζίτη. "Ο Νταρράς μ' ἔνα μισόσθυστο «εύχαριστῶ» σωριάσθηκε αἱμόφυρτος μπροστά στὸ γραφεῖο του.

"Ο Μαλβώ, μὲ τὰ μάτια γουρλωμένα ἀπὸ τὴ φρίκη, τὸν κύτταξε σὰν τρελλός. "Ἐπειτα ἔσκυψε ἀπὸ πάνω του καὶ ἀρχίσε νὰ ψιθυρίζῃ μὲ παράπονο:

— Φίλε μου, μοναδικέ μου φίλε...

Μὰ οἱ ἀστυνομικοὶ μὲ τὸ ἔνταλμα συλλήψεως, εἶχαν μπῆ κιόλας στὸ γραφεῖο. Καὶ μπροστά σ' ἔκεινη τὴ συγκινητικὴ σκηνὴ, πίστεψαν ὅτι ὁ τραπεζίτης 'Ανρί Νταρράς εἶχε αὐτοκτονήσει...

ΠΙΕΡ ΖΑΝΝΕΡΕ