

Η ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ

‘Ο τραπεζίτης’ Ιακώβ συναντά τὸν χρηματιστὴ Σαμουήλ υ' ἔναν παρισινὸ δρόμο. ‘Ο Σαμουήλ εἶνε ἀδύνατος καὶ κατσουφιασμένος.

— Τί ἔπαθες, φίλε μου; τὸν ἐρωτᾶ ὁ Ιακώβ. Ποτὲ δὲν οὐεῖδα σὲ τέτοια χάλια.

— Άλλοιμονο, ἀπαντᾶ ὁ Σαμουήλ. Εἶμαι ύποχρεωμένος νὰ φύγω πολὺ γρήγορα καὶ γιὰ πολὺ μακριά. Ή ήμέρες μου στὸ Παρίσι εἶνε μετρημένες. Ή κατάστασίς μου δὲν εἶνε καθόλου καλὴ κατὰ τὴν τελευταία γνωμάτευσι. Δὲν μὲ σηκώνει πειὰ δ τόπος.

— Μὴν χάνεις τὸ θάρρος σου, καῦμένε, τοῦ λέγει ὁ Ιακώβ. Αὔτοὶ οἱ γιατροὶ δὲν ζέρουν καμμιὰ φορὰ τί λένε.

— Μὰ δὲν εἶνε δ γιατρὸς ποὺ μὲ συμβουλεύει νὰ φύγω μακριὰ ἀπὸ τὴ Γαλλία. Εἶνε δικηγόρος μου!

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΗΛΥΚΑ

— Σοῦ εἶπε τίποτα ἡ μαμά σου χθὲς ποὺ γύρισες στὸ σπίτι πολὺ ἀργά τὴ νύχτα;

— “Οχι.

— Γιατί;

— Γιατί αὐτὴ γύρισε τά... μεσάνυχτα!...

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ***

“Επειτα ἀπὸ τὴ δουλειά, δ νεαρὸς κομψὸς ύπαλληλος πλησιάζει στὸ δρόμο τὴν δακτυλογράφο τοῦ ίδιου γραφείου καὶ τῆς λέει :

— Λοιπόν, δεσποινίς, ἀποφασίζουμε νὰ γλεντήσουμε λιγάκι ἀπόψε; Γίνονται τόσοι χοροί.

— Τὸ θέλω κι' ἔγω νὰ πάμε μαζὺ, ἀπαντᾶ ἡ ὥραία δακτυλὸ, ἀλλὰ θὰ σᾶς ζητήσω πρωτήτερα μιὰ χάρι. Ο διευθυντὴς δὲν πρέπει νὰ μάθῃ τίποτε, γιατὶ ἀλλοιῶν... καταλαβαίνετε, θὰ μοῦ κόστιζε αὐτὸ πάρα πολύ.

— Σύμφωνος. Άλλὰ θὰ σᾶς ζητήσω κι' ἔγω κάτι. Η κυρία τοῦ διευθυντοῦ δὲν πρέπει νὰ μάθῃ τίποτε γι' αὐτὸ τὸ γλέντι... γιατί... καταλαβαίνετε, θὰ μοῦ ἔκανε σκηνές...

ΜΠΡΡΡΡΡΡΑΒΟ !

‘Ο Μέγερ λέει στὸν Βάις :

— Εστοιχημάτισα χθὲς δέκα χιλιάδες φράγκα ὅτι ἡ γυναῖκα μου μοῦ κάνει ἀπιστίες.

“Ενας ἄλλος, πάλι, γράφει :

«Εἶχα μιὰ νόστιμη μελαχροινὴ φίλη. Ήταν σοθαρὴ καὶ πολὺ ἀφωσιωμένη σὲ μένα. “Οταν ἥρθε ἡ μόδα τῶν ξανθῶν μαλλιῶν ἄλλαξε κι' αὐτὴ τὸ χρῶμα τους. Τότε ὅμως παρατήρησα ὅτι εἶχε, ἀρχίσει νὰ γίνεται ἀνόητη, φλύαρη καὶ νὰ τῆς ἀρέσῃ η παίζη μὲ τοὺς ἄνδρες. “Επειτα, πολλὲς φορὲς κυριεύσταν ἀπὸ κάτι τρελλές ίδεες ποὺ μ' ἀναστάτωναν. “Άλλοτε, πάλι, ύπέφερε ἀπὸ μιὰ φοθερὴ ἀμνησία. Δὲν θυμόταν οὐτε τὸ δινομά της. Εἶχε προτιμῆσει νὰ χάσῃ τὴν ύγεια της χάριν τῆς μόδας. Μπορῶ, λοιπόν, νὰ μὴ μισῶ θανάσιμα τὰ ξανθὰ μαλλιά;»

“Ενας ἄλλος ἐπίσης δηλώνει : «‘Η ξανθὲς γυναῖκες εἶνε ἀναίσθητες καὶ κρύες!» Καὶ τὸ ύθρεολόγιο κατὰ τῶν ξανθῶν γυναικῶν συνεχίζεται στὶς σελίδες τῶν «Κινηματογραφικῶν Νέων». Ωστόσο, φίλες μου, δὲν φταίνε αὐτοὶ οἱ κατεργάρηδες οἱ ἄνδρες. Φταίνε ἡ ίδιες ἡ γυναῖκες. Εγιναν ὄλες ξανθές. “Ετσι τὸ ξανθὸ χρῶμα ἔγινε κοινὸ κι' ἔχασε τὴν ἀξία του καὶ τὴν ἐκτίμησι τῶν ἀνδρῶν.

“Ωστόσο, πρὶν κλείσω αὐτὸ τὸ ἀρθρὸ μου, ἀς μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ πῶ δυὸ λόγια σ' αὐτοὺς τοὺς κυρίους ἄνδρες. Ή γυναῖκες μπορεῖ νὰ εἶνε ὄλες ίδιες, μὰ ἀπὸ αὐτοὺς ἔξαρταται νὰ τὶς κάνουν... φλογερές! Κάθε γυναῖκα ἔχει τὸ «κουμπί» της, τὴν ἀδυναμία της, ἔκεινο ποὺ τὴν ἥλεκτριζει. Καὶ ἀρκεῖ ἔνας νὰ προσέξῃ νὰ τὸ ἀνακαλύψῃ γιὰ νὰ γίνη εύτυχισμένος. Τὸ ἄλλα δὲν εἶνε ἀνόητες δικαιολογίες. Τὸ ξέρω καὶ τὸ πιστεύω αὐτὸ, γιατὶ κι' ἔγω εἶμαι ξανθή, κι' ώστόσο εἶμαι σωστό... ήφαστειο!»



— Λοιπόν;

— Φαντάσου τύχη. Απόψε κέρδισα τὸ στοίχημά μου.

ΠΩΣ ΤΗΝ ΗΘΕΛΕ

‘Ο Μπρόμπεργκ, ὁ ἔξηντάρης, θέλει νὰ παντρευτῇ καὶ πάει νὰ ίδῃ τὸν Μπλούμ, τὸν μεσίτη.

— Ορίστε, κύριε, τοῦ λέει ἐκεῖνος δεύχοντάς του διάφορες γυναικεῖς φωτογραφίες. Ορίστε μιὰ γυναῖκα μὲ ξανθὰ μαλλιά, νὰ μιὰ ἄλλη μὲ καστανὰ, ἄλλη μὲ μαῦρα, ἄλλη μὲ κόκκινα. Διαλέξτε.

— Άκουσε, φίλε μου, λέγει ὁ Μπρόμπεργκ. Εγὼ δὲν ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ μιὰ γυναῖκα ποὺ νᾶχη ξανθὰ μαλλιά, οὐτε καστανὰ, οὐτε μαῦρα, οὐτε κόκκινα. Θέλω μιὰ γυναῖκα ποὺ νᾶχη ύπομονή.

‘Ο Κλάιν, ὁ τραπεζίτης, προσκαλεῖ τὸν ἀρραβωνιαστικὸ τῆς κόρης του στὸ γραφεῖο του.

— Πές μου, φίλε μου, τοῦ λέει, παντρεύεσαι τὴν κόρη μου μόνο γιὰ τὴν προΐκα της;

— Σᾶς βέβαιω, κύριε Κλάιν, ἀπαντᾶ ὁ νέος, ὅτι δὲν τὴν παντρεύομαι μόνο γιὰ τὴν προΐκα της.

— Καὶ γιὰ τὰ προτερήματά της βέβαια. Δὲν εἰν’ ἔτσι;

— Βέβαια. Καὶ γιὰ τὰ προτερήματά της.

— Κι' ἔχει πολλά. Δὲν εἰν’ ἔτσι;

— Πάρυ πολά. Τρία έκατομμύρια!

Κόκκαλο ὁ Κλάιν.

ΑΜΙΜΗΤΟΝ

— Δὲν μοῦ λέεις, μπαμπᾶ, τί θὰ πῆ χρεωκοπία; ρωτάει ὁ μικρὸς Ισαάκ τὸν χρηματιστὴ πατέρα του.

— Χρεωκοπία θὰ πῆ, παιδί μου, νὰ βάζης τὰ λεφτά σου στὴν τσέπη τοῦ παντελονιοῦ σου κ' ύστερα ν' ἀφήνης νὰ σου παίρνουνε οἱ δανεισταί σου τὸ σακκάκι σου.

ΨΕΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

‘Ο κύριος Χαράλαμπος, κυνηγὸς τερατολόγος, ἔννοει μαζὺ μὲ τοὺς ἄλλους νὰ κοροϊδεύῃ καὶ τὴν γυναῖκα του.

Μιὰ μέρα, γυρίζοντας ἀπ' τὸ κυνῆγι τῆς παρουσιάζει μιὰ μπεκάτσα.

— Τὴν σκότωσες ἔσυ αὐτήν; τὸν ρωτάει πονηρὰ ἡ γυναῖκα του.

— Καὶ βέβαια, ποιὸς ἥθελες νὰ τὴν σκοτώσῃ;

— Εἶσαι βέβαιος πώς τὴν σκότωσες ἔσυ ὁ ίδιος;

— Ναι, σου λέω.

— Μὰ βρὲ φεύταρε, ἔμένα θέλεις νὰ γελάσης; Αφοῦ τὴν ἔχεις ἀγοράσει. Νά, ἀκόμη ἔχει ἐπάνω της τὸ χαρτάκι μὲ τὴν τιμὴ ποὺ σου τὴν πούλησαν!

— “Α, γι' αὐτὸ τὸ λέεις; Δὲν εἰνε ἡ τιμὴ της αὐτή. Εἶχα σκότωσει τόσο πολλές μπεκάτσες, ποὺ γιὰ νὰ μὴ χάσω τὸ λογαριασμὸ ἐκόλλησα στὴν καθεμιὰ ἔνα χαρτάκι μὲ τὸν αὐξόντα ἀριθμὸ της!

“Ενας διάσημος γκαφατζῆς βρίσκεται σὲ σχέσεις μὲ μιὰ πλουσία χώρα, ποὺ ἔχει ἥδη κηδεύσει τέσσερις ἄνδρες. Επειτα ἀπὸ φλέρτ λίγων ήμερῶν τὴν ζητεῖ εἰς γάμον.

— Η χήρα ἀρνεῖται κατηγορηματικῶς.

— Καταλαβαίνετε, τοῦ λέει. Αρχίζω ν' ἀποθαρρύνωμαι. Σκεφθῆτε λοιπόν. Τέσσερες φορὲς χήρα.

— Ο γκαφατζῆς ἐπιμένει:

— Δοκιμάστε ἄλλη μιὰ φορὰ, κυρία. Η τύχη μπορεῖ ν' ἀλλάξῃ.

— Γιατὶ ἀφήσατε τὴν τελευταία σας θέσι;

— Θὰ παρατηρήσω στὴν κυρία, πώς ἔγω δὲν τὴ ρωτῶ γιατὶ ἡ τελευταία της καμαριέρα τὴν ἀφησε...

TZIN XARLAOUY