

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΝΤΕ ΖΙΠΑΡ ΝΤΕΝ

Στέφανος Άγιον

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

VI

— Τὰ στοιχήματα είνε ἀνοικτά!... Στοιχηματίζω πενήντα λουδοθίκια ύπερ τοῦ Ροθέρτου ντὲ λὰ Φρεσνά! εἶπε δ ὀβαρώνος Α... Ο Φρεσνά! είνε δ εύνοούμενος τῆς Μαργαρίτας.

— Η σκηνὴ αὐτὴ γινόταν σὲ μιὰ αἴθουσα τῶν «Τζόκεϋ Κλούμπ».

— Δὲν ἔχετε δίκηο! ἀπάντησε δ πρίγκηψ Κ..., δ Στέφανος εἰνε δ εύνοούμενος.

— Οχι! εἶπε κάποιος τρίτος. Ο Στέφανος θρίσκεται σὲ διάστασι μαζύ της.

— Εγὼ νομίζω διτή ή κ. Μαργαρίτα ντὲ Μέηλ, εἶπε κάποιος ἄλλος, θρίσκεται σὲ μεγάλη ἀμηχανία... Δὲν ξέρει ποιὸν ἀπ' τοὺς δύο νὰ διαλέξῃ...

— Εγὼ ἐπιμένω ύπερ τοῦ Στεφάνου! Ξανάπε δ πρίγκηψ. Πρὸ δύο ἡμερῶν τὸν εἶδα σ' ἔνα χορὸ μαζύ μὲ τῇ Μαργαρίτα, ἡ δοπία ἔδειχνε μεγάλο ἐνδιαφέρον γι' αὐτόν.

— Κι' ἔγω εἶδα προχθὲς τῇ Μαργαρίτα στὸ θέατρο. Ο Ροθέρτος ήταν ἀπέναντι τῆς καὶ δὲν τολμοῦσε νὰ τὸν κυτάξῃ... Αρά τὸν ἀγαπᾶ...

— Τότε τοὺς ἀγαπᾶ καὶ τοὺς δύο...

— Οχι, δὲν τοὺς ἀγαπᾶ καὶ τοὺς δύο... Μιὰ γυναῖκα δὲν μπορεῖ ν' ἀγαπάη δυὸ ἄνδρες συγχρόνως. Μπορεῖ ν' ἀπατηση δέκα, ἄλλα δταν ἀγαπᾶ, ἀγαπᾶ ἔναν μόνο...

Κάποιος ποὺ δὲν εἶχε μιλήσει ὥς τῇ στιγμὴ ἐκείνη, ἐπενέθη καὶ εἶπε:

— Ακοῦστε καὶ τῇ δική μου γνώμη: Η Μαργαρίτα θὰ παντρευτῇ τὸ Στέφανο καὶ θὰ ἀγαπᾶ τὸ Ροθέρτο...

— Ετοι τὰ σχόλια γιὰ τὸν διπλὸ ἔρωτα τῆς Μαργαρίτας ἔδιναν κι' ἔπαιρναν στοὺς κοσμικούς κύκλους τοῦ Παρισιοῦ. Ο καθένας ἔλεγε διτὶ τὸν κατέβαινε στὸ μυαλό. Μερικοὶ μάλιστα δὲν περιωρίζόντουσαν στὸ ἀθώο «κοτσομπολιό». Ελεγαν καὶ διάφορες κακεντρέχειες ποὺ ἔθιγαν τὴν υπόληψι τῆς νέας γυναίκας. Ενας ἀπὸ τοὺς κακόγλωσσους αὐτοὺς ήταν καὶ διονάσιος δούξ ντὲ Ρ..., δ δοπίος μιὰ μέρα, μπρὸς στὸ Στέφανο θέλησε νὰ θίξῃ τῇ Μαργαρίτα. Ο Στέφανος ζήτησε ίκανοποίησι κι' ἔτοι ὠρίστηκε νὰ μονομαχήσουν τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωῒ μὲ σπαθί...

Η κ. ντ' Αρζάκ θρισκόταν στὸ σπίτι τοῦ Στέφανου, δταν οἱ μάρτυρες του τὸν ξανάφεραν ἐκεῖ, ύστερα ἀπὸ τὴ μονομαχία. Εἶχε τραυματισθῆ στὸ χέρι. Τὸ τραῦμα του δὲν ήταν σοβαρό, ἄλλα μποροῦσε νὰ γίνη καὶ οἱ γιατροὶ τοῦ συνέστησαν μεγάλη προσοχή.

Η κ. ντ' Αρζάκ θέλησε ἀμέως νὰ μάθῃ τὴν ἀφορμὴ τῆς μονομαχίας αὐτῆς. Ο Στέφανος τῆς εἶπε τότε διτὶ μονομάχησε μὲ τὸν Ισπανὸ δούκα, γιατὶ μίλησε ἀνευλαβῶς δ ἴδιος γιὰ τὴ βασίλισσα τῆς Ισπανίας.

Η κυρία ντ' Αρζάκ πίστεψε τὸ ψέμα αὐτὸ καὶ θέλησε νὰ ἐπωφεληθῇ τῆς περιστάσεως γιὰ νὰ ἐλκύσῃ τῇ Μαργαρίτα πρὸς τὸ Στέφανο. Γι' αὐτὸ, μόλις ἐπῆγε στὸ σπίτι τῆς κόρης τῆς, τῆς εἶπε:

— Αὐτὴ τῇ στιγμὴ ἔρχομαι ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Στέφανου. Μοῦ ἀνέθεσε νὰ σου ἐκφράσω τὴ λύπη του γιατὶ δὲν θὰ μπορέσῃ νάρθῃ νὰ σ

δῆ πρὶν περάσουν δυὸ-τρεῖς μέρες...

— Εἰνε ἄρρωστος;

— "Οχι. Εἰνε πληγωμένος...

— Πῶς; ἔκανε ἡ Μαργαρίτα ἀνήσυχη.

— Μή φοβᾶσαι. Δὲν εἶνε τίποτε. Μονομάχησε καὶ πληγώθηκε ἐλαφρὰ στὸ χέρι... Σὲ δυὸ μέρες θὰ θεραπεύσει.

— Πηγαίνω νὰ τὸν δῶ! καὶ μὲ ποιὸν χτυπήθηκε;

— Μὲ κάποιον Ισπανὸ, δ δοπίος φαντάσθηκε δτὶ δ Στέφανος θέλησε νὰ θρίσῃ τὴ βασίλισσά του...

— Δὲν εἶνε δυνατόν! Ο Στέφανος νὰ προσθάλη μιὰ γυναῖκα τόσο πολὺ, ώστε νὰ τοῦ ζητήσουν τὸ λόγο;... Δὲν πιστεύω αὐτὴ τὴν ιστορία!

— "Α! ἔκανε ἡ κ. ντ' Αρζάκ. Οι Ισπανοὶ εἶνε τόσο εὔερεθιστοι!"

Η Μαργαρίτα ἔσπευσε ἀμέσως στὸ σπίτι τοῦ Στεφάνου. Εἶχε μαντέψει καλά ἀπὸ τὸ γαλήνιο ύφος τῆς μητέρας τῆς δτὶ κανένας κίνδυνος δὲν υπῆρχε γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἐξαδέλφου τῆς, ἀλλὰ ήταν ταραγμένη γιατὶ προαισθανόταν ἀστρίστως δτὶ δὲν ήταν αὐτὴ ἡ ἀφορμὴ τῆς μονομαχίας.

Ο Στέφανος μόλις τὴν εἶδε, ἔγινε ἀμέσως πολὺ εύχισμένος... "Ω! πόσο γλυκὰ ἀντηχοῦσαν τὰ λόγια τῆς στ' αὐτιά του. Μὰ κ' ἡ Μαργαρίτα ήταν εύτυχισμένη κι' ἀνταπέδιδε τῷρα στὸ Στέφανο τὶς περιποίησεις ποὺ τῆς εἶχε ἐπιδαψιλεύσει ἄλλοτε, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀρρώστειας τῆς. Ο Στέφανος εύλογούσε τὴν πληγὴ του, γιατὶ, χάρις σ' αὐτὴ, πέρασε ἔνα ώραιότατο θράδυ. Επέμενε στὸ φέμα του ώς πρὸς τὴν ἀφορμὴ τῆς μονομαχίας, ἀλλὰ ἔθλεπε συγχρόνως μὲ χαρὰ πώς ἡ Μαργαρίτα δὲν τὸ πίστευε καὶ ζητοῦσε νὰ μάθῃ τὴν πραγματικὴ αἰτία. "Οταν ἀναγκασθῇ κανεὶς νὰ πῆ φέματα σ' ἔνα πρόσωπο ποὺ ἀγαπᾶ, ίκανοποιεῖται διαν αἰνακαλύπτη πώς αὐτὸ δὲν τὸ πίστευε καὶ δὲν ἔχει πειά τύψεις συνειδήσεως.

Ο Στέφανος θρισκόταν ξαπλωμένος σ' ἔνα ντιβάνι στὸ σαλόνι καὶ περιστοιχίζόταν ἀπὸ τοὺς φίλους του καὶ τοὺς μάρτυρες του, οἱ δοπίοι πήγαιναν νὰ μάθουν γιὰ τὴν κατάστασι του κ' ἐπαινοῦσαν τὸ θάρρος του καὶ τὴν ἀπάθεια του. Η Μαργαρίτα ήταν ἀντικείμενο γενικῆς προσοχῆς καὶ θαυμασμοῦ καὶ σὲ κάθε στιγμὴ ἀκουγε ὑπαινιγμούς γιὰ τὸν προσεχῆ γάμο τῆς μὲ τὸ Στέφανο.

Ο Στέφανος τὴν κύτταζε μὲ τρυφερότητα κι' ἐκείνη χαμογελοῦσε παρ' ὅλη τὴν ταραχή τῆς.

Μὰ κι' ἐκείνη, θλέποντας τὸ Στέφανο, πληγωμένο, χλωμό, νὰ χαμογελάη παρ' ὅλους τοὺς πόνους του, τὸν εύρισκε ἀξιαγάπητο, θελκτικό, καὶ, καθὼς σκεφτόταν τὸν κίνδυνο ποὺ εἶχε διατρέξει, ἔτρεμε γι' αὐτὸν καὶ ὅλη ἡ παληὰ τρυφερότης τῆς ξαναζωντάνε... Η παληὴς σκέψεις τῆς γιὰ μιὰ εύτυχισμένη ζωὴ κοντά του, ξαναγύριζαν... Γιατὶ νὰ μὴν προτιμήσῃ τὴν εύτυχία αὐτῆς;... Γιατὶ νὰ ἀρνηθῇ τὸ χέρι τῆς στὸν ἀφωσιωμένο αὐτὸν νέο, ποὺ ήταν τόσο ἀξιός τῆς;... Ο ἄλλος ἔρωας;... Τί τρέλλα!... Ν' ἀγαπάη ἔναν ξένο, ἔναν ἀγνωστό ἀνθρωπό ποὺ δημιούργησε τὴν ἀποστρεφόταν, τὸν ὅποιο εἶχε γνωρίσει πρὸ διλίγου καιροῦ καὶ δ δοπίος δὲν εἶχε πάει ούτε δέκα φορὲς στὸ σπίτι τῆς!...

Ο Γκαστόν δὲν ήταν ἐκεί γιὰ νὰ συηγορήσῃ γιὰ τὸ σωτήρα του ποὺ ἐκείνη τὸν εἶχε ξεχάσει. "Ετοι ή ώραία



Ο Στέφανος τὴν κύτταζε μὲ τρυφερότητα...

έκεινη ήμέρα πέρασε όλόκληρη ύπερ τοῦ Στεφάνου καὶ ὅταν ἡ Μαργαρίτα τὸν ἀποχαιρέτησε γιὰ νὰ ξαναγυρίσῃ στὸ σπίτι της, ὁ πληγωμένος νέος τὴν εὐχαρίστησε μὲ χαρὰ κι' ἐμπιστοσύνη... Ὁ δυστυχισμένος! Μέσ' στὴ χαρὰ του εἶχε λησμονήσει τὸ Ροθέρτο ντὲ λὰ Φρεοναῖ.

Ἡ Μαργαρίτα, ὅταν ἔφτασε στὸ σπίτι της, ἔλεγε ἀπὸ μέσα τῆς:

— Γιατὶ νὰ μὴν ἔχω τὸ θάρρος νὰ γίνω εύτυχισμένη.... Στὸ Στέφανο θρίσκεται ἡ εύτυχία!...

Καθὼς ἡ νέα γυναῖκα ἔμπαινε στὴν κάμαρή της, πήγαν νὰ τὴν ρωτήσουν ὃν ἐπιθυμοῦσε νὰ δεχτῆι τὸν κ. ντὲ λὰ Φρεοναῖ. Ἐτοιμαζόταν ν' ἀπαντῆσῃ ἀρνητικά, ὅταν σκέφτηκε ὅτι ὁ Ροθέρτος θὰ ἤξερε τὴν ἀληθινὴ ἀφορμὴ τῆς μονομαχίας, καὶ, ἀποφάσισε νὰ τὸν δῆ γιὰ νὰ τὸν ρωτήσῃ οχετικῶς. Μόλις λοιπὸν τὸν εἶδε, τοῦ εἶπε παίρνοντας ταραγμένο υφος:

— Δὲν δέχομαι κανένα... Ἀλλὰ θέλησα νὰ νᾶς ρωτήσω γιὰ τὴν ἀφορμὴ τῆς μονομαχίας τοῦ ἔξανέλφου μου.

— "Α! ἔκανε ὁ Ροθέρτος. Γιὰ τὴ μονομαχία του μὲ τὸν Ισπανὸ δοῦκα;

— Ναί. Γιὰ ποιὸ λόγο μονομάχησε;

— Γιὰ μιὰ ἀνοησία ποὺ εἶπε ὁ δούξ

— Ἐναντίον του;

— Ἐναντίον σας.

— Ἐναντίον μου; φώναξε ἡ Μαργαρίτα. Ὁ Στέφανος λοιπὸν χτυπήθηκε πρὸς χάριν μου;

— Ἔτσι ἔπρεπε νὰ κάνῃ, εἶπε ὁ Ροθέρτος μὲ κάποια θλῖψι.

— Δὲν μοῦ εἶπε τίποτε σχετικῶς.

— "Α! κυρία, αὐτὸς δὲν μποροῦσε νὰ σᾶς πῆ τίποτε... Μὰ σᾶς τὸ λέω ἔγω... Εἶμαι ἀνίκανος νὰ τὸ κρύψω, ἀν καὶ ζηλεύω γι' αὐτὸ πολὺ τὸ Στέφανο..." Α! στάθηκε πολὺ τυχερὸς καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι, καθὼς μονομαχοῦσε, θὰ συλλογιζόταν ἔμένα, ἐπρόσθεσε ὁ Ροθέρτος. Θὰ συλλογιζόταν ἔμένα, δοσ καὶ σᾶς...

Ἡ Μαργαρίτα σήκωσε τὰ μάτια τῆς ἐπάνω του. Ἀμέσως ἡ ἔκφρασις τῆς φυσιογνωμίας του τῆς ἔκανε θαυμιά ἐντυπώσι. Ὁ Ροθέρτος φαινόταν ἀποθαρρημένος... Ὁ περήφανος αὐτὸς ἄνθρωπος, αἰσθανόταν τὸν ἔαυτό του ἀφωπλισμένο... Αὐτὸς στὴν πραγματικότητα ἦταν ὁ νικημένος ἀπὸ τὴ μονομαχία αὐτῆ.

Ἡ Μαργαρίτα δὲν μπόρεσε νὰ κατανικήσῃ τὶς ἐντυπώσεις της. Ἀλλὰ τώρα ποὺ εἶχε μάθει ὅτι γι' αὐτὴν μονομάχησε ὁ Στέφανος, δὲν ἔνοιωθε τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς ὅποιας ἦταν ἄξιο ἔνα τέτοιο δεῖγμα ἔρωτος.

Αὐτὸ ποὺ σκεφτόταν προπάντων ἦταν ἡ γενναιότης μὲ τὴν ὅποια ὁ Ροθέρτος τῆς εἶχε πῆ τὴν ἀλήθεια!... Χωρὶς αὐτὸν δὲν θὰ μάθαινε τίποτα... Κ' ἡ Μαργαρίτα ἔνοιωθε μεγαλύτερο θαυμασμὸ γι' αὐτὸν ποὺ τῆς εἶχε ἀποκαλύψει τὴν ωραία αὐτὴ πρᾶξι, παρὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὴν ἔκανε...

VII

Ἡ κ. ντ' Ἀρζάκ, θλέποντας τὶς συγκινήσεις ποὺ περνοῦσε ἡ Μαργαρίτα καὶ μαντεύοντας τὴν πάλη ἡ ὅποια γνόταν μέσα στὴν ψυχὴ της, τῆς φανέρωσε τὴν ἄλλη μέρα δῆλη τὴν ἀλήθεια σχετικῶς μὲ τὴ μονομαχία. Ἡθελε νὰ τῆς ὑποδείξῃ ἔτσι τὸν κατήφορο ποὺ εἶχε πάρει, δίνοντας ἀφορμὲς μὲ τὴν ἀσταθῆ συμπεριφορά της σὲ τόσα σχόλια.

Ἡ Μαργαρίτα ἀπέφυγε νὰ τῆς ἀποκαλύψῃ ὅτι τὴν ἀλήθεια τὴν εἶχε κιόλας μάθει ἀπὸ τὸν Ροθέρτο, ἀλλὰ τὴ ρώτησε ἀπλῶς:

— Καὶ ποῦ τὸ ξέρετε, μητέρα;

— Θέλησαν νὰ μοῦ τὸ κρύψουν, ἀλλὰ τὸ ἔμαθα. Τὸ πρᾶγμα πειὰ εἶνε γνωστὸ σὲ δλους... Ἐκτίθεσαι πάρα πολύ... Φανοῦ τέλος πάντων λογική... Γιὰ τὸ συμφέρον σου, τὴν υπόληψι σου καὶ τὴν εύτυχία σου, εἶνε ἀπαραίτητο ν' ἀποφασίσῃς ν' ἀναγγείλης ἀμέσως τοὺς γάμους σου μὲ τὸ Στέ-

φανο... Ἀν ἡ μονομαχία καὶ ὁ γάμος γνωσθοῦν συγχρόνως, θ' ἀποφύγουμε τὸ σκάνδαλο. Ἀλλοιῶς τὰ πράγματα θὰ παρουσιαστοῦν ἔξωγκωμένα καὶ ποιὸς ζέρει ἀν ὁ φτωχός σου ἔξαδελφος ἀναγκασθῆ νὰ ριψοκινδυνεύσῃ καὶ πάλι τὴ ζωὴ του ὑπερασπίζοντας τὴν τιμὴ σου...

Ἡ παρατήρησις αὐτὴ φόθισε τὴ Μαργαρίτα καὶ τὴ θύμισε σὲ ρεμβασμούς. Ἡ μητέρα τῆς θέλησε τότε νὰ ἐπωφεληθῇ τῆς εὔκαιρίας κι' ἐσπευσε νὰ τῆς μιλήσῃ καθαρὰ ὅσο ποτέ:

— Ξέρεις, τῆς εἶπε, ὅτι ὁ γάμος σου μὲ τὸ Στέφανο εἶνε ὁ πιὸ προσφιλῆς μου πόθος... Αὐτὸς δὲν θὰ σὲ χωρίσῃ καθόλου ἀπὸ μένα... "Αν τὸν παντρευτῆς, θὰ νομίσω ὅτι παντρεύεσαι τὸ παιδί μου, ὅτι γίνεσαι δυὸς φορές κόρη μου..." "Αν θελήσης νὰ παντρευτῆς ἄλλον, δὲν θὰ σου ἀρνηθῶ βέβαια τὴ συγκατάθεσί μου, ἀλλὰ θὰ θεωρήσω τὸ γάμο αὐτὸς τὴ δυστυχία τῶν γηρατεῶν μου... Δὲν πιστεύω παρὰ μόνο στὸν ἔρωτα τοῦ Στέφανου... Αὐτὸς σὲ ἀγαπᾶ... Καὶ δὲν ξεγελοῦν ἔμένα καθόλου προσχεδιασμένες ἔρωτικὲς κωμῳδίες. Νομίζεις πώς εἶνε τίμιο νὰ πάρης πίσω τὸ λόγο που ἔδωσες στὸ Στέφανο καὶ τὸν ὅποιο ἔκεινος σου ἀρνηθῆσει ἀπὸ γενναιοφροσύνη καὶ λεπτότητα; Δὲν εἶνε λόγος, Μαργαρίτα μου, ἐπειδὴ ἔκεινος εἶνε μεγαλόψυχος, νὰ φανῆς ἐσὺ ἀχάριστη... Κάθε ἄλλη ἀπόφασί σου θὰ τὴ θεωρήσω ἀτυχῆ, τρελλή, ἀσυγχώρητη. Σου λέω ἀκόμη ὅτι ἀν ὁ ἄλλος ξανάρθη ἔδω, ἔπειτ' ἀπὸ τὸ σκάνδαλο, τὸ ὅποιο ὁ ἴδιος προκάλεσε γιὰ νὰ ἐπιδεικνύεται, ἀν, παρὰ τὶς συμβουλές μου, τὸν δεχτῆς, θὰ πάψω τότε ἔγω γιὰ τὸν ἔρωτα μου... Δὲν θέλω πειὰ νὰ τὸν ξαναϊδῶ τὸν ἄνθρωπο αὐτό... Τὸ πρόσωπό του δὲν μοῦ ἀρέυει. Τὸ θρίσκω κωμικὸ, ἀνόητο, αὐθάδη καὶ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τὸ τοῦ θρίσκεις συμπαθητικό.

— "Εγώσε τὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ μου, ἀπάντησε μὲ θάρρος ἡ Μαργαρίτα.

— Ήραίς δ. καιολογία! Ο καθενας θὰ τὸ ἔκανε αὐτό... "Αν ὁ Στέφανος ήταν ἔκει, θὰ ἔκυνε κάτι περισσότερο..."

— Μὲ τέτοιες σκέψεις, ἀποδεικνύεται ὅτι καὶ κάθε ἄλλος στὴ θέση τοῦ Στέφανου θὰ μονομαχοῦσε... Ὁ μητέρα μου, μὴν εἶσαι παράλογη. Παραδέχομαι νὰ παντρευτῶ τὸ Στέφανο, ὃν ἐπιμένης καὶ ἀν νομίζης πώς ἔξασφαλίζεται ἔτσι ἡ εύτυχία μας. Ἀλλὰ μὴ μὲ διατάσσης νὰ διώξω ἀπὸ τὸ σπίτι μου τὸ σωτῆρα τοῦ παιδιοῦ μου...

Ἡ Μαργαρίτα ἔκλαιγε, λέγοντας τὰ λόγια αὐτὰ, πρᾶγμα ποὺ ἔκανε τὴν κ. ντ' Ἀρζάκ νὰ καταλάβῃ ὅτι εἶχε πρωχρήσει πάρα πολύ.

— Θεέ μου! εἶπε. Δὲν ζητάω νὰ τὸν διώξῃς γιὰ πάντα... Θέλω μόνο νὰ τὸν ἀποφεύγης γιὰ λίγο καιρὸ γιὰ νὰ μοῦ ἀποδείξης ὅτι δὲν εἰν' αὐτὸς ἡ αἰτία ποὺ σ' ἔμποδίζει νὰ γίνης σύζυγος τοῦ Στέφανου, ποὺ τὸν ἀγαπᾶς, ποὺ μόνη σου τὸν διάλεξες. Πῶς θέλεις νὰ συγχωρήσω τὸν ἄνθρωπο αὐτὸς, δὸς ὅποιος μ' ἔνα του θλέμμα ἀνέτρεψε δῆλα τὰ σχέδιά μου γιὰ τὸ μέλλον καὶ θύμισε σὲ ἀπελπισία τὸν δυστυχισμένο Στέφανο;

— Θεέ μου! ἔκανε ἡ Μαργαρίτα.

— "Ακουσε, κόρη μου, καὶ πίστεψε στὰ λόγια τῆς μητέρας σου. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος θὰ εἶνε ἡ καταστροφή σου. Μὴ τὸν ξαναϊδῆς γιὰ ἔνα μῆνα τούλαχιστον..." "Αφησε νὰ σὲ καθοδηγῶ ἔγω ποὺ σὲ ἀγαπῶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον... Καὶ θὰ δῆς σιγά-σιγά ὅτι ἡ ἐπίδρασις τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἐπάνω σου θὰ ἔξαφανιστῇ, γιατὶ δὲν εἶνε αἰσθητό μὲ θαυμαίες ρίζες. Αὔριο θὰ γελᾶς κι' ἐσὺ ἡ ίδια μαζύ του... Μήπως ζητάω πολλὰ ἀπὸ σένα; Κάνε πρὸς χάριν μου αὐτὴ τὴ θυσία... "Επὶ ἔνα μῆνα μὴ δεχτῆς τὸν κύριο αὐτὸς, Μαργαρίτα..." "Ετσι θὰ καθησυχάσης ὅλες μου τὶς ἀνησυχίες... Σὲ ίκετεύω, σ' ἔξορκίζω, μὴ τὸ ἀρνηθῆς αὐτὸ στὴ μητέρα σου, Μαργαρίτα..."

(Ακολουθεῖ)

