

Η ΠΕΡΙΠΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝ Τ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

(Η μονη αύθεντική βιογραφία του «γόητος» της διθόνης Κλάρκ Γκέιμπλ.

Hπιό μακρυνή μου άνάμνησις, είνε το θέαμα μιᾶς δρυνίθιας, χαμένης μέσα σε μιά χιονοθύελλα. Ήταν τότε ένα πένθιμο και παγερό απόγευμα του Γεννάρη. Άπο τὸ παράθυρο τῆς κουζίνας μας, κύτταξα αὐτὴ τὴν φτωχὴ δρυνίθια, ποὺ εἶχε στραβωθῆ ἀπὸ τὸ χιόνι κι' ἔψαγν ματαια νὰ ὔρῃ τὸ κοττέτοι. Θυμᾶμαι μάλιστα ὅτι τὸ θέαμα αὐτὸ μ' ἔκανε νὰ γελάσω. Μὰ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὔρεθηκα πολλὲς φορὲς στὴ θέσι τῆς δρυνίθιας κι' ἔμαθα ὅτι πόσο είνε φριχτὸ νὰ ἔχῃ χάσει κανεὶς τὸ δρόμο του.

Ἡ ζωὴ μου ἄρχισε στὸ Κάντις, ἔνα μικρὸ χωριό του Ὀχάιο, μιὰ 1η Φεβρουαρίου. Ο πατέρας μου, ὁ Οὐέλλιαμ Γκέιμπλ, ἥταν ἐκεῖ πέρα ἐλαιοπαραγωγός. Ἡ μητέρα μου λεγόταν Ἀδελίνα "Εσερλμεν. Πέθανε ὅταν ἡμουν ἀκόμη μικρὸς καὶ δὲν ἔχω ὡς σουθενίρ της τίποτε ἄλλο παρὰ μερικὲς ἀκουαρέλλες τῆς ποὺ τὶς εἶχε φτιάξει ὅταν ἥταν κορίτσι. Μετὰ τὸ θάνατο λοιπὸν τῆς μητέρας μου, ὁ παπποῦς μου κι' ἡ γιαγιά μου μὲ πῆραν κοντά τους καὶ μ' ἀνέθρεψαν σὲ μιὰ μεγάλη ἀγρέπαυλι τῆς Πενσυλβανίας. Ἡ ἀγρέπαυλις αὐτὴ ἥταν κοντά στὴ λίμνη του Κόννωντ, μακριὰ ἀπὸ κάθε συνοικισμὸ κι' ἔτσι μεγάλωσα μέσα σὲ μιὰ ἄγρια ἐρημιά, δίχως νὰ ἔχω συντρόφους στὰ παιδικὰ μου χρόνια. Ὡστόσο δὲν ἤπορω νὰ πῶ ὅτι ἐπληττα. Κάθε Κυριακὴ ὁ παπποῦς μου ἔζευε τὸ μουλάρι στὸ ἀμαξάκι μας καὶ μ' ἐπαιρνε μαζύ του στὴ γειτονικὴ ἐκκλησία.

Οταν ἔγινα πέντε χρόνων, ὁ πατέρας μου ξαναπαντρεύθηκε καὶ μὲ πῆρε μαζύ του στὸ Χόπενταλ του Ὀχάιο. Ἡ πόλις αὐτὴ μου φάνηκε τότε σὰν μιὰ πραγματικὴ πρωτεύουσα. Οἱ κάτοικοι τῆς δὲν ἦσαν περισσότεροι ἀπὸ πεντακόσιοι. Ἐγὼ ώστόσο, γιὰ πρώτη φορά, ὔρηκα συντρόφους γιὰ τὰ παιγνίδια μου. Ἡ μητριά μου ἥταν ἀξιολάτρευτη καὶ τὴν θυμᾶμαι ἀκόμη καὶ τώρα μὲ μεγάλη τρυφερότητα.

Δὲν μπορῶ δῆμως νὰ πῶ ὅτι τὰ ἐφηβικά μου χρόνια πέρασαν εύτυχισμένα. Μεγάλωσα πολὺ γρήγορα κι' ὅτι διετήρησα ἀπὸ τὴν παιδικὴ μου ἡλικία ἥταν μιὰ ὑπερβολικὴ δειλία. Ἐπειδὴ δὲ καταλάθαινα πώς δὲν θὰ τὰ κατάφερνα ὡς καλλιεργητὴς, πῆρα τὴν ἀπόφασι νὰ γίνω γιατρός. Μόλις τελείωσα λοιπὸν τὸ Γυμνάσιο, ἔφυγα γιὰ τὸ "Ακρον, μὲ τὴν ἀπόφασι νὰ κάνω τὰ πάντα γιὰ νὰ θγάζω τὰ ἔξοδα τῶν σπουδῶν μου. "Ημουν τότε δεκαεπτά χρόνων.

Τὸ "Ακρον ἥταν, ἐννοεῖται, ἡ μεγαλύτερη πόλις ποὺ εἶχα δῆ ὡς τότε. Γιὰ πρώτη φορά τὰ ἔχασα καὶ συλλογίσθηκα ἐκείνη τὴ φτωχὴ δρυνίθια ποὺ στριφογύριζε σὰν τρελλὴ μέσα στὴ χιονοθύελλα. Παρ' ὅλα αὐτὰ, κατώρθωσα σὲ λίγο νὰ ὔρω μιὰ θέσι ἐπιστάτη σ' ἔνα ἐργοστάσιο καουτσούκ, πρᾶγμα ποὺ μοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἔγγραφω στὴν Ιατρικὴ Σχολή. Τὰ μαθήματα γινόντουσαν ἔξη φορὲς τὴν ἑδομάδα. Μὰ ἡ ζωὴ μου ἔξαρτήθηκε ἀπὸ τὴν ἑδομή ἡμέρα...

Μιὰ ὅμορφη Κυριακή, δυὸ φίλοι μου ἡθοποιοί, ποὺ ἐπαιχνιζαν σ' ἔνα τοπικὸ θίασο, μὲ προσκάλεσαν στὸ θέατρο καὶ μοῦ ἀνοιξαν κρυφὰ τὴν πόρτα τῶν παρασκηνίων. "Ε, λοιπὸν, δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ αὐτὴ τὴν παράστασι! Ἐκείνο τὸ θράδυ, ἔκει στὰ παρασκήνια, ἀποφασίστηκε ἡ τύχη μου. "Ολα τὰ σχέδιά μου διαλύθηκαν ως δια μαγείας καὶ δὲν εἶχα πειὰ παρὰ μιὰ μονάχα σκέψη στὸ μυαλό μου: Νὰ γίνω ἡθοποιός.

Ἐτσι ἔγκατέλειψα τὴν Ιατρικὴ καὶ κατάφερα νὰ προσληφθῶ στὸ θίασο, ὅπου ἐπαιζα μικροὺς ρόλους ὑπηρέτου. Εἶχα πάρει τὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν εὕθυμη ὄψη τῆς καὶ ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἤμουν τόσο εύτυχισμένος ὅσο ἐκείνα τὰ χρόνια. Μὰ ἔνα θράδυ, τὴν ὥρα τῆς παραστάσεως, ἔλαβα ἔνα τηλεγράφημα: εἶχα πεθάνει ἡ μυτριά μου.

Ο πατέρας μου δὲν μποροῦσε πειὰ νὰ ζήσῃ μόνος στὴν ἀγρέπαυλι ἐκείνη ὅπου ἔζουσε τόσο ὅμορφα μὲ τὴ γυναῖκα

του καὶ τὴν παράτησε γιὰ νὰ πάη στὴν Ὀκλαχόμα καὶ νὰ ξαναγίνῃ ἐλαιοπαραγωγός. Σύμφωνα τότε μὲ τὴν παράκλησι του, παράτησα τὸ θέατρο καὶ πῆγα κοντά του γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω στὴ δουλειά. Ἐκεῖ πέρα ἔμεινα μαζύ του ἐνα δόλοκληρο χρόνο. "Επειτα, δὲν μπόρεσα νὰ μείνω περισσότερο καὶ μιὰ ἡμέρα τὸ... ἔσκασα ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πῆγα στὸ Κάνσας-Σίτυ, ὅπου ὔρηκα ἀμέσως δουλειά σ' ἔναν περιοδεύοντα θίασο. Ἐπὶ δυὸ χρόνια λοιπὸν παίζαμε στὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις, στὰ χωριά, στὶς ἀποθήκες, στὶς ἐκκλησίες καὶ καμμιὰ φορά καὶ στὰ θέατρα, ως τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ θιασάρχης μᾶς ἐδήλωσε ὅτι τὸ ταμεῖο ἥταν ἀδειο κι' ὅτι ὁ θιασός μας θὰ διελύετο ἔκει πέρα!... Περιπτὸν είνε νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶχα στὴν ἀκρη οὔτε μισὸ δολλάριο. Ἀκόμα μιὰ φορά τότε θυμήθηκα τὴν δρυνίθια ποὺ εἶχε χαθῆ μέσα στὴ χιονοθύελλα.

Τί ἔπρεπε νὰ κάνω; "Οταν νύχτωσε πήδησα σ' ἔνα φορτηγὸ τραίνο κι' ἐκοιμήθηκα πάνω στὸ σκληρὸ πάτωμα μιᾶς σκευοφόρου. Τὴν ἄλλη ἡμέρα ὅταν ξύπνησα εἰδα πώς εἶχα φθάσει στὸ Πόρτλαντ, ὅπου εύτυχῶς εἶχα μερικούς φίλους. Μὰ δυστυχῶς ὅστε ἀπὸ πολύωρες ἀναζήτησεις, ἔμαθα πώς εἶχαν φύγει γιὰ τὴ Νέα Υόρκη.

Υπάρχει πάντα στὴ ζωὴ ἔνας παράγων, στὸν διόπιο πρέπει ν' ἀφήνουμε πάντα τὸν κυριώτερο ρόλο: ὁ παράγων αὐτὸς είνε ἡ τύχη. Δὲν εἶχα στὴν τσέπη μου οὔτε ἔνα σεντ, ὅταν ξαφνικὰ προσελήφθην σ' ἔνα συνεταιρικὸ θίασο! Μὰ

τὰ κέρδη δὲν ἦσαν μεγάλα καὶ ὅστε ἀπὸ δυὸ χιλιόμετρα κατάλαβα πώς δὲν μποροῦσα νὰ ἔξακολουθήσω αὐτὴ τὴ ζωὴ. Τὸ ἔσκασα λοιπὸν ἀπὸ τὸ θίασο καὶ μιὰ ἡμέρα κατέληξα σ' ἔνα δάσος ὅπου ἔγινα ξυλοκόπος. Γρήγορα δῆμως παράτησα κι' αὐτὴ τὴ σκληρὴ δουλειά καὶ ξαναγύρισα στὸ Πόρτλαντ, ὅπου ὔρηκα θέσι εἰσπράκτορος στὸ τμῆμα «Μικρῶν Αγγελιῶν» μιᾶς ἐφημερίδος. "Ωστόσο συλλογίζόμουν πάντα τὸ θέατρο. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ἐγκαταλείψω. "Ελαβα λοιπὸν μέρος σὲ μιὰ ἐρασιτεχνικὴ παράστασι στὸ Πόρτλαντ, μάζεψα μερικὰ χρήματα καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔφυγα γιὰ τὴν Καλλιφορνία. Ἐκεῖ πέρα τότε ἔγινα κι' ἔγω ἔνα ἀπὸ ἐκείνα τὰ ἀνώνυμα φαντάσματα ποὺ πλημμυρίζουν κάθε ἡμέρα τὰ πρακτορεῖα τοῦ κινηματογράφου. Μιὰ ἡμέρα τέλος, κατάφερα νὰ πετύχω ἔνα μικρὸ ρόλο σ' ἔνα φίλμ του Λούμπιτς. "Εκανα ἔνα στρατιώτη ποὺ στεκόταν προσοχὴ ἐπὶ ὁκτὼ ώρες συνεχῶς! Αὐτὸ δὲ τὸ ντεμπούτο μου στὸν κινηματογράφο μ' ἔκανε γὰ τὸν μισήσω ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα.

"Ωστόσο, ὅστε ἀπὸ λίγο ἀρχισαν νὰ περνοῦν ἡ κακὲς ἡμέρες. "Επαιξα στὸν Ρωμαῖο καὶ Ιουλιέττα, ὔρηκα ἀπὸ τὴν ἀφάνεια κι' ἀρχισα νὰ γίνωμαι γνωστὸς στοὺς κύκλους τοῦ κινηματογράφου. Κι' ὃν εἶμαι σήμερα «ἀστέρας» τῆς Μέτρο, αὐτὸ τὸ χρωστῶ ἀποκλειστικὰ στὸν Λάϊονελ Μπάρρυμορ. Αὐτὸς μὲ βοήθησε στὰ πρῶτα μου ὔρηματα κι' αὐτὸς πάλι ἐπέμεινε νὰ μοῦ «γυρίσουν» στὴν ἀρχὴ μιὰ δοκιμαστικὴ σκηνή. Μὰ ἔγω, ὅταν εἶδα γιὰ πρώτη φορά τὸν ἔαυτό μου στὴν διθύνη, συλλογίσθηκα ἀμέσως ὅτι τὸ μόνο ποὺ εἶχα νὰ κάνω, ἥταν νὰ τὸ σκάσω πάλι ἀπὸ τὸ Χόλλυγουντ. Τὸ περίεργο είνε ὅτι καὶ οἱ σκηνοθέται μου εἶχαν τὴν ἴδια γνώμη, μὰ ὁ Λάϊονελ Μπάρρυμορ, πεισματάρης ὅπως πάντα, φώναζε σ' ὅλο τὸν κόσμο ὅτι θὰ γινόμουν γρήγορα μεγάλος ἡθοποιός!

"Ἐκείνοι τότε, περισσότερο γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς φωνές του, παρὰ σύμφωνοι μὲ τὴ γνώμη του, μὲ κράτησαν στὸ στούντιο καὶ μοῦ ἔδωσαν διαφόρους ρόλους. "Εγὼ ώστόσο, θέλεποντας τὴν ἀδιαφορία ποὺ μοῦ ἔδειχναν, ἔδραπτέτευσα μιὰ ἡμέρα ἀπὸ τὸ Χόλλυγουντ καὶ κατέβηκα στὸ Μπροντγουαίη, ὅπου ἔκανα τὴν ἐμφάνισί μου σὲ πολλὰ θεατρικὰ



Ο Κλάρκ Γκέιμπλ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΔΕΝ ΖΗ ΠΕΙΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

(Τοῦ Ρώσσου Μπάλμον)

Δέν ζή πειά ή ἀγάπη μου, δέν ζή. Ψηλά πετάει τώρα στούς αἰθέρας. Εἶνε μιὰ νύφη ἀέρινη, ή ἀγάπη μου. Εἶνε λευκή σὰν κάποιον ἄγγελο, σὰν μιὰ θεά, σὰν ἔνα δράμα.

Πετάει ψηλά ή ἀγάπη μου. Περνάει τὶς ἀφρισμένες θάλασσες τοῦ κόσμου. Κάποτε ἔζησε κι' αὐτή. Κάποτε ἦταν κοντά μου. Μὰ τώρα ἀδιάφορη πετά, πετάει ψηλά στοὺς οὐρανούς.

Κι' ὅταν θελήσω πάλι νὰ τὴν ἴδω, τὴν νύχτα πρέπει νὰ προσέμενω.

Μὰ τὰ φιλιά της πειά εἶνε ψυχρά, δίχως ἀγάπη, δίχως κανένα σκίρτημα ἐρωτικό...

Ἄδιάφορη πειά ἔρχεται τὰ βράδυ καὶ μὲν ἀλέπει... Πόσους καῦμούς δύμας τὰ μάτια τῆς δέν φέρνουν στὴν ψυχή μου;...

Κι' δύμας ξανά πετάει ψηλά, μ' ἀφήνει, πρὶν νὰ φέξῃ, προτοῦ ὁ ἥλιος θυγῆ στὸν οὐρανό...

Καὶ φεύγει πάλι μόνη καὶ ἔρημη στοὺς οὐρανούς..

Δέν ζή πειά ή ἀγάπη μου, δέν ζή...

Εἶναι μιὰ νύφη ἀέρινη, ἔνα ἄγγελοῦδι, ἔνα δράμα, μιὰ φαντασία!...

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

(Τοῦ Ρώσσου Τούτσεφ)

Τὰ γνώρισα τὰ μάτια της, τὰ γνώρισα... Μάτια δνειροπόλα, σκοτεινά, μάτια γεμάτα πάθος καὶ νοσταλγία...

"Ω! πῶς τὰ ἀγάπησα, θεέ μου, πῶς τ' ἀγάπησα.

Τὰ μάτια ἔκεινα ζωή καὶ θάνατος, τὸ πᾶν ἥσαν γιὰ μένα, τὸ πᾶν.

Τί πόνοι, τί παληοὶ καῦμοι, μοῦ ἔρχονται ἀπόψε σὰν συλλογίζομαι τὰ μάτια ἔκεινα!...

"Ω χρόνια ποὺ ἔσπαράξατε τὴν ἄραχλη ζωή μου!

Κάτω ἀπὸ τὰ βλέμματα τῶν δυὸ ματιῶν ἔκεινων πόσες ἐλπίδες, πόσα δύνατα δέν γεννιῶνται στὸ μυαλό μου!...

Κι' δύμας ἥταν μοιραίο, ἥτανε γραφτό! Στιγμές ἥσαν καὶ πέρασαν! Γλυκειά ἐποχή μιᾶς ἄνοιξης. Καὶ τώρα ὁ χειμῶνας, ή ἀνάμνησις, οἱ στεναγμοί!...

Ἐργα μὲ θριαμβευτική ἐπιτυχία.

"Οταν ἔπειτα ἔκανα ἔνα δεύτερο ταξίδι στὸ Χόλλυγουντ, οἱ σκηνοθέται τῆς «Μέτρο» μὲ ύποδέχτηκαν μ' ἔνα χαμόγελο καὶ μὲ δοκίμασαν πάλι σὲ μερικές σκηνές. Τὸ ἀποτέλεσμα ἥταν κάτι περισσότερο ἀπὸ ίκανοποιητικὸ κι' ἔτσι μ' ἔβαλαν νὰ ύπογράψω ἔνα πρώτης τάξεως συμβόλαιο. Τὴν ἄλλη ἡμέρα κιόλας ἄρχισα νὰ γυρίζω «Τὸν Κατήφορο» μὲ τὴν Τζόαν Κράουφορντ.

"Απὸ τότε ἔπαιξα σὲ ἀναρίθμητα οἰλμ, ποὺ θὰ μοῦ ἥταν ἀνιαρὸ νὰ σᾶς τὰ ἀπαριθμήσω. "Ετσι ἔγινα ἥθοποιός τοῦ κινηματογράφου, ἐνῶ ἀν δὲν ἔμπαινα κρυφά μιὰ Κυριακή στὰ παρασκήνια ἔνος θεάτρου, θὰ ἥμουν ἀσφαλῶς σήμεριν ἔνας ἄγνωστος ἐπαρχιακὸς γιατρός...

ΚΛΑΙΚΗ ΓΚΕΤΙΜΠΛ



ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΟΙ ΚΑΥΜΟΙ

(Τοῦ Ρώσσου Πολόνσκυ)

Τάστερια ἔλαμπαν ψηλά στὸν οὐρανό. Ήταν βράδυ. Σκοτεινιά! Τ' ἀστέρια μόλις μᾶς φωτίζανε τὸ δρόμο.

"Ενα ἀεράκι ἔλαφρὸ χαῖδευε τάνθη γύρω... Πλάι μας ἀκουγότανε τὸ κῦμα...

Τὸ κῦμα ποὺ ἀπλωνότανε ὡς τὰ πόδια μας...

Εἴμαστε νέοι κ' οἱ δυό. Εἴμαστε νέοι. Γεμάτη ἀπὸ δύνειρα ἡ ψυχή μας, γεμάτη ἀπὸ ἔρωτα, ἀπὸ πίστι, ἀπὸ ἐλπίδα.

Κανένας φόβος, τίποτα. Μιὰ ἄνοιξι αἰώνια νοιώθαμε ν' ἀνθίζη γύρω στὴ ζωή μας...

Πῶς πέρασαν, πῶς κύλησαν τὰ χρόνια! Πῶς χάθηκαν τὰ δύνειρα! Οἱ πόθοι! "Ολες ἔκεινες ἡ ἀπατηλές ἐλπίδες, πῶς ἔσθυσαν, πῶς ἔσθυσαν γιὰ πάντα!..."

Τ' ἀστέρια πειὰ δέν λάμπουν, δέν μᾶς φωτίζουνε τὸ δρόμο πειὰ, τὸ δρόμο τῆς ἀγάπης καὶ τ' ἀεράκι δέν χαιδεύει πειὰ σὰν ἄλλοτε τὰ φύλλα...

Δέν εἴμαστε πειὰ νεοί. Δέν γελοῦμε... Μόνο ορεπτόμαστε, δνειροπολοῦμε... Μὰ πότε λοιπὸν θὰ τὰ ξεχάσουμε ὅλ' αὐτὰ, ψυχή μου; Πότε θὰ τὰ ξεχάσουμε γιὰ παντα!...

ΒΡΑΔΥ

(Τοῦ "Αγγλου Τέννυσον")

Γελάει ἀπόψε η ἀγάπη μου. Καὶ τὸ φεγγάρι ψηλά κυλάει στὸν οὐρανό...

Εἶναι βράδυ καὶ οἱ δυό μας μονάχοι βαδίζουμε κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα τοῦ ήσυχου δάσους...

Καὶ η ἀγάπη μου γελάει. Κι' ἔγω κοντά της περπατῶ.

Πόσο τὰ μάτια σου εἶναι γλυκὰ ἀπόψε, ἀγαπημένη!

Πόσο τὸ πρόσωπό σου εἶναι ἀνθηρό!

Πόσο τὸ γέλιο σου εἶναι εύτυχισμένο!

Γέλα, ἀθώα παιδιούλα, ποὺ η ζωή δέν σ' ἔχει ἀκόμα πικράνει ὡς τὰ τώρα..

Γέλα, ἀθώα ψυχή...

Γέλα τώρα ποὺ εἶναι βράδυ, ποὺ μόνοι ἔγω κι' ἔσύ τὸν ἔρωτά μας ἀπὸ τὸν κόσμο κρύβουμε, κάτω ἀπ' τὰ δέντρα... Κάτω ἀπ' τὸν οὐρανὸ ποὺ τὸ φεγγάρι σιωπηλὰ μᾶς συντροφεύει...

Τὸν πόνο ποὺ η ζωή ἔχει βαθειὰ στὰ σπλάχνα μου σταλάξει, πῶς νὰ τὸν πῶ ἀπόψε στὴν ἀγάπη μου; Σ' αὐτὸ τὸ ἀθώο κορίτσι, ποὺ μόνο γέλια γνώρισε στὸν κόσμο; Ποὺ μόνο ἀγάπη ἔμαθε, ποὺ μόνο ἔμένα γνώρισε;... Κι' ἔμένα τώρα, πονεμένο, δυστυχή καὶ ἀπελπισμένο πῶς — μὰ πῶς — θὰ ἥταν δυνατό νὰ μ' ἀγαπήσῃ;

"Η ἀγάπη θέλει χαρὰ καὶ φῶς γιὰ ν' ἀνθίσῃ. Κι' ἔγω είμαι τόσο... τόσο λυπημένος αὐτὸ τὸ μελαγχολικὸ τὸ βράδυ!..."