

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΗΣ Α. ΖΕΝΝΕΒΡΑ'Υ'

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ

— "Α! σὺ είσαι λοιπόν, Μηλιά! φώναξε ή ταθερνιάρισσα θριαμβευτικά. Καλά λοιπόν σ' άναγνώρισα, παρ' όλα τα ώραιά φορέματα πού φορᾶς!... Σεις είστε!... Έμπρος!... Ακολουθείστε με... Ο θείος σας θά πάρη τὸν Γιαννάκη κι' έγώ έσένα!

Κ' ή ταθερνιάρισσα προχώρησε γιὰ νὰ πάρη τὴ Μηλιά. Άλλα ἔτρεξε ο κ. Γκαζί καὶ τὴν ἐσπρωξε μὲ τόση ούναμι, ώστε τὴν ἔκανε νὰ τραθηχτῇ πίσω ἀρκετὰ βήματα...

— Βοήθεια!... Λουκᾶ! Μὲ χτυποῦν! φώναξε ή ταθερνιάρισσα πρὸς τὸν ψαρᾶ, μὲ τὸν όποιο μιλοῦσε πρὸ δλίγου. "Ελα νὰ μὲ βυηθήσης νὰ πάρουμε τὰ παιδιά!

— "Εχετε δήμαρχο στὸ Πλωμανάκ; ρώτησε ο κ. Ντουμάν τὸν ψαρᾶ, ο δόποιος, ἀμα εἰδε κυρίους μπροστά του, δὲν τόλμησε νὰ προχωρήσῃ.

— Μάλιστα, κύριε...

— Σὲ παρακαλῶ νὰ μᾶς πᾶς στοῦ κ. δημάρχου.

— Εἶνε ἀκόμα ο ἴδιος ο δήμαρχος; ρώτησε ο κ. Γκαζί. Ο κ. Μυλάς;

— Μάλιστα, κύριε.

— Πολὺ καλὰ, πάμε...

— "Ερχομαι κι' έγώ μαζύ σας, εἶπε ή ταθερνιάρισσα. Καὶ θὰ δῆς πὼς θὰ διατάξῃ ο κ. δήμαρχος νὰ σὲ πάρω, ἐπρόσθεσε ἀπευθυνομένη πρὸς τὴ Μηλιά.

— Μήν τὴν ἀκοῦς, παιδί μου, εἶπε ο κ. Ντουμάν πρὸς τὴ Μπλιά. Μήν φοβᾶσαι τίποτε...

— Αλήθεια, κύριε; ρώτησε ή νέα κόρη.

— Ναι, παιδί μου... Σοῦ δίνω τὸ λόγο μου δτι θὰ γυρίσουμε μαζύ στὴ Λάνδη. Αὐτὴ ή μέγαιρα δὲν μπορεῖ νὰ σου κάνῃ τίποτε...

— Θὰ τὸ δοῦμε! εἶπε ή ταθερνιάρισσα ποὺ ἀφριζε ἀπὸ τὸ κυκό της.

Περπάτησαν κάπου μισὴ ὥρα κι' ἔφτασαν, τέλος, στὸ χωριό.

Ο κ. Γκαζί τότε προχώρησε χωρὶς δισταγμὸ πρὸς ἔνα σπίτι μεγαλύτερο ἀπὸ τ' ἄλλα, ἀνοιξε τὴν πόρτα καὶ μπῆκε σ' ἔνυ μεγάλο δωμάτιο, δπου ἔνας ἡλικιωμένος κύριος καθόταν καὶ διάθαζε ἔφημερίδα.

Μόλις εἰδε τὸν ἔπισκεπτη ο κύριος αὐτὸς —ο δήμαρχος τοῦ Πλωμανάκ— σηκώθηκε κι' ἔτρεξε νὰ τὸν ὑποδεχθῇ μ' ἔγκαρδιότητα.

— Πῶς; εἶπε. Σεις ἔδω, κ. Γκαζί;... "Ω! χαίρω πολὺ ποὺ σᾶς ξαναβλέπω! Ο ἀνηψιός μου θὰ λυπηθῇ πολὺ γιατὶ δὲν εἶνε ἔδω νὰ σας ὑποδεχθῇ.

Καθὼς δύως εἰδε καὶ τοὺς ἄλλους νὰ μπαίνουν πίσω ἀπὸ τὸν κ. Γκαζί, ρώτησε :

— Μὰ τί τρέχει;

Η ταθερνιάρισσα, η δόποια κατσούφιασε βλέποντας δτι ο δήμαρχος ἤδειρε τοὺς ξένους, ἀπάντησε μὲ ζωηρότητα :

— Εἰν' αὐτοὶ ποὺ ἔκλεψαν τὰ παιδιά τοῦ Ντερρύ, κύριε δήμαρχε, τὰ παιδιά ποὺ τὰ εἶχαμε γιὰ χαμένα καὶ νομίζαμε πὼς πνίγηκαν... Ο θείος τους θέλει νὰ τὰ πάρω, δπως ἀλλωστε εἶνε δικαίωμά του.

— Τὰ παιδιά εἶνε ύπο τὴν προστασία τοῦ κ. Ντουμάν ἀπὸ δῶ, τοῦ προέδρου τοῦ Έπαρχιακοῦ Συμβουλίου! εἶπε ο κ. Γκαζί.

— Λυιπόν τί θέλεις κι' ἀνακατεύεσαι ἐσύ, κυρά Λαντρίκ; ρώτησε ο δήμαρχος τὴν ταθερνιάρισσα. Δὲν εἶνε δική σου δουλειά...

— Μὰ, κύριε δήμαρχε...

— Σιωπή! Ο κ. Γκαζί ντε Κεντράκ, ο φίλος τοῦ ἀνηψιοῦ μου, ξέρει τὸν προστάτη τῶν παιδιῶν... Εξ ἄλλου, τὸ ὄνομά του μόνο ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη ἔγγυήσι. Θὰ μείνουν λοιπόν μαζύ του... Πάρτε τὰ παιδιά, κύριε Ντουμάν... Σᾶς παρακαλῶ μόνο νὰ μὲ πληροφορῆτε κάθε χρόνο γι' αὐτά, γιὰ νὰ ξέρουμε τί γίνονται... Πήγαινε, κυρά Λαντρίκ... Δὲν σὲ χρειαζόμαστε πειά...

— Μὰ δ θείος τῶν παιδιῶν, κύριε δήμαρχε...

— Φτάνει, εἶπα!... Εσύ νὰ προσέχης μόνο νὰ μὴ δίνης ξύγκικο κρέας καὶ ψωμὶ στοὺς πελάτες σου, οἱ δόποιοι ἔρχονται κάθε·μέρα ἔδω καὶ μοῦ κάνουν παράπονα...

— Η ταθερνιάρισσα ἔφυγε ντροπιασμένη, χωρὶς νὰ προφέρῃ λέξι.

— Καὶ γιατὶ ἥρθατε ἔδω, κύριοι; ρώτησε κατόπιν ο δήμαρχος τοὺς ἔπισκεπτας.

— Γιὰ νὰ δοῦμε τὸν ωραῖο σας τόπο, ἀπάντησε ο κ. Ντουμάν. Ταξιδεύουμε χάριν διασκεδάσεως. Τὸ ἀμάξι μου μᾶς περιμένει...

— Ο καλὸς δήμαρχος ἔπειμεν νὰ τοὺς κρατήσῃ νὰ γευματίσουν μαζὺ, ἀλλὰ μὲ πολλὴ εύγενεια οι ταξιδιῶτες ἀρινήθηκαν καὶ, ἀφοῦ ἀλλαξαν πολλὲς χειραψίες καὶ φιλοφρονήματα, χωρίστηκαν.

Τὸ φεγγάρι ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε ἀνατείλει λαμπρὸ καὶ φαινόταν πέρα ή θάλασσα, ποὺ ἀπομακρυνόταν μὲ ταχύτητα, λόγῳ τῆς ἀμπώτιδος.

— Μηλιά, μοῦ φαίνεται δτι ή ὥρα πλησιάζει, εἶπε ο κ. Ντουμάν στὴ νέα, καθὼς περπατούσαν.

— Άλλα ἔκεινη δὲν τοῦ ἀπάντησε, γιατὶ ήταν βυθισμένη σὲ σκέψεις.

«Κεντράκ, ἔλεγε ἀπὸ μέσα της. Κεντράκ... Ετοι λεγόταν ὁ ἀξιωματικὸς ποὺ εἶχε σώσει ο πατέρας μου. Τὸ θυμάμαι πολὺ καλά...»

— Σὲ πόση ὥρα θὰ μπορέσουμε νὰ μποῦμε στὸ Βράχο; ρώτησε πάλι ο κ. Ντουμάν. Λέγε λοιπόν, Μηλιά!...

— Σ' ἔνα τέταρτο τῆς ὥρας ή θάλασσα θὰ ἔχῃ φύγει ἀπὸ τὸ Βράχο!

— Έμπρος λοιπόν! Γρήγορα!

Περπάτησαν ἀκόμα λίγο κι' ἔφτασαν ἀπέναντι στὸ Μεγάλο Βράχο, τοῦ δόποιου ή γιγάντια σκιὰ ἔκρυψε τὸν δρίζοντα. Καθὼς περνούσαν ἀπὸ ένα μέρος πολὺ σκοτεινὸ, δ Γιαννάκης εἶπε στὸ αὐτὶ τοῦ Ζοζού:

— Εδῶ εἶνε!

— Ο μαύρος στάθηκε καὶ ξανεἶπε στὸν κ. Ντουμάν :

— Κύριε, ἔδω εἶνε!

— Αλήθεια, Μηλιά; ρώτησε ο κ. Ντουμάν.

— Μάλιστα, κύριε...

— Τότε τὶ περιμένουμε;

— Χρειάζονται ἀξῖνες, ἀποκρίθηκε ο Γιαννάκης.

— Τρέχω νὰ τὶς φέρω, εἶπε ο Ζοζός.

Κι' ἔφυγε γρήγορα - γρήγορα.

— Μηλιά, δεῖξε μας ἀκριθῶς τὸ μέρος δπου εἶνε ἡ τρύπα...

— Εδῶ εἶνε... δηλαδὴ κάπου ἔδω... Εἶνε πολὺς καιρὸς ποὺ ἔχω νὰ ἔλθω ἔδω καὶ δὲν είμαι βέβαιη γιὰ τίποτε... "Επειτα ἀπόψε κι' έγώ δὲν ξέρω τὶ ἔχω..." Ετοι μὲ κάνει πάντα νὰ τρέμω ή κακὴ ἔκεινη γυναικίκα.

Τὴ στιγμὴ ἔκεινη, ἔφτασε ο Ζοζός φέρνοντας δυὸ ἀξῖνες. Εκράτησε ἔκεινος τὴ μιὰ, ἐνῷ ο κ. Γκαζί ἐπῆρε τὴν ἄλλη.

— Ποῦ πρέπει νὰ σκάψουμε, Μηλιά; ρώτησε ο κ. Γκαζί.

— Έμπρος σας, κύριε, καὶ βλέπουμε.

— Εδῶ εἶνε! Εδῶ ποὺ κλωτσάω! φώναξε ο Γιαννάκης. Τὸ θυμάμαι πολὺ καλὰ έγώ!

Πραγματικὰ, μόλις οι δυὸ διντρες ἔσκαψαν λίγο κι' ἐσήκωσαν ἀπὸ κεῖ τὴν ἄμμο, φάνηκε ἀμέσως ή τρύπα, ή ἀρχὴ τοῦ ὑπογείου διαδρόμου, ἀπὸ τὸν δόποιο θὰ μποροῦσαν νὰ περάσουν τὰ παιδιά.

— "Ελα λυιπόν, Μηλιά, ζυπα! εἶπε ο Γιαννάκης. "Εγώ θὰ σὲ πιάσω ἀπὸ τὰ πόδια καὶ θὰ σ' ἀκολουθήσω. Χρειάζονται δύως κεριά καὶ σπίρτα γιὰ νὰ βλέπουμε ὅταν θὰ φτάσουμε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά..."

— Νὰ, πάρτε, εἶπε ο κ. Γκαζί.

— Η Μηλιά δίσταζε, τὸ πρόσωπό της ἔγινε χλωμότερο κ' ή ταραχή της μεγάλωσε...

— Φοβάμαι... εἶπε. "Ω! πῶς φοβάμαι ἀπόψε!... Νομίζω δτι στὴ μέση τοῦ δρόμου θὰ λιποθυμήσω..."

— Μηλιά! Τ' εἰν' αὐτά; εἶπε ο Γιαννάκης. "Εσὺ φοβάσαι; Πρώτη φορά ἀκούω ἀπὸ σένυ τέτοια λόγια.

— "Αν φοβᾶται δτι θὰ λιποθυμήσῃ, δὲν πρέπει νὰ μπῆ μέσα, εἶπε ο κ. Ντουμάν.

(Ακολουθεῖ)

