

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΣΕ ξαναείδα λοιπόν, Κλαύδιε...

Μούγραφες μιά έπιστολή πολὺ εύγενική, μά και κάπως στενοχωρημένη... Φαινόσουν σά νά δισταζες σ' αύτή νά μου μιλήσης σ' ένικό. Κι' όμως ποτέ δέν μιλήσαμε μέ το «σείς» και μέ το «σᾶς», άφού γνωριζόμαστε άπο μικρά παιδιά. Μά τώρα είμαστε πειά άντρες, είμαστε, άλλοιμονο, πρὶν άπο πολλά χρόνια!... Και καθώς έπήρες τήν πέννα σου γιά νά μου γράψης, θά κυττάχτηκες στόν καθρέφτη σου, θά είδες τή φαλάκρυ σου και θά είπες: «Κι' αύτός ίσως θάξη άσπρισει...» Και ξαφνικά θά στενοχωρήθηκες νά μιλήσης σ' ένικό σ' αύτό τόν άνθρωπο...

Μου έγραφες: «... Θά χαιρόμουν πολὺ νά σέ ξαναϊδώ... Μά με θυμάσαι τάχα άκομα;...» Ναι, σέ θυμόμουν πάντοτε, Κλαύδιε. Αύτό δέν σημαίνει βέβαια πώς ή φτωχή μου μνήμη άδυνάτισε πολύ. «Οταν κυττάζη πίσω στά περασμένα, τά θυμάται όλα λεπτομερώς και δέν συγχίζει πολλά πράγματα... Μά κάθε φορά πού άναπολώ τήν παιδική μου ήλικια, λέω μέσα μου: «Είχα τότε ένα φίλο... τόν Κλαύδιο, τόν Κλαύδιο Λυρζέ...»

«Ησουν τότε ένα παιδί γεμάτο δρυμή και δέν γελοῦσες ποτέ. Μέσα στ' ώμορφο πάρκο τού Λουξεμβούργου, όπου τά παιγνίδια τών δύτω μας χρόνων μάς ένωναν μ' ένα κοπάδι άλλα παιδιά —άπο τά όποια δέν θυμάμαι πειά κυνένα — έρχόσουν κι' έσυ κάθε μέρα. Είχες μαύρα μάτια πού φλογιζόντουσαν ξαφνικά μέ το παραμικρό. «Οταν έτρεχες, δέν φαινόσουν νά παίζης. «Εμοιαζες μάλλον σάν νά πηγαίνης νά βοηθήσης κάποιον. Καταλαβαίνω σήμερα πώς είχες μιά μικρή καρδιά ευαίσθητη και γεμάτη πάθος. Έκείνη τήν έποχή, τό ένοιωθα αύτό άσυναίσθητα...»

Γιά τό παληό λύκειο, στό όποιο πηγαίναμε κ' οί δύο, πολὺ λίγα πράγματα θά μπορούσα νά γράψω. Μου φαίνεται πώς άκούω τόν ήχο τού κουδουνιού που σήμανε τήν άρχη και τό τέλος τών διαλειμμάτων, πώς ξαναθλέπω τήν τετράγωνη αύλη του γεμάτη κραυγές... Άπο τήν τάξι μας μού άπομένει άκομα μιά θλιβερή μυρωδιά μελάνης και σκόνης... Δέν θυμούμαι δύμως πειά πώς έγίναμε σύντροφοι... Είμαστε τάχα διπλανοί στό θρανίο; Μά θυμάμαι τήν ήμέρα που γίναμε κ' οί δύο δριστικά φίλοι...»



Είχαμε σχολάσει τήν ήμέρα έκείνη έπειτ' άπο τό μάθημα τής γυμναστικής. Ή γυμναστική ήταν ένα πράγμα που τό συχαινόμαστε κ' οί δύο: ούτε σύ, ούτ' έγώ είμαστε φίλαθλοι. Είν' άλήθεια πώς τό πρώτο μάθημά της μάς είχε ένθουσιάσει... Βλέποντας τό μεγάλο γυμναστήριο μέ τούς άλτηρες, τίς αιώρες, τήν άμμο νομίσαμε πώς θά παίζαμε... Μά πολὺ γρήγορα καταλάβαμε πώς ή γυμναστική ήταν έργασία... και δέν ύπαρχει ίσως πιό θλιβερή έργασία άπο αύτην που θά μπυρούσε νά ήταν ένα παιγνίδι... Τά γυμνάσματα μάς έκοβαν τά τρυφερά μας μέλη... «Έξαφνα τότε χωρίς άφορμή (ποτέ τά μαύρα σου μάτια δέν ήσαν τόσο μαύρα) μέ σιγανή φωνή (ήταν άπαγορευμένο νά μιλάμε ένω γυμναζόμαστε) μού ψιθύρισες:

— Σέ λίγο θά σου πώ ένα μυστικό!

«Ένα μυστικό! Λέξις μαγική!... Κι' ένα μυστικό άπο σένα, τόν τόσο έπιφυλαχτικό, θά πρέπει νάνε ύπεροχο ή τρομερό. Δέν σκεφτόμουν παρά αύτό μόνο όλη τήν άλλη ώρα...»

«Οταν τό μάθημα τής γυμναστικής τελείωσε μάς έθαλαν στή γραμμή γιά νά γυρίσουμε στό σχολεῖο... Δέν ήμουν κοντά σου... Δέν μπόρεσα νά σέ πλησιάσω παρά μόνο κυριώς μπαίναμε στήν τάξι. Κι' έκει, μολονότι μάς έπέθελε πέριμελητής, μπροστά στόν δύτοιο περνούσαμε βγάζοντας τά κασκάτας λιας. δέν μπόρεσα νά κρατηθώ και σέ ρώτησα:

— Ποιό είνε τό μυστικό;

ΜΠΟΥΚΕΤΟ

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕ ΜΠΙΡΑΜΠΩ

Τότε έσυ μού άπάντησες:

— Θά τινάξω ένα σπίτι στόν άέρα!

Τό μάθημα βάστηξε μιά ώρα, μιά ώρα πού τήν πέρασα βυθισμένος σε σκέψεις. Τό κουδούνι σήμανε και σχόλασσα.

Αμέσως τότε έτρεξα κοντά σου και σέ ρώτησα:

— Είν' άλήθεια αύτό πού μου είπες;

“Ισως τώρα νά γράφω πράγματα τής φαντασίας μου. Μά όχι, όχι. “Ετσι συνέθησαν και στήν πραγματικότητα... Μου έρριξες ένα λοξό βλέμμα... Φαινόσουν σάν νά μετάνιωσες πού έμπιστεύθηκες τό μυστικό σου σε μένα, μά συγχρόνως ήσουν πολὺ περήφανος γιά νά τό άνακαλέσης. Μου άπάντησες λοιπόν ξερά:

— Ναι.

— Θά τινάξης ένα σπίτι στόν άέρα;

— Ναι.

— Ποιό;

Μέ κύτταξες, δίστασες —άναρωτιόσουν σίγουρα ήμουν άξιος τής έμπιστοσύνης σου — κι' ξέμφνα έπιασες άπότομα τό μπράτσο μου.

— Θά σου τό δείξω, μου άπάντησες.

“Εφυγες πρώτος κι' έγώ σ' άκολυθησα... Αύτό δέν τό φαντάζομαι πειά, τό θυμάμαι καλά... Κατεβήκαμε τούς σκοτεινούς και κατηφορικούς δρόμους τής συνοικίας τής Αγίας Γενεθλίερης. Δέν έλεγες ούτε λέξι κι' έγώ δέν τολμούσα νά μιλήσω. ”Ενοιωθα τήν καρδιά μου νά σφίγγεται. Πήραμε κατόπιν τό βουλευάρτο Σαίν-Ζερμαίν, τραβώντας γιά τή γέφυρα Σουλλά. Ήταν γοητευτική έκείνη τήν έποχή αύτή ή γωνία τού βουλευάρτου Σαίν-Ζερμαίν, που έμοιαζε πολύ μ' έπαρχια. Τά βήματα τών άλογων άντηχουσαν στό λιθόστρωτο.

Λίγο πρὶν φτάσουμε στή γέφυρα στάθηκες. Μέ μιά κινητήσι τού κεφαλιού, μου έδειξες ένα σπίτι και μου είπες:

— Αύτό έδω είνε.

Ήταν ένα ώριο άστικό σπίτι, καθόλου παληό. Οι τοίχοι του που δέν είχαν λερωθή άκομα, ήσαν γεροί, έπιθλητικοί.

Κάτω άπο μιά καστανιά, μπροστά σ' αύτό τό σπίτι, δύο παιδιά, μικροσκοπικά κι' άδυνάτα, τό κύτταξαν, τό ένα

άγριο και τ' άλλο τρεμαγμένο, —έμεις!

Θυμάμαι, θυμάμαι καλά, Κλαύδιε, πώς σε ρώτησα τότε μέ άγωνία και σε θαυμασμό:

— Μά γιατί θέλεις νά τό τινάξης στόν άέρα;

• Εσύ έκανες πάλι μιά κίνησι μέ το κεφάλι και μου άπάντησες:

— Γι' αύτό έκει!

Κύτταξα τήν πρόσωψι του σπιτιού που μού έδειχνες μέ τήν κίνησί σου. Είδα μιά πόρτα άνοιχτη κι' άπο πάνω ένα μπαλκόνι.

Δέν καταλάβαινα...

Μέ τράνταξες τότε μέ τό χέρι σου και φώναξες:

— Δέν βλέπεις; Γι' αύτό!.. Γι' αύτό...

Τότε είδα.. Είδα πώς μού έδειχνες δύο σκαλισμένα στήν πέτρα γυμνά κορμιά άνδρων που ύποθάσταζαν τό μπαλκόνι. Οι μυώνες τους προεξέχουν τερατωδώς, οι δώμοι λύγιζαν, τά πρόσωπα, συνεσπασμένα μέ γκριμάτσες πόνου, ήσαν μισσανασηκωμένα, μέ κόπο μ' άγωνία πρός τό μπαλκόνι που τά βάραινε...

Δέν είχες παρατήσει τό χέρι μου, μού τό έσφιγγες τόσο δυνατά και μου είπες μέ φωνή χαμηλή :

— Κάθομαι άπεναντι... Δέν μπορώ πειά νά τό βλέπω αύτό!... Μου κάνει κακό!... Μεγάλο κακό!...

Και γι' αύτό —σάν ένας έπιναστάτης, άπελευθερωτής έφτα χρονών— είχες άποφασίσει νά τινάξης τό σπίτι στόν άέρα! Πώς;... Μά, μέ μπαρούτι, έπιας μισό στοσ. Ό πατέρας σου ήταν κυνηγός και πρὶν άπο μήνες τού έπαιρνες

κρυφά, ξένα - ξένα τὰ φυσίγγια του, ἀπὸ τὰ δποῖα ἔθγαζες τὴ μπαρούτη!... "Ετοι είχες γεμίσει ξένα δλόκληρο κουτί καὶ μποροῦσες πειὰ νὰ δράσης...

... Ἀγαπημένε Κλαύδιε... Σήμερα χαμογελάω μ' ὅλα αὐτά. Μὰ δὲν κάνω καλά!... "Ησουν ξένα παιδί ποὺ ύπε-εἶχε μιὰ τρυφερὴ καρδιὰ ποὺ ἡ ἀκίνητες γκριμάτσες τοῦ πόνου τους τὴν ἀναστάτωναν. "Ενοιωθες νὰ πέφτη ἀπάνω σου τὸ βάρος ποὺ κρατούσαν αὐτοὶ, είχες μιὰ μικρὴ ψυχὴ τρομερὴ, ποὺ δὲν ύποχωροῦσε οὔτε μπροστὰ στὴν χειρότερη βίᾳ γιὰ ν' ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ ἐφιαλτικό της μαρτύριο... Ναι, ξέχω ἀδικο νὰ χαμογελάω... Μὰ ἔκεινη τὴν ἐποχὴ, δὲν χαμογελοῦσα... "Ημουν περήφανος, σὲ θαύμα-ζα: σ' ἀγαποῦσα...

— Θὰ βάλω τὴ μπαρούτη κάτω ἀπ' τὸ μπαλκόνι, μοῦ εἰπες. Δὲν μοῦ μένει πειὰ πάρα ν' ἀγοράσω τὸ φυτίλι...

"Ἐλεγες: «Θὰ βάλω», δὲν ἔλεγες: «Θὰ βάλουμε». Θὰ ἔκανες τὴν πρᾶξι σου μόνος σου, δλομόναχος. 'Ο Θεός ἀς μὲ συγχωρήσῃ, νομίζω πώς ἀνάπνευσα ὅταν σ' ἀκουσα νὰ τὸ λέσ αὐτό. Καὶ σὲ θαύμασα περισσότερο!... "Ισως δὲν εἶχες μεγάλη ἐμπιστούνη στὴν ἐνεργητικότητά μου... ἡ μᾶλλον ἥσουν μιὰ ἀπὸ τὶς δυνατές ἔκεινες ψυχὲς ποὺ ἀποφασίζουν μόνες τους καὶ ἐνεργοῦν μόνες τους. Δὲν είληθησες νὰ τὰ ἔκμυστηρευ-θῆς σὲ κάποιον ὅλ' αὐτά... ***

Σὲ σένα χρωστάω, Κλαύδιε, τὸ ὅτι πέρασα τότε ἡμέρες γεμάτες πυρετό. Μὲ κρατοῦσες, μὲ λόγια λαχανισμένα, ἐνήμερο τῶν φάσεων τῆς περιπετείας σου: δὲν εἶχες χρήματα γιὰ ν' ἀγοράσης τὸ φυτῆλι, φοβόσουν μῆπως ἡ μπαρούτη δὲν ἥταν ἀρκετή...

Τέλος, μιὰ μέρι, μπαίνοντας στὴν τάξι, χαμογέλασες χτυπῶντας τὴ σάκκα σου ποὺ ἥταν παραφουσκωμένη.. ἡ μπαρούτη βρισκόταν ἐκεῖ μέσα...

— Θεέ μου! Ἀνατρέχιασα μὲ τὴ σκέψη ὅτι ἥσουν ἀποφυσισμένος νὰ κάνης τὸ ἴδιο βράδυ τὸ κόλπο σου...

"Οταν σχολάσαμε, πήγαινες εἴκοσι βήματα μπροστά μου στὸ βουλεύτριο Σαίν-Ζερμαίν... "Εξαφνα ἔγω στάθηκα. Μὰ ἔσυ ἔξακολούθησες νὰ προχωρής...

"Η ὥρα ποὺ περίμενα μοῦ φάνηκε ἀτελείωτη.

Τέλος σὲ εἶδα νὰ ξαναγυρίζης...

Δέν ἔτρεχες, ὅχι, μὰ βάδιζες πολὺ γρήγορα.

Δέν ἔμαθα ποτὲ τὶ συνέθη. Οὔτε κι' ἔσυ... Μοῦ ὥρκίστηκες ὅτι ἔθαλες τὸ κουτί μὲ τὴ μπαρούτη μπρὸς στὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ, κάτω ἀπ' τὸ μπαλκόνι, κι' ὅτι ἄναψες τὸ ψυτῆλι. Σὲ πίστεψα καὶ σὲ πιστεύω, Κλαύδιε... Μὰ νομίζω ἀκόμα ὅτι εἶδες — ἡ ὅτι σοῦ φάνηκε πώς εἶδες τὴν μπέρτα κάπυιου ἀστυφύλακα κι' ὅτι ἔφυγες λίγο βιαστικά, γιατὶ στὸ κάτω - κάτω δὲν ἥσουν παρὰ ξένα παιδί δχτὼ χρονῶν.

*Ἀρχίσαμε τότε ν' ἀφογκραζόμαστε.

Μὰ κανένας κρότος ἔκρηξες δὲν ἀκούστηκε.

"Ἐπειτ' ἀπὸ μισὴ ὥρα, τέλος, ξεθαρρέψαμε καὶ περάσαμε κ' οἱ δυὸ μπρὸς ἀπ' τὸ σπίτι... Τὸ εἶδαμε δλόρθο στὴ θέσι του... κ' οἱ δυὸ πέτρινοι ἀνθρωποι ἐμόρφαζαν πάντα μὲ πόνο κάτω ἀπὸ τὸ καταθλιπτικὸ βάρος τοῦ μπαλκουνιοῦ. Τὸ κουτί μὲ τὴ μπαρούτη βρισκόταν πεταγμένο στὸ ρεῖθρο.

Τὴν ἄλλη μέρα μοῦ εἶπες μὲ υφος ἀπελπισμένο κι' ἀποφασιστικό :

— "Ακου, δταν θὰ μεγαλώσω καὶ θὰ γίνω πλούσιος, θ' ἀγοράσω αὐτὸ τὸ σπίτι καὶ θὰ τὸ κατεδαφίσω..."

Λίγο καιρὸ κυτόπιν ἀρρώστησα βαρειά, λίγο ἔλειψε νὰ πεθάνω καὶ διέκοψα ἔκεινο τὸ χρόνο τὰ μαθήματά μου. "Απὸ τότε χωριστήκαμε, Κλαύδιε...

Τέλος σὲ ξαναεἶδα ἔπειτ' ἀπὸ τόσα χρόνια... ***

Καθώς βρισκόμαστε μαζύ, σκεφτόμουν δλη τὴν ὥρα,

ναι, δλη τὴν ὥρα, τὸ πέτρινο μπαλκόνι...

Μὰ δὲν σοῦ εἶπα τίποτε σχετικῶς...

Σὲ ρώτησα μόνο στὸ τέλος μὲ κάποια δειλία:

— "Εχεις δικό σου σπίτι στὸ Παρίσι;

Κι' ἔσυ μοῦ ἀπάντησες:

— "Ω! ὅχι, γιατί;

Φαινόσουν ξαφνιασμένος. "Ηταν φανερὸ πώς ἔσυ δὲν σκεφτόσουν πειὰ τὸ πέτρινο μπαλκόνι τοῦ παρελθόντος. "Ε-τοι εἶνε: θυμάται κανεὶς ιστορίες τῶν ἄλλων καὶ οἱ ίδιοι δὲν τὶς θυμοῦνται πειά. Ειν' ἀλήθεια ὅμως πώς οἱ ἄλλοι ἔχουν στὴ ζωὴ τους πολλές ιστορίες κι' ἐμεῖς δὲν ξέρουμε παρὰ μιὰ μόνο. Αύτοι πάλι θυμοῦνται ἄλλες.

Κι' ἔξακολούθησες:

— "Ω! ὅχι!... Δὲν ξέχω σπίτι στὸ Παρίσι... Μοῦ φαίνεται πώς εἶνε ἀρκετὴ μιὰ βίλλα ποὺ ξέχω στὴ Ντωβίλ, γιατὶ ἔκει ἀρέσει στὴ γυναῖκα μου, καὶ μι' ἄλλη στὴν Κυανῆ 'Ακτὴ, γιατὶ ἀρέσει στὰ κορίτσια μου. 'Αρκετὸ βάρος ειν' αὐτές οἱ δυο..."

Κύτταξι πάλι τὴν γυναῖκα σου καὶ τὶς δυὸ μεγάλες σου κόρες, ποὺ μοῦ τὶς εἶχες συστήσει πρὸ δλίγου. Δηλαδὴ τρεῖς ὡμορφες γυναῖκες, τόσο κομψές, τόσο λαμπρές, τόσο στολισμένες. Κ' ἔπειτα κύτταξι ἔσένα. Καὶ σ' ἀναγνώρισα ἐπὶ τέλους. Ξαναγύρισα ως ἐκ θαύματος συράντα χρόνια πίσω, στὴν ἐποχὴ ποὺ εἶχαμε σταθῆ κ' οἱ δυὸ μπροστὰ σ' ἔνα σπίτι τοῦ βουλεύτρου Σαίν-Ζερμαίν...

Μὰ δὲν ἔμοιαζες πειὰ μὲ τὸ μικρὸ παιδί τοῦ παρελθόντος...

Εἶχες τὸ βλέμμα ἀνήσυχο, τὸ πρόσωπο κουρασμένο, τὴ ράχη γυρμένη κι' ἔμοιαζες περισσότερο μὲ τοὺς δυστυχισμένους ἔκεινους πέτρινους ἀνθρώπους ποὺ ἔξαντλούσαν τὶς δυνάμεις τους, ύποθαστάζοντας ἔνα πολὺ βαρὺ μπαλκόνι...

ΑΝΤΡΕ ΜΠΙΡΑΜΠΩ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ ...»

"Ο κ. Γιώργος Μυλωνογιάννης, ξένας ἀπὸ τοὺς καλυτέρους ποιητάς τῆς νεωτέρας γενεᾶς, ἔξεδωκε πρὸ ημερῶν σὲ κομψὸ τόμο τὰ πρῶτα του ποιήματα μὲ τὸν τίτλο «Πρὸς τὸ Φῶς...»

Τὰ ποιήματα τοῦ κ. Μυλωνογιάννη δὲν διακρίνονται μόνο γιὰ τὴν ἄφογη στιχουργία τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενό τους. Εἰλικρινῆ, χωρὶς ἐπιτδεύσεις, πηγαῖα στὴν ἔμπνευσί τους καὶ ὅχι, ὅπως συνήθως συμβαίνει μὲ τοὺς στίχους ἄλλων νέων τῆς ήλικίας τοῦ κ. Μυλωνογιάννη, ἐπηρεασμένα ἀπὸ ξένους καὶ ίδικούς μας ποιητάς, προδίδουν τὴν μελλοντικὴ ἔξέλιξι τοῦ ποιητοῦ, δ ὅποιος, ἀπομακρυνόμενος ἀπὸ τὰ γνωστὰ μέσα, θ' ἀκολουθήσῃ τοὺς σύγχρονους δρόμους τῆς τέχνης. Αύτὸ ἄλλως τε φαίνεται καὶ ἀπὸ μερικὰ ποιήματα τῆς συλλογῆς ποὺ ξεχωρίζουν πολὺ ἀπὸ τ' ἄλλα.

Στὸ τέλος τῆς συλλογῆς ὑπάρχουν καὶ μερικές ώραιες μεταφράσεις ξένων ποιημάτων, ποὺ προδίδουν δλη τὴ δειοτεχνία τοῦ ποιητοῦ.

Στοὺς νέους ποὺ ἀγαποῦν τὴν ποίησι συνιστοῦμε θερμότατα τὰ ποιήματα τοῦ κ. Μυλωνογιάννη.

ΕΥΘΥΜΑ ΛΟΓΙΑ

Μέσα στὸ φρενοκομεῖο ὁ νέος δόκιμος γιατρὸς ρωτάει τὸν παληὸ συνάδελφό του ποὺ τὸν γυρίζει στοὺς θυλάμους γιὰ νὰ τὸν κατατοπίσῃ:

— Αύτὸς ἔδω ἀπὸ τὶ τρελλάθηκε;

— 'Αγαποῦσε μιὰ γυναῖκα κι' ἐπειδὴ ἔκεινη παντρεύθηκε μὲ ἄλλον, τρελλάθηκε δυστυχής.

— Κι' αύτὸς ἔκει δ ἄλλος ἀπὸ τὶ τρελλάθηκε:

— Αύτὸς τρελλάθηκε γιατὶ παντρεύθηκε ἔκεινην ποὺ ἀγαποῦσε δ ἄλλος...