

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

ΥΠΟ ΙΟΥ Κ. ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.



(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγούμενου)

ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ

‘Η Παράσχω τιμωρήθηκε γιὰ τὴν ἀνυποταξία τῆς καὶ τὴν κρυφὴ φυγὴ τῆς. Γιμωρήθηκε σκληρά καὶ πλήρων τὸ λάθος τῆς ἐκεῖνο κάθε ήμέρα. Ἀλλὰ ὅσο κι’ ὃν τιμωρήθηκε, ποτὲ τῆς δὲν λησμόνησε τὴν ήμέρα τῆς φυγῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς, ποὺ χιλιόχρωμη κι’ ὥραια, παρουσιάζοταν μέσα στὶς ἄλλες τὶς ήμέρες τῆς ἀθλιάς τῆς ζωῆς.

Κι’ ἐσκέπτετο νὰ φύγῃ πάλι, νὰ θρῆ γιὰ λίγες ὥρες φρούτα καὶ βατόμουρα, λουλούδια, ἥλιο, πεταλούδες καὶ νεράκια νὰ κυλοῦν. Γάργαρα νερὰ καὶ φυλλαράκια πράσινα. Νὰ θρῆ τὶς μούρες καὶ τὰ βύσσινα, ποὺ τόσο τῆς ἔμοιαζαν, τόσο τῆς ἀρεσανε, τόσο τὴν ἀγαποῦσαν καὶ τόσο καὶ αὐτὴ μαζύ τους συνεννοείτο καλά!

Καὶ τὸ εἶχε πειά ἀποφασίσει νὰ ξαναφύγη, νὰ φύγη, νὰ φύγη, ὅταν μπορέσῃ... Μὰ δὲν ἐπρόφθασεν ἡ μαύρη.

Μιὰ ήμέρα ἔπεισε μὲ πυρετό.

— Πάλι τεμπελιές ἔχουμε; τῆς εἶπεν ἡ κυρά τῆς, σπρώχνοντάς την μὲ τὸ πόδι τῆς νὰ σηκωθῇ.

‘Εκείνη σούρθηκε λιγάκι, μὰ πάλιν ἐσωριάστηκε κάτω. Πάλι προσπάθησε νὰ κινηθῇ, μὰ πάλι δὲν μποροῦσε. Τὸ πρόσωπό της ἦταν ἀναμμένο, κόκκινο σὰν τὴ φωτιά. Τὰ μάτια τῆς θολὰ καὶ ἔκαιγε ἡ ἀναπνοή τῆς.

— Τεμπελιές, τεμπελιές, ξανάπε ἡ κυρία Ρουφουλά. Ἀλλὰ γρήγορα κατάλαβε ὅτι δὲν ἡσαν τεμπελιές. Καὶ τὴν ἀφῆσε νὰ κοίτεται στὸ στρῶμα.

“Ἐνας πυρετός, μιὰ μεγάλη λαύρα, ἔλυσε τὸ βασανισμένο τὸ κορμάκι τοῦ ἄμοιρου τοῦ κοριτσιοῦ. Τ’ ἀφῆσαν δυότρεις ήμέρες μήπως τοῦ περάση, ἀλλὰ αὐτὸ, δόσο πήγαινε καὶ χειροτέρευε.

Τώρα δὲν αἰσθανότανε διόλου, κι’ ὅλο παραμιλοῦσε, καλῶντας χαϊδευτικὰ τὸ Γούλη νὰ τῆς δώσῃ βύσσινα καὶ μούρες, ζητῶντας τὸν πατέρα τῆς καὶ τὰ μικρά τῆς τ’ ἀδέρφια, ποὺ εἶχε καιρὸ πολὺ νὰ τὰ ιδῆ... Καὶ ἀλλοτε στὰ παραμιλητά της ταράζοταν καὶ σηκωνότανε νὰ φύγη, σὰν κάτι κακὸ νὰ τὴν κυνηγοῦσε, σκούζοντας: «Ποτὲ, κυρούλα μου, ποτὲ, ποτέ μου δὲν τὸ ξανακάνω» καὶ ἀλλοτε ἔλεγε, τραύλιζε, λόγια ἀκατάληπτα, χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος, χωρὶς είρμο καὶ ἔννοια, στοῦ πυρετοῦ τὴν λαύρα.

Τότε καὶ ἡ κυρία τῆς φοθήθηκε καὶ μιὰ φορά, ποὺ εἶδε νὰ περνάῃ ἀπὸ τὸ δρόμο ὁ γιατρὸς, τὸν φώναξε σιγά-σιγά νὰ ἀνεῳχῇ ἀπάνω.

— Τί συμβαίνει; ρώτησε ὁ γιατρός.

— Ελάτε μιὰ στιγμὴ, γιατρέ.

— Εἶνε κανένας ἄρρωστος;

— Νὰ, κεῖνο τὸ γατσιασμένο ἡ Παράσχω πάλι ἔπεισε μὲ τὸ κεφάλι κάτω.

— Τί κάνει ὁ Γουλάκης;

— Δόξα σοι ὁ Θεός!

‘Ο γιατρὸς κύτταξε τὴν Παράσχω, ἔπάνω, κάτω, δεξιὰ καὶ ἀριστερά, τὴν ἀκροάστηκε, τὴν σφυγμομέτρησε καὶ σηκώθηκε συνωφρυωμένος, ζητῶντας πετσέτα γιὰ νὰ σκουπιστῇ.

— Χμ!

— Τί εἶνε, γιατρέ μου;

— “Ασχημα τὰ πράγματα!... Καλὰ θὰ κάνετε νὰ στείλετε τὸν Γούλη μακριά... Μοῦ φαίνεται πῶς ἔχει τῦφο. Θὰ σᾶς γράψω κάτι καὶ αὔριο θὰ ξανάρθω... Θὰ δοῦμε... Προσέξτε τὸ Γούλη.

— Στάχτη νὰ γίνη ἡ χωριάτισσα ἔδω ποὺ θρέθηκε! εἶπεν ἡ Ρουφουλίνα, καταφοιτισμένη... Πῶ, πῶ, γιατρέ μου, αὐτὸ μᾶς ἔλειπε! Τι νὰ τὸ κάμω τὸ παιδί μου τώρα;

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ γιατρὸς ἔθεσε τῷ θηράματι.

— Εἶνε τῦφος καθαρὸς καὶ μάλιστα μορφῆς βαρειάς, εἶπε. “Όλα τὰ συμπτώματα εἶνε καθαρά... Καθαριότης χρειάζεται ὅσο παίρνει, ἀπομόνωσις τῆς ἀσθενοῦς καὶ τὸ παιδί σας μακριά...

‘Ο Γούλης στάλθηκε ἀμέσως στὸ Διήμαρχο καὶ ἡ Παράσχω ἐκλειδώθηκε στὴ σκοτεινὴ τὴν κάμαρη, ποὺ ἔθαζαν τὰ ἀπλυτα τὰ ρούχα. Ἡ Ρουφουλίνα οὔτε ζύγωνε ἐκεῖ.

— Δὲν πάω ‘γώ μέσ’ στὴ φωτιά! ἔλεγε καὶ ξανάλεγε.

Καὶ μόνον ἡ κυρά συμπεθέρα, ποὺ πάντα ἔτρεχε σὲ γάμους, σὲ θανάτους καὶ σὲ κακοπάθειες, σὲ πίκρες καὶ χαρὲς, ἐπήγαινε καμμιά φορά, τῆς ἔδινε τὸ γιατρικό τῆς καὶ τῆς ἐδρόσιζε μὲ πανιά στὸ ξύδι βουτηγμένα τὸ πυρωμένο τὸ κεφάλι τῆς.

— “Ἄχ, τὸ δόλιο καὶ τὸ ἄχαρο!... θρηνοῦσε Ραγίζεται ἡ καρδιά μου... Καίει τὸ κεφαλάκι του σὰν σίδερο ἀναμμένο!

— Ποιός τοῦ εἶπε νὰ τρώῃ ἔνα περίδρομο; ἀντέλεγεν ἡ Ρουφουλίνα. “Ο, τι εὕρισκε μπροστά του «χλάπη» καὶ κάτω!

Κι’ ἔκαμε τὴ σχετικὴ χειρονομία.

— Σώπα, σώπα καὶ μήν κολάζεσαι, ξανάλεγεν ἡ συμπεθέρα, λυπημένη. Τί εὕρισκε νὰ φάῃ τὸ κακόμοιρο;

Μὰ ἡ Ρουφουλίνα δὲν ἀπαντοῦσε σ’ αὐτά. “Εκανε πώς καταπιάνεται μὲ μιὰ δουλειὰ ἡ τράθαγε πρὸς τὰ ἔξω.

ΟΠΟΥ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΗΘΕΛΕ

“Ἐνα ἀπόγευμα ποὺ ξαναπήγε ἡ συμπεθέρα ρώτησε τὴ Ρουφουλίνα:

— Τί κάνει ἐκεῖνο τὸ κακόμοιρο;

— Νὰ ἐκεῖ πέρα κοίτεται.

‘Εμπῆκε τότε μέσα γιὰ νὰ δῆ.

— Τί κάνεις, μουρή καφερή Γιαράσχω,

Μὰ κανένας δὲν τῆς ἀπάντησε. Οὔτε βόγγος, οὔτε τοῦ πυρετοῦ τὸ φθῆμα.

“Εσκυψε καὶ κύτταξε. Μέσα στὸ σκοτάδι ἡ ἀρρωστη καὶ τὰ τσόλια τῆς τ’ ἀπλυτα φαντάζανε σὰν ἔνα πρᾶγμα.

‘Η συμπεθέρα ἔσκυψε περισσότερο. Κύτταξε πιὸ καλά. Κ’ υστερα βγῆκε ἔξω πικραμένη. Τὰ μάτια τῆς ἡσαν γεμάτα δάκρυα.

— ‘Άγγελοκρούχτηκε τὸ μαῦρο!... εἶπε. Τὸ πρωΐ δὲν θὰ τὸ θρῆ... “Ἄχ! καὶ τί χαριτωμένο κοριτσάκι, τί ἔξυπνο καὶ τί καλὸ, πῶς πάει ἀδικα τὸ ἄμοιρο!...

Καὶ ξαναμπῆκε μέσα.

— Τί θέλεις, σὺ κυρά μου;... Τί θέλεις, σὺ κοκώνα μου;... Παρασκευούλα μου, τί θέλεις νὰ σοῦ φέρω; ρώτησε τὴν ἀρρωστη.

Τῆς μιλοῦσε μὲ μιὰ ήμερη, γλυκειά, χαϊδευτικὴ φωνή.

‘Η «Πιαρασκευούλα» ὅμως, φλογισμένη, ἀναίσθητη, μὲ βασιλεμένα μάτια, σὰν ἄλλους κόσμους νὰ ἔκυτταξε, δὲν ἀκουγε καθόλου ἡ φτωχειά κι’ οὔτε ἀπαντοῦσε.

Βγῆκε πάλι ἔξω κλαμένη ἡ συμπεθέρα, ζητῶντας ἀπὸ τὴ γειτονιά ροδόσταμο νὰ τὴν ἐπελύνῃ.

— “Ελα, μικρούλα μου, ἔλα. Θὰ ρῆ τώρα κι’ ὁ πατερούλης σου, γιὰ νὰ σὲ πάρη στὸ χωριό σου.

‘Αλλὰ δὲν ἦρθεν ὁ πατέρας τῆς, ἦρθεν ὁ ἀγγελός της γιὰ νὰ τὴν πάη σ’ ἄλλο, πιὸ καλὸ χωριό. Τὸ πρωΐ ποὺ κελαδούσαν τὰ πουλάκια κι’ ὁ ἥλιος ἔθγαινε δόλόλαμπρος ἀπὸ τὴ θαλασσα, ἡ Πιαρασκευούλα δὲν ὑπῆρχε.

Κατέβασαν τὸ μικρὸ τὸ λείψανο κάτω στὴν ἀποθήκη ποὺ έάζαν τὰ καλαμπόκια ἀλλοτε, γιὰ νὰ χωρέσῃ τὸν κόσμο ποὺ θὰ πήγαινε, γιὰ νὰ μὴ λερώσουν καὶ τὸ σπίτι.

Σὲ λίγο μαζευτῆκαν κάτι μαυροφόρες γύρω της καὶ βιαστικά-βιαστικά τ’ ἀπόγιωμα ἀποφάσισαν τὴν ταφή.

— Χωρὶς νὰ εἰδοποιήσουμε νὰ ρθοῦνε κ’ οἱ δικοί της; εἶπεν ἡ συμπεθέρα.

— Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια!... Πολὺ ποὺ τὸ πονούσανε, ἀπάντησεν ἡ Ρουφουλίνα.

Καὶ τὸ ἀπόγιωμα τὴ θάψανε, προπορευομένου γρήγορα-γρήγορα, σὰν νὰ βιαζότανε νὰ τελειώσῃ, τὸν παπᾶ, κι’ ἀκολουθούντων πέντε-έξη φτωχονοικοκυραίων.

‘Επῆραν τὸ δρόμο ποὺ ἔθγαινε ἔξω κατὰ τὰ χωράφια, σὰν νὰ τὴν ἐπήγαιναν ἐκεῖ ὅπου ποθοῦσεν ἡ ψυχή της, δέξω ἐκεῖ στὴν ἔξοχη, ποὺ τὴν περίμεναν τὰ μούρα καὶ τὰ βύσσινα, ἡ πεταλούδες καὶ τὰ λουλουδάκια.

(‘Ακολουθεῖ)