

ΞΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ...

ΓΥΡΙΖΑ στή Μασσαλία ἀπ' τή Νίκη, ὅπου εἶχα παει νὰ υποστηρίξω κάποιον πελάτη μου στὸ ἔκει δικαστήριο. "Οταν τὸ τραίνο ἔφτασε στὶς Κάννες, ἡ πόρτα τοῦ κομπαρτιμάν τοῦ θαγονιού μου ἀνοίξε ἀπότομα κι' ἔνας ἀνθρώπος ὤρμησε κυριολεκτικῶς νὰ μπῆ μέσα.

Καθησε πλάι μου, στὴν ἄδεια θέσι τοῦ καναπὲ, στέναξε βαθειά, σὰν καθησυχασμένος πειά καὶ κατόπιν ἀπόμεινε ἀκίνητος, δίχως νὰ ἐνδιαφερθῇ καθόλου γιὰ τὴν παρουσία μου.

Εἶμαστε οἱ δυό μας μονάχα στὸ κομπαρτιμάν. Κάτι τὸ ἔντονο μὰ ἀκαθόριστο, στὸν ἄγνωστο αὐτὸ, μοῦ κίνησε εὔθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ ἐνδιαφέρον. Καὶ στρέφοντας τὸ κεφάλι μου, ἀρχισα νὰ τὸν ἔξετάζω περίεργα κι' ἐπίμονα.

"Ἀμίλητος, ἀκίνητος, κύτταζε κατ' εὐθεῖαν μπροστά του μὲ βλέμμα ἀπλανὲς, ἀφηρημένο. Τὰ μάτια του, μικρὰ καὶ σκοτεινὰ, ἥσαν χωμένα βαθειά στὶς μαῦρες καὶ κοκκαλιάρικες κόγχες τους, τὰ φρύδια του πυκνὰ καὶ μπερδεμένα σὰν ἀγκάθια, ἔδιναν ἀπερίγραπτη τραχύτητα στὴν ἔκφρασί τους. Τέλος, τὸ μαυροκίτρινο ξυρισμένο πρόσωπό του, σκαμμένο ἀπὸ παμπολλες ρυτίδες, εἶχε τὴν παγερή ἀκινησία μαρμαρένιου ἀγάλματος.

Νοιώθοντας στὰ τελευταῖα ὁ ἄγνωστος τὴν ἐπίμονη ἔξετασί μου, γύρισε κι' αὐτὸς τὰ κεφάλι του καὶ μὲ κύτταξε κατάμματα. Ξαφνικά, κάποιο δειλό, δισταχτικὸ χαμόγελο, ἀρχισε νὰ φωτίζῃ τὸ ἀφάνταστα τραχὺ πρόσωπό του. Κι' ἀπλώνοντας ἀπότομα τὸ χέρι του σὲ χειραψία, μοῦ εἶπε:

— "Ω, συγγνώμην κύριε!... Τόση ὥρα θρίσκομαι ἔδω καὶ τώρα μόλις σᾶς θυμήθηκα ποιός εἰστε!... Τί κάνετε, κύριε λεμπλάν;

"Ἀπόμεινα βουβός ἀπ' τὴν κατάπληξι μου, γιατὶ τὸ ἀλλόκοτο αὐτὸ ἀτομο μοῦ ἦταν ἄγνωστο τελείως. Κ' ἡ κατάπληξι μου μπερδεύτηκε μὲ ἀθελη ἀνατριχίλα, γιατὶ ὁ τόνος τῆς φωνῆς του κάθε ἀλλο παρὰ ἀνθρώπινος ἦταν: Νόμισα πῶς μοῦ μιλοῦσε ὁ οστανᾶς ἀπ' τὴν μαύρη κόλασι του, ἡ πῶς θρηνοῦσε ύπόκωφα κανένας πεθαμένος ἀπ' τὰ βάθη τοῦ ταφου του!

— Μὰ δὲν μὲ θυμᾶστε λοιπὸν, ποιός είμαι; ξανάπε μὲ τὴν τένθιμη φωνή του, δ' ἄγνωστος. Κι' ὅμως κάποτε, πρὸ δυδιών-τεσαράρων χρόνων, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς, συνταξιδέρματε ἔναν μαζύ!... Καὶ μάλιστα, σ' αὐτὸ τὸ ἴδιο κομπαρτιμάν, σ' αὐτὴ τὴν ἴδια θέσι τὴν τωρινή, καὶ τὴν ἴδια ὥρα ἀκριβῶς!... Παραξενεύστε;... Χά, χά, χά!... Ετοι ἀκριβῶς παραξενεύτηκατε καὶ τὸ τε, κύριε λεμπλάν!

Σιωποῦσα ἔξακολουθητικά, μὴ παύοντας νὰ τὸν κυττάζω. Η σιωπή μου φαινόταν νὰ τὸν βυθίζῃ σὲ λύπη καὶ σὲ απογοήτευσι. Παραπονετικά τώρα πρόσθεσε:

— "Ωστε, ἔτσι λοιπόν;... Δὲν μὲ θυμᾶστε ποιός είμαι;... Κι' ὅμως σᾶς θυμήθηκα, τότε!... Σᾶς εἴται τὸ ὄνομά μου... Λέγομαι Ιουστινιανὸς Ρόκ!... Ιουστινιανὸς Ρόκ!... "Ε; Μὲ θυμήθηκατε τώρα;

Συγκρατῶντας τὴν ἀστριστή ταραχή μου, σκέψηθηκα:

— Διάθολε!... Τίποτα δὲν θυμᾶμαι ἀπὸ δσα μοῦ φάλλει τὸ ἀλλόκοτο αὐτὸ ὑποκείμενο!... Ιουστινιανὸς Ρόκ, λέει!... Κι' ὅμως οὔτε τὸ ὄνομά του τὸ σπάνιο, οὔτε ἡ ἀπερίγραπτη μούρη του, εἶνε ἀπὸ αὐτὰ τοῦ ξεχνιοῦνται εύκολα!... Γιὼς ἥξερε, ἀλλωστε, τὸ ὄνομά μου;

ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΛΕΜΠΛΑΝ

Ωστόσο, σιωποῦσα ἀκόμα. Σιγὰ-σιγὰ ὅμως, μιὰ ὑπερφυσικὴ τρομάρα ἀρχίζε νὰ φωληάζῃ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου. Ναὶ, μοῦ φαινόταν τώρα, ὅτι πραγματικῶς κάπου ἀλλοῦ, κάποτε, θὰ εἶχα ἀσφαλῶς συναντηθῆ μὲ τὸν καταχθόνιο αὐτὸν ἄγνωστο. Καὶ κυττάζοντας τώρα καλύτερα τὰ μυστηριώδη μάτια του καὶ τὸ τραγικὰ πονεμένο πρόσωπό του, ψιθύρισα μὲ ἀμηχανία:

— Ναὶ... Βέβαια... Μοῦ φαίνεται, ὅτι σᾶς θυμοῦμαι τώρα... 'Ο κύριος Ρόκ!... 'Ο κύριος Ιουστινιανὸς Ρόκ!... Ω, βέβαια... Πρὸ πολλῶν ὅμως ἔτῶν, ξανασυναντηθήκαμε ἔδω... "Α, τί ἐλεεινὸ μνημονικὸ ποὺ ἔχω!... Σᾶς ζητῶ συγγνώμην, κύριε Ρόκ!

‘Ο πόνος κ' ἡ θλῖψι ἔφυγαν παρευθύς ἀπ' τὸ πρόσωπό του, μόλις ἀκουσε τὰ λόγια μου. Καὶ φωτισμένος τώρα ἀπὸ διάπλατο χαμόγελο, μοῦ εἶπε τὰ ἔξης αἰνιγματικὰ κι' ἀπροσδόκητα:

— Θυμοῦμαι θαυμάσια, ὅτι καὶ τὸ τε τὰ ἴδια ἀκριβῶς λόγια μοῦ εἶχατε πῆ!... Καὶ τὸ τε ἐπίσης, δὲν μὲ θυμηθήκατε ἀμέσως, ὅπως συνέθη καὶ τώρα!... Καὶ τότε ἐπίσης μοῦ ζητήσατε συγγνώμην, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι «τὸ μνημονικὸ σᾶς εἶνε ἐλεεινό»!... Ναὶ, τὰ ἴδια ἀκριβῶς λόγια μοῦ εἶπατε καὶ τότε!

“Ἀρχισα νὰ τὰ χάνω. Χλώμιαζα σιγὰ-σιγὰ κ' ἵδρωνα. Αισθανόμουν ὅτι τὸ διαβολικὸ αὐτὸ ὑποκείμενο εἶχε δίκαιο, ὅτι πραγματικῶς κάποτε εἶχαν συμβῆ μεταξύ μας τὰ ἥσα ἔλεγε, κι' ἀκριβῶς ὅπως τὰ ἔλεγε! Πότε ὅμως;... Ήσυ;... Πρὸ τριών χρόνων, ἀρά γε, ἡ πολὺ περισσοτέρων;... Καὶ σ' αὐτὸ τὸ ἴδιο τραίνο;...

Μὰ ποιὰ ὑπερφυσικὴ ἀφορμὴ, λοιπὸν, ἔκανε νὰ ξανασυμβάίνουν καὶ τώρα ἀπαράλλαχτα αὐτὰ τὰ γεγονότα, ὅπως μυστηριώδως εἶχαν συμβῆ καὶ τότε πρὸ τόσων χρόνων;

Τὸ τραίνο ἔτρεχε. 'Ο σατανικὸς συνομιλητής μου ἔξακολουθοῦσε νὰ μιλάῃ φλύαρα, θυμίζοντάς μου ὅτι καὶ τὸ τε — ὅπως καὶ τώρα ἀκριβῶς — ή θάλασσα ἦταν γαλανή, ὅτι μιὰ ἀγελάδα ἀσπρη τρόμαξε ἀπ' τὸν θόρυβο τοῦ τραίνου, ὅτι ἔνα σκυλί κυνήγησε τὸ τραίνο γαυγίζοντας θυμωμένα. 'Ανατρίχιαζα ὅμως ἀφάνταστα, γιατὶ αἰσθανόμουν, γιατὶ θυμόμουν, ὅτι δλα αὐτὰ εἶχαν ξανασυμβῆ καὶ ἀλλοτε τὰ ἴδια!

Ποῦ;... Πότε;... Σὲ ποιὰ ἀκριβῶς περίστασι;...

Τὸ τραίνο σταμάτησε τὴ στιγμὴ ἐκείνη, στὸν ἐνδιάμεσο σταθμὸ τοῦ Σαίν - Ραφαέλ. "Ενας ἐπιβάτης ἀνέβηκε, καὶ μπήκε στὸ κομπαρτιμάν μας. Τοποθέτησε τὴ βαλίτσα του στὸ δίχτυ, κάθησε στὸν ἀντικρυνὸ καναπὲ, ἀκριβῶς ἀντίκρυ ἀπ' τὸν μυστηριώδη Ρόκ, καὶ βγάζοντας τὴν ἐφημερίδα του ἀρχισε νὰ διαβάζῃ ἀτάραχα καὶ ἥσυχα.

‘Ο κύριος Ρόκ, στὴν ἐμφάνισι αὐτοῦ τοῦ καινούργιου συνταξιδιώτου μας, σταμάτησε νὰ μοῦ μιλάῃ. Σὰν νὰ ἥμουν ἐντελῶς ξένος πειά, ἀρχίσε νὰ κυττάῃ γαλάνια κι' ἐπίμονα τὸν καινουργιοφερμένο, δίχως νὰ προσέχῃ καθόλου σ' ἐμένα.

‘Ο καινούργιος αὐτὸς ἐπιβάτης, ἐνωχλήθηκε ἐπιτέλλους ἀπ' τὴν ἐπίμονη ἔξετασί τοῦ Ρόκ. Καὶ σταμάτωντας νὰ διαβάζῃ, σήκωσε τὸ βλέμμα του ἀπ' τὴν ἐφημερίδα, καὶ κύτταξε κατάμματα τὸν Ρόκ.

— "Ω, συγγνώμην, κύριε! ἔκανε ξαφνικὰ ὁ Ρόκ, ἀπλώνοντας τὸ χέρι του σὲ χειραψία καὶ χαμογελῶντας. Τόση ὥρα θρίσκομαι ἔδω καὶ τώρα μόλις σᾶς θυμήθηκα ποιός εἰστε!

— Ήσαν ἀκριβῶς τὰ ἴδια λόγια, τὰ ὅποια εἶχε πῆ λίγο πρὶν καὶ σὲ μένα!

— 'Ασφαλῶς θὰ γελειέστε, κύριε! ἀπάντησε ἀσρά κι' ἥσυχα, ὁ καινουρ-



Ο ἄγνωστος κάθησε πλάι μου ἀκίνητος, καὶ κύτταξε κατ' εὐθεῖαν μπροστά του...

γιοφερμένος. Δὲν ἔχω τὴν τιμὴν νὰ σᾶς γνωρίζω!

— "Οχι δά!... Προσπαθήστε νὰ θυμηθῆτε καλύτερα! ἐπέμεινε ὁ Ρόκ. Συνταξιδέψαμε κι' ἄλλοτε, πρὸ δλίγων χρόνων καὶ σ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν διαδρομή!... Δὲν μὲθ θυμᾶστε;... Λέγομαι 'Ιουστινιανὸς Ρόκ!... "Ε;... 'Ιουστινιανὸς Ρόκ!...

Καὶ μὲ τόνο θριαμβευτικὸ πρόσθεσε:

— Τὶ λέτε λοιπὸν, τώρα;... Μὲθ θυμηθήκατε;

‘Ο ἄλλος ὅμως, μὲθ ὅφος ἀνυπομονησίας πειά, κι' ὀλοφάνερα ἐνωχλημένος, ἀπάντησε κάπως τραχειά:

— Καὶ πάλι σᾶς λέω, κύριε, ὅτι μοῦ εἰστε τελείως ἄγνωστος!... Πρώτη φορὰ σᾶς θλέπει, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσης κάνω τὴν διαδρομή αὐτὴ τοῦ τραίνου... "Οσο γιὰ τὸ ὄνομά σας, κι' αὐτὸ γιὰ πρώτη μου φορὰ τὸ ἀκούω!

“Εσκυψε κατόπιν τὸ κεφάλι του, καὶ ξαναθυίστηκε σιδιάθασμα τῆς ἐφημερίδος του.

— Τὶ ζῶν ποὺ εἶνε αὐτὸς ὁ συνεπιθάτης μας! μοῦ φιδύρισε τότε κρυφὰ ὁ Ρόκ. "Αλλοι θυμοῦνται, θλέπετε, κάπως τὸ μακρυνό παρελθόν... Αὐτὸς ὅμως ἐδῶ, πάσχει ἀπὸ ἀμνησία, φαίνεται!

Καὶ χωρὶς νὰ περιμένῃ ἀπάντησί μου, ζάρωσε κι' αὐτὸς σάν πεισμωμένος στὴ γωνιά του κι' ἔκλεισε τὰ μάτια τοὺς τὰ ἀλλόκοτα, βουθός, σάν μαρμαρωμένος.

Τὸ τραῖνο ἐφτασε στὴ Μασσαλία, καὶ θὰ συνέχισε κατόπιν τὸ ταξίδι του ὡς τὸ Παρίσι. Τὴ στιγμὴ ποὺ κατέβαινα ἀπὸ τὸ θαγόνι, μιὰ ὥριμη κυρία καὶ μιὰ δεσποινὶς μπῆκαν στὸ κομπαρτιμάν μου, πηγαίνοντας κι' αὐτές γιὰ τὸ Παρίσι. Ή μιὰ κάθησε πλάι στὸν ἀκίνητο καὶ σάν κοιμισμένο Ρόκ, κ' ἡ ἄλλη πλάι στὸν ἐπιθάτη ποὺ ἔξακολουθοῦσε νὰ διαβάζῃ ἀτάραχα τὴν ἐφημερίδα του.

* * *

Δυὸς ἡμέρες ἀργότερα, κι' ἐνῶ πειά εἶχα ξεχάσει τὸν ἀλλόκοτο συνεπιθάτη μου Ρόκ, καθόμουν κατὰ τὸ μεσημέρι σ' ἔνα καφενεῖο τῆς Μασσαλίας. Τὴ στιγμὴ ἔκεινη εἶχε φτάσει κάποιο τραῖνο ἀπὸ τὸ Παρίσι κι' ἔνας ἐφημεριδοπώλης διαλαλούσε παρισινὲς ἐφημερίδες.

‘Αγόρασα μιὰ καὶ συγκλονίστηκα ἀφάνταστα, μόλις τὸ θλέμμα μου ἔπεσε στὶς ἔξης λίγες γραμμὲς τῆς τελευταίας σελίδος τῶν εἰδήσεων:

«Φρικῶδες ἔγκλημα ὁ διεπράχθη χθὲς σ' ἔνα διαμέρισμα πρώτης θέσεως τοῦ ἔξπρες Καννῶν — Μασσαλίας — Παρισίων. Μόλις ή ἀμαξιστοιχία ἐφθασε στὸν σταθμὸν, οἱ ὑπάλληλοι ἀνεκάλυψαν τὰ πτώματα μᾶς ἡλικιωμένης κυρίας, μᾶς δεσποινίδος κι' ἐνὸς αὐρίου, ἀγρίως κρεουργημένα διὰ μαχαίρων. 'Ως ὑποττος συνελήφθη κάποιος Ιουστινιανὸς Ρόκ, ὁ δόποιος προσπάθησε νὰ πατεῇ αὐρφὰ καὶ ταραγμένα ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρὰ τῆς ἀμαξιστοιχίας, μόλις ἔκεινη μπῆκε στὸ σταθμό!!

Θυμᾶστε πόσο τρομακτικὴ ἐντύπωσι προκάλεσε σ' ὅλη τὴ Γαλλία, αὐτὸ τὸ μυστηριώδες καὶ σκοτεινὸ ἔγκλημα;... "Ω, ή «ύπόθεσις Ιουστινιανοῦ Ρόκ» ὑπῆρξε ή πιὸ φρικιαστικὴ κ' ἡ πιὸ αἰνιγματικὴ, ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερφυσικῆς σχεδὸν, τῆς καταχθονίας πρωσπικότητος τοῦ συλληφθέντος ὡς δολοφόνου Ρόκ!... Αλλὰ, ἀς πάρουμε μὲ τὴ σειρά, τὰ καταπληκτικὰ γεγονότα ποὺ ἔπακολούθησαν τῇ σύλληψὶ του.

Κυριευμένος ἀπὸ ἀνατριχία, κι' ἀπὸ ἔξαλλη περιέργεια ἐπίσης, ἔτρεξα ἀμέσως στὸ Παρίσι. 'Ο εἰσαγγελεὺς εἶχε κάνει ἔναν μεγάλο κατά-

λογο, ἐγγράφοντας σ' αὐτὸν τὰ δνόματα τῶν δικηγυρῶν οἱ δόποιοι προσφέρθηκαν — γιὰ λόγους ρεκλάμας — νὰ ἀναλάβουν τὴν ὑπεράσπισι τοῦ δολοφόνου. Απὸ λόγους ἀσυγκρατήτου ἐνδιαφέροντος, πρόσθεσα κι' ἔγώ τὸ ὄνομά μου στὸν κατάλογο. Κι' ὁ Ιουστινιανὸς Ρόκ, θλέποντας κατόπιν τὸ ὄνομά μου, διάλεξε μονάχα ἐμένα γιὰ συνήγορό του.

Μὲ κρυφὸ τρόμο στὴν ψυχὴ μου, καὶ μὲ ἀπέχθεια συγχρόνως, μπῆκα στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς του ὕστερα ἀπὸ δύο ἡμέρες, μόλις μὲ εἰδοποίησε σχετικὰ ὁ εἰσαγγελεὺς. 'Ο Ρόκ, καθισμένος στὴν ἄκρη τοῦ κρεβατιού του, φάνηκε διὰ δέν πρόσεξε καθόλου τὴν παρουσία μου. Συγκεντρωμένος ὑπὸν ἔκαντο του, θλοσσυρὸς, σκυθρωπὸς, ἀκίνητος σάν ἄγαλμα ἀψυχο κι' ἀπαίσιο, ἔμοιαζε σάν νὰ πλανιόταν σὲ ἄλλους κόσμους, ἀφύσικους, ἀγνώστους σὲ μᾶς τὶς συνηθισμένες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις...

Αναγκάστηκα νὰ τὸν πλησιάσω καὶ νὰ τοῦ κουνήσω τὸν ὅμο δυνατά. Μὲ κύτταξε δίχως ἔκφρασι, δίχως ζωὴ, δίχως νὰ μὲ γνωρίση.

— Πῶς; Δὲν μὲθ θυμᾶσαι, κύριε Ρόκ! τοῦ εἶπα δῆθεν πρύσχαρα. Κι' ὅμως ἔχουμε συνταξιδέψει διὰ τὸ φορές ὡς τώρα, σιδηροδρομικῶς!

Γιατὶ εἶπα «δυὸ φορές», ἐνῶ μονάχα τὴ μιὰ φορὰ θυμόμουν ἐντελῶς καλά, διὰ εἶχα συνταξιδέψει μαζύ του;... Κι' ὅμως, ή ψυχὴ μου μὲ εἰσπρωξὲ μυστηριωδῶς νὰ πῶ αὐτὸ τὸ «δυὸ φορές», γιατὶ ή ψυχὴ μου ἦταν σίγουρη διὰ αὐτὸ ἦτιν κ' ἡ ἀλήθεια!!

Στὰ λόγια μου, ὁ Ρόκ σκίρτησε. Φάνηκε σάν νὰ ξυπνούσε ἀπὸ τοὺς μυστηριώδεις ρεμβασμούς του, μὲ καλοκύτταξε, μὲ ἀναγνώρισε, καὶ μουρμούρισε:

— Ναί... "Εχετε δίκαιο... Συνταξιδέψαμε πρὸ δλίγων ἡμέρων στὸ ξέπρες Καννῶν — Μασσαλίας!... 'Αλλά...

Κόμπιασε. Καὶ συνέχισε μὲ ἔνα ύπόκωφο μουρμουρητό:

—... 'Αλλὰ δὲν σᾶς φαίνεται ἐπίσης, διὰ... διὰ, ζανάχουμε καὶ ἄλλοτε ἐπίσης συναντηθῆ... σ' αὐτὸ ἐδῶ τὸ κελλί... γιὰ δεύτερη φορά;

Ανατρίχιασα μὲ τὰ ἀπροσδόκητα λόγια του. Ιὸν κύτταξα μὲ γλαρὰ ματιά, τρομαγμένος, ίδρωμένος. Τὸν εἶδα νὰ διστάξῃ, πάλι. Κ' ὕστερα, σάν νὰ ἔπνιγε στὸ λαρυγγὶ του κι' ἄλλα λόγια, ἔτοιμα νὰ ξεπεταχτοῦν ἀθελά του, χτύπησε τὸ μέτωπό του μὲ τὴ σφιγμένη γροθιά του καὶ πρόσθεσε βιαστικά:

— Διάβολε, τί μοῦρχεται νὰ λέω τέτοια λόγια;... "Ας τ' ἀφήσουμε τώρα αὐτὰ, γιατὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν.

Δὲν μπόρεσα κατόπιν :ἀ τοῦ ἀποσπάσω τίποτα τὸ διαφωτιστικὸ, σχετικῶς μὲ τὴ φριχτὴ τριπλῆ δολοφονία τοῦ τραίνου. Στὶς ἐρωτήσεις μου, ἀπαντοῦσε μὲ λόγια ἀσυνάρτητα, ἀόριστα, ἐντελῶς ξεκρέμαστα, καὶ τὴν ἰδιαί τακτικὴ τηροῦσε καὶ σ' ὅλες τὶς κατοπινὲς ἐπισκέψεις μου στὸ κελλὶ του: Φαινόταν σάν ἔνας ἀνθρωπὸς ἐντελῶς ξένος πρὸς τὸν ἐπίγειο κόσμο μας, κι' ἐντελῶς θυμισμένος σὲ δρίζοντας ξωτικοὺς, μυστηριώδεις, ἀγνώστους, τοῦ «'Αλλού Κόσμου»!

‘Αλλὰ κι' ὁ ἀνακριτής ἐπίσης, τὰ εἶχε χάσει κυριολεκτικῶς μὲ τὸν αἰνιγματικὸ αὐτὸν Ρόκ. Παρ' δλες τὶς τεχνικὲς ἐρωτήσεις του, τὶς ύποσχέσεις του, τὶς ἀπειλές του, δὲν κατώθωγε



· Εξετάζοντας μὲ πάθος τὴν ψυχὴ μου καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἄλλων, ἀντελήφθην καθαρὰ τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου...

νὰ τοῦ ἀποσπάσῃ οὕτε λέξι, κι' οὕτε νὰ τὸν φέρη στὴ ουναίσθησι τῆς πραγματικότητος: Σιωπηλός καὶ μὲ μάτια ἀπλανή ὁ Ρόκ, ἔνιοιαζε σὰν νὰ ταξίδευε μακρυά, πολὺ μακριά.

'Αμφιθολία γιὰ τὸ ἔγκλημά του δὲν ύπηρχε. Κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του, τὰ χέρια του καὶ τὰ ἐνδύματα του ἦσαν θουτηγμένα στὸ αἷμα τῶν θυμάτων του. Καὶ στὴ ζώη του ἐπίσης, θρέθηκε ἔνα πελώριο καὶ καταματωμένο μαχαίρι.

Γιατὶ ὅμως ὁ Ρόκ διέπραξε αὐτὴ τὴν τριπλῆ δολοφονία;

Γιὰ νὰ ληστέψῃ τὰ θύματά του;... "Οχι, γιατὶ τὰ κοσμήματα καὶ τὰ χρήματα τῶν θρέθηκαν τελείως ἀθικτα!... Χάριν ἐκδικήσεως ἐναντίον τους;... 'Αδύνατον κι' αὐτὸς, γιατὶ οἶταν τελείως ἀγνωστος τόσο στὰ θύματά του, ὅσο καὶ στοὺς συγγενεῖς· των, ὅπως ἀπέδειξαν ἡ πολυήμερες ἀνακρίσεις!... 'Ηταν παράφρων ἡ μανιακός κι' ἀπάνω σ' ἔξαψι ξαφνική τῆς τρέλλας του διέπραξε τὸ φριχτό του ἔγκλημα;... 'Αδύνατον κι' αὐτὸς, γιατὶ οἱ ιατροδικασταὶ κ' ἡ κορυφές τῶν φρενολόγων τοῦ Παρισιοῦ, δήλωσαν στὴν ἑκθεσί τους, ὅτι ὁ Ρόκ τὰ εἶχε κυριολεκτικῶς «τετρακόσια»: Ναι, μόλις ἀντελήθη ὅτι τὸν ἔξηταζαν φρενολογικῶς, ἔλυσε — σπρωγμένος ἀπὸ μυστηριώδεις λόγους — τὴν ἐπίμονη σιωπή του κι' ἀπάντησε σ' ὅλες τὶς ἔρωτήσεις τῶν διαπρεπῶν ἐπιστημόνων μὲ θαυμαστὴ διαύγεια καὶ ἀταραξία πνεύματος, δίχως νὰ προσπαθήσῃ καθόλου νὰ προσποιηθῇ τὸν τρελλό!

"Ετοι, πέπλος θαθύς μυστηρίου σκέπασε ὡς τὸ τέλος τὴν ὑπόθεσι αὐτή. Κανένας δὲν μπόρεσε νὰ μάθῃ, ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ Ρόκ, ποιὰ ἦταν ἡ οἰκογένειά του, ἡ πατρίδα του, ἡ ἥλικία του, τὸ παρελθόν του. Φαινόταν, σὰν νὰ ξεφύτρωσε μονομάχος ἀπ' τὰ σκοτάδια τοῦ "Άδου, γιὰ νὰ κρεουργήσῃ τρεῖς ὑπάρξεις δίχως λόγο κι' ἀφορμή!

'Η διαδικασία στὸ Κακούργιοδικεῖο ὑπῆρξε ἀβέβαιη, στενοχωρημένη. 'Ο πρόεδρος ἔξηταζε τοὺς μάρτυρας ἔτοι στὴν τύχη, γιατὶ κανένας τους δὲν ἤξερε τί νὰ καταθέσῃ σχετικῶς μὲ τὸν Ρόκ. 'Ο εἰσαγγελεὺς ζήτησε τὴν θανατικὴ καταδίκη τοῦ κατηγορουμένου, ὁ Ρόκ οὔτε κἀντιούεται τὸ στόμα του ν' ἀπολογηθῇ, ἔγώ δὲν ἤξερα τί νὰ πῶ στὴν ἀγόρευσί μου ως ουνήγορός του, κ' οἱ ἔνορκοι δὲν δίστασαν νὰ τὸν καταδικάσουν εἰς θάνατο...

* * *

Τὴν παραμονὴ τῆς θανατικῆς ἔκτελέσεως, ἐπισκέφηκα τὸν μελλοθάνατο Ρόκ τὸ κελλί του. Στυγνός, ἀμίλητος, φαινόταν σὰν νὰ μὴ τὸν τρόμαζε καθόλου ἡ ἴδεα τοῦ θανάτου. Παρ' ὅλες τὶς ιερεμές παρακλήσεις μου, ἀρνήθηκε νὰ ζητήσῃ χάρι τὴν μετριασμὸ τῆς φοβερῆς ποινῆς του. Κι' ἀνατριχιασμένος τὸν ἔκουσα νὰ μοῦ λέη ήσυχα:

— Ξέρω!... Α ὕριο, κατὰ τὴν χαρασυγή, θὰ μοῦ κόψουν τὸ κεφάλι!

Πῶς τὸμαθε αὐτὸς, ἔφου μονάχα ἔγώ κι' ὁ εἰσαγγελεὺς τὸ ξέραμε; Καὶ πιὸ ἀνατριχιασμένος ἀκόμα, διαμαρτυρήθηκα:

— "Εχεις λάθος, Ρόκ!.... Κακμιὰ σχετικὴ ἀπόφασις δὲν ἔληφθη ἀκόμη!... Γιατὶ ὅμως δὲν θέλεις νὰ υπογράψῃς τὴν αἴτησι τῆς χάριτος;

Χαμογέλασε μελαγχολικά. Κι' ἐμψυχωμένος ύστερα ἀπὸ μιὰ ξαφνικὴ ἀπόφασι, μυστικής τὸ μπράτσο καὶ ψιθύρισμα:

— Ακοῦστε, κύριε... Θὰ

σᾶς ἔξομολογηθῶ κάτι τὸ μυστηριώδες γιὰ νὰ καταλάθετε τὰ ὅσα αἰνιγματικὰ τριγύριζαν τὸ ἄτομό μου... Λοιπόν.. ξανάζω γιὰ δεύτερη φορά!... 'Εννοεῖται, πὼς ἔχω πολλές φρέσες πεθάνει ὡς τώρα!!

Τὸν κύτταξα συγκλονισμένος καὶ χλωμός, ὅπως θὰ κύτταξα ἔναν τρελλὸ ἢ ἔναν βρυκόλακα. Μὰ ὁ Ρόκ, χαμογελῶντας πένθιμα, ξανάπε μὲ τὴ φριχτὴ ἐκείνη κι' ὑπόκωφη φωνή του:

— "Ως τὴν ἥλικία τῶν δεκαεπτά μου χρόνων, ήμουν ἔνα ἀγόρι ἀπαράλλαχτο μὲ τ' ἄλλα..." Επαίζε, ἔργαζόμουν, διασκέδαζα... "Υστερα, γράφτηκα στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου, ἀφωσιώθηκα δλοκληρωτικὰ στὴ μελέτη κι' ἀπορροφήθηκα στὴ θαθειά ἔξετασι τῶν φαινομένων τῆς ἀγθωπίνης ψυχῆς.

... Σιγά-σιγά, ἔξετάζοντας ἔτοι μὲ τόση θερινὴ τὴν ψυχή μου καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἄλλων, ἀντελήθητην κάτι τὸ ἀλλόκοτο... 'Αντελήθητην, ὅτι μερικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μου τὰ εἶχα ξαναζήσει κι' ἄλλοτε!!!... Ναι, ἔνοιωθα δλοκάθαρα μέσα μου, ὅτι ώρισμένα λόγια ποὺ ἔλεγα οὲ μιὰ στιγμὴ, τὰ εἶχα ξαναπῆ κι' ἄλλοτε, πρὸ χρόνων ἀκαθορίστων καὶ σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις... Ναι, ἔθλεπα στὸ δρόμο πρόσωπα καὶ πράγματα, τόσο γνώριμα, ὡστε ἔξαπαντος, θὰ τὰ εἶχα ξαναδῆ κι' ἄλλοτε, ὃν καὶ γιὰ πρώτη φορὰ τ' ἀντίκρυζα τώρα!... 'Ηταν τόσο δυνατή ἡ ἐντύπωσί μου αὐτή, ὡστε θλέποντας κάτι τὸ πρωτοφανές τώρα, ήξερα ἐνστίκτως τί ἐπόκειτο νὰ ἐπακολουθήσῃ σὲ λίγο... "Αν κανένας ἀγνωστός διαβάτης μὲ ρωτοῦσε γιὰ ἔναν δρόμο, σὲ μιὰ πόλι τὴν ὁποία ἐπισκεπτόμουν γιὰ πρώτη φορά, πάθαινα τότε τὸ ἔξῆς ἀλλόκοτο: Πρῶτα, σκιρτοῦσα μέσα μου, γιατὶ μοῦ φαινόταν ἀόριστα γνωστός, τόσο ὁ τόνος τῆς φωνῆς του, δόσο καὶ τὸ πρόσωπό του... Κι' ἔπειτα, ἀφοῦ δίσταξα λιγάκι, ἀφοῦ ἔνοιωθα μέσα μου τὴν ἐντύπωσί μου δτι καὶ κ' π ο τ ε ἄ λ λ ο τ ε μοῦ εἶχε ξανασυμβῆ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ σκηνή, κατόπιν πληροφορούσα ἀμέσως κι' ἀδίσταχτα τὸν διαβάτη, δίχως ποτέ μου νὰ λαθέψω!

... Εξακολούθησα μὲ πάθος τὶς ψυχολογικὲς μελέτες μου, καὶ τὴ θυθειά σύτοεξέτασί μου... Εἶχα ἀνακαλύψει κάτι τὸ τρομαχτικό, κάτι τὸ δποίο ἔλυτε — γιὰ μένα — τὰ μυστηριώδη προθήματα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου... Κι' ἄλλοι βέβαια θνητοί, θὰ ἔχουν ἀσφαλῶς δοκιμάσει ἀρκετὲς φυρές, ὅτι μερικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τους — ὃν καὶ φανομενικῶς πρωτοφανῆ — ὡστόσο τοὺς ἔχουν ξανασυμβῆ καὶ ἄ λ λ ο τ ε... 'Αλλὰ ἡ ἐντύπωσί τους αὐτή, ἡ ἀόριστη σὰν ἵσκιος καὶ σὰν ἔνειρο, σὲ μένα εἶχε κατανήσει βεβαιότης χειροπιαστὴ κι' ὄλοφάνερη, ἔξ αιτίας τῶν θαυμάτων μελετῶν μου ἀπάνω σ' αὐτὸς τὸ ζήτημα: Μάλιστα, κύριε Λεμπλάν!... Εἶχα ἔξακριθώσει πειά, ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς ζῆ διαρκῶς τὶς ἓδιες ζωῆς, κάθε φορὰ ποὺ γεννιέται, ποὺ ζῆ, καὶ ποὺ πεθαίνει, δόσο περνοῦν τὰ χρόνια κ' οἱ αἰώνες!!

Κύτταξα τὸν Ρόκ ώστε πινωτισμένος. 'Η φωνή του γινόταν πιὸ πένθιμη καὶ πιὸ ύποκωφη. Τὰ μάτια του, γουρλωμένα κι' ἀπλανή, φαινόντουσαν νὰ θλέπουν πράγματα, ἀόρατα ἐντελῶς γιὰ μένα. "Ετρεμε, κι' ἔτρεμα κι' ἔγώ μαζύ του... Ξαφνικά, μιὰ ἔξαψι φρι-



Ο Ρόκ τινάχτηκε ἀπ' τὸ κρεβάτι του ὄρθος, καὶ ρίχτηκε ἀπάνω μου...

κιαστική τὸν συγκλόνισε. Τινάχτηκε δρθός ἀπ' τὸ κρεβεάτι του ὁ μελοθάνατος, καὶ ρίχτηκε ἀπάνω μου. Τὸ ίσχνὸν κορμὶ του κολυμποῦσε μέσα στὸ φαρδὺ κοστοῦμι τῆς φυλακῆς του. Τὸ ἀπερίγραπτα στυγνὸν πρόσωπό του, εἶχε μιὰ ἔκφρασι ἀπερίγραπτης ἀγωνίας. Μὲ ἄρπαξ ἀπ' τὰ μπράτσα μου, μὲ συνετάραξε θίαια, καὶ μούγκρισε πονεμένα:

— Καταλαβαίνετε τώρα μὲ ποιὸν μιλᾶτε, κύριε Λεμπλάν;.. Μιλᾶτε μὲ ἔναν ἀνθρώπο, πρωρισμένον ἀπ' τὴν μοῖρα νὰ γεννιέται, νὰ ζῇ μελετῶντας τὶς ψυχολογικὲς ἐπιστῆμες, νὰ δολοφονῇ ἀθῶες ὑπάρξεις γιὰ νὰ ἐμβαθύνῃ περισσότερο στὰ μυστήρια τοῦ θανάτου, καὶ κατόπιν νὰ καταδικάζεται σὲ θάνατο καὶ νὰ πεθαίνῃ!... Ναι, γι' αὐτὸν δὲν θέλησα τὶς προ-ἀλλες νὰ υπερασπιστῶ καθόλου τὸν ἔαυτό μου, στὸ δικαστήριο!... "Ηέρα ἀπὸ πρὶν τὴν θάρειά μου μοῖρα, τὴν ἀλύγιστη, τὴν ἀμείλιχτη κι' ἀναπόφευκτη, χάρις στὶς θαθείες μελέτες μου καὶ στὴν αὐτοεξέτασί μου... Τέτοιου εἴδους ζωὴ τὴν εἶχα ξαναζήσει κι' ἄλλες πολλές φορὲς ἀκόμα — ὅμοια κι' ἀπαράλλαχτα — καὶ πρόκειται ἐπίσης νὰ τὴν ξαναζήσω, ύστερα ἀπ' τὸν αὔριανό ἀποκεφαλισμό μου στὴ λαιμητόμο!

Μισολιπόθυμος ύστερα ἀπ' τὴν ἔξαντλησι, κυλίστηκε στὸ πάτωμα τοῦ κελλιοῦ του.

Μὰ κυλίστηκα κι' ἔγώ μαζύ του, μισολιπόθυμος ἐπίσης!

Ναι, μέσα στὰ θάθη τῆς ψυχῆς μου, ἔνοιωθα δλοκάθαρα ἐκείνη τὴ στιγμὴ, ὅτι πρὸ ἀρκετῶν χρόνων εἶχα συνταξιδέψει στὸ τραίνο μὲ ἔναν ἀλλόκοτο σοφό, ὁ ὅποιος δολοφόνησε κατόπιν ἀνεξήγητα τρεῖς ἄλλους συνεπιβάτες μας! "Ενοιωσα ἐπίσης, ὅτι εἶχα κάνει κι' ἄλλα τέτοια ταξίδια — σὲ διάφορες ἐποχές τοῦ παρελθόντος πρὸ χρόνων πειά, καὶ πρὸ αἰώνων — συνταξιδεύοντας κάθε φορὰ μὲ τὸν ἴδιο ἀλλόκοτο σοφό, ὁ ὅποιος στὰ τελευταῖα καταντοῦσε ἀνεξήγητα δολοφόνος...

* * *

"Οταν ἀνοίξα τὰ μάτια μου, ὁ γιατρὸς τῶν φυλακῶν ἦταν σκυμμένος ἀπάνω στὸν λιπόθυμο ἀκόμα Ρόκ, καὶ τὸν περιποιόταν. Ἐντωμεταξὺ ὅμως εἶχε φτάσει ἡ χαραυγὴ, κ' ἡ λαιμητόμος ἦταν ἥδη στημένη ἔξω στὴν αὐλὴ τῆς φυλακῆς.

Τυραννισμένος ἀπὸ σφοδρὸν πονοκέφαλο, ἔξαντλημένος ἀπ' τὴν ψυχικὴ μου ἀγωνία — κι' ἀπ' τὰ καταχθόνια συναισθήματα ποὺ εἶχα δοκιμάσει — σηκώθηκα δρθός. "Ἐπρεπε νὰ δείξω ἡρωϊσμὸν καὶ ψυχραιμία, γιὰ νὰ παρασταθῶ ἀπὸ καθῆκον στὶς ύστατες καὶ τραγικὲς στιγμὲς τοῦ δυστυχοῦς μελοθανάτου πελάτου μου.

Ἡ πένθιμες προπαρασκευὲς τῆς ἐκτελέσεώς του, εἶχαν ἀρχίσει κιόλας. "Ἐνας δεσμοφύλαξ τοῦ ἔκοβε μὲ ψαλίδι τὸ κολλάρο τοῦ ὑποκαμίσου του, γιὰ νὰ γυμνωθῇ ὁ λαιμός του καὶ νὰ εὐκολυνθῇ ἔτσι τὸ φριχτὸν ἔργο τοῦ λεπιδιοῦ τῆς λαιμητόμου. Ὁ κουρεὺς τῶν φυλακῶν τοῦ ἔκοψε κατόπιν τὰ μαλλιά τοῦ μισοφαλακροῦ κρανίου του σύρριζα...

Μπῆκε τέλος ὁ εἰσαγγελεὺς μὲ τὸν διευθυντὴ τῶν φυλακῶν. Διαβάστηκε ξανὰ ἡ καταδικαστικὴ ἀπόφασις τοῦ Κακουργιοδικείου. "Ἐνας παπᾶς σεβάσμιος, διάβαζε μελαγχολικὰ τὶς ἐπικήδειες ψαλμωδίες στὸν ζωντανὸν κατάδικο. Κι' αὐτός;... Αὐτός ὁ πρωτοφανῆς κι' ἀπερίγραπτος Τίουστινιανὸς Ρόκ, τί ἔκανε καὶ πῶς φερνόταν;

—"Ω, θεέ μου!... Ὁ Ρόκ φαινόταν ἀπαθέστατος. Στιγμὲς στιγμὲς ἔδειχνε πῶς βιαζόταν... "Ηέρε κι' ἀπὸ ἀλλοτε, τί ἐπρόκειτο νὰ τοῦ συμβῇ κ' ἥθελε νὰ τελειώνῃ μιὰ ὥρα γρηγορώτερα ἡ φριχτὴ αὐτὴ τελετή!

— Θέλεις ἔνα τσιγάρο;... ἔνα στυλωτικὸ ποτῆρι κρασιοῦ ἢ ἀλκοόλ; τὸν ρώτησαν.

— "Οχι, εὐχαριστῶ!... Εἶνε ἀνώφελα... ἀπάντησε.

— Τέκνον μου, μετανόησε εἰλικρινὰ γιὰ τὸ οὐμάρτημά σου! τοῦ μουρμουρίζει θλιμμένα δ παπᾶς. Κι' ἀσφαλῶς δ "Ψυ-

στος θὰ σὲ σπλαγχνιστῇ!

Στὰ λόγια αὐτά, συνταράχτηκε δλόψυχα ὁ δολοφόνος σοφός. Μὲ ἀπερίγραπτο παράπονο στὴ φωνὴ του, εἶπε τὰ ἔξῆς τόσο αἰνιγματικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ τόσο καθαρὰ — ἀλοίμονο! — γιὰ μένα, λόγια:

— Πάτερ μου, θέλω νὰ μετανοήσω!... Καὶ μετανοῶ εἰλικρινῶς καὶ ἀθε φορά!... Μὰ ὁ "Ψυστος ἀποκρούει τὴ μετάνοιά μου, καὶ ρίχνει στοὺς ὄμους μου τοὺς ἀδύναμούς τὴν ίδια θάρειά μοῖρα, κάθε φορά!

Σήκωσε ύστερα τὰ μάτια του στὸν οὐρανὸν καὶ μουρμούρισε σπαραχτικά:

— Θεέ μου, ἄλλαξε μου τὸ φριχτὸ μοῖραί μου!... "Ἡ δῶσε μου τούλαχιστον τὴ δύναμι ν' ἀντιδρῶ, κάθε φορά, στὸ αἵματωμένο πεπτρωμένο τῆς κάθε καινούργιας μου ζωῆς!

—"Ω, μονάχα ἔγὼ ἔνοιωθα, ἀπ' δλους ἐκεῖ μέσα, τὴ φοβερὴ κι' ἀπόκρυφη σημασία τῶν φράσεων αὐτῶν τοῦ μελλοθανάτου καταδίκου!

—"Ἡ ἀνυπομονησία ἄρχισε νὰ κυριεύῃ πειά τὸν Ρόκ. Βιάζεται νὰ βγῆ ἔξω, στὴ θαμποφωτισμένη ἀπ' τὸ γλυκοχάραγμα αὐλὴ τῆς φυλακῆς, δπου τὸν περίμενε στημένο τὸ φρικιαστικὸ μηχάνημα τοῦ θανάτου...

Οἱ δεσμοφύλακες τὸν παίρνουν μαζύ τους τώρα. "Ολοι οἱ ἄλλοι τοὺς ἀκολουθήσαμε, σιωπηλοὶ μπρὸς στὴν τραγικὴ αὐτὴ στιγμὴ. Βγήκαμε δλοι στὴν αὐλὴ, δπου ἡ λαιμητόμος θρισκόταν κυκλωμένη ἀπὸ πυκνὴ παράταξη, ἐνοπλων χωροφυλάκων.

Τὰ μάτια τοῦ Ρόκ, λαχταρισμένα, προσηλώθηκαν πρὸς τέ κει. Ψαχούλεψαν ἀστραπιαῖα, καὶ τέλος σταμάτησαν ἀ-

πάνω στὴν ἀπασια μηχανὴ τοῦ Χάρου. "Ω, πόγη ηλίψι ςωγραφίστηκε στὰ ἀγωνιώδη βλέμματά του!... "Ολες ἡ πένθιμες ἀναμνήσεις τῶν προηγουμένων τραγικῶν θανάτων του — ἄλλοτε μὲ τὴ λαιμητόμο, ἄλλοτε μὲ τσεκούρι, ἄλλοτε καρφωμένος μὲ καρφιὰ στὸν σταυρὸ, ἀναλόγως τῆς κάθε ἐποχῆς ποὺ ζοῦσε — πλημμύρισαν τὴν ψυχὴ του, καὶ τὸν βύθισαν σὲ πελάγη ἀνίσχυρης ἀπογνώσεως...

—"Ω, πότε θὰ σταματήσῃ ἡ τραγικὴ μοῖρα μου, θεέ μου; μουρμούρισε πονεμένα, ὁ φτωχός.

Ἀνέβηκε στὴ λαιμητόμο σταθερά, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀπειροη ἀποκαρδίωσι. Μᾶς κύτταξε δλους ἔναν - ἔναν, μὲ βλέμματα θολὸ, ἀόριστο, ἀ-

φηρημένο. "Ἐλαμψε ὅμως ξαφνικὰ τὸ βλέμμα του αὐτὸν, κι' ἔγινε σκληρὸ σὰν ἀτσάλι, μόλις προσηλώθηκε ἀπάνω μου καὶ καρφώθηκε στὰ δικά μου θουρκωμένα μάτια...

— Κύριε Λεμπλάν, ἀκοῦστε τὰ στερνά μου λόγια! φώναξε τραχειά. Τὰ λέω σὲ σᾶς, γιατὶ μονάχα ἐσεῖς μοῦ εἰστε γνωστὸς ἀπ' τὴν προηγούμενη τὸν δικά μου ζωῆς, ἀπ' δλους ἔδω τοὺς ἄλλους κυρίους!... Σᾶς εὐγνωμονῶ γιὰ τὴν εἰλικρινὴ συμπάθεια, τὴν δποία μοῦ δείξατε καὶ τὸ τε καὶ σὴ μεραρέα... Καὶ σᾶς δίνω τὴ συμβουλὴ, νὰ μὴν ἐπιχειρήσετε ποτέ σας τὴ διαφώτισι τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου!

...Φτάνει πρὸς τὸ παρὸν νὰ μάθετε, δπι ζοῦμε τὴ ζωὴ μας ἀπαράλλαχτη δπως τὴ ζήσαμε καὶ ἄλλοτε... Πεθαίνουμε καὶ ξαναρχίζουμε νὰ ζοῦμε ἀπαράλλαχτα δπως καὶ πρὶν... "Ἡ γνῶσις αὐτὴ, εἶνε δλεθρία... Ἡ ἀναμνήσεις τῆς προηγούμενης ζωῆς μας εἶνε καταστρεπτικὲς γιὰ τὴν εὐτυχία τῆς τωρινῆς μας!... Καὶ ξέρετε γιατὶ;... Γιατὶ φέρνουν τὴν ἀπογοήτευσι στὴν ψυχὴ μας καὶ τὸν μαρασμὸ καὶ τὴν ἀδράνεια στὶς ἐνέργειές μας!... Ποιὸς δ λόγος νὲ κοπιάζουμε καὶ νὰ δημιουργοῦμε τὸ Καλὸ, ὅταν ξέρουμε ἐκ τῶν προτέρων — κι' ἀπ' τὴν πεῖρα τῆς προηγούμενης ζωῆς μας σὲ τὶ ἀποτέλεσμα θὰ καταλήξουν οἱ κόποι μας αὐτοὶ, κι' αὐτὲς ἡ προσπάθειές μας;

... "Αν ἔξακριθωσα ὡς τώρα τὰ φοβερὰ αὐτὰ μυστικὰ, δὲν κατώρθωσα ώστόσο νὰ ἔξακριθωσα ἀκόμα τὶς ἀπώτερες θουλές τοῦ Δημιουργοῦ μας: Τί μέλλον προορίζει γιὰ τὸ κάθε πλάσμα Του, ύστερα ἀπ' τὰ διαδοχικὰ αὐτὰ στάδια ζωῆς ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει;... Τί ἐπιδιώκει εἰς θάρος μας — ἢ



ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΚΟΝΤΑ Σ' ΕΝΑ ΤΑΦΟ

(Τοῦ Simon Nadson)

Πάλι μονάχος βρίσκομαι! Πάλι μονάχος στὸν ἔρημο τάφο
ἔκεινης τὰ βήματά μου ἔχω φέρει.

Ἡ νύχτα εἶνε σκοτεινή. Πλαντοῦ ἡσυχία. Ἡρεμία. Γαλήνη.

Στέκω ἀκίνητος μπροστά στὴ μαρμαρένια πλάκα του! Τὸ
χῶμα πειὰ τὴν σκέπασε, τίποτα πειὰ δὲν ἀπομένει ἀπὸ τὰ
τοσα κάλλη της...

Ἄλλοιμονο! Τίποτα πειὰ δὲν ἀπομένει!...

Νὰ ἐργασθῆς, νὰ ζήσης, νὰ παλαισθῆ!

Γιατὶ, γιατὶ, ὅλ' αὐτὰ ὡς ματαιόδοξε θνητέ!... Γιατὶ;

Ο τάφος μᾶς προσμένει ὄλους! Ο τάφος θὰ σκεπάσῃ τὰ
κορμιά μας... Ο τάφος!...

Ἐτσι ἡ ἀγάπη μου, ἐτσι κι' ἔγω... ἐτσι ὅλοι δσοι γεννή-
θηκαν στὸν κόσμο...

Τὶ νὰ προσμένω πειὰ στὸν κόσμο; Μήπως δὲν παρακάλε-
σα, μὴ δὲν ίκετευσα γονάτιστὸς τὸν "Υψιστο γιὰ σένα;..."

Κι' ὅμως, ἐσύ μπήκες στὸ μνῆμα, πέταξες μακρυά μου.

Πρὸς τὶ λοιπὸν νὰ ζήσω, νὰ ἐργασθῶ, ν' ἀγωνισθῶ;...

Πρὸς τὶ, ἀφοῦ ἡ ψυχὴ σου πειὰ νεκρὴ, μακρυά μου ἐπέ-
ιδε καὶ πάει;...

ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

(Τοῦ Constantin Fujano)

Κάποιο παληὸ τραγοῦδι ψιθυρίζοι
πάλι τὰ χείλη σου... "Ω, τὸ παληὸ ἔκε
ιο τραγουδάκι!"

Ήταν στιγμές ποὺ τὸ ἀκουγα γονς
ποτὸς στὰ πούνια σου. Ήταν στιγμές
τού τὸ ἀκουγα φιλωντας σε στό στόμα.

Καὶ τώρα πάλι ὁ ἥχος του μὲ φέρ
νει στὰ παληὰ... Μὲ πνιγουν πάλι ἡ φρι
χτες ἔκεινες ἀναμνήσεις...

Ψιθύρισέ το ἀκόμα, πές το, ψάλλε το.
Ονειρο ἀπατηλὸ εἶνε ἡ ζωὴ ποὺ σθύνει
Τώρα, τη νύχτα αὐτή, δονειρεύομαι τὸ
χειλάκια σου, τα ματια σου, τὰ πρώτο
κείνα σου φιλιά...

"Ω! ναί! μικρὴ μου ἀγαπῆ, ψιθύρισ
τὸ παληὸ τραγοῦδι σου, ποὺ ἀλλοτε
ψιθυρίζαν τὰ δροσερά σου χείλη..."

καὶ γιὰ τὸ ἀπότερο καλό μας — ὁ Γιλάστης μας ὁ Πλαντο-
νώστης καὶ Πλαντοδύναμος κι' Αἰώνιος;

... Λύτὸ δὲν τὸ ἔμαθα ὡς τώρα, ἀν καὶ ἡ κάθε ζωὴ μου
ταν ἔνα τέλειο καθρέφτισμα τῆς προηγουμένης... "Ισως νὰ
μην τὸ μάθω ποτέ μου.. "Ισως πάλι καὶ νὰ τὸ μάθω στὰ
τελευταῖα, ἀφοῦ πρώτα περάσω καὶ ζήσω ἀμέτρητες διαδο-
κές ζωές...

... Λύτα σᾶς συμβουλεύω, κύριε Λεμπλάν... "Αφοσιωθῆτε
στὸ Καλὸ καὶ στὴν Εύθυτητα κι' ἀφῆστε ἀνεξιχνίαστες τὶς
γούρερές θουλές τοῦ "Υψίστου!"

Ο μελλοθανατος σιωπήσε καὶ παραδόθηκε στὰ χερια τῶν
μηνῶν. "Ολοι νόμισαν τὰ λόγια του, γιὰ λόγια τρελλοῦ...
Μονάχα ἔγω τάνοιωσα, ὡς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου!"

Γιατὶ... Γιατὶ, Θεέ μου;

Γιατὶ, ἐνῶ ὁ κατάδικος ἄσπλωνόταν πειὰ καὶ δενόταν στὴ
ποιραία σανίδια τῆς λαμπτόμου κι' ἐνῶ τὸ παγερὸ καὶ βα-
ρύ λεπίδι ἐπεφτε μὲ τρίξιμο στριγγλιάρικο καὶ τὸ κεφάλι
ιωλοῦσε αἰματόλουστο καὶ μὲ γδοῦπο στὸ εἰδικὸ καλάθι τῆς
λαμπτόμου, ἐ γ ώ ἔνοιωθα ὀλοκάθαρα καὶ θυμόμουν χει-
ροπιαστά κι' ἀλάνθαστα, δτι...

... "Οτὶ ἐπίσης καὶ κάποτε ἀλλοτε, πρὸ σαράντα ἥ πε-
νητα ἥ ἔξηντα χρόνων, καὶ σὲ μιὰ τέτοια χαραυγὴ λυτη-
τρή καὶ πένθιμη σὰν τὴ σημερινή, τὸ κεφάλι τοῦ Ιουστι-
νιανοῦ Ρόκ είχε ξαν απέσει αἰματόλουστο — μπρὸς
τὰ μάτια μου — μέσα στὸ ιωταῖο ἔκεντο κελάσι!

Οὐρλιασσα τότε, ἀφάντασια ἀνατριχιασμένη, καὶ κυλι-
πηκα κάτω λιπόθυμος..."



ΚΟΝΤΑ Σ' ΕΝΑ ΤΑΦΟ

(Τοῦ Simon Nadson)

Πάλι μονάχος βρίσκομαι! Πάλι μονάχος στὸν ἔρημο τάφο
ἔκεινης τὰ βήματά μου ἔχω φέρει.

Ἡ νύχτα εἶνε σκοτεινή. Πλαντοῦ ἡσυχία. Ἡρεμία. Γαλήνη.

Στέκω ἀκίνητος μπροστά στὴ μαρμαρένια πλάκα του! Τὸ
χῶμα πειὰ τὴν σκέπασε, τίποτα πειὰ δὲν ἀπομένει ἀπὸ τὰ
τοσα κάλλη της...

Ἄλλοιμονο! Τίποτα πειὰ δὲν ἀπομένει!...

Νὰ ἐργασθῆς, νὰ ζήσης, νὰ παλαισθῆ!

Γιατὶ, γιατὶ, ὅλ' αὐτὰ ὡς ματαιόδοξε θνητέ!... Γιατὶ;

Ο τάφος μᾶς προσμένει ὄλους! Ο τάφος θὰ σκεπάσῃ τὰ
κορμιά μας... Ο τάφος!...

Ἐτσι ἡ ἀγάπη μου, ἐτσι κι' ἔγω... ἐτσι ὅλοι δσοι γεννή-
θηκαν στὸν κόσμο...

Τὶ νὰ προσμένω πειὰ στὸν κόσμο; Μήπως δὲν παρακάλε-
σα, μὴ δὲν ίκετευσα γονάτιστὸς τὸν "Υψιστο γιὰ σένα;..."

Κι' ὅμως, ἐσύ μπήκες στὸ μνῆμα, πέταξες μακρυά μου.

Πρὸς τὶ λοιπὸν νὰ ζήσω, νὰ ἐργασθῶ, ν' ἀγωνισθῶ;...

Πρὸς τὶ, ἀφοῦ ἡ ψυχὴ σου πειὰ νεκρὴ, μακρυά μου ἐπέ-
ιδε καὶ πάει;...

ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

(Τοῦ Constantin Fujano)

Κάποιο παληὸ τραγοῦδι ψιθυρίζοι
πάλι τὰ χείλη σου... "Ω, τὸ παληὸ ἔκε
ιο τραγουδάκι!"

Ήταν στιγμές ποὺ τὸ ἀκουγα γονς
ποτὸς στὰ πούνια σου. Ήταν στιγμές
τού τὸ ἀκουγα φιλωντας σε στό στόμα.

Καὶ τώρα πάλι ὁ ἥχος του μὲ φέρ
νει στὰ παληὰ... Μὲ πνιγουν πάλι ἡ φρι
χτες ἔκεινες ἀναμνήσεις...

Ψιθύρισέ το ἀκόμα, πές το, ψάλλε το.
Ονειρο ἀπατηλὸ εἶνε ἡ ζωὴ ποὺ σθύνει
Τώρα, τη νύχτα αὐτή, δονειρεύομαι τὸ
χειλάκια σου, τα ματια σου, τὰ πρώτο
κείνα σου φιλιά...

"Ω! ναί! μικρὴ μου ἀγαπῆ, ψιθύρισ
τὸ παληὸ τραγοῦδι σου, ποὺ ἀλλοτε
ψιθυρίζαν τὰ δροσερά σου χείλη..."

καὶ γιὰ τὸ ἀπότερο καλό μας — ὁ Γιλάστης μας ὁ Πλαντο-
νώστης καὶ Πλαντοδύναμος κι' Αἰώνιος;

... Λύτὸ δὲν τὸ ἔμαθα ὡς τώρα, ἀν καὶ ἡ κάθε ζωὴ μου
ταν ἔνα τέλειο καθρέφτισμα τῆς προηγουμένης... "Ισως νὰ
μην τὸ μάθω ποτέ μου.. "Ισως πάλι καὶ νὰ τὸ μάθω στὰ
τελευταῖα, ἀφοῦ πρώτα περάσω καὶ ζήσω ἀμέτρητες διαδο-
κές ζωές...

... Λύτα σᾶς συμβουλεύω, κύριε Λεμπλάν... "Αφοσιωθῆτε
στὸ Καλὸ καὶ στὴν Εύθυτητα κι' ἀφῆστε ἀνεξιχνίαστες τὶς
γούρερές θουλές τοῦ "Υψίστου!"

Ο μελλοθανατος σιωπήσε καὶ παραδόθηκε στὰ χερια τῶν
μηνῶν. "Ολοι νόμισαν τὰ λόγια του, γιὰ λόγια τρελλοῦ...
Μονάχα ἔγω τάνοιωσα, ὡς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου!"

Γιατὶ... Γιατὶ, Θεέ μου;

Γιατὶ, ἐνῶ ὁ κατάδικος ἄσπλωνόταν πειὰ καὶ δενόταν στὴ
ποιραία σανίδια τῆς λαμπτόμου κι' ἐνῶ τὸ παγερὸ καὶ βα-
ρύ λεπίδι ἐπεφτε μὲ τρίξιμο στριγγλιάρικο καὶ τὸ κεφάλι
ιωλοῦσε αἰματόλουστο καὶ μὲ γδοῦπο στὸ εἰδικὸ καλάθι τῆς
λαμπτόμου, ἐ γ ώ ἔνοιωθα ὀλοκάθαρα καὶ θυμόμουν χει-
ροπιαστά κι' ἀλάνθαστα, δτι...

... "Οτὶ ἐπίσης καὶ κάποτε ἀλλοτε, πρὸ σαράντα ἥ πε-
νητα ἥ ἔξηντα χρόνων, καὶ σὲ μιὰ τέτοια χαραυγὴ λυτη-
τρή καὶ πένθιμη σὰν τὴ σημερινή, τὸ κεφάλι τοῦ Ιουστι-
νιανοῦ Ρόκ είχε ξαν απέσει αἰματόλουστο — μπρὸς
τὰ μάτια μου — μέσα στὸ ιωταῖο ἔκεντο κελάσι!

Οὐρλιασσα τότε, ἀφάντασια ἀνατριχιασμένη, καὶ κυλι-
πηκα κάτω λιπόθυμος..."

ΜΩΡΙΣ ΛΕΙΠΙΔΑΝ

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ

(Τοῦ Tutcheff)

Τὰ δάκρυα της πῶς κυλούσανε, σὰν δυὸ ἀστείρευτες πη-
γές, ἀπὸ τὰ δυὸ της μάτια... Νύχτα καὶ ημέρα, ἔκλαιγες,
ναι ἔκλαιγες, χωρὶς να ξέρης τὴν αἰτία...

Ω μάτια ἀγαπημένα, ποὺ ἔδακρύσατε! Γιὰ ποιοὺς
τάχα;

Ω χείμαρροι ἀνεξάντλητοι, πόσες φορὲς δὲν ἔδροσίσατε
τὴν φλογισμένη μου καρδιά!...

Καὶ δημως τώρα, μάτια ἀξέχαστα, μάτια ξενητεμένα, πῶς
τάχα ἀντέχετε, πῶς δὲν δακρύζετε, γιατὶ δὲν κλαίτε πειὰ σὰν
ἄλλοτε;... Γιατὶ;

Μ' ἀλλοίμονο! Καμμιὰ φωνή. Καμμιὰ ἀπάντησι, καμ-
μια! Ποιὸς ξέρει ἂν θά εἶνε ἀκόμα ἀνοιχτὰ στὸ φῶς τὰ δυὸ
ἔκεινα μάτια, ποιὸς ξέρει ἂν μποροῦνε πειὰ, σὰν ἄλλοτε,
τὰ δάκρυα ἔκεινα νὰ κυλήσουν...

Ποιὸς ξέρει;...

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ...

(Τοῦ Nekrasow)

Κι' ἂν τάκαψε τὰ