

## ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

## Ο ΞΑΝΘΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ

**H**Μάρτζορυ Σμίθ αγαπούσε δυό πράγματα στόν κόσμο: τὸ σκύλο της, ἔνα τόσο δα σκυλάκι πού χωρούσε στήν τού γούνινου παλτοῦ της και τὸν νεαρὸν Τζάκ, τὸν ίδιοκτήτη τῆς πιὸ ώμορφης καὶ τῆς πιὸ γρήγορης κούρσας τῆς Νέας Υόρκης. Στὸ πολυτελὲς μέγαρό της ἡ Μάρτζορυ, ἐκεῖ στήν 25η Λεωφόρο, διασκέδαζε μὲ τὴν φροντίδα τοῦ «Μπιούτου», τοῦ μάθαινε ἔνα σωρὸ ώμορφα παιγνίδια καὶ ζωσ ἀν πήγαινε ἡ γλώσσα του θὰ μποροῦσε νὰ τὸν κάνῃ ἀκόμα νὰ μιλήσῃ ἀγγλικά. Ὁ «Μπιούτου» ἦταν ὁ κυρίαρχος τοῦ κολοσσιαίου ἐκείνου μεγάρου. Σαράντα ύπηρέτες τρέχαν νὰ ικανοποιήσουν κάθε ἐπιθυμία του καὶ δυὸ κομψές καμαριέρες, σωστὲς δούκισσες τῆς «Ἀγίας» Ρωσσίας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν φροντίδα τῆς περιποίησεώς του. Ὁ «Μπιούτου» ἦταν ἔνας μικροσκοπικὸς τετράποδος σουλτάνος κακοαναθρεμμένος καὶ πεισματάρης, ποὺ διαρκῶς τοὺς κορόιδες δλους βγάζοντας τὴ γλωσσίτσα του. Εἶχε ἀκόμα κάτι σουβλερά κι' ἐπικίνδυνα δόντια ποὺ τρυπούσαν τὶς μεταξωτές κάλτες τῶν καλεσμένων τῆς Μάρτζορυ, δάγκωναν τοὺς ύπηρέτες καὶ ξέσχιζαν τὰ πανάκριβα μαξιλάρια τῶν ντιβανιδῶν.

Κανεὶς, ώστόσο, δὲν διαμαρτυρόταν, γιατὶ ὁ μίστερ "Ἐντυ Σμίθ, ὁ πατέρας τῆς Μάρτζορυ, προκειμένου γιὰ τὸν «Μπιούτου» τῆς κόρης του, ἦταν πρόθυμος νὰ πληρώσῃ τὰ μαλλιά τῆς κεφαλῆς του. Πλήρωνε διαρκῶς πρόθυμα δὲ τι τοῦ ζητοῦσαν καὶ ἦταν ἀνοιχτοχέρης καὶ κυλόκαρδος.

Κι' αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ προθυμία του ἦταν ἡ ἀφορμὴ τῆς ξαφνικῆς δυστυχίας τῆς Μάρτζορυ. Μιὰ συμμορία «Κιντνάπερς» ὅστερ ἀπὸ μιὰ πελύωρη σύσκεψι, ἀπεφάσισε νὰ ἀπαγάγῃ τὸν «Μπιούτου». "Ἐνας τόσο ἀγαπημένος σκύλος εἶνε πολὺ καλύτερος ἀπὸ παιδιά. "Ἄν καταφέρναν νὰ τὸν κλέψουν, θὰ ἔκαναν ἀσφαλῶς τὴν τύχη τους. Τὸ λιγώτερο θὰ βάζαν στὸ χέρι πενήντα χιλιάδες δολλάρια. Καὶ ἀμέσως ἔβαλαν σ' ἔφαρμογή τὸ σχέδιό τους. "Ηξεραν δὲτι ἡ μίς Μάρτζορυ δυὸ φορὲς τὴν ἑδομάδα πήγαινε κι' ἔβλεπε τὸν Τζάκ, τὸν φίλο της μὲ τὴν ώμορφη λιμουζίνα. Καὶ δυὸ φορὲς τὴν ἑδομάδα ὁ «Μπιούτου» γιὰ τρεῖς ώρες κλειδωνόταν στὸ σαλόνι τοῦ Τζάκ καὶ ἦταν ἐλεύθερος νὰ κάνῃ ὅσες ζημιές ἥθελε καὶ νὰ κομματιάζῃ δὲτι μποροῦσε μὲ τὰ δόντια του, ἐκδικούμενος αὐτὴ τὴν ἐγκατάλειψι τῆς κυρίας του. Ὁ «Μπιούτου» δοσο ἦταν μικρός, τόσο ἦταν κι' ἔξυπνος. "Ἐτσι θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πῆ δὲτι καταλάβαινε πῶς ἡ Μάρτζορυ αὐτὲς τὶς ώρες τὸν ξεχνοῦσε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Τζάκ. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο κιόλας πήγαινε κι' ἔχων τὸ μουσοῦδι του στὴ χαραμάδα τῆς κλειδωμένης πόρτας καὶ γρύλλιζε ἀπειλητικά, ἔτσι ἀκριβῶς σὰν ἔνας ἀπατημένος σύζυγος. Οἱ κακοποιοί, λοιπὸν, ποὺ ἤξεραν αὐτὸ τὸ μαρτύριο τοῦ «Μπιούτου», σκέφτηκαν νὰ τὸν γλυτώσουν γιὰ λίγο ἀπὸ τίς... στενοχώριες του. "Ἐκαναν προσεχτικές μελέτες καὶ τέλος ὠργάνωσαν τὴν ἀπαγάγη. Τὸ διαμέρισμα τοῦ Τζάκ βρισκόταν στὸ δέκατο πάτωμα ἐνὸς οὐρανοξύστου. Ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἔξη δωμάτια καὶ ἦταν ἐπιπλωμένο μὲ μιὰ μυθικὴ πολυτέλεια, γιατὶ ὁ Τζάκ ἦταν τόσο πλούσιος δοσο κι' ἡ Μάρτζορυ. "Ωστόσο, ἐπειδὴ συχνὰ δεχότων υποπτες λιγάκι ἐπισκέψεις κι' ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ ἔχῃ πολλές κακές γλώσσες στὸ σπίτι του, εἶχε ἔναν μόνο μιαύρο ύπηρέτη, ἀληθινὸ μολοσσό καὶ σωστὸ κέρβερο. Μὲ μιὰ γρυθιά του θὰ μποροῦσε νὰ γκρεμίσῃ σπίτι! Γιὰ τοὺς ἀπαγώγεις αὐτὸς ὁ μαύρος ἦταν τὸ συθαρώτερο ἐμπόδιο. "Ἐπρεπε μὲ κάθε θυσία νὰ τὸν καταστήσουν ἀκίνδυνο. "Οσο γιὰ τοὺς ἔρωτευμένους, αὐτοὶ ἤσαν τόσο ἀφωσιωμένοι στὰ χάδια τους ποὺ δὲν ἔπαιρναν εἰδῆσι ἀν γκρεμίζοταν κι' αὐτὸ τὸ σπίτι ἀκόμα.

— Πρέπει νὰ τοῦ καρφώσουμε ἔνα μαχαίρι στὴν καρδιά... δήλωσε μ' ἀπάθεια δὲ δήμιος τῆς συμμορίας. Θὰ πλησιάσω ἀπὸ ἔνα πυράθυρο. Θὰ τὸν σημαδέψω καὶ δὲν θὰ προλάβῃ οὔτε ν' ἀνοίξῃ τὰ μάτια του...

— "Οχι αἴματα, παρετήρησε ὁ ἀρχηγός, ἔνας νέος μὲ καλὴ ἀνατροφή ποὺ εἶχε παρασυρθῆ στὸν ύποκοσμό. Ξέρεις πολὺ κιλὰ δὲτι ὁ «ώμορφος Μπόμπ» δὲν βάφει ποτὲ τὰ χέρια του στὸ αἷμα.

## ΜΠΟΥΚΕΤΟ

## ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΦΕΡΣΟΝ

— Νὰ τὸν ναρκώσουμε τότε μὲ κανένα φάρμακο, πρόσθεσε ἔνας ἄλλος ἀσσος τῆς συμμορίας.

— Καλύτερα νὰ τοῦ στρίψουμε τὸ λαιμὸ μὲ μιὰ σιδερένια τανάλια, εἶπε ἔνας ἄλλος.

— Τίποτε ἀπὸ αὐτὰ, εἶπε πάλι ὁ ἀρχηγός. Θὰ τὸν «τσουβαλιάσουμε». Ἐκεῖ ποὺ θὰ κάθεται καὶ θὰ διαβάζῃ τὴν Ἱερὰ Βίβλο, θὰ τοῦ φορέσετε ἔνα σακκὶ καὶ θὰ τὸν δέσετε. "Υστερα θὰ τὸν κλειδώσετε στὸ γραφεῖο τοῦ Τζάκ, θὰ πάρετε τὸ σκυλὶ καὶ θὰ τὸ σκάσετε.

— "Ωραῖα! ἔκαναν οἱ κακοποιοὶ καὶ κανόνισαν τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔθαζαν σ' ἐνέργεια τὸ «κόλπο» τους.

Κι' ἀλήθεια αὐτὸ τὸ τέχνασμα πέτυχε περίφημα κι' ὁ «Μπιούτου» κουβαλήθηκε στὸν ἀρχηγὸ μὲσα στὴν τούπη ἐνὸς συμμορίτη. "Οταν δὲ τὸ μπόμπ τὸν ἔβαλε πάνω στὸ τρυπέζι του δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσῃ τὰ γέλια. Ὁ «Μπιούτου» ποὺ φαίνεται εἶχε μισοκοινηθῆ στὴν τούπη τοῦ ἀπαγωγέως του, χασμουρήθηκε κι' ὅστερα βάλθηκε νὰ κουνάῃ τὴν οὐρά του.

— "Ἐχει δρεξι νὰ πιάσουμε φίλια, εἶπε ὁ Μπόμπ. "Ἔστω, ἀφοῦ πρόκειται νὰ μᾶς δώσῃ πενήντα χιλιάδες δολλάρια!..

Καὶ γιὰ νὰ τὸν καλυπτάσῃ τοῦ ἔδωσε ἔνα μπισκότο. "Υστερα βάλθηκε νὰ παίζῃ μαζύ του, νὰ κάνῃ τοῦμπες καὶ νὰ γελάῃ ἀπὸ τὴν καρδιά του. Μὰ κι' ὁ «Μπιούτου» φαίνεται δὲτι ἦταν εύχαριστημένος ποὺ εἶχε γλυτώσει ἀπὸ τὴν μαρτυρικὴ ἐπίθεψι τῶν ύπηρετριῶν τῆς Μάρτζορυ. Γιὰ νὰ δείξῃ δὲ τὸν ἐνθουσιασμό του, πήγε καὶ χώθηκε στὶς στάχτες τῆς σόμπας κι' ἔπειτα ἀρχισε νὰ ροκανίζῃ ἔνα κόκκαλο.

— Σπουδαῖο πρᾶγμα ἡ ἐλευθερία! ἔκανε ὁ Μπόμπ κυττάζοντας τὸν «Μπιούτου».

Καὶ δίχως νὰ ξέρῃ γιατὶ, ἀρχισε νὰ αἰσθάνεται μιὰ μεγάλη συμπάθεια γι' αὐτὸ τὸ μικροσκοπικὸ σκυλὶ, ποὺ χαιρόταν τὸ ξεσκλάβωμά του.

“Ωστόσο, στὸ μέγαρο τοῦ "Ἐντυ Σμίθ τὴν ἴδια ὥρα συνέβαιναν σπουδαῖα πράγματα. "Η μίς Μάρτζορυ εἶχε γυρίσει μ' συπεθαμένη ἀπὸ τὴ θλῖψι τῆς, εἶχε κυριευθῆ ἀπὸ μιὰ νευρικὴ κρίσι κ' ἦταν ἀπαρηγόρητη γιὰ τὸ χαμό τοῦ «Μπιούτου». "Οταν εἶδε δὲτι εἶχε ἐξαφανισθῆ ὁ σκύλος τῆς ἀπὸ τὸ σαλόνι τοῦ Τζάκ, μόνο ποὺ δὲν ἔπνιξε τὸ φίλο της ἀπὸ τὸ κακό της. Μάλλωσε μαζύ του, τοῦ ἔχωσε τὰ νύχια τῆς στὸ πρόσωπό του καὶ τοῦ δήλωσε δὲτι ἀν δὲν βρισκόταν ὁ σκύλος, ἐπρεπε κι' αὐτὴ νὰ τὴν ξεγράψῃ. Μὲ τὴν ἴδια ἀπειλὴ ἡ Μάρτζορυ εἶχε τρομοκρατήσει καὶ τὸν ἀγαθὸ πατέρα της. Κι' ἔκεινος, γιὰ νὰ ἰδῇ πάλι τὸ χαμόγελο στὰ χεῖλη τῆς κόρης του, ωργάνωσε μιὰ δύμαδα ἀναζητήσεως μὲ ἰδιωτικοὺς ἀστυνομικοὺς, δημοσίεψε στὶς ἐφημερίδες ἔνα σωρὸ ἀγγελίες καὶ ύπερσχέθη πέντε χιλιάδες δολλάρια στὸν ἀνθρωπὸ ποὺ θὰ ἔφερνε πίσω τὸν «Μπιούτου».

Μὰ ἡ μέρες περνοῦσαν χωρὶς δὲ «Μπιούτου» νὰ δείχνη σημεῖα ζωῆς. "Η Μάρτζορυ ἦταν ἀπαρηγόρητη. Εἶχε ἀδυνατίσει ἀπὸ τὴ θλῖψι τῆς καὶ οἱ γιατροὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ τῆς συμβουλέψουν ἔνα σωρὸ φάρμακα καὶ νὰ τῆς συστήσουν νὰ μείνῃ στὸ κρεβέστρι.

Μὰ κι' ὁ Τζάκ, ἀπὸ τὴν ἔρωτικὴ ἀπελπισία του εἶχε ἀναστατώσει τὸν κόσμο γιὰ νὰ βρῇ τὸν κατοικαμένο «Μπιούτου». Κ' ἡ ἴστορία θὰ συνεχιζόταν, ἀν τέλος οἱ γκάγκστερς δὲν ἔστελναν τὴ σχετικὴ τους δήλωσι.

“Οταν τὴν διάβασε δὲ Σμίθ, κοκκίνησε, φούσκωσε σὰν μπαλλόνι καὶ τέλος χτύπησε μὲ λύσσα τὴν γροθιά του πάνω στὸ τραπέζι.

— Πενήντα χιλιάδες δολλάρια; οὕρλιαξε. Πενήντα χιλιάδες δολλάρια! Μ' αὐτὸ εἶνε τρομαχτικό!...

Κι' ἔσπευσε νὰ τὸ πῆ τῆς κόρης του. Μὰ ἔκεινη τινάχτηκε ἀπὸ τὸ κρεβέστρι κι' ἀρχισε νὰ ξεφωνίζῃ ἀπὸ τὴ χαρά της. Κι' δὲ «Ἐντυ Σμίθ, βέβαιος πειάδης θὰ ἔχανε τὴν κόρη του ἀν ἡροήτο νὰ πληρώσῃ, ύπεγραψε τὸ τοσέκ καὶ τὸ παρέδωσε στοὺς γκάγκστερς. Κι' δὲ «Μπιούτου» γύρισε θριαμβευτικὰ στὴν Μάρτζορυ. "Εγίνε μάλιστα μιὰ μεγαλοπρεπῆς δεσμοῖς ποδὸς τιμῆν του κι' δλοι οἱ φίλοι τους θεώρησαν καθῆκον τους νὰ παρευρεθοῦν σ' αὐτή.

Μὰ τὸ ἵδιο βράδυ δὲ «Μπιούτου» τὸ ἔσκασε ἀπὸ τὸ



## ΡΩΣΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

**ΑΠΟ ΤΑ „ΣΕΝΙΛΙΑ“ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ**

Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ

Περνούσα απ' ένα δρόμο... Μὲ σταμάτησε ένας ζητιάνος, ένα έτοιμόρροπο γεροντάκι: Μάτια κατακόκκινα, φωτιά, δακρυσμένα, χείλια μπλάχα, βρώμικα ράκη, συχαμερά ξληκή... "Ω, πόσο τὸν ἔκανε ἀπαίσιο ἡ φτώχεια!..."

Μοῦ ἄπλωσε τὸ συχαμερὸ πρησμένο χέρι του... "Εστέναζε, έμούγγιριζε ζητῶντας βοήθεια..."

"Αρχισα νὰ ψάχνωμαι δλοῦθε... Οὔτε λεπτά, οὔτε πορτοφόλι, οὔτε ρολόγι, οὔτε κάν μαντῆλι... Τίποτε δὲν εἶχα πάρει μοῦ μου.

Ο ζητιάνος περίμενε καὶ τὸ τεντωμένο χέρι του τρεμούλιαζε.

Δίχως νὰ ξέρω τί κάνω, ἐκτὸς τοῦ ἔσυτοῦ μου, σαστισμένος πῆρα τὸ πρησμένο χέρι του καὶ τόσφιξα:

— Μη! Βαρυγγούμας, ἀδερφέ μου, τοῦ λέω. Τίποτα δὲν ἔχω νὰ σου δωσω.

Ο ζητιάνος κάρφωσε πάνω μου τὰ δακρυσμένα του μάτια, τὰ μπλάχα χείλια κουνηθῆκαν, χαμογέλασε καὶ... μούσφιξε τὰ παγωμένα δάχτυλά μου.

— Καὶ τί μ' αὐτό; μουρμυύρισε. Κι' αὐτό ἐλεημοσύνη εἰνε, σ' εὐχαριστῶ, ἀδερφέ μου!

Καὶ τότε μοῦ φάνηκε ὅτι κι' ἔγω δέχτηκα ἐλεημοσύνη ἀπ' ἑκεῖνον τὸν ἀδερφό.

\*\*\*

## Η ΜΑΡΟΥΣΚΑ

"Οταν ζούσα στὴν Πετρούπολι, καὶ μοῦ τύχαινε νὰ πάρω ἀμάξι, ἀρχιζα ψιλοκουβεντα πάντα μὲ τὸν ἀμαξᾶ.

Ξεχωριστά δύμας μοῦ ἄρεσε νὰ κουβεντιάζω μὲ τοὺς ἀμαξηλάτες τῆς νυχτὸς, φτωχούς μουζίκους, πούρχοντουσαν ἀπ' τὰ πράστεια στὴν Πετρούπολι μὲ τὰ ἔλκηθρα τὰ βαμμένα μὲ ὄχρα καὶ τὰ παληαλογάκια τους, γιὰ νὰ πιάσουν κανένα παρά καὶ νὰ ἔξαγοράσουν τὴν ἀπελευθέρωσί τους ἀπὸ τὸν «ἀφέντη». Λιοῦ συνέβη κάποιε νὰ πάρω ἔναν τέτοιο ἀμαξᾶ. Ο ἀμαξᾶς αὐτὸς ἦταν παλλήκαρι ψηλό, λιγερό, μὲ δροσάτα μάγουλα, καταγάλανα γλυκὰ μάτια, μπράτσα Ήρακλῆ, μὲ μιὰ λέξι λεθεντουργιά.

— Περίεργο, εἶπα μέσα μου, πῶς κατορθώνει καὶ στέκε-

μέγαρο καὶ τράβηξε στὸ δρόμο. Εἶχε συνηθίσει στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν ἀλητικὴ ζωὴ κ' εἶχε τρέξει νὰ βρῇ τὸν «ύμορφο Μπόμπ», μὲ τὸν ὄποιο εἶχαν πιάσει φίλιες στὸ μεταξὺ αὐτό. "Οταν ἑκεῖνος τὸν εἶδε νὰ παρουσιάζεται μπροστά του καὶ νὰ κουνάῃ τὴν οὐρίτσα του, τὰ ἔχασε. Σκέψη μάλιστα ὅτι ἔπρεπε νὰ τὸν γυρίσῃ στὸ μέγαρο, ἀφοῦ ἄλλωστε εἶχε πληρωθῆ τόσο καλά. Καὶ πράγματι, τὸν ἑστείλει μὲ τὸν ὑπηρέτη του.

Η Μάρτζορη ποὺ κόντεψε πάλι νὰ χάσῃ τὴ ζωὴ τῆς ἀπὸ τὴ θλίψι τῆς, μόλις τὸν εἶδε ὄρχισε νὰ κλαίῃ ἀπὸ τὴ χαρά τῆς, μὰ σὰν γυναῖκα πειράχτηκε ποὺ ὁ ἄγνωστος τῆς εἶχε στείλει τὸν «Μπιούτη» μὲ τὸν ὑπηρέτη του καὶ δὲν τὸν εἶχε φέρει ὁ ίδιος. Γι' αὐτὸς εἶπε στὸν καμαριέρη του:

— Νὰ πῆτε στὸν κύριό σας ὅτι πρέπει νὰ ἔρθῃ νὰ μοῦ ζητήσῃ συγγνώμην. Κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα δέχουμαι λίγους φίλους. "Ας ἔρθῃ λοιπὸν νὰ τὸν γνωρίσω γιὰ νὰ ίδω ποιὸς εἶνε ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν μὲ λογαριάζει!..

Κι' ὁ Μπόμπ, γιὰ νὰ διασκεδάσῃ πῆγε πράγματι στὸ μέγαρο τῆς Μάρτζορη. Τότε δύμας συνέβη κάτι τρομερό. "Η ἴδιότροπη νέα γοητεύτηκε ἀπὸ τὴν ὄμορφιὰ αὐτοῦ τοῦ κακοῦ ξανθοῦ ἀγγέλου τοῦ Μπρούκλιν καὶ τὸν ἀγάπησε παράφορα. Κι' αὐτὴ ἡ ἀγάπη ἔκανε τὸν Μπόμπ νὰ ἔγκαταλείψῃ τὴν ἐγκληματικὴ ζωὴ, νὰ γίνη ἔνας τίμιος ἄνθρωπος καὶ νὰ παντρευτῇ τὴ Μάρτζορη, ἀφοῦ, ἄλλωστε, κι' ὁ «Μπιούτη» ἥταν ἀπολύτως σύμφωνος γιὰ τὸν γάμο αὐτό...

ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΦΕΡΣΟΝ

ταὶ σὲ τέτοιες πλάτες αὐτὸ τὸ ράκος, ὁ μαντύας του.

Τῷμορφο καὶ ἄτριχο πρόσωπο τοῦ ἀμαξᾶ μοῦ φαινόταν σκοτεινιασμένο, μελαγχολικό, βαρυεστημένο...

— Τί ἔχεις, λεβέντη μου; τὸν ρώτησα. Γιατὶ δὲν ἔχεις ὅρεξι; Σὲ τρώει τίποτα;

— Μὲ τρώει, ἀφέντη μου, μὲ τρώει τέτοια λύπη, ποὺ χειρότερη δὲν γίνεται. "Η γυναῖκα μου πέθανε! μ' ἀποκρίθηκε.

— Τὴν ἀγαπούσες τὴ γυναῖκα σου;

Χαμήλωσε λίγο τὸ κεφάλι του καὶ μ' ἀπάντησε:

— Τὴν ἀγαπούσα, κύριε! "Οχτὼ μῆνες εἶνε... Δὲν μπορῶ νὰ τὴν ζεχάσω. Μοῦ πιπιλίζει τὴν καρδιά! Καὶ τὶ τῆς ἥρθε νὰ πεθάνῃ; Νέα, γερή!... Σὲ μιὰ μέρα ἡ χολέρα τὴν ἔσφαξε.

— Καλὴ γυναῖκα ἥταν;

— "Αχ, κύριε! βαρυαναστέναξε ὁ φτωχός, τὶ ταιριασμένα ποὺ ζούσαμε μαζί! Πέθανε χωρὶς νᾶμαι κοντά της. "Αμα τόμαθα ἔδω — γιατὶ ποὺ λέτε τὴν ἔθαψαν εὐθὺς-εὐθὺς — ἔτρεξα στὸ χωριό, στὸ σπίτι. "Εφτασα περασμένα τὰ μεσάνυχτα. Μπήκα στὴν καλύθα μου, στάθηκα στὴ μέση καὶ λέω σιγανά-σιγανά: «Μαριγώ, ἔ, Μαριγώ! Πούσαι, Μαρούσκα μου;» Μονάχα τὸ τριζόνι τοιτσίριζε. Μὲ πῆραν τὰ κλάματα. Κάθησα κατὰ γῆς καὶ χτύπησα τὴ γῆ μὲ τὴ γροθιά μου.

— "Αχόρταγη, τῆς λέω, κοιλιά! Τὴν κατάπιες τὸ λοιπόν... Φάγε με κι' ἐμένα! "Αχ, Μαριγώ! Μαρούσκα μου, πούσαι;

— Μαριγώ! ξαναεἶπε καὶ χωρὶς ν' ἀφήσῃ τὰ χαλινάρια, σφούγγισε μὲ τὴν ἀνάστροφη μεριά τοῦ μανικιοῦ του ἔνα δακρυ χοντρό-χοντρό σὰ ρεθύθι. Κι' ἀφοῦ ἔσεισε τοὺς ὄμους του, οὔτε λέξι πειά δὲν ἔθγαλε.

— Οταν κατέβηκα ἀπὸ τὸ ἔλκηθρο, τοῦδωκα δεκαπέντε ρούσθια περισσότερο. Μὲ χαιρέτησε βαθειά, κρατῶντας μὲ τὰ δυό του χέρια τὸ σκοῦφο του κι' ἔπειτα τράβηξε σιγά-σιγά πάνω στὸ χιονισμένο σεντόνι τῆς παντέρημης στέππας.

\*\*\*

## Η ΜΥΙΓΑ

"Ωνειρεύτηκα ὅτι καθόμαστε ὡς εἴκοσι νομάτοι σὲ μιὰ μεγάλη κάμαρη μ' ἀνοιχτὰ παράθυρα.

Μεταξύ μας ἄντρες, γυναῖκες, παιδιά, γέροι... "Ολοι μας μιλοῦμε γιὰ κάποιο γνωστὸ ἀντικείμενο, μιλοῦμε θορυβωδῶς, ὅχι

ὅμως καὶ τόσο καθαρὰ, ὃστε νὰ ξεχωρίζῃ κανεὶς τὶ λέμε. "Αξαφνα μέσος στὴν κάμαρη μπαίνε ἔνα μεγάλο-μεγάλο, ὃς δύο πόντους μάκρος, ἔντομο... "Εμοιαζε μὲ μυῖγα ἡ καλύτερα μὲ σφήκα: Ἰδού κορμί του σταχτερὸ σὰ λάσπη. Τοῦ ίδιου χρώματος κ' ἡ ἵσιες, τραχείες, φτερούγες του. Τὸ κεφάλι του τριγωνικό καὶ στὴν ἄκρη κόκκινο, κατακόκκινο, σὰ ματοθαμένο.

Τὸ παράδοξο αὐτὸς ἔντομο ἀδιάκοπα γύριζε τὸ κεφάλι του πρὸς τὰ κάτω, πρὸς τὰ πάνω, δεξιά-άριστερά, μετακινοῦσε τὰ πόδια του, καὶ ξάφνου πετοῦσε ἀπὸ τὸν τοῖχο, πούχε σκαρφαλώσει καὶ φτεροκόπαγε μέσος στὴν κάμαρη κι' ἔπειτα πάλε καθόταν καὶ πάλε πετοῦσε δῶ κι' ἔκει μὲ τρόπο πού μᾶς τρόμαζε.

"Ολοι μας τὸ παρακολουθούσαμε μ' ἀλδία, μὲ φόβο, μὲ φρίκη μάλιστα... Κανένας μας δὲν εἶχε δῆ ποτές του τέτοιο ζούδι κι' όλοι φωνάζαμε: «Διώχτε τὸ τὸ τέρας!» Καὶ κινούσαμε τὰ μαντήλια ἀπὸ μακρυά, ἐπειδή κανένας δὲν τολμοῦσε νὰ τὸ πλησιάσῃ.

Μονάχα ἔνας ἀπὸ ὅλους μας, ὁ νεαρώτερος, ἔνας χλωμὸς νέος, μᾶς κυττοῦσε ἀτάραχα. Κινοῦσε τοὺς ὄμους, χαμογελοῦσε καὶ δὲν καταλάβαινε γιατὶ εἶχαμε θορυβηθῆ. Τίποτα αὐτὸς δὲν ἔθλεπε. Οὔτε ἄκουε τὸ φριχτὸ φτερούγισμα.

Ξάφνου τὸ ἔντομο, σὰν νὰ τὸν πρόσεξε. Πέταξε κατ' εὐθεῖαν ἀπάνω του, κάθησε στὸ κεφάλι του καὶ τὸν δάγκασε στὸ μέτωπο, πάνω ἀπὸ τὸ φρύδια. Τὸ παιδί στέναξε ἐλαφρὰ κι' ἔπεισε κάτω νεκρό.

"Η φοβερή μυῖγα στὴ στιγμὴ πέταξε κι' ἔχαθη... Καὶ τότε μονάχα καταλάβαιμε πῶς εἶχε μπῆ στὴν κάμαρη ὁ Θάνατος, ὁ ίδιος ὁ Θάνατος!

