

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ



IV

"Οπως είπαμε και στὸ προηγούμενῳ φύλῳ, συντελεῖ πολὺ, σύμφωνα μὲ τὶς δοξασίες διαφόρων λαῶν, στὴν ἀποκατάστασι ἐνὸς νεκροῦ στὸν ἄλλο κόσμο καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο πέθανε.

"Ἐτσι, οἱ περισσότεροι πρωτόγονοι λαοὶ πιστεύουν ὅτι ὅσοι πέθαναν ἀπὸ φυσικὸ θάνατο καὶ δὲν κηδεύθηκαν σύμφωνα μὲ τὶς παρυδόσεις τῆς φυλῆς, ἀποκλείονται ἀπὸ τὸν ἄλλο κόσμο καὶ περιορίζωνται σὲ μιὰ ἴδιαίτερη περιοχὴ τῆς χώρας τῶν πνευμάτων.

Οἱ Γιαμπίν τῆς Νέας Ιουνέας, π.χ., ἔχουν, στὴ χώρα τῶν πνευμάτων τους, εἰδίκες περιφέρεις, στὶς ὅποιες πηγαίνουν ἡ ψυχὴς ὅσων ἀπαγχονίζονται καὶ ὅσων καταβροχθίζονται ἀπὸ καρχαρίες καὶ κρυκοδείλους.

"Ἐπίσης καὶ οἱ γείτονές τους, οἱ ιθαγενεῖς Καὶ, ἔχουν στὸν παράδεισό τους ξεχωριστές θέσεις γιὰ ὅσους δολοφονοῦνται καὶ γιὰ ὅσους πεθαίνουν ἀπὸ μάγια.

Οἱ Καγιάν τῆς Βόρνεο, πάλι, φαντάζονται πῶς ὑπάρχει στὸν παράδεισό τους ἔνα ξεχωριστὸ διαμέρισμα γιὰ τοὺς πνιγμένους κι' ἔνα ἄλλο γιὰ τὶς γυναῖκες ποὺ πέθαναν ἀπὸ στὸν τοκετό τους. Ἐκεῖ, καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ, χαίρονται κάθε ἀπόλαυσι καὶ περνοῦν μιὰ ζωὴ μακαρία.

"Ἐπίσης κ' οἱ Ἐσκιμώδιοι τοῦ κέντρου καὶ οἱ ἀρχαῖοι Μεξικανοὶ είχαν τὴν ὀραΐτερη περιοχὴ τοῦ παραδείσου τους γιὰ τὶς ἴδιες γυναῖκες. Οἱ Ἐσκιμώδιοι μάλιστα πίστευαν πῶς πηγαίνουν ἔκει καὶ ὅσοι δολοφονοῦνται καὶ αὐτοκτονοῦν.

Οἱ Μεξικανοὶ είχαν ξεχωριστὸν παράδεισο γιὰ τοὺς πνιγμένους καὶ γι' αὐτοὺς ποὺ πέθαιναν ἀπὸ κεραυνό, ὅσους δὲ πέθαιναν ἀπὸ ἀρρώστειες ἢ ἀπὸ γηρατεία τοὺς ἔστελναν νὰ ζήσουν μετὰ θάνατον σ' ἔναν ὑπόγειο κόσμο πένθιμο καὶ σκοτεινό.

"Ἐν' ἄλλο κριτήριο γιὰ τὴν τοποθέτησι μᾶς ψυχῆς στὸν ἄλλο κόσμο εἶνε καὶ ἡ δοκιμασίες ποὺ ὑφίσταται μετὰ θάνατον. Ἡ δοκιμασίες αὐτὲς τοὺς ἐπιβάλλονται κατὰ κανόνα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τους πρὸς τὸν ἄλλο κόσμο, καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο θ' ἀντιδράσῃ σ' αὐτὲς, ἔξαρταται συχνὰ τὸ μέρος στὸ ὅποιο θὰ πάῃ καὶ ἡ τύχη ποὺ τῆς ἐπιφύλασσεται.

"Ἐνας τύπος δοκιμασίας πολὺ συνηθισμένος, εἶνε νὰ βλέπῃ ἡ ψυχὴ ἔνα τρομερὸ φύλακα ποὺ τῆς φράζει τὸ δρόμο καὶ τὸν ὅποιο πρέπει νὰ ἔξευμενίσῃ. Σύμφωνα μὲ τὴν πεποίθησι τῶν Γιορούμπικς τῆς Ἀφρικῆς καὶ πολλῶν ἄλλων πρωτογόνων λαῶν, ὁ φύλακας αὐτὸς ἀγρυπνάει στὶς πύλες τοῦ βασιλείου τῶν πνευμάτων καὶ δὲν τὶς ἀνοίγει παρὰ μόνο ὅταν λάθη ἔνα γενναῖο φιλοδώρημα.

Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰνδονησίας, πάλι, φαντάζονται ὅτι ὁ φύλακας αὐτὸς ἔξαγοράζεται μὲ τὶς προσφορές ποὺ γίνονται κατὰ τὴν κηδεία τοῦ νεκροῦ. Οἱ Ἀρωνιανοὶ Ἰνδοὶ φαντάζονται στὶς πόρτες τοῦ παραδείσου κι' ἔκει σταματοῦσε τὶς ψυχὲς γιὰ νὰ εἰσπράξῃ τὰ διόδια. "Ἐθγαζε δὲ τὰ μάτια αὐτῶν ποὺ δυσανασχετοῦσαν νὰ πληρώσουν.

Οἱ Πουμὸν τῆς Βόρνεο πιστεύουν ὅτι τὴν εἰσόδο τοῦ ἄλλου κόσμου τὴν φύλαξι ἔνα τερατῶδες πουλί, ὁ «καλάο», ποὺ ἔχει ἔνα τεράστιο κέρατο στὸ ράμφος του καὶ τοῦ ὅποιου ἡ κραυγὴ τρομάζουν τόσο τοὺς πεθαμένους, ὥστε τοὺς

κανουν νὰ πέφτουν σὲ μιὰ βαθειὰ λίμνη, δηλου τοὺς καταβροχθίζει ἔνας πελώριος καρχαρίας. Μόνον δὲ ὅσου δὲν τρομάζουν περνᾶν στὸν ἄλλο κόσμο.

Πρὶν φτάσουν στὸν ὑπόγειο κόσμο, δηλου πηγαίνουν ἡ ψυχὴς μετὰ θάνατον σύμφωνα μὲ τὴν πεποίθησι τῶν ιθαγενῶν τῆς Νέας Καληδονίας, εἶνε ἀναγκασμένες ν' ἀναμετρηθοῦν μ' ἔναν ἀγριο φαρᾶ, ποὺ τὶς αἰχμαλωτίζει στὰ δίχτυα του κι' ὁ ὅποιος δὲν ἀφήνει νὰ περάσουν παρὰ μόνο αὐτὲς ποὺ ἀντιτέκονται στὴ λύσσα του.

Οἱ ιθαγενεῖς τῆς Ανκιλας, τέλος, πιστεύουν ὅτι δυὸ πνευματικοὶ φυλάδις τὴν εἰσόδου τοῦ ἄλλου κόσμου. Ἐκεῖ σταματοῦνται τὶς ψυχὲς καὶ τοὺς ἀπευθύνουν διάφορες ἐρωτήσεις. "Οταν λοιπὸν ἡ ψυχὴ λέη τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀφήνουν νὰ περάσῃ, ὅταν δημως λέη φέματα, τὴν ρίχνουν σὲ μιὰ σκοτεινὴ καταπατή, ὅπου πεθαίνει γιὰ δεύτερη φορά.

Πολλοὶ λαοὶ τυποθετοῦν ὡς φύλακας τῆς εἰσόδου τοῦ ἄλλου κόσμου ἔνα πελώριο σκύλο. "Ἐτσι, οἱ Ἐρυθρόδερμοι Ἰνδοὶ Ούρού κ' οἱ Ἰροκουά φανταζόντυσαν ὅτι φύλαγε στὴν ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ τοῦ θανάτου ἔνα πελώριος ἀγριόσκυλος ποὺ ὀστόσο μπυροῦσε νὰ ξεγελαστῇ ἀνὴ ἡ ψυχὴς τοῦ πετοῦσαν ἔνα μεγάλο κομμάτι κρέας καὶ τὸν προσπερνοῦσαν τὴν ὧρα ποὺ θὰ ἥταν ἀπασχολημένος νὰ τοτρώῃ.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἴνδικα κείμενα, τοὺς πιὸ ψηλοὺς οὐρανοὺς τῶν Ἰνδῶν τοὺς φύλαγαν οἱ δυὸ σκύλοι Γιάμα, οἱ δηποῖοι ἀπομάκρυναν ἀπ' αὐτοὺς τὶς ἀνάξιες ψυχές.

Μὰ δηποῖο περίφημος κι' ὁ πιὸ ἀσχημός συγχρόνως ἀπὸ δῆλους τοὺς σκύλους - φύλακες τοῦ ἄλλου κόσμου εἶνε ὁ κλασσικὸς Κέρθερος. Τὸν Κέρθερο τὸν ἀναφέρει γιὰ πρώτη φορὰ μ' αὐτὸ τὸ ὄνομα δ' Ἡσίοδος, ὁ ὅποιος μᾶς τὸν παρουσιάζει ὡς τὸν «σκύλο τοῦ "Ἄδη μὲ τὴν μπρούτζινη φωνή»». Ο Κέρθερος ἐπέτρεπε σ' δῆλους νὰ μπαίνουν στὸν "Άδη, μὰ δὲν ἀφήνει κανένα νὰ βγῆ ἀπ' αὐτὸν. Μπορεῖς ὀστόσο νὰ τὸν ξεγελάσῃ κανεὶς πετῶντας του ἔνια γλύκυσμα ἀπὸ μέλι, γιὰ τὸ ὅποιο ἥταν πολὺ λαίμαργος.

Ο Ἀπολλόδωρος, στὴν περιγραφὴ ποὺ κάνει τοῦ Κερθέρου, λέει πῶς εἶχε τρία κεφάλια καὶ οὐρά δράκωντας.

Καὶ δηποῖο Βιργίλιος μᾶς τὸν παρουσιάζει ξαπλωμένο σὲ δῆλο τοῦ τὸ τεράστιο μέγεθος, ἐνῷ δῆλο τὸν τόπο γύρω τὸν γεμιζεὶ ἡ ἥχω τῶν τρομερῶν γαυγισμάτων ποὺ ἔθγαιναν ἀπ' τὸν τριπλό του λόρυγγα. Ο τράχηλός του εἶχε ὀλόγυρα ἀντὶ γιὰ τρίχωμα φαρμακερὰ ἐρπετὰ καὶ ὅταν ἡ Σίβυλλα τοῦ πετοῦσαν κανένα γλύκυσμα, ἀνοιγε καὶ τὰ τρία συγχρόνως πελώρια στόματά του γιὰ νὰ τὸ ἀρπάξῃ στὸν ἀέρα.

Καὶ σήμερα ἀκόμα, ἡ λαογραφία τῆς Ἐλλάδος καὶ τῆς Ἀλβανίας διατηρεῖ τὴν ἀνάμνησι τοῦ τρομεροῦ αὐτοῦ σκύλου, τὸν ὅποιο καὶ ὁ ἴδιος ἀκόμη διασιλεύει τοῦ "Άδου, δ' Πλούτων, φοθόταν γιὰ τὴν κακία του.

"Υπάρχουν δημως καὶ ἄλλου εἶδους κίνδυνοι στὸ ταξίδι τῆς ψυχῆς γιὰ τὸν ἄλλου κόσμο. Οἱ κίνδυνοι αὐτοὶ δὲν πρέχονται ἀπὸ φύλακες ποὺ ἔχουν μορφὴ ἀνθρώπων ἢ ζώων, μὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν φυσικὴ διασκευὴ τοῦ ἔδαφους.

Στὶς Νέες Εθρίδες πιστεύουν ὅτι ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ διασχίσῃ τρέχοντας μιὰ ἀπότομη δροσειρὰ κι' ἔπειτα νὰ πηδήσῃ πάνω ἀπὸ μιὰ βαθειὰ ἄβυσσο.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : "Η Συνέχεια.

