

ΤΑ... ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΑΘΗΜΑΤΑ !



«Θά μάθω μπάνιο! εἶπε ὁ Ντιντῆς.
Ζήτω! Εὐοί! Εὐάν!»
Καί μιὰ μοντέρνα ἀγοράσῃ
«Τέχνη τοῦ Κολυμβᾶν!»



Πῆρε κι' ἓνα κομψό μαγιό
γιὰ τὰ γυμνά του κάλλη
καί στή μελέτη ρίχτηκε
μέ προσοχή μεγάλη.



Μέ τὸ μαγιό του ὕστερα —
δὲς ὠμορφιά καί χάρι! —
Κυττιέται στὸν καθρέφτη του,
ὄλος κρυφὸ καμάρι...



Κατόπιν ἐφαρμόζοντας
στὴν πράξι τὰ μαθήματα,
ἀσκεῖται καί γυμνάζεται
γιὰ ν' ἀψηφᾷ τὰ κύματα!



Κάνει ἀπλωτὲς θαυμάσιες
εἰς τὸ τραπέζι ἐπάνω,
θαρρεῖ πὼς σχίζει τὰ νερά
γοργά ὡσάν τὸ... χάνο!



Μαθαίνει καί ἀνάσκελα
πάντ' ἀπὸ τὸ βιβλίο —
κουνιέται χειροπόδαρα,
θαῦμα καί μεγαλεῖο!



*Ὅλα τὰ κόλπα στή σειρά
καί ὄλα τὰ κουνήματα,
ἔτσι ὁ Ντιντῆς τὰ ἔμαθε
σὲ λιγοστά μαθήματα.



*Ἐμαθε ἀκόμα καί θουτιές
νὰ παίρνῃ ἀπ' τὸ... τραπέζι
καί σάν δελφῖνι ὁ φίλος μας
μέ τὰ νερά νὰ παίξῃ.



Κι' ἀφοῦ γίνηκε τέλειος,
πάει στή Γλυφάδα μόνος
γιὰ ν' ἀψηφήσῃ τὴν ὄργη
τοῦ θεοῦ Ποσειδῶνος!



Στὸ νερό πέφτει, μὰ ἐκεῖ,
μπρὸς στ' ἀφρισμένα κύματα
μέσα σὲ μιὰ στιγμή ξεχνᾷ
ὄλα του τὰ μαθήματα...



Ἰὰ κύματα τὸν παίρνουνε,
τὸν ρίχνουν ἀπὸ κάτω
καί σάν μολῶβι ὁ Ντιντῆς
τραβάει γιὰ τὸν πάτο.



Τὴν ἄλλη μέρα γράφανε
τὰ φύλλα στή ἀράδα:
«Εἰς νέος ἀνεσῦρθη γῆς,
πνιγμένος στή Γλυφάδα!»