

## ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

Του ΠΑΥΛΟΥ ΝΤΑΙΓΚΡΕΜΟΝ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

‘Η Τερέζα, ἀγέρωχη, ἀπότομη, ἔχοντας συναίσθησι τῆς ἀξίας της, δὲν υποχωροῦσε ποτὲ μπροστά σὲ κανέναν, παρὰ μόνον μπρὸς στὴ Φράγκα καὶ τὴν μίς Σίμπου, ποὺ ἡσαν τὰ μόνα πλάσματα τὰ διοια ἀγαποῦσε στὴ γῆ.

‘Η Φράγκα, ποὺ ἡταν δεκάχρονων τότε, ἀποτελοῦσε τὴ ζωντανὴ ἀντίθεσι τῆς ἀδελφῆς της.

Λεπτοκαμωμένη καὶ λυγερή, εἶχε τὴν ὁμορφιὰ ἐνὸς ἀγάλματος. Ἀπὸ τὰ χρυσόχρωμα μαλλιά τῆς ὡς τὰ καλλίγραμμα χέρια τῆς, δλασσούσας αὐτὴν ἡσαν ὁμορφιὰ, χάρις καὶ λεπτότης.

Μὲ τὸ πλατύ καὶ ὀραῖο τῆς μέτωπο, μὲ τὰ ὁμορφα καὶ θαυμιάζαντα μάτια τῆς, μὲ τὸ καλλίγραμμα πρόσωπο τῆς, ἔμοιαζε μὲ ἀγία, ἀπὸ ἑκεῖνες ποὺ εἶνε ζωγραφισμένες στὰ τζάμια τῶν μεσαιωνικῶν ἐκκλησιῶν, ρεμβώδεις καὶ σκεψικές, κάτω ἀπ’ τὶς χρυσές ἀχτίνες τοῦ ἥλιου ποὺ βασιλεύει.

Τὸν τελευταῖο καιρό, ὁ κόμης ντὲ Ροσθέλ εἶχε πάρει καινούργιο γραμματέα, μὲ τὸν διοιο φαινόταν κατενθουσιασμένος, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ Ναδίνα γελοῦσε περιφρονητικά, δοσάκις γινόταν λόγος γι’ αὐτόν.

— Εἶνε σοθαρὸς νέος, ἔλεγε μὲ κάποια εἰρωνεία. Παίρνει πάντα τὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν πένθιμη ὄψι τῆς. Φαίνεται, Χριστιανὴ, πώς, ὅταν τὸν προσέλαθες, σοῦ ἐπέβαλε ὡς ὄρο νὰ ζῇ μόνος, χωρὶς καμμιὰ ἐπικοινωνία μ’ ἐμᾶς. Αὐτὸν ἡταν πολὺ ἔξυπνο ἐκ μέρους του, γιατὶ κατάλαθε πόσο θὰ μᾶς ἐνωχλοῦσε ἡ παρουσία ἐνὸς τέτοιου ἀγριανθρώπου.

— Εἰσαι ἀδικη, ἀγαπητή μου φίλη, τῆς ἀπάντησε μὰ μέρα ὁ κ. ντὲ Ροσθέλ, ὁ διοιο φαινόταν νὰ συμπαθῇ ὀλοένα καὶ πιὸ πολὺ τὸ νέο γραμματέα του, πρᾶγμα παράδοξο γι’ αὐτὸν, γιὰ τὸν διοιο δλος ὁ κόσμος τοῦ ἡταν ἀδιάφορος. ‘Ο Ἀνδρέας ντ’ Ἀνζελὶ εἰν’ ἔνας νέος δειλὸς κι’ ἐπιφυλακτικός, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη ἀξία.

— “Ω! πῶς ἐνθουσιάζεσαι εὔκολα!

— ‘Ἐνθουσιάζομαι μὲ τὸ δίκηο μου. Ἡ οἰκογένεια τοῦ γραμματέως μου ἡταν ἀριστοκρατικὴ καὶ πλουσιωτατή, μὰ ὁ πατέρας του χρεωκόπησε καὶ μετὰ τὴν καταστροφὴ του πέθανε κι’ ἔτοι, σὲ ἥλικία σεκεννέα ἐτῶν, ὁ Ἀνδρέας θρέθηκε κατεστραμμένος. Εἶχε ώστόσο τὴν περιουσία τῆς μητέρας του καὶ μποροῦσε νὰ μείνῃ πλούσιος κι’ ἀνεξάρτητος, ἀλλὰ ὁ πατέρας του εἶχε ἀφήσει μεγάλα χρέη. ‘Ο Ἀνδρέας δομως τὰ πλήρωσε δλα, θέλοντας νὰ μείνῃ ἀκηλίδωτη ἡ μνήμη τοῦ νεκροῦ πατέρα του καὶ τ’ ὄνομά του. ‘Ετοι, ἀπὸ τὴ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη, θρέθηκε πάμπτωχος. Τότε κάποιος θεῖος του, συγκινημένος ἀπὸ τὴν τόσο λεπτή κι’ εὐγενικὴ συμπεριφορά του, θέλησε νὰ τὸν συνδράμη. Μὰ δὸ Ἀνδρέας δὲν θέλησε νὰ δεχθῇ ἀπὸ αὐτὸν παρὰ μόνο δσα τοῦ χρειαζόντουσαν γιὰ νὰ συμπληρώσῃ τὶς σπουδές του στὸ Πανεπιστήμιο, δπου καὶ ἀρίστευσε, γιατὶ ἡ ἀντίληψὶ του εἶνε ἵση πρὸς τὴν τιμιότητά του...

‘Η μις Σίμπου καὶ Φράγκα ἀκουγαν τὸν κόμητα λίγο χλωμές, μὰ σιωπηλές, δπως πάντα. ‘Απεναν-

## Η ΒΑΣΙΛΕΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ



Λεπτοκαμωμένη καὶ λυγερή, εἶχε τὴν ὁμορφιὰ ἐνὸς ἀγάλματος.

τίας, ἡ Τερέζα φώναξε μ’ ἐνθουσιασμό:

— Μὰ ὑπῆρξε λαμπρὰ ἡ διαγωγὴ του. ‘Ο Γραμματεὺς σας, πατέρα, εἶνε ἀληθινὸς ἥρως!

“Επειτα, γυρίζοντας πρὸς τὴν ἀδελφὴ τῆς, ἐπρόσθεσε:

— Δὲν εἶνε ἀληθεια, Φράγκα, δτι ἡ διαγωγὴ του ἦταν ὀραιοτάτη;

— ‘Οραιοτάτη, πράγματι, ἀλλὰ καὶ πολὺ κουτή.

— Ναδίνα! εἶπε ἡ μις Σίμπου καταγανακτισμένη. ‘Εσύ μιλᾶς ἔτσι!

— Γιατὶ ὅχι; ἔκανε ἡ κόμησσα ὑψώνοντας τοὺς ὄμοις τῆς. ‘Ο πατέρας τοῦ ντ’ Ἀνζελὶ, ὅχι μόνο ἔχασε τὴν περιουσία του, ἀλλὰ καὶ ἀφησε μεγάλα χρέη πεθαίνοντας. Αὐτὸν ὅμως δὲν εἶνε τίποτε τὸ ἔξαιρετικὸ στὴν ἐποχὴ μας. Πολλοὶ αἰσιοτιμοὶ καθ’ ὅλα ἀνθρωποὶ πεθαίνουν, ἀφήνοντας χρέη. Τι κάνουν στὴν περίπτωσι αὐτὴ τὰ παιδιά τους; ‘Απλούστατα, ἔντι νὰ πληρώσουν ἀνοήτως τὰ πατρικὰ χρέη ἐξ ίδιων, κυττάζουν νὰ περισώσουν τὴ δική τους περιουσία. Καὶ ποιός τοὺς κατηγορεῖ γι’ αὐτό; Κανεὶς... ‘Απεναντίας, ὅλοι τοὺς ἐπαινοῦν...

— Αὐτὰ ποὺ λές, ἀσφαλῶς δὲν τὰ πιστεύεις, μαμά! φώναξε ἡ Τερέζα μὲ ἀγανάκτησι. Τι πράγματα εἰν’ αὐτά;...

‘Η μις Σίμπου εἶχε κυριεύθη ἀπὸ θαυματάτη θλῖψι. Πῶς ἡταν δυνατὸν νὰ μιλᾶς ἔτσι ἡ Ναδίνα, ποὺ τὴν εἶχε γνωρίσει ἄλλοτε τόσο μεγαλόψυχη, τόσο ἡθικὴ κι’ εὐγενικὴ στὰ αἰσθήματα;

— Η φωνὴ τῆς Φράγκας, λεπτή, καθαρὴ καὶ διαυγής, διέλυσε τὴ σιωπὴ ποὺ εἶχε ἀπλωθῆ στὸ δωμάτιο.

— “Αν ὁ κ. ντ’ Ἀνζελὶ, εἶπε, ἔκανε ὅτι κάνουν δλοι, είμαι βεβαία πῶς δὲν θὰ κοιμόταν ἥσυχα τώρα. Καὶ μοῦ φαίνεται δτι εἶνε κάτι τὸ νὰ μπορῇ νὰ κοιμᾶται κανεῖς ἥσυχα.

Καὶ γυρίζοντας τὰ βλέμματά της πρὸς τὴν Ναδίνα, πρόσθεσε:

— ‘Εγὼ ἀγαπῶ κι’ ἔκτιμῶ τόσο τὸν ἥσυχο ύπνο, ώστε δὲν ξαφνίαζομαι γιατὶ ὁ κ. ντ’ Ἀνζελὶ τὸν προτίμησε ἀπὸ τὴν περιουσία του. Πόσο ἀξιολύπητοι θὰ εἶνε ἔκεινοι τῶν ὅποιων τὸν ύπνο διακόπτουν κάθε τόσο τρομεροὶ ἐφιάλτες!

Καὶ, ἀφοῦ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ, σηκώθηκε ἥσυχα καὶ θγῆκε ἔξω. ‘Η μις Σίμπου καὶ ἡ Τερέζα τὴν ἀκολούθησαν.

‘Ο κόμης ντὲ Ροσθέλ, τοῦ διοιο τὸ μυαλὸ γινόταν νωθρότερο ἥμερα μὲ τὴν ἥμέρα καὶ εἶχε μισοκοιμηθῆ στὴν καρέκλα του, δπως πάθαινε πάντοτε μετὰ τὸ φαγητό, δὲν ἀντελήθη τίποτε ἀπὸ δσα εἶχαν λεχθῆ.

‘Η Ναδίνα ὅμως μὲ δρθάνοιχτα τὰ μάτια καὶ σφιγμένα τὰ δόντια, παρακολούθησε μὲ τὸ βλέμμα της τὴν Φράγκα.

— “Α, μουρμούρισε. Αὐτὴ δὲν κατέθεσε ἀκόμη τὰ ὄπλα, οὕτε καὶ θὰ τὰ καταθέση ποτέ.

\* \* \*

“Επειτ’ ἀπὸ λίγες ἥμέρες, δλόκληρη ἡ οἰκογένεια πῆγε κι’ ἐγκαταστάθηκε στὴ Βίλλα της, στὴ Νορμανδία.

‘Ο Γραμματεὺς τοῦ κόμητος ἔμελλε νὰ πάῃ κι’ αὐτὸς ἐπειτ’ ἀπὸ μιὰ ἔθδομάδα ἔκει, γιατὶ ἥθελε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ τελειώσῃ κάποια ἐργα-

σία του στὸ Παρίσι.

“Ολοι είχαν ξαναρχίσει τή συνηθισμένη τους ζωὴ στὴν ἔξοχήν.

‘Η Ναδίνα ἔκανε συχνές ἐπισκέψεις στὶς ἄλλες οἰκογένειες ποὺ κατοικοῦσαν στὶς γειτονικὲς ἐπαύλεις καὶ σχεδίασε νὰ δώσῃ χοροὺς καὶ ἐσπερίδες, μέχρις ὅτου νὰ φτάσῃ ἡ ἐποχὴ τοῦ κυνηγιοῦ, ὅποτε θὰ συγκεντρωνόντουσαν ἐκεῖ πολλοὶ φίλοι.

‘Ο κ. ντὲ Ροσθέλ ἔμενε διαρκῶς στὸ γραφεῖο του, ὅπου περνοῦσε τὶς ὥρες του ἐργαζόμενος δῆθεν, μὰ πραγματικὰ κοιμώμενος.

‘Η μίς Σίμπουλ κ’ ἡ Φράγκα είχαν ξαναρχίσει τοὺς ἡσυχοὺς περιπάτους των στὰ περίχωρα τῆς Βίλλας, ἐνῶ ἡ Τερέζα, εἴτε πεζῇ, εἴτε ἐφιππῇ, ἔτρεχε μόνη στὶς γειτονικὲς ἔξοχές.

“Ἐνα πρωῒ, ἡ Τερέζα είχε φύγει πολὺ νωρὶς ἐφιππῇ κι’ ἐκάλπαζε μεθυσμένη ἀπὸ τὸν καθαρὸ ἀέρα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς, ἀφήνοντας τὸ ἄλογό της νὰ τὴν πηγαίνῃ ὅπου ἡθελε.

“Ἐπειτα ἀπὸ ἀρκετῶν ὥρων ἵππασίᾳ, ξαναγύριζε ἀργά, κουρασμένη, ὅταν ἔξαφνα, σὲ κάποιο σταυροδρόμι διασταύρωθηκε μὲ κάποιον ἄγνωστο κύριο.

“Ἡταν ἔνας νέος εἰκοσιπέντε περίπου χρόνων, ψηλός καὶ λεπτός. Φοροῦσε γαλάζιο κοστοῦμι μὲ ἄσπρη γραβάτα καὶ φάθινο καπέλλο, ποὺ σκίαζε τὰ μάτια του, στὰ ὅποια διάθαζε κανεὶς τὴν ἔξαιρετική του ἀντίληψη καὶ τὴν εὐθύτητα τοῦ χαρακτῆρος του.

‘Ασφαλῶς δὲν κατοικοῦσε στὰ περίχωρα, γιατὶ ἡ Τερέζα ἤξερε ὅλους τοὺς γείτονες καὶ ἦταν βεθαία ὅτι ἔστω καὶ μιὰ φορά νὰ τὸν εἶχε συναντήσει ἄλλοτε, δὲν θὰ ξεχνοῦσε τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν εὔγενεια τῆς φυσιογνωμίας του.

“Ο ἄγνωστος, μόλις εἶδε τὴν νέα, ἔβγαλε τὸ καπέλλο του.

“Ἐκείνη τὸν κύτταξε καλά, χωρὶς αὐτὸς νὰ κατεβάσῃ τὰ μάτια του.

“Κι’ ἔξαφνα ἡ νέα, ἐπηρεασμένη κάπως ἀπὸ τὸ σταθερὸ καὶ γαλήνιο του θλέμμα, αἰσθάνθηκε κάτι νὰ τὴν σπρώχην πρὸς αὐτὸν μὲ μιὰ δύναμι ἀκατανίκητη.

— Θὰ χάσατε τὸ δρόμο σας, κύριε; εἴπε μὲ τὴν συνηθισμένη τῆς ἀφέλεια. Λήπως μπορῶ νὰ σᾶς φανῶ χρήσιμη; Εγὼ ξέρω πολὺ καλά αὐτά τὰ μέρη...

‘Ο ἄγνωστος ἔκανε μιὰ βαθειὰ ὑπόκλισι κι’ ἀποκρίθηκε:

— Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ, δεσποινίς... Πραγματικὰ ἔχασα τὸ δρόμο μου καὶ μιὰ ὥρα τώρα παιδεύομαι νὰ τὸν ξαναθρῶ.

— Καὶ πηγαίνετε;

— Στὸ Ροσθέλ.

‘Ἀκούγοντας τὸ ὄνομα αὐτὸ, ἡ Τερέζα κοκκίνισε καὶ κύτταξε τὸν ξένο μὲ μεγαλύτερη προσοχή. Τέλος συνήλθε καὶ εἴπε μὲ κάποια πονηρία:

— “Ἐχετε ἀφῆσει πίσω σας τὸ Ροσθέλ, κύριε. “Αν θέλετε νὰ εἰστε ἔκει στὸ πρόγευμα, πρέπει νὰ ταχύνετε τὸ θῆμα σας, γιατὶ ὁ δρόμος εἶνε ἀρκετὸς ἀκόμα...” “Αν μὲ δέχεσθε ὡς ὁδηγὸ, θὰ κερδίσετε ἀρκετὴ ὥρα, γιατὶ θὰ σᾶς πάω ἀπὸ ἔνα μέρος, ἀπ’ ὅπου κόβεται ὁ δρόμος.

‘Ο ξένος φανόταν ζαλισμένος κάπως.

Μιὰ ὑπέροχη νέα, ποὺ ἔλαμπε ἀπὸ ὀμορφιὰ καὶ ποὺ φνόταν πῶς ἀνῆκε στὴν ἀνωτάτη ἀριστοκρατία, τοῦ ἐπρότεινε νὰ γίνη ὁδηγὸς τοῦ μὲ τὸν φυσικώτερο τρόπο τοῦ κόσμου, χωρὶς κάν νὰ τὸν γνωρίζῃ.

‘Η Τερέζα κατάλαβε τὴν ἀφορμὴ ποὺ τὸν ἔκανε νὰ διστάζῃ κι’ εὐχαριστήθηκε κάπως ἀπ’ αὐτό.

— Δεχθῆτε, κύριε, τοῦ εἴπε, καὶ μὴ σᾶς μέλει. Τὸ Ροσθέλ εἶνε κτῆμα τοῦ πατέρα μου κι’ ἐπειδὴ κι’ ἐγὼ γυρίζω τώρα ἐκεῖ, καταλαβαίνετε ὅτι δὲν μοῦ στοιχίζει τίποτε ἡ

πρότασίς μου...

Τὰ λόγια αὐτὰ μεγάλωσαν ἀκόμα περισσότερο τὴν ταραχὴ τοῦ ἀγνώστου νέου, ὃ δόποιος φάνηκε ἀκόμα πιὸ πολὺ ταραγμένος. ‘Ωστόσο δὲν τόλμησε ν’ ἀρνηθῆ τὴν προσφορὰ τῆς Τερέζας κι’ ἀρχισε νὰ βαδίζῃ πίσω ἀπ’ τὸ ἄλογό της.

‘Η Τερέζα προχώρησε τολμηρὰ πρὸς τὸ δάσος ποὺ θρισκόταν ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ δρόμου.

— Δὲν ὑπάρχει φόβος νὰ χάσετε καὶ σεῖς τὸ δρόμο σας ἐκεῖ μέσα; ρώτησε ὁ νέος.

— Καθόλου, κύριε! Μὴ φοβᾶσθε... “Ολ’ αὐτὰ τὰ μέρη, τὰ ξέρω καλά...” Ετσι θὰ κόψουμε τὸν μισὸ τούλαχιστον δρόμο...

— Σᾶς εὐχαριστῶ, δεσποινίς, γιατὶ εἰν’ ἀλήθεια πώς είμαι κουρασμένος πολὺ.

— Νὰ σᾶς προσφέρω τὸ ἄλογό μου.

Καὶ ἡ Τερέζα ἐτοιμάσθηκε νὰ πηδήσῃ κάτω... ‘Ο ξένος χαμογέλασε καὶ τὴν ἐμπόδισε σχεδὸν διὰ τῆς βίσας.

— “Ω, δεσποινίς! εἶπε. Τί ίδεα; Τί θὰ ἔλεγαν ὅτι μᾶς ἔθλεπαν;...” “Οχι! ”Οχι! Δὲν είμαι καὶ τόσο πολὺ κουρασμένος... Άρκει μόνο νὰ μὴ προχωρήτε πολὺ γρήγορα, ἂν θέλετε...

‘Η Τερέζα δὲν ἀπάντησε, ἀλλὰ ἀρχισε νὰ ἔξετάζῃ κρυφὰ μὲ τὸ θλέμμα της τὸν ξένο ἐκεῖνο, τοῦ δόποιου ὃ σοθενὸς κι’ ἀρμονικὸς τόνος τῆς φωνῆς τῆς φαινόταν τόσο εὐχάριστος.

‘Η φυσιογνωμία του, μὲ τὰ φωτεινὰ καὶ γλυκὰ μάτια του, τῆς φαινόταν ἔξαιρετικὰ συμπαθής.

“Ἐπειτα ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα ἔφασαν τέλος στὸ Ροσθέλ.” Ενας ὑπηρέτης, θλέποντας τὴν νεαρή κυρία του, ἔτρεξε καὶ τὴ βοήθησε ν’ ἀφιππεύσῃ καὶ κατόπιν ἀπομακρύνθηκε μαζὸν μὲ τὸ ἄλογο.

Τότε ἡ Τερέζα γύρισε τρὸς τὸν ξένο καὶ τοῦ εἶπε:

— Θὰ παρακαλέσω τὴ μητέρα μου νὰ σᾶς ὁδηγήσῃ σ’ ἔνα μέρος τοῦ πύργου, ὅπου νὰ μπορέσετε ν’ ἀλλάξετε.

‘Ἐκείνος ὑποκλίθηκε καὶ ἀποκρίθηκε μὲ τὴν προηγουμένη σοθαρότητα:

— Σᾶς εὐχαριστῶ, δεσποινίς, γιὰ τὴ φροντίδα σας, ἀλλὰ ἔφτασα στὸ Ροσθέλ χθὲς τὸ βράδυ \*καὶ ἡ κυρία κόμησσα εύαρεστήθηκε να μοῦ ὑποδείξῃ τὸ δωμάτιό μου, οτὸ δόποιο μπορῶ τώρα νὰ πάω μόνος μου.

‘Η Τερέζα δὲν τόλμησε νὰ ἐπιμείνη, οὕτε νὰ προχωρήσῃ στὶς ἔρωτήσεις της. “Αλλωστε ἦταν ἀργὰ πειὰ καὶ μόλις πρόφταινε ν’ ἀλλάξῃ. Χαιρέτησε λοιπὸν μὲ μιὰ ἐλαφρὰ κίνησι τοῦ κεφαλιοῦ κι’ ἀπομακρύνθηκε.

‘Η ἔκπληξη της ὅμως ἦταν μεγάλη, ὅταν ἔπειτ’ ἀπὸ λίγη ὥρα, μπαίνοντας στὴν εύρυχωρη τραπεζαρία τῆς ἐπαύλεως, εἶδε τὸν πατέρα της νὰ μπαίνῃ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πόρτα, στηριζόμενος στὸ μπράτσο τοῦ ἄγνωστου της νέου.

‘Ο Χριστιανὸς ντὲ Ροσθέλ πλησίασε τότε τὴ σύζυγό του καὶ τῆς εἶπε:

— ‘Αγαπητή μου Ναδίνα, ἐπίτρεψέ μου νὰ σοῦ παρουσιάσω τὸ γραμματέα μου, τὸν κ. Ἀντρέα ντ’ Ἀνζελί.... Είνε λαμπρὸς νέος, τὸν ὅποιον ἀγαπῶ καὶ ἐκτιμῶ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.

Καὶ ὁ Χριστιανὸς, χαμογελῶντας, ἐπρόσθεσε:

— Εἶνε μόνο λίγο ἀγριάνθρωπος, ὅπως μᾶς ἀπέδειξε στὸ Παρίσι. ‘Αλλὰ ἐδῶ, γιὰ νὰ μ’ εὐχαριστήσῃ, δέχτηκε ὑπὲρωλική.

‘Η Ναδίνα δὲν ἀπάντησε τίποτε. Εὔρισκε ὅτι ἡ εὔνοια τοῦ συζύγου της γιὰ ἔναν ἀπλὸ γραμματέα ήταν ὑπερβολική.

‘Η μίς Σίμπουλ πάλι, ποὺ ἦταν κι’ αὐτὴ παροῦσα, εὐχαριστήθηκε πολὺ ἀπὸ τὴν εύθυτη ποὺ διάθειε στὰ λακτηριστικὰ τοῦ γραμματέως.



“Ἐπειτα ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα ἵππασίᾳ ξαναγύριζε ἀργά, κουρασμένη.

“Η Φράγκα, πάντα μυστηριώδης, δὲν έξωτερίκευσε τις έντυπωσεις της.

“Οσο γιά τὴν Τερέζα, εύτυχως πού δὲν τὴν πρόσεχε κανεὶς, γιατὶ ἄλλοιῶν θὰ ἔθλεπαν ὅλοι ἀπὸ τὴν ἀχτινοβολία τῶν ματιῶν τῆς καὶ ἀπὸ τὸ κοκκίνισμα τῶν παρειῶν τῆς διὰ τὸ κάτι ἐκτακτο συνέθαινε σ' αὐτήν.

\*\*\*

“Απὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, τὰ οἰκογενειακὰ γεύματα ἐτὴν ξαναλιγώτερο μονότονα καὶ τὰ θράδυα πολὺ πιὸ ζωηρά.

Γιολὺ μορφωμένος, ἀνθρωπος τοῦ κόσμου, εὔγενής καὶ τυπικός, δ' Ἀνδρέας, παρ' ὅλη τὴν ψυχρότητα καὶ τὴν ἐπιφυλακτικότητά του, εὔρισκε ἐν τούτοις πάντα τὸν τρόπο νὰ προκαλῇ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ νὰ διασκεδάζῃ ὅσους τὸν περιστοίχιζαν.

Καὶ αὐτὴ ἀκόμα ἡ Ναδίνα, πού ἦταν τόσο προκατειλημένη ἐναντίον του, ἐπειτ' ἀπὸ λίγο καιρὸ τὸν ὑπερεπαίνουσε καὶ μόνο φιλοφρονήματα τοῦ ἀπῆρθυνε.

“Η μίς Σίμπουλ τὸν εὔγνωμονοῦσε γιὰ τὸν βαθὺ σεβασμὸ ποὺ ἔδειχνε πρὸς τὶς μαθήτριές του καὶ ἔπιανε μαζύ του σοθαρές συνομιλίες, τὶς ὁποῖες ἀγαποῦσαν κ' οἱ δυό.

“Η Φράγκα πού ἦταν πάντα σιωπηλὴ γιὰ δλους, διέκοπτε μόνο πρὸς χάριν του τὴν ἐπίμονη σιωπὴ τῆς καὶ κουβέντιαζε μαζύ του μὲ ζωηρότητα, πού κανεὶς δὲν τὴν φανταζόταν σ' αὐτήν.

Αντιθέτως ἡ Τερέζα φαινόταν τώρα σιωπηλὴ καὶ σκεφτική. Δὲν εἶχε πειά ιδιοτροπίες, δὲν ἔκανε πειά τρέλλες καὶ δὲν ἐφέρετο πειά πρὸς τὴν Ναδίνα μὲ τὴν ἀγέρωχη ἐκείνη αὐθάδεια, τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦσε τελευταῖα στὶς κουβέντες τῆς πρὸς τὴν μητέρα της.

Σιγὰ - σιγὰ κι' ὁ Ἀνδρέας, εὐχαριστημένος ἀπὸ τὸ περιθάλλον του, ἄρχισε νὰ γίνεται πιὸ διαχυτικός, πιὸ εὔθυμος. Φερόταν μὲ τὸν ίδιο σεβασμὸ στὴν κόμησσαν : Ροσσέλ καὶ στὴν μίς Σίμπουλ κ' ἡ Τερέζα κ' ἡ Φράγκα εἶχαν γίνει ἀντικείμενο τῶν πιὸ εὔγενῶν περιποιήσεων ἐκ μέρους του.

“Η Τερέζα ὅμως ἔνοιωθε τώρα μιὰ μεγάλη στενοχώρια. Ζωηρὴ, καθὼς ἦταν πάντοτε, εἶχε παραμελήσει τὶς σπουδές της κι' ἔτσι δὲν εἶχε τὶς ἀπαιτούμενες γνώσεις γιὰ νὰ παρακολουθῇ τὶς σοθαρές φιλολογικές ἡ ἐπιστημονικὲς συζητήσεις τοῦ Ἀνδρέα μὲ τοὺς ἄλλους.

Γι' αὐτὸ ἀπευθύνθηκε στὴν μίς Σίμπουλ καὶ τὴν παρακάλεσε νὰ τὴν θοηθήσῃ νὰ συμπληρώσῃ τὴ μόρφωσί της. “Η μίς Σίμπουλ ἦταν συνηθισμένη στὶς ιδιοτροπίες τῆς Τερέζας καὶ δὲν ξαφνιάστηκε καθόλου μ' αὐτό. Απεναντίας, ἔσπευσε προθυμότατα νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὴν ἐπιθυμία της.

Τότε ἡ νέα ρίχτηκε στὴ μελέτη μὲ τὰ μοῦτρα καὶ, χάρι στὴ μεγάλη τῆς ἀντίληψι, γρήγορα ἀπέκτησε τὶς γνώσεις ποὺ τόσο εἶχε αἰσθανθῆ τὴν ἔλλειψί τους.

Προώδευσε μάλιστα τόσο, ὥστε μιὰ μέρα, θλέποντας τὸν Ἀνδρέα νὰ κάνῃ κάποιο χημικό πείραμα στὸν κῆπο, τὸν πλησίασε καὶ ἄρχισε νὰ μιλάῃ γιὰ τὸ πείραμα αὐτὸ μὲ τὸση γνῶσι, ὥστε ὁ νέος ξαφνιάστηκε καὶ τὴ ρώτησε μὲ περιέργεια:

— Καὶ ποὺ τὰ μάθατε σεῖς αὐτά;  
— Μοῦ τὰ δίδαξε κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες ἡ μίς Σίμπουλ.

Καὶ κύτταξε τὸν Ἀνδρέα στὰ μάτια γιὰ νὰ δῆ τὶ φρονοῦσε γι' αὐτήν. “Εξαφνα ὅμως τότε τῆς φάνηκε σὰν νὰ δέχτηκε ἔνα δυνατὸ χτύπημα στὴν καρδιά της.

Ο Ἀνδρέας τὴν κύτταξε μὲ τὸ ίδιο πάθος ποὺ τὸν εἶχε δῆ νὰ τὴν κυττάξῃ καὶ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ συναντήθηκαν.

Τῆς φάνηκε διὰ ἡ γῆ δὲν ἦταν στερεὴ κάτω ἀπ' τὰ πόδια τῆς καὶ προαισθάνθηκε διὰ ζύγωνε ἡ στιγμὴ ποὺ θ' ἀποφασίστηκαν ἀμετάκλητη ἡ τύχη της.

Τότε ἐντελῶς αὐθόρμητα ἀπλωσε τὸ χέρι τῆς πρὸς τὸν Ἀνδρέα καὶ τοῦ εἶπε:

— Κύριε ντ' Ἀνζελί, σᾶς ύπολήπτομαι πολύ.

“Ο Ἀνδρέας, ποὺ εἶχε συνέλθει ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὴν ταραχὴ του, ἔκανε μιὰ ἀθρῆ ύπόκλισι καὶ δὲν ἀπάντησε τίποτε.

“Η Τερέζα ὅμως ἔξακολούθησε:

— Θέλετε νὰ γίνετε φίλος μου;

“Ο νέος ἔγινε κατάχλωμος. ‘Ωστόσο, συγκεντρώνοντας ὅλες του τὶς δυνάμεις, προσπάθησε νὰ χαμογελάσῃ καὶ ψιθύρισε:

— Περίεργη πρότασις!

— ‘Αρνεῖσθε; ἔκανε ἡ Τερέζα κοκκινίζοντας.

— “Οχι. ‘Αλλὰ νόμιζα διὰ εἴμαστε κιόλας φίλοι.

— Ναι, ἀλλὰ ἐντελῶς ἐπιπόλαια, διὰ εἴστε φίλος καὶ μὲ τὴν Σίμπουλ καὶ μὲ τὴν Φράγκα καὶ μ' ὅλους ὅσους γνωρίζετε... Ἔγώ ὅμως δὲν ἔννοω τέτοια φίλια...

Τρομερὴ νέα αὐτὴ ἡ Τερέζα. “Εφερνε ἔτσι τὸν Ἀνδρέα σὲ πολὺ δύσκολη θέσι. Τοῦ κάκου ἀγωνιζόταν ἐκεῖνος νὰ κρύψῃ τὴ βαθειά ἐντύπωσι ποὺ τοῦ εἶχαν προκαλέσει τὰ λόγια της.

Κ' ἡ Τερέζα πρόσθεσε:

— Μὴ μὲ κρίνετε ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό μου. “Έχω πολὺ θερμὸ χαρακτῆρα, ἐνθυσιασμούμενος εὕκολα καὶ φτάνω ἀμέσως μέχρι τῶν ἄκρων. Κατὰ βάθος ὅμως δὲν είμαι κακή καὶ, ἀν ἔνας ἀνθρωπος ποὺ θὰ εἶχε τὴν ἐμπιστοσύνη μου ἀνελάμβανε νὰ μὲ καθοδηγῇ, μοῦ φαίνεται πῶς θὰ γινόμουν ἀκόμα καλύτερη...

»Θέλετε νὰ γίνετε γιὰ μένα δ φίλος, δ σύμβουλος, τοῦ ὅποιου ἔχω τὴν ἀνάγκη;

Καὶ χωρὶς νὰ τοῦ δώσῃ καρό ν' ἀπαντήσῃ, ἐπρόσθεσε:

— Ελάτε, δεχθῆτε! Είμαι τόσο δυστυχισμένη!

— Δυστυχισμένη, ἐσεῖς; ἔκανε ὁ Ἀνδρέας ξαφνιασμένος. Εἶνε δυνατὸν αὐτό;

— Δυστυχῶς, ύποφέρω ἀπὸ πολὺ μεγάλη λύπη... Ἡ ἀλήθεια εἶνε διὰ δὲν ἔχω μιλήσει σὲ κανένα γι' αὐτό... Μὲ σᾶς ὅμως, τὸ πρᾶγμα διαφέρει... Δὲν ξέρω τί μὲ σπρώχνει νὰ σᾶς ἔξιμολογηθῶ τὰ μυστικά μου... Θὰ μὲ συμβουλεύσετε.

“Ο Ἀνδρέας φάνηκε σὰ νάθελε ν' ἀποφύγῃ αὐτές τὶς ἐκμυστηρεύσεις ποὺ γινόντουσαν ἔτσι ἀπρόσπτα. ‘Αλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ τὶς ἔμποδίσῃ.

“Απὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ εἶχε δῆ τὴν Τερέζα, ὅλη τοῦ ή καρδιὰ εἶχε προσηλωθῆ στὴ λαμπρὴ ἐκείνη νέα, ποὺ εἶχε ὀμορφιά βασιλίσσης καὶ ἀγνό

βλέμμα μικροῦ παιδιοῦ.

Καὶ δοῦ τὴν ἔβλεπε, τόσο καὶ πιὸ μεγάλη ἔνοιωθε τὴν γοητεία της. Αναγκαζόταν νὰ καταβάλῃ τεραστία προσπάθεια θελήσεως γιὰ νὰ μὴν ἀντιληφθῇ κανεὶς τὴ λέχρι λατρείας ἀγάπη του πρὸς τὴ Τερέζα.

Καὶ νὰ ποὺ τώρα ἡ νέα αὐτὴ εἶχε πάει μόνη της σ' αὐτὸν γιὰ νὰ τοῦ πῆ διὰ εἶνε δυστυχής.

Ποῦ νὰ θρῆ τὴ γενναιότητα ἡ διοία χρειαζόταν γιὰ νὰ τὴν ἐμποδίσῃ νὰ ἔξακολουθήσῃ τὶς ἐκμυστηρεύσεις της.

Πῶς ν' ἀρνηθῆ νὰ γίνῃ σύμβουλος καὶ φίλος της; Εἶχαν ἀπομακρυνθῆ χωρὶς νὰ τὸ καταλάθουν ἀπὸ τὸ μέρος ὅπου συναντήθηκαν καὶ προχώρησαν πρὸς τὰ υπέντα τοῦ κήπου, ὅπου δὲν ύπῆρχε κίνδυνος νὰ τοὺς ἔκούσῃ κανεῖς.

“Η Τερέζα κάθησε σ' ἔνα πέτρινο πάγκο καὶ ἀμέσως ἔξακολούθησε:

— “Ω! ναι, ναι, φίλε μου, ἔχω μιὰ λύπη πολὺ μεγάλη!... Είμαι ἐντελῶς μόνη στὸν κόσμο... Δὲν ἔχω σὲ ποιόν νὰ πῶ αὐτὸ ποὺ βασανίζει τὴν καρδιά μου...

— Καὶ ἡ μητέρα σας; ‘Η μίς Σίμπουλ; ‘Η δεσποινίς Φράγκα!

— “Ω! στὴ Σίμπουλ καὶ στὴ Φράγκα, γιὰ λόγους ἐντελῶς ξεχωριστούς, οὔτε θέλω, οὔτε μπορῶ νὰ κάνω λόγο γιὰ τὴ θλίψι μου...

— ‘Αλλὰ ἡ μητέρα σας;

(‘Ακολουθει)

