

ΕΜΑΡΤΙΣ ΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΗΣ Α. ΖΕΝΝΕΒΡΑΪ

## ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ

(Συνέχεια εκ τού προηγούμενου)

— Και πόσο υπολογίζεις την αξία αυτού του θησαυρού, Ανδρέα; ρώτησε ο κ. Ντουμάν.

— Ο προπάππος μου υπολόγιζε σε πέντε εκατομμύρια χρυσά φράγκα την αξία των πετράδιων, χωρίς το κουτί, πού είχε κι αυτό μεγάλης αξίας.

— Πέντε εκατομμύρια χρυσά φράγκα! Έκανε ο κ. Ντουμάν με θαυμασμό. Τότε πρέπει να φύγουμε αβριο κιόλας...

— Άλλά πρέπει να ενεργήσουμε με μεγάλη προφύλαξη, μη μωριστούν τίποτε οι συγγενείς των παιδιών και θελήσουν να μας τὰ πάρουν για να διαμφισθηθούν τον θησαυρό... δηλαδή τον θησαυρό σου, αγαπητέ μου Ανδρέα...

— "Όχι δά, έκανε ο κ. Γκαζι. Τώρα πειά δέν είνε δικός μου... Ο θησαυρός ανήκει σ' αυτούς πού τόν βρήκαν...

— Θ' άστειεύεσθε βέβαια, κύριε Ανδρέα! διαμαρτυρήθηκε ή Μηλιά. Ο θησαυρός είνε δικός σας!

Ο κ. Γκαζι χιμογέλασε και δέν άπάντησε.

— "Εννοία σας, κύριε Γκαζι, και θά σάς δώσουμε τὰ μισά, είνε με μεγάλη σοβαρότητα ο Γιαννάκης. Είνε τόσα πολλά πού φτάνουν και για τούς τρεις μας...

— Νά συμβιβαστικός άνθρωπος! είνε γελώντας ο κ. Ντουμάν. "Άς είνε... Πάμε πρώτα να πάρουμε τὸ κουτί με τὰ πετράδια κ' ύστερα βλέπουμε τί θά γίνη...

— Πόσα χρήματα είνε τὰ πέντε εκατομμύρια φράγκα; ρώτησε ή Μηλιά τόν κ. Ντουμάν. Είνε πολλά;

— Πάρα πολλά... Φαντάσου ότι θά έφταναν για ν' άγοράση κανείς δέκα χτήματα σαν τή Λάνδη!

— Τί λέτε! φώναξε ή Μηλιά. Και είνε δυνατόν ποτέ να κρατήσουμε τόσα χρήματα; Νά κλέψουμε τήν κληρονομία του κ. Γκαζι;... Πώς; — έπρόσθεσε ή μικρούλα, βλέποντας πώς ο κ. Γκαζι ήθελε να διαμαρτυρηθί. Δέν είνε ή περυσία του παππού σας πού θά τήν άφηνε στον πατέρα σας κι' ο πατέρας σας σε σάς; "Ά! όχι... "Εμείς δέν έχουμε καμμιά σχέση με τόν θησαυρό...

— Και πότε θά φύγουμε; ρώτησε ο Γιαννάκης.

— Αβριο τὸ πρωί στις έννέα, άπάντησε ο κ. Ντουμάν. Πρέπει μάλιστα να έτοιμάσετε άπό τώρα ό,τι χρειάζεται για να πάρετε μαζί σας... "Άκουσε, Μηλιά; "Εσύ θά φροντίσης για όλα... Προπάντων φρόντισε να ντυήτε έτσι πού να μη σας γνωρίση κανείς, αν και θά παμε νύχτα στο Μεγάλο Βράγιο... Πές στην κ. Πολυξένη, αν έχη καιρό να σου φτιάξη ένα καπέλλο με θέλλο... Θά σε περάσουν για έγγονή μου κι' έτσι δέν θά σε γνωρίσουν!

— Κι' εγώ έχω ένα σχέδιο περίφημο για να μη υ' άναγνωρίση κανένας, μά κανένας!... είνε ο Γιαννάκης.

— Για να τ' άκούσουμε;

— Θάρθη μαζί μας κι' ο Ζοζός;

— Βέβαια.

— Τότε, λοιπόν, όλα είν' εν τάξει! Θά τόν βάλω να μου βάψη τὸ πρόσωπό μου με μαύρη μπογιά κι' έτσι θά περάσω για παιδί του...

"Όλοι γέλυσαν εκτός άπό τόν Γιαννάκη, ο όποιος πρόσθεσε:

— Λοιπόν, να πάω να φροντίσω;

— Πήγαινε. Είσ' ελεύθερος ως τὸ πρωί.

\* \* \*

Τὸ πρωί, ένα μεγάλο ταξιδιωτικό άμάξι με τέσσερα δυνατά άλογα περίμενε στη μεγάλη αύλή τής βίλλας τής Λάνδης.

Πρώτος παρουσιάστηκε ο κ. Ντουμάν, κρατώντας άπό τὸ χέρι τή Μηλιά, ή όποία φορούσε τουαλέττα νευρας δεσποινίδος. "Ενα στρογγυλό ψάθινο καπέλλο με κόκκινη κορδέλλα τής πήγαινε ωραιότατα κι' έδειχνε ακόμα πιό ωμορφα τὰ λεπτά χαρακτηριστικά του προσώπου τής.

"Άκολουθοῦσε ο κ. Γκαζι και τελευταίος ο Ζοζός, με μεγάλη σοβαρότητα γιατί δέν ήταν μόνος... Κρατούσε σ'όπο τὸ χέρι τὸ... παιδί του: ένα τέλειο άραπάκι, με πρόσωπο πιό μαύρο άπό τὸ δικό του και τόσο γυαλιστερό, τόσο κωμικό, ώστε μόλις τὸ είνε ο κ. Ντουμάν, άρχισε να γελάη

τόσο δυνατά, ώστε αναγκάστηκε να καθίση σ' ένα σκαλοπάτι...

— Και πού θά κάτσης, Γιαννάκη; ρώτησε τὸ μικρό. "Όχι βέβαια μέσα στο άμάξι μαζί μας, γιατί θά μας λερώσης...

— "Εμένα δέν με μέλλει, είνε ή Μηλιά. Θά πάρω και τόν άδελφό μου κοντά μου...

— "Ά, Μηλιά!... Δέν είνε πειά ο άδελφός σου... Τὸ ξεχάσες; "Επειτα εγώ θέλω να καθίσω μπροστά στο άμάξι μαζί με τόν Ζοζό, αν μάς δίνη τήν άδεια ο κύριος.

— Τόν παίρνεις, Ζοζό; ρώτησε ο κ. Ντουμάν.

— "Άκούτ' εκεί; άπάντησε ο μαύρος. Τὸ παιδί μου δέν θά πάρω; Δέν βλέπετε πώς μου μοιάζει;... Τόν παίρνω, κύριε... Τὸ κάθισμα είνε αρκετά μεγάλο και χωράει εμῶν τούς δυό και τόν Πέτρο.

Ο Πέτρος ήταν ο άμαξας, ένας άφωσιωμένος ύπηρέτης τόν όποιο ο κ. Ντουμάν είνε φέρε άπό τήν "Αμερική.

— "Άς είνε, είνε ο κ. Ντουμάν. Μά γιατί τόσο βάψιμο;

— Μά δέν τὰ είπαμε, κύριε; Για να μη με γνωρίσουν στο δρόμο και στο Πλωμανάκ!

"Εντωμεταξύ, ή κ. Ντουμάν κι' ο γιός τής ο "Ιούλιος είχαν κατεβί κι' αυτοί για να παρακολουθήσουν τήν άναχώρησι.

— Δέν θά με πάρετε λοιπόν και μένα, θείε; ρώτησε ο "Ιούλιος πολὺ δυσαρεστημένος.

— "Όχι, παιδί μου... Αὐτή τή φορά δέν ταξιδεύω για λογαριασμό μου... Καμμιά άλλη φορά μάλιστα...

— Και θά λείψης πολλές μέρες; τόν ρώτησε ή νύφη του.

— Ποιός ξέρει!.. Μοῦ άρεσε πάντα να ταξιδεύω και τὸ σως μου ξαναγυρίση πάλι αὐτὸ τὸ γούστο! άπάντησε γελώντας ο κ. Ντουμάν. Λοιπόν, χαιρε, αγαπητή μου "Αμαλία!.. Καλή άντάμωσι, "Ιούλιε!.. Πέτρο, έμπρός!...

Και τὸ άμάξι ξεκίνησε! Τὰ άλογα έφευγαν με καλπασμό και ή σκόνη πού σήκωναν, τύλιγε τὸ άμάξι και τούς έπιβάτες του...

— Λοιπόν, Μηλιά, σοῦ άρέσει; ρώτησε ο κ. Ντουμάν.

"Η μικρούλα, αντί ν' άπαντήση, πήρε τὸ χέρι του κυρίου τής και τὸ φίλησε...

— Πές μου τί σκέπτεσαι;... ξαναείνε ο κ. Ντουμάν. Θάθελα να τὸ μάθω.

— Σκέπτομαι πάρα πολλά πράγματα, κύριε άπάντησε ή Μηλιά. Μοῦ φαίνεται πώς άνοιξε μέσα στο κεφάλι μου κάποιο κλουβί κι' άφησε να ξεφύγουν χιλιάδες πουλιά...

— Πές μου, λοιπόν, τί λογής είν' αὐτὰ τὰ πουλιά;

— Πρώτα-πρώτα, αὐτή τή στιγμή μοῦ φαίνεται πώς κι' εγώ είνε πουλί, πώς έχω φτερά, πώς πετάω πάνω σ'τὸ μέρη πού περάσαμε άλλοτε ο Γιαννάκης κι' εγώ... Ξαναβλέπω με τήν φαντασία μου όλα τὰ πρόσωπα, καλά ή κακά, πού συναντήσαμε στο δρόμο μας, ή πού μάς δέχτηκαν στα σπίτια τους...

— "Ά! πόσο θά ήθελα να ξαναϊδῶ τήν κυρά Μαρία και τὸ φίλο μου τόν Πετράκη, για να τὸ δώσω τὸ μισόφραγκο πού μοῦ δάνεισε... είνε ο Γιαννάκης.

— Ποιοί είν' αὐτοί; ρώτησε ο κ. Ντουμάν τή Μηλιά.

— Είνε ή γυναίκα και τὰ παιδιά του έννομοτάρχου πού μάς συνέλαβε... "Εδειξαν τόση κυλωσύνη πρὸς εμάς, κύριε... Τὸ χωριό τους δέν είνε μακριά άπό δῶ...

— "Ά! θά είνε τὸ Λωριέ, είνε ο κ. Ντουμάν. Θά ρωτήσουμε γι' αὐτούς και στην επιστροφή θά τούς επισκεφθοῦμε... Τώρα δέν πρέπει να χάνουμε καιρό. "Ανυπομονῶ να ιδῶ τόν φίλο μου Γκαζι, κύριο του θησαυρού του.

— Κι' εγώ τὸ ίδιο! άπάντησε γελώντας ο "Ανδρέας. Σε τέσσερες ὠρες θά μπορούσαμε να φτάσουμε με τόν σιδηρόδρομο... Με τὸ άμάξι όμως θ' άργήσουμε πολὺ.

— Ναι, αλλά με τ' άμάξι μπορούμε να κρύψουμε τὸ υυστικό μας καλύτερα. "Ετσι δέν φοβόμαστε κανένα άπ' όσους ξέρουν τὰ παιδιά... Είμαστε σαν στο σπίτι μας.

— "Εξ άλλου διασκεδάζουμε καλύτερα... είνε ο Γιαννάκης.

("Ακολουθεϊ)

