



ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΖΕΛΑΣ

Η μικρή Γκιζέλα άγαπάει πολύ τούς φτωχούς. "Έχει μάλιστα και τὸν «φτωχό της» — ένα γεροντάκι άγαθό πού πηγαίνει κάθε Τρίτη πρωΐ σπίτι της και τῆς χτυπάει δειλαδειλά τὴν πόρτα. Η Γκιζέλα γνώριζε τὸ χτύπημά του και μόλις τ' ἀκούγει ἔτρεχε φωνάζοντας στὴν υπηρέτρια:

— Κατερίνα, γρηγορα ἔνα μεγάλο κομμάτι φωμί! Και λίγο τυρί, ἀν μπορής... "Α ναι, δῶσε κι' ἐκεῖνο τὸ ψητό πού ἔμεινε ἀπὸ χτές τὸ θράδυ.

Ο «ζητιάνος» τῆς Γκιζέλας ἔμοιαζε λίγο μὲ τὸν "Αγιο Βασίλη—σὰν τὴν εἰκόνα του δηλαδή—ποὺ ἡ μικρή ἔθλεπε συχνά στὰ διάφορα περιοδικά καὶ βιβλία, κάθε πρωτοχρονιά.

Η Γκιζέλα δὲν ἔκανε τὴν ἐλεημοσύνη τῆς ἔτσι ξερά-ξερά. Πάντα εὕρισκε ἔναν παρηγορητικό λόγο γιὰ τὸ «ζητιάνο» τῆς ἡ ἔνα εὐγενικό γέλιο.

— Κάνει πολὺ κρύο σήμερα! τούλεγε.

— Οἱ δρόμοι εἶνε γεμάτοι ἀπὸ τὸ παγωμένο χιόνι καὶ γλυστροῦνε. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ περπατήσῃ, τῆς ἀπαντοῦσε ἐκεῖνος.

Μὰ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Γκιζέλα ἔμαθε τ' ὄνομά του, κάθε τόσο τοῦ φώναζε:

— Δὲν εἶνε ἔτσι, μπάρμπα-Μαθιέ;

Καὶ στεκόταν στὴν πόρτα γιὰ νὰ τὸν ἰδῇ ποὺ ἀπομακρυνόταν, κυττάζοντάς τον μὲ μία ματιά συμπαθείας, σὰ νὰ ἥθελε νὰ τὸν προστατεύσῃ ἀπὸ τὸν ψυχρὸ θορηρᾶ πού φυσοῦσε.

Η μικρή της γειτόνισσα ἡ Ρόζα, τῆς ἔλεγε:

— Ο μπάρμπα-Μαθιός ζητιανεύει μόνο τὸ χειμῶνα. Τὸ καλοκαΐρι πουλάει τοὺς σχίνους, ποὺ κόθει στὸ δάσος, τὰ ξυλοκάρβουνα, ποὺ φτιάνει μόνος του, καὶ τὰ μπουκέτα τῶν λουλουδιῶν, ποὺ μαζεύει ὁ ἴδιος.

Μὰ τὸ χειμῶνα ὁ μπάρμπα-Μαθιός δὲ θρίσκει σχίνους, δὲ θρίσκει λουλουδια, γιατὶ τὸ κρύο τὰ κάνει νὰ πεθαίνουν κι' ἀκόμη δὲ θρίσκει ξύλα, γιατὶ οἱ δυνατώτεροι ἀπ' αὐτὸν τὰ κόθουν γιὰ νὰ τὰ ἐμπορευθοῦν, παραμερίζοντας τὸ φτωχὸ γεροντάκο, μὲ βάρβαρο τρόπο.

* * *

Η ἀνοιξις τέλος ἔφθασε!

Καὶ ἡ Γκιζέλα πῆγε καὶ κάθησε στὸ καινούργιο σπίτι τῆς θείας της ποὺ ἔχει ἔναν μικρὸ ἀλλὰ θαυμάσιον κῆπο. "Ω, τί εὐχάριστες στιγμὲς ποὺ περνάει ἔκει μέσα!... Μὰ τὸ σπουδαιότερο εἶνε ὅτι τὸ κομψὸ αὐτὸν κηπάκι ἔχει μία ωραία στέρνα. Κι' εύτυχῶς ποὺ δὲν ἔχει πολὺ θάθος, γιατὶ ὃν εἶχε, ἡ μαμά καὶ ἡ θεία τῆς Γκιζέλας δὲ θὰ τὴν ἀφηναν ποτὲ νὰ πλησιάσῃ ἔκει! Μὰ μ' ὅλο τὸ μικρὸ θάθος της ἔχει κάτι χόρτα κάτω ποὺ μοιάζουν σὰν τὰ θαλασσινὰ φύκια καὶ κυματίζουν πότε δῶ, πότε κεῖ, δίνοντας ἔνα σωρὸ χρωματισμούς μέσα στὰ νερά. Ήταν λοιπὸν μία στέρνα τέλεια, σὰν ἔκεινες ποὺ θρίσκονται μέσα στοὺς δημόσιους κήπους, μὲ τὴ διαφορὰ πώς δὲν τῆς ἔλειπαν παρὰ τὰ ψωρια. "Α, τί κρίμα! Κ' ἥταν τόσος τόπος, τόσο νερὸ, γιὰ νὰ κολυμπήσουν! Καὶ τί ώραῖο θέαμα ποὺ θὰ ἥταν νὰ τὰ βλέπῃ κανεὶς νὰ κάνουν τὸν περίπατο τους, νὰ τρυπώνουν μέσα στὰ χόρτα, ν' ἀνεβαίνουν στὴν ἐπιφάνεια κι' ἔπειτα πάλι νὰ χάνουνται στὸ θάθος. Μὰ ποῦ νὰ θρήψει τὴν Γκιζέλα; Ήταν τόσο δύσκολο πρᾶγμα!

* * *

Ο μπάρμπα Μαθιός πήγαινε τώρα στὸ σπίτι τῆς θείας της γιὰ νὰ τοῦ δίνη τὴν ἐλεημοσύνη τῆς:

Η Γκιζέλα μιὰ μέρα τοῦ εἶπε, δίνοντάς του μὲ τὴν ἄκρη τοῦ χεριοῦ της τὸ κομμάτι τοῦ φωμιοῦ καὶ τὸ τυρί:

— Δὲν τὸ πιάνω, μπάρμπα-Μαθιέ μου, γιατὶ εἶνε τὰ χέρια μου θρεγμένα ἀπὸ τὰ νερὰ τῆς στέρνας. Ξέρεις ἔχει μιὰ στέρνα μέσα στὸν κῆπο, μὰ ἔλα νὰ τὴν ίδης.

Ο μπάρμπα-Μαθιός χαμογελῶντας τὴν ἀκολούθησε ὡς τὴ στέρνα. Πλησίασε, τὴν κύτταξε σιωπηλός, κατόπιν χαιρέτησε τὴν Γκιζέλα κι' ἔφυγε.

— Τί ἔπαθε; Γιατὶ δὲν μιλάει; συλλογίσθηκε ἡ Γκιζέλα.

Μὰ τώρα δὲν εἶχε καιρὸ γιὰ σκέψεις, γιατὶ ἔπρεπε νὰ τρέξῃ νὰ ποτίσῃ τὰ ωμορφα λουλουδάκια ποὺ ἀνοιγαν τριγύρω στὴ στέρνα. "Α, πόσο τὴ μάγευε αὐτὸ τὸ πότισμα! Ήταν ἡ καλύτερη ἀσχολία τῆς. Μποροῦσε νὰ τὸ σκέπτεται δόῃ τὴ νύχτα.

Τὴν ἄλλη Τρίτη ἀκούσθηκε πάλι τὸ συνηθισμένο χτύπημα τοῦ μπάρμπα-Μαθιοῦ στὴν πόρτα. Η Γκιζέλα ἔτρεξε. Τὸν χαιρέτησε... μὰ εἶδε ὅτι κρατοῦσε κάτι στὰ χέρια του, ἔναν τενεκὲ μικρό. Ο τενεκὲς ἥταν γεμάτος νερό... Μὰ — παράξενο — τὸ νερό κινεῖται! Τί γινόταν; "Α, νὰ... ψάρια! Ψάρια κόκκινα!...

Στὴν Γκιζέλα ἥρθε ἡ ἐπιθυμία ν' ἀγκαλιάσῃ τὸ μπάρμπα-Μαθιό, νὰ πηδήσῃ καὶ νὰ κρεμασθῇ ἀπὸ τὸ λαιμό του!

Ο ἀγαθὸς ἀνθρωπὸς τὰ εἶχε πιάσει σὲ μία λιμνούλα τοῦ δάσους, σταν εἶδε ὅτι ἡ στέρνα ποὺ τόσο ἀγαποῦσε ἡ μικρὴ προστάτιδά του, ἥταν ἀδεια ἀπ' αὐτά!

— "Α, μπάρμπα-Μαθιέ, φώναξε ἡ μικρούλα. Πόσο εὔτυχισμένη μὲ κανεῖς... "Ω, σ' εὐχαριστώ πολύ... σὲ εὐχαριστώ! "Ελα μέσα... "Ελα μέσα νὰ καθήσης.

Καὶ τὸν πῆρε ἀπ' τὸ χέρι καὶ τὸν πῆγε στὸ σαλόνι. Καὶ τὰ μάτια τοῦ μπάρμπα-Μαθιοῦ ἥσαν μουσκευμένα ἀπὸ τὰ δάκρυα.

Εἶχε συγκινηθῆ τὸ καλόκαρδο γεροντάκι ἀπὸ τὶς περιποίησεις τῆς μικρούλας Γκιζέλας.

Ναὶ, ἡ Γκιζέλα εἶχε χρυσὴ καρδιά. Κι' ἔτσι καλόκαρδοι πρέπει νὰ εἰστε δόλοι, παιδιά μου γιὰ νὰ σᾶς ἀγαπάῃ ὁ καλὸς Θεός.

Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΑΣ



ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΟΥ ΠΈΘΑΙΝΕΙ

Μαμά μου, πόσο είλαι κουρασμένο! Θὰ κοιμηθῶ στὸ σῆθος σου γλυκά.

"Ω, μὰ μήν κλαῖς, ἀν σοῦμαι ἀγαπημένο! Μὲ καίν τὰ δάκρυα σου τὰ θερμά.

Κρύο εἶνε 'δῶ κι' ἔξ' ὁ θορηρᾶς φυσάει

Μὰ σ' ὄνειρό μου δλα εἰς ζεστά, Κι' ἔνα χρυσὸ ἀγγελάκι μοῦ γελάει,

Σὰν ἔχω τὰ ματάκια μου κλειστά.

Βλέπεις, μαμά, τὸν ἀγγελο στὸ πλάι,

Ποὺ τραγουδᾶ ούρανια γελαστός;

"Ασπρες φτερούγες ὄμορφες κουνάει

Ποὺ βέθαια θὰ τοῦδωκε ὁ Χριστός!

Πράσινα, κόκκινα ἄνθη, βλέπω χάμω,

Ποὺ τ' ἀγγελάκι χύνει τὸ μικρό.

Πότε κι' ἔγω, μαμά, φτερὸ θὰ κάμω;

Τώρα ποὺ ζῶ, μαμά μου, ἡ νεκρό;

Τὰ χέρια μου, μαμά, τὶ σφίγγεις τόσο;

Καὶ πάνω μου τὸ μάγουλο ἀκουμπᾶς;

Εἶνε ύγρό, μὰ πόσο καίει, πόσο!

Πῶς σ' ἀγαπῶ, μαμά! Σὺ μ' ἀγαπᾶς;

Σὰν σὺ μοῦ κλαῖς, τὰ μάτια μου δακρύζουν,

Μὰ γιατὶ κλαῖς; ὁ ἀγγελος γελᾷ...

Κουράσθηκ' ἄχ! Τὰ μάτια μου σφαλίζουν,

Μαμά μου! Τ' ἀγγελάκι μὲ φιλά!

(Ἐκ των Δανικῶν του Andersen)
Μετάτρ.: N. I. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ