





“Ωριμησα ξοπίσω του μ’ δλη τή δύναμι τῶν ποδιῶν μου

δωσε λέγοντας:

— Θά έκλεθα τήν σίκογένειά μου δίνοντάς σου έννέα πέννες.

Η θέσι μου ήταν τέτοια, ώστε είπα στὸν κ. Ντόλλομπυρότι τοῦ ἄφηνα τὸ γιλέκο μου γιὰ έννέα πέννες. Μουρμουρίζοντας ἔκεινος, μοῦ μέτρησε τὶς έννέα πέννες. Τὸν καληνύχτισα κι' ἔφυγα ἀπὸ τὸ μαγαζί του, πλουσιώτερος κατὰ έννέα πέννες καὶ ξαλαφρωμένος ἀπὸ τὸ γιλέκο μου. Μὰ κουπώνοντας τὸ σακκάκι μου, δὲν φαινόταν τίποτε.

Μὰ ἐπρόβλεπα ὅτι καὶ τὸ σακκάκι μου δὲν θάργοῦσε νὰ πάρῃ τὸν ἴδιο δρόμο κι' ὅτι θάκανα μὲ τὸ πουκάμισο τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ δρόμου τοῦ Ντούρη. Η ἀλήθεια ωστόσο εἶνε πῶς ὅταν ξεκίνησα πάλι μὲ τὶς έννέα μου πέννες, δὲν εἶχα ἀκόμα ἀκριβῆ συναίσθησι πόσο τρομερὴ ήταν ἡ κατάστασί μου.

Κι' ἔξαφνα μοῦ ήρθε ἡ ἰδέα νὰ περάσω τὴν νύχτα μου πίσω ἀπὸ τὸ παληὸ μου σχολεῖο, ποὺ βρισκόταν ἐκεὶ κοντά, σὲ μὰ γωνιὰ, δηνού πέρηρχε ἔνας σωρὸς ἀπὸ ἄχυρα. Φανταζόμουν ὅτι ἀν εἰχα τόσο κοντὰ τὸν παληὸ μου συμμαθήτας, καὶ τὸ ὑπνωτήριο ὅπου κοιμόμουν ἀλλοτε, θὰ ήταν γιὰ μένα ἔνα εἶδος συντροφιᾶς.

Δυσκολεύτηκα κάπως νὰ βρῶ τὸ λύκειο Σάλεμ, μὰ στὸ τέλος κατώρθωσα νὰ τὸ ἀνακαλύψω, καθὼς καὶ τὸ σωρὸ τῶν ἄχυρων, ἀπάνω στὰ ὅποια ἔπλωσα, ἀφοῦ ἔκανα τὸ γῦρο τοῦ σχολείου, κύτταξα τὰ παράθυρα καὶ βεβαιώθηκα πῶς ὅλα ήσαν σιωπηλά καὶ σκοτεινά. Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω τὴν ἐντύπωσι τῆς ἔγκαταλείψεως ποὺ ἔνοιωσα πλαγιάζοντας γιὰ πρώτη φορὰ χωρὶς μιὰ στέγη πάνω στὸ κεφάλι μου.

Ο ὑπνος μὲ πῆρε στὸ τέλος, ὅπως καὶ τόσους ἀλλούς ἀλήτες ποὺ ἔκαναν τὰ σκυλιά νὰ γαυγίζουν καὶ μπροστά στοὺς ὅποιους ἡ πόρτες εἶχαν κλείσει ἐκείνη τὴν νύχτα, κι' ὀνειρεύτηκα πῶς ἥμουν πλαγιασμένος στὸ κρεβάτι μου στὸ Λύκειο Σάλεμ καὶ πὼς φλυαροῦσα μὲ τοὺς ἀλλούς συμμαθητάς μου. "Έξαφνα δημως ξύπνησα καὶ εἶδα τ' ἄχυρα ἀπὸ κάτω μου καὶ τ' ἀστρα ποὺ σπινθήριζαν πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου. "Οταν θυμήθηκα ποὺ ἥμουν τέτοια ὥρα, ἔνας ἀπροσδιόριστος φόβος μ' ἔκανε νὰ σηκωθῶ καὶ ν' ἀρχίσω νὰ κόβω βόλτες γιὰ μερικὲς στιγμές. "Ωστόσο ἡ ἀχτινοθολία τῶν ἀστρων ποὺ λιγόστευε ὀλοένα καὶ ἡ χλωμὴ ἀνταύγεια τοῦ μέρους ὅπου θ' ἀνέτελλε ὁ ἥλιος, μὲ καθησύχασαν. Καθὼς τὰ μάτια μου ήσαν πολὺ βαρειά, ξαναπλάγιασα κι' ἀποκοινήθηκα πάλι, ὅχι χωρὶς νὰ νοιώσω κάποιο κρύο στὸν ύπνο μου.

Η θερμὲς ἀχτῖνες τοῦ ἥλιου καὶ τὸ κουδοῦνι τοῦ Λυκείου μὲ ξύπνησαν. "Αν μποροῦσα νὰ ἐλπίζω ὅτι ὁ Στήρφορθ βρισκόταν ἀκόμα ἐκεῖ, θὰ περιπλανιόμουν στὰ περίχωρα ὡς τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἔφευγε ἔξω μόνος. Μὰ ήσερα ὅτι ἐπρεπε νὰ εἶχε φύγει ἀπὸ καιρό. "Απομακρύνθηκα λοιπὸν, ἐνῶ οἱ μαθηταὶ τοῦ Λυκείου ξυπνοῦσαν καὶ πῆρα πάλι τὸ δρόμο τοῦ Ντούρη.

Ξημέρωνε Κυριακή... Μὰ πόσο διαφορετικὸ ήταν τὸ κυριακάτικο ἔκεινο πρωὶνό ἀπὸ τὰ κυριακάτικα πρωὶνά ποὺ εἶχα περάσει ἀλλοτε στὸ Γιάρμουθ. Στὴν ὀρισμένη ὥρα, ἡ καμπάνες ἀρχισαν νὰ σημαίνουν. Διασταυρωνόμουν μ' ἀνθρώπους ποὺ πήγαιναν στὴ λειτουργία καὶ πέρασα ἀπὸ μιαδυὸ ἐκκλησίες, ἀπ' ὅπου δ' ἥχος τῶν ὑμνων ἔφευγε γιὰ ν' ἀπλωθῆ στὴν ἥλιόλουστη πλατεῖα, ἐνῶ ὁ καντηλανάφτης δροσιζόταν στὴ σκιὰ τοῦ πυλῶνος. "Η πατροπαράδοτη κυριακάτικη ἀνάπτωσις καὶ γαλήνη ἀπλωνόταν παντοῦ. "Ἐκτὸς ἀπὸ μένα. Κάτω ἀπ' τὴ σκόνη καὶ τὴν ἀκαθαρσία ποὺ ἥμουν γεμάτος, καὶ μὲ τ' ἀχτένιστα μαλλιά μου, ἔκανα σίγουρα τὴν ἐντύπωσι κολασμένου καὶ δὲν θὰ εἶχα τὸ κουράγιο νὰ περπατήσω οὕτε μιὰ ὥρα ἀκόμα, ἀν δὲν εἶχα τὴν ἐλπίδα ὅτι κοντὰ στὴ θεία μου μίς Μπέτου θάθρισκα ἀσύλο καὶ καταφύγιο.

Ἐκείνη τὴν Κυριακὴ ἔκανα εἰκοσιτρία ὀλόκληρα μᾶλλια στὸν ἵσιο δρόμο.

Καθὼς νύχτων, ἔφτασα στὴ γέφυρα τοῦ Ρότσεστερ μὲ τὰ πόδια μου σακατεμένα καὶ μὲ τὰ μέλη μου πονεμένα, τρώγοντας ἔνα κομμάτι ψωμὶ ποὺ εἶχα ἀγοράσει γιὰ τὸ δεῖπνο μου.

Μὲ τράθηξε καμμιάδυὸ φορὲς ἡ πινακίδα ἐνὸς σπιτιοῦ ποὺ ἔγραφε πῶς νοικιάζονται δωμάτια γιὰ ταξιδιώτες, μὰ δὲν τολμοῦσα νὰ ξοδέψω τὶς τελευταῖς πεντάρες ποὺ μοῦ ἔμεναν. Γι' αὐτὸ δὲν μποροῦσα νὰ διαλέξω ἀλλη στέγη ἀπὸ τὸν οὐρανό.

Κουτσάινοντας, ἔφτασα στὸ Τσάθαμ ποὺ, μέσ' στὸ σκοτάδι, εἶχε μιὰ ὄψι φανταστικὴ μὲ τὶς κρεμαστές του γέφυρες καὶ μὲ τὰ καράβια του τ' ἀραγμένα σ' ἔνα λασπωμένο πο-

τάμι. "Εκεὶ σύρθηκα ὡς τὴ χλοϊσμένη τάπια μιᾶς πυροβολαρχίας, ποὺ ἦταν πάνω ἀπὸ ἔνα μονοπάτι, δηνού ἔνας οἰκόποιος ἔκοβε βόλτες, καὶ ξαπλώθηκα πλάι σ' ἔνα κανόνι. "Επειτα, εύχαριστημένος ἀπὸ τὴ συντροφιὰ τοῦ σκοποῦ, ἀν καὶ κείνος ἀγνοοῦσε τὴν παρουσία μου κοντά του, ἀποκοινήθηκα βαθειά ὡς τὸ πρωΐ.

Ἐύπηνησα ξυλιασμένος καὶ μὲ τὰ πόδια μου πρησμένα σαστισμένος ἀπὸ τὸν ἕχους τῶν τυμπάνων κι' ἀπὸ τὸ θύρωθο τῶν στρατιωτῶν ποὺ ἔκαναν γυμνάσια, κατέβηκα πρὸς τὸ μονοπάτι. Καταλάβαινα ὅτι ἂν ήθελα νὰ διατηρήσω ἀρκετὲς δυνάμεις γιὰ νὰ φτάσω ὡς τὸ τέλος τοῦ ταξιδιοῦ μου, δὲν ἐπρεπε νὰ κάνω πολὺ δρόμο ἐκείνη τὴν ήμέρα.

"Αποφάσισα ἐν πρώτοις νὰ φροντίσω γιὰ τὸ πούλημα τοῦ σακκακιοῦ μου... Τὸ ἔγγαλα λοιπὸν γιὰ νὰ συνηθίσω νὰ κάνω καὶ χωρὶς αὐτὸ, καὶ, παίρνοντάς το κάτω ἀπ' τὴ μασχάλη μου, ἀρχισα νὰ ἐπιθεωρῶ τὰ διάφορα παληατζίδικα.

"Υπῆρχαν πολλὰ τέτοια μαγαζία στὸ μέρος ἔκεινο, μὰ τὰ περισσότερα εἶχαν στὶς βιτρίνες τους στολές ἀξιωματικῶν, στολισμένες ἀκόμα μὲ τὰ χρυσᾶ γαλόνια τους καὶ, φοβισμένος ἀπὸ τὴν πολυτέλεια τους, περιπλανιόμουν ἐπὶ πολλὴ ὥρα, χωρὶς νὰ τολμῶ νὰ προσφέρω τὸ ἐμπόρευμά μου σὲ κανέναν.

Στὸ τέλος, ἀνακάλυψα κάποιο παληατζίδικο, φτωχικώτερο ἀπὸ τ' ἄλλα, στὴ γωνιὰ ἐνὸς βρώμικου δρόμου. "Ἐπρεπε νὰ κατέβω μερικὰ σκαλοπάτια γιὰ νὰ μπῶ μέσα σ' αὐτὸ τὸ μαγαζί ποὺ ήταν στενό, χαμηλὸ καὶ σκοτεινό. Μπῆκα μέσα μὲ καρδιὰ ποὺ χτυποῦσε δυνατὰ, κ' ἡ ταραχὴ μου μεγαλώσε ἀκόμα περισσότερο, ὅταν ἔνας ἀπαίσιος γέρος μὲ μιὰ μεγάλη κι' ἀχτένιστη γενειάδα πρόσβαλε ἀπὸ τὸ πίσω μέρος τοῦ μαγαζιοῦ καὶ μ' ἀρπάξε ἀπὸ τὰ μαλλιά. "Ηταν φριχτὸς τὴ θέα μὲ τὸ βρώμικο φανελλένιο γιλέκο του καὶ μύριζε τρομερὰ ροῦμι.

— "Ω! τί θέλεις ἐδῶ; μούγκρισε μὲ φωνὴ ἀγρια. Τί θέλεις ἐδῶ; "Ω! τὰ πνεμόνια μου καὶ τὸ σηκότι μου, τί θέλεις; "Ω! γκορόου, γκορόου!...

Τρόμαξα τόσο ἀκούγοντας αὐτὲς τὶς λέξεις καὶ προπάντων τὴν τελευταία ποὺ δὲν τὴν ήξερα καθόλου κ' ἡ ὅποια ἔμοιαζε μὲ ρόγχο ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ λαρυγγιοῦ του, ὡστε δὲν μπόρεσα νὰ ἀπαντήσω. Τότε δ' γέρος, κρατῶντάς με πάντα ἀπ' τὰ μαλλιά, ξαναφώναξε:

— "Ω! τί θέλεις ἐδῶ; "Ω! τὰ μάτια μου καὶ τὰ κόκκαλα μου, τί θέλεις; "Ω! γκορόου, γκορόου!

Φαινόταν σὰ νάγκαζε τὴ λέξι αὐτὴ ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ ἔσαυτον με μιὰ δύναμι ποὺ ἔκανε τὰ μάτια του νὰ πετιούνται ἔξω ἀπὸ τὶς κόγχες τους.

— Θὰ ήθελα νὰ μάθω, ψιθύρισα τρέμοντας, ἀν ἀγοράζετε ἔνα σακκάκι.

— "Ω! νὰ δοῦμε τὸ σακκάκι! φώναξε ὁ γέρος. "Ω! τὶ φλογισμένη μου καρδιὰ, δεῖξε μου τὸ σακκάκι.

Καὶ θράζοντας ἀπὸ τὰ μαλλιά μου τὰ χέρια του ποὺ ἔμοιαζαν μὲ νύχια ἀρπαχτικοῦ πουλιοῦ, φόρεσε ἔνα ζευγάρι γυαλιά, ποὺ δὲν ὠμόρφωναν καθόλου τὰ φλογισμένα του μάτια.

— "Ω! πόσα θέλεις γιὰ τὸ σακκάκι; μούγκρισε ἀπὸ τὸ δέξτρασε. "Ω! γκορόου! Πόσα θέλεις γιὰ τὸ σακκάκι;

— Μισή κορώνα! τοῦ ἀπάντησα, έξακολουθῶντας νὰ τρέμω.

— "Ω! τὰ πνεμόνια μου καὶ τὸ σηκότι μου! φώναξε ὁ γέρος. "Οχι! "Ω! τὰ μάτια μου, ὄχι! "Ω! τὰ κόκκαλα μου, ὄχι! Δεκαοχτώ πέννες! Γκορόου!...

— "Ε λοιπόν! εἶπα, εύτυχισμένος, γιατὶ νόμιζα πὼς θὰ εμπέρδευα. Σᾶς τὸ δίνω γιὰ δεκαοχτώ πέννες.

— "Ω! τὸ σηκότι μου! φώναξε ὁ γέρος, πετῶντας τὸ σακκάκι μου σ' ἔνα ράφι. "Εθράξε! "Ω! τὰ πνεμόνια μου, ἀδειασέ μου τὴ γωνιά! "Ω! τὰ μάτια μου καὶ τὰ κόκκαλα μου, γκορόου! Μὴ μοῦ ζητᾶς λεπτά! "Ἄσ κάνουμε μιὰ ἀλαξιά!

Ποτὲ, οὕτε πρὶν, οὕτε μετὰ, δὲν εἶχα τόσο τρόμο γιὰ τὴν Οπαρέη μου. Τοῦ εἶπα ταπεινὰ ὅτι εἶχα ἀνάγκη ἀπὸ λεφτά κι' ὅτι τίποτε ἄλλο δὲν μποροῦσε νὰ μοῦ φανῆ χρήσιμο, μὰ κι' ὅτι δὲν ήθελα νὰ τὸν πιέσω καὶ ὅτι θὰ περίμενα δξω, δπως ἐπιθυμοῦσε.

Βγῆκα λοιπὸν ἀπὸ τὸ μαγαζί καὶ πῆγα καὶ κάθησα στὴ σκιὰ σὲ μιὰ γωνιά.

Καὶ ἡ ὥρες πέρασαν, ἐνῶ ἔγως έξακολουθοῦσα νὰ περιμένω. "Ο ἥλιος διαδέχτηκε τὴ σκιὰ, κι' ἔπειτα ἡ σκιὰ τὸν ἥλιο... κι' ἔγω περίμενα πάντα τὸ χρήμα μου.

Ποτέ μου δὲν ξαναεῖδα τέτοιο μέθυσο καὶ μανιακὸ σὰν τὸν παληατζῆ αὐτόν. "Ηταν γνωστός σ' δλη τὴ γειτονιά, δ-

που είχε τή φήμη πώς, πούλησε τήν ψυχή του στό διάβολο, όπως δέν ἄργησα νά μάθω ἀπό τά χαμίνια τῆς συνοικίας που ἔκαναν συνεχεῖς ἐπιδρομές γύρω στό μαγαζί του, φωνάζοντας:

— Δέν είσαι τόσο κακομοίρης ὅπως φαίνεσαι, Τσάρλου! Δείξε μας τά λεφτά που πήρες, πουλώντας τήν ψυχή σου στό διάβολο! "Α! τάχεις κρυμμένα μέσα στό στρώμα σου!..."

"Ο γέρο παληατζῆς θύμωνε τόσο ἀκούγοντας τίς κοροϊδίες αὐτές, ώστε ἡ μέρα πέρασε μὲ τίς ξαφνικές ἔξόδους που ἔκανε ἀπό τό μαγαζί του γιὰ νά πιάση κανένα ἀπ' αὐτά τά χαμίνια, τά ὅποια τόθαζαν στά πόδια σάν τρελλά, ἔξακλουθώντας νά τὸν κοροιδεύουν.

Συχνά, ἀπάνω στή λύσσα του, μὲ νόμιζε γιὰ ἔνα ἀπ' αὐτά καὶ ὥρμοῦσε ἐναντίον μου, σάν νάθελε νά μὲ κομματιάσῃ. Μά μ' ἀναγνώριζε εύτυχως ἐγκαίρως, ζαναγύριζε στό μαγαζί του καὶ ξαπλωνόταν στό κρεβάτι του, μουρμουρίζοντας ἀναρίθμητα: «Γκορόου!»

Σὰν νά μὴν ἔφτανε δὲ αὐτό, τά χαμίνια, νομίζοντας πώς ἥμουν ὑπάλληλός του, ἔξ αἰτίας τῆς ἐπιμονῆς μὲ τήν ὅποια περίμενα ἔξω ἀπό τό μαγαζί του, μισοντυμένος, μοῦ πετούσαν πέτρες καὶ μὲ πείραζαν ὅπως μποροῦσαν ὅλη τήν ἡμέρα.

"Ἐντωμεταξύ, ὁ παληατζῆς ἔκανε ἔνα σωρὸ ἀπόπειρες γιὰ νά μὲ πείση νά δεχτῷ κάποιο πρᾶγμα ἀπό τό μαγαζί του ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τό σακκάκι μου. Μοῦ πρόσφερε διαδοχικά ἔνα καλάμι γιὰ τό φάρεμα, ἔνα θιολί, ἔνα καπέλλο τρίκωχο κι' ἔνα φλάουτο. Μά ἀρνιόμουν ὅλες τίς προσφορές του, κι' ἀπόμενα στή θέσι μου, ἀπελπισμένος πειά, μὰ ἵκετεύοντάς τον μὲ δάκρυα στά μάτια νά μοῦ δώσῃ τό χρήμα. Στό τέλος, ἀρχισε νά μὲ πληρώνη πεντάρα πρὸς πεντάρα, καὶ πέρασαν δυὸ δόλοκληρες ὥρες ὡς ὅτου νά μοῦ μετρήσῃ τό ποσὸν ἐνὸς σελλινιοῦ.

— "Ω! τά μάτια μου!" "Ω! τά κόκκαλά μου! φώναξε τότε. Θὰ φύγης ἀν σοῦ δώσω δυὸ πέννες ἀκόμα;

— Δέν μπορῶ, τοῦ ἀπάντησα. Θὰ πεθάνω ἀπό τήν πεῖνα.

— "Ω! τά πνεμόνια μου καὶ τό σηκότι μου! Θὰ φύγης ἀν σοῦ δώσω τρεῖς πέννες;

— Θὰ ἔφευγα χωρὶς νά μοῦ δώσετε τίποτε, ἀν μποροῦσα, τοῦ ἀπάντησα, μὰ ἔχω μεγάλη ἀνάγκη ἀπ' αὐτά τά χρήματα.

— "Ω! γκορόου! Θὰ φύγης ἀν σοῦ δώσω τέσσερες πέννες ἀκόμα;

"Ήμουν τόσο ἔξαντλημένος, τόσο κουρασμένος, ώστε δέχτηκα αὐτή τήν προσφορά, καὶ παίρνοντας, μὲ κάποια τρεμούλα, τό χρήμα ἀπό τ' ἀπαίσιο χέρι του, ἔφυγα λίγο πρὶν ἀπ' τό ἡλιοθασίλεμα, πεινασμένος καὶ συντριψμένος, ὅσο δέν ἥμουν ποτέ μου. Πάντως, ζιδεύοντας ἔξη πεντάρες, μτόρεσα νά φάω καὶ νά χορτάσω καὶ, γεμάτος καινούργιο θάρρος, ἔκανα κουτσαίνοντας ἔφτα μιλλια ὡς ὅτου νύχιωσε γιὰ καλά.

Ξάπλωσα ἔκείνη τή νύχτα κάτω ἀπό μιὰ θημωνιά, δησοὶ ἀναπαύτηκα καλά, ἀφοῦ προηγουμένως βούτηξα σ' ἔνα ρυάκι τά πόδια μου ποὺ ἴσαν γεμάτα φουσκάλες καὶ τά ἐπίνεσα μὲ φρέσκα φύλλα.

"Οταν ξεκίνησα πάλι τήν ἄλλη μέρα τό πρωΐ, εἶδα τό δρόμο νά ξετυλίγεται μπροστά μου ἀνάμεσα ἀπό ἀλλεπάλληλα περιθύλια καὶ χωράφια. Τό θέαμα ἦταν τόσο γοητευτικό, ώστε ἀποφάσισα νά κοιμηθῶ τήν ἐπόμενη νύχτα σ' ἔνα ἀπό τά χωράφια αὐτά.

Οἱ ἀλήτες μὲ τοὺς ὅπυίους διασταυρωνόμουν τήν ἥμέρα ἔκείνη, εἶχαν τόσο κακό παρουσιαστικό καὶ μοῦ προκαλοῦσσαν τέτοιο τρόμο, ώστε ἡ ἀνάμνησι τους εἶνε ἀκόμα ζωντανὴ μέσ' στό πνεῦμα μου. Μερικοὶ ποὺ εἶχαν μοῦτρα ληστῶν μ' ἀγοινούτταζαν στό πέρασμά μου. Συ-

χνά, σταματοῦσαν, μὲ φώναξαν νά πάω κοντά τους καὶ, καθηπτέντες τό ἔθαζα στά πόδια, μοῦ τέταγαν πέτρες. Θυμοῦμι τεχνιστά ἔνα νεαρὸ παληατζῆνθραπο, συνοδευόμενον ἀπό τή γυναίκα του —ένα γανωματή ὅπως σανινήτον ἀπό τά σύνεργά του

που μόλις μὲ εἶδε μοῦ φώναξε μὲ φωνὴ τόσο τρομερὴ νά πάω κοντά του, ώστε ἔκανα μεταβολὴ καὶ στάθηκα.

— "Αλλη φορά ν' ἀκοῦς δταν σὲ φωνάζω, εἶπε ὁ γανωματῆς, ἀν δέν θέλης νά σοῦ δώσω τῆς χρονιᾶς σου.

Σκέφθηκα δτι τό καλύτερο πού εἶχα νά κάνω ἦταν νά ὑπακούσω. Πλησιάζοντας εἶδα δτι ἡ γυναίκα εἶχε τό ἔνα μάτι πρισμένο.

— Ποῦ πηγαίνεις; μὲ ρώτησε ὁ γανωματῆς ἀρπάζοντάς με μὲ τό κατάμαυρο χέρι του ἀπό τό γιακά του πουκαμίσου.

— Σ τό Ντούρη, τοῦ ἀπάντησα.

— Κι' ἀπό ποῦ ἔρχεσαι; μὲ ξαναρώτησε τυλίγοντας τό πουκάμισό μου γύρω ἀπ' τό χέρι του γιὰ νά μὲ κρατάῃ καλύτερα.

— Ἀπό τό Λονδίνο.

— Ψέματα λές... Είσαι λωποδύτης γιὰ νά γυρίζης ἔτοι στούς δρόμους! Πέξ μου, ναὶ ἡ ὄχι, είσαι λωποδύτης;

— "Ω... ὄχι, τραύλισα.

— Εγώ σοῦ λέω πώς είσαι λωποδύτης, παληόπαιδς! Τόλμησε νά μοῦ ξαναπήσῃς ὄχι, ἀν θέλης νά σοῦ τσακίσω τό κεφάλι!

Καὶ μὲ τό χέρι του ἔκανε μιὰ κίνησι, σάν νάθελε νά μὲ χτυπήσῃ. "Επειτα, κυττάζοντάς με ἀπό τό κεφάλι ὡς τά πόδια, μὲ ρώτησε:

— "Εχεις νά μοῦ δώσης νά πιῶ μιὰ μπύρα; "Αν ἔχης, δός μου τά λεφτά γρήγορα πρὶν σοῦ τά πάρω!

Σίγουρα θὰ ύπάκουα ἀν δέν συναντούσα ἔκείνη τή στιγμὴ τό βλέμμα τῆς γυναίκας. Τήν εἶδα νά κουνάῃ ἀδιόρατα τό κεφάλι της καὶ νά σχηματίζῃ μὲ τά χείλη της τήν λέξι «ὄχι».

— Είμαι πολὺ φτωχός, ἀπάντησα, προσπαθῶντας νά χαμογελάσω, καὶ δέν ἔχω χρήματα.

— "Εξήγησέ μου τώρα κάτι, εἶπε ὁ γανωματῆς ρίχνοντάς μου ἔνα βλέμμα τόσο αύστηρό, ώστε γιὰ μιὰ στιγμὴ νόμισα πώς ἔβλεπε τά χρήματα στό βάθος τῆς τσέπης μου.

— Κύριε... τραύλισα.

— "Εξήγησέ μου γιατί φορᾶς τό φουλάρι τοῦ ἀξελφοῦ μου; Δός μου το γρήγορα!

Καὶ μὲ μιὰ γρήγορη κίνησι, ἀρπαξε τό φουλάρι μου καὶ τό πέταξε στή γυναίκα του. "Έκείνη ἀρχισε νά γελάῃ σάν νά είχε κάνει κάποιο αστεῖο, μοῦ ξαναπέταξε τό φουλάρι μου καὶ μὲ μιὰ κίνησι τόσο φευγαλέα ὅσο κ' ἡ προηγουμένη, σχημάτισε μὲ τά χείλη της τή λέξι «φύγε».

Μὰ πρὶν προφτάσω νά τήν ύπακούσω, ὁ γανωματῆς μὲ ἀρπαξε πάλι τό φουλάρι μὲ μιὰ κίνησι τόσο ἀπότομη, ώστε λίγο ἔλειψε νά χάσω τήν ισορροπία μου, τό ἔδεσε γύρω στό λαιμό του καὶ, γυρίζοντας πρὸς τή γυναίκα του μὲ μιὰ βλαστήμια, τήν ἔσπρωξε κτηνωδῶς καὶ τήν ἔρριξε κάτω.

Δέν θὰ ξεχάσω ποτὲ αὐτό ποὺ ἔνοιωσα βλέποντάς την πά πέφτη πρὸς τά πίσω μὲ τά μαλλιά της ἀσπρισμένα ἀπό τό χῶμα.

— "Εγώ ἐπωφελήθηκα τής εὐκαιρίας γιὰ ν' ἀπομακρυνθῶ. Μὰ λίγο πιὸ κάτω γύρισα καὶ τήν εἶδα καθισμένη στήν άκρη τοῦ δρόμου νά σκουπίζῃ μὲ τό σάλι της τό αἷμα που κυλοῦσε στό πρόσωπό της, ἐνῷ ὁ σύντροφός της ἔξακυλουσσε τό δρόμο του.

Αύτή ἡ περιπέτεια μὲ τρόμαξε τόσο, ώστε, κατόπιν, μόλις ἔβλεπα στό δρόμο μου τέτοια ύποκείμενα, ζαναγύριζα πίσω καὶ κρυθόμουν ὡς ὅτου νά περάσουν —πραγμα ποὺ θὰ μὲ καθυστεροῦσε πολύ...

Μὰ σ' αὐτή τή δοκιμασία, καθὼς καὶ στίς ἄλλες ποὺ ἐπικολούθησαν κατά τήν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ, φαίνεται πώς μὲ ύποστήριζε καὶ μὲ διεύθυνε ἡ εἰκόνα τής μητέρας μου, ποὺ τήν εἶχα ἀδιάκοπα μέσα στό μυαλό μου καὶ ποὺ μοῦ κρατοῦσε συντροφιά...

— Ήταν κοντά μου, τό βράδυ, δτων έπι πλάθηκα σ' ἔνα χωράφι γιὰ νά κοιμηθῶ. Κ' ἦταν κοντά μου πάλι τήν ἄλλη μέρα, δτων έπηρα τόν ἡλιόλουστο δρόμο τοῦ Καντέρμπουρυ.

— Οταν, τέλος, ἔφτασα στά ἀπέραντα χέρσα χωράφια ποὺ γειτονεύουν στό Ντούρη, ἡ εἰκόνα τής μητέρας μου πάλι ἔριξε μιὰ λάψιψι ἐλπίδας στό το πίο ποὺ ἡ θέα του προκαλοῦσε τήν ἀπόγνωσι (Άκοισθεῖ)

## ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ἐπειδή πολλοὶ ἀναγνώσται μας μᾶς παρεπονθήσαν διότι ἴσαν ἀναγκασμένοι νά καταστρέψουν τά τεύχη τοῦ περιοδικοῦ ἀποκόπτοντες ἔθδομαδιαίως τό δελτίον τῶν Βιβλίων, τά ὅποια διανέμει τό «Μπουκέτο», κατηγορήσαμε τά δελτία αὐτά.

Τάς ἔκδοσεις μας θὰ προμηθεύεσθε πλέον ἐλεύθερα, χωρὶς δελτία, διὰ τής καταβολῆς μόνον τοῦ ἀντιτίμου των.

Διά τά ἔργα τά ὅποια θὰ ἔκδιδωμεν μηνιαίως θὰ είδοποιούμεν τούς ἀναγνώστας μας διὰ τοῦ περιοδικοῦ.