

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑΝΤΣΑ

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΩ, τής Γαλλικής Ακαδημίας

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Εντωμεταξύ, ο γιατρός που εξακολουθούσε να επισκέπτεται ταχτικά τον Μωρίς, δεν έπαυσε να έκδηλώνει την ικανοποίησή του.

— Πάμε πολύ ωραία, μεν έλεγε. "Αν ή θελτίωσις αυτή εξακολουθήση, σε λίγο καιρό θα είμαι εις θέσιν να σάς πώ: «Δεν υπάρχει πειά κανέναν κινδυνος, κυρία μου...»

* * *

Πλησίαζε πειά ή μέρα που είχαμε όρισει για την έσπεριδα την οποία θα δίναμε στη βίλλα και ή Πεπίτα κι' εγώ είμαστε πολύ απασχολημένες με τις προετοιμασίες της. Μα κι' ο Μωρίς μας βοηθούσε όσο μπορούσε σ' αυτές, λές κ' ήθελε να κινήται διαρκώς και να απασχολή τη σκέψη του.

Είχε γίνει ο άχώριστος βοηθός της Πεπίτας, ή οποία πρωτοστατούσε στις έτοιμασίες, γιατί ήταν πολύ πιό έμπειρη από μένα σ' αυτά τ'α ζητήματα.

Η Πεπίτα με τη ζωηρότητά της και την πνευματώδη χάρι της, του ξανάδινε το κέφι του και συχνά τον έβλεπα να γέλα με τ' άστεία της.

Μά, μόλις έβλεπε έμένα, το χαμόγελο έσβυνε από τ'α χείλη του και γινόταν πάλι μελαγχολικός.

Σιγά-σιγά άρχισε να επιδιώκη τη συντροφιά της Πεπίτας περισσότερο από τη δική μου. Το καταλάβαινα πολύ καλά αυτό... Έγώ, ήμουν γι' αυτόν το χαμένο όνειρό του, ή πληγή της καρδιάς του που μάτωνε ακόμα, ενώ ή Πεπίτα ήταν κάτι σαν μιά καινούργια χαρά... σαν μιά καινούργια έλπίδα...

Μιά καινούργια έλπίδα;...

Είπε, τάχα σωστό αυτό;... "Ω! και να ήταν αλήθεια;... Να μπορούσε ο Μωρίς να ξεχάση έμένα και ν' αγαπήση την Πεπίτα...

Μά τί με κάνει να τ'ο λέω αυτό... Έχω καμμιά ένδε ζι που να μου παρέχη έστω και την έλαχίστην έλπίδα...

Δεν ξέρω... Τίποτε... Μά...

"Ας είνε... Ο Θεός να δώση να είν' αυτό αλήθεια...

Κ' ή Πεπίτα;... Θα ήταν τάχα διατεθειμένη ν' ανταποκριθί στο αίσημά του, αυτή που έχει παίξει ως τώρα με τόσοσ και τόσοσ άνδρες για να τούς έγκαταλείψη κατόπιν;... Αυτή ή θεότρελλη, μά καλή και πολυαγαπημένη μου Πεπίτα;

Ο Ζάν, στον οποίο ανακοίνωσα όλες αυτές τις σκέψεις μου, γιατί δεν έχω κανένα μυστικό από το σύζυγό μου, μου είπε:

— Ποιός ξέρει τί γίνεται καμμιά φορά;...

Τ'α θεωρώ όλα δυνατά σ' αυτόν τον κόσμο... αφού εγώ μπόρεσα να κερδίσω την αγάπη σου.

— Τί είν' αυτά που λές, Ζάν; "Αν δεν έκέρδιζες έσύ την αγάπη μου, τότε ποιός έπρεπε να την κερδίση; Έγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κανέναν στον κόσμο που να μπόρη να συγκριθί με σένα... Την ευτυχία που μου χάρισες έσύ, κανέναν άλλος δεν θα ήταν εις θέσιν να μου τη δώση... Κοντά σου δεν νοιώθω καμμιά άνησυχία για το μέλλον... Είμαι βέβαιη πώς όλη μου ή ζωή θα κυλήση χαρούμενη και γαλήνια, όπως τώρα...

— Αυτή τη βεβαιότητα, μου απάντησε ο Ζάν, την έχουν όλοι όσοι κάνουν το καθήκον τους... Το καθήκον είνε ή θάσις της ανθρώπινης ευτυχίας. Υπάρχουν βέβαια συμφορές και χτυπήματα της μοίρας, που δεν μπορεί κανείς να τ' αποφύγη... Μά και τότε ακόμα, όταν ο άνθρωπος ξέρη ότι τις δυστυχίες αυτές δεν τις δημιούργησε μόνος του στον έαυτό του, τις νοιώθει λιγώτερο θαραίες. "Αλλ' άς έρθουμε πάλι στον Μωρίς... Μου φαίνεται ότι πράγματι δεν είνε τόσο τρομερά όσο άλλοτε... Η υγεία του έχει θελτιωθί σημαντικά, κι' αυτό είνε μιά

απόδειξις ότι υποφέρει πολύ λιγώτερο, αφού ή άφορμή της άρρώστειας του ήταν ήθική... "Αν γίνη έντελώς καλά, ο δυστυχισμένος αυτός νέος, θα μπόρσουσε τότε να πούμε ότι ή ευτυχία ή δική μας δεν έκανε κακό σε κανέναν και να τη χαρούμε στο μέλλον χωρίς καμμιά τύψη...

— Ναι, έχεις δίκιο, Ζάν... απάντησα συγκινημένη από την ευγένεια των αισθημάτων του συζύγου μου. "Αν ο Μωρίς πέθαινε από τον καύμό του, την ευτυχία μας θα την σκίαζε πάντα ένα σύννεφο... Μά έχω πειά την πεπειθησι ότι ο Θεός δεν θ' αφήση να γίνη ένα τέτοιο πράγμα...

Κ' ή μέρες περνούσαν...

Ο Μωρίς είνε γίνει πειά άγνωριστος.

Του άρεσε τώρα ή κίνησις, ή ζωή... Μιλούσε, γελούσε, και σπάνια πειά, σ' έλάχιστες στιγμές, τον έβλεπα μελαγχολικό.

Σε μένα φερόταν με το μεγαλύτερο σεβασμό, σαν να μην είνε υπάρξει τίποτε στο παρελθόν μεταξύ μας. Με έλεγε «κυρία», μου μιλούσε στον πληθυντικό και ποτέ δεν μου άνέφερε τίποτε για τον έρωτά του.

Απεναντίας με την Πεπίτα είνε μεγάλο θάρρος φώναζε ο ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα, κι' όλη την ήμέρα θρισκόντουσαν μαζί, πρὸς μεγάλη χαρά τόσο δική μου, όσο και του Ζάν.

Ηθελα να θολιδοσκοπήσω την Πεπίτα ως πρὸς τις διαθέσεις της απέναντί του, μά κάθε φορά που αποφάσιζα να της μιλήσω σχετικώς, δίσταζα την τελευταία στιγμή και το άνέβαλλα για άλλη φορά...

Η Πεπίτα όμως, ειλικρινής και αυθόρμητη όπως είνε σε όλα της, με πρόλαβε.

— Ξέρεις, μου είπε μιά μέρα γελώντας, χωρίς κανένα άλλο πρόλογο, μου φαίνεται πώς σου έκλεψα την αγάπη τ'ου Μωρίς...

— Αλήθεια; έκανα γελώντας κι' εγώ, μά κατά θάθος ζωηρά συγκινημένη. Μιλās σοβαρά, Πεπίτα;

— Ναι, Τζουλιάννα μου. Είμαι σχεδόν βέβαιη πώς είνε έρωτευμένος μαζί μου.

Και πώς το κατάλαβες αυτό;

— Μά δεν χρειάζεται μιά γυναίκα πολλά πράγματα για να καταλάβη έναν άνδρα που είνε έρωτευμένος μαζί της. Λίγα βλέμματα, μερικές κουβέντες φτάνουν...

Δεν μπόρεσα να κρατηθώ και την ρώτησα με κάποια αγωνία:

— Και σ'υ, Πεπίτα, τί αισθάνεσαι για τον Μωρίς;

Εκείνη γέλασε πάλι και μου απάντησε:

— Μου φαίνεται πώς αν είνε πραγματικά έρωτευμένος μαζί μου, αυτή τη φορά θα παντρευτώ...

Η όψι της πήρε κάποια σοβαρή έκφρασι και κατόπιν έπρόσθεσε:

— Τί περίεργα πράγματα που συμβαίνουν σ' έμάς τις γυναίκες... Ποτέ δεν μου είνε περάσει από το μυαλό ή σκέψις, όχι ότι μπόρουσα ν' αγαπήσω τον Μωρίς, αλλά ούτε καν ότι μπόρουσε να μου άρέση... Δεν ξέρω γιατί δεν τον είχα προσέξει ποτέ... "Άλλοι άνδρες μου άρεσαν από την πρώτη στιγμή που τούς είδα, μά έπειτ' από λίγο καιρό μου έγιναν αντιπαθητικοί... Με τον Μωρίς όμως συμβαίνει το αντίθετο. "Όσο περισσότερο τον γνωρίζω, τόσο πιό πολύ τον συμπαθώ... Μπορώ μάλιστα να πώ ότι τον αγαπώ...

Και ξεσπώντας σε δυνατά γέλια, έπρόσθεσε:

— Δεν πιστεύω να ζηλεύης γιατί σου έκλεψα την αγάπη του;... Έσύ άλλωστε έχεις την αγάπη του συζύγου σου, που είνε ο πιό άνεκτίμητος άνθρωπος του κόσμου...



Είχε γίνει ο άχώριστος βοηθός της Πεπίτας.

(Ακολουθεί)