

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΘΕΛΩ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΑ ΓΛΥΚΟ

(Του Γαβριήλ ντ' Αννούτζιο)

Θέλω έναν έρωτα γλυκό, μεγάλο, δυνατό, ατέλειωτο...
 Θέλω έναν έρωτα πιο δυνατό απ' το θάνατο.
 Πιο δυνατό από μένα...
 Πιο δυνατό από σένα...
 Θέλω ή ψυχές μας έτσι μόνες να πονούνε, έτσι μαζί
 και ή δυο να βυθιστούνε σ' ένα μαρτύριο μυστικό...
 Θέλω μαζί σε κάποιαν άλλη χώρα την ψυχή μας να
 πάρουμε και να την φέρουμε εκεί...
 Σε άλλη πιο γλυκειά ζωή...
 Σε κάποιαν άλλη γη...

* * *

Θέλω, γλυκειά μου, την αγάπη σου να κρύψω, σ' ένα
 ψηλό, πανύψηλο ένα πύργο...
 Τόσο ψηλό που ν' αγγίζει τ'άστρα τούρανο...
 Και τό φεγγάρι από εκεί να μάς φωνάζη, πιο ήσυχα,
 πιο ήρεμα, πιο μυστικά...
 Γιατί μονάχα εσένα έχω στον κόσμο...
 Γιατί φοβάμαι τους ανθρώπους μη σε πάρουν...
 Θέλω έναν έρωτα γλυκό, μεγάλο, δυνατό...
 Θέλω μι' ατέλειωτη αγάπη...
 Κ' ύστερα ένα τάφο, όλο μάρμαρο λευκό.
 Βυθύ ένα τάφου κι' έρημο ένα μνήμα.
 Εκεί την ώρα του θανάτου μας κ' οί δυό... να κρύψου-
 με τον έρωτα.

ΔΕΝ Μ' ΑΓΑΠΑΣ...

(Του Έρρίκου Χάινε)

... Δέ μ' αγαπάς, δέ μ' αγαπάς' δέν είν' αυτό, όμως, που
 με θλίβει τόσο. Αφησέ με να κυττάξω βαθειά μέσα στα
 μάτια σου και θά εϊμ' ευτυχισμένος σαν τον βασιληά...
 Θέλεις να με μισήσης, με μισείς. Τό ρόδινο στοματάκι
 σου μου τό μαρτυρά. Δόσε μου τό ρόδινο στοματάκι σου
 να τό φιλήσω και θάβρω έτσι την παρηγοριά...
 Ω, μην όρκίζεσαι, φίλησέ με μόνο. Δέν πιστεύω τους
 όρκους που κάνουν ή γυναίκες. Τά λόγια σου είνε γλυκά,
 πιο γλυκό όμως είνε τό φιλι που σου κλεψα. Είσαι δική
 μου τώρα και τά λόγια μου φαίνονται σαν μάταιη πνοή.
 Όρκίσου μου, πολυαγαπημένη μου, κάνε μου όσους όρ-
 κους θέλεις. Σε πιστεύω και μιá λέξι μόνο αν μου πής.
 Πέφτω στο στήθος σου επάνω και μου φαίνεται πως άλλος
 σαν κι' εμέ ευτυχισμένος δέ βρίσκεται στον κόσμο.

ΑΧ, ΑΣ ΗΜΟΥΝ...

(Του ιδίου)

"Αχ, άς ήμουν τό σκαμνάκι π' άκουμπά τά ποδαράκια
 της ή λατρευτή μου! Κι' αν τά χτυπούσε άκόμα με θυμό,
 δέν θα άφηνε ούτε μιá κραυγή πόνου να μου ξεφύγη.

"Αχ, άς ήμουν τό μαξιλαράκι που κερφώνει τις καρφι-
 τες της. Κι' αν άκόμη με τρυπού-
 σε τόσο που να ξεπετιώνταν αίμα,
 χαρά θα μου φερναν ή πληγές μου.

"Αχ, άς ήμουνα τό κουρελόχαρ-
 το που βάζει σαν κατσαρώνει τά
 μαλλιά της! Θα της έψιθύριζα στ'
 αυτί όλα όσα ζούν και αναπνέουν
 μέσα μου!

... Απ' τους μεγάλους μου πό-
 νους κάνω γλυκά τραγούδια. Τα
 τραγούδια μου σαλεύουν τά ποικι-
 λόχρωμα φτερά τους και πετούν
 προς την πολυαγαπημένη μου. Βρί-

σκουν τό δρόμο, γυρίζουν όμως παραπονεμένα. Έχουν
 παράπονο κρυφό, μα δέν θέλουν να πουν —άλλοίμονο,
 δέν θέλουν... τί είδαν μέσα στην καρδιά της!

ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΡΠΑ ΣΟΥ

(Του Τέννυσον)

"Ελα, πάρε στα χέρια σου πάλι την άρπα και κάνε με
 να λησμονήσω κάθε πόνο με τις γλυκές της νότες...
 Είνε βράδυ! Κύττα που ή σκιές άπλώθηκαν γλυκά τρι-
 γύρω.

Τραγούδησε, αγάπη μου! Τραγούδησέ μου άπόψε. Σή-
 μερα, κι' ό θάνατος αν έρθη, θα κάνη την ψυχή μου ή
 φωνή σου δυνατή και δέν θα τον αισθανθώ, δέν θα τον
 νοιώσω...

"Ας ιδώ μονάχα άκόμα μιá φορά εκείνο τό χιονάτο
 μπράτσο σου καθώς άπλώνεται στην άρπα σου επάνω...

"Απόψε έτσι, αγάπη μου, καθώς θ' άκούω την άρπα σου
 να παίξη, θα ειρωνευθώ την Μοίρα μου και θα ξεχάσω
 κάθε πόνο, κάθε καύμό και κάθε στεναγμό...

"Ελα, πάρε στα χέρια σου πάλι την άρπα!
 Τραγούδησέ μου. —Είνε βράδυ...

ΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

(Του Λογκφελλίου)

Έμπρός!
 Η έρωτική ιστορία άρχίζει...
 Χθές ήταν, χθές, που ή αγάπη μου τά μάτια της μου έδω
 σε να φιλήσω...

Κι' εγώ προσκύνησα μπροστά της...

Κι' εγώ τά μάτια εκείνα κύτταξα...

Κι' εγώ τά μάτια εκείνα φίλησα...

Έμπρός!

— "Ω! Ιστορία έρωτική...

Τό πελώριο καράβι του έρωτά μου παλαίει με κύματα...

Πώς δέρνεται στα κύματα τό καράβι του έρωτά μου!...

Άλλοίμονο!

Ό αγέρας δυναμώνει και ή νύχτα είνε ώργισμένη, σκο-
 τεινή...

Κι' εγώ άπόψε θαύμαι ό νικημένος...

Έμπρός! άκόμα έμπρός...

Ποιός είδε την αγάπη μου άπόψε; Ποιός έντυσε τον Ου-
 ρανό στα μαύρα σύννεφα; Ποιός έπνιξε με δάκρυα τη φω-
 νή μου;...

Η θάλασσα στα βάθη της έπήρε τό καράβι του έρωτά
 μου...

Και δέν έφάνηκε ή αγάπη μου άπόψε...

Άπόψε, αυτή τη νύχτα που νικούνε στην ψυχή μου οί Σα-
 τανάδες...

* * *

— Έμπρός! άκόμα λίγο έμπρός...

— "Ω, πεθαμένη ιστορία της αγάπης!...

Χθές ήταν, χθές άκόμα που ή αγάπη μου, τά μά-
 τια της μου έδωσε να φιλήσω...

Κι' εγώ προσκύνησα μπροστά της...

Κι' εγώ τά μάτια εκείνα φίλησα...

Κι' εγώ... άπόψε... τώρα!...

Κι' εγώ — άλλοίμονο!

Πώς κλαίω τώρα εγώ που τά θυμάμαι!...

