

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

Του Παυλου ΝΤ' ΑΙΓΚΡΕΜΟΝ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

— "Εκανες πολὺ ἄσχημα, εἶπε ἡ βαρώνη Γιάκομποσεν. Ήταν ἡ πιὸ κατάληη στιγμὴ νὰ τὴν κυττάζῃ στὸ πρόσωπο καὶ ν' ἀντιληφθῆς τὴν ἔκφρασι του... Γιατὶ, ἀν' αὐτὴ ἡ γυναικα δὲν ἦταν πραγματικὰ ἡ Ναδίνα, θὰ βισσανιζόταν ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀπὸ τρομερὴ ταραχὴ ποὺ, παρ' ὅλες τὶς προσπάθειές της, δὲν μποροῦσε νὰ τὴν κρύψῃ..."

»'Αλλὰ γελιέσαι, Σίμπουλ... Έγὼ ἔχω τὴν ἰδέα πώς εἰνε πραγματικὰ ἡ Ναδίνα. Δὲν μπορεῖ ποτὲ μιὰ γυναικα νὰ μοιάζῃ τόσο μὲ τὴ Ναδίνα, ώστε ἡ κόρη της Τερέζα, ὁ δόκτωρ Ντεζορμᾶ, οἱ ὑπηρέτες της, ὅλος ὁ κόσμος τέλος πάντων νὰ γελιεύσῃ... "Οχι, δὲν τὸ πιστεύω! Αύτὰ τὰ πράγματα εἰνε ἀδύνατα.

— Μοῦ κάνετε μιὰ χάρι, κυρία βαρώνη;

— Εύχαριστως...

— Θέλω νάρθητε νὰ τὴν δῆτε... Θὰ πῆτε δτὶ σας συνάτησα στὸ δρόμο, δτὶ σας ἀνήγγειλα τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ναδίνας καὶ τὴν ἀρρώστεια τῆς Τερέζας κι' δτὶ θελήσατε νὰ τὶς δῆτε... Πρόκειται τώρα νὰ πάω ν' ἀγοράσω μιὰ φανελλένια μπλούζα γιὰ τὴν Φράγκα, ἡ ὅποια θὰ σηκωθῇ σήμερα γιὰ πρώτη φορά. 'Έλατε, σας ἱκετεύω... Έσεις μόνο δὲν θὰ γελαστῆτε ως πρὸς τὴν ταυτότητα τῆς Ναδίνας καὶ θὰ μπορέσετε ἔτσι νὰ διαλύσετε τὶς ὑποψίες μου..."

— Λοιπὸν, πάμε ἀμέσως! εἶπε ἡ Παυλίνα, ἡ ὅποια λάσαινε γρήγορα πάντα δλες τῆς τὶς ἀποφάσεις.

Χτύπησε ἔνα κουδούνι, ζήτησε καὶ τῆς ἔφερν τὸ καπέλλο της καὶ τὸ ἐπανωφόρι της καὶ σὲ λίγο, μαζὺ μὲ τὴ μίς Σίμπουλ ἀνέβαινε στὸ ἀμάξι της.

Περνῶντας ἀπὸ ἔνα μεγάλο κατάστημα ἀγόρασαν τὴν φανελλένια μπλούζα τῆς Φράγκας κι' ἐπειτα ἀπὸ μιὰ ὥρα, ἔφταναν στὸ μέγαρο τῶν ντέ Ροσθέλ.

* * *

«Η βαρώνη Γιάκομποσεν επιθυμοῦσε νὰ δῆ τὴ Ναδίνα ἐντὸς ἀπροετοίμαστη, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἦταν δυνατόν. Η νέα γυναικα, ἀφοῦ ἀγρύπνησε ὅλη τὴ νύχτα κοντὰ στὴ Φράγκα, ἀναπαυόταν τώρα στὴν κάμαρά της.

«Η βαρώνη Γιάκομποσεν ὅμως ἦταν πρόσωπο τόσο σημαντικὸ ώστε, ὅταν ἐκανε τὴν τιμὴ νὰ ἐπισκεφθῇ κυνέια, κανεὶς δὲν τυλμοῦσε νὰ μὴν αναγγείλῃ τὴν ἐπίσκεψι στοὺς οἰκοδεσπότες. Η ἴδια λοιπὸν ἡ μίς Σίμπουλ ἀνέλαβε νὰ εἰδοποιήσῃ τὴ Ναδίνα.

«Ἐπειτ ἀπὸ μερικὲς στιγμὲς, ἡ πόρτα του σαλονιοῦ, δπου περίμενε ἡ Παυλίνα ἄνοιξε ἀπότομα, ἡ Ναδίνα παρουσιάστηκε καὶ ρίχτηκε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς βαρώνης.

Μὲ τὶς ἴδιες διαχύσεις, μὲ τὰ ἴδια δάκρυα, μὲ τὸν ἴδιο τόνο φωνῆς, ὅπως ἀλλοτε, ὅταν τὴν ξανασυνάντησε στὴ δενδρυστοιχία του δάσους τῆς Βουλώνης, τῆς ξανάλεγε, γεμίζοντάς την φιλήματα:

— "Ω, νουνά μου, νουνά μου! Μάθατε λοιπὸν τὶ μοῦ ουμέθανει; Εἶμαι ἡ πιὸ δυστυχισμένη γυναικα του κόσμου!

Χωρὶς νὰ προφέρῃ λέξι, ἡ Παυλίνα τὴν κράτησε λίγη ὥρα μακρύα της καὶ τὴν κύτταζε μὲ μεγάλη προσοχή.

«Η Ναδίνα, ώστοσο, χωρὶς νὰ δείχῃ δτὶ είχε κυταλάβει τίποτε, σκούπιζε μὲ τὸ μαντῆλι της τὰ μάτια της ἀπὸ τὰ δποῖα κυλούμσαν ἀφθονα δάκρυα κι' ἐπαναλάμβανε μὲ λυγμούς:

— "Α! ἡ δυστυχία μου εἰνε πιὸ μεγάλη ἀπὸ τὴ δική σας... Εἰν' ἀλήθεια δτὶ χάσατε τὸ παιδί σας, ἀλλὰ σεις τοὺλάχιστον τὸ βλέπατε ως τὴν τελευταία του στιγμὴ νὰ σᾶς ἀγαπάῃ καὶ νὰ σᾶς λατρεύῃ, ἐνῷ ἐμένα ἡ πολυαγαπημένη μου κόρη, ἡ Φράγκα, δὲν μὲ ἀναγνωρίζει πειὰ καὶ μισεῖ..."

«Η βαρώνη, μολονότι συγκινημένη ἀπὸ τὴν ἔκρηξι αὐτὴ του μητρικοῦ πόνου, δὲν ἀπάντησε τίποτε κι' ἔξακολούθησε

Α ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

στὴν Κούθα... Κανεὶς ἄλλος, ἔκτὸς ἀπ' αὐτὲς, δὲν τὸ ἥξερε αὐτὸ, γιατὶ τὶς συμβούλευσε της τὶς εἶχε δώσει οὲ στιγμές ποὺ βρισκόντουσαν ἐντελῶς μόνες.

νὰ κυττάζῃ τὴ Ναδίνα μὲ μεγάλη προσοχή.

Κ' ἡ νέα γυναικα ἔξακολούθησε: — "Εγὼ ἡ δυστυχισμένη δὲν ήθελα νὰ φύγω... Σεῖς ἡ ἴδια, νουνά μου, μὲ συμβούλευσατε νὰ κάνω τὸ τυξίδι αἰ... ὥ... Μήπως παραμέλησα ἔτοι τὰ μητρικά μου καθήκοντα καὶ μὲ τιμωρεῖ τώρα ὁ Θεός;

Γὰ λόγια αὐτὰ διέλυσαν κάθε ἀλιφισθολία τῆς βαρώνης... Πραγματικά, ἡ Παυλίνα εἶχε συμβούλεψε τὴ Ναδίνα νὰ συνοδεύσῃ τὸν σύζυγο της στὴν Κούθα... Κανεὶς ἄλλος, ἔκτὸς ἀπ' αὐτὲς, δὲν τὸ ἥξερε αὐτὸ, γιατὶ τὶς συμβούλευσε της τὶς εἶχε δώσει οὲ στιγμές ποὺ βρισκόντουσαν ἐντελῶς μόνες.

— "Α! χρυσῆ μου κόρη, εἶπε τότε στὴ Ναδίνα, ὑπάρχου, μεγάλες συμφορές σ' αὐτὸ τὸν κόσμο... Τὸ ζέρω αὐτὸ ἐξιδιασ πείρας... Μήν παραδάλλεις ὅμως τὴν ἰδιοτροπία ἐνὸς χισθενικοῦ κοριτσιοῦ ποὺ δὲν θ' ἀργήσῃ ν' ἀναγνωρίσῃ τὸ λάθος του μὲ τὸν ἀδυσώπητο θάνατο, ὁ ὅποιος συντρίβει γιὰ πάντα τὴν καρδιὰ του ἀνθρώπου... "Όλα μποροῦν νὰ διορθωθοῦν, τὸ κενὸ δόμως ποὺ ἀφήνει δ θάνατος δὲν ξαναγεμίζει ποτέ..."

Η βαρώνη γιὰ μιὰ στιγμὴ φάνηκε συντριμένη ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἀναμνήσεων της. 'Αλλὰ ἀμέσως, κουνῶντας τὸ κεφάλι της μ' ἔναν τρόπο συνηθισμένο σ' αὐτὴν, ἀνέκτησε τὴ γαλήνη της καὶ εἶπε:

— Θέλεις νὰ πάω νὰ ἰδω ἔγω τὴν Φράγκα; Μπορεῖ νὰ κατορθώσω νὰ τὴν ἐπηρρεάσω...

— Αὐτὸ εἶνε πολὺ πιθανὸν, εἶπε ἡ μίς Σίμπουλ, ποὺ ηταν κι' αὐτὴ ἐκεῖ, γιατὶ σας ύπεραγαπᾶ καὶ πάντα ἀκούει δ, τὶ τῆς λέτε...

— Πηγαίνετε, νουνά, εἶπε καὶ ἡ Ναδίνα καὶ δ Θεός ἀς σας βοηθήσῃ, γιατὶ αὐτὴ ἡ κυτάστασις εἰνε τρομερὴ γιὰ δλους μας.

— Εξαφανα, καθώς ἡ βαρώνη Γιάκομποσεν ἐτοιμαζόταν νὰ διευθυνῇ πρὸς τὸ δωμάτιο τῆς Φράγκας, ἡ Ναδίνα τὴν ρώτησε:

— Νουνά, πιστεύετε στὸν ύπνωτισμό;

— Η μίς Σίμπουλ, ἀκούγοντας τὴν ἔρωτησι αὐτὴ, ἔνοιωσε τὴν καρδιά της νὰ χτυπά δυνατά.

Η Παυλίνα πάλι, στάθηκε ξαφνιασμένη καὶ, πρὶν ν' απαντήσῃ, κύτταξε μὲ προσοχὴ τὴ νέα γυναικα.

— Δὲν καταλαβαίνω, τῆς εἶπε τέλος, γιατὶ μοῦ κάνεις αὐτὴ τὴν ἔρωτησι. 'Αλλὰ ἀφοῦ θέλεις νὰ μάθης τὶ σκέφτομαι σχετικῶς, σου λέω δτὶ ἐπὶ πολὺ καιρὸ θεωροῦσα δλυ αὐτὰ τὰ πράγματα ως ἀγυρτεῖες. Εντούτοις μερικὰ πρόσωπα, στὰ δποῖα ἔχω ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων κι' δ παλαιός μου φίλος δόκτωρ Γκρασιέ, μ' ἔθεταιώσαν δτὶ ἐκαναν πειράματα ύπνωτισμοῦ μὲ τόσο θετικὰ ἀποτελέσματα, ώστε, μέχρις ἀποδείξεως του ἐντωτίου, ἐπιφυλάσσομαι νὰ ἐκφέρω γνώμη...

— Λοιπὸν, ἔγω, νουνά μου, παρακαλούθησα πειράματα ύπνωτισμοῦ μὲ ἀποτελέσματα ἐντελῶς ἀπίστευτα. Πρὸ

καιροῦ, ἔνας ύπνωτιστής ποὺ γνώριζε στὴν Κούθα, μοῦ ἔδωσε μιὰ διπταγή καὶ τὴν ἄλλη μέρα, μολονότι σκήπτευα νὰ μὴν ἐκτελέσω αὐτὴ τὴν διαταγὴ κι εἶχα συγκεντρώσει γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ δλη μου τὴ θέλησι, στάθηκε ἀδύνατον. Θέλοντας καὶ μὴ, ἀναγκάστηκα νὰ κάνω δ, τὶ μοῦ εἶπε δ ύπνωτιστής. Τότε ἐπείσθηκα, ἐπείσθηκα τόσο πολὺ, ώστε Αέλησα νὰ κάνω κι' ἔγω ἔνα πείραμα. Χρησιμοποιώντας τὸν ίδιο ύπνωτιστή, ἀποκοίμησα τὸν σύζυγο μου καὶ, μεσοῦ αὐτοῦ, τὸν διάταξα νὰ μ' ἀναπτά τόσο στὸ μέλλον, δσο ἀδιάφορη του ἡ μουν στὸ παρελθόν...

»"Ω! — ἐπερόσθεσε ἡ Ναδίνα μὲ πειρόφρονησι— δὲν τὸ ἔκανα αὐτὸ γιατὶ λυχταροῦσα ἀπὸ τὸν σύζυγο μου τὸν ἔρωτα ποὺ ἐπὶ τόσα χρόνια μοῦ ἀριή-



θηκε... Ή Σίμπλ, δπό την όποια δέν έχω κανένα μυστικό, έρει πόσο άδιάφορη μου ήταν ή άδιαφορία του συζύγου μου... Άλλα ήθελα κι' έγώ νά του άνταποδώσω τά μαρτύρια πού μου έπέθαλε άλλοτε... Κι' έπειτα εύρισκα την ουμπεριφορά του ώς άξιυθρήτο παράδειγμα γιά τά κορίτσια μας, τά όποια μεγάλωναν και είχαν άρχισει νά την άντιλαμβάνωνται...

— Και πέτυχες; ρώτησε ή βαρώνη.

— Ρωτάτε όν πέτυχα! Την έπομένη δ Χριστιανός είχε γίνει έντελως διαφορετικός άνθρωπος... Μὲ λάτρευε!

— Και ο έρως αύτός έξακολούθησε;

— Μάλιστα, κι' έξακολουθεί άκομα!

— "Ολ' αύτά είνε πολύ περίεργα, είπε ή βαρώνη, και τά πιστεύω όν πρώτοις γιατί τά λές έσύ κι' έπειτα γιατί συμφωνούν μὲ δσα μου είπε ο δόκτωρ Γκραβιέ.

— Αύτό μ' εύχαριστεί πολύ, νουνά μου, άλλα πρέπει νά σας πω καὶ κάτι άλλο...

— Τί;

— Βλέποντας την έπιτυχία πού είχα στὸν σύζυγό μου, συλλογίστηκα κάτι χθές. Καθώς άγρυπνούσα κοντά στὴν Φράγκα, μου ήρθε ή έμπνευσις νά χρησιμοποιήσω και σ αύτή τὸν ύπνωτισμό.

— Ή μίς Σίμπλ έγινε πιὸ χλωμή άπό πεθαμένη. Συγχρόνως ή βαρώνη έρριξε σ' αύτην ένα κρυφό βλέμμα και τό βλέμμα αύτό έλεγε: «Βλέπεις πώς ή Ναδίνα έξομολογεῖται μόνη της αύτό πού τόσο σὲ τάρυξε;»

Και ή Ναδίνα έξακολούθησε:

— Ποτέ δέν είχα έκτελέσει μόνη μου ύπνωτιστικά πειράματα. Άλλα ήξερα πῶς γίνονται και συγκεντρώνοντας δλες μου τὶς δυνάμεις, προσπάθησα νά έπιβάλω στὴν Φράγκα τὴν θέλησί μου. Πλησίασα λοιπόν στὸ κρεβάτι της τὴν ώρα πού κοιμόταν, έθαλα τά χέρια μου στὸ μέτωπό της και τὴν διέταξα νά λησμονήσῃ τὴν πλάνη της και νά μὲ άναγνωρίσῃ ώς μητέρω της.

— Και άπό τότε την ξαναείδες:

— "Οχι..." Έφυγα μάλιστα άπό τὸ δωμάτιο της πρὶν άκόμα ξυπνήσῃ, γιατί είχα ταραχθῆ πολύ... Γι' αύτό μὲ βλέπετε τώρα κυριευμένη άπό θυνάσιμη άγωνία... Δέν έρω τί άπέγινε... Ισως νά μήν κατάφερα τίποτε, γιατί πρώτη φορά έκανα πνευματιστικό πείραμα... Άλλα, νουνά μου, θά δήτε τώρα τὴν κόρη μου σείς και σὲ μπορέσετε νά συμπληρώσετε τὸ έργο μου και νά μου τὴν ξυναδώσετε..." Ω: βέβαια, σᾶς άγαπω πολύ τώρα, άλλα ἄν τὸ πετύχετε αύτό, θά σᾶς άγαπω στὸ έξης χίλιες φορές περισσότερο...

— Η Ναδίνα είπε τὰ λόγια αύτά μὲ φωνή πού έπαλλε άπό πάθος, ψώσε πρὸς τὴν βαρώνη τὰ μικρὰ χέρια της πού έτρεμαν, ένω δὲ τὰ ώραία της μάτια κυλούσαν άφθοια δάκρυα.

— Μείνε ήσυχη, μικρούλα μου, τῆς άπάντησε ή βαρώνη κατασυγκινημένη. Θά κάνω δὲ τι μπορῶ γιά νά σου ξανδώσω τὴν καρδιά της Ναδίνας, που μπορούσαν νά είνε δικά της, άν δ' Ολιβιέ δέν κυριευόταν άπό τὴν άλλόκοτη αύτή τρέλλα πού τοῦ στοίχισε τὴ ζωή.

— Λοιπόν, άγαπημένη μου, είπε στὴ μικρούλα πού τῆς είχε άνοιξει κιόλας τὴν άγκαλιά της, έμαθα πώς ήσουν άμρωστη, μὰ τώρα είσαι έντελως καλά!... Μὰ γιατί κλαίς, δάντι νά μου πής καλημέρα, σὰν καλὸ κορίτσι πού είσαι;...

Τὰ δάκρυα ομως τῆς Φράγκας δέν σταμάτησαν. Απεναντίας, ή μικρούλα τινάχτηκε άπάνω αύθόρμητα κι' άγκαλιασε παθητικὰ τὴν βαρώνη, φωνάζοντας μὲ φωνή πού την έκοθαν οἱ λυγμοί.

— "Ω! νουνά! Νουνά μου!... Τι ήθελα νά γίνω καλά;... Πολὺ καλύτερα θά ήταν ἄν πέθαινα..."

— Η βαρώνη Γιάκομπεν, έξαιρετικὰ συγκινημένη, δέν μπορούσε νά μιλήσῃ.

Και ή Φράγκα έξακολούθησε:

— Δέν έχω μαμά!... Μᾶς τὴν άλλαξιν! Μᾶς έφερων μιὰ

ξένη!... "Α! Δέν θὰ τὴν δῶ πειά τὴ μαμά!... Τὴ χρυσῆ μου μαμά!

— Η φωνὴ τῆς μικρούλας φανέρωνε τόση άπελπισία, ώστε συντριβόταν ή καρδιά τῆς βαρώνης, άν καὶ προσπαθούσε μὲ δλες της τὶς δυνάμεις νά κρύψη τὴν συγκίνηση της. Τέλος κατώρθωσε νά έπιθληθῆ στὸν έκαντο της καὶ εἶπε:

— Φράγκα, καλή μου κόρη, σώπα, σὲ παρακαλῶ!... Τὰ λόγια σου μὲ ταράζουν... Δέν έρεις πόσο μὲ κάνουν γὰ λυπάμαι... Μου φαίνεται δὲ τις έξακολουθεῖς νά έχης άκόμη τὸν κακὸ έκείνο πυρετό, γιατὶ δέν μιλάς φρόνιμα.

— "Α! έκανε μὲ μεγάλη σοθαρότητα ή μικρούλα. Μου τὰ λέτε αύτά μὲ τὰ σωστά σας;

— Μάλιστα.

— Μά... τὴν εἶδατε... τὴν εἶδατε σεῖς;

— Ναι, τὴν εἶδα πρὸ δλίγου.

— Νουνά, έπιθυμῶ νά σᾶς ρωτήσω κάτι, είπε έξαφνα ή Φράγκα μὲ υφος, φωνὴ καὶ βλέμμα νέας είκοσι χρονῶν. Φοθαμαί θμως μήπως θυμώσετε ή ταραχήτε...

— Η βαρώνη Γιάκομπεν ήταν κατάχλωμη...

— Ρώτησέ με δὲ τι θέλεις, καλή μου Φράγκα, τῆς άπόντησε. Κ' εἴθε ή άπάντησί μου νά διαλύσῃ έντελως τὶς άγωνίες καὶ τὶς άνησυχίες πού σὲ βασανίζουν.

Τὸ ώραίο προσωπάκι τῆς κοριτσούλας πῆρε έξαιρετικά σοθαρή έκφρασι καὶ μὲ φωνὴ έπίσημη άρχισε νά λέη:

— Σᾶς έξορκίζω στὴ μνήμη τοῦ πεθαμένου παιδιοῦ σας, νουνά... Όρκισθήτε μου δὲ πιστεύετε, χωρὶς νά έχετε τὴν παραμικρή άμφισθολία, δὲ τι αύτή πού εἶδατε πρὸ δλίγου είνε ή Ναδίνα ντὲ Σάντα Κρούζ, βαρώνη ντὲ Ροσθέλ, ή μητέρι μου... ή βαφτιστική σας...

Μὲ μεγάλη σοθαρότητα καὶ άπεργραπτη συγκίνησι, ή βαρώνη άπλωσε τὸ χέρι της καὶ εἶπε άργα:

— Όρκιζομαι στὸν τάφο τοῦ φτωχοῦ μου παιδιοῦ δὲ τι δέν έχω καμιαί άμφισθολία γιά τὴν ταυτότητα τῆς Ναδίνας ντὲ Ροσθέλ! Φρονῶ καὶ πιστεύω δὲ ή γυναίκα πού εἶδα πρὸ δλίγου είνε ή Ναδίνα, ή Ναδίνα πού γεννήθηκε στὰ χέρια μου καὶ πού πάντοτε τὴν άγαπούσυ σὰν κόρη μου...

— Η βαρώνη, άφου εἶπε τὰ λόγια αύτὰ, σώπασε.

Βαθειά σιωπή έπικρατοῦσε τώρα στὸ δωμάτιο.

— Η Φράγκα έδειχνε δὲ γινόταν μέσα της μιὰ ψυχικὴ πάλη, άνωτερή τῆς ήλικίας της. Τὰ ώραϊα της βαθυγάλαζα μάτια φαινόντουσαν τώρα μαδρα καὶ είχαν διασταλῆ καταπληκτικά. Η φλέβες τοῦ μετώπου της είχαν έξογκωθῆ σὰν νά έπροκειτο στὰ σπάσουν καὶ τὰ άχρωμα χείλη της έτρεμαν.

— Η βαρώνη Γιάκομπεν τὴν κύπταξε έπι μερικὲς στιγμὲς μὲ μιὰ βαθειά έκφρασι άγάπης κι' έπειτα τὴν ρώτησε:

— Μὰ ποιός σοῦ έθαλε στὸ μικρό αύτή τὴν ίδεα; Γιατὶ νά πιστεύης δὲ σοῦ άλλαξαν τὴ μαμά σου, άφου ή Τερέζα κ' ή Σίμπλ, κι' έγώ ή ίδια άκόμα, δέν έχουμε τὴν παραμικρή άμφισθολία δὲ είνε ή μαμά σου; Τί διαφορὰ βρίσκεις έσυ σ' αύτή;

— Καμμιά, άπάντησε ή μικρούλα μὲ θλῖψι. "Οταν τὴν βλέπη κανεὶς, νομίζει, στ' άλήθεια, δὲ είνε ή ίδια... Εγώ δημοσιεύω, δὲ τὴν πρωτοείδα, δέν γελάστηκα!..."

— Η κυρία Γιάκομπεν, ή όποια κρατοῦσε τὴ Φράγκα στὴν άγκαλιά της, τὴν έσφιξε στὸ στήθος της καὶ τῆς εἶπε:

— Πρέπει νά καταθάλης μεγάλη προσπάθεια, πρέπει νά βιάσης τὸν έκαντο σου... Δέν πρέπει νά κάνης δὲ τοῦ πέρασε άπὸ τὸ κεφάλι... Απαιτῶ νά κάνης δὲ τοῦ σοῦ λέω...

— Και τί θέλεις νά κάνω;

— Νά παραδεχθῆς καὶ νά πιστέψῃς δὲ δέν είνε δημοσιεύω μεγαλύμαστε έμεις. Πρέπει νὰ άφήσης άλλα σου τὰ πείσματα καὶ ν' άγαπᾶς μὲ άληθεία τὴν καρδιά της δημοσιεύοντας σου μαμά, ή δημοσιεύοντας μαμά της δημοσιεύοντας της θητείας της.

— Και βλέποντας τὴ μικρούλα, ή όποια δέν άπαντομεσε, ή Παυλίνα πρόσθεσε:

— Μήπως σκοπεύεις νά άρνηθῆς ένα πράγμα πού σοῦ ζητάει ή νουνά σου, ή όποια έρεις πόσο σὲ άγυπτε; Δέν πιστεύω νά φαντάζεσαι δὲ είνε δημοσιεύω μεγαλύμαστε έμεις νά κάνης κάτι πού δέν πρέπει νά τὸ κάνης ή νὰ σοῦ



πώ κάτι πού δὲν είνε ἀληθινό;

‘Η Φράγκα, ή όποια ἀγαποῦσε μέχρι λατρείας τὴν Βαρώνη, ἀκούγοντας τὸ γλυκό, τὸν ἐντελῶς μητρικὸ τόνο μὲ τὸν ὅποιο ἔκεινη πρόφερε τὰ λόγια αὐτὰ, λύγισε.

Τὴν ἀγκάλιασε καὶ, σφίγγοντας τὴν μὲ δλη τῆς τὴ δύναμι, εἶπε:

— “Ω! νουνά μου! Γιὰ σᾶς, εἰμαι πρόθυμη νὰ κάνω δ, τι κ’ ἄν μοῦ ζητήσετε... Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς υπακούσω... Σᾶς παρακαλῶ ὅμως πέστε της νὰ μ’ ἀφήσῃ ἡσυχῇ γιὰ ἔνα διάστημα... Νὰ μ’ ἀφήσῃ μόνη μὲ τὴν Τερέζα καὶ τὴν μῖς Σίμπου... νὰ μὴ ἀπαιτῇ νὰ τὴ φιλήσω... νὰ μὴ μ’ ἀγκαλιάζῃ..” Ισως ἔτσι, μὲ τὸν καιρὸ, μοῦ περάση αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ποὺ τὸ θεωρεῖτε ώς τρέλλα μου..”

— Λοιπὸν, εἶπε η Βαρώνη, θαθεὶα συγκινημένη ἀπὸ τὴν ισχυρογνωμοσύνη ἔκεινη ποὺ ὀστόσο η Φράγκα τὴν ἔξεφραζε μὲ τόση καλωσύνη καὶ υποχωρητικότητα, λοιπὸν ἀναλαμβάνω ἔγω νὰ πείσω τὴ Ναδίνα νὰ δεχθῇ δ, τι ζητᾶς.

Καὶ ἀπευθυνομένη πρὸς τὴ μῖς Σίμπου, ἐπρόσθεσε:

— Γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουμε τὴν Φράγκα στὴν καλή τῆς ἀπόφασι, θὰ μοῦ τὴ φέρνης στὸ μέγαρο μου νὰ τρῶμε μαζὺ κάθε φορὰ ποὺ θὰ ἐκδηλώνῃ αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία.

III

Ι ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑΣ

‘Η Φράγκα προσπάθησε νὰ κρατήσῃ τὴν ὑπόσχεσὶ τῆς. Συγχρόνως κ’ η Ναδίνα φαινόταν ν’ ἀκολουθῇ τὶς συμβουλές ποὺ τῆς εἶχε δώσει η Βαρώνη Γιάκομπσεν κ’ ἔτσι ἀπέστεγε τὶς θερμές διαχύσεις καὶ τὰ ὑπερβολικὰ χάδια.

“Ετσι, σιγά - σιγά, ή ζωὴ ἔγινε ἥρεμη στὸ μέγαρο τῶν ντὲ Ροσθέλ κ’ ἔπειτ’ ἀπὸ λίγο καιρὸ, ἀποφάσισαν νδιπάνε στὴν παραθαλασσία Βίλλα τους στὴν Νορμανδία γιὰ νὰ δυναμώσουν τὰ κορίτσια ἀπὸ τὸν καθαρὸ ἀέρα

“Οταν ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ, η Τερέζα ξανάρχισε τὴν τρελλὴ καὶ ζωηρὴ ζωὴ, ποὺ τόσο τὴν ἀγαποῦσε. Τῆς ἀρεσε νὰ τριγυρίζῃ, εἴτε πεζή, εἴτε ἔφιππη, πάντα δμως μόνη, στὶς πεδιάδες καὶ στὰ δάση τῶν περιχώρων, ἀπ’ σπου ἐπέστρεφε ἀργά τὸ βράδυ.

· Απεναντίας, η Φράγκα ποὺ τῆς ἀρεσε νὰ κάθεται στοὺς βράχους τῆς παραλίας μαζὺ μὲ τὴν μῖς Σίμπου, περνοῦσε μέρες ὀλόκληρες χωρὶς νὰ μιλάῃ, μὲ τὸ θλέμμα τῆς ναμένο στὴν ἀπέραντη θάλασσα.

· Κατὰ τὸν ἐπόμενο χειμῶνα, η Ναδίνα ἀλλάξε τρόπο ζωῆς πρὸς δυὸ πράγματα: ‘Ἐν πρώτοις, αὐτὴ, η όποια, προτὸ φύγη γιὰ τὴν Αθάνα, εἶχε ἐγκαταλείψει τὴν κοσμικὴ ζωὴ, δὲν ἀφῆνε καμμιὰ ἐσπερίδα, καμμιὰ συναναστροφή, ποὺ νὰ μὴν πάῃ. “Ἐλαμπε δὲ παντοῦ μὲ τὴν ωμορφιά τῆς.

· Ἔπειτα, ἀρχισε νὰ παροτρύνῃ τὸ σύζυγό της ν’ ἀναμιχθῆ στὴν πολιτική.

— ’Ιδου, τὶ συμβαίνει, καλὴ μου νουνά, ἔλεγε στὴ Βαρώνη Γιάκομπσεν, τὴν όποια συμβουλεύεται συχνά. Φοβᾶμαι μηπως η ἔλλειψις ἀπασχολήσεως, η ἀργία, τοῦ ἀποθοῦν ἐπιθλασθεῖς... Θ’ ἀρχίσῃ, δόπως ἀλλοτε, νὰ τρέχῃ στὶς λέσχες, ἐδῶ κ’ ἔκει... Καταλαβαίνετε σὲ πόσους κινδύνους θὰ είνεις ἐκτεθειμένος ἔτσι, καθὼς είνεις ἀδυνάτου χαρακτῆρος.

— Καὶ τὶ ἐνασχόλησι σκέφτεσαι νὰ τοῦ βρής;

— Νὰ τὸν κάνω βουλευτή!

— Γιὰ νὰ μεγαλώσῃ ὁ ἀριθμὸς τῶν τεμπέληδων ποὺ κοιμοῦνται στὶς ἔδρες τους;

— “Ω! δχι, καλὴ μου νουνά... Θέλω νὰ τὸν δῶ νὰ δείχνην ἐνδιαφέρον γιὰ διάφορα ζητήματα, ν’ ἀγορεύῃ, νὰ γίνεται λόγος γι’ αὐτὸν...

— Τότε θὰ χρειαστῇ νὰ φροντίσης νὰ τὸν ὑπνωτίσουν καὶ πάλι...

— “Οχι. Θὰ φροντίσω ἀπλῶς νὰ ἔχῃ ἔναν καλὸ γραμματέα.

Καὶ πράγματι, ἔπειτ’ ἀπὸ δχτὸ μέρες, ἔνας νέος ξανθός

καὶ λεπτός, ἔξυπνος καὶ διασκεδαστικός, ἐγκαταστάθηκε κοντὰ στὸν κόμητα ντὲ Ροσθέλ. “Ολο τὸ χειμῶνα ήταν ἔνας ἀπ’ τοὺς χορευτὰς ποὺ προτιμοῦσε η Ναδίνα. Αὐτὸς εἶχε ἀναλάβει κάθε φροντίδα γιὰ νὰ ἐκλεγῇ ὁ κόμης βουλευτής στὴ Νορμανδία, σπου η οἰκογένεια τῶν ντὲ Ροσθέλ παραθέριζε κάθε καλοκαΐρι.

Καὶ πράγματι, ὅταν τὸν Ιούνιο πῆγαν στὴν ἔξοχη Βίλλα τους, ὁ γραμματέυς τοὺς ἀκολούθησε κι’ ἀρχισε νὰ τριγυρίζῃ σ’ δλη τὴν περιοχή, ἐνεργῶντας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ προϊσταμένου του. Η Ναδίνα, τὸν συνώδευε παντοῦ, εὕθυμη καὶ χαρούμενη.

— Κάνουμε φαιδρὲς ἐκλογικὲς περιοδεῖες, ἔλεγε η νέα γυναῖκα.

Συχνὰ τοὺς συνώδευε καὶ η Τερέζα, η όποια εὕρισκε πολὺ διασκεδαστικές αὐτὲς τὶς ἐκδρομές. Αντιθέτως, η Φράγκα δὲν θέλησε νὰ τοὺς συνοδεύσῃ, καθὼς καὶ η μῖς Σίμπου, η όποια δυσανασχετοῦσε κάπως γιὰ δσα ἔθλεπε.

· Εξ ἄλλου, κάποια ψυχρότης, μιὰ ψυχρότης, ποὺ δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ ἀφορμή, εἶχε ἀρχίσει νὰ χωρίζῃ τὶς δυὸ παλῆς φίλες, τὴ Ναδίνα καὶ τὴ μῖς Σίμπου.

Σὲ τὶ ὠφείλετο δμως η ψυχρότης αὐτῆς;

· Ισως στὸ δτι η Ναδίνα, ποὺ ἦτο εύτυχισμένη τώρα, δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ φίλη, στὴν όποια ν’ ἀνακοινώνῃ τὰ μυστικά της καὶ ν’ ἀνακουφίζεται...

— Αὐτὸς βέβαια εἶν’ ὁ λόγος! ἔλεγε μέσα της η Σίμπου. Αλλά, θεέ μου, τὶ τρομερὴ μεταβολή! Πόσο ἀλλαξε τὸν τελευταῖο καιρὸ η Ναδίνα.

Καὶ πειραγμένη κάπως ἀπ’ αὐτὸ, θλέποντας δτι η ἀδελφική της φίλη δὲν ἐπεδίωκε πειὰ τὴν συναναστροφή της, η μῖς Σίμπου ἀφωσιώθηκε στὴ Φράγκα.

* * *

· Ο Χριστιανὸς ντὲ Ροσθέλ ἐπέτυχε στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ η Ναδίνα, κατενθουσιασμένη ἀπ’ αὐτὸ, θριάμβευε.

· Αλλά, ἔπειτ’ ἵππο λίγο καιρὸ, ἀντικατέστησε τὸ γραμματέα τοῦ συζύγου της μὲ τὴν πρόφασι δτι δὲν ἦταν ίκανός.

· Ο παυμένος, μένει πνέων γι’ αὐτὸ, ἀρχισε νὰ λέη πολλὰ παράξενα πράγματα γιὰ τὴν Ναδίνα, τὰ δποια ἐπεκύρωναν καὶ οἱ υπηρέτες.

· Μόλις τὸ ἔμαθε αὐτὸ η Ναδίνα, τοὺς ἔδιωξε δλους μαζύ.

— “Αρχισαν νὰ φλυαροῦν! εἶπε στὴν Βαρώνη Γιάκομπσεν, στὴν όποια θέλησε νὰ δικαιολογήσῃ τὸ ἀσπλαχνὸ αὐτὸ μέτρο της.

· Η Παυλίνα δὲν τῆς ἔκαμε καμμιὰ παρατήρησι. ‘Απὸ ἐκεῖνη ὁμως τὴν ήμέρα, δὲν ἐπάτησε πειὰ τὸ πόδι της στὸ μέγαρο τῶν ντὲ Ροσθέλ. Μὰ κ’ η Ναδίνα μὲ τὴν Τερέζα δὲν πηγαίναν στὸ μέγαρο τῆς Βαρώνης παρὰ μιὰ-δυὸ τὸ πολὺ φορὲς τὸ χρόνο.

· Μόνο η Φράγκα δὲν ἔπαψε νὰ ἐπισκέπτεται συχνὰ τὴν Παυλίνα. Μονάχα, κοντά της μιλοῦσε. Μονάχα κοντά της ἀνοιγε η καρδιά της. Φερόταν ὁμως πάντοτε μὲ περίσκεψι καὶ δὲν ἀνέφερε ποτὲ τὸ ὄνομα τῆς Ναδίνας, μιὰ κ’ η Παυλίνα ἀπέστεγε κάθε δμιλία γι’ αὐτὴν.

· Πέρασαν ἔτσι πέντε χρόνια.

· Εντωμεταξύ, πολλοὶ νέοι διαδέχθηκαν δ ἔνας τὸν ἄλλο στὴ θέσι τοῦ γραμματέως τοῦ κόμητος ντὲ Ροσθέλ.

· Η Ναδίνα, ποὺ η ίδεις της ήσαν πολὺ ἀσταθεῖς καὶ εὔμετάθητες, δὲν ἐνδιαφερόταν τώρα γιὰ τὴν πολιτικὴ σταδιοδρομία τοῦ συζύγου της. Συγχρόνως τὸ χάσμα ποὺ τὴν χωρίζε ἀπὸ τὴ Φράγκα, γινόταν ὀλοένα καὶ πιὸ βαθύ.

· Μᾶ κ’ η ίδια η Τερέζα ἔνοιωθε τώρα νὰ τὴν κυριεύῃ σιγάσιγά μιὰ μεγάλη ἀδιαφορία γιὰ τὴ μητέρα της, τὴν όποια ἐν τούτοις τόσο εἶχε ἀγαπήσει καὶ υστερα ἀκόμη ἀπὸ τὴν πειραστροφή της ἀπ’ τὴν Κούβα.

· Τὰ λίγα αὐτὰ χρόνια είχαν ἀναπτύξει τὴ φυσικὴ ωμορφιὰ τῆς νέας κόρης, η όποια εἶχε γίνει τώρα μιὰ ύπεροχη καλλονή.

· Ψηλή, κομψή, ύγιειστάτη, η Τερέζα ήταν πειὰ δεκαεννέα τεών καὶ δετρέλλαινε μὲ τὴν ωμορφιά της δλους, δσοι τὴν ἔθλεπαν. (Άκολουθεῖ)

