

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΝΤΕ ΖΙΡΑΡΝΤΕΝ

Θησαυρός Αγάπης

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. — 'Η ωραιοτάτη καὶ νεαρά χήρα Μαργαρίτα ντέ Μέιλ, ψτερ' ἀπό μία μεγάλη κι' ἐπικίνδυνη ἀρρώστεια, περνάει εύτυχισμένες καὶ γλυκές ήμέρες στὴν ἔξοχη τῆς ἔπαυλι, μαζὸν μὲ τὸ παιδάκι τῆς τὸ Γκαστόν, τὴ μητέρα τῆς κ. ντ' Ἀρζάκ. Ο Στέφανος, δ ὅποιος ἀπό παιδάκι ἀγαπᾷ τὴ Μαργαρίτα, εἶναι τώρα ἀρραβωνιασμένος μαζὸν τῆς καὶ πρόκειται νὰ τὴν παντρευτῇ μόλις ἐκείνη ἀναρρώσῃ ἐντελῶς. Μιὰ μέρα, ἔνας λύκος λυσσασμένος ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ παιδιοῦ τῆς Μαργαρίτας, τοῦ μικροῦ Γκαστόν, ποὺ ὡς ἐκ θαύματος σώζεται χάρις στὴν ἐπέμβασι ἐνὸς κομψοῦ καὶ ωραίου κυνηγοῦ, δ ὅποιος ἀμέσως κατόπιν ἐξαφανίζεται χωρὶς νὰ μάθῃ κανεὶς ποιός εἶνε. 'Η Μαργαρίτα αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη καὶ θαυμασμό γιὰ τὸν ἄγνωστο αὐτὸν κυνηγὸν καὶ προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν ἀνακαλύψῃ. "Ετοι στὸ τέλος μαθαίνει ὅτι εἶναι ὁ κόμης Ροθέρτος ντέ λὰ Φρεσναί, ἔνας ἀπὸ τοὺς ωραιοτέρους, τοὺς πνευματωδεστέρους καὶ πλουσιωτέρους Πλατινούς, περίφημος γιὰ τὶς κατακτήσεις του, δ ὅποιος φιλοξενεῖται στὴ γειτονικὴ ἔπαυλι τῆς δουκίσσης ντέ Μπελλεγκάρντ κι' δ ὅποιος συνδέεται ἐρωτικὰ μὲ τὴν ωραιοτάτη δουκίσσα. "Επειτα ἀπὸ λίγες ήμέρες, ἡ Μαργαρίτα μαζὸν μὲ τὴν μητέρα τῆς πηγαίνει νὰ ἐπισκεφθῇ τὴ δούκισσα κι' ἐκεὶ συναντᾶ γιὰ πρώτη φορά τὸ Ροθέρτο. 'Η γοητεία ποὺ ἔξασκεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἐπάνω τῆς εἶναι ἀκατανίκητη. Μὰ ἡ Μαργαρίτα, ποὺ εἶναι πολὺ ήθικὴ γυναῖκα κατὰ θάλιος, προσπαθεῖ νὰ πνίξῃ τὸ καινούργιο αὐτὸν αἰσθημά τῆς, καὶ νὰ μείνῃ πιστὴ στὸ μνησήρα τῆς Στέφανο. Δὲν συμβαίνει δῆμος τὸ ίδιο καὶ μὲ τὸ Ροθέρτο, δ ὅποιος πρὸ δύο ἑτῶν εἶναι τρελλὰ ἐρωτευμένος μαζὸν τῆς κι' ἔχει θέσει ὡς σκοπὸ τῆς ζωῆς του νὰ τὴν κάνῃ σύζυγο του.

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

"Ω! ήταν πολὺ ἀδύνατη ἡ Μαργαρίτα γιὰ ἔνα τέτοιον ἀγῶνα!...

Γιὰ μιὰ στιγμὴ φοβήθηκε μήπως τρελλαθῆ... Τί μαρτύριο νὰ μὴ μπορῇ νὰ ἔξουσιάσῃ τὴν καρδιά τῆς ποὺ δὲν ἤθελε νὰ τὴν ὑπακούσῃ! Νὰ νοιώθῃ ὅτι τὴν εἶχε χαρίσει ἔκουσίως καὶ νομίμως σ' αὐτὸν ποὺ ήταν ἀξιός τῆς καὶ νὰ τὴν βλέπῃ νὰ παραδίδεται ἀκουσίως τῆς σ' ἔναν ἄλλον;...

Νὰ μὴν εἶναι πειά κυρία τοῦ θλέμματός τῆς... νὰ τὸ αἰσθάνεται γεμάτο φωτιά ποὺ τῆς εἶναι ἀδύνατο νὰ τὴ σεύσῃ... νὰ καταλαβαίνῃ ὅτι αὐτὸν διαψεύδει κάθε κουβέντα τῆς καὶ νὰ μὴ μπορῇ νὰ τὸ ἀρνηθῆ...

Ωστόσο, πάλαιε μὲ θάρρος... Μὰ κι' αὐτὴ ἀκόμα ἡ πάλη τῆς ήταν μιὰ ὅμολογία ποὺ δὲν Ροθέρτος τὴ δεχόταν μεθυσμένος ἀπὸ χαρά...

Γιατὶ χαμήλωνε μὲ ντροπὴ τὰ μάτια τῆς; Γιατὶ ἀπλούστα τα φοβόταν τὴ γλώσσα τους. Γιατὶ ἔδινε στὴ φωνή τῆς τόσο τραχὺ κι' ἀπότομο τόνο; Γιατὶ, ἀπλούστατα, ἀν τὴν ἀφῆνε νὰ μιλήσῃ φυσικά, θ' ἀντηχοῦμε γλυκειά καὶ μελωδική...

Σὲ κάποια στιγμὴ, ὁ Ροθέρτος σηκώθηκε καὶ προσποιούμενος ὅτι ἐτοιμαζόταν νὰ φύγῃ, εἶπε:

— "Α! Εἶστε πολὺ ἔνοχος, κυρία, γιατὶ ἀποφασίσατε νὰ συνδεθῆτε γιὰ πάντα μ' ἔναν ἄνθρωπο ποὺ δὲν τὸν ἀγαπᾶτε...

— Κύριε ντέ λὰ Φρεσναί! ἔκανε ἡ Μαργαρίτα μ' ἀγανάκτησι.

— Γιατὶ θυμώνετε; τῆς ἀπάντησε ἐκεῖνος. Γιατὶ δυσα-

ρεοτεῖσθε; Σὲ τὶ σᾶς φαίνεται προσθλητικὴ ἡ συμπεριφορά μου; Μήπως ζητάω νὰ σᾶς καταστρέψω, νὰ σᾶς ἐκθέσω, νὰ διασύρω τὸ ὄνομά σας; Θέλω νὰ σᾶς προσφέρω τὴ ζωὴ μου.. Εἰνε τάχα προσθολὴ αὐτό;... Θέλω νὰ σᾶς παντρευτῶ, γιατὶ μού φαίνεται ὅτι κανεὶς δὲν σᾶς ταιριάζει καλύτερα ἀπὸ μένα καὶ γιατὶ ἡταν γραφτό μας ν' ἀγαπηθοῦμε... Γιατὶ νὰ προσποιούμα... Φαντάζεσθε λοιπὸν ὅτι κι' ἐγὼ δὲν ὑποφέρω ὅσσο καὶ σεῖς ἀπὸ τὴ δυνατὴ αὐτὴ ταραχὴ ποὺ τόσο ἀσχηματίην κρύβετε κάτω ἀπὸ τὴν ψεύτικη ἀδιαφορία σας κ' ἡ ὅποια σᾶς κάνει νὰ χλωμιάζετε, νὰ κοκκινίζετε καὶ νὰ τρέμετε;... Φαντάζεσθε λοιπὸν ὅτι νοιώθει κανεὶς δυὸς φορές στὴ ζωὴ του ἔνα τέτοιον ἔρωτα;... Καὶ νομίζετε ὅτι ἔνας ἄνθρωπος, ἔστω καὶ τρελλός, δὲν συναντήσῃ τὴ γυναῖκα ποὺ τοῦ τὸν ἐμπινέει κι' αἰσθάνεται κ' ἡ ἴδια αὐτὸν ἔρωτα, δὲν θὰ κάνῃ τὰ πάντα γιὰ νὰ τὴν ἐμποδίσῃ νὰ τοῦ ξεφύγῃ; "Ω, Μαργαρίτα, σ' ἔξορκίζω! Εἶνε καιρὸς ἀκόμα... Ρώτησε εἰλικρινῶς τὸν ἔσωτό σου, ρώτησε ἀν τὴν θαθειά συμπάθεια ποὺ σοῦ προκαλεῖ δ ἐξαδελφός σου, ἀξίζη περισσότερο ἀπὸ τὸν ἔρωτά μου. "Αν ἡ συμπάθεια αὐτὴ ποὺ διφεύλεται στὴν τακτικὴ συναναστροφὴ ἐπὶ χρόνια, στὴ συνήθεια, μοιάζῃ ἔστω καὶ κατ' ἐλάχιστον μὲ τὸν μοιραίο, τὸν ἀκούσιο, τὸν ἐπιτακτικὸ καὶ παντοδύναμο αὐτὸν ἔρωτα, ποὺ μᾶς τραβάει ἀκατανίκητα τὸν ἔνα πρὸς τὸν ἄλλο, ποὺ μᾶς θασανίζει, ποὺ μᾶς καταστρέφει, ποὺ σὲ κάνει ἐσένα, ω. Μαργαρίτα, ωραιοτάτη καὶ ποὺ ἐμένα μὲ σκοτώνει..."

Καὶ σωριάστηκε σὲ μιὰ πολυθρόνα μακριά τῆς, χωρὶς νὰ τολμήσῃ νὰ τὴν κυττάξῃ...

"Η Μαργαρίτα εἶχε ἀπομείνει ἐκστατική! Ποτὲ δὲν Ροθέρτος δὲν τῆς εἶχε φανῆ πιὸ θελκτικὸς καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος... "Ενοιώθει ὅτι εἶχε δίκηο καὶ ὅτι ὅλη ἡ ψυχὴ τῆς τοῦ ἀνήκε... 'Αλλὰ εἶχε ἀκόμα θέλησι... κι' ἀντιστεκόταν..."

'Ομολογῶ, τοῦ εἶπε, ὅτι σᾶς βρίσκω ἀξιαγάπητο κι' ὅτι ἔξασκεῖτε μεγάλη ἐπίδρασι σὲ μένα... 'Αλλ', ἀγαπῶ τὸν ἐξαδελφό μου.

— "Οχι! φώναξε δὲν Ροθέρτος μὲ πάθος. Δὲν τὸν ἀγαπᾶτε! Σταθῆτε... Ρώτηστε τὸν ἰδιο... Αὐτὸς τὸ ξέρει καλύτερα ἀπὸ σᾶς..."

"Η Μαργαρίτα περίτρομη γύρισε τὸ κεφάλι τῆς κ' εἶδε πίσω τῆς τὸ Στέφανο..."

"Ο Ροθέρτος, καθὼς τῆς ἔκανε τὴν τελευταία του σύστασι, τὸν εἶχε δῆ νὰ μπαίνῃ στὸν μεγάλο ἀντιθάλαμο ποὺ ήταν πρὶν ἀπὸ τὸ σαλόνι.

"Η νέα γυναῖκα γιὰ μιὰ στιγμὴ φοβήθηκε. 'Ο Ροθέρτος ἔθετε καθαρὰ τὸ ζήτημα... "Ηταν ἀλλωστε ἵκανός νὰ τὸ κάνῃ αὐτὸν καὶ φοβήθηκε..."

"Αλλὰ τὸ ύφος τοῦ Στεφάνου ήταν τόσο ἀδιάφορο, ώστε ξαφνιάστηκαν κ' οἱ δυό. Χαιρέτησε μὲ πολλὴ εὐγένεια τὸ Ροθέρτο καὶ, δίνοντας τὸ χέρι του στὴ Μαργαρίτα, τῆς είπε θιαστικά, σὰν ἄνθρωπος ποὺ τὸν περιμένουν:

— "Ερχομαι νὰ σοῦ ζητήσω συγγνώμην, ἔξαδέλφη μου. Θὰ σοῦ κάνω ἀπόψε μιὰ ἀπιστία..."

"Ακούγοντας τὴ λέξι «ἀπιστία» ἡ Μαργαρίτα κοκκίνησε. 'Ο Στέφανος δῆμος ἔξακολούθησε:

— Είμαι ἀπόψε προσκαλεσμένος σ' ἔνα ἀποχαιρετιστήριο γεῦμα... Φεύγει δὲν καλός μου φίλος δ πλοιάρχος Ζεράρ γιὰ τὸ γῦρο τοῦ κόσμου. "Ηθελα ν' ἀρνηθῶ, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐπέμεινε, λέγοντάς μου: «"Ελα!... "Ελα!...



Η Μαργαρίτα ἐπεσκέφθη τὴν κ. ντ' Εστινύ

Ποιός ξέρει όντας ξαναϊδωθούμε ποτέ πειά».

‘Η Μαργαρίτα ξανδέρε τη φωνή της για νά πή :

— Θάρθης άργοτερα;

— “Οχι, θάρθω αύριο... Χαίρετε!... Μὲ περιμένουν!...”

Καὶ θυγῆκε ξέω θιαστικά, άφήνοντας τήν πόρτα άνοιχτή.

‘Η Μαργαρίτα κι’ ό Ροθέρτος άπομειναν θαμπωμένοι διπό τήν έμφανισι αύτη, άλλα ή έκπληξί τους είχε διαφορετική αιτία.

Βαθειά θλίψις ζωγραφιζόταν στά χαρακτηριστικά τοῦ Ροθέρτου. Τὰ μάτια του έξεφραζαν έγκαρδιο οίκτο.

— Τὸ δυστυχισμένο νέο! είπε άπο μέσα του.

— Γιατί τὸν λυπάσθε, ρώτησε ή Μαργαρίτα, τή στιγμὴ ποὺ πηγαίνει νά διασκεδάσῃ;...

— “Α! πιστεύετε λοιπὸν καὶ σεῖς στὸ ἀποχαιρετιστήριο γεῦμα τοῦ πλοιάρχου;

— Βέβαια...

— Καὶ λέτε διτὶ τὸν ἀγαπᾶτε;... Δὲν εἰδατε πώς ήταν τρελλὸς άπο ἀπελπισία, τυφλὸς άπο ζήλεια κι’ διτὶ σπαράζόταν ή καρδιά του;

— “Οχι, άπάντησε ή Μαργαρίτα μὲ ταραχή καὶ ντροπή.

— “Ε, καλά!... Έγώ, ό δόποιος δὲν τὸν ἀγαπῶ, άλλα ποὺ ξέρω τί μπορεῖ νά ύποφέρη ένας ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ, σᾶς πληροφορῶ, διτὶ διπλοίαρχος Ζεράρ εἶναι ἀνύπαρκτο πρόσωπο, διτὶ δὲν έχει νά κάνῃ ἀπολύτως τίποτε ἀπόψε κι’ διτὶ θὰ κλειστῇ στήν κάμαρή του κι’ έκει μόνος κι’ ἀπελπισμένος, θὰ κάνῃ σχέδια είκοσι τούλαχιστον ἐπιστολῶν γιὰ σᾶς, ποὺ ὅλες θ’ ἀρχίζουν μὲ τὶς λέξεις: «Σοῦ ξαναδίνω τὸ λόγο σου πίσω, Μαργαρίτα!...»

— “Αν εἰν’ ἔτσι, είπε ή Μαργαρίτα, θὰ τοῦ γράψω έγώ πρώτη...

— Καλά!... Γράψετε του... Αὔτὸν εἶνε τὸ καθῆκον σας... Άλλα μὴ τοῦ γράψετε διτὶ τὸν ἀγαπᾶτε... Γιατί δὲν τὸν ἀγαπᾶτε...

Καὶ ό Ροθέρτος, ἀφοῦ φίλησε τὸ χέρι της, ἔφυγε.

Μόλις ή Μαργαρίτα έμεινε μόνη, χτύπησε ξα κουδούνι καὶ είπε στὸν ύπηρέτη ποὺ παρουσιάστηκε:

— Τρέξε στὸν κ. ντ’ Αρζάκ καὶ παρακάλεσε τὸν νά περοση μιὰ στιγμὴ άπο δῶ πρὶν πάγη στὸ γεῦμα. Θέλω νά τοῦ μιλήσω...

‘Ο ύπηρέτης έφυγε θιαστικός.

Μόλις ή Μαργαρίτα έμεινε μόνη, ἀφησε τὴν λύπη της νά ξεσπάσῃ.

— Θεέ μου! φώναξε. Ειν’ ἀλήθεια... Τὸν ἀγαπῶ!... Τὸν ἀγαπῶ!... Τί θ’ ἀπογίνω;

“Επειτα, συγκεντρώνοντας ὅλες τὶς δυνάμεις της ἐπρόσθετε:

— Ναί, τὸν ἀγαπῶ!... άλλα δὲν θέλω νά τὸν ἀγαπῶ!...

II

‘Ο ύπηρέτης ξαναγύρισε σὲ λίγο. Δὲν είχε θρῆ κανέναν στὸ σπίτι τοῦ Στεφάνου. Τοῦ εἶπαν έκει διτὶ δι. κ. ντ’ Αρζάκ θυγῆκε ξέω κι’ διτὶ δὲν θὰ γύριζε πρὶν άπο τὰ μεσάνυχτα.

Αὔτὸν έκανε τὴ Μαργαρίτα νά σκεφθῇ διτὶ ή ύποθέσεις τοῦ Ροθέρτου ήσαν ἀβάσιμες.

‘Άλλα πῶς νά περάση μόνη της τὴ θραδυά της; Φοβόταν τὶς ἀναμήσεις της τῆς ήμέρας έκείνης...

Γιὰ νά διασκεδάσῃ λοιπὸν λίγο, κατέθηκε στὸ διαμέρισμα τῆς κ. ντ’ Εστινύ, διπου συγκεντρώμενος ἀρκετὸς καλός κόσμος καὶ σχολίαζε τὰ κοσμικὰ νέα τῆς ήμέρας.

Τὸ σπουδαιότερο θέμα συζητήσεως ήταν ή ἀναχώρησις τῆς δουκίσσης ντε Μπελλεγκάρντ, ή δόποια είχε φύγει μόνη της γιὰ τήν Ιταλία, πρᾶγμα ποὺ καθένας τὸ σχολίαζε μὲ τὸ δικό του τρόπο. ‘Η δούκισσα — ἔλεγαν οἱ μὲν — είχε ἀνακαλύψει διτὶ δ Ροθέρτος τὴν ἀπατούσε κι’ διτὶ, ἔπειτα άπο μιὰ τρομερή σκηνὴ, έφυγε μόνη της, ἀπαγορεύοντας σ’ αὐτὸν νά τὴν ἀκολουθήσῃ.

“Άλλοι πάλιν ἔλεγαν πῶς δ Ροθέρτος είχε ἀνακοινώσει στὴ δούκισσα διτὶ ἐπρόκειτο νά παντρευτῇ. Στὴν ὀρχὴ έκεινη ἔκλαψε πολὺ, άλλα ἔπειτα πῆρε τὸ πρᾶγμα καρτερικά,

— Αὔτὸν ποὺ ξέρω, είπε ή κόρη τῆς κ. ντ’ Εστινύ, εἶνε διτὶ διούκισσα μιλάει γι’ αὐτὸν μὲ τὴ μεγαλύτερη ἐκτίμησι, σὰν νά πρόκειται γιὰ τὸν καλύτερο τῆς φίλο.

— Τότε, παρατήρησε κάποια κυρία, δὲν εἶνε καθόλου μαλλωμένοι, καὶ θὰ συναντηθούν ίσως στὴ Γένουα ή στὴ Φλωρεντία...

— Μάλλωσαν φιλικά, είπε τότε κ’ ή οἰκοδέσποινα χαμογελώντας, καὶ δὲν θὰ ξαναϊδωθούν ποτὲ πειά...

Καὶ κύτταξε τὴ Μαργαρίτα, τῆς όποιας ή ταραχὴ ήταν δλοφάνερη.

— Άλλα, ἐπρόσθεσε μὲ προσποιητὴ ἀδιαφορία, ἐπειδὴ τὸ ζήτημα αὐτὸν δὲν ένδιαφέρει κανέναν άπο μᾶς, ἀς μιλήσουμε γιὰ τίποτε άλλο. Θὰ ηθελα νὰ μοῦ ύποδείξετε κανένα κανούργιο βιβλίο γιὰ νά περάσω μερικὲς δρες εὐχάριστες. Καὶ ἀρχισαν νὰ μιλοῦν γιὰ φιλολογία.

‘Η Μαργαρίτα δοκίμασε ν’ ἀνακατευθῆ κι’ αὐτὴ στὴ συζήτησι, άλλα ήταν τόσο ταραχμένη ώστε σὲ λίγο ἀναγκάστηκε νὰ σωπάσῃ...

Τὶ σπουδαία, είδησις! ‘Ο Ροθέρτος είχε θυσιάσει τὴ δούκισσα πρὸς χάριν της!... Τὴν ἀγαποῦσε λοιπὸν;... “Ω! ή σκέψις αὐτὴ τὴν ἔκανε τρελλὴ άπὸ τὴ χαρὰ της...

‘Η κ. ντ’ Αρζάκ, ή όποια πῆγε ἔκεινο τὸ θράδυ στὸ σπίτι τῆς κόρης της, ἔμαθε διτὶ θρίσκεταν στῆς κ. ντ’ Εστινύ. Κατέθηκε κι’ αὐτὴ λοιπὸν κάτω.

— Ποῦ εἶνε ό Στέφανος; τὴ ρώτησε μὲ σιγανὴ φωνή.

‘Η Μαργαρίτα τῆς διηγήθηκε τὴν ιστορία τοῦ γεύματος τοῦ πλωιάρχου Ζεράρ.

— Δὲν εἶνε δυνατὸν, είπε ή Αρζάκ. ‘Εδω χωρὶς άλλο κρύθεται κάποιο μυστήριο. Τὸν είδες τὸν Στέφανο;... Αὔτος σοῦ είπε γιὰ τὸ γεῦμα τοῦ πλωιάρχου;

— Ναί, μητέρα... ό ίδιος μοῦ μιλήσει σχετικῶς.

— Είσαστε μόνοι;

— “Οχι.

— Τότε θὰ νόμισε διτὶ επρεπε νὰ σοῦ πῆ ψέματα;

— Καὶ ποιὰ ή ἀνάγκη;

— “Α! παιδί μου, τὶ τὰ θέλεις; “Οταν θρίσκεται κανεὶς στὴ θέσι του, εἶνε πολὺ δύσκολο νὰ λέη τὴν ἀλήθεια.

‘Η Μαργαρίτα κοκκίνισε κι’ έμεινε σιωπηλὴ. Ή κυρία ντ’ Αρζάκ πάλι κατάλαβε σιγὰ-σιγὰ τὶ είχε συμβῆ καὶ νόμισε πῶς είχε φτάσει πειά ή στιγμὴ γιὰ ν’ ἀρχίση νὰ



“Ἐτρεμε καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κοιμηθῇ

κακολογῆ τὸ Ροθέρτο.

“Αρχισε λοιπὸν νὰ λέη δσα είχε μάθει γι’ αὐτὸν. Σιγά-σιγὰ μάλιστα ἀνακατεύθηκαν καὶ άλλοι στὴ συζήτησι κ’ ἔτσι μιλοῦσαν τώρα γιὰ τὸν κ. ντὲ λὰ Φρεσναί. ‘Η Μαργαρίτα ώστόσο παρακολουθοῦσε τὴ συζήτησι ἐντελῶς ἀδιάφορη, πρᾶγμα ποὺ ἔκανε τὴν κ. ντ’ Εστινύ νὰ σκεφθῇ: «Δὲν τὸν ἀγαπᾶ...» .

Μὰ κ’ ή ίδια ή Μαργαρίτα τὸ ίδιο περίπου σκεφτόταν: «Δὲν αἰσθάνομαι καμμιὰ λύπη, ἀκούγοντας νὰ τὸν κακολογοῦν... “Αρα δὲν τὸν ἀγαπῶ!...” Καὶ χάρηκε γι’ αὐτὸν μέσα στὰ θάθη τῆς καρδιᾶς της.

Καὶ τὶ ἀνοησίες δὲν ἔλεγαν εἰς θάρος του!... Τόσο ποὺ ή Μαργαρίτα είχε ἀρχίσει πειά νὰ διασκεδάζῃ μ’ αὐτὸν κουτσομπολίο.

— ‘Εσύ, Μαργαρίτα, τὴ ρώτησε σὲ κάποια στιγμὴ ή κ. ντ’ Εστινύ, μένεις ούδετέρα;... Πρέπει νὰ μᾶς πῆς ἀν πιστεύης σ’ αὐτὰ ποὺ λέγονται ἐναντίον τοῦ κ. ντὲ λὰ Φρεσναί;

— ‘Εγώ νομίζω, είπε ή Μαργαρίτα συγκεντρώνοντας δλο τὸ θάρρος της γιὰ νὰ νικήσῃ καὶ νὰ κρύψῃ τὴν ταραχὴ της, νομίζω διτὶ δ Κ. ντὲ λὰ Φρεσναί εἶναι ένας ; μπρὸς καὶ ξεχωριστὸς ἀνθρωπος, κι’ αὐτὸν φτάνει γιὰ νὰ έξηγηθοῦν δλες ή έναντίον του συκοφαντίες.

(Ακολουθεῖ)