

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΤΑΙΓΚΡΕΜΟΝ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

· Αμέσως ή Ναδίνα ἔθγαλε μιὰ δυνατή κραυγή καὶ τρέχοντας πρὸς τὴν πενθηφοροῦσα κυρία, τὴν ἀγκάλιασε κι' ἄρχισε νὰ τὴ γεμίζῃ φιλήματα.

— Ω Νουνά μου!... Νουνά μου!... ἐπανελάμβανε ὀλολύζοντας.

· Η Παυλίνα Γιάκομπεν, γιατὶ αὐτὴν ἦταν ἡ περιπατήτρια, φαινόταν κυριεύμενη ἀπὸ τὴν πιὸ δυνατὴ συγκίνησι κι' ἄρχισε κι' ἔκεινη νὰ ἀποδίδῃ στὴν θαπιστικά τῆς τὰ φιλήματά της.

· Ενας πάγκος ἦταν λίγο πιὸ πέρα.

· Ήσυχα-ήσυχα ἡ Βαρώνη — γιατὶ εἶχε προσέξει τὴν ἐνδιαφέρουσα κατάστασι στὴν ὅποια βρισκόταν ἡ νέα γυναῖκα — τὴν ὀδήγησε πρὸς τὰ ἔκει, καὶ τὴν ἔθαλε νὰ καθήσῃ μὲ ἀπειρες προφυλάξεις.

· Κάθησε κ' ἡ ἴδια κοντά τῆς, ἐνῶ ἀπὸ διάκρισι ἡ μίς Σίμπουλ ἀπομακρυνόταν.

— Ασφαλῶς, κόρη μου, ἄρχισε νὰ λέῃ ἡ Παυλίνα, θὰ ἔχῃς πολλὰ παράπονα μαζύ μου. Ἀλλὰ πρέπει νὰ μὲ συχωρέσῃς... "Ημουν καὶ εἰμαι ἀκόμα τόσο δυστυχής..."

· Καὶ ἀμέσως, χωρὶς νὰ δώσῃ καιρὸ στὴν Ναδίνα ν' ἀπαντῆσῃ, ἐπρόσθεσε:

— "Ημουν τρελλὴ ἔναν ὀλόκληρο χρόνο... "Α! ἔκεινοι ποὺ μοῦ ξανάδωσαν τὸ λογικό μου, μοῦ προσέφεραν μιὰ πολὺ ἀσχημη ὑπηρεσία.

· Καὶ ἄρχισε πάλι νὰ κλαίῃ.

· Η Ναδίνα, στηριζομένη σ' αὐτὴν, τὴν ἐμιμήθηκε, ἐπαναλαμβάνοντας πάντοτε:

— Νουνά μου, χρυσῆ μου νουνά, γιατὶ νὰ μὴν εἴμαι κοντά σου νὰ σὲ περιποιηθῶ;

· Καὶ ἡ Βαρώνη Γιάκομπεν ἐξακολούθησε:

— "Οταν μοῦ ἐπετράπη τέλος ν' ἀσχοληθῶ πάλι μὲ τὶς ὑποθέσεις μου, βρήκα τὶς ἐπιστολές ποὺ μοῦ ἔγραψες ἀμέσως μετὰ τὸ δυστύχημά μου... Πόσο συγκινήθηκα ἀπὸ τὴν καλωσύνη σου, ἔγω ποὺ τίποτε πειὰ δὲν μὲ συγκινεῖ!... "Ηθελες νὰ γίνης κόρη μου, ἀγαπημένη μου μικρούλα... Καὶ λησμονοῦσες τὴν ἀνεξήγητη ἀπιστία τοῦ 'Ολιβιέ ηγια ν' ἀφιερωθῆς σὲ μένα... Ξέρεις πόσο ὀραία καὶ υψηλὴ ἦταν ἡ ἀπόφασί σου αὐτὴ, Ναδίνα μου;... Κ' ἥμουν ἔτοιμη, δχι μόνο νὰ τὴ δεχθῶ, ἀλλὰ νὰ φύγω ἀμέσως καὶ νάρθω νὰ σὲ συναντήσω. Τὴ στιγμὴ δύμως ποὺ ἔτοιμαζόμουν νὰ πραγματωποιήσω τὸ ωχέδιό μου, ἔμαθα τυχαίως πώς εἶχες παντρευτῆ καὶ ἥσουν πειὰ μητέρα... Τότε θυθίστηκα στὴ μοναξιά μου καὶ στὴν ἀπελπισία, μὴ νοιώθοντας τὸν ἔαυτό μου ἵκανὸ νὰ διαταράξω ἔστω καὶ μὲ μιὰ ἀναμνηστικὴ λέξι τὴν οἰκογενειακή σου εύτυχία...

· Η Παυλίνα ἔγειρε τὸ κεφάλι της καὶ τὰ δάκρυα τῆς ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ κυλοῦν ἀφθονα.

· Η Ναδίνα, μὲ τὸ ἔνα τῆς χέρι μέσα στὸ χέρι τῆς Βαρώνης καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὰ μάτια τῆς, ἔκλαιγε κι' αὐτὴ, συγκινημένη βαθύτατα ἀπὸ τὴν ἀπελπισία τῆς γυναικάς αὐτῆς.

ΑΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΥ

ποὺ τὴν θεωρούσε σὰν δεύτερη μητέρα της.

· Εξαφανα, ἡ Παυλίνα σκούπισε τὰ μάτια τῆς καὶ τὴ ρώτησε:

— 'Εσύ εἶσαι τούλαχιστον εύτυχη μένη;

· Η Ναδίνα χαμήλωσε τὸ κεφάλι τῆς καὶ ψιθύρισε μὲ σιγανή φωνή:

— 'Άλλοιμονο!... 'Η καρδιά μου ποὺ θύμηκε μιὰ φορά, δὲν μπόρεσε νὰ δοθῇ καὶ πάλι. "Έτοι, εἴτε γιατὶ δὲν βρήκε σὲ μένα τὸν ἔρωτα ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ βρῆ στὴ σύζυγό του, εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους, ὁ σύζυγός μου δὲν μ' ἀγάπησε...

· Καὶ γρήγορα ἔσπευσε νὰ προσθέσῃ:

— 'Άλλα ἔχω μιὰ κόρη, τὴν Τερέζα, τὴν δποία λατρεύω... Σὲ λίγο μάλιστα θ' ἀποκτήσω καὶ ἄλλο παιδί... Μιὰ γυναῖκα, δταν ὁ Θεός τῆς στέλνη τέτοιες εύτυχιες, πρέπει νὰ εἰν' εὐχαριστημένη ἀπὸ τὴν τύχη τῆς.

· Η κ. Γιάκομπεν, καταλαβαίνοντας ὅτι βρισκόταν μπρὸς σὲ μιὰ γυναικα ἀπελπισμένη, ἀλλὰ πολὺ γενναία στὴν ἀπελπισία τῆς, δὲν ἀπάντησε τίποτε.

· Καὶ ἡ Ναδίνα ἐξακολούθησε:

— Θὰ μοῦ ἐπιτρέπετε νάρχωμαι καμμιά φορὰ καὶ νὰ σᾶς φέρνω καὶ τὴν κόρη μου; Πόσο θὰ χαιρόμουν, νουνά μου, ἀν ἔθλεπα ὅτι τὴν ἀγαπᾶτε λίγο!...

· Νόμιζα ὅτι ἡ καρδιά μου ἦταν νεκρή πειὰ γιὰ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, ἀποκρίθηκε ἡ Παυλίνα. Μά ἡ χαρὰ ποὺ ἔνοιωσα, δταν σὲ φίλησα πρὸ ὀλίγου, μ' ἔκανε νὰ καταλάβω τὴν πλανή μου... Φέρε μου τὴν κόρη σου... Κι' ἔσενα, ποὺ δὲν καταράστηκες ἔκεινον, ὁ ὅποιος συνέτριψε τὴ ζωή σου, θα σ' ἀγαπῶ ὅπως θὰ σ' ἀγαποῦσα ἀν ὁ Θεός με εἶχε ἀξιώσει νὰ σὲ κάνω κόρη μου...

· Απὸ τὴ στιγμὴ ἔκεινη, ἡ Ναδίνα δὲν ἔνοιωθε πειὰ τὸν ἔαυτό της ἔρημο καὶ μόνο, ἀν καὶ ὁ σύζυγός της τὴν παραμελοῦσε ὄλοένα καὶ πιὸ πολὺ.

· Μὰ τώρα, ἡ νέα γυναῖκα ἔνοιωθε πῶς εἶχε κοντά της τὴν Παυλίνα, τὴ γυναῖκα μὲ τὴν πληγωμένη, μὰ μεγάλη καρδιά...

· Ο τοκετός τῆς Ναδίνας ἦταν πολὺ ἐπίπονος, ἀν καὶ ἐρχομός τοῦ δεύτερου παιδιοῦ τῆς — τὴς Φράγκας — λίγο ἐλειψε νὰ τὴς στοιχίσῃ τὴ ζωή.

· Καὶ δύμως ὁ σύζυγός της ο Χριστιανός υποδέχτηκε τὴ γέννησι τῆς δεύτερης κόρης του μ' αὐτὰ τὰ λόγια:

— Νὰ ἦταν τούλαχιστον ἀγόρι!... Αὐτὴ ἡ κόμησσα δὲν ἀξίζει τίποτε... Δὲν εἶνε νὰ περιμενεῖ κανεῖς τίποτε καλὸ ἀπὸ αὐτή...

· Καὶ τὰ λόγια του αὐτὰ τὸ ἄκουσε ἡ Ναδίνα!...

· Δὲν τὴν ἐτάραξαν δύμως πολὺ, οὕτε καὶ χειροτέρεψαν τὴν κατάστασι τῆς ύγειας τῆς. 'Άλλα ἀπὸ τότε, μεταξύ αὐτῆς καὶ τοῦ συζύγου της, ἀνοικεὶ μιὰ βαθειά τάφρος. Διάθατη...

· Απὸ τὴν ἐποχὴ ἔκεινη, ἡ κόμησσα Ναδίνα ντὲ Ροσθέλ ἀπόγευγε νὰ βλέπῃ πολὺ κόσμο. Εἶχε ἀφιερωθῆ δλόκληρη στὰ παιδιά της καὶ βοηθοῦσε τὸν μίς Σίμπουλ ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὴν ἀνατροφή τους.

— 'Εσύ εἶσαι τούλαχιστον εύτυχισμένη;

Δέν έθλεπε παρά μόνο τήν Παυλίνα Γιάκομπσεν. Ή τελευταία πήγαινε καὶ τήν ἐπισκεφτόταν μονάχα σὲ ώρες ποὺ ήξερε διὰ δὲν θὰ συναντούσε ἐκεῖ τὸν Χριστιανὸν ντὲ Ροσθέλ, γιὰ τὸν ὅποιο ἔνοιωθε μιὰ ἀκατανίκητη κι' ἀνεξήγητη ἀποστροφή.

"Εξ ἄλλου, ή δυστυχίες τῆς τήν εἶχαν κάνει πολὺ εὐερέθιστη κι' αὐτή, ή ὅποια δὲν εἶχε συνηθίσει νὰ ἐκφράζῃ ποτὲ μὲ πολλές λέξεις τὰ αἰσθήματά της, ἔμενε τώρα σιωπὴλή σὰν ἄγαλμα.

Τὰ δυὸς κορίτσια τῆς Ναδίνας τὰ ἀγαποῦσε μέχρι λατρείας, καὶ πρὸ πάντων τήν Φράγκα. Προσπαθοῦσε ὅμως νὰ μὴ γίνεται φανερὴ στοὺς ἄλλους ή προτίμησίς της.

Φανταζόταν, διὰ τίποτε πειά δὲν μποροῦσε νὰ τήν ἐνδιαφέρη, διὰ τακμιαὶ εὐχαριστησίας δὲν τήν περίμενε στὴ ζωή. Κι' ὅμως, μόλις μάθαινε μιὰ καλὴ πρᾶξι ποὺ φανέρωνε ὑψηλὰ αἰσθήματα, συνεκινεῖτο μέχρι δακρύων.

"Ἐκανε ἄπειρες ἀγαθοεργίες, φροντίζοντας ὥστε νὰ μὴ τὶς μαθαίνῃ κανεῖς. Η οἰκογένεια τῆς κυράς Μπερτιέ, ή ὅποια τόση καλωσύνη τῆς εἶχε δειξεῖ ὅταν ἔζουσε κοντά στὸν πατέρα της, εὔρισκε μι' ἀνεξάντλητη ύποστήριξι ἀπὲ τὴν Παυλίνα. 'Ο υἱός Μπερτιέ, ποὺ δὲν ἦταν ἀρκετὰ ἔξυπνος, ἀποτύγχανε σὲ διὰ τὴν ἐπιχειροῦσε. Καὶ ὅμως ή Παυλίνα πλήρωνε κάθε φορά ὅλα τὰ χρέη του καὶ τοῦ κατέβαλλε νέα ποσά γιὰ νὰ ἐπιδοθῇ σὲ καινούργιες ἐπιχειρήσεις. Ἐκτός αὐτοῦ, εἶχε φροντίσει γιὰ τήν ἐκπαίδευσι καὶ τήν ἀποκατάστασι δῶλων τῶν παιδιῶν τῶν Μπερτιέ.

Πολλές φορές, τὰ πρωΐα φορῶντας ρούχα κάτω ἀπ' τὸ ὅποια δύσκολα θὰ τήν ἀναγνώριζε κανεῖς, ἐπισκεφτόταν τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἄρρωστους στὶς ἀθλιες κατοικίες τους καὶ τοὺς ἐνίσχυε πλουσιοπόροχα.

Τὰ ἔχανε μάλιστα ὅταν κανεῖς τήν ἀναγνώριζε σ' αὐτές τὶς φιλανθρωπικές ἐκδρομές της καὶ τής τὸ ἔλεγε κατόπιν.

Μιὰ μέρα, μιὰ ἀπρόσοπη εἰδῆσι ἔφτασε στὸ μέγαρο τῶν ντὲ Ροσθέλ: μιὰ θύελλα τρομακτικῆς ἐντασεως εἶχε καταστρέψει ἕνα μεγάλο μέρος τῶν κτημάτων τους στὴν Ἀθάνα κ' ἦταν ἀνάγκη νὰ πάγια ἀμέσως ἐκεῖ ὁ Χριστιανὸς γιὰ νὰ λάβῃ τὰ κατάλληλα μέτρα. Μὰ ἐπειδὴ ὁ Χριστιανὸς οὔτε ἔξυπνος ἦταν, οὔτε δραστήριος, ή Παυλίνα συμβούλευσε τήν Ναδίνα νὰ τὸν πυνοδεύσῃ κι' αὐτὴ στὸ ταξίδι του.

"Ἐχεις παιδιά, τής εἶπε. Γιὰ τὸ συμφέρον τους λοιπὸν πρέπει νὰ πᾶς καὶ σύ. Τὸ πολὺ θὰ λείψετε τρεῖς μῆνες μόνο... Γιὰ τὰ παιδιά, εἶνε ἀρκετὴ ή Σίμπουλ. 'Έξ ἄλλου, ἀν παρουσιαστὴ καμμιὰ ἀνάγκη, θὰ εἴμαι κι' ἔγω κοντά τους.

"Η Ναδίνα ἐπείσθη, ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτὰ κι' ἔφυγε μαζὺ μὲ τὸ σύζυγό της.

"Οπως εἰπαμε, ή ἀπουσία τους ποὺ ἐπρόκειτο νὰ βαστήξῃ τρεῖς μῆνες μόνο, παρετάθη δυσδόκληρα χρόνια.



Η Ναδίνα εἶχε ἀψιερωθῆ στὰ παιδιά της

Φράγκα λείπαμε ἀπὸ τὸ μέγαρο καὶ μόνο η Τερέζα θρισκόταν ἐκεῖ.

— Καὶ τήν ἀναγνώρισε τὴ μητέρα της η Τερέζα;

— Τήν ἀναγνώρισε ἀπὸ τήν πρώτη στιγμὴ, δπως κι' δλοι οἱ υπηρέτες, καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ γεροντότεροι ποὺ εἶχαμε φέρει μαζὺ μας ἀπὸ τήν Κούθα.

— Ἐξακολούθησε.

— "Οταν σὲ λίγο ξαναγύρισα στὸ σπίτι μαζὺ μὲ τὴν Φράγκα, ἔτυχε νὰ ἴδω πρώτη ἔγω τὴ Ναδίνα... Ἐννοεῖται διὰ ριχτήκαμε ἀμέσως ή μιὰ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀλλης σὰν τρελλές ἀπὸ τὴ χαρά μας. Φαντασθῆτε ὅμως τήν ἔκπληξι μας, ὅταν, γυρίζοντας λίγο τὸ κεφάλι μας, εἶδαμε τὴ Φράγκα χλωμὴ σὰν πεθαμένη, σὲ μιὰ κατάστασι τέτοια ποὺ φοθήθηκα μήπως πεθάνη.

»Τρέξαμε ἀμέσως κοντά της καὶ ή Ναδίνα κι' ἔγω. "Αλλὰ διὰ διὰ τὴν Ναδίνα θέλησε νὰ τήν πάρῃ στὴν ἀγκαλιά της, ή Φράγκα ἀπομακρύνθηκε καὶ τήν ἔσπρωξε μὲ δλη τῆς τὴ δύναμι, φωνάζοντας:

»— Δὲν εἰσαὶ σὺ ή μαμά!... "Εσὺ εἰσαὶ μιὰ ξένη!...

»— Η Τερέζα, ποὺ ἦταν κι' αὐτὴ παροῦσα στὴ σκηνὴ, κι' ἔγω

κατατρομάξαμε και φοβηθήκαμε μήπως ή Φράγκα τρελλά-
θηκε ξαφνικά.

»Ο κ. ντε Ροσθέλ θέλησε νά έπέμβη και τότε ή Φράγκα σωριάστηκε κάτω άναίσθητη... Σέ λίγο της έξεδηλώθη έγκε-
φαλικός πυρετός κι' έπι δεκαπέντε μέρες πάλαιε μεταξύ ζω-
ής και θανάτου.

— Ποιός τήν περιποιήθηκε κατά τή διάρκεια τής δρρω-
στειας της; ρώτησε ή Παυλίνα.

— Η Ναδίνα κι' έγώ, σύμφωνα μὲ τὶς δόηγίες τοῦ για-
τροῦ Ντεζορμώ.

— Ο γιατρός άκουσε τήν Φράγκα νά παραληρή, τήν ά-
κουσε νά λέη ὅτι αὐτή ποὺ έπέστρεψε δὲν ήταν ή άληθινή
τῆς μητέρα;

— Ασφαλῶς θά τήν άκουσε... Καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς
δρρώστειας της, μόλις έθλεπε τή Ναδίνα ή δταν νόμιζε πώς
ὤρισκεται στὸ δωμάτιό της, φωνάζε: «Φύγε! Φύγε!... Δὲν
είσαι σύ ή μαμά!...»

— Καὶ τί φρονεῖ ὁ δόκτωρ Ντεζορμώ;

— Στήν ἀρχὴ τοῦ ἔκαναν μεγάλη ἐντύπωσι τὰ λόγια αὐτά
τῆς Φράγκας και παρακολουθοῦσε μὲ μεγάλη προσοχὴ τήν
Ναδίνα. Φαίνεται δμως ὅτι σιγά-σιγά ή ἀμφιβολίες του δια-
λύθηκαν.

— Κι' έσυ; ρώτησε ή θα-
ρώνη. Τί φρονεῖς σχετικῶς
έσυ;

— Ακοῦστε: Εγώ, μό-
λις εἶδα τήν Ναδίνα, δὲν
μοῦ πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό
οὔτε ή παραμικρή ἀμφιθο-
λία ὅτι δὲν είνε αὐτή ή ί-
δια. "Οταν δμως ή Φράγ-
κα ἀρνήθηκε νά τήν άνα-
γνωρίσῃ, ἀρχισα νά τήν
προσέχω περισσότερο. Μά
οὔτε γιά μιά στιγμή δὲν
διέκρινα τὸ παραμικρὸ
ὑπόπτο στή φυσιογνωμία τῆς
ή στήν συμπεριφορά της.

»Οχι μόνο περιποιήθη-
κε τή Φράγκα μὲ μητρική
πραγματικά ύπομονή και
ἀφοσίωσι, ἀλλά και στὶς
ἰδιάτερες συνομιλίες μας,
ποὺ ἀφοροῦσαν διάφορα
περιστατικά τῆς κοινῆς
μας ζωῆς στήν Κούβα, ή-
μουν βέθαιη πώς είχα
μπροστά μου τήν ἀληθινή
Ναδίνα, γιατί αὐτή μονά-
χα στὸν κόσμο ήξερε δλες
αὐτές τὶς ἀσήμαντες λεπτο-
μέρειες ποὺ μοῦ ἀνέφερε.

— Τότε, εἶπε ή θαρώνη
Γιάκομπσεν, κάθε ύποψία
είνε ἐντελῶς ἀθάσιμη. Η
Φράγκα, ή όποια είχε δυό
δλόκληρα χρόνια νά δῆ τη
μητέρα της, έχασε τὰ χα-
ρακτηριστικά της. Τό
πράγμα είνε ἀπλούστατο.

Ωστόσο, ή ἀγωνία ἔξακολουθοῦσε νά είνε ἀκόμη ζω-
γραφισμένη στὸ πρόσωπο τῆς μίς Σίμπουλ. Η Παυλίνα τὸ
ἀντελήθη αὐτὸ και πρόσθεσε:

— Δὲν μοῦ τὰ εἶπες δλα... Τί συμβαίνει ἀκόμα;

— Χθὲς ἀκόμα, ἀπάντησε ή μίς Σίμπουλ, ήμουν τῆς ίδιας
γνώμης μὲ σᾶς... Τήν περασμένη νύχτα δμως συνέθη ἔνα
περιστατικό ποὺ μὲ ἀναστάτωσε...

— "Ας ἀκούσουμε τί συνέθη..."

— Χθὲς τὸ θράδυ, ο δόκτωρ Ντεζορμώ εἶπε ὅτι ήταν ἀ-
κόμη ἀπαραίτητο ν' ἀγυρπνήση κάποιος κοντά στή μικρή
μας ἀρρωστη και ή Ναδίνα ἀμέσως ἐδήλωσε πώς θ' ἀγυρ-
πνοῦσε αὐτή. "Εμεινε λοιπόν μόνη της τή νύχτα κοντά στὸ
κρεβάτι τῆς Φράγκας κι' έγώ κοιμόμουν στή διπλανή κά-
μαρη, ὅταν ἔξαφνα, μέσα στὸν υπνο μου ἀκουσα κάποιο
θόρυβο, προερχόμενο ἀπὸ τὸ δωμάτιο τῆς Φράγκας. Νομί-
ζοντας ὅτι παρουσιάστηκε κάποια ἔκτακτη ἀνάγκη, πετά-
χηκα ἀμέσως ἀπὸ τὸ κρεβάτι μου. Φαντασθῆτε δμως τήν
κατάπληξι μου, ὅταν, φτάνοντας στήν πόρτα ποὺ χωρίζει
τὰ δυό δωμάτια, εἶδα, ὅρθια μπρὸς στὸ κρεβάτι τῆς Φράγ-
κας μιά Ναδίνα, τήν δποία οὔτε έγώ, οὔτε σεῖς ἔχουμε δῆ

ποτὲ ἔτσι...

»"Ήταν ἐντελῶς ἄλλος ἀνθρωπος..."

»Κατάχλωμη, ἀγριεμένη, μανιώδης, δμοια μὲ ζωντανὸ
γαλμα τοῦ μίσους, ἔριχνε τρομερά θλέμματα στήν κοιμι-
σμένη Φράγκα. Κι' ἔπειτα πρόφερε μερικά λόγια ποὺ μ' ἔ-
καναν ν' ἀνατριχιάσω δλόκληρη...

— Τί εἶπε;

— "Εσκυψε πάνω ἀπ' τήν Φράγκα και πρόφερε μὲ φωνὴ
βαθειά κι' ἐπιτακτική αὐτές τὶς φράσεις: «Καταραμένη!...
Ἐσύ ποὺ δὲν θέλεις νά πῆς ὅτι είμαι μητέρα σου... ποὺ μοῦ
δημιουργῆς ἔτσι τρομερούς κινδύνους... Αὔριο νά πῆς ὅτι μ'
ἀναγνωρίζεις!... Τό θέλω!... Πρέπει!...» Τότε μὲ κυρίευσε
μιὰ τρομερή ἀμφιθολία — ἔξακολουθησε ή μίς Σίμπουλ --
κι' ἀρχισα νά σκέφτωμαι ὅτι ίσως ή Φράγκα είχε δίκηο...
"Ενα είδος τρέλλας μοῦ ήρθε, γιατί μοῦ φαινόταν τή στιγ-
μή ἐκείνη ὅτι μόνο τὸ σῶμα τῆς Ναδίνας είχε ξαναγυρίσει
οτὸ σπίτι κι' ὅτι ή ψυχὴ της, ο νοῦς της ήσαν ἀλλαγμένα.
Η θαρώνη Γιάκομπσεν ἀκουγε τήν μίς Σίμπουλ χωρίς νά
την διακόπτη και συγχρόνως σκεφτόταν.

— Δὲν ξέρω πειά κι' έγώ τί νά πῶ και τί νά σκεφτῶ, ἔξα-
κολούθησε ή μίς Σίμπουλ. Σᾶς βέθαιω, κυρία θαρώνη, ὅτι
κάτω ἀπ' ὅλ' αὐτὰ κρύθε-
ται κάποιο τρομερὸ μυστη-
ριο. Ακοῦστε και κατί ἀλ-
λο, ποὺ δὲν σᾶς τὸ είπα ἀ-
κόμη: Ξέρετε ποια ἀθυσ-
σος χώριζε τή Ναδίνα ἀπό
το σύζυγό της πρό της α-
ναχωρήσεώς τους γ.α τήν
Αθάνα... "Ε, λοιπόν, τώρα
δ κόμης Χριστιανός ντὲ
Ροσθέλ ἀγαπᾶ μέχρι λά-
τρείας τή σύζυγό του. Τήν
ἀγαπᾶ ὅπως ένας μαθητής
δεκαοχτώ χρόνων ἀγαπᾶ
τήν πρώτη του έρωμένη.
Στέκεται ἐκστατικός μπρο-
στά της και δταν τήν ἀγ-
γίζη, τα μάτια του λάμ-
πουν ἀπὸ πάθος.

— "Ολ' αὐτὰ είνε στ' ἀ-
λήθεια παράδοξα, εἶπε ή
θαρώνη Γιάκομπσεν, ἀλλά
μπορεῖ κανεὶς νά θρη και
νά τους δώσῃ μιὰ ἔξηγησι.
Η Φράγκα, στήν ηλικία
της, είνε δυνατὸν νά μὴν
ἀναγνώρισε, ἔπειτ' ἀπὸ δυὸ
ἔτῶν ἀπουσία, τή μητέρα
της, γιατί σιγά-σιγά σχη-
μάτισε μέσα στή φαντασία
της μιὰ είκόνα της διαφο-
ρετική ἀπὸ τήν πραγμα-
τική.

»Επίσης είνε δυνατὸν
στήν Αθάνα, κατά τὸ διά-
σημα τῶν δύο ἔτῶν ποὺ
εμειναν μόνοι, ο κ. ντε Ρο-
σθέλ νά πρόσεξε ὅτι ή γυ-

ναῖκα του είνε χίλιες φορὲς πιὸ ώμορφη και πιὸ ἐπιθυμητή,
ἀπ' τὶς ἄλλες γυναῖκες μὲ τήν τεχνητή ώμορφιά ποὺ προτί-
μουν στὸ Παρίσι. Η Ναδίνα πάλι, ποὺ ἔπι τόσον καιρὸ είχε
περιφρονθῆ και παραγνωριστή, θά δέχτηκε τή λατρεία του
ψυχρά και περήφανα, και σ' αὐτὸ ἀκριβῶς ώφειλεται τὸ πά-
θος του κ. ντε Ροσθέλ. Οι ἄντρες είνε τόσο ἀλλόδοτοι! Δὲν
ἐπιθυμοῦν παρά μόνο ἔκεινο ποὺ δὲν μποροῦν νά ἔχουν...

»Οσο γιά σένα, Σίμπουλ, ή παράδοξη στάσις τῆς Φράγ-
κας σοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι και σὲ τάραξε τόσο, ώστε
ἴως στὸ ἀμφίβολο φῶς τοῦ καντηλιοῦ νά είδες πράγματα
ποὺ δὲν συνέθησαν στήν πραγματικότητα.

— Μά, κυρία θαρώνη, ἀκοῦστε και τὸ τέλος... Βλέποντας
τήν Ναδίνα τόσο τρομερή, μὲ τήν ἔκφρασί της γεμάτη μίσος,
τραβήχτηκα πίσω τρομαγμένη και ξαναπλάγιασα μὲ καρδιὰ
ποὺ τήν ἔσφιγγε ή ἀγωνία. Τότε ἐκείνη ήρθε στήν κάμαρή
μου, ἔσκυψε πάνω ἀπὸ τὸ κρεβάτι μου κι' ἀφογκράσθηκε
νά δῆ ἄν κοιμάμαι... Μοῦ φαίνεται μάλιστα ὅτι πρόφερε και
τόνομά μου...

— Και σύ τής ἀποκρίθηκες;

— "Οχι... Προσποιόμουν ὅτι κοιμόμουν θαρώια.

(Ακολουθεῖ)



— Δὲν είσαι ή μαμά μου!...