

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Σ' ένα κρύο ότελιε τής Μονιάρτρης, ο ζωγράφος 'Αντρέ Φλεριώ κ' ή χαριτωμένη φίλη του, ή μικρούλα Γκαμπύ Πομμιέ, καθόντουσαν σιωπηλοί μπροστά σε κάτι πού ξμοιαζε μὲ καρδουνιασμένο πετσί και πού δὲν ήταν τίποτε άλλο παρά μιά φτηνή μπριζόλα.

'Η σιωπή τους, ώστόσο, ξερυθε μιὰ συγκρατημένη μπόρα, πού δὲν θ' ἀργούσε νά ξεσπάσῃ. Τά φρύδια τῆς Γκαμπύ ήταν σουφρωμένα μ' ένα τρόπο σύριο και τὸ μέτωπο του 'Αντρέ ήταν συννεφιασμένο άπο τὶς ρυτίδες.

Κι' ξέαφνα ξέσπασε ή θύελλα...

— Δὲν εἶνε θεῖος αύτός! φώναξε ο 'Αντρέ, πετώντας το πηροῦνι του μὲ λύσσα πάνω στὸ τραπέζι. "Οχι, δὲν εἶνε θεῖος!..

— Εἶνε ένας γάϊδαρος! φώναξε ή Γκαμπύ μ' ένα τόν πού δὲν δεχόταν ἀντιρρήσεις. Είμαι πολὺ ἀνόητη νὰ περιμένω ἀκόμη τὴ γούνα πού μοῦ υποσχέθηκες. Κι' ἔπειτα, νά, θά σου τὸ πῶ καθαρά... Τὴν βαρέθηκα πειά αὐτὴ τὴ γούνη. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ζῆ διαρκῶς μὲ τὸν ἔρωτα και μὲ ἀερά φρέσκο!..

'Ο καυγᾶς ἄρχιζε νὰ γίνεται ἐπικίνδυνος, δταν εύτυχῶς ἄνοιξε ή πόρτα και παρουσιάσθηκε ένας ὅμορφος νέος εἰκοσι πέντε χρόνων.

— Γειά σας, παιδιά! τοὺς φώναξε χαρούμενος και κάθησε στὸ τραπέζι τους.

— Καλημέρα, Λωράν... γκρίνιαξε ο 'Αντρέ.

— Καλῶς τὸν 'Αλμπέρ! φώναξε ή Γκαμπύ.

'Ο 'Αλμπέρ Λωράν μισόκλεισε είρωνικὰ τὸ μάτι και τοὺς ρώτησε:

— Μὰ τί έχετε;

— "Ε, τί θέλεις νὰ έχουμε; ξέσπασε πάλι ο ζωγράφος. Νά, δὲν έχουμε τίποτε!

— Κι' ο θεῖος;

— Εἶνε ένας γάϊδαρος! έτονισε γιὰ δεύτερη φορὰ ή ὅμορφη Γκαμπύ.

'Ο 'Αντρέ ἄνοιξε τότε τὴν καρδιά του στὸν φίλο του και τοῦ παραπονέθηκε γιὰ τὴν ἀδικία πού τοῦ ἔκανε ο θεῖος του, πού δὲν ήθελε νὰ τοῦ δώσῃ ένα πεντακοσάρικο, σ' αὐτὸν, στὸ γυιό τῆς ἀδελφῆς του. Μὰ ήταν ένα τέρας λοιπὸν αὐτὸς ο θεῖος Ντυπόν; Δὲν ἔθλεπε οτι δλοι οι ζωγράφοι δυστυχοῦσαν; Ποῦ εἶχε δημως μυαλό γιὰ τέτοια πράγματα! Αὐτὸς δὲν νοιαζόταν παρά μονάχα γιὰ τὴ φιλενιδα του...

— Έχει φιλενάδα; έκανε μ' ἀπορία ο 'Αλμπέρ Λωράν.

— Και βέβαια έχει! τοῦ ἀπάντησε ο 'Αντρέ. Και μάλιστα στα σ' αὐτὴ τὴν ἡλικία! "Επειτα, ἔρχεται και σου κάνει τὸν ἥθικολόγο! Θέλεις νὰ μάθης τώρα και κάτι ἀπίστευτο; "Εδῶ και λίγο καιρό ἀγόρασε τῆς φιλενάδας του ένα παληο-πεκινέζικο σκυλάκι κι' ἐγώ δὲν ξέρω πόσσο και μ' ἀφησε έμενα νὰ δνειρεύωμαι τὸ πεντακοσάρικο!..

— Μὰ τί πράγμα εἶνε αὐτὴ η φιλενάδα του; ρώτησε ή Γκαμπύ.

— "Ε, τί θέλεις νὰ εἶνε; Εἶνε μιὰ ἐλαφρόμυαλη! τῆς ξήγησε μὲ περιφρένησι ο 'Αντρέ. Κάθε βράδυ, ξενή έως έφτα, τοὺς βλέπει δλος ο κόσμος νὰ παίρνουν τὸ δρεκτικό τους στὸ «Ρουαγιάλ - μπάρ»...

— Πῶς; Και τοὺς τρεῖς; έκανε ο 'Αλμπέρ.

— Ναι, βέβαια. Τὸν θεῖο μου...

— Τὸν γάϊδαρο τὸν θεῖο σου, διώρθωσε ή Γκαμπύ, πού δὲν συγχωροῦσε ποτὲ έκείνους πού τὴν ἀδικοῦσαν.

— "Οπως θέλεις... τῆς ἀπάντησε ο 'Αντρέ. Λοιπὸν, ναι, τοὺς βλέπουν και τοὺς τρεῖς: τὸν γάϊδαρο, τὴν ἐλαφρόμυαλη και τὸ σκυλάκι... Ή Μιμή —τη λένε Μιμή, τὴ φιλενάδα



ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡ ΑΝΤΕΝΙ

τοῦ θείου μου— λατρεύει μ' ένα ἀπερίγραπτο πάθος τὸ πεκινέζικο σκυλάκι της. Τὸ κουβαλάει μαζύ της παντοῦ... Εἶνε χώριστοι!...

— Ο 'Αλμπέρ Λωράν ξέσπασε ἄξαφνα σ' ένα παράξενο γέλιο.

— Γιατὶ γελᾶς; τὸν ρώτησε ο ζωγράφος.

— Εκεῖνος τότε τοῦ ξέήγησε διτι εἶχε μιὰ ἔμπνευσι κι' οτι ύστερ' ἀπὸ λιγο ο 'Αντρέ θά εἶχε τὸ πεντακοσάρικό του κ' ή Γκαμπύ τὴ γούνα της.

Τὸ «Ρουαγιάλ - Μπάρ» ξεγίνε, μὰ τὴν ἀλήθεια, ἀνω - κάτω ὅταν ή Μιμή, γυρίζοντας ἀπὸ τὴν «τουάλεττα» στὴ θέση της δὲν βρῆκε τὸ πεκινέζικο σκυλάκι της! Ο Ρικικῆς εἶχε γίνει ἄφαντος!... Ο θεῖος Ντυπόν πού εἶχε βυθιστῇ στὸ διάθασμα τῆς ἐφημερίδας του, δὲν εἶχε προσέξει τίποτε.

— Τὸν ἔκλεψαν! στέναξε ή Μιμή. "Αχ! Θεέ μου! Θ' ἀρωστήσω ἀπὸ τὴν στενοχώρια μου!

— Ο μπάρμαν τότε τὴν λυπήθηκε και τὴν συμβούλεψε νὰ δημοσιεύσῃ μιὰ ἀγγελία στὶς ἐφημερίδες.

— Κι' ἔτοι τὴν ἄλλη μέρα, ή ἐφημερίδες δημοσίεψαν μιὰ μικρή ἀγγελία πού ἔγραφε οτι θά ἔπαιρνε ώς ἀμοιβὴ ένα χιλιάρικο ἔκεινος που εἶχε βρῆ τὸ πεκινέζικο σκυλάκι τῆς δεσποινίδος Μιμῆς, Ρομπέν, όδος Μονσώ, ἀριθ. 12, πού ἀκουγε στὸ ὄνομα Ρικικῆς.

Τὸ ἀπόγευμα λοιπὸν τῆς ίδιας ήμέρας ο 'Αλμπέρ Λωράν παρουσιάσθηκε στὴν όδο Μονσώ, κρατῶντας στὴν ἀγκαλιά του τὸ πεκινέζικο σκυλάκι.

Μόλις ή καμαριέρα ἔτρεξε στὸ δωμάτιο τῆς κυρίας της φωνάζοντας: «Κάποιος ἔφερε τὸν Ρικική!», ο 'Αλμπέρ ἀκουσε ένα ξεφωνητὸ χαράς κι' ἔπειτα τὸ θύρυσο μιᾶς καρέκλας, πού ἀναποδογύρισε κ' ή Μιμή Ρομπέν, μὲ τὶς πυτζάμες της, πετάχτηκε σὰν τρελλὴ στὸν προθάλαμο.

— Αγάπη μου!.. Λατρεία μου!.. φώναξε κι' ἄρπαξε στὰ χέρια της τὸν Ρικική. Αύτος εἶνε!.. Αύτος!..

— Ο 'Αλμπέρ Λωράν ἀφησε νὰ περάσῃ πρῶτα αὐτὴ η θύελλα τῆς τρυφερότητος κ' ύστερα ψιθύρισε μ' εύγένεια στὴ Μιμή:

— "Α! Εἶνε ένα ἀξιολάτρευτο σκυλάκι!..

— Εκείνη τότε μόνο πρόσεξε πὼς εἶχε μπροστά της έναν ὅμορφο νέο, ντυμένο μὲ κάποια κομψότητα κι' ἀμέσως βιάστηκε νὰ τὸν περιποιηθῇ και νὰ τὸν μπάση στὸ σαλόνι.

— Καθῆστε!.. Μὰ καθῆστε, σᾶς παρακαλῶ! τοῦ εἶπε ταραγμένη. Δὲν έρω πῶς νὰ σᾶς εύχαριστήσω... Νόμιζα πὼς μοῦ εἶχαν κλέψει τὸν Ρικική κ' εἶχα ένα φόθο!.. Μὰ πῶς τὸν βρήκατε ἔσεις; Γιὰ πέστε μου...

— Ο 'Αλμπέρ Λωράν, ποὺ εἶχε φαντασία μυθιστοριογράφου, τῆς διηγήθηκε οτι γυρίζοντας στὸ σπίτι του, εἶχε βρῆ τυχαίως σὲ μιὰ πόρτα τὸ πεκινέζικο σκυλάκι της. "Επειτα διάβασε στὶς ἐφημερίδες τὴν ἀγγελία κι' ἔσπευσε ἀμέσως νὰ τῆς τὸ φέρη...

Κατόπιν ἔκανε νὰ οηκωθῇ. Μὰ ή Μιμή τὸν κράτησε.

— Περιμένετε μιὰ στιγμή! τοῦ εἶπε.

Πέρασε στὴν κάμαρά της και ξαναγύρισε κρατῶντας στὸ χέρι ένα χιλιαρικό.

— Ορίστε! έκανε μ' εύγένεια.

— Ο 'Αλμπέρ Λωράν ἀρνήθηκε μ' ἀξιοπρέπεια νὰ τὸ πάρη.

— Ανοησίες! φώναξε παιγνιδιάρικα ή Μιμή και μὲ μιὰ γρίγορη κίνησι τοῦ τὸ έχωσε στὴν τοέπη, λέγοντάς του πὼς στὸ κάτω - κάτω τῆς γραφῆς, αὐτὸ τὸ χιλιάρικο δὲν ήταν δικό της.

— Ο 'Αλμπέρ σ' αὐτὸ τὸ μεταξὺ εἶχε κάνει δυό σπουδαῖς παρατηρήσεις: 'Η πρώτη ήταν διτι η φιλενάδα τοῦ θείου

Ντυπόν ήταν πάρα πολύ δρεκτική κ' ή δεύτερη, ότι τὸν κύττας μὲ μιὰ συμπάθεια ποὺ τὸν σκανδάλιζε.

‘Η Μιμή, λοιπόν, τοῦ προσέφερε λικέρ κι’ ἄρχισε νὰ φλυαρῆ μαζύ του. Τὸν ρώτησε πῶς τὸν λένε, τί ἔκανε, κι’ ἐκεῖνος δὲν δίστασε νὰ τῆς πῆ πῶς ήτανε φιλόλογος.

— Εἶσαστε καλλιτέχνης; Φώναξε κατενθουσιασμένη ἡ Μιμή. “Α, δὲν ξέρετε πόσο ἀγαπῶ τοὺς καλλιτέχνες! Γνώρισα ἐνων ποὺ ἔγραψε στίχους.

— Γράφω κι’ ἔγω... τῆς εἶπε σεμνὰ δ’ Ἀλμπέρ Λωράν.

‘Η Μιμή σηκώθηκε ἀπὸ τὴ θέσι τῆς καὶ κάθησε δίπλα του,

στὸν καναπέ. — ‘Αλήθεια; ἔκανε. Εἶμαι βέβαιη πῶς θὰ εἰνε πολὺ ωραῖοι! ”Ω, γιὰ πέστε μου κανένα ποίημά σας...

‘Ο Λωράν δὲν εἶχε γράψει οὔτε ἐνα στίχο στὴ ζωὴ του. Ήταν, ἀπλούστατα, ὑπάλληλος σὲ μιὰ ἔταιρεία. Μᾶ ἀγαποῦσε τὴν φιλολογία κ' ἥξερε ἀπ’ ἔξω πολλὰ ποίηματα.

‘Αφοῦ λοιπὸν ἀφῆσε τὴν Μιμή νὰ τὸν παρακαλέσῃ ἀκόμα λίγο, τῆς ἀπῆγγειλε ἐνα ὅμορφο ἐρωτικὸ ποίημα.

— Εἶνε τρέλλα! φώναξε ἡ Μιμή. Κι’ ἀσφαλῶς θὰ τὸ έχετε γράψει γιὰ καμμιὰ γυναῖκα!..

— Τώρα τὸ ἔφτιαξα! τῆς ἀπάντησε δ’ ἀδιόρθωτος Λωράν. ‘Εσεῖς μοῦ τὸ ἐμπνεύσατε... Μιμή, πιστεύεις στὸν κεραυνόδολο δρωτα;

Καὶ χωρὶς νὰ περιμένη ἀπάντησι, τὴν τράβηξε κοντά του καὶ τὴν φίλησε στὸ στόμα. Αὐτὸ ἀλλωστε ἥθελε κ’ ἡ Μιμή... *

‘Ο Ἀλμπέρ Λωράν, τὴν ἄλλη μέρα, κατὰ τὶς ἐντεκα ἡ ώρα, βγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς δόδο Μονσὼ καὶ τράβηξε γιὰ τὸ ἀτελιέ τοῦ ζωγράφου.

— Νὰ τὰ λεφτὰ τοῦ μπάρμπα Ντυπόν! φώναξε στὸν ‘Αντρέ καὶ στὴν Γκαμπύ, δείχνοντάς τους τὸ χιλιάρικο.

‘Ο ‘Αντρὲ γούρλωσε τὰ μάτια του.

— Πῶς; ἔκανε. ‘Ο θεῖος μου, ποὺ ἀρνήθηκε σὲ μένα ἐνα πεντακοσάρικο, σου ἔδωσε, ἐσένα, ἐνα ὄλόκληρο χιλιάρικο; Εἶνε ἀπίστευτο!

— Τὸ μισὸ εἶνε δικό σου, ‘Αλμπέρ! τοῦ φώναξε ἡ Γκαμπύ καὶ τὸν φίλησε στὸ πρόσωπο.

— Διόλου... τῆς ἀπάντησε ὁ Λωράν.

— Μᾶ, φίλε μου, ἐπέμεινε δ’ ‘Αντρὲ, πρέπεις νὰ πάρης τὴν προμήθειά σου, ν’ ἀποζημιώθης γιὰ τὸν κόπο σου!...

— ‘Οσο γι’ αὐτὸ, μὴ σὲ νοιάζει... ‘Αποζημιώθηκα ἀρκετά καὶ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο... τοῦ ἀπάντησε μ’ ἐνα μυστηριώδες ύφος δ’ Ἀλμπέρ Λωράν καὶ έσπασε υστερα σ’ ἐνα ἡχηρὸ γέλιο.

— Ήταν τόσο καλὴ μαζύ του ἡ ὅμορφη Μιμή!..

ΕΝΤΟΥΑΡ ΑΝΤΕΝΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΩΡΙΑ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥ

Στὴν ἀρχαία ἐποχὴ πέθανε κάποιος πλούσιος, τρομερὰ φιλάργυρος, δ’ ὁ ὅποιος κατεβαίνοντας στὶς ὅχθες τοῦ ‘Αχέροντος καὶ μὴ θέλοντας νὰ πληρώσῃ τὰ πορθμεῖα, προτίμησε νὰ φθάσῃ στὴν ἀπέναντι ὅχθη κολυμπῶντας!.. ‘Επειδὴ δύμως εἶχε παραθῆ τοὺς κανονισμοὺς τοῦ ‘Αδου, ἐπρεπε νὰ δώσῃ λόγο γιὰ τὴν πρᾶξι του αὐτὴ καὶ ὀδηγήθηκε ἐνώπιον τῶν κριτῶν.

— Νὰ τὸν δέσουμε στὸ βράχο μὲ τὸν Προμηθέα! πρότεινε τότε δ’ ἐνας ἐκ τῶν κριτῶν.

— Νὰ τὸν καταδικάσουμε νὰ γεμίζῃ τὸ τρύπιο πυθάρι, μαζύ μὲ τὶς Δαναΐδες! εἶπε δὲν ἀλλος.

— Νὰ τὸν βάλουμε νὰ βοηθάῃ τὸν Σίσυφο!.. πρότεινε δὲν τρίτος.

— ‘Οχι! εἶπε τότε δ’ Μίνως. Καμμιὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς τιμωρίες δὲν τοῦ εἶνε ἀρκετή. Πρέπει νὰ βρεθῇ μιὰ ὄλλη μεγαλύτερη... ‘Εγώ εἶμαι τῆς γνώμης νὰ τὸν στείλουμε πάλι ἐπάνω στὸν κόσμο, γιὰ νὰ ιδῇ πῶς μεταχειρίζονται τὰ πλούτη του οἱ κληρονόμοι του!..

ΑΠΟ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

ΕΚΛΕΚΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πῶς πουλήθηκε ἐνα πορτραῖτο. Τὸ τέχνασμα τοῦ ζωγράφου. ‘Η καρπαζιὰ τοῦ Τυρέν. Τὸ πανάκριβο μαργαριτάρι. Εἰς ύγειαν τῆς βασιλίσσης.

‘Ο Μπασισύ, περίφημος Ἰταλὸς ζωγράφος, ἀνέλαβε κάποτε νὰ ζωγραφίσῃ τὸ πορτραῖτο ἐνὸς εὐγενοῦς, χωρὶς νὰ συνεννοηθῇ προηγουμένως μαζύ του γιὰ τὴν τιμὴ. ‘Οταν τὸ πορτραῖτο ἐτελείωσε, δ’ ζωγράφος ζήτησε ἀπὸ τὸν εὐγενῆ νὰ τοῦ δώσῃ ὡς ἀμοιβὴ ἐκατὸ τάλληρα. Τὸ ποσὸ δύως αὐτὸ φάνηκε ύπερβολικό στὸν ἀριστοκράτη, δ’ ὁποῖος ἔφυγε καὶ δὲν ξαναγύρισε πειά.

‘Ο Μπασισύ τὸν περίμενε ἀρκετὸ καιρὸ γιὰ νὰ ράβη τὴν εἰκόνα του καὶ νὰ τὸν πληρώσῃ. Στὸ τέλος ἀπελπίστηκε πειά, ζωγράφισε πάνω στὸ πορτραῖτο ἐνα σιδερένιο κιγκλίδωμα καὶ ἀπὸ κάτω ἔγραψε: «Ο ἵπποτης X., ποὺ βρίσκεται φυλακισμένος γιὰ χρέη! ‘Εννοεῖται ὅτι κατόπιν αὐτοῦ τὸ πορτραῖτο μοσχοπούληθκε.

* * *

Μιὰ πολὺ ζεστὴ καλοκαιρινὴ ἡμέρα, ὁ Γάλλος στρατάρχης Τυρέν εἶχε καθήσει κοντά στὸ παράθυρο τοῦ διαδρόμου του καὶ εἶχε φορέσει ἐνα ἀσπρὸ σακκάκι καὶ ἔναν ἀσπρὸ σκοῦφο. ‘Εκείνη τὴν ώρα ἔτυχε νὰ περάσῃ ἀπὸ ἐκεῖ ἐνας ύπηρέτης, δ’ ὁποῖος βλέποντας τὴν ἀσπρὴ βέστα καὶ τὸν σκοῦφο, νόμισε ὅτι δ’ ἀνθρωπὸς ποὺ ήταν καθισμένος κοντὰ στὸ παράθυρο. Ήταν ἐνας παραμάγειρας, στενός του φίλος. Τὸν πλησίασε λοιπὸν σιγὰ-σιγὰ καὶ τὸν ἔδωσε ξαφνικὰ ἐνα χτύπημα στὸ σθέρκο μὲ τὸ χέρι του. ‘Ο στρατάρχης, ξαφνιασμένος ἀπὸ τὸ φοβερὸ χτύπημα, γύρισε τὸ κεφάλι του γιὰ νὰ ίδῃ ποιὸς ήταν. ‘Ο ύπηρέτης εἶδε τότε ἐντρομός τὸ πρόσωπο τοῦ κυρίου του καὶ ἐπεσε στὰ πόδια του ζητῶντας ἔλεος.

— ‘Αχ, κύριε, εἶπε, ἐνόμισα πῶς ήτανε η Γκέργκε.

— ‘Αλλὰ καὶ δ’ Γκέργκε ἀκόμα ἀν ήταν, τοῦ εἶπε ‘ό Τυρέν τρίβοντας τὸ σθέρκο του, δὲν ἐπρεπε νὰ τὸν χτυπήσῃς τόσο δυνατά, ἀνόητε!

* * *

“Ἐνας ἔμπορος θέλησε νὰ πουλήσῃ μιὰ φορὰ στὴν βασιλίσσα ‘Ελισάβετ τῆς Αγγλίας ἐνα μαργαριτάρι ποὺ γιὰ τὴν διαφάνεια του καὶ γιὰ τὸ σχῆμα του ήτανε μοναδικὸ στὸν κόσμο. Ζητοῦσε δύως γιὰ νὰ τῆς τὸ δώσῃ εἴκοσι χιλιάδες λίρες καὶ ἡ τιμὴ φάνηκε ύπερβολικὴ στὴν ‘Ελισάβετ, ἡ δύοις δὲν θέλησε νὰ δώσῃ ἐνα τόσο μεγάλο ποσὸ, γιὰ ἐνα πράγμα ποὺ δὲν εἶχε καμμιὰ πρακτικὴ ἀξία. ‘Ο έμπορος τότε ἀπεφάσισε νὰ ταξιδέψῃ στὴν Γαλλία καὶ ἐν γένει στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ βρῇ κανένα ἄλλο ἐστεμμένο πρόσωπο, ποὺ θ’ ἀγόραζε τὸ μαργαριτάρι στὴν τιμὴ ποὺ ζητοῦσε.

Αὐτὸ τὸ πράγμα τὸ ἔμαθε ὁ ίπποτης Γκρέσεμ, ἐνας πλούσιος έμπορος τοῦ Λονδίνου. Κάλεσε ἀμέσως τὸν ἔμπορο σὲ γεῦμα καὶ τὸν πλήρωσε γιὰ τὸ μαργαριτάρι τὴν τιμὴ ποὺ εἶχε ἀρνηθῆ ἡ βασιλίσσα νὰ τοῦ πληρώσῃ. ‘Επειτα ζήτησε νὰ τοῦ φέρουν ἐνα γουδί, κοπάνισε καλὰ τὸ μαργαριτάρι, ἔρριξε τὴ σκόνη στὸ ποτῆρι του καὶ ἤπιε τὸ κρασί του στὴν ύγεια τῆς βασιλίσσης. Φωντάζεται κανεὶς τὴν ἔκπληξη τοῦ έμπορου. ‘Ο Γκρέσαμ δύως, βλέποντας τὴν ἐντύπωσι ποὺ προκάλεσε τὸ διάθημα του, εἶπε στὸν έμπορο μ’ ὅλη τὴν ψυχραιμία του:

— Τώρα τούλαχιστον δὲν μπορεῖτε νὰ πῆτε, ὅτι ἡ βασίλισσα δὲν ήταν σὲ θέσι ν’ ἀγοράσῃ τὸ μαργαριτάρι σας, τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχει ύπηκόσυς, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ τὸ πιοῦν στὴν ύγεια τῆς.

ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝ ξένα εἰκονογραφημένα περιοδικὰ πάσης γλώσσης, τῆς τελευταίας δεκαπέντετίας. Πληροφορίαι: Γραφεία «Μπουκέτου», όδός Λέκκα 7, ‘Αθῆναι.

