

## ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ



### I ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ

Μεταξύ των διαφόρων λαῶν τῆς γῆς ύπαρχουν μερικοί οἱ ὅποιοι πιστεύουν ὅτι ἡ ψυχὴ ἐνὸς νεκροῦ μετὰ θάνατον πηγαίνει καὶ μπαίνει στὸ σῶμα ἐνὸς ἄλλου ζωντανοῦ πλάσματος. Κι' ἔτοι ἐξακολουθεῖ πάλι νὰ ζῇ μιὰ καινούργια ζωή.

"Οταν μάλιστα τὸ πλάσμα στὸ ὅποιο σπεύδει νὰ ἐγκατασταθῇ ἡ ψυχὴ ἐνὸς νεκροῦ τύχη νὰ εἰνε ἄνθρωπος, τότε τὸ φαινόμενο αὐτὸ λέγεται μετεμψύχωσις.

Πολλοὶ λαοί, λοιπὸν, πιστεύουν, ὅτι ἡ ψυχὴ ἐνὸς παπποῦ ἡ μιᾶς γιαγιάς ἐγκατίσταται συνήθως στὸ κορμὸν τοῦ ἑγόνου τους. Τὴν πεποίθησί τους αὐτὴ δὲ τὴν στηρίζουν, ὅσοι λαοὶ τὴν πιστεύουν, στὴν δμοιότητα ποὺ παρουσιάζεται συνήθως μεταξὺ πάππων καὶ ἐγγόνων.

Κατηγορηματικάτατοι στὴν πεποίθησί τους αὐτὴ εἰνε κυρίως ὅλοι οἱ θιαγένεις τῆς Κεντρικῆς Αὔστραλίας. Λύτοι πιστεύουν ἀπολύτως, ὅτι ἡ ψυχὴς τῶν νεκρῶν ξαναζοῦν ὡς μικρὰ βρέφη, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν κατόπιν τὴν κανονική τους ἀνάπτυξι μέχρι τῆς στιγμῆς πάλι τοῦ θανάτου των. Ἐπομένως, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν πεποίθησι αὐτὴ, γιὰ τοὺς Αὔστραλους κάθε ζωντανὸς δὲν εἰνε τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ μετενσάρκωσις ἐνὸς νεκροῦ...

Πῶς γίνεται, δύμως, αὐτὴ ἡ μετενσάρκωσις;

Οἱ Αὔστραλοὶ τὴν φαντάζονται ως ἔξῆς: Μόλις πεθάνῃ ἔνας ἄνθρωπος, ἡ ψυχὴ του βγαίνοντας ἀπ' τὸ κορμὸν του, ἀρχίζει νὰ τριγυρίζῃ γύρω ἀπ' τὸ πτώμα, δισταχτική. Ἀναγκάζεται κατόπιν ἡ νὰ σκαρφαλώσῃ σὲ κανένα δένδρο ἢ νὰ κρυφτῇ πίσω ἀπὸ κανένα βράχο, μόλις γίνη ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ νεκροῦ.

"Ἐτοι κρυμμένη τῷρα ἡ ψυχὴ, ἐνεδρεύει ύπομνετικά ἐπὶ ήμέρες, μέχρις ὅτου περάσῃ ἀπὸ κοντά τῆς καμμιὰ ὑπανδρη γυναικα. Τότε βγαίνει βιαστικὰ ἀπ' τὸν κρυψῶνα τῆς, πλησιάζει τὴν ἀνύποπτη γυναικα καὶ χώνεται μέσα στὸ κορμὸν τῆς εἴτε ἀπ' τὸ ἀνοιχτὸ στόμα τῆς, εἴτε ἀπ' τὰ ρουθούνια τῆς...

"Ἐτοι, τὸ πρῶτο παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθῇ κατόπιν ἀπ' τὴ γυναικα αὐτὴ, θάχη στὸ σῶμα του τὴν ψυχὴ τοῦ πεθαμένου!

Τὴν πρόληψι αὐτὴ τῶν μακρυνῶν Αὔστραλῶν, τὴν ἔχουν κι' ὀρισμένες φυλὲς τῆς Ἰνδοκίνας. Ἐκεῖ, μόλις γεννηθῇ τὸ νήπιο σὲ μιὰ οἰκογένεια, ἀμέσως φωνάζουν τὸν μάγο τῆς φυλῆς. Ἐκεῖνος, ἀφοῦ προσευχῆθῃ πρῶτα, κατόπιν ἀναγνωρίζει στὸ πρόσωπο τοῦ νεογενήτου βρέφους ποιὸς ἀκριβῶς ἀπ' τοὺς προγόνους του μετενσάρκωθηκε στὸ σῶμα του. Καὶ τότε ἐπακολουθεῖ ἡ βάπτισις τοῦ βρέφους, στὸ ὅποιο δίνουν τὸ ὄνομα τοῦ προγόνου του ἐκείνου.

Στὴν δυτικὴ Ἀφρικὴ, οἱ θιαγένεις Γιορούπιπας, μόλις γεννηθῇ κανένα παιδὶ, προσεύχονται στοὺς θεούς των, γιὰ νὰ τοὺς φανερώσῃ ποιὸς ἀπὸ τοὺς προγόνους τους ἔχει μετενσάρκωθη στὸ παιδὶ αὐτὸ. Κατόπιν δὲ χαιρετοῦν στὸ παιδὶ αὐτὸ, τὸν μετενσάρκωμένο πρόγονό τους, φωνάζοντας: «Ξανδρίθες! Ξανδρίθες πάλι ἐπὶ τέλους ἀνάμεσά μας!»

Οἱ διάφοροι, ὡστόσο, λαοὶ ποὺ πιστεύουν στὴν μετενσάρκωσι, διαφωνοῦν μεταξὺ τους ὡς πρὸς τὴ στιγμὴ ποὺ συντελεῖται αὐτὴ. "Ἄλλοι ἀπ' αὐτοὺς πιστεύουν ὅτι ἡ μετενσάρκωσις γίνεται κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεως τοῦ παιδιοῦ καὶ ἄλλοι κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς γεννήσεως του. Οἱ Ἐλγάγιοι τῆς ἀφρικανικῆς Κένυας πιστεύουν ὅτι

ἡ μετενσάρκωσις ἀρχίζει τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ τὸ παιδὶ βαφτίζεται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ προγόνου του, ὁ ὅποιος ἔχει μετενσάρκωθῆ σ' αὐτό...

"Ἐπίσης στὴν Χρυσῆ Ἀκτὴ πιστεύουν ὅτι τὰ πεθαμένα παιδιά μετεμψυχώνονται στ' ἀδέλφια τους ποὺ γενιῶνται ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατό τους.

Οἱ Τίλινγκιτς τῆς Ἀλάσκας πιστεύουν πώς, ὅταν μιὰ γυναικα ἐγκυος δνειρεύεται κάποιον πεθαμένο συγγενῆ της, τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννήσῃ ἡ γυναικα αὐτὴ, θάχη τὴν ψυχὴ τοῦ συγγενοῦς αὐτοῦ, γι' αὐτὸ δὲ ἀκριβῶς τὸ λόγο τοῦ δίνουν τὸ ὄνομά του.

Στὰ χωριά τῶν Ἐσκιμώων τὸν Βεριγγείου πορθμοῦ, τὸ πρῶτο παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθῇ σὲ μιὰ οἰκογένεια ἔπειτ' ἀπὸ ἔνα θάνατο, βαφτίζεται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ νεκροῦ αὐτοῦ.

Οἱ Ἰνδοὶ Χόπι τῆς Ἀριζόνας συνήθιζαν νὰ χαράζουν ἐνα δρόμο μεταξὺ τοῦ τάφου ἐνὸς νεκροῦ καὶ τοῦ σπιτιοῦ του, γιὰ νὰ μὴ συναντήσῃ ἡ ψυχὴ του κανένα ἐμπόδιο, ὅταν θὰ πάρη νὰ μπῆ στὸ σῶμα τοῦ πρώτου παιδιοῦ ποὺ θὰ γεννηθῇ μέσα στὴν οἰκογένειά του.

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο κ' οἱ Ἐρυθρόδερμοι Χοῦρον ἔθαβαν τοὺς νεκρούς τους στὴν ἄκρη τῶν δρόμων: ἔτοι θὰ μποροῦσαν ἡ ψυχές τους νὰ τρυπώσουν στὸ σῶμα τῆς πρώτης γυναικίας ποὺ θὰ περνοῦσε ἀπὸ κεῖ καὶ νὰ μετενσάρκωθοῦν στὸ πρῶτο παιδὶ ποὺ θὰ γεννοῦσε αὐτὴ.

Γιὰ τὸν αὐτὸν ἀκόμα λόγο οἱ Ἀλγκονκίνοι Ίνδοι ἔθαζαν τὶς γυναικες ποὺ ἥθελαν νὰ γίνουν μητέρες νὰ παραστέκουν τοὺς ἐτοιμοθανάτους γιὰ νὰ τρυπώσῃ ἡ ψυχὴ τους στὸ σῶμα τους καὶ ν' ἀποχτήσουν παιδί.

Οἱ Ἰνδοὶ τῆς Βρεττανικῆς Κολομβίας, τέλος, σταν πέθανε κανεὶς, δι γιατρὸς τῆς φυλῆς τὸν φιλοῦσε στὸ στόμα γιὰ νὰ πάρῃ τὴν πνοή του. Κατόπιν φιλοῦσε στὸ στόμα μιὰ γυναικα ἐτοιμόγενη, γιὰ νὰ πάρῃ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννοῦσε τὴν ψυχὴ τοῦ νεκροῦ. Τὰ παιδιά αὐτὰ τὰ σεβόντουσαν ἔξαιρετικὰ καὶ τὰ θεωροῦσαν ιερά. Συχνὰ μάλιστα, σταν μεγάλωναν, τὰ ἔκαναν ἀρχηγούς των.

\* \* \*

"Ἐφόσον τὰ ζῶα — κατὰ τὴν πεποίθησι τῶν διαφόρων λαῶν — ἔχουν κι' αὐτὰ ψυχὴ, δὲν εἰνε καθόλου δύσκολο σὲ μιὰ ἀνθρώπινη ψυχὴ νὰ ξαναπαρουσιασθῇ μὲ μορφὴ ζώου.

Οἱ θιαγένεις Πιπαρότσες, πάλι, πιστεύουν ὅτι ἡ ψυχὴ μποροῦν νὰ μετεμψυχωθοῦν σὲ ζῶα κάθε εἰδοῦς: Ίπποποτάμους, χοίρους, ὕαινες, λέοντες, λεοπαρδάλεις, ἐλέφαντες καὶ ἐρπετά. "Ἐνας ἀνθρωπος μάλιστα μπορεῖ νὰ διαλέξῃ ἀπὸ ζωντανὸς σὲ ποιὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω ζῶα θέλει νὰ μετεμψυχωθῇ, μὰ πρέπει νὰ τὸν βοηθήσῃ σ' αὐτὸ καὶ ἡ μαγεία. Μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν μάγων, λοιπὸν, τὰ σκουλήκια ποὺ βγαίνουν ἀπ' τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ σταν πεθάνη μεταμορφώνονται στὸ ζῶο ποὺ ἥθελε νὰ μετεμψυχωθῇ.

Πάντως, μονάχα ἡ ψυχὴς τῶν βασιλέων μποροῦν νὰ μετεμψυχωθοῦν σὲ λέοντες.

Οἱ θιαγένεις Μπαρότσες, πάλι, πιστεύουν ὅτι οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ ἀρχηγοὶ φυλῶν μετεμψυχώνονται σὲ ίπποποτάμους. Λιγάτερο λαμπρὸ εἰνε τὸ μέλλον ποὺ περιμένει τὶς ψυχές τῶν φτωχῶν οἱ ὅποιοι μπαίνουν σὲ κορμιὰ χιμπαντζήδων.

Κατὰ τὴν πεποίθησι τῶν Κόντης Ἀφρικῆς, ἔνας ἀνθρωπος τοῦ διποίου ἡ οἰκογένεια σεβύνει μετὰ τὸν θάνατό του, εἰνε ἀμετακλήτως καταδικασμένος νὰ μετεμψυχωθῇ σὲ βάτραχο.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Θὰ μιλήσουμε γιὰ πιὸ παράδοξες ἀκόμα πεποίθησεις πρωτογόνων λαῶν.

