

ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ»

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ

(Τοῦ Φρανσοᾶ Κοππὲ)

Πῶς ήταν ἄλλοτε ἡ ψυχή μου!
Ομοια μ' ἔνα παλαιόκο ρωμαϊκό ἀνάκτορο, ἔστεκε ύπερήφανη, ἀδιάλλακτη καὶ σιωπηλή...
Καὶ τώρα; "Ω! τί καιροί! τί πάθη!..."
Κῦμα πελώριο, ἡ τύψεις καὶ ἡ φροντίδες σαρώσαν ἀπ' τὰ στήθη μου τὴ χαρά καὶ τὴ ζωή..."

* * *

Κι' εἶνε ἐρείπιο ἡ καρδιά μου ἀπὸ τότε.
Τὸ πατρικό μου σπίτι ἐρήμαξε, τὸ ρήμαξαν οἱ πόνοι καὶ ἡ φροντίδες...
Παντοῦ τριγύρω, ἡ ἐρημιά καὶ τὸ σκοτάδι...
Κι' ἐμεινα ἔνας ἐρείπιο, ἔνας ἐρείπιο!
Μέσα στὸν ἄγριο ἄνεμο τῆς τύχης μου... στὴν τραγικὴν μοῖρα τῆς ζωῆς μου.

* * *

Πέρασαν χρόνια, πόσα χρόνια!
Κι' ἐγὼ μονάνος, σιωπηλός θεατής τῆς ἐρημιᾶς μου,
γροικοῦνσα τὶς στιγμές τὶς ὁρες νὰ κυλοῦν δίχως ἐλπίδα.
Πόσα μεσάνυντα, μιὰς ἀγωνίας φρικτῆς!
Πόσες ήμέρες σκυθρωπές, χωρὶς κανένα σκίρτημα χαρᾶς, χωρὶς οὕτ' ἔνα νέο φῶς, οὔτε μι' ἀχτῖδα νέας ἐλπίδας!

* * *

"Ἐτσι ήμουν, ὅταν πέρασε, γλυκειά μου, ἔτσι βρισκόμουν, ὅταν ἡ ματιά σου πρωτάστραψε μπροστά μου, γελαστὴ κι' ἐλπιδοφόρα!
Ἐτσι ἀπελπισμένος, νικημένος, σωριασμένος, ἐδέχτηκα τὸν ἔρωτά σου, ὃ μεγάλη καὶ ωραία ψυχὴ τῆς ἀγάπης!"

* * *

Καὶ τώρα ποὺ σιμά σου περπατῶ, καὶ τώρα ποὺ σιμά σου συλλογιέμαι, δλα τὰ χρόνια ἐκεῖνα τῆς ζωῆς μου... μὴ μ' ἀπελπίζεις πάλι, ἀγαπη- μένη...

Δὲν εἰμαι πειὰ ἐκεῖνος ποὺ μπορῶ νὰ ξαναζήσω μέσ' στὸν πόνο, δὲν εἰμαι πειὰ ίκανὸς νὰ ξανακλάψω, ἔτσι σὰν τότε, μόνος δίχως τὴ σκιά τοῦ ἔρωτά σου.

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ

(Τοῦ Θωμᾶ Μούρ)

"Αχ! ἐκεῖνο τὸ σήμαντρο! Κάθε δειλινὸ ποὺ τ' ἀκούω νὰ παίζῃ τῆς ψυχῆς μου ραγίζει τὰ φύλλα! Αναμνήσεις παλαιῶν χρόνων... "Ημουν παιδάκι τότε... Παιχνίδια μὲ τὰ γειτονόπουλα... Χρόνια χαμένα, ἀγύριστοι καιροί!

* * *

"Αχ! ἐκεῖνο τὸ σήμαντρο! Τὸ ήσυχο σπιτάκι μας μοῦ θυμίζει! Κάτι ποὺ ἐπέρασε, ποὺ ἐπέρασε γιὰ πάντα, ἔρχεται πάλι νὰ μοῦ πῆ κρυφά καὶ μυστικὰ ἔναν πόνο.

* * *

"Αχ! ἐκεῖνο τὸ σήμαντρο!

Πόσα καὶ πόσα ἔρχονται στὸ νοῦ μου! Τὰ χρυνιά ἐκεῖνα πῶς ἐπέρασαν!

Πόσες καρδιές τότε ἀνθούσαν!

Πόσες ἀγάπες πέθαιναν μέσ' στὴν ψυχὴ μου, καὶ θύ-

φιηκαν μαζὶ τῆς.

Πόσες γλυκειές, ἀξέχαστες ἀγάπες!...

* * *

"Αχ! ἐκεῖνο τὸ σήμαντρο!

Θὰ παίζῃ λοιπὸν πάντα ἔτσι; Καὶ τὴ στερνὴ τὴν ὥρα τῆς ζωῆς μου θ' ἀκούω λοιπὸν τὸν ἥχο του...

"Οταν θὰ ξεψυχῶ...

"Οταν θὰ ταξιδεύω πρὸς τὶς ἀγνωστες χῶρες τοῦ θανάτου..."

ΠΟΝΟΣ...

(Τοῦ Καρ. Μπωντελαΐρ)

"Ω! τί εἰν' αὐτὸ π' αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ μου...

Εἰν' ἀγάπη!... Εἶνε πόνος!... Εἶνε γοσταλγία;

...Απὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἔφυγες, ἀγάπη μου, δὲν ἡσύχασα οὔτε στιγμή...

Κοιμῶμαι μὲ τὴ θύμησί σου καὶ ξυπνῶ μὲ τὴν εἰκόνα σου!...

Φτωχὴ καρδιά!...

Πῶς τὴ σπαράζει ὁ πόνος!

Μὰ γιατὶ νὰ ὑποφέρω τόσο; "Αν ήξερα... "Ω, ὃν ήξερα τὶ κρύθεις μέσα στὴν καρδιά σου... Τότε ίσως νὰ... ναι, ίσως τότε νὰ... πονοῦμσα πιὸ πολύ!..."

...Μὰ γιατὶ νὰ πονῶ; Μὰ γιατὶ; "Ω, ναι, μὰ καὶ γιατὶ ν' ἀγαπῶ..."

...Πρέπει νὰ πεθάνω...

Φτωχὴ καρδιά... πῶς τὴ σπαράζει ὁ πόνος!...

..."Ω! "Αν ήξερα τὶ κρύθεις μέσα στὴν καρδιά σου...

Θεέ μου... τί εἰν' αὐτὸ π' αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ μου.

Φτωχὴ καρδιά!...

ΠΙΑΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ...

(Τοῦ Έρρ. Μπορντώ)

«Ω ξανθὴ θασίλισσα, πιασε ἀπαλά μὲ τὸ χέρι σου τὴν καρδιά μου...

«Μὴν ἀφήσης πειὰ νὰ χτυπά... τὸ χτῦπο τῆς ζωῆς...

«...Σφίξε καλὰ τὰ μαλακὰ χεράκια σου, πάνω στὴν πέτρινη καρδιά μου».

Κι' ἐκείνη ἀποκρίθηκε:

— «Πιάσε τὸν ἥλιο μὲ τὰ χέρια σου καὶ μὴν ἀφήσης πειὰ νὰ περπατῇ στὸν οὐρανό!...

«Κι' ἀκόμα... σκέπασε τὴ γῆ μὲ τὴν κορμοστασιά σου, γιὰ νὰ μὴ μπορῇ πειὰ ὁ ἥλιος νὰ μαυρίζῃ τὶς ξανθές!...

Κι' ἐκείνος λυπημένος είπε:

«Πάρε στὸ χέρι σου τὸ μαχαίρι μου... καὶ τρύπησε μου τὴν καρδιά».

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΑΣ

Τὸ «Μπουκέτο» ἐκδίδεται σήμερον μὲ περισσοτέρας σελίδας πανηγυρικόν.

Τὸ γεγονός αὐτὸ εἶνε βέβαια εὐχάριστο γιὰ τοὺς ἀναγνώστας μας, ἀλλὰ πρέπει νὰ τοὺς καταστήσωμεν συγχρόνως ἐνημέρους ώς πρὸς τὴν καινοτομίαν εἰς τὴν ὥραν προβαίνομεν.

Εἰς τὸ «Μπουκέτο» συμπεριλαμβάνονται ἀπὸ σήμερον τὰ ἀναγνώσματα καὶ ἡ ἀλληλεκτή ὥλη τοῦ καλοῦ περιοδικοῦ «Έλλας», τὸ δόποιον εὐρέθη εἰς τὴν σκληρὸν ἀνάγκην νὰ διακόψῃ ἀποτόμως τὴν ἔκδοσίν του, καὶ τὸ δόπειον ἔξεχωροθή εἰς τὸ περιοδικόν μας.

Λιὰ νὰ ἐπαρκέσῃ τὸ «Μπουκέτο» εἰς τὸσην ὥλην αὐξήσαμε τὰς σελίδας του.

Ἐπίσης διὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἀναγνῶσται μας νὰ παρακολουθήσουν τὰ ἀναγνώσματα τῆς «Έλλαδος», τὰ δόποια εἰνε ἀληθινὰ ἀριστουργήματα, τὸ ἔνα καλύτερον τοῦ ἀλλού, προτάσσομεν ἔκτενεστάτην καὶ λεπτομερεστάτην εἰσαγωγὴν εἰς ἔκαστον ἐξ αὐτῶν.

Παρακολουθήστε τὴν «ΔΡΟΣΟΥΛΑ» τοῦ κ. Σταύρ. Σταύρ.

εἰνε μέχρι δακρύων δραματικὴ ἔλληνικὴ ἡθογραφία.

Διαβαστε τὴν «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ» τοῦ Αιγραντίου,

τὸ ὑπέροχον αὐτὸ κοινωνικὸν μυθιστόρημα.

Παρακολουθήστε τὴν «ΔΙΠΛΗ ΑΓΑΙΗΝΗ» τῆς Ζιραρντέν,

εἰνε ἀπὸ τὰ τρυφερώτερα αἰσθηματικὰ ορομάντεα.

Ἐκτὸς δλων αὐτῶν τὸ «Μπουκέτο» σὰς ἐπιφυλάσσει ἀκόμη ἀρκετάς εὐχαριστίστους ἐκπλήξεις, τὰς δόποιας θ' ἀναγγείλωμεν εἰς προσεχῆ φύλλα.

Διὰ τὸ «Μπουκέτο» ἀρχίζει ἀπὸ σήμερον μία νέα περίοδος. Δὲν ἀναφέρομεν τίποτε σχετικῶς, ἀποφεύγομε τὰ περιττά λόγια. Τὸ τὶ πρόκειται νὰ σᾶς δόσουμε θὰ δητε μόνοι σας, θ' ἀντιληφθῆτε μόνοι σας τὴν μεγάλην μας προσπάθειαν ἡ οποία θὰ φέρῃ τὸ «Μπουκέτο» εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν τῶν Περιοδικῶν, τῶν εὐρωπαϊκῶν Περιοδικῶν.