

στρογγική θωπεία άπό την δασκάλα, τελείως άντιθετη άπό το τσιμπημα τῆς δασκάλας τοῦ χωριού.

Τὸ μάθημα ἐτελείωσε. Ἡ ἐπιστάτρια ἐσήμανε τὸ κουδοῦνι. "Ολα τὰ κορίτσια, καὶ ἔγώ μαζὶ τῶν, ἐθγήκαμε στὴν αὐλή. Ἡταν ἡ ὥρα τοῦ παιγνιδιοῦ.

"Ἐπαιζαν τότε τὸ «Γύρω-γύρω ὅλοι, στὴ μέση ὁ Μανώλης. Χέρια πόδια στὴ γραμμή, ὅλοι κάθουνται στὴ Γῆ».

"Ἡ παρουσία μου ἐπροκάλεσεν ἐνθουσιασμὸν στὰ κορίτσια. Πρὶν πάω ἔγὼ στὸ σκολειό, ἔβαζαν στὴ μέση ἔνα κοριτσιού γιὰ τὸ ρόλο τοῦ Μανώλη. Τώρα ἔγὼ ἥμουν ὁ μοναδικὸς ἀρσενικὸς καὶ συνεπῶς αὐτοδικαίως ἥμουν ὁ Μανώλης.

Χωρὶς νὰ μ' ἔρωτήσουν μ' ἔθαλαν στὴ μέση καὶ ἥρχισαν αὐτὸ τὸ παιγνίδι. "Ἐκαναν βόλτες, ἔλεγαν αὐτὰ τὰ λόγια τραγουδιστά, ἐκάθιζαν δλες χάμω, κι' ἔγὼ σὰν ποντικὸς στὴ φάκα δὲν εὔρισκα ἀπὸ ποῦ νὰ φύγω, κι' ἔστεκα ἔτοι ἄφωνος κι' ἀπελπισμένος. Μοῦ ἐφαινόταν ὅλο αὐτὸ τὸ κοριτσομάνι, ὁ μέλλων ὠραιόκοσμος τοῦ Πειραιῶς σὰν κανίθαλοι, ἐνῷ ἥταν χαριτωμένο.

"Απὸ τὴν ἀπελπιστικὴ μου αὐτὴ θέσι μ' ἔσωσε τὸ κουδοῦνι ποὺ μᾶς ἐκαλούσε γιὰ τὸ μάθημα.

"Ο κύκλος διελύθη, κι' ἔγὼ λυτρωμένος, ἐμπῆκα κρυφὰ στὴν τάξι, ἐπῆρα τὸν κοῦκο μου κι' ἔψυγα. Δὲν ἐπερίμενα νὰ τελειώσῃ τὸ μάθημα, ἐπειδὴ εἶχα φοβηθῆ πώς θὰ μὲ βάλουν πάλι στὴ μέση. "Ἐφθασα στὸ σπίτι κυριολεκτικῶς πειώντας. Καὶ στὴ σχετικὴ ἔρωτησι τῆς μητέρας μου ἀπάντησα:

Μ' ἔδιωξε ἡ δασκάλα, ἐπειδὴ εἶμαι ἀγόρι.

"Ἡ Τσιτσίνη μὲ διέψευσε τὸ βράδυ ποὺ ἥλθε στὸ σπίτι ἐπίτηδες. "Ἐγὼ ὅμως τοὺς ἐδήλωσα ὅτι δὲν ξαναπηγαίνω στὸ κοριτσίστικο σχολεῖο.

Μ' ἔστενοχώρησαν καὶ οἱ γονεῖς μου καὶ ἡ Τσιτσίνη νὰ τοὺς ἐξηγήσω γιατὶ ἐπιμένω νὰ μὴ πάω σ' αὐτὸ τὸ σχολεῖο. Καὶ τοὺς εἶπα ὅλη τὴν ἀλήθεια. Τοὺς εἶπα δηλαδή:

Στὴ γειτονιά μας, κοντά στὸν ἄη-Νικόλα, ἥταν ἔνας παλαβός ἀκούων εἰς τὸ ὄνομα Μανώλης, ποὺ ἔκανε θελήματα, καὶ κατὰ κανόνα σὲ κάθε κηδεία ἔθαστοῦσε τὸ δίσκο μὲ τὰ παξιμάδια. Αὐτὸς ὁ Μανώλης ἐτραβοῦσε τῶν παθῶν του τὸν τάραχον ἀπὸ τὰ παιδιά τῆς γειτονιᾶς καὶ ἀπὸ μένα. "Οταν λοιπὸν στὸ παρθεναγωγεῖο μ' ἐπολιώρκησαν τὰ κορίτσια καὶ μ' ἔλεγαν Μανώλη, ἐπέρασε ἀπὸ τὸ παιδικὸ μυαλό μου ἡ σκέψις, ὅτι ἥλθε ἡ ὥρα νὰ τιμωρηθῶ, γιὰ τὰ πειράγματα ποὺ ἔκανα στὸν πραγματικὸ Μανώλη, κι' ἔκρινα καλὸν νὰ φύγω.

"Ολα αὐτὰ τὰ διηγήθην εἰλικρινέστατα.

* "Ἐγέλασε τὸ ἀγαθό γέλιο της ἡ Τσιτσίνη, μ' ἔχαΐδεψε ἡ μητέρα μου κι' ἐτελείωσε ἡ ὑπόθεσις.

"Ἀν ὅμως ἐτελείωσε διὰ τὴν μεταθάπτισίν μου, εἶχε συνέχειαν διὰ τὸ μέλλον.

"Ἀπεφασίσθη δηλαδὴ ἡ μετάθεσί μου εἰς τὸ ἀγορίστικο σχολεῖο.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Ἡ συνέχεια.

Σίφνος.

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΟΣΜΗΣ

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΙ Η ΠΕΘΕΡΑ

Ρώτησαν κἄποτε ἔναν Ἰταλὸ σοφό:

—Ποιὰ διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ ἐνὸς πριονιοῦ καὶ μιᾶς πεθερᾶς;

—Τὸ πριόνι, ἀπάντησε ἐκεῖνος, δὲν κόθει καλὰ παρὰ ὅταν ἔχῃ ὅλα τὰ δόντια του, ἐνῷ ἡ πεθερὰ δαγκάνει καλύτερα καὶ ὅταν δὲν ἔχῃ κανένα δόντι...

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΦΟΒΙΑ

Μιὰ νύχτα ὁ Σουλτάνος γυρνοῦσε μόνος του στοὺς δρόμους ντυμένος φτωχικά, γιὰ ν' ἀκούῃ καὶ νὰ μαθαίνῃ τί κάνει ὁ λαός του. Καθὼς περνοῦσε ἀπὸ ἔνα στενὸ εἶδε ἀξαφνα ἔναν ἄνθρωπο, ἔνα ντερβίση, νὰ βγαίνῃ ἀπὸ μιὰ πόρτα καὶ νὰ τρέχῃ φοβισμένος.

—Ποῦ πᾶς, ἄνθρωπε; τὸν ρώτησε. Τί σου συμβαίνει;

—Φεύγω ἀπὸ τὸ σπίτι μου, εἶπε ὁ ἄνθρωπος. Φοβάμαι τὴν γυναῖκα μου.

—Δὲν ντρέπεσαι ἔσύ, ντερβίσης ἄνθρωπος, νὰ φοβᾶσαι τὴν γυναῖκα σου; τοῦ εἶπε ὁ Σουλτάνος.

—Ἐσύ δὲν τὴν φοβᾶσαι; τὸν ρώτησε ἐκεῖνος, χωρὶς νὰ ξέρῃ μὲ ποιὸν μιλάει.

—Καθόλου.

—Τί λές, ἄνθρωπε; εἶπε ὁ Μεχμέτ - ντερβίσης - ἔτοι τὸ λέγανε— τί λές! Κι' ὁ Σουλτάνος ἀκόμα φοβάται τὴν γυναῖκα του.

—Πῶς τὸ ξέρεις;

—Ἄς μὲ ρωτήσῃ καὶ θὰ τοῦ τὸ πῶ.

Τοῦ φάνηκε παράξενο τοῦ Σουλτάνου καὶ ἀρχισε νὰ κουβεντιάζῃ μ' ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπο ποὺ τοῦ φαινόταν ἡ πολὺ ἔξυπνος ἢ πολὺ τρελλός.

—Ἀκουσε, τοῦ εἶπε στὸ τέλος. "Ἐγὼ εἶμαι περιβολάρης στὸ παλάτι. "Οσα μοῦ εἶπες θὰ τὰ πῶ αὔριο τοῦ Σουλτάνου κι' ἀν λές ἀλήθεια θὰ τοῦ πῶ νὰ σου δώσῃ καὶ χίλια φλουριά.

—Δέχομαι, εἶπε ὁ Μεχμέτης.

* * *

Τὴν ἄλλη μέρα παρουσιάστηκε ὁ Μεχμέτης στὸ παλάτι καὶ ζήτησε τὸν περιβολάρη. Οἱ θυρωροὶ ποὺ ἤσαν εἰδοποιημένοι τὸν παρουσιάσαν στὸν Σουλτάνο.

—Καλῶς τὸν Μεχμέτη, τοῦ εἶπε ὁ Σουλτάνος.

— Ἀφέντη μου, ἤσουνα ὁ Σουλτάνος καὶ δὲν μοῦ τώλεγες! λέει ὁ Μεχμέτης συγκινημένος.

—Ἐλα, πές μου τώρα πῶς καὶ γιατὶ φοβούμαι τὴν γυναῖκα μου; τὸν ρώτησε ὁ Σουλτάνος.

—Ἀφέντη μου, δὲν εἶνε καὶ τόσο εὔκολο, εἶπε πονηρά ὁ ντερβίσης. Πρέπει πρῶτα νὰ μοῦ δώσῃς ἔνα φιρμάνι γιὰ νὰ παίρνω εναν παρὰ ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο ποὺ φοβάται τὴν γυναῖκα του.

—Σοῦ τὸ δίνω.

—Μ' αὐτὸ θὰ γυρίσω δλο τὸ κράτος γιὰ νὰ μαζέψω χρήματα. Κι' ὅταν γυρίσω θὰ σου πῶ τὸ μυστικό.

—Κι' ἀν δὲν μοῦ τὸ πῆς;

—Τὸ κεφάλι μου εἶνε δικό σου.

* * *

Πέρασε καιρὸς καὶ ὁ Μεχμέτης γυρνοῦσε ἀπὸ πολιτεία σὲ πολιτεία μαζεύοντας παράδεις μὲ τὸ φιρμάνι τοῦ Σουλτάνου. "Οταν ἐπέστρεψε, παρουσιάστηκε στὸ Σουλτάνο καὶ ἀρχισε νὰ τοῦ διηγήται θαυμάσια πράγματα ἀπὸ τῷ πόλους ποὺ εἶδε.

Στὸ τέλος μίλησε καὶ γιὰ γυναῖκες καὶ ἐνθουσιάστηκε τόσο πολὺ ὡστε ἀρχισε νὰ φωνάζῃ:

—Ωραῖες κοπέλλες, στὴ Δαμασκό!.. Δὲν βάσταξα, Σουλτάνε μου, καὶ σοῦφερα μιὰ ποὺ εἶνε σὰν ούρι τοῦ παραδείσου!...

—Σώπαινε, εύλογημένε, μὴ φωνάζεις ἔτσι. Θὰ σ' ἀκούσῃ γυναῖκα μου! τοῦ λέει τρομαγμένος ὁ Σουλτάνος.

Χμ... Πλήρωσε τώρα τὸν φόρο κι' ἔσύ ποὺ δὲν φοβᾶσαι τὴν γυναῖκα σου! τοῦ εἶπε γελώντας ὁ Μεχμέτ.

Καὶ ὁ Σουλτάνος πλήρωσε χωρὶς ἀντίρρησι.

