

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑΝΤΣΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

ΠΩΣ ἀλλοιῶς μποροῦσα νὰ σώσω τὸν Μωρὶς παρὰ προσφέροντάς του κ' ἔγω τὸν ἔρωτά μου... Μὰ ἔτοι θὰ πρόδιδα τὸν βαρῶνο, τὸν δοποῖο ἀγαπούμενα τώρα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά...

— Τί ἔπρεπε λοιπὸν νὰ κάνω;

Ἡ Πεπίτα, ἔξυπνη καθὼς εἶνε, μάντεψε τὶς σκέψεις ποὺ μὲ θασάνιζαν καὶ μοῦ εἶπε:

— "Ακουσε τί θὰ κάνης. Θὰ τὰ πῆς δλα στὸν βαρῶνο, θὰ τοῦ πῆς δτι δ Μωρὶς βρίσκεται ἐδῶ ἄρρωστος ἀπὸ ἔρωτα γιὰ σένα, ἀπογοητευμένος, συντριμμένυς καὶ κάνε κατόπιν δτι σοῦ ύποδειξη ἔκεινος.

Βρήκα δρθὴ τὴ σκέψι τῆς καλῆς μου φίλης καὶ ἀποφάσισα νὰ συμμορφωθῶ μ' αὐτή.

Μὰ δλη ἔκεινη τὴν ἡμέρα, κάθε φορὰ ποὺ βρισκόμουν μόνη μὲ τὸν βαρῶνο, ἔνοιωθα νὰ μοῦ λείπῃ τὸ θάρρος νὰ τοῦ μιλήσω γι' αὐτὸ ποὺ μὲ βασάνιζε. Μοῦ φαινόταν πῶς θὰ τοῦ κατέστρεφα τὴν εὐτυχία του ἀν τοῦ ἔκανα λόγο σχετικῶς.

Τὸ βράδυ μείναμε ἀρκετὴ δρᾶστον, ἡ Πεπίτα κ' ἔγω στὸ σαλόνι. Μὰ ἡ στενοχώρια μου ἦταν τόση, ὥστε δὲν μποροῦσα οὔτε λέξι νὰ πῶ. Εύτυχῶς, ἡ Πεπίτα μὲ τὴ χαριτωμένη καὶ διασκεδαστικὴ φλυαρία τῆς, μιλοῦσε καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς μας κ' ἔτοι δ θαρῶνος δὲν πρόσεξε τὴν κατάστασί μου.

"Εκαναν διάφορα σχέδια γιὰ τὴν ἑσπερίδα ποὺ θὰ δίναμε στὴ βίλλα, γιὰ τὴν διακόμησι τῶν σαλονιῶν καὶ στὸ τελος δ σύζυγός μας μᾶς ἔδειξε τὸν κατάλογο τῶν προσώπων ποὺ λογάριαζε νὰ προσκαλέση σ' αὐτὴ. Ομολογῶ δτι ἔμεινα κατάπληκτη, μόλις ἔρριξα μὰ ματιὰ στὰ δινόματά τους. "Ολη ἡ «ἀφρόκρεμα» τῆς διεθνοῦς ἀριστοκρατίας τῆς Ριβιέρας βρισκόταν ἔκει: δούκες καὶ μαρκήσιοι, μεγάλοι διανοούμενοι καὶ καλλιτέγναν. Υπῆρχαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ δυὸ βασιλικοὶ πρίγκηπες μιᾶς μεγάλης χώρας τῆς Εύρωπης.

"Ηξερα βίβαια πῶς δ Ζάν σχετιζόταν μὲ τὴν ἑκλεκτότερη κοινωνία, μὰ δὲν φανταζόμουν ποτὲ πῶς ἡ σχέσεις του ἦρχη τέρο μεγάλες, γιατὶ ἀπὸ εἵτε ποὺ εἶχαμε ἔγκατασταθῆ στὴν Νίκαια, ζούπαιμε ἐντελῶς ἀποτραβιγμένοι ἀπὸ τὴν κοινωνία.

Ἡ Πεπίτα, ποὺ σ' αὐτὴν εἴχαν κάνει μεγάλη ἐντύπωσι τὰ ὄντα τοῦ καταλόγου, εἶπε γελῶντας:

— "Αν δὲν βρῶ κι' αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν ἑσπερίδα σας, σύζυγο τοῦ γούστου μου, πρέπει ν' ἀπελπιστῶ δτι δὲν θὰ παντρευτῶ ποτὲ μου.

— Μοῦ φαίνεται, ἀγαπητή μου Πεπίτα, τῆς ἀπάντησε δ θαρῶνος, δτι δὲν ἔχει παρὰ νὰ διαλέξῃς γιὰ νὰ κάνης σύζυγό σου καὶ σκλάβο σου δόπιον θέλεις...

— Επεδοκίμασα κ' ἔγω τὴν γνώμη τοῦ συζύγου μου, γιατὶ, πραγματικά, ἡ Πεπίτα δὲν ἤταν ποτὲ πιὸ ὀραία καὶ πιὸ γυνετευτική.

— Οταν, ἀργά, ἀποσυρθήκαμε στὸ διαμέρισμά μας καὶ μείναμε μόνοι δ θαρῶνος κ' ἔγω, τὴν ὥρα ποὺ αὐτὸς ἐτοιμαζότω, νὰ μὲ καληνυχτίση, τοῦ ἔπιασσα τὸ χέρι καὶ τοῦ εἶπα:

— Ζάν!...

— Εκεῖνος γύρισε καὶ μὲ κύτταξε ξαφνιασμένος.

— Τὶ εἶνε, Τζουλιάνα; μ' ἔρωτησε.

— Ζάν, θέλω νὰ σοῦ μιλήσω.

— Ο βαρῶνος πέρασε τὸ χέρι του στὴ μέση μου καὶ μ' ὠδήγη-

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΩ, τῆς Γαλλικῆς Ακαδημίας

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑΣ

σε στὸ ἴδιαίτερο σαλονάκι μᾶς. Μ' ἔθαλε νὰ καθήσω σ' ἔνα σόφι, κάθισε κι' αὐτὸς δίπλα μου καὶ μοῦ εἶπε:

— Καὶ τώρα λέγε, Τζουλιάνα μου... Σὲ ἀκούω...

Τὸ διακριτικὸ καὶ θαμπό φῶς ποὺ ἀπλωνόταν μέσα στὸ σαλονάκι μου ἔδινε τώρα θάρρος κ' ἔτοι μπόρεσε νὰ μιλήσω.

Μὲ φράσεις, σύντομες,, βιαστικές, μὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεμε ἀπὸ συγκίνησι τοῦ ἐπανέλαβα δσα μοῦ εἶχε πεῖ ἡ Πεπίτα γιὰ τὸν Μωρίς.

— Εκεῖνος μὲ ἄκουσε μὲ προσοχὴ καὶ, δταν τελείωσα τὴν ἀφήγησι μου, καὶ τὸν ρώτησα τί ἔπρεπε νὰ κάνω, ἔμεινε μερικὲς στιγμές σιωπηλός.

— Επειτα μοῦ εἶπε μὲ μιὰ συγκινητικὴ ἀπλότητα:

— Τζουλιάνα, χωρὶς νὰ φταῖς ἐσύ καθόλου γι' αὐτὸ, δ νέος αὐτὸς ἔγινε δυστυχῆς ἐξ αἰτίας σου. Κάνε λοιπὸν δτι σοῦ λέει ἡ καρδιά σου γιὰ νὰ μπορέσης νὰ τὸν παρηγορήσῃς καὶ νὰ τὸν σώσης. Ἐγὼ δτι κι' ἀν κάνης δὲν θὰ ἔχω καμμιὰ ἀντίρρησι. Ξέρω πόσο μὲ ἀγαπᾶς καὶ ἔχω ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σὲ σένα,

— Σ' εὐχαριστῶ, Ζάν, τοῦ ἀπάντησα, γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη σου, τῆς δοπίας, νυμίζω πῶς είμαι πειὰ ἀξια. Ἀλλὰ νομίζεις δτι θὰ ἤταν σωστὸ νὰ πάω νὰ τὸν δῶ;

— Ναι, αὐτῆς τῆς γνώμης είμαι... Πήγαινε νὰ τὸν δῆς, μίλησέ του μὲ στοργή, πέξ του δτι πρέπει νὰ σὲ ξεχάσῃ, δτι εἶνε νέος ἀκόμη κι' δτι ἡ ζωὴ χαμογελάει σ' αὐτόν, κάνε τέλος πάντων δτι μπορεῖς νὰ τὸν σώσης. Σ' αὐτὲς τὶς περιστάσεις ἔξ αλλου μιλάει μόνο ἡ καρδιά καὶ ἡ συμβουλές τῶν ἄλλων εἶνε περιττές. "Αφησε λοιπὸν κ' ἐσύ τὴν καρδιά σου νὰ τοῦ μιλήσῃ καὶ είμαι θέσαιος δτι θὰ τοῦ κάνης καλό... Μὴ φοβάσαι, Τζουλιάνα. "Αμα ἔχη κανεὶς τὴ συνείδησί του ἐν τάξει, δὲν πρέπει νὰ φοβάται τίποτε... Καὶ τώρα πήγαινε νὰ κοιμηθῆς ήσυχη. Καληνύχτα, ἀγαπημένη μου..."

Καὶ ἀποσύρθηκε στὴν καμαρή του, ἀφοῦ προηγουμένως μὲ φίλησε τρυφερά.

Τὰ λόγια του μοῦ ἔκαναν μεγάλο καλὸ κ' ἔκεινη τὴν νύχτα κοιμήθηκα ἐντελῶς ήσυχη.

Τὴν ὅλη μέρα, δταν έπινησα, ἡμουν ἀποφασισμένη νὰ κάνω τὸ καθῆκον μου. Ντύθηκα ἀπλὰ καὶ κατόπιν πῆγα καὶ βρήκα τὸν σύζυγό μου. "Ηθελα νὰ τὸν δῶ γιὰ νὰ μοῦ τονώσῃ τὸ θάρρος μου.

Πραγματικά, δ θαρῶνος μοῦ ἔσφιξε τὸ χέρι καὶ μοῦ εἶπε:

— Πήγαινε, Τζουλιάνα... Μὴ διστάξεις... Εἶνε μιὰ δύσκολη στιγμὴ ποὺ θὰ περάσῃ... Προσπάθησε νὰ σώσης αὐτὸν τὸν δυστυχισμένο νέο...

Τὸ αὐτοκίνητο μὲ μετέφερε ὃς τὴν πανσιόν, δπου ἔμενε δ Μωρίς. "Οταν χτύπησα τὴν πόρτα του, ἔνοιωσα τὴν καρδιά μου νὰ πάλλη δυνατά..."

Μιὰ υπηρέτρια παρουσιάστηκε καὶ τὴ ρώτησα:

— "Εδῶ μένει ὁ κ. ντὲ Μπρύελ ;

— Μάλιστα, κυρία μου.

— Θὰ ηθελα νὰ τὸν δῶ...

— Δὲν ξέρω ὃν θὰ μπορέση νὰ σᾶς δεχθῇ, γιατὶ σήμερα είνε λιγο ἀσφαλεστος καὶ ἔμεινε στὸ κρεβάτι.

— Θὰ σᾶς παρακαλούσα νὰ μὲ ἀναγγείλετε...

Καὶ τῆς εἶπα τὸ ὄνομά μου.

— Η υπηρέτρια μὲ πέρασε σ' ἔνα μικρὸ σαλόνι, δπου περίμενα λίγες στιγμές.

(Ακολουθεῖ)



Τοῦ ἔπιασσα τὸ χέρι καὶ τοῦ εἶπα...