

ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

ΟΙ "ΑΣΤΕΡΕΣ,, ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

[Ένα διασκεδαστικό άρθρο του Αμερικανού δημοσιογράφου Δ. Μ. Μοντγκόμερυ για τις περιπέτειες των διασήμων ήθοποιών του κινηματογράφου, μπροστά στὸ μικρόφωνο του ραδιοφώνου.]

Tο καλύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου γιὰ τους Αμερικανοὺς δὲν είναι ἔνας πολιτικὸς λόγος του. Προέδρου Ρούζβελτ ἢ μιὰ ἀνακοίνωσις τῆς ἀστυνομίας γιὰ κάποιον καινούργιο «Δημόσιο κίνδυνο». Αλλὰ λίγα λόγια ἀπὸ τὸ στόμα τῶν ἀγαπημένων τους «ἀστέρων». Ο ραδιοφωνικὸς σταθμὸς του Λός "Αντζελες" ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη αἰθουσα, τὴν πολυτελέστερη ἀπ' ὅλες, γιὰ τοὺς διασήμους «ἀστέρας» καὶ τὸ τελειότερο μικρόφωνο ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο, γιὰ τὴν μετάδυσι τῆς φωνῆς τους σ' ὅλες τὶς Ήνωμένες Πολιτεῖες.

Αὐτὲς λοιπὸν ἡ μεταδόσεις τῶν «ἀστέρων» κανονίζονται στὸ πρόγραμμα δυὸς καὶ τρεῖς μῆνες πιὸ μπροστὰ καὶ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς δημιουργοῦν ἔνα σωρὸ ἴστορίες στὶς «γύρησες» καὶ στοὺς «γόντες» του Χόλλυγουντ. "Ετοι θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ γράψῃ ἔνα ζεκαρδιστικὸ βιβλίο μὲ τὶς κωμικοτραγικὲς περιπέτειες τῶν «ἀστέρων» μὲ τὸ ραδιόφωνο. Γιατὶ τώρα συμβαίνουν αὐτὲς ἡ ἴστορίες; Μᾶς γιατὶ, ὅπως σᾶς εἶπα, τὸ πρόγραμμα του ραδιοφώνου κανονίζεται δυὸς καὶ τρεῖς μῆνες πιὸ μπροστὰ κι' ὅπως είναι φυσικό, οἱ «ἀστέρες» ξεχνοῦν γρήγορα τὴν μέρα ποὺ πρέπει νὰ σταθοῦν μπροστὰ στὸ μικρόφωνο του ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ...

Η πιὸ περίεργη ἀπὸ τὶς περιπέτειες αὐτὲς συνέθη ἐδῶ καὶ λίγες μέρες στὸν μεγάλο ήθοποιὸ του κινηματογράφου Οὐάλλας Μπῆρυ.

"Ολη ἡ Αμερικὴ περίμενε τὴν 1η Απριλίου καὶ στὶς 7 ἡ ὥρα τὸ βράδυ δυὸς λέξεις ἀπὸ τὸ στόμα του μεγάλου «ἀστέρους», ὅταν ξαφνικὰ πληροφορήθηκε ἀπὸ τὸν ἔκφωνητὴ του ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ του Λός "Αντζελες", δτὶ δ Οὐάλλας Μπῆρυ θὰ μιλοῦσε στὶς δέκα ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Νέας Υόρκης! Τί εἶχε ουμῆνη λοιπόν; Μήπως ήταν κανένα πρωταπριλιάτικο ἀστεῖο; Κάθε ἄλλο! "Απλούστατα, δ Οὐάλλας Μπῆρυ εἶχε ζεχάσει τὴ μετάδοσί του καὶ ταξίδευε καίνη τὴν ὥρα μὲ τὸ ἀερυπλάνο γιὰ τὴ Νέα Υόρκη!... Η διεύθυνσις λοιπὸν του ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ του Λός "Αντζελες", μόλις ἔμαθε τὴν ἔξαφάνισι του διασήμου «ἀστέρος», ἔσπευσε ἀμέσως νὰ τρέξῃ στὸ ἀεροδρόμιο καὶ νὰ τὸν εἰδοποιήσῃ μὲ τὸν ἀσύρματο, ἐπάνω στὸ ἀερυπλάνο, πώς μόλις θὰ ἔφθανε στὴ Νέα Υόρκη, ἔπρεπε νὰ τρέξῃ ἀμέσως στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ γιὰ τὴ μετάδοσί του. Ο Οὐάλλας Μπῆρυ, δτὰν ἔλασε τὸ τηλεγράφημα αὐτὸ βρισκότων δυὸς ὀρες μακριὰ ἀπὸ τὴ Νέα Υόρκη καὶ φυσικὰ ἀπόμεινε κατάπληκτος! Μᾶς, μήπως μποροῦσε νὰ κάνῃ κι' ἄλλοιῶς; Κ' ἔτοι, μόλις προσγειώθηκε στὸ ἀεροδρόμιο τὸ ἀεροπλάνο, εἶδε τοὺς ὑπαλλήλους του ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ νὰ τὸν ἀγάγουν, νὰ τὸν μεταφέρουν στὸ 5ο πάτωμα ἐνὸς οὐρανοξύστη κ' ἔκει νὰ τοὺς βάζουν μπροστὰ στὸ ο. ομα ἔνα μικρόφωνο. Ο Οὐάλλας Μπῆρυ τότε ξέσπασε σ' ἔνα κινητὸ γέλιο καὶ μὴ ἔχοντας προετοιμάσει τίποτε ἄλλο, διηγήθηκε δυὸς-τρεῖς πρωταπριλιάτικες φάρσες ποὺ εἶχε παίξει στοὺς φίλους του καὶ που ἔκαναν δλους τοὺς ἀκροατάς του νὰ ξεκαρδιστοῦν ἀπὸ τὰ γέλια!...



'Ο γοητευτικὸς Μωρὶς

μεγαλύτερους ἔρωτες τῆς ζωῆς της!» Η μετάδοσις αὐτὴ εἶχε κανονισθῆ 63 μέρες πιὸ μπροστὰ καὶ φυσικὰ ἡ Τζόαν τὴν εἶχε ξεχάσει. Φαντάζεσθε λοιπὸν τὴ στενοχώρια της, δτὰν εἶδε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀναβάλῃ τὸ ταξίδι της, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε ἄλλο ἔξ-πρές, παρὰ τὸ πρωὶ τῆς ἐπομένης.

— "Εχω μιὰ ιδέα!... τῆς εἶπε τότε ὁ Φανσὸς Τόν

— Η Τζόαν Κράουφορντ τὸν κύτταξε ἔρωτηματικά. **Μια εκείνος** δὲν θέλησε νὰ προδώσῃ τὸ μυστικό του.

— Μίλησε πρῶτα γιὰ τοὺς ἔρωτές σου κ' ὕστερα... **Θλέπουμε!**... τῆς ἀπάντησε ὁ τρίτος ἄνδρας της.

— Η Τζόαν γύρισε στὸ ραδιοφωνικὸ σταθμό, μίλησε ἐπὶ δέκα λεπτά, μόνο γιὰ τὸν τελευταῖο ἔρωτά της μὲ τὸν Φρανσὸς Τόν κι' δτὰν θυγῆκε ἀπὸ τὴν αἰθουσα, θρέθηκε μπροστά στὸν ἄνδρα τῆς ποὺ τὴν ὑπεδέχθη μ' ἔνα μυστηριώδες χαμόγελο.

— Λοιπόν; τοῦ εἶπε. Ποιὰ εἶνε ἡ περίφημη ἐκείνη **Ιδέα** σου;

— Πεζῆ! τῆς ἀπάντησε ὁ Φρανσὸς Τόν.

— Δηλαδή:

— "Απλούστατα, θὰ γυρίσουμε στὸ σπίτι μας!..."

— Η Τζόαν Κράουφορντ ἀναγκάσθηκε νὰ βρῆ αὐτὴν τὴν ιδέα πολὺ **«πρωτότυπη»** κ' ἔτοι οἱ νεόνυμφοι ἔμειναν στὸ Χόλλυγουντ...

* * *

Τραγικὴ τώρα μπορεῖ νὰ πῆ κανεὶς, ἡταν ἡ θέσις τῆς μεγάλης Αμερικανίδος ήθοποιοῦ "Ελεν Χέϋζ, ποὺ ἔτυχε ν' ἀρρωστήσῃ βαρειά τὴν ημέρα ἀκριβῶς ποὺ εἶχε νὰ μιλήσῃ μπροστά στὸ μικρόφωνο του ραδιοφώνου. 'Επειδὴ δὲ δέν ἔπιθυμούσε διόλου ν' ἀναβληθῇ ἡ μετάδοσις, ζήτησε καὶ τὴν μετέφερυν μ' ἔνα φορεῖο στὸν σταθμὸ κ' ἔκει, ξαπλωμένη σὲ μιὰ πολυθρόνα, ἡ "Ελεν Χέϋζ μίλησε «γιὰ τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὴ θέλησι ποὺ πρέπει νὰ δείχνουν ἡ γυναῖκες στὴ ζωῆ». "Επειτα, μεταφέρθηκε πάλι στὸ νοσοκομεῖο μὰ ἡ κατάστασις τῆς ύγειας της εἶχε ἐπιδεινωθῆ κ' ἡ μεγάλη τραγωδὸς λίγο ἔλειψε νὰ πεθάνῃ!... Ωστόσο δὲν θέλησε ποτὲ νὰ σχολιάσῃ τὴν περιπέτειά της αὐτὴ μὲ τὸ ραδιόφωνο. Θὰ πῆτε δόμως τώρα: καλά δὲν μποροῦσε ν' ἀναβάλῃ τὴ μετάδοσι; "Οχι, δυστυχῶς! Η "Ελεν Χέϋζ δὲν ἀνέθαλε ποτὲ τίποτε στὴ ζωῆ της. Κι' αὐτὸ ἔχει τὴν ιδέα πὼς τῆς φέρνει πάντα καλή τύχη..."

* * *

— Ο πιὸ εύθυμος δόμως ἀπ' ὅλους τοὺς «ἀστέρες» μπροστὰ στὸ μικρόφωνο του ραδιοφώνου εἶνε δ Μωρὶς Σεβαλιέ, δτὰν βρίσκεται στὸ Χόλλυγουντ. Ο δημοφιλῆς στὴν Εύρωπη Γάλλος ή-σοποιὸς κάνει τοὺς Αμερικανοὺς νὰ ξεκαρδιζωνται ἀπὸ τὰ γέλια, μιμούμενος τὴ φωνὴ του Μίκυ-Μάους! Οι διάλογοι τοὺς δόπιους ἀπαγγέλλει δ Μωρὶς Σεβαλιέ μεταξὺ τοῦ Μίκυ - Μάους καὶ τῆς Μίνυ, προκαλοῦν δημητρικὰ γέλια σ' ὅλες τὶς Πολιτεῖς τῆς Αμερικῆς. Τὸ «ραδιοφωνικὸ τέταρτο» τῆς ὥρας του Μωρὶς Σεβαλιέ ἀποτελεῖ πάντα ἔνα γεγονός! "Ολος δ κόσμος ἀφήνει ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ σαβαρές δουλειές, ἐπὶ ἔνα τέταρτο τῆς ὥρας, γιὰ νὰ ἀπολαύσῃ αὐτοὺς τοὺς ξεκαρδιστικοὺς διαλόγους.

— Η Μαίη Γουέστ εἶνε ἡ πιὸ ἐκκεντρικὴ κ' ἡ πιὸ ιδιότροπη φίλη του μικροφώνου. Κάθε φορὰ ποὺ ἔχει μετάδοσι, βρίσκει κ' ἔναν καινούργιον τρόπο νὰ διασκεδάζῃ τοὺς θαυμαστάς της. Κάποτε παρουσιάσθηκε στὸν σταθμὸ μ' ἔναν ἔξυπνο παπαγάλο καὶ μὲ τὴ μεγαλύτερη ἀπάθεια τοῦ κόσμου, ἔθαλε αὐτὸν

(Συνέχεια στὴ σελίδα 48).

Πιὸ σοθαρή ώστόσο ήταν ἡ περιπέτεια τῆς Τζόαν Κράουφορντ. Τὴν ημέρα του γάμου της κι' ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ ἔχει μετάδοσι, ήταν έτοιμαζόταν νὰ μπῆ στὸ έπερπετές τῆς Νέας Υόρκης μὲ τὸν Φρανσὸς Τόν, ἔνας ὑπάλληλος του ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τὴν εἰδοποίησε δτὶ διασκεδάζει τοὺς φίλους του καὶ που ἔκαναν δλους τοὺς ἀκροατάς του νὰ ξεκαρδιστοῦν ἀπὸ τὰ γέλια!...

* * *

