

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΣΑΝΛΑΙΝ

“ΜΥΡΙΖΕΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ!...”

Hαύτοκράτειρα Ιωσηφίνα, πού δὲν μποροῦσε νὰ κοιμηθῇ ἐνωρίς, συνήθιζε νὰ προσκαλῇ στὰ διαμερίσματά της, στὸν Κεραμεικό, τὶς κυρίες τῆς Τιμῆς καὶ τοὺς ἀξιωματικοὺς τῶν ἀνακτόρων γιὰ νὰ τῆς κρατοῦν συντροφιὰ ὡς τὰ μεσάνυχτα. Μόλις λοιπὸν δὲ Ναπολέων ἔφευγε γιὰ τὰ ίδιαίτερη διαμερίσματά του, ή Ιωσηφίνα πρόσφερε στοὺς οἰκείους τῆς διάφορες λιχούνιες καὶ περνοῦσε μαζύ τους εὐχάριστη τὴν ὥρα.

Μιὰ ἡμέρα, δὲ Ναπολέων ἔξεφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ καλέσῃ ἡ αὐτοκράτειρα σ' αὐτές τὶς ἀνεπίσημες δεξιώσεις τῆς καὶ τὴν στραταρχίνα Λεφέθρ, πού δὲν ἄνδρας τῆς ἐκείνες τὶς ἡμέρες εἶχε γίνει δούκας τοῦ Ντάντσιγκ. Κ' ἡ Ιωσηφίνα, πού δὲν ἤθελε ποτὲ νὰ τὸν δυσαρεστήσῃ, προσκάλεσε ἀμέσως τὴν στραταρχίνα στὰ διαμερίσματά της. Μὰ ἐκείνη, δταν ἔμαθε τὴν ἐπιθυμία τῆς Ιωσηφίνας, στὴν ἔξοχη ἀγρέπαυλι τῆς δπου ζούσε μακριὰ ἀπὸ τὸ «κουτσομπολιό» τῆς ἀριστοκρατίας, ὅπως ἔλεγε, δίστασε λιγάκι νὰ πάῃ στὸν Κεραμεικό, γιατὶ φοβόταν τοὺς σαρκασμούς, τὶς εἰρωνείες καὶ τὰ γέλια τῆς Αύλῆς. Ωστόσου δὲν μποροῦσε νὰ κάνῃ ἀλλοιῶς κ' ἔτοι ή στραταρχίνα Λεφέθρ, ή περίφημη «Κυρία δὲν μὲ μέλει», εἶπε νὰ ἔτοιμασουν τὴν ἀμαξά της κ' ἔνα βράδυ τράβηξε γιὰ τὸν Κεραμεικό.

Στ' ἀνάκτορα, γύρω ἀπὸ τὴν Ιωσηφίνα, ἦταν καμμιὰ τριανταριὰ πρόσωπα. Ἀνάμεσα σ' αὐτὰ ἦταν ἡ κόρη τῆς Ιωσηφίνας, πριγκήπισσα Ὁρτενσία, δὲ Ταλλεϋράνδος κ' ἡ κυρίες ντὲ Νεύκια καὶ ντὲ Λουσινιάν.

Ο θυρωρὸς ὅμως πού είσηγαγε στὸ κίτρινο σαλόνι τῆς Ιωσηφίνας, ὅπου ἦταν οἱ καλεσμένοι τῆς, τὴν «Κυρία δὲν μὲ μέλει», δὲν ἤξερε ἀκόμη τὸν καινούργιο τίτλο τοῦ ἀνδρός της κ' ἔτοι ἀρκεσθῆκε ν' ἀνοίξῃ τὸ ἔνα μόνο φύλλο τῆς πόρτας ποὺ χώριζε τὸ κίτρινο σαλόνι ἀπὸ τὸν προθάλαμο καὶ ν' ἀναγγείλη:

— Η κυρία στραταρχίνα Λεφέθρ !

Απὸ τὴν ἡμέρα ὅμως πού είχε γίνει δούκισσα τοῦ Ντάντσιγκ, ἡ γυναῖκα τοῦ Λεφέθρ πού ἦταν ἄλλοτε πλύστρα κι' ἀσπρορρουγοῦν, εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ βλέπῃ ν' ἀνοίγωνται μπροστά τῆς διάπλατα τὴν πόρτες, ὅπως σ' ὅλες τὶς ξούκισσες. Πειραγμένη λοιπὸν λιγάκι γιὰ τὴν ἀφηρημάδα τοῦ θυρωροῦ καὶ καρφώνοντας ἀπάνω του ἔνα αὐστηρὸ βλέμμα, προχώρησε νὰ περάσῃ τὸ κατώφλι τῆς πόρτας, δταν ἄξαφνα ἄκουσε τὴν αὐτοκράτειρα νὰ λέπῃ:

— Α! Ήρθε ἡ δούκισσα τοῦ Ντάντσιγκ!...

Κ' ἔτοι, τὴ σιγμὴ πού περνοῦσε τὸ κατώφλι τοῦ σαλονιοῦ, χτύπησε μὲ τὴν βεντάγια τῆς στὸ χέρι τὸν θυρωρὸ καὶ τοῦ εἶπε μ' ἔνα θριαμβευτικὸ ψόφο:

— Ε; ἄκουσες παλληκάρι μου ; "Αλλοτε νὰ ἔχης τὸ νοῦ σου !... Τὴν ἄλλη φορά πού θάρθω, ν' ἀνοίξης διάπλατα τὴν πόρτα, ὅπως κάνεις γιὰ κεῖνες τὶς καρακάξες τοῦ θουλεθάρτου τοῦ Ἀγίου Γερμανοῦ !..."

Οἱ καλεσμένοι μέσα στὸ σαλόνι τὰ ἔχασαν λιγάκι. "Ενας διπλωμάτης ἄρχισε νὰ βήχῃ δυνατά, σὰν νὰ εἶχε ἀνακαλύψη ἐκείνη τὴ σιγμὴ πὼς εἶχε κρυολογήσει καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγῃ καμμιὰ καινούργια «χοντρυκοπία» τῆς στραταρχίνας Λεφέθρ, ή αὐτοκράτειρα ἔσπευσε νὰ τῆς ἔξηγήσῃ, μόλις ἐκείνη τελείωσε τὴν υπόκλισι τῆς :

— Συγχωρῆστε τον, δούκισσα. Δὲν εἶνε καιρὸ στὴν ὑπηρεσία μου...

Η στραταρχίνα ὅμως πού καταλάβαινε πὼς ὅλος δὲ κόσμος γελοῦσε κρυφὰ εἰς βάρος τῆς, σούφρωσε τὰ φρύδια καὶ ψιθύρισε, πικαρισμένη :

— Ναί !.. Ναί !.. ΜΥΡΙΖΕΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ !...



Εἶδε ἄξαφνα δίπλα τῆς τὸν Ταλλεϋράνδο νὰ σηκωνῇ ὡς τὸ πηγοῦνι του τὴ γροθιά του...

— Κάνετέ μου τὴ χάρι νὰ μοῦ ἔξηγήσετε τὶ θὰ πῆ «μυρίζει κρεμμύδι»....

— Νά, ἔτοι λέει τὸ τραγοῦδι ποὺ ἔφτιαξαν γιὰ μένα καὶ ποὺ χαλάσσει κόσμο στὸ Πιαρίσι... Τοῦ ἔξηγησε ἡ στραταρχίνα μὲ τὴ συνηθισμένη τῆς ἀφέλεια. «Μυρίζει κρεμμύδι» θὰ πῆ πως τὴν ἔχουμε ὄσχημα καὶ πὼς δὲν θ' ἀργήσουμε νὰ δακρύσουμε, νὰ κλάψουμε, ὅπως δταν μυρίζουμε ἔνα κρεμμύδι... Καταλάβατε, κύριε Ταλλεϋράνδε;

— "Ω, βέβαια ! τῆς ἀπάντησε διπλωμάτης ξεσπῶντας σ' ἔνα ἡχηρὸ γέλιο. "Α! εἶνε πολὺ ἔξυπνη αὐτὴ ἡ ἔκφρασις ! «Μυρίζει κρεμμύδι» !... Εἶνε πρώτης τάξεως !... Κυρία δούκισσα, μιὰ καὶ ἡ κυρίες τῆς αὐλῆς μοῦ ἀνταγωρίζουν κάποιο πνεῦμα κ' ἐπαναλαμβάνουν τὶς πετυχημένες ἔκφρασεις μου, θὰ λανσάρω ἔδω πέρα στὸν Κεραμεικὸ αὐτὸ τὸ «μυρίζει κρεμμύδι» πού εἶνε τόσο ἔκφραστικὸ, τόσο νόστιμο !... Απ' αὔριο κιόλας θὰ χαλάρη κόσμο τόσο ἔδω πέρα, δσο καὶ στὰ ἀνάκτορα τοῦ Σαίν-Κλού.

Κι' ὅπως ἡ στραταρχίνα καμάρωνε ποὺ εἶχε κινήσει τόσο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ τρομεροῦ Ταλλεϋράνδου, ἐκεῖνος βιάστηκε νὰ προσθέσῃ :

— Μὰ γιὰ νὰ σᾶς φανῶ κ' ἔχω εὐχάριστος, θέλω νὰ σᾶς ἔξασφαλίσω τὴν βοήθειά μου σὲ μερικὲς δύσκολες στιγμές. Κάθε φορὰ λοιπὸν πού θὰ νοιώσω δτι σᾶς ἀπειλεῖ κάποιος κίνδυνος, θὰ προσπαθῶ νὰ σᾶς προειδοποίησω. Κι' ὃν δὲν μπορῶ νὰ πῶ δυνατὰ «μυρίζει κρεμμύδι» !, θὰ σηκώσω τὴ γροθιά μου ὡς τὸ πηγοῦνι μου, ἔτοι πού τὸ σχῆμα τῆς θὰ σᾶς θυμίζῃ ἀμέσως τὸ κρεμμύδι. Εἴμαστε σύμφωνοι ;

— Η στραταρχίνα Λεφέθρ γιὰ νὰ τὸν εὐχάριστησῃ, γι' αὐτὴν τὴν ξαφνικὴ ύποστηριξί του, τοῦ ἔδωσε τὸ χέρι της κ' ἐκεῖνος τῆς τὸ φίλησε μὲ μεγάλη εύγένεια, ὅπως ἔκανε μ' δλες τὶς ἀλλες «καρακάξες»..

Κι' ἀλήθεια, τώρα, δπως τῆς εἶχε πεῖ δ τὸ Ταλλεϋράνδος, τὸ «μυρίζει κρεμμύδι» δὲν ἔργησε νὰ σημειώσῃ μιὰ θριαμβευτικὴ ἐπιτυχία στὴν αὐλῆ. Μέσα σὲ δεκαπέντε μέρες βρισκόταν στὰ χείλη δλου τοῦ κόσμου. Η αὐτοκράτειρα τὸ μεταχειρίζόταν κάθε τόσο κ' αὐτὸς ἀκόμα δ Ναπολέων τὸ πρόσεξε καὶ ζήτησε νὰ μάθη ποιὸς τὸ εἶχε βγάλει καὶ ποιὸς τὸ εἶχε πρωτοπεῖ... *

"Ενα βράδυ, πού ἦταν μιὰ μεγάλη ἐπίσημη δεξίωσι στὸν Κεραμεικὸ, ἡ στραταρχίνα Λεφέθρ, μπῆκε στὸ μεγάλο σαλόνι μ' ἔκείνη τὴ λαϊκὴ ἀφέλεια τῆς ποὺ ἔκανε ἔξω φρενῶν τὶς ύπερήφασεις ἀριστοκράτισσες. Καθὼς λοιπὸν ἔτοιμασταν νὰ κάνῃ μιὰ μεγάλη ύποκλισι μπροστά στὴν αὐτακράτειρα, τὸ πόδι τῆς ἐμπλεξε στὴν ούρᾳ τῆς τουτλέττας τῆς καὶ ἔξαλλη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀδειότητά της, ξεχάστηκε καὶ ξεστόμισε μιὰ βαρειά βρισιά.

— Η Ιωσηφίνα, πού ἤξερε τὴν καλὴ καρδιὰ τῆς στραταρχίνας, ἔκανε πὼς δὲν ἄκουσε τίποτε. Μὰ ἡ κ. ντὲ Λουσινιάν, πού ἦταν κακιά σὰν ἔχινα, ξέσπασε σ' ἔνα εἰρωνικὸ γέλιο. Ο Ναπολέων, σὲ λύγο, μπῆκε στὸ σαλόνι κι' δπως βρέθηκε μπροστά σ' αὐτὴν τὴν ἀδυσώπητη γυναῖκα, ἄρχισε νὰ μιλάῃ μ' ἔγκαρδιότητα μαζύ της. Η κ. ντὲ Λουσινιάν τότε πίστεψε πὼς μποροῦσε νὰ τοῦ πῆ

— Λοιπόν, Μεγαλειότατε, δὲν ἔχουν πειὰ καμμιὰ ἀξία ή δούκισσες ; Γιατὶ ἔξευτελίσατε τὸν τίτλο αὐτό, δίνοντάς τον στὴν κυρία Λεφέθρ ;

— Η στραταρχίνα, πού ἔστεκε ἔκει κοντά, ἄκουσε αὐτὴν τὴν προσβολή. Γύρισε τότε ἀπότομα καὶ σφίγγοντας τὶς γροθιές της, ἔτοιμασθηκε νὰ περιλούσῃ μ' δλο τὸ ύθρεολόγιο τῆς αὐτὴν τὴν «καρακάξα», δταν ἄξαφνα εἶδε δίπλα τῆς τὸ Ταλλεϋράνδο, πού δὲν μποροῦσε πειὰ ν' ἀνοίξῃ τὸ στόμα του καὶ πού σήκωσε ὡς τὸ πηνοῦνι του τὴ σφιγμένη γροθιά του.

(Συνέχεια στὴ σελίδα 47)

— "Όταν ὅμως ξαναπῆγε στὸν Κεραμεικὸ ύστερ' ἀπὸ δυσδήμερες χωρὶς αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ ξαναμαλλώσῃ μὲ τὸν θυρωρό, δ τὸ Ταλλεϋράνδος, τὴν τράβηξε παράμερα καὶ τῆς εἶπε :*

ΝΤΟΡΙΤΑ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 8)

— Μᾶς πήρες, τοῦ ἔλεγε τὸ πιὸ ώμορφο κορίτσι τοῦ χωριοῦ μας, πρέπει λοιπὸν νὰ μᾶς δείξης ἢν εἰσαι ἄξιός του.

Καὶ τὸν ἔβαλε νὰ κάνῃ τὶς πιὸ σκληρές καὶ τὶς πιὸ θαρειὲς ὀγγαρίες. Μὰ ὁ Γκυρέλ δὲν φοβόταν. Δούλευε σὰν νὰ ἥταν ψημένος στὴ δουλειὰ κ' ἥταν πρόθυμος πάντα.

Καὶ νὰ ξαφνικὰ ποὺ ἔσπασε γυρω τους, μιὰ μέρα, ἡ μανία τοῦ ὠκεανοῦ. Τὰ κύματα σάρωναν τὸ κατάστρωμα, παίρνον τὰ οχοινὶα καὶ τραβούσαν ἔναν-ἔναν στὸν ύγρὸ τάφο τοὺς γαύτες. Τὸ καράβι ἥταν πειὰ ξεγραμμένο. "Ολοὶ εἰχαν χάσει τὸ θάρρος τους. Μόνο ὁ Γκυρέλ διατηροῦσε τὸ χαμόγελό του. Αὐτὸς τώρα κυθερνοῦσε τὸ καράβι εὖνε διαταγές κ' ἔτρεχε δεξιὰ κ' ἀριστερά γιὰ νὰ θοηδήσῃ. "Ετοι πέρασε μιὰ ὀλόκληρη θρομάδα. Μὰ ἡ κούρασι τσάκισε τὸν Γκυρέλ καὶ δὲν ἀργησε νὰ τὸν ρίξῃ ἄρρωστο. Πέθανε ἀκριθῶς τὴ μέρα ποὺ γαλήνεψε ἡ θάλασσα. Καὶ τὸ πλήρωμα τοῦ καραβιοῦ τοῦ ἔδεσε μιὰ θαρειά πέτρα στὰ πόδια, τὸν ἔβαλαν σ' ἓνα ναυτικὸ σάκκο, τὸν ράψανε κ' ὕστερα τὸν φούνταραν στὴ θάλασσα, ἀφοῦ δὲν ιδιος ὁ Πάολο ἔψαλε τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία.

Τὸ καϊκι γύρισε ἐπειτα ἀπὸ δυὸ μῆνες κ' ἡ Ντορίτα, σὰν ἔμαθε τὸν τραγικὸ χαμό τοῦ ἀνδρός της, τρελλάθηκε. "Εφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ θείου της καὶ πέντε τώρα χρόνια γυρίζει στὴν παραλία κ' ἔχει γίνει ὁ περίγελος τοῦ κόσμου. Ωστόσο δὲν ξεχνάει τὴν ἐποχὴ ποὺ γυρίζουν ἀπὸ τὸ ψάρεμα τὰ καϊκια. Καὶ τότε ἔρχεται στὸν μᾶλο γιὰ νὰ ωρτήσῃ σὰν μιὰ λογικὴ γυναῖκα τοὺς ναυτικούς:

— Μήπως εἰδατε τὸν ἄντρα μου; "Αν τὸν δῆτε πέστε του ὅτι τὸν περιμένω.

Κ' ὕστερα φεύγει φωνάζοντας τ' ὄνομά του, κι' ὅλη τὴ νύχτα τὴν περνάει στὴν ἀκροθαλασσιὰ μιλῶντας μὲ τὰ κύματα. Επειτα πάλι σωπαίνει, κυριεύεται ἀπὸ τὴν τρέλλα της καὶ γίνεται τὸ παιγνίδι τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Ο Γιάν σταμάτησε δῶ τὴν ιστορία του καὶ θάλθηκε νὰ κυττάξῃ τ' ἀστρα.

— Εἶνε δική σου ἀνηψιὰ ἡ Ντορίτα; τὸν ρώτησα.

Μὰ ὁ Γιάν ἔκανε πῶς δὲν ἀκούσε. "Υστερα μόνο ἀπὸ λίγο μὲ ρώτησε:

- Πόσες τοῦ μηνὸς ἔχουμε σήμερα;
- Πέντε 'Ιουνίου, τοῦ ἀπάντησα.
- Στὶς δέκα θὰ σκοτώσω τὸν Πάολο, μοῦ εἶπε μὲ ἀπάθεια. Αὐτὸς σκότωσε μὲ τὴν κούρασι τὸν Γκυρέλ, γιατὶ τὸν μισοῦσε ποὺ πήρε τὴ Ντορίτα. Νόμιζε ὅτι τὴν ἀνάθρεφα γιὰ τὰ μούτρα του.

Καὶ πράγματι, στὶς δέκα τοῦ ἕδιου ἔκείνου μῆνα θρέθηκε νεκρός στὴν παραλία ὁ Πάολο. Καὶ κανεὶς φυσικὰ δὲν ἔμαθε τὸ δολοφόνο του...

"Ετοι δὲν πήρε τὴν καθητικὴν ἀρχαίαν τὴν καλύτερην του, μετράει τ' ἀστρα καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν ψυχὴ κάθε φαρᾶ ποὺ χάνεται στὰ κύματα...

ZΩΡΖ ΜΑΡΤΕΛ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 43)

γας Ναπολέων, αὐτοκράτωρ πειά, ἔδωσε κάποτε στὰ ἀνάκτορα μὰ λαμπρὰ κ' ἐπίσημη δεξιώσι. Μεταξὺ τῶν τόσων λαμπρυστολί στων κυριῶν καὶ μεγιστάνων, παρευρέθηκε ἐπίσης κ' ἡ πλουσιω τάτη κυρία Π..., πρώην καμαριέρα καὶ κατόπιν σύζυγος πανι σχύρου προμηθευτοῦ τῶν τροφίμων τοῦ στρατοῦ.

Τόσο ἥταν ώμορφη αὐτὴ ἡ κυρία, ώστε γυητεύθηκε μαζύ της ἔνας γηραλέος εύπατρίδης ἀρχαίοτάτης κ' ιστορικῆς οἰκογενείας, προσωπικός φίλος καὶ θαυμαστής τοῦ Ναπολέοντος. Καὶ στὰ τελευταῖα, τόσο ἔγινε ἐνοχλητικός στὴν κυρία Π..., καὶ τόσο φλογερές ματιές τὶς ἔρριχνε, ώστε ἡ πρώην καμαριέρα τοῦ εἶπε πνευματωδέστατα :

— Αποτραβηχτῆτε λιγάκι, ἔξοχώτατε!... Ἐνήκω ἥδη σ' ἔναν προμηθευτὴ τροφίμων... Κι' δπως ζέρετε, οἱ προμηθευταὶ ἀνέκαθεν ἀποφεύγουν τὶς φιλοπερίεργες κι' ἀδιάκριτες ματιές τῶν ὄλλων!

* * *

Η ἥθοποιός κυρία 'Αλλάν, κατηγόρησε κάποτε τὴ νεαρή κι' ώμορφη συνάδελφό της Αύγουστίνα Μπροχάν. Η Μπροχάν θέλησε νὰ ἔκδικηθῇ. Καὶ μιὰ ήμέρα, συναντώντας στὰ παρασκήνια δύο ἄλλους ἥθοποιούς νὰ λογομαχοῦν, τοὺς ρώτησε:

- Τι ἔχετε καὶ φωνάζετε ἔτσι;
- Διαφωνοῦμε στὸ πόσα ἀκριθῶς ἡμερόνυχτα ἔμεινε δὲν ηδει κινητό του! εἶπε δὲν ἔνας ἀπὸ αὐτούς, ἔνων λογότητος γιὰ τὴν ἐπέμβασι καὶ κάνοντας τὸν ἔξυπνο.
- Μπᾶ!... ρωτήστε τὴν κυρία 'Αλλάν: ἡ ρᾶς τὸ πῆ, γιατὶ ἥταν

ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 18)

οφαῖρα τοῦ εἶχε κάνει μιὰ φρικτὴ πληγὴ. Ο Μπαίλεϋ κατόπιν ἔρριξε μιὰ ματιὰ στὸ ματωμένο μαχαίρι ποὺ εἶχε ξεφύγει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ μαύρου καὶ θρισκόταν κάτω στὸ πάτωμα, λίγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὸ μαλλιαρὸ χέρι τοῦ τρελλοῦ.

Κατόπιν κύτταξε καὶ τὴν κ. Γκρήν ποὺ μὲ τὶς σπαρακτικὲς κραυγές της θὰ ἔλεγε κανεὶς πῶς ηθελε νὰ ξυπνήσῃ κανένα πεθαμένο... Τέλος, τὸ σῶμα τοῦ μαύρου συγκλονίσθηκε ἀπὸ ἔνα σπασμό. Τὸ μαλλιαρὸ χέρι του ἀρπάξε τὸ μαχαίρι κι' ὁ μαύρος ἔκανε νὰ σηκωθῇ. Μὰ τὴν ίδια στιγμὴ σωριάσθηκε πάλι πάνω στὸν σοφᾶ. "Επειτα, σήκωσε τὸ κεφάλι, κύτταξε μιὰ στιγμὴ τὴν κ. Γκρήν καὶ γυρίζοντας τὸ πρόσωπο, κύτταξε καὶ τὸν Μπαίλεϋ. Κατόπιν στενάζοντας ἀνωτικώθηκε κ' ἔτσι, δπως ήταν ἔτοιμοθάνατος, γαντζώθηκε υπάρχια πόδια τοῦ Μπαίλεϋ, κάνοντάς του νὰ ύποφέρῃ ἀπὸ φρικτούς πόνους καὶ σήκωσε τὸ χέρι του ποὺ ἔσφιγγε σπασμωδικά τὸ μαχαίρι. Ο Μπαίλεϋ θὰ ἥταν τὸ τελευταῖο θῦμα του.

'Εκεῖνος ὅμως, μ' ἔνα ξαφνικὸ θάρρος, θρήκε ὅλες τὶς δυνάμεις του καὶ μὲ μιὰ ἀπότομη κίνησι, ἔσπασε τὴν μποτίλλια ποὺ κρυπτοῦσε στὸ χέρι του πάνω στὸ κεφάλι τοῦ μαύρου. Ο τρελλός, μ' ἔνα μούγκρισμα, ἔγειρε πρὸς τὰ πίσω κ' ἔπεσε ἀνάσκελα στὸ πάτωμα. Τὸ μαχαίρι ἔφυγε ἀπὸ τὰ χέρια του καὶ γλύστρησε κοντὰ στὰ πόδια τῆς κ. Γκρήν, ποὺ ἔτρεμε ἀπὸ τὴ φρίκη της.

Τὴν ἕδια στιγμὴ, ὁ γυιὸς τοῦ Τζίμπονς κ' ἔνας ἄλλος, ὡρμησαν μέσα στὸ δωμάτιο. Στὴ θέα τοῦ νεκροῦ μαύρου, δὲν νεαρὸς Τζίμπονς χλώμιασε καὶ ψιθύρισε τυραγμένος.

— 'Εγώ τὸν πυροβόλησα ἀπὸ κάτω, τὴν ώρα ποὺ θρισκόταν στὸ μπαλκόνι... Μὰ δὲν ηθελα νὰ τὸν σκοτώσω...

Ο Μπαίλεϋ, τρέμοντας ἀκόμα ἀπὸ τὴν συγκίνησί του, προσπάθησε νὰ χαμογελάσῃ.

— Τὸν ἀποτελείωσα ἔγω... ἔκανε μὲ κάποια υπεροφάνεια, κυττάζοντας τὸν ματωμένο γύψο τῶν ποδιῶν του. "Ηθελε νὰ μὲ μαχαιρώσῃ... Μὰ δὲν πρόφθασε... "Ἄς είνε δ, τι ἔγινε, ἔγινε!...

Κι' ἀπὸ ἔκείνη τὴν ἡμέρα δὲν ξαναπαραπονέθηκε πειά γιὰ τὴν μονοτονία τῆς ζωῆς του.

H. Γ. ΘΥΕΛΛΑΣ

•ΜΥΡΙΖΕΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ Λ...

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 31)

Αὐτὸ τὸ σινιάλο ποὺ ἔσήμαινε «κίνδυνος!», δπως τῆς εἶχε ἐξηγήσει, ἔκανε τὴ στραταρχίνα νὰ συγκρατηθῇ. Στάθηκε λοιπόν, κατάχλωμη ἀπὸ τὴν ταραχή της, μὴ ζέροντας τί νὰ κάνῃ, ὅταν ξαφνικὰ, ἀκουσε τὸν Ναπολέοντα ν' ἀπαντά μὲ τὸ ζηρὸ ἔφος του, ποὺ μεταχειρίζοταν γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι ἥταν δυσαρεστημένος, στὴν κ. ντὲ Λουσινιάν:

— Θέλετε νὰ πῆτε, κυρία ὅτι ἔξυψωσα τὸν τίτλο τῆς δούκισσης ως τὴν κυρία στραταρχίνα Λεφέθρ! Είμαι δὲ παραπολὺ εύχαριστημένος γι' αὐτό!

Κ' ἔπειτα, γύρισε τὴν πλάτη του στὴν κ. ντὲ Λουσινιάν καὶ πλησίασε τὴν «Κυρία δὲν Μὲ Μέλει». Βλέποντας δόμως πῶς ἡ στραταρχίνα προσπαθοῦσε νὰ κρύψη τὰ δάκρυά της, φώναξε γελῶντας:

— Φαίνεσθε ταραγμένη, κυρία δούκισσα. Τὰ μάτια σας εἶνε δυαρυσμένα, λὲς κ' ἔδω μέσα... μ ύ ρ ι σ ε κ ρ ε μ ύ δ !

Κ' ὕστερα, εύχαριστημένος ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀστεῖο του, ἔκανε μεταβολὴ καὶ προχώρησε νὰ μιλήσῃ μὲ τοὺς στρατηγούς του.

— Απὸ τότε, τὸ «μυρίζει κρεμμύδι» ἔγινε μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπημένες του ἐκφράσεις.

ΠΙΕΡ ΣΑΝΝΑΙΝ

κ' ἔκείνη στὴν κιβωτό, μαζύ μὲ τὴν παρέα τοῦ Νῶε! ἀπάντησε ἡ Μπροχάν.

Φαντασθῆτε τώρα τὴ λύσσα τῆς κυρίας 'Αλλάν, ὅταν ἔμαθε τὰ λόγια τῆς ἀμείλιχτης ἀντιζήλου της...

* * *

— Ενας ἀσήμαντος δικηγόρος, γνωστὸς γιὰ τὶς ψευτιές του, υπερασπίζοντας τὸν πελάτη του σὲ μία δίκη, κατηγοροῦσε ἀλύπητα τὴν ἀντίδικο δεσποινίδα Ντεζαζέ, φημισμένη κι' ώραιοτάτη ἥθοποιο.

— Μὰ αὐτὸς δὲν ἀγυρεύει, φιλτάτη μου! ψιθύρισε στὴ Ντεζαζέ, μιὰ φίλη της παρούσα στὸ δικαστήριο. Αὐτὸς χύνει σωστ